

Bezoek aan Sf. Gheorghe

Een aantal jongeren uit onze Hon-

gars-unitarische partnergemeente

in Sf. Gheorghe (Hongaarse naam:

Sepsiszentgyörgy) in Transsylvanië

(Roemenië) bezocht ons twee jaar

geleden samen met hun jonge pre-

dikant Agnes Péterfi. Ook Géza en

Ilidko Gezdag, vanaf het begin 'trek-

kers' van het partnerschap, waren

daarbij. Een delegatie van jongeren

en volwassenen van onze gemeente

is uitgenodigd voor een tegenbezoek

eind oktober.



Vrijzinnigheid

Het partnerschap bestaat ruim twintig jaar.

Wat ons bindt is vrijzinnigheid, reden om

in 2002 dit contact aan te gaan met de-

ze Hongaarse, vrijzinnige gemeente met

zo'n drieduizend leden. De historische,

maatschappelijke en culturele context in

Transsylvanië is niet te vergelijken met de

onze. We hebben elk ons eigen, unieke

verhaal. Maar toch delen we veel en is er

veel dat we in elkaar herkennen. Vrijzin-

nigheid betekent voor zowel unitariers als

voor ons het streven naar een vrij en ver-

draagzaam christendom, dat niet gebonden

is aan dogma's en andere regels. We vinden

het allebei belangrijk dat er ruimte is voor

persoonlijk geloof.

De geschiedenis van zowel unitariers als remonstranten gaat eeuwen terug. Beiden hebben tijden van repressie gekend. Voor de remonstranten is dit eeuwen geleden, de Hongaarse unitariers kennen repressie

Zorgen

Hoe totaal anders is de situatie nu. We le-

ven met twee verwoestende nabije oorlo-

gen, in Oekraïne en Gaza. 'Nog nooit gaf

de wereld zo veel uit aan defensie', kop-

te de Volkskrant afgelopen voorjaar (25

april 2023), dus nog vóór de oorlog in Ga-

za. Beide oorlogen zijn niet alleen dicht-

bij, ze voelen ook zo. De gevolgen in on-

ze samenlevingen zijn goed merkbaar. Wij

kragen hier te maken met veel Oekraïense

vluchtelingen. Voor onze partnergemeente

is de oorlog in Oekraïne bij wijze van spre-

ken 'om de hoek'. De Russische dreiging is

voelbaar en roept donkere schaduwen op

uit het communistische verleden.

Ook anderszins leven er bij hen en bij ons grote zorgen. We lopen aan tegen klimaat- verandering en de enorme energietran-

sitie die daarvoor nodig is. Ook moeten we ons te weer stellen tegen toenemen-

Veranderingen

uit een veel nabijer verleden. Ook nu heb-

ben zij het als minderheidsgroepering in

Roemenië nog steeds niet makkelijk.

De wereld is sinds het begin van ons part-

nercontact veranderd op een manier die we

toen niet hadden kunnen voorzien. Rond de

jaar vrij van het juk van het communisme.

De overgang naar het nieuwe tijdperk was

moelijk en ging samen met sociale en eco-

nomische aanpassingsproblemen, maar op-

timisme voerde de boventoon.

Dat was bij ons ook zo. In de jaren negen-

tig dachten we hier nog dat de bomen tot

in de hemel groeiden. De muur was ge-

vallen in 1989, de Koude Oorlog voorbij.

Niets stond een grote stap voorwaarts

voor de mensheid in de weg. Het geloof in

de vrije markt greep wereldwijd om zich

heen en met het einde van de Koude Oor-

log voltrok zich ook een sterke daling van

uitgaven voor defensie. 'Vredesdividend'

werd dat indertijd zo mooi genoemd.

Anker

griep te hebben.

lijken de wereld steeds meer in een wurg-

steeds scherper getrokken. Sociale media

daar. Grenzen vervagen en worden tegelijk

de polarisatie in onze samenleving, hier en

Hoë moeten we ons als vrijzinnige gemeen-

ten in Sf. Gheorghe en Utrecht verhouden

tot al deze ontwikkelingen? Welk anker kan

ons vrijzinnig geloof ons daarbij bieden?

Het partnercontact met Sf. Gheorghe is

er alleen maar boeiender door geworden.

In eerdere thematische ontmoetingen

kwam onze onzekerheid over de toekomst

al ter sprake, de dreiging van oorlog, onze

veiligheid, maar ook onze innerlijkheid.

Wat betekent het gebed voor jou? Hoe

houden we elkaar vast? Hoe kunnen we

met onze eigen verhalen elkaar moed in-

spreken? En onze onderlinge band verster-

ken? Het zijn vragen die zeker ook aan de

orde komen tijdens het komende bezoek

aan onze partnergemeente.

Werkgroep Partnergemeente: Henk Boon,

Jan Douwes, Tina Geels, Harm Jan

Huidkoper, Florus Kruijne, Ruud Nieuwold,

Piet Pols, Aart de Veer en Marthe de Vries.