

Borduren met toewijding

Iets wat jouw hand vraagt, jouw toevoe-
ging. Of je voelt je uitgenodigd door een
borduurset om in te stappen en verder te
gaan. Maar net zo goed trek je je terug in
je eigen borduurbubbel en sluit je je af. Het
kan allemaal.
Je kunt het zien als een gesprek op het lin-
nen en ook als een gesprek met je buur-
vrouw of overbuurvrouw (helaas zijn er
weinig mannen). Een kennismaking, een
ontmoeting, uitwisseling, leren van ande-
ren. Verbinding, letterlijk en figuurlijk. In
elk geval: toewijding!"

Trudy Schreuder Goedheijt

Afgelopen maanden is er geborduurd in de
Stadsschouwburg. Tot en met 8 juni wordt
er geborduurd in de bibliotheek op het
Neude, elke zondagmiddag van 13:30 tot
16:00 uur. Iedereen is welkom om te ko-
men borduren, ervaring niet nodig. Het ta-
pijt verbindt de deelnemers op ontel-
bare manieren door het combineren van
tekeningen, patronen en kleurcombinaties.
Meer informatie kunt u vinden op
www.letsgrowflowersnotwalls.nl.



*Let's grow flowers, not walls is een
community borduurproject onder lei-
ding van beeldend kunstenaar Jolanda
Schouten. Mensen uit alle windstre-
ken borduren samen aan een tuin-
tapijt van 9 meter lang.*

Borduursteken hebben een geschiedenis en
betekenis die verbonden zijn aan cultuur
en identiteit.

Dit project startte in de zomer van 2021
samen met de kinderen van het AZC
Utrecht. Hun moeders namen het over. En
nu gaat het als een vliegend tapijt over de
stad. De schildering op het tapijt is geïn-
spireerd op het antieke Perzische tuintapijt

waarop vaak de ideale tuin verbeeld wordt.
Anne-Marie Riksen borduurt met grote
toewijding mee aan het tuintapijt. Sinds vo-
rig jaar is zij vriendin van de Geertkerk.
Het project sluit volgens Anne-Marie heel
mooi aan bij de waarden en uitgangspunten
van de RGL. Zij vertelt er enthousiast over:
"Borduren is een doorgaande beweging.
Iedereen kan aanschuiven en meebordu-
ren. Het is een vorm van communicatie,
van verbinding, van taal. Je ziet bijvoorbeeld

