

Beste leden, vrienden en relaties van de Remonstrantse Gemeente Utrecht,

Dit maal een kortere brief dan gebruikelijk, maar er is wel aanleiding om opnieuw uw aandacht te vragen. Het kan u niet ontgaan zijn dat de regering begin deze week een strenge lockdown heeft afgekondigd voor alle niet noodzakelijke bijeenkomsten en vervoersbewegingen. In lijn hiermee heeft de landelijke organisatie van de Remonstranten aan plaatselijke gemeenten geadviseerd om voorlopig geen fysieke kerkdiensten te organiseren maar uitsluitend digitaal uitgezonden kerkdiensten. Ons predikantenconvent en de kerkenraad hebben de afgelopen dagen spoedberaad gehouden om te bespreken wat onze gemeente zou doen met deze adviezen. Besloten is dat we deze adviezen volgen en dat de kerkdiensten in West-Betuwe worden opgeschort en dat we in de Geertekerk voorlopig geen bezoekers meer toelaten bij de dienst. Een bijzonder spijtig besluit – zeker in deze Kersttijd. Want ook al konden er in de afgelopen maanden maar enkele tientallen bezoekers worden verwelkomd, het had toch het karakter van een ontmoeting.

Als u gewend bent om de diensten via de livestream of via Radio Geertekerk te volgen, verandert er niet zo heel veel. Want de diensten worden nog steeds gehouden, maar dan alleen in aanwezigheid van slechts enkele medewerkers: predikant, 1e en 2e kerkenraadslid, medewerker Audiovisueel, cantor-organist, een koster en een klokkenluider.

Meer dan ooit willen we u in deze Kersttijd aanmoedigen om verbonden te blijven met elkaar en met onze kerkelijke gemeente. Zie naar elkaar om, houd contact met elkaar! De diensten rond Kerst zijn bij uitstek geschikt om samen te bekijken. De (centraal) contactleden van de wijkorganisatie zullen er alles aan doen om te matchen, tussen enerzijds mensen die graag enkele gasten ontvangen om samen de dienst te bekijken en anderzijds mensen die graag bij anderen te gast willen zijn. Om het samen beleven van Kerstdiensten goed voor te bereiden een korte vooruitblik:

Kerstavond

Op 24 december 2020 om 1900 uur gaan we op stap met Roland. Hij volgt de ster. En onderweg op zijn toch komt hij andere kinderen tegen. En ook grote mensen. Allemaal volgen ze de ster. Samen gaan ze naar het schuurtje waar Jezus is geboren en waar zijn moeder en vader, Maria en Jozef, hen al verwachten. Een spannende Kerstvertelling door ds. Florus Kruyne. Maarten van der Bijl heeft gezocht naar mooie muziek; het Amsterdam Wind Quintet treedt op. Laure Herwig verzorgt de illustraties en Elisabeth van Groningen Schinkel leest het Kerstevangelie. Zorg dat je deze Kerstviering - die is afgestemd op de jongsten onder ons – niet mist

Kerstmorgen

Op 25 december om 1030 uur wordt Kerst letterlijk ingeluid vanuit de Geertekerk in Utrecht. Thema is 'Wanneer is de nacht ten einde?' naar een verhaal van Pinchas Lapide. Ds. Marthe de Vries leidt deze dienst. Kinderen vertellen het kerstverhaal en richten de stal in. De muziek wordt ook dan verzorgd door het Amsterdam Wind Quintet, cantor-organist van de Geertekerk, Maarten van der Bijl en sopraan Eefje Kaspers; er klinkt bekend en nieuw repertoire. De Kerstdienst wordt landelijk uitgezonden voor alle Remonstrantse gemeenten. Een beetje vergelijkbaar met de Paasdienst en die werd op Internet maar liefst ruim 4500 keer bekeken!

En uiteraard zijn de diensten op alle zondagen te bekijken en te beluisteren via
Internet: www.geertekerk.nl/online.

Als er weer nieuwe beperkingen moeten worden bekendgemaakt dreig je soms de moed te verliezen.
En toch... het komt weer goed! Ik weet het zeker. Net zo zeker als we mogen zijn over het feit dat het
Kerst wordt en dat het Licht zal opgaan over ons allemaal!

Een hartelijke groet van

Arie Noordermeer,
Voorzitter Kerkenraad