

19 JULI 2020 GEERTEKERK

Voorganger ds. Arie Nico Verheul

Organist Ere Lievonen

INKEER

Welkom, fijn dat u er bent. Het is fijn als u direct plaats neemt. Praat gerust met de mensen om u heen tot ± 10.15 uur. Daarna willen we graag stilte in de kerk, de uitzending begint voor de mensen thuis. Na het luiden van de klokken is er muziek.

- Verwelcoming gastpredikant door eerste kerkenraadslid
- Welkom aan gemeente en radioluisteraars
- Aansteken van de tafelkaars
- Groet
- Inleiding op de dienst
- Muziek
- Gebed

WOORD

- Lezen: Galaten 1, 1.2;3,28;5,6
- Muziek
- Lezen: 1 Corinthiërs 1, 22-29
- Muziek
- Lezen: Romeinen 13,8-12
- We luisteren naar lied 1001.

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

- Overdenking
- Stilte
- Muziek

DELEN

- Mededelingen

Wij collecteren digitaal voor het werk van de diaconie (de 1e collecte) en voor het gemeentewerk (de 2e collecte). U kunt daar aan bijdragen door het gebruik van de Givt-app (wat de voorkeur heeft) of door een bankoverschrijving. Een van de voordelen van digitaal geven is, dat de giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. U kunt de Givt-app downloaden en de code rechts inscannen om over te maken naar resp. de diaconie en de gemeente. Voor meer informatie hierover, of als u de overschrijving per bank wilt doen, verwijzen we u naar <https://utrecht.remonstranten.nl/digitaal-collecteren/>.



- Muziek

- Kerkenraadslid leest liedboek blz. 1302 (1 Cor. 13), van Karel Eykman

- Voorbede

na elke bede

voorganger: (...) zo bidden wij...

kerkenraadslid van dienst: Heer, hoor ons gebed

- Stil gebed

- Gezamenlijk gebeden Onze Vader

UITZENDING

- We luisteren naar lied 993

Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand

om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

't Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

- Uitzending, zegen

Na de zegen luisteren we naar "Er komen andere tijden" van Boudewijn de Groot.