

# GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Nr. 5 – december 2019

## Thema: Welkom



5

Welkom zit in kleine dingen



4

Gemakkelijk en kostbaar



7

Welkom in twee richtingen

---

## Inhoudsopgave

Van de redactie .....	2
Leesrooster .....	3
<b>Gemakkelijk en kostbaar .....</b>	<b>4</b>
<b>Welkom zit in kleine dingen .....</b>	<b>5</b>
<b>Zorg voor kwetsbare mensen .....</b>	<b>6</b>
<b>Welkom in twee richtingen .....</b>	<b>7</b>
Wil je een maatje? .....	8
Introductie Gespreksboek .....	8
<b>Welkom bij het maatjesproject .....</b>	<b>9</b>
Van de cantor .....	10
Mijn eigen geluid .....	11
Werkgroep Maatschappelijke dialoog ....	12
Uit de kerkenraad .....	13
Diaconale Geluiden en collectes .....	14
Gefragmenteerd Jeruzalem .....	15
Landelijke Inspiratiedag INLIA .....	16
Schrijfactie Amnesty International .....	16
Buurkerkenlunch voor de eenheid van de christenen .....	17
Leeskring Bilthoven .....	17
Agenda .....	18
Adressen en colofon .....	19
Kerkdiensten .....	20
Geertekerk concertagenda .....	20
Autodienst .....	20

---



## Van de redactie

‘Welkom’, een platgetreden beleefdheidsfrase of een echte uitnodiging om ons thuis te voelen, om te ontvangen, om open te staan voor mensen om ons heen? In die tweede betekenis schept het begrip ‘welkom’ ruimte waarin veel gebruikte woorden opeens speciaal voor jou betekenis kunnen krijgen, als die je op een moment raken of iets te zeggen hebben. Met zijn installaties (foto voorpagina) raakt de Zuid-Koreaanse kunstenaar Do Hu Suh universele thema’s aan als ‘thuishoren’.

Ook doodgewone mensen kunnen betekenisvol op je levenspad komen. Deze ‘kleine heiligen’ staan centraal in de Bijbelteksten voor deze adventstijd. Florus Kruyne nodigt ons uit om de ruimte van het welkom te vergroten in de richting van het onvoorwaardelijke, naar jezelf en naar anderen. Alles wat er al is in ieder van ons welkom te heten.

In gesprek met Roland van de Kamp, Annette Hoogerbrugge en Maretha de Jonge komt naar voren dat het nog niet zo gemakkelijk is – zeker niet met onze Nederlandse blik in andere culturen – gastvrij te zijn in organisaties, kerken, ziekenhuizen, voor andersdenkenden, voor ongedocumenteerden. Maar altijd helpt het om met elkaar in gesprek te zijn zonder je eigen opvattingen al te veel op de voorgrond te zetten.

Coby Ouwehand en Lies Gualthérie van Weezel, een koppel uit ons ‘maatjesproject’, constateren met elkaar dat je je wel open moet stellen, zowel om je welkom te voelen als om welkom geheten te worden. Het is tweerichtingsverkeer.

Het Utrechts gezelschap dat vanuit de moskee, de synagoge en diverse christelijke kerken (rooms-katholiek, protestants en remonstrants) naar Marokko reisde ervoer ook ontmoeting en verbinding.

Wij wensen u een gezegende advents- en kersttijd die ons bezielt om te ontmoeten, te verbinden en welkom te heten.

*\* Op de cover: foto van Gert Westerveld gemaakt in museum Voorlinden: installatie van de Zuid-Koreaanse kunstenaar Do Hu Suh.*

# Kleine heiligen



‘Kleine heiligen’ of in het Frans ‘santons’, zo worden de vele figuurtjes genoemd die je in Zuid-Frankrijk in de Provence, in de kerststal kan vinden. Niet alleen de hoofdrolspelers uit het kerstverhaal, Maria, Jezus, Jozef, de herders en de koningen, maar ook de geitenhoedster, de smid, de laven-delverkoopster en allerlei mensen die je ge-woon in het dorp kon tegenkomen.

De traditie van de ‘santons’ is als een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaan. Tijdens de Franse Revolutie werden openbare geloofsuitingen verboden, zoals de kerststallen op de dorpspleinen. De mensen lieten zich echter niet uit het veld slaan, maar maakten stalletjes die geschikt waren voor in hun eigen huis. Ze maakten in het geheim de beelden en gebruikten elkaar als model. En langzamerhand vond iedereen uit het dorp in de kerststal een plaats.

In deze adventsperiode richten wij ons op de ‘kleine heiligen’: mensen uit de Bijbelse verhalen, maar ook de mensen die, zoals Alleke Wieringa dat zo mooi omschreef: “betekenisvol op ons levenspad zijn gekomen. Mensen die even groots waren door wat ze deden of betekenden, voor jou of voor de gemeenschap waar je bij hoort.” Je ouders, die er altijd voor je zijn of degene die altijd zwerfvuil raapt en onze omgeving leefbaar houdt. Of degene die je een ochtend per week ontslaat van je mantelzorgtaken, of degene die je belde op het moment, dat je het het hardste nodig had. Of is het niet een mens, maar een dier: de hond waar je alles mee kan delen,

de kat die troostend op schoot komt.

Met al deze grote en kleine heiligen gaan we dit jaar op weg naar kerst.



## 1 december, eerste advent –

Genesis 37: 15

Toen Jozef daar in het veld rondwaalde, kwam hij iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht.

Jozef komt iemand tegen, een man, die hem de weg wijst naar zijn broers. Een man, ‘ish’ in het Hebreeuws. Iemand die in ons leven opduikt en ons de weg wijst als wij zijn vastgelopen. De onbekende ‘kleine heilige’, die ons weer op het juiste spoor zet.

Hoe herken je die ‘ish’, hoe kom je hem tegen?

## 8 december, tweede advent –

Lucas 18: 1-8

Het verhaal van de standvastige weduwe die haar recht blijft vragen. Zij legt zich niet neer bij het cynisme van de rechter. Mensen die de moed hebben om, soms tegen de stroom in, te staan voor wat rechtvaardig is. Zij zijn kleine bakens van geloof in tijden van onverschilligheid. Zoals de geboorte van dat kleine Christuskind ook een teken van hoop is in een wereld vol cynisme.

## 15 december, derde advent – Numeri 22

Het verhaal van de ezelin van de ziener

Bileam. Niet alleen mensen kunnen als heiligen in ons leven komen, ook dieren kunnen dat, zoals bijvoorbeeld een hulphond een blinde of een gehandicapte het leven letterlijk kan aanreiken. Het mooiste verhaal over zo’n bijzonder dier, is het verhaal van de ezelin van de ziener Bileam. Hij krijgt de opdracht van de Moabitische koning Balak om een vervloeking uit te spreken over het volk Israël. Maar hij wordt tegengehouden door een engel van de Heer. Het is zijn ezelin die de engel als eerste ziet en aan Bileam probeert duidelijk te maken dat hij niet op de goede weg is.

## 22 december, vierde advent –

Genesis 32:24

‘Iemand’ worstelde met Jacob. Het prachtige verhaal van Jacob, die op het punt staat om zijn broeder Esau na jaren weer te ontmoeten, maar die, voordat hij zijn broeder in de armen kan sluiten, eerst met zichzelf in het reine moet komen. Jacob vecht die nacht met ‘iemand’. Een onbekende heilige die op zijn pad komt, die hem een spiegel voorhoudt, die hem naar zijn naam vraagt.

## 24 december, kerstavond: Nacht van de kleine heiligen.

Het klassieke kerstverhaal wordt door de kinderen gespeeld. Er zullen ook andere bezoekers naar de stal komen.

## 24 december, kerstnachtviering

We brengen het kerstlicht in de kerk en het kerstevangelie klinkt. Wie brengt het licht in ons leven?

De vorm van de dienst is gebaseerd op het anglicaanse Festival of Nine Lessons and Carols.

## 25 december, kerstmorgen –

Jesaja 52: 7-10

Naast de klassieke kerstlezing voor de kerstmorgen, het begin van het Johannes-evangelie, de profetie uit Jesaja 52. De komst van de vreugdebode die ons de vrede aankondigt en het goede nieuws brengt.

Marthe de Vries

# Gemakkelijk en kostbaar

**‘Welkom’ is voor mij een dierbaar woord en bevat een prachtige intentie. Ik denk meteen aan het lied dat we wel eens zingen aan het begin van de dienst: ‘Wees welkom in ’t huis van dwalende schapen...’. Het is gemakkelijk gezongen of gezegd. Ik hoor het mezelf soms zeggen en ook meteen twijfelen. Is die persoon nou echt welkom of zeg ik maar wat om ervan af te zijn? Mag het welkom iets kosten of is het een lege huls? Ten aanzien van sommige mensen gaat het vanzelf, is het welkom haast onvoorwaardelijk, maar ten aanzien van de meeste anderen toch beperkt. Er is een goedkoop welkom, een belofte die met een zekere beleefdheid wordt ingelost en er is een welkom dat iets kost, kostbaar is. In de Geertekerk krijgen we regelmatig terug van bezoekers dat ze zich verwelkomd en welkom voelen. Dat is een groot goed. Maar hoe stevig is dit vloertje?**

## Onvoorwaardelijk

In alle religieuze tradities worden mensen uitgenodigd om de ruimte van het welkom te vergroten in de richting van het onvoorwaardelijke. Vaak wordt er ingezet bij de innerlijke ruimte. Bekend is de tekst van Jalal ad-Din Rumi (13e eeuw, Perzië) die net als vele andere mystici hierin heel ver gaat.

*Dit mens-zijn is een soort herberg  
elke ochtend verschijnt er een nieuwe gast  
een vreugde, een depressie, een gemenerik,  
een flits van inzicht komt  
als een onverwachte bezoeker  
verwelkom ze allemaal en onthaal ze gastvrij!  
zelfs als het een hoop zorgen zijn  
die op gewelddadige wijze al het meubilair in  
je huis slopen  
behandel dan nog steeds elke gast met respect.  
hij ruimt misschien wel bij je op  
om plaats te maken voor een nieuwe verrukking  
de sombere gedachte, de schaamte, het venijn  
ontmoet ze met een glimlach bij de deur  
en vraag of ze binnen willen komen  
wees dankbaar voor wie er maar komt  
want ieder van hen is gestuurd  
als een gids uit het onbekende.*

Dit gaat over gasten die staan voor wat zich in ons hoofd, hart en lichaam kan afspeelen, de gemoedstoestanden, emoties, gedachtestromen. De verwelkomende houding kun je naar jezelf ontwikkelen. En ook op een natuurlijke manier uitbreiden naar de andere levende wezens. Zelfs naar men-

we dan zingen? Willen we ook hier niet dat het gezellig blijft en niet teveel van ons gaat vragen? Toch is er iets in ons, en daar zit voor mij de hoop, dat bereid is om heel ver te gaan in het welkom heten, aanvaarden en ‘ja’ zeggen. Op basis van een band die er is, een bloedband, een vriendschapsband, een liefdesband. Die banden ontstaan deels in vrijheid en deels omdat ze een gegeven zijn: je familie heb je niet uitgezocht, je kinderen niet, de mensen van je geloofsgemeenschap en jij hebt jezelf ook niet sa-



selijke lotgevallen als verlies en sterfelijkheid. Misschien kunnen we dan beter spreken van ‘op goede voet komen’ met wat ons overkomt.

Alle godsdiensten wijzen in de richting van de beoefening van een royaal welkom. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het eerste wat je tegenkomt is alles en iedereen wat/wie niet welkom is, van die irritante collega tot en met de regen waar je doorheen moet.

## Werkwoord

Nu we weer toelevan naar het kerstfeest zingen we van ‘Nu zijt wellecome’ (of: nu sijt wellecome) het uitzien naar het redende menskind Jezus. Weten we wat

mengesteld noch de lotgevallen in je leven. Je hebt het ermee te doen, van harte of ‘contre coeur’. Maar we kunnen er in het laatste geval maar beter op goede voet mee komen, in de richting van een welkom. Welkom is een werkwoord.

## Kindje Jezus

We leven toe naar kerst met de intentie om het kindje Jezus welkom te heten in onze wereld. Wat houdt dat in? In ons laatste kerkenraadsetmaal – de kerkenraad heeft één keer per jaar een ‘hei-etmaal’ – hebben we elkaar uitgenodigd om iets van het eigen geluid, maar vooral van het andere ge-

Lees verder op pag. 8

# Welkom zit in kleine dingen

**Zijn religieuze opvoeding kreeg Roland van de Kamp als enig kind van orthodox rooms-katholieke ouders. De band met de kerk werd losser en er volgde een korte periode van antireligieuze gevoelens. In hun vorige woonplaats Culemborg vonden Roland en zijn vrouw Marthy vervolgens aansluiting bij de hervormde kerk. Daar werd Roland voorzitter van de kerkenraad in een moeilijke periode van bezuinigingen en ontslagen. Via het huwelijk van vrienden in Geldermalsen raakten ze bekend met en verzeild bij de remonstranten.**

Rolands moeder was zwaar getraumatiseerd. Onder meer door het verlies van vier tienerzussen in twee jaar tijd (tuberculose) en het bombarderen van haar ouderlijk huis in mei 1940. Zijn vader had ook trauma's door het verlies van zijn eerste vrouw en hun kinderen. Tijdens de zwangerschap werd hij afgevoerd naar gevangenkampen in Duitsland. Waar hij vrijwel heel de oorlogstijd dwangarbeid deed. Over hun traumatische ervaringen werd categorisch gezwegen. Voor Roland was zijn jeugd een continue confrontatie met doem. De ruzies met zijn vader dreven hem al op z'n vijftiende uit huis. Via de Rotterdamse thuislozenopvang, vier maanden volcontinu dienst in een boterfabriek en de (toen nog verplichte) dienstdienst belandde hij waar hij wezen wilde. Op de sociale academie, personeelswerk en opbouwwerk. Hij ging werken als adviseur bij Berenschot en studeerde in de avonduren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1977 sloot hij die studie af met het doctoraal Andragologie.

## Ons soort mensen

De hele hierboven beschreven periode van zijn jeugd kende achteraf gezien één constante: de aandacht voor de vraag 'wat beweegt mensen en hoe kun je daar effectief mee omgaan'. Het bleek een passende ervaring voor zijn loopbaan. Hij ontwikkelde zich tot raadgever en mediator op het gebied van het begeleiden van fusies. Met



name in non profit-organisaties in zorg, welzijn, wonen. En bij de overheid en kerkelijke organisaties. In dit werk leerde hij hoe belangrijk en hoe moeilijk het is voor fuserende organisaties om over en weer open te zijn. Niet alleen maar vast te houden aan 'onze manieren' en nieuwe – gezamenlijke – taalvelden te vinden. Het 'hulliezullie-denken' speelt vaak een rol, terwijl juist voorkomen moet worden dat men – met alle goede bedoelingen – anderen buitensluit. Zo'n situatie ontstaat gemakkelijk waar groepen mensen samen iets (wat dan ook) doen. Want in alle groepen ontstaan gebruiken die verstaanbaar en vanzelfsprekend zijn voor wie erbij horen. Maar die afstand scheppen tot wie niet tot 'ons soort mensen' behoort.

## Strategie

"De grootste fout die je als adviseur of mediator kunt maken, is zelf de leiding te nemen, modellen in te brengen en mensen ervan te gaan overtuigen dat jouw zienswijze en taal het beste is. Het werkt veel beter als je mensen aanmoedigt om met elkaar te praten. Wat zijn onze manieren, hoe willen wij ons werk ordenen en hoe zit dat bij de ander(en)? Als adviseur kun je dan laten zien waar de wrijving zich vooral voordoet. Mensen komen op die manier zelf tot de conclusie dat er iets moet veranderen in hun manier van doen." Dat praten met elkaar beter helpt dan dat iemand de leiding

neemt en meer of minder dwingend gaat sturen, geldt overal. Ook in de kerk, aldus Roland. "Je wilt dat mensen zich welkom voelen, dat er een sfeer van gastvrijheid heerst. Of dat zo is, kun je het beste bespreken met mensen die nieuw zijn. Vraag of ze zich welkom voelen, wat ze raar of zonderling vinden, waar ze misschien boos over worden. Dan hoor je vanzelf hoe het staat met de openheid en gastvrijheid."

## Ongemak

"De predikant kan wel zeggen 'ga eens met een onbekende in gesprek bij de koffie', maar dat vinden mensen ongemakkelijk. Waar ga je het in vredesnaam over hebben, wat doe je als iemand niet of nauwelijks reageert... Wat wel goed werkt, is bijvoorbeeld de vredesgroet. Het is een klein ding, maar het werkt. Omdat je even contact hebt met de mensen om je heen. Een kort gesprek tijdens of na de preek met iemand voor, achter of naast je biedt ook zo'n klein contactmoment dat niet ongemakkelijk is. Wat goed werkt zijn voorbeelden. Laat mensen vertellen over leuke contacten bij de koffie. Maak mensen herkenbaar, zodat je ze kunt aanspreken op hun functie. Want als je onbekenden aanspreekt met een vraag in het kader van hun functie dan weet je zeker dat er reactie komt. Dit soort manieren geven mensen het veilige gevoel dat het niet mis kan gaan. Je moet mensen een alibi verschaffen om anderen aan te spreken. Maar als er toch gevraagd wordt om met onbekenden te gaan praten bij de koffie kun je maar beter het ongemak van die vraag bespreekbaar maken. Want dat herkent iedereen."

## Welkom?

"Het is dus nog niet zo makkelijk om open en gastvrij te zijn. Zelfs zoiets simpels als iemand aanspreken bij het koffie drinken kan heel ongemakkelijk zijn. Kleine, meer of minder rituele, handelingen kunnen zorgen voor het gevoel welkom te zijn. En wat altijd goed is: praat er met elkaar over!"

IL

# Zorg voor kwetsbare mensen

**Ze is programmamanager voor het Nederlandse programma van Dokters van de Wereld (Médecins du Monde). Dat is een niet-gouvernementele organisatie die zich richt op toegang tot de gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn. In Nederland gaat het vaak om ongedocumenteerde migranten. Er is weliswaar een regeling voor deze groep, maar mensen weten dat niet of durven er geen gebruik van te maken, bang als ze zijn om uitgezet te worden. Als er iemand in onze gemeente inzicht heeft in het leven van mensen die nogal eens geen warm welkom krijgen in onze samenleving dan is het Annette Hoogerbrugge. Daarom een gesprek met haar over het thema van deze Geertebrief.**

## Gevarieerde kwetsbaarheid

“Dokters van de Wereld”, vertelt Annette, “biedt zelf zorg, met name in de grote steden, maar bemiddelt ook, zodat mensen toegang krijgen tot zorg.” Hoe groot de groep is waar ze voor werken dat weet niemand. De officiële cijfers zeggen dat het er tussen de vijftien- en vijfenveertigduizend zijn. Dat moeten er volgens Dokters van de Wereld veel meer zijn. “We hebben geen idee” zegt Annette. “Het is een heel gevarieerde groep, dus de kwetsbaarheid is ook gevarieerd. Brazilianen komen hier om geld te verdienen. Ze werken en kunnen niet al te hoge zorgkosten zelf betalen. Ziekenhuiszorg is al gauw duur, dus dan beginnen de problemen. Want de regeling is weliswaar dat ziekenhuizen de zorg aan ongedocumenteerden gewoon kunnen declareren, maar bij de receptie stranden deze mensen vaak op een receptioniste die dat niet weet en iemand zonder de goede papieren en pasjes niet toelaat. We zien ook veel Nigeriaanse vrouwen die via mensensmokkelaars in de prostitutie belanden en daar niet meer uitkomen. Mensen uit West-Afrika spreken vaak alleen Frans en komen hier niet aan een baantje. Ze moeten dus overnachten in kraakpanden of op straat.”

## Dwars

“Er zijn ook ziekenhuizen die dwarsliggen. Want wat ziekenhuizen mogen declareren is 'medisch noodzakelijke zorg'. Dat is alles wat artsen en ziekenhuizen voor ieder ander ook zouden doen, maar toch is er nogal eens discussie over die term 'noodzakelijk'. Zo kun je dus ook stranden in een ziekenhuis. Dokters van de Wereld is vaak



afhankelijk van aardige, dwarse dokters; van mensen in ziekenhuizen die het snappen en die ongedocumenteerden langs receptionistes en bestuurders weten te loodsen.”

## Gedreven

“We werken met vrijwilligers. Dat zijn allemaal hoogopgeleide – veelal jonge – mensen die elke week een dagdeel doktersspreekuur of anticonceptiespreekuur op zich nemen. Maar ook anderen, zoals bijvoorbeeld huisartsen in Amsterdam Zuidoost met meer dan vierhonderd ongedocumenteerden, zijn voor ons werk belangrijke steunpilaren. Dat zoveel mensen zo gedreven zijn, is mooi. Dat maakt mijn werk bijzonder. Aan de andere kant merk ik en merken wij dat de publieke opinie zich vaker tegen ongedocumenteerde mensen keert. De *We are here* groep in Amsterdam heeft door verschillende kraakacties sympathie verloren. En er zijn ook vanuit (populistische) partijen geluiden te horen dat deze mensen Nederland uitgezet moeten worden, terwijl dat vaak niet mogelijk is of levensgevaarlijk.”

## Zwangerschap is stress

“Ik ben toevallig in deze baan terecht gekomen. Eerder werkte ik als verloskundige. Op een gegeven moment deden er zich zoveel dingen tegelijk voor in ons leven (nieuw huis, verbouwing, verhuizing, drie kinderen en nog zo wat) dat het allemaal niet meer te combineren viel. Ik ben gestopt met werken en - toen er weer wat ruimte kwam - vrijwilligerswerk gaan doen voor Dokters van de Wereld. Na een tijdje ben ik aangenomen op de vacature van programmamanager. Ik draai ook nog wel eens diensten als verloskundige op mijn werk. Deze vrouwen zijn met andere zaken bezig tijdens de zwangerschap dan wij. Hun leven is nooit relaxed. Ja, ze mogen in het ziekenhuis bevallen en daarna zes weken in een AZC verblijven, maar dan staan ze weer op straat. Daar begint de strijd weer voor hun dagelijkse eten, het dak boven hun hoofd, hun gezondheid en daar komt de zorg voor hun kind dan bij. Dat geeft zoveel stress.”

## Kerken

“Wij vinden met onze Nederlandse blik al gauw dat deze vrouwen onverantwoordelijk bezig zijn door zwanger te worden in hun situatie. Maar anticonceptie ligt in andere culturen vaak gevoelig. We zijn bij Dokters van de Wereld niet voor niets een anticonceptiespreekuur gestart. Je krijgt de vrouwen er moeilijk heen, dus dat is voor ons een uitdaging. En als ze wel komen, is het een uitdaging om tot een werkende oplossing te komen. Wat mij, bij alle mislukking en frustratie die ook bij het werk hoort, altijd weer inspireert, is de houding van mensen en instanties die veel doen. Daar zitten mensen bij uit de zorg, maar ook uit de kerken. In Amsterdam is Het Wereldhuis een initiatief van de kerk; de Pauluskerk in Rotterdam doet veel; Stek in Den Haag en STIL in Utrecht. Het zijn allemaal plekken waar ongedocumenteerden welkom zijn en waar mensen vanuit de kerken een warm welkom bieden en de nodige aandacht en zorg.”

# Welkom in twee richtingen

**Net terug uit Marokko ontvangt Maretha de Jonge mij thuis om te vertellen over haar werk en meer specifiek over de door haar zeven jaar geleden opgerichte stichting Nour. Onder de vlag van deze stichting heeft Maretha projecten opgezet voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en autisme, hun ouders en hulpverleners in de provinciestad Ouarzazate, ten zuiden van het Atlasgebergte. “Het doel van de projecten was van meet af aan kennisuitwisseling, nadrukkelijk in twee richtingen. Ik heb mij daar altijd zeer welkom gevoeld.” We spreken over de bijzondere ervaringen die dat oplevert.**

## Een hart voor onderwijs

Maretha is orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog. Ze werkt in het UMC op de afdeling kinderpsychiatrie met als specialisme autisme en selectief mutisme (angststoornis, waarbij kinderen niet durven spreken). De ene helft van de week doet zij daar klinisch werk. De andere helft van de week werkt ze aan de universiteit Leiden als bijzonder hoogleraar aan onderwijs en onderzoek. “Die twee kanten van het vak vullen elkaar goed aan. Maar acht jaar geleden besefte ik dat mijn werk erg wetenschappelijk was geworden. Ik miste het praktische werk waarmee ik ooit begon. En ik kreeg behoefte aan eens wat anders.”

## De smaak van Marokko

“Als student gaf ik les aan immigranten, voornamelijk Marokkanen, in Hoograven in Utrecht. Daar ontstond mijn belangstelling voor Marokko. Met een vriendin ging ik er op vakantie heen. We werden gemakkelijk op straat aangesproken, mensen liepen soms een stuk mee om de weg te wijzen en we werden bij mensen thuis uitgenodigd. Ik had de smaak van Marokko te pakken en ben er diverse keren op vakantie geweest. Het leek me interessant om iets te doen met mijn vak in een land dat mijn belangstelling heeft. Op de



bonnefooi begon ik mijn zoektocht in Rabat bij het NIMAR (Nederlands Instituut Marokko). Maar alle contacten liepen mis. Ik wilde het al opgeven. Via een reeks van toevalligheden kwam ik in contact met een man uit Ouarzazate. Hij wist van moeders van kinderen met beperkingen, die betere zorg en onderwijs voor hun kinderen wilden, maar niet wisten hoe dat aan te pakken. Hij was bestuurslid van een meisjesinternaat en bood de schoolruimte aan om in de zomermaanden ‘om niet’ te gebruiken. Daar ben ik op ingegaan en daar hebben we toen lezingen gegeven over autisme voor mensen uit de zorg, de inspecteur van onderwijs, de gemeente. Direct hebben we ons principe van tweerichtingsverkeer gehanteerd en de plaatselijke logopediste gevraagd daar iets te vertellen over taalontwikkeling. Overdag hadden we een soort MKD-setting (medisch kleuterdagverblijf) voor moeders en kinderen gecreëerd. In kleine groepjes lieten we zien hoe je kunt werken met deze kinderen. We werden ontzettend goed ontvangen, maar we begrepen geen snars van elkaar, veel spraakverwarring en culturele verwondering. Met onze westerse gedachten over de nodige

structuur hadden we de ochtenden georganiseerd. Aan het eind was iedereen moe en de kinderen waren op. We sloten de ochtenden af in de veronderstelling dat de moeders met de kinderen zouden vertrekken. Maar in hun ogen kan dat niet zomaar, maar moet je afronden met thee en veel lekkernijen. Dat liep uit op een situatie die in onze ogen onverantwoord werd, omdat intussen de kinderen bijna de tent afbraken. Ik heb hen vast beledigd door de thee af te slaan, maar later konden we er met elkaar ook om lachen.”

## Van elkaar leren

“Met de nieuw opgedane kennis gingen twee vrouwen in Marokko voortvarend aan de slag. Zij wilden een school of centrum oprichten. Wij opperden om voorzichtig te beginnen met thuisbegeleiding. Maar een paar maanden later kwam er een telefoontje dat ze in een stuk van een woonhuis een schoolje hadden ingericht. Ik ben er toen snel naartoe gegaan, omdat ze vragen hadden over de invulling. Aan de ene kant had ik er veel bewondering voor.

*Lees verder op pag. 17*

# Wil je een maatje?



**Als nieuweling in de Geertekerk krijg je altijd de vraag of je behoefte hebt aan een 'maatje', iemand die jou wegwijs kan maken in alles wat met de Geertekerk te maken heeft.**

Gemiddeld waren er de afgelopen jaren zo'n vier 'maatjeskoppels', een nieuweling met een maatje. We waren dus blij verrast toen er dit jaar zelfs 14 aanvragen binnenkamen! We hebben ze allemaal kunnen honoreren. Begonnen in 2012 zijn we als Stuurgroep Wijkorganisatie elk jaar actief om maatjes te werven voor de nieuwe leden en vrienden. We zijn blij met de betrokkenheid van de mensen die al langer bij de Geertekerk horen en zich als maatje willen inzetten. In augustus krijgen maatje en nieuweling bericht van ons aan wie ze gekoppeld zijn. Elk koppel zorgt zelf voor een eerste kennismaking en een eventueel vervolg. Hiermee houdt onze 'bemoeie-

nis' als Stuurgroep Wijkorganisatie op. We hebben wel eens een gezamenlijke terugkomdag van alle maatjeskoppels overwogen, maar vragen ons af of daar wel behoefte aan is.

### Wat doe je als maatje?

Maatje en nieuweling zijn geheel vrij in de manier waarop ze hun contact vormgeven. Het kan bij een eerste contact blijven, maar ook langer doorgaan. De activiteiten zijn zeer gevarieerd, zoals samen naar de film gaan of een museum bezoeken, maar ook samen een cursus volgen, in een café afspreken of een wandeling maken.

### Is het zinvol?

Het vergt de nodige tijd en inzet om elk jaar weer het maatjesproject te organiseren. We vroegen ons een paar jaar geleden af of er wel behoefte aan is. We hebben toen na een kort onderzoek kunnen vaststellen dat er wel degelijk behoefte aan is en dat de deelnemers het erg op prijs stellen. Een greep uit te reacties: 'hartverwarmend', 'een mooi initiatief, geen enkele andere gemeente biedt dit aan', 'het helpt om drempelvrees te overwinnen'. We gaan er dus mee door!

*Namens de Stuurgroep Wijkorganisatie,  
Marianne Smits*

## Van de wijkorganisatie

# Introductie Gespreksboek

Als contactpersoon voor leden en vrienden van de RGU zocht ik een hulpmiddel om de gesprekken tijdens de bezoeken te vergemakkelijken. Ik ging uit van ouderen. Maar ook van mensen die het interieur van de Geertekerk niet zo goed kennen. Ik besloot een boek te ontwerpen met grote foto's en met slechts één onderwerp per foto (A4 formaat). Iedere foto werd voorzien van een lied uit het liedboek. In totaal 10 items. Met behulp van Arthur Modderkolk en Ton Verweij (fotograaf) is het 'Gespreksboek'

tot stand gekomen. Het boek is speciaal bedoeld om gebruikt te worden door de wijkcontactleden. Zij kunnen het lenen om te gebruiken. Het is alleen aan te schaffen door de Stuurgroep Wijkorganisatie. Op de jaarlijkse bijeenkomst voor contactleden op 30 oktober zijn enkele exemplaren aan de Stuurgroep Wijkorganisatie overhandigd. De leden worden nog geïnformeerd over het gebruik van het gespreksboek.

*Janneke Chardon, wijkcontactlid*

Vervolg van pag. 4

luid tot expressie te brengen. Verrassend hoe iedereen iets tot uitdrukking bracht van een kant die we nog niet zo goed kennen. Van de kunst om onder alle omstandigheden zichzelf te blijven tot en met de muzikale kunst, van de meditatiekunst tot en met de kookkunst. Maar in alle expressies was voor mij iets te proeven van het kind in ieder van ons, de onopgesmukte, natuurlijke kant van het kinderlijk nieuwsgierig zijn, ontvankelijk zijn, kwetsbaar zijn, er helemaal in opgaan, ondeugend zijn en blij. Ontroerend! Misschien is dat wat we welkom heten in de ander en in onszelf: het kind en alles wat het kindje Jezus belichaamt en élk kind. Huub Oosterhuis schreef: "Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind." (Lied 925).

### Wat er al is

Het is een welkom aan wat er al is in ieder van ons. Met dat oorspronkelijke kind mogen we, mét alle volwassenheid, nooit de verbinding verliezen. Er is iets in ons dat bereid is om heel ver te gaan in het welkom heten van wat/wie er is. Afhanke-lijk van de band die er is. Maar als we ons de ander voorstellen als kind, kan precies die band makkelijker ontstaan en de houding van welkom in ons geboren worden. Een gedicht van de Friese schrijver/dichter Trinus Riemersma zegt het treffend:

*Misschien zou je het jezelf gemakkelijker maken  
als je je de mensen  
terug kan denken als kinderen  
dat om die en om die  
eens een moeder wakker heeft gelegen  
dat een vader trots als een pauw  
met ze ging wandelen  
dat ze een vingertje knelden  
tussen de deur  
en hilden om een bloedende knie  
en dat ze eens in de  
eerste klas hebben gezeten  
een veel te groot potlood  
in het knuistje.*

*Florus Kruyne*



# Welkom bij het maatjesproject



**Op een zonnige herfstochtend tref ik Coby Ouwehand en Lies Gualthérie van Weezel, een koppel uit het maatjesproject. We kauwen eens goed op het thema Welkom en bekijken de kant van je-welkom-voelen en die van iemand-welkom-heten.**

Coby is nog niet zo lang verbonden aan de Geertekerk. Lies keerde na een 'remonstrantse voorgeschiedenis' en een periode van afstand een paar jaar geleden terug bij de RGU. Coby hoorde van het maatjesproject. Waarbij een nieuwkomer 'gekoppeld' wordt aan iemand die al wat langer meeloopt en zodoende de ander wegwijs kan maken. Coby gaf zich op en kreeg Lies toegewezen als maatje – dat klikte meteen. Lies: "Er is wel een zekere herkenning, gemeenschappelijkheid nodig met een maatje. Je moet raakvlakken met elkaar hebben." Voor Coby heeft je welkom voelen te maken met "gezien worden wie ik in essentie ben". "De vraag van Lies hoe ik hier zo verzeild ben geraakt, vond ik een mooie vraag. Ieder heeft zo een eigen verhaal over hoe hij/zij in de Geertekerk terecht is gekomen. Dat interesseert me ook van anderen." Iemand welkom heten betekent voor Lies "op iemand afgaan en echte belangstelling tonen. Openstaan voor waar de ander mee

bezig is." In het kader van het maatjesproject heeft Lies Coby voor een eerste gesprek uitgenodigd bij haar thuis om over en weer verwachtingen uit te wisselen. Een andere keer zijn ze samen gaan eten bij Coby. "Ik heb de indruk dat ik Coby niet echt praktisch wegwijs hoeft te maken. Ik zie dat ze ook zelf op dingen afgaat, zoals het Geertekampeer-weekend. Als ik haar na de dienst zie, groeten we elkaar en kijk ik even of ze aansluiting vindt bij anderen." Met elkaar constateren we dat je je wel open moet stellen, zowel om je welkom te voelen als om welkom geheten te worden. Het is tweerichtingsverkeer.

## Lopend vuurtje

Coby: "Ik neem me meestal voor om degene die naast me komt zitten, te groeten, aan te kijken en een hand te geven om me voor te stellen. Wat ook helpt bij welkom-zijn is de vredeswens tijdens de dienst. En ik heb een keer meegemaakt dat we aangespoord werden even met elkaar te praten over het thema van de dienst. Die vrouw groet ik nu nog steeds."

Lies: "Ik voel me ergens welkom als ik belangstelling ervaar, als ik niet genegeerd word. Dat een kringetje mensen bij de koffie geopend wordt als ik erbij sta, zonder dat ik daarin altijd zélf initiatief moet ne-

men. Als ik door de woorden voel dat ik er mag zijn, voel ik me welkom." Het koffiedrinken na de dienst is belangrijk. Maar ook de vele groepen zoals de Zeistergroep waar Lies komt, hebben een functie van 'mensen leren kennen'. "Je moet er zelf ook iets voor doen, je moet 'jezelf laten kennen.'"

"Eigenlijk werkt het als een lopend vuurtje, je steekt elkaar aan in het welkom voelen en dóen voelen", zegt Coby. "Als ik me welkom voel, ben ik alert op wat ik om me heen hoor en vraag ik me soms af of iemand anders misschien nieuw is. Daar ga ik dan weer op af; ik vind 't heel interessant om te horen wat iemand beweegt."

Gevraagd naar het verschil tussen een maatje en een andere bekende. Coby: "Door een maatje voel ik dat er iemand is die op me let, nee, niet dat ik in de gaten word gehouden hoor. Maar je gaat wel een verbinding aan. Op het moment dat je ja zegt tegen het maatjesproject, stel je je er ook voor open. Het is meer dan samen koffiedrinken." Lies: "Het vraagt een zekere openheid, je moet je ook kunnen laten verrassen door de ander."

Al pratend constateren we dat er meer dan genoeg activiteiten zijn in de Geertekerk om je welkom te voelen. Erop af, dus.

MAD

# Hemelse geluiden



**Uw cantor vraagt weleens gekschend voor de dienst of er nog verzoeknummers zijn. Dat levert bijzondere antwoorden, zoals laatst: “Nou, liever niet te lang, niet te hard, en ik hoop niet dat je gaat zingen”. Jazeker, met enige regelmaat komen mensen melden dat ze niet houden van klassieke muziek of specifiek orgelmuziek, van zingen of de combinatie. Ik kan me dat wel voorstellen, hoor. Intussen trekken wij moedig voorwaarts, richting Kerst. Zingend, dat wel.**

Van zang moet je maar net houden. Ik herinner me een klasgenootje op de basisschool dat van oma had gehoord dat je in de hemel de hele dag psalmen zou gaan zingen. Voor eeuwig. Dat was een dermate verontrustend perspectief dat ze duidelijk leek te gaan voor optie b, om het zo maar eens te noemen. Ze bracht daarbij de juf tot een wanhoop die toen nog niet standaard bij werken in het onderwijs hoorde. Overigens hielpen de haar met de paplepel ingegoten elektronische orgelklanken

niet mee. Die als instructie aan de organist steevast Mattheüs 6:3 leken te dragen: ‘Laat uw linkerhand niet weten wat de rechterhand doet.’ De oude berijming ook niet, met zinnestjes als ‘Stiet zelfs dit rot dat mij benauwt en haat de voet en viel’ om uit het hoofd te leren. Ik kan u geruststellen: de bijbel zegt er niets over, over de hele dag psalmen zingen.

Sterker nog, dat hele engelenkoor van Kerst kunt u gerust in twijfel trekken. Dat de herders op het veld waren. En dat toen de hemel open ging en de mooiste uitvoering van ‘Gloria in excelsis Deo’ ooit klonk. Zuiverder dan de cantonij, verhevener dan het gloria van Vivaldi, zelfs mooier dan Bach. Want als we ‘t nog eens teruglezen, dan gaat het helemaal niet over een koor, zelfs niet over zingen. Lucas 2: “En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’” Een leger dus. Ik denk aan tafereel uit Game of Thrones, met de duizenden Unsullied van Daenerys op een grote vlak-

te. Of, dichterbij huis, het geluid dat uit de Galgenwaard opstijgt bij een goal voor FC Utrecht, tot in de omtrek te horen.

Voor de voetbalsupporters zelf is dit trouwens geen nieuws. Zij componeerden al jaren geleden het bekende kerstlied: ‘Daar hoorden zij engelen zingen: Ajax, Ajax’. Wanneer u hen naar aanleiding van deze column binnenkort in plaats van Ajax eens ‘Eer zij God in de hoge, en vrede op aarde voor de mensen van Zijn welbehagen’ hoort scanderen, wil ik daar graag een opname van. Wellicht klinkt het hemels.

Tot die tijd moeten wij het in de Geertekerk toch maar hebben van het zingen, vanuit het koor of vanuit de gemeente. Mocht u daar nou wél van houden, kom dan graag in ieder geval eens tot Kerst meezingen op maandagavond. We hebben met name bij de sopranen behoefte aan versterking. Of doe mee met het koor voor de kerstavond. Informatie in de programmagids.

*Maarten van der Bijl*

# Mijn eigen geluid

Met kerst zal er weer veel muziek in de Geertekerk zijn. Wat is de favoriete kerstmuziek van de Geertekerkers, in de kerk of thuis? In deze rubriek laten we steeds enkele mensen aan het woord over hun favoriete muziek. Nu dus speciaal over kerstmuziek.

## Robbert van de Sande:

“Met kerst denk ik sowieso aan J.S. Bach. Ik houd vooral van de schoonheid in zijn motetten en cantates en met kerst het Weihnachtsoratorium. Zowel in pop als klassiek spreekt minimal music mij bijzonder aan. Bach heeft ook van die subtiele muziek gemaakt, zelfs op het kerkorgel. De woestheid van Bach in de orgelmuziek kan ik niet zo waarderen.”

## Kees Goos:

“In de kerstnacht ben ik altijd in Wenen. Ik zing dan in de Jezuitenkerk. Het is een hoogtepunt voor mij in het jaar, we zingen dan de Krönungsmesse van Mozart. Het begint om middernacht. Als je dat wilt meemaken dan moet je wel een uur van te voren in de kerk zijn. Het is altijd hartstikke vol. Na de dienst is in het klooster dan een agape-viering, een gemeenschappelijk liefdesmaal (zoals de eerste christenen vierden).”

## Iris Wevers:

“Onze traditionele kerstliederen zijn veelal van Duitse origine. Maar ik vind de Engelse kerstliederen het mooiste. Ik heb daar ook een pianoboek van. Ik houd ook wel van songs uit het American songbook, zoals van Frank Sinatra.”



## Ingrid Achterberg:

“Ik heb niet speciale kerstmuziek, die mij aanspreekt. Vanuit mijn jeugd ken ik de oude bekende kerstliederen die we in de kerk ook zingen. Maar thuis luister ik niet speciaal naar kerstmuziek. Het is wel een moment dat ik de cd's (van het Kruidvat) van mijn overleden opa voor de dag haal, van Pavarotti, de drie tenoren.”

## Hans van Commenée:

“Een echte kerstdienst is voor mij met traditionele kerstliederen. In de Geertekerk kom ik vaak liederen tegen die ik niet ken. Dat is voor mij dan geen echte kerst. De kerstliederen in de populaire sfeer vind ik over het algemeen gruwelijk.”

## Nelly Kemp:

“Ik wil eigenlijk zeggen: de Matthäus Passion. Maar dat is natuurlijk Pasen, kan ook wel het hele jaar door. In het eerste stuk van het Weihnachtsoratorium speelde ik vroeger klarinet mee. Dat doet me wel wat.

Met de kinderen zetten we vroeger Bing Crosby op met Silent night. Dat is natuurlijk wel een beetje sentimenteel.”

## Elly Scholten:

“Voor mij zijn er aan verschillende kerstliederen herinneringen verbonden. ‘Er is een roos ontloken’ zong ik zelf als kind in de kerk. Met mijn kinderen zong ik graag ‘Gloria in excelsis Deo’ en ‘Ere zij God’”.

## Triologreis naar Marokko – een warm welkom

Van 16 tot 24 september hebben we een unieke reis naar Marokko gemaakt. Voor velen was het de eerste reis naar dit land. Maar zeker was het voor allen de eerste reis in een gezelschap van mensen vanuit de moskee, de synagoge en diverse christelijke kerken (rooms-katholiek, protestants en remonstrants). Deze door ons genoemde triologreis ('een trio in dialoog op reis') was een Utrechts initiatief. Enerzijds vanuit het al jarenlange bestaande contact tussen de Geertekerk en de Omar al Farouq moskee. En anderzijds vanuit het UPLR (Utrechts Platform Levensbeschouwing & Religie).

### Koningssteden

De reis leidde ons langs vier zogenaamde koningssteden (Fes - Rabat - Essaouira - Marrakesh). Uit alles blijkt dat de koning, ook de huidige koning Mohammed VI,

zonder meer de koning is van alle Marokkanen. In de vier steden die we bezochten stonden uitgestrekte bewaakte muren, waarachter prachtige tuinen en koninklijke paleizen. Bijzondere ontdekking voor ons was de historische status van Marokko. Nauwelijks 45 jaar onder Frans protectoraat (Frans is er nog steeds de tweede taal), voor de rest altijd zelfstandig, nooit onderdeel van het Turkse Rijk. Opvallend is overigens wel de Franse erfenis: grote Parijsachtige pleinen en boulevards naast Arabische Medina's (oude binnensteden) en Soeks (winkellabyrinten met vele levendige kleine winkeltjes en bedrijfjes).

### Ontdekkingen

Deze reis met alle gesprekken en maaltijden versterkte allereerst onze onderlinge band. Daarnaast deden we vele ontdekkingen. Niet alleen de toeristische, zoals de geweldige Hassan II moskee in Rabat die 22.000 moslims in de moskee kan herber-

gen en ruim 80.000 op het plein rondom. Of de vele oude of pas gerestaureerde synagogen in Fes en Essaouira. Of de nachtmarkt op het gigantische plein in Marrakesh. Met optredens bij kaarslicht of open vuur van vele kunstenaars en musici en verkopers van allerlei koopwaar. Nee, een andere ontdekking die we deden was dat in Marokko van oudsher moslims, joden en christenen vreedzaam naast elkaar leefden en leven. In Marokko bestaat vrijheid van godsdienst. Dat bleek uit diverse uitspraken van de koning en uit de gesprekken die we hadden met vertegenwoordigers van kerk, synagoge, moskee en gemeente. Onze reis had als motto 'Ontmoeting en Verbinding'. Dit motto is volledig tot zijn recht gekomen. We denken na over een vervolg op deze reis.

*Arthur Modderkolk*

(Tekst ontleend aan bijdragen van deelnemers aan een nog uit te brengen boek van onze reis.)





## Werk-denk-praat-droom-en-doe-dag voor het nieuwe beleidsplan

Voor zaterdag 14 december ben je van harte uitgenodigd om mee te werken aan een nieuw beleidsplan van de Remonstrantse Gemeente Utrecht. We gaan gezamenlijk ontdekken waar onze krachten liggen, wat onze dromen zijn en hoe wij deze de komende jaren willen gaan inzetten. Kortom, een dag vol inspiratie en energie! Deze dag duurt van 10:00 tot 15:30 uur (Geertekerk). Meer informatie op <https://utrecht.remonstranten.nl>. Opgeven via [aller@yonderwise.nl](mailto:aller@yonderwise.nl).

### Op weg gaan

Het huidige beleidsplan (2014-2019) is bijna 'afgelopen'. Dit betekent dat we starten met het realiseren van een nieuw plan. Bij het maken van een nieuw beleidsplan voor de RGU hebben we gekozen voor een andere aanpak dan gebruikelijk. Ons doel is niet een stand van zaken weer te geven (cijfers, aantallen leden, geld, enz.) of een overzicht van wat in de voorliggende periode wel of niet behaald is, waar zorgen voor de toekomst liggen en waar eventueel mogelijkheden. Ons doel is een plan te maken dat mensen energie geeft! Dat uitnodigt om enthousiast met elkaar aan de slag te gaan; door te praten of door iets te



organiseren. Het geeft geen concreet beschreven doelen die gehaald moeten worden, maar een richting die van harte uitnodigt om op weg te gaan, naar gezamenlijke dromen en vanuit een gezamenlijk (h)erkende kracht en visie.

### Waarderend onderzoeken

Een ander beleidsplan vergt ook een andere aanpak. De aanpak die wij kiezen, is die van het 'waarderend onderzoeken'

(appreciative inquiry), waarin we op zoek gaan naar onze kracht(en) en van daaruit stappen richting de toekomst gaan maken. Voor deze manier van werken hebben we input nodig, veel input. Input van iedereen die de RGU een warm hart toedraagt. Zowel mensen die nauw betrokken zijn bij de RGU als mensen die de Kerk meer op een afstand volgen, jongeren én ouderen, ervaren leden en vrienden die nog maar pas zijn komen kijken. Dit is de reden dat we jou voor deze eerste bijeenkomst willen uitnodigen. We stellen jouw bijdrage namelijk enorm op prijs!

### Aanmelden

Je hoeft voor deze bijzondere inspiratiedag niets voor te bereiden. Wel willen we je vragen je tevoren aan te melden, zodat wij voor voldoende koffie, thee en lunch kunnen zorgen. Je kunt dit doen door een mailtje te sturen aan Joanneke van Aller ([aller@yonderwise.nl](mailto:aller@yonderwise.nl)), graag vóór 7 december.

Hopelijk tot ziens op zaterdag 14 december.

*Werkgroep beleidsplan,  
namens de kerkenraad van de RGU,  
Joanneke van Aller, Peter van Dijk  
en Arie Noordermeer*

## Bloemen voor lief en leed

In de zondagsdienst staan altijd bloemen in het koor, beurtelings verzorgd door vrijwilligers. Daar stellen wij meestal drie boeketten uit samen voor een bloemengroet vanuit de dienst. Kent u iemand die een bloemetje uit de kerkdienst verdient ter bemoediging of om een feestelijke reden? Schroom dan niet dit door te geven aan de kerkenraad: [rgu@geertekerk.nl](mailto:rgu@geertekerk.nl). Dank u wel!





# Diaconale Geluiden en collectes

## Wisseling van de wacht

In de afgelopen periode namen we als Diaconale Commissie (DC) afscheid van Ida Rombach, secretaris en Marijke Kools, redacteur Diaconale Geluiden. Hun termijn van twee keer drie jaar (de maximale zittingsperiode in de DC) was afgelopen. Zij hebben veel werk verzet, waarvoor we dankbaar zijn. Mary Kuiper volgt Ida op als secretaris. Constant Henkel verzorgt voorlopig de Diaconale Geluiden.

## Buitendag

Jaarlijks vergadert de DC een hele dag bij een van de leden thuis om zich te bezinnen op ontwikkelingen en de koers voor het komend jaar. Dit najaar besteedden wij met name aandacht aan de volgende onderwerpen:

**Voorbeden.** Bij diensten van woord en tafel verzorgt de DC traditiegetrouw de voorbeden. Onder leiding van Alleke Wieringa hebben wij ons verdiept in de betekenis, rol en inhoud van de voorbeden.

**Geweldloze communicatie.** Een van de taken van de DC is het bevorderen van de diaconale gezindheid binnen de gemeente. Wij willen ons graag meer profileren als een 'doe-diaconie' en minder als een intelligente verdeler van gelden voor projecten en goede doelen (ter geruststelling, dit blijven we ook doen). Wij hebben kennis gemaakt met het thema 'geweldloze communicatie'. Het gaat er daarbij om elkaar echt te ontmoeten, te vragen naar de bedoeling van de ander, te vragen om toelichting zonder direct met de eigen mening klaar te staan. Uiteindelijk gaat het om een levenshouding, die je overal kunt toepassen. Hebt u hier belangstelling voor, laat het ons weten. We kunnen in overleg met de Programmacommissie bezien of we hiervoor in het volgende seizoen een korte training kunnen verzorgen. Reacties graag aan: [diaconie@geertekerk.nl](mailto:diaconie@geertekerk.nl).

## Arminiaanse Maaltijd



Op vrijdag 18 oktober vierden we met zo'n dertig leden en vrienden de jaarlijkse Arminiaanse maaltijd. Het was een feestelijke gebeurtenis, waarvoor Stef Knuvelde de kaarsenkroon had aangestoken. Elk jaar is het weer een verrassing hoe het buffet van zelfgemaakte gerechten er uit komt te zien en of er wel genoeg is. Nu dat was er, mede dankzij de heerlijke tomatensoep die Huize Molenaar had gekookt. Stien Hoogerbrugge las het verhaal voor over Van Oldenbarnevelt, die in zijn gevangenis informatie liet binnensmokkelen: briefjes in het klokhuis van (Arminiaanse) peren, die weer zorgvuldig waren dichtgemaakt. Dat het zo'n geslaagd geheel was kwam uiteindelijk door de geweldige leiding van Nel Cornelissen die alles soepel en gesmeerd liet verlopen. Heel veel dank, Nel!

De opbrengst was € 310 en komt ten goede aan het Smulhuis, waar dak- en thuislozen een warme maaltijd kunnen krijgen. Aan u allen hartelijk dank voor uw bijdragen en graag tot volgend jaar!

## Straatpastoraat

De collecte van de eerste zondag van het nieuwe jaar is bestemd voor het Straat-



pastoraat in Utrecht, financieel gedragen door de Jeruzalemkerk. Er zijn allerlei activiteiten voor (voormalig) daklozen en verslaafden: elke maandagmorgen is er inloop met brunch in de Jacobikerk, één keer per maand is er in de Doopsgezinde kerk 'de tafel van twaalf', waarvoor de straatpastores twaalf mensen uitnodigen voor een warme maaltijd, vier à vijf keer per jaar is er een middagviering in de Dom. Het straatpastoraat zelf is het werk van de pastores Wieke de Wolff en Jan Bernard Struik, samen met een groep vrijwilligers. Zij bezoeken de mensen op straat, in ziekenhuis en gevangenis; ze bidden met wie dat wil en bij overlijden verzorgen zij een waardig afscheid. Ook werken zij samen met hulpverlenende instanties zoals OM-DUW en het Leger des Heils. Vanuit de Geertekerk is Joël Voordewind ook betrokken bij het straatpastoraat. Op internet is meer informatie te vinden over 'Straatpastoraat Utrecht'.

## Spotlichtproject



Spotlichtproject is deze keer de Mantel van Sint Maarten, een jaarlijks terugkerende manifestatie rond de naamdag van Sint Maarten (11 november), waarin wij sinds 2018 als diaconie participeren. Het is een project van de diaconie van de Protestantse Gemeente Utrecht, het City Pastoraat van de Dom en diverse katholieke en protestantse kerken van Utrecht. Elk jaar wordt een diaconaal probleem centraal gesteld, zoals dit jaar 'dak- en thuisloosheid'. Rond de betrokkenen wordt een manifes-

tatie op touw gezet in de Dom, waarin de aandacht op hen wordt gericht en zij een stem krijgen. Uit de mensen en organisaties die zich in het bijzonder voor de doelgroep inzetten, wordt een prijswinnaar gekozen, die uit handen van wethouder Maarten van Ooijen een geldbedrag van € 2.500 ontvangt om te besteden aan dit goede doel.



#### Collectes

Op 3 november is in de Geertekerk gecollecteerd voor de Voedselbank. Dit bracht het mooie bedrag op van € 487,45. Alle geveren hiervoor hartelijk bedankt!

#### Gered Gereedschap

Op kerstavond 24 december zal net als in voorgaande jaren worden gecollecteerd voor Gered Gereedschap (<https://www.geredgereedschap.nl/>). Deze stichting zamelt oud gereedschap in, knapt dit op en zorgt voor verzending naar landen waar grote behoefte is aan gereedschap. Daarnaast



schoolt zij kansarme jongeren om met behulp van dit gereedschap een vak te leren. Op de ochtend van Eerste Kerstdag zal worden gecollecteerd voor OMDUW. In deze stichting werken de Utrechtse kerken samen om mensen die dakloos zijn (of dreigen te worden) met raad en daad terzijde te staan.

*Constant Henkel,  
namens de Diaconale Commissie*



## Gefragmenteerd Jeruzalem

**'Wat willen jullie weten?' Zo begint Pieter Dronkers het drukbezochte Geertecafé van 22 september. Op al deze vragen probeert hij in te gaan tijdens zijn boeiende lezing over vredeswerk in de gefragmenteerde stad Jeruzalem.**

PAX werkt samen met mensen die de moed hebben zich in te zetten voor een rechtvaardige samenleving. PAX werkt met meer dan 100 partnerorganisaties in heel veel landen. Als programmaleider Israël-Palestina is Pieter betrokken bij partners en projecten van PAX in dit gebied. Hoe is de situatie in Jeruzalem? Met kaarten laat Pieter zien hoe ingewikkeld deze is. We zien Israël, de Westelijke Jordaanoever, West- en Oost-Jeruzalem, de Groene lijn en de Muur. Aan de hand van foto's neemt hij ons mee op een wandeling door Jeruzalem. Zo zien we Palestijnse vrouwen in een wijk in Oost-Jeruzalem. In een workshop leren zij voor zichzelf op te komen. We zien een straat in de Joods-orthodoxe wijk Mea Shearim, Palestijnse schoolkinderen bij een checkpoint, een roadblock op de Westelijke Jordaanoever en de sloop van Palestijnse huizen. PAX werkt samen met Israëlische partners zoals Rabbis for Human Rights en Combatants for Peace. Met Palestijnse partners heeft PAX projecten, zoals een project voor de positie van

vrouwen in de Palestijnse gemeenschap, en wijkcomités in Oost-Jeruzalem. Er is samenwerking met Amnesty International en met Oxfam Novib.

Hoe nu verder? De tweestatenoplossing lijkt al bijna niet meer mogelijk. De Westelijke Jordaanoever is voor een deel in bezit genomen door Israëlische nederzettingen, verbonden door eigen wegen. Voor de Palestijnen rest een gefragmenteerd gebied zonder goede wegen en zonder een redelijke water- en elektriciteitsvoorziening. Dit is geen goede basis voor een levensvatbare staat. Eén staat dan, maar wat voor één? In een droom zien we één staat met gelijke rechten voor alle inwoners. Maar om een democratische Joodse Staat te kunnen blijven, zullen Joden in de meerderheid moeten blijven, en in de komende jaren lijkt die bevolkingsbalans te verschuiven. Het risico is dan dat Palestijnse inwoners een andere status krijgen dan de Joodse inwoners. Zijn er andere mogelijkheden? Moeilijke vragen en daarmee blijft er veel werk aan de winkel voor vredesorganisaties.

*Iris Wevers en Pauline Huidekoper, vredesgroep RGU*

---

# Landelijke Inspiratiedag INLIA

Op 5 oktober bezocht ik de Landelijke Inspiratie en Expertisedag van INLIA in Amersfoort. Na de opening vertelde mevrouw Mpho Tutu van Furth een heel inspirerend verhaal over gastvrijheid, ontmoeten, delen en wederkerigheid en zij illustreerde dat met vrolijke voorbeelden uit haar jeugd in Zuid-Afrika. Samen met haar vader, aartsbisschop Desmond Tutu, schreef zij een boek: 'Het boek van VERGEVING', (2014) een krachtige en bemoedigende boodschap volgens INLIA directeur John van Tilborg. Overigens zijn INLIA en Desmond Tutu al heel lang met elkaar verbonden, omdat Tutu in 1989 een van de eerste ondertekenaars van het Charter van Groningen was! Als dank ontving Mpho Tutu een pentekening van haar vader, gemaakt door de Armeense kunstenaar Alex, die destijds gast was in de bed-bad-broodopvang en nu met hulp van INLIA een nieuw bestaan opbouwt in Armenië.

Na de keynotespeech waren er dialoogtafels over hoe om te gaan met polarisatie. Hoe spreken we met elkaar over onderwer-



pen als vluchtelingen of racisme? Of vermijden we deze discussies juist uit angst voor conflict? En als we het gesprek wel aangaan met vrienden, familie of collega's hoe kunnen we dan met elkaar in verbinding blijven en voorkomen dat het polariseert.

De dag werd opgeluisterd met muziek en zang van Paul Hagayi, een Congolees die in Nederland nog geen verblijfsstatus heeft. In de middag waren er nog kennissessies met specialisten op juridisch gebied en het

terrein van maatschappelijke opvang. De dag werd afgesloten met Hayarpi Tamrazyan, die bekend werd door het langdurige kerkasiel in de Bethelkapel in Den Haag. Zij sprak over geloof, troost en hoop en droeg nog twee nieuwe gedichten voor uit eigen werk.

Al met al zeer de moeite waard. Voldaan en met nieuwe inspiratie ging ik huiswaarts.

*Pauline Huidekoper*

---

## Schrijffactie Amnesty International



Op zondag 15 december houden we na afloop van de dienst een schrijffactie voor de bekende Egyptische mensenrechtenadvocaat Mahienour el-Masry. Zij verliet op 22 september het openbaar ministerie toen agenten in burger haar een busje in duwden en naar een onbekende plek brachten. El-Masry deed bij het openbaar ministerie navraag naar demonstranten die kort daarvoor waren gearresteerd tijdens massale anti-overheidsprotesten. Een aanklager verhoorde El-Masry over ongefundeerde aanklachten. Ze zit nu in voorarrest, in afwachting van onderzoek. El-Masry was al vaker langere periodes gedetineerd omdat zij deelnam aan vreedzame protesten. Met de schrijffactie roepen we de Egyptische autoriteiten op om Mahienour el-Masry onmiddellijk vrij te laten.

*Werkgroep Amnesty International*







## Buurkerkenlunch voor de eenheid van de christenen

Op zondag 26 januari 2020 vindt de jaarlijkse Buurkerkenlunch plaats in de Geertekerk. Dit is tijdens de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen. De Buurkerken vinden het belangrijk om contact te onderhouden.

Het thema van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020 is 'Buitengewoon vriendelijk'. Het thema komt uit Handelingen 28. Daarin ontvangt de bevolking van Malta de apostel Paulus

op bijzondere wijze. Nadat hij een gevaarlijke zeereis had overleefd. Wat doet denken aan hoe in onze tijd veel vluchtelingen van overzee niet welkom zijn in Europa. Maar gelukkig zijn er ook voorbeelden van een welkome ontvangst van mensen die na een vlucht of crisis een plek vonden in een van onze kerken. We gaan luisteren naar een vluchteling, een dakloze en een ex-gedetineerde en hoe het hen daarbij vergaan is.

De Buurkerken van Utrecht Centrum zijn: Baptistengemeente Silo, Doopsgezinde Gemeente, Evangelisch-Lutherse Gemeente, Oud-Katholieke Parochie, Remonstrantse Gemeente, Vrij-Katholieke Gemeente en Waalse Gemeente

Datum: zondag 26 januari 2020

Tijden: binnenlopen vanaf 11.45 uur, lunch 12.30 uur tot ongeveer 14.15 uur

Kosten: geen kosten

Opgeven: bij contactpersoon Buurkerken [judithmoesman@gmail.com](mailto:judithmoesman@gmail.com)

## Leeskring Bilthoven

Deze leeskring is enthousiast van start gegaan met zes deelnemers. Tijdens de eerste bijeenkomst bespraken we de vijf artikelen van de remonstranten. Bij de tweede bijeenkomst kwam het boek 'Reisverslag van een kat' van Hiro Arikawa aan de orde. De derde bijeenkomst staat gepland voor maandag 13 januari 2020 om 14.30 uur. Daarvoor gaan we het boek 'Wat doe ik hier in Godsnaam?' van Karel ter Linden lezen. Op 9 maart komen we weer bij elkaar en bespreken dan het boek 'Het oude land' van Dörte Hansen. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij Anke van Maanen (zie jaarboekje).



Vervolg van pag. 7

Aan de andere kant hield ik mijn hart vast, omdat er geen professional was en nog geen kennis of ervaring. Ik moest zo nu en dan wel wat 'verdragen', maar mijn rol is alleen om aan te sluiten bij hun vragen. Inmiddels weten we goed wat we aan elkaar hebben en worden de vragen steeds gericht. Het grootste risico is dat we ons Europese gedachtegoed daar uitdragen. Wij kunnen net zo goed leren van situaties die in ontwikkeling zijn."

### Waardering over en weer

"Zij waarderen het zeer dat ze erop kunnen rekenen dat we jaarlijks terugkomen. Geregeld gaan ook Marokkaans-Nederlandse collega's of studenten mee. Voor hen is het een bijzondere ervaring om in het land waar ze hun wortels hebben aan het werk te zijn. Zij vinden het fantastisch om iets voor hun land te doen, maar realiseren zich vaak ook hoe 'verkaasd' ze zijn, zoals zij dat zelf noemen. Het is voor ons leerzaam om te merken dat men in Marokko anders omgaat met kinderen met handicaps. In slechtnieuwsgesprekken zijn wij bijvoorbeeld vrij direct en eerlijk. Zij zijn voorzichtiger, geven veel meer hoop. In Nederland is de zorg erg verzakelijkt. Het is fijn om te werken op een plek waar dat nog niet zo is. Natuurlijk hebben wij hier veel goed geregeld. Maar we hebben ook dingen verloren. Zo herontdekte ik daar hoeveel meer je tijdens huisbezoeken ziet."

### Vervolg

"De Marokkaanse vrouwen hebben laten zien wat deze aanpak oplevert en de provincie heeft dat gehonoreerd door een nieuw centrum te bouwen. De hulpverleners zijn er al. Het wacht nu alleen nog op een officiële opening. Vanuit stichting Nour blijven wij samenwerken met deze ouders en professionals aan het vergroten van kennis en opzetten van praktische projecten die ouders en kinderen met ontwikkelingsstoornissen heel direct ten goede komen. Met hulp van kleine donaties maken we een groot verschil." (meer informatie is te vinden op [www.stichtingnour.nl](http://www.stichtingnour.nl))

TSG

## Agenda

### November

**wo 27 november** - Middagkring Houten, over het boek 'In mij stroomt een rivier', o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 - 16.00 uur, Boekdrukkersgilde 59, Houten, inlichtingen en opgave: Cor Stolk

**za 30 november** - Workshop adventskransen maken, o.l.v. Fien Mollema en Maarten van der Bijl, 13.30 - 15.00 uur, Geertekerk, opgave via formulier op de site

### December

**ma 2 december** - Dansmeditatie, o.l.v. Nelen van Doorn, 10.00 - 11.30 uur, in de Geertekerk

**di 3 december** - Parallele werelden van vrienden, vijanden en vreemden. Gespreksavond over actieve verdraagzaamheid vroeger en nu, o.l.v. dr. Heine Siebrand, 19.30 - 21.30 uur, Vergadering Gereformeerde Kerk, Emmalaan 2 te Geldermalsen, opgave: Teun van Dorp

**do 5 december** - Van Kaft tot Kaft, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 10.00 - 12.00 uur, in de Geertekerk, inlichtingen en opgave: Alleke Wieringa

**di 10 december** - High tea, luchtige bijeenkomsten rond een filosofische, literaire of spirituele tekst, o.l.v. dr. Heine Siebrand, 15.30 - 16.45 uur, Geertekerk, opgave: Marian van Leeuwen

**wo 11 december** - Heilige nachten. Tussen de avond van Eerste Kerstdag en Driekoningen zitten twaalf nachten 'tussentijd', de donkerste nachten van het jaar en daarom heel geschikt voor bezinning. Op 11 december een inleiding, op 18 december over hoe we zelf vorm aan deze nachten willen geven. En op 8 januari wisselen we onze ervaringen uit. O.l.v. ds. Alleke Wieringa, 20.00 - 21.45 uur, Geertekerk, inlichtingen en opgave: A. Wieringa

**do 12 december** - Regiokring Doorn e.o., uitgangspunt is 'De weg van de mens' van Martin Buber, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 - 16.00 uur, bij mevrouw M.A. Boumeester, Doorn, inlichtingen en opgave: de heer G. Waller

**za 14 december** - Werk-denk-praatdroom-en-doe-dag voor een nieuw beleidsplan, o.l.v. Joanneke van Aller, Peter van Dijk en Arie Noordermeer (werkgroep beleidsplan), 10.00 - 15.30 uur, Geertekerk, vóór 7 december aanmelden bij Joanneke van Aller: E aller@yonderwise.nl

**ma 16 december** - Dansmeditatie, o.l.v. Nelen van Doorn, 10.00 - 11.30 uur in de Geertekerk

**di 17 december** - Bijbelkring Zeist, o.l.v. ds. Marthe de Vries, begint om 14.00 uur, in de recreatiezaal van De Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16, Zeist, inlichtingen en opgave: Els Kuulkers

**wo 18 december** - Heilige nachten, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 20.00 - 21.45 uur, Geertekerk, zie bij 11 december

### Januari

**ma 6 januari** - Dansmeditatie, o.l.v. Nelen van Doorn, 10.00 - 11.30 uur in de Geertekerk

**di 7 januari** - Jungiaans denken en werken, introductie, o.l.v. Marijke Kools, 19.30 - 22.00 uur, Geertekerk, opgave: Marijke Kools (o.v.v. Jung-cursus RGUI)

**wo 8 januari** - Heilige nachten, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 20.00 - 21.45 uur, Geertekerk, zie bij 11 december

**di 14 januari** - Bijbelkring Vechtstreek, over Handelingen, o.l.v. ds. Marthe de Vries, 10.00 - 11.30 uur, locatie wisselt, inlichtingen en opgave: Mattie van der Slikke

**di 14 januari** - High tea, luchtige bijeenkomsten rond een filosofische, literaire of spirituele tekst, o.l.v. dr. Heine Siebrand, 15.30 - 16.45 uur, Geertekerk, opgave: Marian van Leeuwen

**wo 15 januari** - Middagkring Houten, over het boek 'In mij stroomt een rivier', o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 - 16.00 uur, Boekdrukkersgilde 59, Houten, inlichtingen en opgave: Cor Stolk

**do 16 januari** - Regiokring Doorn en omstreken, uitgangspunt is 'De weg van de mens' van Martin Buber, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 - 16.00 uur, bij mevrouw M.A. Boumeester, Doorn, inlichtingen en opgave: de heer G. Waller



**do 16 januari** - Cursus Multiple religious belonging, o.l.v. ds. Florus Kruijne, 20.00 - 22.00 uur, Geertekerk, inlichtingen en opgave: vóór maandag 13 januari bij F. Kruijne

**ma 20 januari** - Dansmeditatie, o.l.v. Neliën van Doorn, 10.00 - 11.30 uur, Geertekerk

**do 23 januari** - Van Kaft tot Kaft, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 10.00 - 12.00 uur, Geertekerk, inlichtingen en opgave: A. Wieringa

**do 23 januari** - Cursus Multiple religious belonging, o.l.v. ds. Florus Kruijne, 20.00 - 22.00 uur, Geertekerk

**zo 26 januari** - Buurkerkenlunch, aansluitend aan de kerkdienst, Geertekerk, inlichtingen en opgave: Judith Fournier-Moesman

**di 28 januari** - Jungiaans denken en werken: introductie, o.l.v. Marijke Kools, 19.30 - 22.00 uur, Geertekerk

**do 30 januari** - Cursus Multiple religious belonging, o.l.v. ds. Florus Kruijne, 20.00 - 22.00 uur, Geertekerk

## Februari

**ma 3 februari** - Dansmeditatie, o.l.v. Neliën van Doorn, 10.00 - 11.30 uur, Geertekerk

**wo 5 februari** - Middagkring Houten, over het boek 'In mij stroomt een rivier', o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 - 16.00 uur, Boekdrukkersgilde 59, Houten, inlichtingen en opgave: Cor Stolk

**do 6 februari** - Bruisende, informatieve en interactieve avond waarin het jaarthema een eigen geluid vanuit onverwachte hoeken wordt belicht. Waarin de muzen het thema 'Verharding en ontmoeting' kleur en/of klank geven en waarin onderling gesprek tot ontmoeting en verdieping leidt. 20.00 - 22.00 uur, Geertekerk

**zo 9 februari** - Broodje eredienst, lunchbijeenkomst rond thema's die te maken hebben met de wekelijkse viering, de lied- en muziekkeuze van de voorafgaande

dienst wordt besproken en een specifiek onderwerp, o.l.v. werkgroep Eredienst en cantor-organist, 12.15 - 13.30 uur, Geertekerk, inlichtingen en opgave: Wendela Schenk

**di 11 februari** - Bijbelkring Vechtstreek, over Handelingen, o.l.v. ds. Marthe de Vries, 10.00 - 11.30 uur, locatie wisselt, inlichtingen en opgave: Mattie van der Slikke

**di 11 februari** - High tea, luchtige bijeenkomsten rond een filosofische, literaire of spirituele tekst, o.l.v. dr. Heine Siebrand, 15.30 - 16.45 uur, Geertekerk, opgave: Marian van Leeuwen

**wo 12 februari** - Christelijke spiritualiteit en levenskunst, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 10.00 - 12.00 uur, Venue, Duindoornstraat 33A, Geldermalsen, opgave: Teun van Dorp

**do 13 februari** - Regiokring Doorn en omstreken, uitgangspunt voor onze gesprekken is 'De weg van de mens' van Martin Buber, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 - 16.00 uur, bij mevrouw M.A. Boumeester, Doorn, inlichtingen en opgave: de heer G. Waller

**ma 17 februari** - Dansmeditatie, o.l.v. Neliën van Doorn, 10.00 - 11.30 uur, Geertekerk

**di 18 februari** - Bijbelkring Zeist, o.l.v. ds. Marthe de Vries, aanvang 14.00 uur, Creatiezaal van De Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16, Zeist, inlichtingen en opgave: Els Kuulkers

**di 18 februari** - Jungiaans denken en werken: introductie, o.l.v. Marijke Kools, 19.30 - 22.00 uur, Geertekerk

**do 20 februari** - Van Kaft tot Kaft, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 10.00 - 12.00 uur, Geertekerk

Zie voor contactgegevens m.b.t. informatie en opgave de programmagids 2019 - 2020 of de [www.geertekerk.nl/agenda](http://www.geertekerk.nl/agenda)

## Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht  
Geertekerk, Geertekerkhof 23  
3511 XC Utrecht  
E: [rgu@geertekerk.nl](mailto:rgu@geertekerk.nl)  
website: [www.geertekerk.nl](http://www.geertekerk.nl)  
banknr. NL36 TRIO 0379 5217 84  
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht  
Kerkelijk bureau in de Geertekerk  
T: 030-2340198

### Predikanten

Ds. F. Kruijne  
Arie van den Heuvelstraat 29,  
3981 CT Bunnik  
E: [fkrujne@planet.nl](mailto:fkrujne@planet.nl)  
T: 030-2368873  
tel. spreekuur: wo. do. vr. 18.00 - 19.00 u.

Mw. Ds. A.L. Wieringa  
Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten  
E: [alwieringa@icloud.com](mailto:alwieringa@icloud.com)  
T: 030-2882908  
tel. spreekuur: di. wo. do. 17.00 - 18.00 u.

Mw. Ds. M.F. de Vries  
Twijnderslaan 36, 2012 BJ Haarlem  
E: [marthedevries@dds.nl](mailto:marthedevries@dds.nl)  
T: 06-22325913 (voor contact graag de voice-mail inspreken)

### Vertrouwenscontactpersonen

E: [vertrouwenscontactpersonen@geertekerk.nl](mailto:vertrouwenscontactpersonen@geertekerk.nl)  
Marieke Fonk T: 06-40845708  
Piet van Leeuwen T: 06-10126466

### Diaconale Commissie

Mw. Mary Kuipers  
E: [diaconie@geertekerk.nl](mailto:diaconie@geertekerk.nl)  
banknr. NL87 INGB 0000 1198 01  
t.n.v. Penningmeester Diaconale  
Commissie RGU

### Redactie Geertebrief

Marie Anne Dekker, Ineke Ludikhuizen,  
Kjeld Rinsma, Barbara Schouten.  
Eindredactie: Trudy Schreuder  
Goedheijt.  
E: [redactie@geertekerk.nl](mailto:redactie@geertekerk.nl)  
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht  
Lay-Out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt 29 februari 2020. Kopij inleveren uiterlijk op **maandag 10 februari 2020** vóór 12.00 uur.

## Kerkdiensten

**Remonstrantse Gemeente Utrecht**  
Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang: 10.30 uur tenzij anders vermeld  
1 dec 1e advent, ds. Florus Kruijne, crèche en verteluur

8 dec 2e advent, ds. Marthe de Vries, dienst van Woord en Tafel

15 dec 3e advent, ds. Alleke Wieringa, crèche en verteluur

22 dec 4e advent, ds. Florus Kruijne, crèche en verteluur

24 dec kerstavond, 19.00, ds. Marthe de Vries, dienst voor jong en oud, met kerstspel 'De nacht van de kleine heiligen' met projectkoor en -orkest o.l.v. Maarten van der Bijl

24 dec kerstnachtviering, 22.00 uur, ds. Marthe de Vries, gebaseerd op het anglicaanse Festival of Nine Lessons and Carols, met o.a. het Kamerkoor van de Geertekerk en instrumentalist o.l.v. Maarten van der Bijl

25 dec kerstmorgen, ds. Alleke Wieringa met de cantorij o.l.v. Maarten van der Bijl

29 dec ds. Tina Geels

5 jan nieuwjaarsontvangst, ds. Florus Kruijne, vanaf 10.00 uur koffie en goede wensen

12 jan dienst van Woord en Tafel, ds. Alleke Wieringa, crèche en verteluur

19 jan ds. Marthe de Vries

26 jan ds. Claartje Sloomans

2 feb ds. Alleke Wieringa, crèche en verteluur

9 feb dienst van Woord en Tafel, ds. Marthe de Vries, met de cantorij, na afloop van de dienst: broodje erediens met de cantor

16 feb doopdienst, ds. Florus Kruijne, crèche en verteluur

23 feb ds. Marthe de Vries

### Rem. werkgroep West-Betuwe

RK Sint Suitbertuskerk, Stationsweg 9, Geldermalsen.

Aanvang 09.30 uur (tenzij anders vermeld)

8 dec 2e advent, ds. Alleke Wieringa

25 dec kerstmorgen, dr. H. Siebrand

5 jan nieuwjaarsontvangst, ds. Florus Kruijne, vanaf 10.00 uur koffie en goede wensen

2 feb ds. Florus Kruijne

## Concertagenda: eind november – februari

**Bachcantatediensten** - eerste zondag van de maand - 19.30 uur

Elke eerste zondag van de maand zijn er Bachcantatediensten. Steeds wordt één cantate van J.S. Bach toegelicht en uitgevoerd. Het publiek kan meezingen met het slotkoraal. Data: zondagen 1 december, 5 januari, 2 februari en 1 maart  
Info: bachcantates-utrecht.nl

### Meezingconcerten

Weihnachtsoratorium van J.S. Bach – zaterdag 21 december

Johannes Passion van J.S. Bach – zaterdag 21 maart

Mattheüs Passion van J.S. Bach – zaterdag 10 april. Info: passieprojecten.nl

**Tango danssalon met DJ** - 19.00-23.30 uur

Tangodansen in de Geertekerk, oefenen en gezellig dansen op muziek van een DJ.

Data: zaterdag 23 november, 25 januari en 28 maart. Info: tangolazapada.nl

**Zaterdag 30 november** - 20.15-22.15 uur

Kamerkoor JIP met haar 13e project: The Moments of Water. Info: kamerkoorjip.nl

**Zondag 22 december** – 15.00-18.00 uur

Ribattutta Musica met het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. Info: rmusica.nl

**Internationaal Kamermuziekfestival**

– 27 t/m 30 december

**Zaterdag 28 december** – 19.00 uur:

start kerkenmarathon met muziek van Korngold

**Maandag 30 december** – 12.00 uur:

start diverse wandelconcerten met muziek van Bach. Info: kamermuziekfestival.nl

**Zondag 29 december** – 20.00 uur

Jeugdorkest Nederland met werk van Katsjatoerian, Elgar en Rautavaara; solist op slagwerk: Kalina Vladovska  
Info: jeugdorkest.nl



**Zondag 12 januari**

Nieuwjaarsconcert van het Utrechts Operakoor. Info: utrechtsoperakoor.nl

**Vrijdag 31 januari**

Kamerkoor Estrivo met werken van J.S. Bach, Duruflé, Pärt, De Leeuw en De Morales. Info: estrivo.nl

**Zaterdag 1 februari** – 20.00 uur

Collegium Musicum Traiectum met symfonie nr. 8 van Schubert en Mis in C van Beethoven. Info: cmtraiectum.nl

**Zaterdag 15 februari 2020** – tijd n.n.b.

Workshop voor koorzangers en instrumentalist o.l.v. Frans Scheffers; uit La Pellegrina: Malvezzi/Marenzio/Cavaliere  
Info: haagsrenaissancekamerkoor.nl/2019/workshop-2020/

**Zaterdag 22 februari** - middag

Christelijk Vocaal Ensemble Marcantus 'Liefde voor Bach'. Info: marcantus.eu

**Zaterdag 29 februari** – 20.00 uur

Nederlands Studenten Kamerkoor 'Chants d'amour', liefdesliederen van diverse componisten. Info: nskk.nl

## Autodienst

Wanneer u op zondag wilt worden opgehaald om naar de kerk te gaan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau via e-mail [rgu@geertekerk.nl](mailto:rgu@geertekerk.nl). Of u kunt contact opnemen met Judith Fournier via e-mail [judithmoesman@gmail.com](mailto:judithmoesman@gmail.com) of telefonisch: 0343 - 491578 / 06 - 45047817.