

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

April 2019



Thema: Opstaan



4

Blijven hopen



6

Opstaan voor en tegen



7

Precies geloven
hoeft niet

Inhoudsopgave

Van de redactie	2
Leesrooster.....	3
Opstanding: blijven hopen	4
In beweging	5
Opstaan voor en tegen	6
Precies geloven hoeft niet	7
Gesprekken over 'Voltooid leven'	8
Van de cantor	9
De tweede Geertekampeer	9
Diaconale Geluiden en collectes.....	10
Van het Verteluur	11
Nieuw leven voor de Geertebibliotheek	12
Veerkracht in de dansmeditatiegroep.....	13
Veerkrachttips	13
Contact over het contactwerk	14
Agenda	14
INLIA en het Charter van Groningen	15
Adressen en colofon.....	15
Kerkdiensten	16
Geertekerk concertagenda	16
Autodienst	16

Van de redactie



Na een periode van inkeer en bezinning volgt het paasfeest. We vieren met de opstanding van Christus dat licht sterker is dan donker, dat leven sterker is dan dood. In de natuur komt alles in beweging. Het voorjaar geeft ons ook taal om het diepste te verwoorden, een voorzichtige overwinning van wat kwetsbaar, maar waardevol is.

Voor deze Geertebrief kozen we het thema Opstaan. Alleke Wieringa laat zien wat bedoeld wordt als we zeggen: Christus is opgestaan. Het is een weg van vallen en opstaan en van blijven hopen. Irene Kool vertelt dat ze leerde om de levensverhalen van Jezus te verstaan als 'zoeken naar bewegingsvrijheid'; opstaan voor jezelf en opstaan voor anderen. Met Truus Zielstra en Peter van Dijk spraken we over wat 'opstaan' voor hen betekent. Dat kan heel letterlijk zijn, zelfs op hoge leeftijd na een val toch weer opstaan en actief worden. In overdrachtelijke zin kan het een opstaan vóór of opstaan tégen iets zijn. Dan gaat het over het nemen van je verantwoordelijkheid. In de gekozen bijbelteksten tussen Pasen en Pinksteren gaan we op reis en zien we het geloof groeien. Met de dood van Jezus was niet het laatste woord gezegd, maar ging zijn verhaal verder. Zijn geest werd doorgegeven. Wij wensen u een lichte en hoopvolle paastijd toe.



Tussen Pasen en Pinksteren: het verhaal gaat verder



Bijbels gezien gaan we na Pasen op reis. Na Pinksteren zullen we de gebeurtenissen uit het boek Handelingen volgen. Handelingen pakt de draad op, waar de evangelist Lucas eindigt en vertelt ons hoe het verder is gegaan, na de gebeurtenissen van Pasen. Hoe het verhaal van en over Jezus verspreid is: van Jeruzalem naar Samaria en Judea en van daaruit naar Antiochië en verder Klein-Azië en Zuid-Europa in, waar het uiteindelijk Rome bereikt. Van Jeruzalem naar Rome, dat is de reis die we zullen afleggen.

Ds. Taco Noorman, vrijzinnig-hervormd predikant van de Laurenskerk in Rotterdam, zei ooit over de historiciteit van Pasen: "Het bestaan van de kerk is het beste bewijs voor Pasen". Met de dood van Jezus was niet het laatste woord gezegd, maar ging zijn verhaal verder. Zijn boodschap werd verder gebracht, zijn geest werd doorgegeven, de eerste gemeenten ontstonden. Ze noemden zich nog geen chris-

tenen, dat kwam later, maar mensen van de weg. Mensen die de weg die Jezus hun wees volgen en verder voortzetten.

Tussen Pasen en Pinksteren zie je het geloof groeien, dat het met de kruisiging niet is afgelopen, dat Pasen werkelijk is en dat de geest van Jezus bij de discipelen blijft. Eerst is er de verslagenheid: de twee mannen op weg naar Emmaüs. Ze zijn op reis, maar hebben er geen geloof meer in, totdat ze een bijzondere ontmoeting hebben. Apostel Thomas weet niet wat hij met de verhalen van de anderen aan moet: eerst zien dan geloven. Maar ook hij wordt geraakt. Uiteindelijk kunnen de leerlingen op weg, uitgezonden met de Geest om daarvan te vertellen en van te delen.

De acclamatie die bij deze diensten hoort is lied 810: Ga, tot de einden der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn: ga! Hele mooie woorden die ons in deze pe-

riode van 'op reis zijn' zullen begeleiden.

28 april, het verhaal van de Emmaüsgangers

Lezen: Lucas 24: 13-36 Verslagen door alle gebeurtenissen zijn twee leerlingen op reis van Jeruzalem naar Emmaüs. Onderweg hebben zij een bijzondere ontmoeting, die hen de ogen opent.

5 mei, Klubdienst met als thema: tolerantie

Voor de jongeren van de Klub is tolerantie een heel belangrijk thema, vandaar dat zij dit graag in deze dienst centraal willen stellen. Ze zullen dat op hun geheel eigen wijze doen: met teksten uit onze eigen traditie, maar ook de Koran. Met interactie en andere vormen.

12 mei, de ongelovige Thomas

Lezen: Johannes 20: 24-31 Thomas vindt het moeilijk om alle verhalen van zijn medediscipelen te geloven. Hoe zou hij dat moeten doen? Hoe kan hij na alles wat er gebeurd is, de draad weer oppakken?

19 mei, dienst zonder predikant

Deze dienst wordt verzorgd door de diaconie.

26 mei, de leerlingen worden uitgezonden

Lezen: Mattheüs 28: 16-20 Uitzending van de leerlingen. Dit is het moment waarop de leerlingen op weg worden gestuurd, gedragen door de woorden van Jezus en gesterkt door de Heilige Geest.

2 juni, Hemelvaart

Lezen: Handelingen 1: 1-13 Het bijzondere verhaal van de hemelvaart van Jezus. Er zijn maar een paar mensen in de Bijbel, die ten hemel varen: Henoch, Elia en Jezus. Over die verhalen gaat deze dienst.

Marthe de Vries

Opstanding: blijven hopen



Voor mij hoef je het verhaal van Jezus' opstanding niet te geloven. Dat hij letterlijk en lijfelijk na zijn dood toch weer is gaan leven, of zoiets. De evangeliën geven dat ook wel aan: zijn lichaam is echt weg, echt verdwenen. Maar hij verschijnt wel en hij is ook anders dan vroeger.

In de geest van

Dat hij in de gedachten en in de begeestering van zijn vriendinnen en leerlingen doorleeft dat begrijp ik wel. Zijn lichaam en zijn aanwezigheid hebben de machthebbers kunnen vernietigen, maar op zijn geest hebben ze geen vat gekregen. Zijn levensverhaal en zijn levensdoel leeft verder bij degenen die hem na aan het hart lagen: al die mensen die met hun falen en goede bedoelingen, die met hun kwetsbaarheid en hun onmacht, hun best deden om er met elkaar iets goeds van te maken. De vrede te bewaren, te geven om mensen en te dromen van een wereld die ooit helemaal in harmonie zou zijn. Zij die de hoop en het vertrouwen niet los willen laten.

Vallen en opstaan

Ik denk niet dat Jezus ooit had kunnen bevroeden dat hij nu wereldwijd 2,3 miljard volgelingen zou hebben. En het zou 'm waarschijnlijk niet eens interesseren, want de macht van het getal boeit hem niet. Wat hem boeit, is wat het de mensen doet – of het ze goed doet en of ze kunnen blijven hopen. En of ze zich zullen inzetten voor een betere wereld.

Jezus achterna gaan wil zeggen dat de wereld je niet onverschillig laat. Dat je het je aantrekt als zij kapot gaat, als er mensen in de verdrukking komen. En daar iets voor doen. Of iets tegen doen. In opstand komen bijvoorbeeld. Of je dat nu demonstrerend of middels een brief aan een bevoegde instantie doet, of dat je een paar 'onschuldige' vragen stelt.

Die geest die in jou voortleeft zou je kunnen doen besluiten om zelf op te staan – voor hen die dat niet kunnen omdat ze te arm of te ziek zijn, of in uitzichtloze problemen zijn geraakt.

De manier waarop zijn geest in jou voortleeft kan je helpen kijken naar je eigen leven van vallen en opstaan, van succes en falen, van onoverkomelijke uitdagingen die je uiteindelijk toch te boven komt. Domweg omdat je het vertikt om je neer te leggen bij het donkere en het negatieve wat je overkomt. Deze weg is niet een weg van Amerikaans aandoende instant-resultaten. Het is ook niet een rechte weg op het doel af – al is het fijn als dat een keertje lukt. Geduld is nodig – vooral met jezelf, creativiteit om een andere oplossing te bedenken dan de gangbare en openheid om je door anderen te laten raden en het vertrouwen dat een omweg óók ergens toe kan leiden. Eigenlijk wordt dit allemaal bedoeld als er gezegd wordt: Christus is opgestaan.

*Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.*

*Hij had de mensen lief en werd gekruisigd
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons
voorbij.*

*Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van
moed
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.*

Citaat uit de remonstrantse geloofstekst van 2006

Weer staan

Woorden zoek ik,
hele zachte, lichte woorden.
Woorden die zó klinken,
die zó open
en zo doorzichtig zijn
dat de zon
er doorheen kan schijnen.
En dat die zon dan
je schouders,
die al zoveel torsen,
warm maakt en zacht.
En jij dan je rug recht
en je weer opricht,
als een glanzende krokus
die alleen maar wil baden
in licht – licht – licht!

Dat het schelle en heldere
van de zon in de lente
je ogen doet knipperen,
je met tranende ogen
kijkt om je heen
en je ziet weer als nieuw
wat in sleurse gewoonte
z'n kleurkracht verloor.

Woorden zoek ik
die als tedere waterverf
de verre gewesten
van jouw lieve verlangen
uit je vergetelheid sluiert,
zodat je weer weet,
zodat je weer voelt:
hier doe ik het om,
zo was ik, zo ben ik:
laat mij dit weer zijn.

Woorden zoek ik.
Zachte moedige schuchtere woorden
die het zeker niet
altijd weten.
Woorden die zelf nog
aan 't zoeken zijn.
Hoe... hoe wil je...
dat ik... als je pijn hebt...
hoe dan?
Dat jij weet
dat ik weet.
Dat piepkleine zetje
waardoor jij
weer gaat staan.

Alleke Wieringa

Alleke Wieringa

In beweging

Ik kom uit een gezin met vier dochters. Twee dochters hebben een fysieke handicap. Een van die twee ben ik.

Achter de grappen

In mijn pubertijd was er een razend populair tv-spel. Het heette: 'Wie van de drie?' Drie personen gaven zich uit voor bijvoorbeeld automonteur. Een panel moest dan raden wie de échte monteur was. Aan het einde kwam altijd de vraag waar iedereen op wachtte: 'Wil de echte automonteur opstaan?' Wij, de vier dochters, speelden het spel graag na. We vonden het prachtig anderen te shockeren met de vraag: 'Wil de echte gehandicapte opstaan?' Of wij zongen het overbekende liedje van Heintje: "Mama je leerde mij lopen, op eigen benen te staan". Let wel: ik kan nog geen seconde rechtop staan.

Veel later in mijn leven ontdekte ik de diepere laag achter deze grappen. Om op te staan moet je in beweging komen, maar dat hoeft niet te betekenen dat je letterlijk opstaat. Laat ik duidelijk zijn: ik geloof niet in gehandicapten die dansend uit hun rolstoel komen. Ik geloof niet in doden die levend worden. Het is tegen de wetten der natuur.

Bewegingsvrijheid

Maar het verhaal over de opstanding is de climax van het Nieuwe Testament. Het is vanaf het concilie van Nicea zo samenbindend en belangrijk geweest en van zo groot gewicht voor het christelijk geloof dat het toch niet anders kan dan dat dit verhaal aansluit bij ons diepste mens-zijn. Er móet wel een andere betekenis zijn, als we de natuurwetten willen honoreren. Het heeft jaren geduurd waarin mijn geloof werd geslepen en mijn ziel langzaam kon ontwaken naar een innerlijk weten. Toen bleken de verhalen over Jezus meer en meer een begaanbare weg naar een zinvol en heilzaam leven te zijn. Zijn boodschap tot radicale humaniteit als ook zijn voorbeeld om op te staan uit de dood, hebben voor mij nog niets aan actualiteit verloren. De betekenis cirkelt rond het 'in beweging komen'. Alles rond de opstanding van Jezus beweegt: Maria, de discipelen, de engel, de steen voor het graf en Jezus. In mij groeide een nieuw Godsbeeld. Dat wat God wordt genoemd, datgene of Diegene zou wel eens kunnen zijn wat mensen tot bewogenheid roept. Die God zet mensen in beweging. Jij als mens mag opstaan om je leven te leven zoals het voor jou bedoeld is. De levensverhalen van Jezus leerde ik te verstaan als 'zoeken naar bewegingsvrijheid' en durven vertrouwen op het leven en de kracht daarin.

Keuzemogelijkheden

Veel dingen in het leven lijken vast te liggen. De stand van de maan; de hoogte van het water; het karakter van mijn ouders in mij. Hierin heb ik geen keuzes te maken. Geboren met een lichaam van de rommelzolder was er voor mij al jong de noodzakelijkheid te leven met wat er is en vruchtbaar te maken wat mij is meegegeven aan talenten en kracht. Ik ervaar en zie dat er ook *mogelijkheden*



zijn om binnen de gegevens keuzes te maken. Er zijn dingen in het bestaan die we kunnen bevechten. Feiten zijn interpreteerbaar en daarin kun je een zekere bewegingsvrijheid verwerven. Sterker nog, volgens het geloof van Jezus moeten wij juist die vrijheid verwerven die mensen uitnodigt te roepen: "Meisje, jongen, sta op!" Die vrijheid komt je niet aanwaaien. Het vraagt om bewustwording van de situatie waarin je leeft. Is het nu eenmaal zoals het is? Kun je nooit een kwartje worden als je voor een dubbeltje geboren bent? Mag je een menswaardig leven opeisen als je geboren bent in een lichaam waar van alles mis mee is?

Voor jezelf en anderen

De woorden van Jezus: "Neem je bed op en wandel", leerde ik vertalen met: 'Neem je lot ter hand en kom in beweging'. Ofwel: word meer dan je lot; opstaan voor jezelf. Ik leerde bewegen tussen aanvaarding en strijdbaarheid. Opstaan brengt mensen in beweging. Ze komen in verzet. Liefde en solidariteit laten mensen opstaan tegen onrecht en oneerlijkheid; opstaan voor anderen. De metafoer van de opstanding kan ons helpen in donkere, moeizame dagen te zoeken naar wat mogelijk is. Het sluit aan bij ons diepste mens-zijn waarin we durven in beweging te komen zodat wij niet samenvallen met ons lot. Zo worden we ware mensen van God. Wil de ware mens opstaan?

Irene Kool



Opstaan voor en tegen



De eerste associatie die Peter van Dijk heeft bij 'opstaan' is: opstand! Dit mag niet zo zijn, dit druist in tegen alles waarvoor ik sta. Dan heeft hij het over onrechtvaardigheid, over mensen die vernederd worden, over discriminatie. Dat roept woede bij hem op, opstand als antwoord op een extreem machteloos gevoel. Natuurlijk kun je hierover gaan piekeren, maar liever komt hij in actie of gaat met anderen in gesprek.

Verantwoordelijkheid

In opstand komen, opstaan tegen en voor mensen heeft voor Peter alles met geloof te maken, met "het werken aan een betere wereld, aan het koninkrijk Gods." Het spreekt hem aan dat de remonstranten niet voorschrijven hoe je geloven moet of hoe het koninkrijk Gods eruit ziet. Al kan een goede discussie zo nu en dan geen kwaad. Zonder wrijving geen glans.

En dat koninkrijk Gods? Dat ziet hij als een ideaal, op weg naar iets beters ondanks álles, een wereld waarin we vreedzaam, ge-

lijkwaardig en respectvol met elkaar samenleven. "Ik word blij van mensen die de wereld beter willen maken, vooral als dat kinderen, leerlingen zijn." Geloven heeft voor Peter te maken met dóen. Je verantwoordelijkheid nemen, kritisch blijven en oppakken wat op je weg komt. Dat heeft hij niet van een vreemde. Peter komt uit een gereformeerd nest waar veel discussie was over maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kon het gebeuren dat zijn moeder aan het ontbijt al begon over euthanasie. Een beetje minder kan ook wel, vond hij toen,

maar "goede gesprekken houden het geloof levend". Ook zijn ouders stonden op tegen onrecht. Ze waren betrokken bij vluchtelingen en stonden altijd klaar om anderen te helpen. Wel golden er duidelijke regels, zoals rond het eerbiedigen van de zondagsrust.

Jongeren

Peter werkt op een openbare middelbare school met zo'n 1500 leerlingen. Hij wil graag dat leerlingen leren over alle grote religies in Utrecht. Ze gaan dus allemaal op bezoek in een moskee, kerk, hindoeïstische tempel en synagoge. Voor nogal wat mensen is geloof een heel belangrijke waarde. Om de ander te begrijpen moet je dus iets van zijn of haar religie snappen.

Opstaan

Toen Peter op een eerdere school waar hij werkte, merkte hoe homodiscriminatie tot onveiligheid leidde, is hij een aantal jaren bestuurslid van COC Nederland geworden. "Dat voelde als een soort opstand." Het was de periode waarin de Gay-Straight-Alliance (GSA) startte. Dit is een groep van leerlingen en leraren op een school, homo's en hetero's, die gezamenlijk tegen discriminatie opstaan en daarmee iets in beweging zetten. "Voor een leerling die uit de kast wil komen is het heel waardevol als er vrienden zijn die naast hem/haar gaan staan. Homodiscriminatie is tenslotte niet alleen het probleem van de lesbische of homoseksuele leerlingen, maar van de hele school." De wereld van nu is voor veel jongeren best ingewikkeld geworden, met zoveel meer informatie en meer keuzes. Peter is optimistisch: "Ik zie dat, ondanks die ingewikkelder wereld, kinderen zich ook veel beter kunnen inleven in anderen. Ze weten meer over andere culturen en kunnen beter omgaan met hun eigen emoties en gevoelens dan jongeren in mijn jeugd. Ik word hier heel blij van."

Heeft 'opstaan' nog andere betekenissen voor je? Ja, dat is ook opstand tegen de dood. Dood heeft niet het laatste woord, uiteindelijk overwint het goede."

MAD

Precies geloven hoeft niet

Een medebewoonster van het Bartholomeus Gasthuis nam haar mee naar de Geertekerk. Daar komt ze nog steeds, ook nu die bewoonster (Rie Modijefsky) is overleden. Dit jaar wordt ze 95 jaar. Veel kerkgangers kennen haar als 'de mevrouw in de rolstoel met de witte handschoen': Truus Zielstra-Heldring. Ze vertelt over wat het thema Opstaan voor haar betekent. Zijpaden worden daarbij niet geschuwd.

Moeizaam

"Opstaan is een moeizaam en langdurig proces. 's Ochtends moet ik daarbij geholpen worden. Mijn benen willen dan niet en ik kan bijna geen stap verzetten. Maar ben ik eenmaal een beetje op gang dan loop ik achter m'n rollator door het huis. Ik ga dan ook in een gewone stoel zitten en de rolstoel mag aan de kant. Buiten lopen met al die steentjes kan ik niet. Ik moet dan wel gerold worden. Maar ik wil niet aan de rolstoel gekluisterd raken, dus ik moet blijven opstaan en lopen. Misschien ontkom ik niet aan een zittend leven als ik nog ouder wordt hoor. Ik ben blij dat het nu nog niet hoeft."

Avontuur

"Ik leerde in de oorlog voor verpleegkundige. Daardoor miste ik het studentenleven. Na de oorlog wilden mijn vriendinnen en ik de vrijheid vieren door iets avontuurlijks te doen. Zij gingen samen naar Indië en werkten onderweg op het schip als verpleegkundigen. Ik ging in m'n eentje naar New York, waar familie woonde. Het werd een ontzettend leuke tijd waar ik nog steeds met genoeg op terugkijk. Na een hele donkere periode in Nederland was het een ervaring als van opnieuw tot leven komen."

Vuur

"Van huis uit ben ik hervormd. Mijn beide opa's waren dominee, dus dan krijg je meer dan genoeg mee. Met Pasen was er bij ons ouderlijk huis een groot paasvuur. Het was bij ons een echt familiefeest, waarbij ook de brandweermannen van het dorp en kinderen uit het naburige kinderkuis welkom waren. Tegen zonsopgang op eerste paasdag werd het vuur aangestoken door de tuinman. Dat grote vuur is iets wat je je hele leven bijblijft. Veel meer dan die andere paastraditie van het eieren zoeken. Ik weet eigenlijk niet wat het met Pasen te maken heeft. Misschien niet veel hè?"

Dieren

"Ja hoor, ik denk wel eens aan de dood. Dat heb je zo op mijn leeftijd. Maar ik ga niets regelen over mijn begrafenis. Dat laat ik graag aan de kinderen over. Ik ben er zelf toch niet meer bij. Ik denk eigenlijk dat dood ook echt dood is. We zijn immers gecultiveerde dieren, maar wel dieren. Zo zie ik dat. Jezus heeft zeker bestaan

en na zijn dood is er iets wonderbaarlijks gebeurd wat mensen in al die eeuwen nooit hebben kunnen verklaren. Ik weet het ook niet en hoef het ook niet te weten. We zeggen dat hij is opgestaan en zo leeft hij voort in ons geloof".

Vallen en opstaan

"Weet je wat ook moeilijk opstaan is? Als je man plotseling en veel te jong overlijdt en je daardoor in een diep gat valt. Zijn eerste beroerte kreeg hij in Italië toen we daar met Pasen waren. Dat is een gedoe om dan de reis naar huis te regelen. Gelukkig was er een bevriende Nederlandse arts in de buurt. Een paar jaar later, hij was toen 58 jaar, overleed hij aan een tweede beroerte. Toen dacht ik: ik moet er niet bij gaan zitten. Hoe moeilijk het ook is: erop uit! Ik ben veel gaan sporten en ik ging jaarlijks op wandelvakantie. Zo krabbelde ik op. Toen ik drie jaar geleden door een val hier in m'n kamer een heup had gebroken en geopereerd was, dacht ik dat ook weer en nog steeds: oefenen, actief blijven!"

IL





Gesprekken over 'Voltooid leven'

De programmacommissie organiseerde op 23 januari jl. een forumbijeenkomst naar aanleiding van de remonstrantse bezinningsbrief over voltooid leven (september 2018). Mede dankzij een aantal kringgesprekken voor en na deze bijeenkomst hebben honderd leden, vrienden en belangstellenden uitgebreid met elkaar gesproken over thema's als 'voltooid leven', zelfbeschikking en autonomie. De verslagen van de verschillende bijeenkomsten zijn als feedback overhandigd aan de redactie van de bezinningsbrief.

Onderstaande samenvatting geeft een beeld van de gevoerde discussies, in de hoop ook anderen te inspireren tot het overdenken van deze belangrijke thematiek.

Jan-Willem Nieuwenhuijsen leidde de forumbijeenkomst. Er werden inleidingen gehouden door de drie forumleden: Piet van Leeuwen, voormalig hospice-arts, Brecht Molenaar, humanistisch geestelijk verzorger en Henk Veltkamp, predikant/auteur.

Dit waren drie kernthema's:

1. Begrippen als voltooid leven, autonomie en menswaardig sterven zijn qua inhoud vaak nogal onduidelijk, kunstmatig en leeg en dreigen eenzijdig en lobbyachtig gebruikt te worden. Met name het begrip 'autonomie' vraagt om relativering. 'Volmaaktheid' en 'voltooiing' zijn bepaald geen woorden die ons helpen bij het verstaan van het leven (zie ook de remonstrantse belijdenis 2006). Het gaat bij het leven altijd om leven in verbinding – al vanaf conceptie, geboorte, opvoeding. Voor zover je als mens uniek bent, berust dat op het feit dat je mede gevormd bent door anderen. Daarnaast moet goed beseft worden dat het woordje 'mijn' in 'mijn leven' van een heel andere strekking is dan het woordje 'mijn' als je bijvoorbeeld spreekt over 'mijn fiets'.

2. Een eenzijdig uitgelegd zelfbeschikkingsrecht ('ik wil dood en dus moet dat gebeuren, met eventueel steun en hulp van anderen') past niet in een relationeel mensbeeld. Bovendien wordt bij dit soort zelfbeschikking voorbijgegaan aan het feit dat lang niet iedereen in staat is om voor zichzelf op te komen. Permanente of tijdelijke afhankelijkheid in fysiek of psychisch opzicht wordt op zo'n manier al snel tot iets dat ongewenst en 'tweederangs' is. Wettelijk geregelde keuzevrijheid kan mogelijk leiden tot keuzedwang: als je kunt kiezen – móet je dan ook niet kiezen?

3. Zou het niet wenselijk zijn om bij een doodswens die niet voortkomt uit 'existentieel lijden' (lijden aan het leven, zonder dat er ernstig lichamelijk lijden in het geding is) de inspanning te rich-



ten op het herstellen of versterken van de verbinding van de betreffende persoon met naasten en het leven in plaats van zijn/haar doodswens te zien als richtinggevend. Een andere vraag was of het leven slechts het beschermen waard is zolang iemand nog geen 75 jaar is? En zo ja, wat zegt dat dan over hoe er over ouderdom en ouderen wordt gedacht.

Interessant en verrassend was een opmerking van Brecht Molenaar over de bezinningsbrief. Zij miste hierin iets van het remonstrantse gedachtegoed zoals dat geworteld is in de joods-christelijke traditie. Er zou daarbij bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan de strekking van het 'Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf'.

In de vervolggereprekken kwam onder andere naar voren dat er behoefte bestaat om regelmatig met elkaar te kunnen spreken over dit soort thema's. Om zodoende persoonlijke ervaringen met elkaar te delen. Opgemerkt werd dat ideeën rondom 'voltooid leven' en 'zelfbeschikking' voortkomen uit een sterk geïndividualiseerde maatschappij, als ook uit een geloof in maakbaarheid van het leven. Men vond het van belang om bij een verdere doordiening de remonstrantse wortels helder door te laten klinken zonder uit te zijn op een gemeenschappelijk en eensluidend standpunt. De nadruk moet liggen op het uitdragen van kritische kanttekeningen enerzijds en het faciliteren van bijeenkomsten om na te denken over zaken rond het levenseinde anderzijds. Zo veel mogelijk in een wat kleinere kring waarbij ook belangstellenden van buiten de RGU worden verwelkomd. Om zo het voorbeeld te geven hoe je met elkaar verbonden kunt zijn en blijven.

Jan-Willem Nieuwenhuijsen
en Piet van Leeuwen

Stille Week met veel muziek.

De veertigdagentijd beweegt zich al richting de Stille Week. Een week met veel muziek.

Kamerkoor op 14 april

Het begint met het concert van het kamerkoor op zondag 14 april. Een concert dat de passietijd als thema heeft, met als kernstuk van Charles Gounod 'Les sept paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix', oftewel de zeven kruiswoorden, die Christus volgens de verschillende evangelisten aan het kruis sprak. Diverse componisten hebben deze teksten op muziek gezet, Gounod (1818 – 1893) doet dat op een zeer serene wijze in een eenvoudige vierstemmigheid. Alleen het laatste kruiswoord (Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest) is achtstemmig. Met deze woorden citeert Jezus uit psalm 31. Mij is verteld dat de Joodse kinderen niet 'ik ga slapen ik ben moe' zeggen, maar 'Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest', een tekst om vol ver-



trouwen de nacht in te gaan. De parallel tussen gaan slapen en sterven komt terug in het prachtige 'Es ist nun aus' van Johann Christoph Bach:

*Es ist nun aus mit meinem Leben,
Gott nimmt es hin, der es gegeben,
kein Tröpflein mehr ist in dem Fass,
es will kein Fünklein mehr verfangen,
das Lebenslicht ist ausgegangen,
kein Körnlein mehr ist in dem Glas.
Nun ist es aus, es ist vollbracht,
Welt, gute Nacht! Welt, gute Nacht!*

Het concert begint om 16.00 uur en de toegangsprijs mag u zelf bepalen.

Stille Week

Vervolgens gaan we de Stille Week in. Aan alle diensten werkt de cantorij mee. Ik licht Goede Vrijdag eruit: dan zingen we koralen uit de Johannespassion van Bach. Het slotkoraal 'Ach Herr, laß dein lieb Engelein' gaat ook weer over gaan slapen, u weet wel, met het *Schlafkammerlein* en rusten in Abrahams schoot. Maar dan die wonderlijke omslag 'Alsdenn vom Tod erwecke mich'. Eigenlijk neemt Bach, door deze tekst te gebruiken, in de Johannespassion al een klein voorschot op Pasen, een gat in de wolken. Op zondag dan de échte nieuwe morgen: "zing koor, zing aarde, zing kerk", jubelt de cantorij dan. Zo maken wij in een week tijd een grote beweging. Ik beveel het van harte bij u aan die hélemaal mee te maken.

Maarten van der Bijl

Oproep

De tweede Geertekampeer

Elkaar eens op een andere manier ontmoeten! Buiten voor de tent, camper of caravan – niet te veel moeten, samen wat ondernemen en al doende met elkaar in gesprek komen.

Het lijkt mij leuk om zo de zomer te beginnen. We hebben het nu één keer samen gedaan – we vonden dat het voor herhaling vatbaar was.

Het weekend staat gepland van 5-6-7 juli 2019.

Ik zou graag willen horen wie er zin heeft om mee te gaan en wie willen meehelpen organiseren.

Qua programma wil ik het heel 'easy' houden. Zo iets als dit bijvoorbeeld:

We gaan op zoek naar een camping in het mooie Oosten van het land. Op vrijdagmid-



dag komt iedereen aan, we eten samen van wat iedereen heeft meegebracht. Misschien kunnen we een vuur stoken daarna?! Op zaterdagmorgen drinken we samen koffie en overleggen wie met wie wat wil gaan doen: zwemmen, luieren, fietsen, wandelen, stad bezoeken, koken of bbq voorbereiden (ik noem maar wat). Avondeten doen we gezamenlijk.

Zondagmorgen bezoeken we – met wie wil – een remonstrantse kerkdienst in de

buurt. Daarna zien we wel waar we zin in hebben. En in de middag breken we op (of blijf je nog een paar dagen hangen).

Ik stel voor dat dit doorgaat als we met minimaal vijf équipes zijn.

Graag z.s.m. aanmelden bij mij – vóór 10 mei, ook graag een paar medeorganisatoren.

Hoor graag van jullie.

Alleke Wieringa



Diaconale Geluiden en collectes

Collectes in de afgelopen tijd

Maart

Ruim € 280,- is op 3 maart gecollecteerd voor 'Buy a Brick' voor Dipaliya Women's Association Ghana. Deze dienst viel samen met de viering van 400 jaar Remonstranten in Dordrecht waardoor er een beperkte opkomst was. Dat was jammer omdat RGU-gemeentelid Wendela Schenk uit de eerste hand over het project vertelde en na afloop van de dienst huidverzorgingsproducten van het project te koop aanbod. Een opbrengst van € 280,- wil zeggen 140 bakstenen, goed voor ongeveer 2,3 vierkante meter muur. Hopelijk gaan we daar als gemeente nog wat meters aan toevoegen! Oog voor duurzaamheid is fundamenteel voor dit project; qua product en productie, maar ook qua sociale verhoudingen. Het project heeft niet alleen voor de vrouwen zelf een positief effect, maar ook voor de mannen. Zij hebben werk, vanwege de bouw en aanleg van infrastructuur. De hele gemeenschap gaat erop vooruit. (www.leapintolife.nl/active-campaigns-in-ghana)

April

De opbrengst van de collecte voor stichting COME (Communication Middle East) op 7 april is bij het schrijven van deze Diaconale Geluiden nog niet bekend en wordt in de volgende Geertebrief vermeld (www.stichting-come.nl).

Bedankje

Het Rode Kruis stuurde een bedankje.

Komende collectes

Voedselbank Eiercollecte (21 april Pasen)

Of het nu vrije-uitloopeieren of scharreleieren, dubbeldooiers of buiteneieren zijn ... eieren zijn niet goedkoop, al gauw € 2,50 voor tien stuks. Een fikse investering voor



de voedselbank, die met Pasen graag eieren in de voedselpakketten voor 540 gezinnen doet. Daarom collecteert de diaconie traditiegetrouw voor de inkoop van eieren. We hopen op net zo'n mooie opbrengst als vorig jaar (ruim € 600). Vanzelfsprekend maken we van tevoren geld naar de voedselbank over, zodat de paaseieren niet als mosterd na het paasontbijt komen.

Universitair Asiel Fonds (5 mei)

De doelstellingen van het UAF sluiten mooi aan bij Bevrijdingsdag. Dit fonds ondersteunt vluchtelingen met opleidingscapaciteiten op verschillende niveaus bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Oorspronkelijk was het UAF alleen actief voor universitaire studenten, maar sinds 2017 begeleidt het ook studenten op mbo- en hbo-niveau. Zo reikte minister Koolmees op 11 maart jl. het diploma uit aan tien elektromonteurs. Het UAF werkt

vraaggericht, biedt maatwerk en werkt nauw samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Veel mensen ondersteunen het werk van UAF als vrijwilliger in de hoedanigheid van intermediair, coach of maatje. Ook u kunt mogelijk vanuit uw maatschappelijke positie iets voor het UAF en de doelgroep betekenen. Kijk op: www.UAF.nl.

Spotlichtproject: Wijkloophuis Kerckebosch Zeist

Jaarlijks steunen we een aantal projecten met een substantieel bedrag vanuit het vermogen van de Diaconie, zoals het Wijkloophuis Kerckebosch in Zeist. Wij doneeren jaarlijks € 750. Financiering komt verder van de gemeente Zeist, de Stichting Woongoed, de Stichting Act en een aantal kerken.

Het begon in 2006 met een initiatief van RGU-lid Ellen de Boom om vrouwen een plek te geven voor ontmoeting, morele en praktische steun. Inmiddels is het uitgegroeid tot een plek voor iedere buurtbewoner. Dagelijks kan men er terecht van 10 tot 12 uur voor koffie en raad. 's Middags zijn er activiteiten zoals een handwerkmiddag, een vrouwenmiddag, spelletjesmiddag. Ook de voedselpakketten van de voedselbank worden hier uitgereikt. Twee keer per



Van het Verteluur

Wie wil met de verteluurleiding mee op reis?



maand kan samen een maaltijd gegeten worden, bereid door leerlingen van het Seyster College, een school in dezelfde wijk.

De afgelopen jaren vormde het inloophuis een baken in moeilijke tijd. Er werd veel gesloopt en weer opgebouwd, mensen moesten uitwijken naar andere woonwijken of waren onzeker of ze een nieuw onderkomen in de wijk wel konden bekostigen. Nu stimuleert de beweging Buurtvrij, o.l.v. pastor Walter Willigenburg en officemanager Marieke Boersema en gesteund door tientallen vrijwilligers, de bewoners om zich te ontplooiën in groepen, themadiensten en andere ontmoetingsmomenten. Het inloophuis is momenteel nog gevestigd op Prinses Margrietlaan 148, maar verhuist begin volgend jaar naar het enige oude flatgebouw dat zal blijven bestaan aan dezelfde laan. De rest van de wijk is vervangen door fraaie nieuwbouw. Het is de moeite waard er eens een kijkje te nemen. En dan bent u van harte welkom om binnen te lopen in het Wijkinloophuis en een kopje koffie mee te drinken!

Tot slot

Mocht u een bepaald diaconaal doel wel graag steunen, terwijl u niet in de zondagsdienst aanwezig kunt zijn, dan kunt u ook geld overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconale Commissie van de RGU: NL 87 INGB 0000 1198 01. Vermeld er bij voor welk specifiek doel u het overmaakt.

Namens de Diaconale Commissie een waar Pasen toegewenst, Marijke Kools

Dit voorjaar starten we met het Verteluur een nieuwe serie: Op Reis. Hierin staan de verhalen van de eerste christelijke gemeenschappen centraal, de verhalen uit het Bijbelboek Handelingen. We reizen met de kinderen deze verhalen na.

Het Verteluur is voor kinderen tussen vijf en twaalf jaar, de basisschoolleeftijd, en wordt geleid door een aantal enthousiaste ouders en RGU-leden. Om beurten begeleiden zij, in tweetallen, een Verteluur-bijeenkomst.

Drie keer per jaar wordt het programma van het Verteluur doorgenomen samen met de predikant voor het jongerenwerk, ds. Marthe de Vries. Dan worden er achtergronden bij de verhalen gegeven, verwerkingsmogelijkheden besproken en de taken voor de komende keren verdeeld. Dat zijn inspirerende en boeiende bijeenkomsten.

Pasen bij het Verteluur

Zoals hierboven gezegd, reizen we met de kinderen de verhalen van de eerste christelijke gemeenschappen uit het Bijbelboek Handelingen achterna. Een nieuwe opzet, maar tradities blijven we uiteraard koesteren!

Op zondag 14 april vieren we in het Verteluur als vanouds Palmzondag door het feestelijk versieren van paasstokken met vrolijke kleuren en heerlijke, gezonde lekkernijen. Vervolgens gaan we na de dienst naar het Bartholomeus Gasthuis om de bewoners toe te zingen en bloemen uit te delen. Met zo'n kinderintocht zien de mensen daar zozegd het voorjaar in huis komen.

Een week later is er dan op eerste paasdag (zondag 21 april) de traditionele viering van Pasen door samen te eten. Dat doen we op een creatieve manier, waarbij we de belangrijke elementen en symbolen uit de christelijke traditie met lekkernijen uitbeelden. Uiteraard staan we ook stil bij de betekenis van Pasen, en zingen en bidden we samen.



Wie wil de leiding van het Verteluur komen versterken om samen met ons op reis te gaan?

Meer informatie en inlichtingen bij de coördinator van het Verteluur: Mariken Hanke van Peurseem, 030-2446556 / 06-24433059 of mhankevp@gmail.com

Overige data Verteluur van dit seizoen: 19 mei, 9 juni (Pinksteren), 30 juni, 14 juli

Leiding Verteluur



Nieuw leven voor de Geertebibliotheek

Mensen die al langer in de Geertekerk komen, weten het nog wel: vroeger had de RGU een eigen bibliotheek, met boeken van en voor leden en vrienden op het gebied van vooral theologie, filosofie en vrijzinnigheid. Vijf kasten vol boeken stonden in de ruimte die toen heel toepasselijk de bibliotheek heette (nu de Zuidfoyer). En elke zondag na de dienst was het mogelijk om in de kasten te grasduinen en boeken te lenen. Maar helaas, het aantal uitleningen liep terug, en bij de verbouwing van de kerk in 2015 is besloten om deze boekencollectie af te stoten. De boeken zijn verkocht en weggegeven en zo is de bibliotheek verdwenen.

Heel de bibliotheek? Nee! Verborgen in een hoekje, achter de trap in de Arminiuskamer, houdt een kleine collectie dapper stand! Dat zijn de remonstrantica, boeken van en over alles wat met remonstranten, hun theologie, onze gemeente en vrijzinnigheid in het algemeen te maken heeft. Boeken van 200 jaar oud die vertellen over onze rijke geschiedenis, maar ook recente publicaties over voor onze geloofsgemeenschap actuele thema's. De kerkenraad nam indertijd het besluit om deze unieke collectie remonstrantica te laten voortbestaan. De boeken zijn daarop opnieuw geordend, er is een nieuwe catalogus van gemaakt en nu is de collectie klaar voor hernieuwd gebruik.

Graag willen we het voor alle Geertekerkers weer mogelijk maken om deze boe-



ken te lenen en te lezen. Maar daar hebben wij nieuwe beheerders voor nodig! Daarom zijn wij op zoek naar een of twee mensen die voor langere tijd de zorg voor de collectie op zich willen nemen en die een doorstart van de uitleen mogelijk kunnen maken. Liefde voor boeken is een must, kennis over de remonstrantica kan groeien.

Lijkt je dit leuk om te doen? Neem dan contact op voor meer informatie. Wij hopen op je reactie!

Namens de bibliotheekcommissie,
Alkelien Ignatius
a.ignatius@hccnet.nl

Brochure Pastorale Begeleiding

Bij deze Geertebrief treft u een exemplaar aan van de Brochure Pastorale Begeleiding. Hierin leggen onze predikanten uit wat onder pastorale ondersteuning en begeleiding wordt verstaan. De brochure is opgesteld in overleg met de Stuurgroep Wijkorganisatie. De kerkenraad beveelt deze van harte bij u aan. Schroom niet met een van de predikanten contact op te nemen als u dit aanspreekt.



Foto: Colin Muchler (via Flickr)

Veerkracht in de dansmeditatiegroep

Terugblikken en vooruitkijken
Inzoomen en uitzoomen
Het naar je toeschrijven en het van je afschrijven
Kwetsbaar zijn en je krachtig voelen
Geruststelling en ontregeling
Naar binnen keren en naar buiten treden
Insluiten en uitsluiten
Ja zeggen en nee zeggen
In-vouwen en ont-vouwen
Uitdrukken en onderdrukken
Doen en niet-doen
Vallen, of falen, en weer opstaan
Eb en vloed
Uitrekken en terugveren
Inademen en uitademen
Het ene en het andere
Ontmoeten
Balans
Veerkracht

(Geheel vrij naar Johan Maes,
uit 'Gehavend')



Deze tekst vormde de inspiratiebron voor de cyclus van de dansgroep eind vorig jaar. We zijn bezig geweest met het ervaren van veerkracht in dans en beweging. In onszelf hebben we onze 'loodlijn' ervaren als een midden. In het voelend voor-, achter- en zijwaarts bewegen vanuit die middellijn konden we ontdekken waar je in je eigen lichaam dat midden kunt ervaren. We ontdekten in dans dat je best heel ver kunt meeveren met een beweging, met een ander, met een situatie, als... je maar weer terugveert. In het dagelijks leven blijkt dat we daar vaak onvoldoende ruimte en tijd voor nemen. Voor herstel. We werkten met verschillende balansen. Die tussen meeveren naar buiten en weer terug naar binnen. Met ontregeling van je leven en weer balans hervinden. Een nieuwe oriëntatie vaak. Ook de balans tussen wel doen of niet doen. Dat bracht ons bij het gewicht ervaren van je eigen armen, voordat je in beweging komt. We hebben een les met onze ogen gewerkt: inzoomen en uitzoomen. Waar ben je in de beweging: bij waar je ogen zijn of waar je lichaam is? En hoe is het om te vallen/falen en weer op te staan? Hoe is je verhouding met de grond waar je op staat? Om uiteindelijk steeds weer balans te vinden tussen de vele uitersten die het leven ons biedt.

Nelien van Doorn

Veerkrachttips

Uit het Credo:

"Jezus Christus, ten derde dage opgestaan."

Een chassidische vertelling:

Rabbi Sussja placht te vertellen: "Mijn moeder Mirl, vrede zij met haar, kon niet uit het gebedenboek bidden omdat ze niet kon lezen. Alleen de zegen kende ze uit haar hoofd. En waar zij 's morgens de zegen uitsprak, daar rustte de hele dag het lichtschijnsel van de Geest Gods."

Een zen-verhaal:

Hakuin was een beroemde en gevierde Japanse zenmeester. In zijn buurt woonde een mooi jong meisje dat op een dag zwanger bleek. Gevraagd naar wie de vader was door haar ouders noemde ze Hakuin, want ze durfde de naam van de werkelijke vader niet te zeggen. De vader van het meisje ging boos naar Hakuin toe en eiste dat hij de verzorging van het kindje op zich zou nemen. Hakuin antwoordde slechts: "Is dat zo?" Toen de baby was geboren, gaf de vader het aan Hakuin om ervoor te zorgen. Dat deed Hakuin, vol liefde. Iedere dag trok hij bedelend de buurt door om geld en voedsel in te zamelen voor het kindje. Zijn reputatie was hij echter kwijt. Het meisje zag Hakuin iedere dag in touw en na een jaar kon ze het niet meer



aanzien. Ze biechtte op wie de vader was. De vader van het meisje ging toen wederom naar Hakuin toe, vertelde hem dit alles, bood zijn excuses aan en zei dat hij het kind weer kwam ophalen. Hakuin gaf de baby teder terug en zei: "Is dat zo?"

Uit het boek 'Leren lijden' van Martin Appelo:

Uit onderzoek blijkt dat "autonomie en regie, zingeving en dagactiviteiten het meest bijdragen aan psychologisch welbevinden en mensen veerkrachtig maken."

KR/MAD

Contact over het contactwerk

De wijkorganisatie van de Geertekerk wordt gevormd door 50 contactleden. **Tiny de Boer, Willemien Bor, Ine Henkel en Marianne Smits** (als lid van de kerkenraad) vormen samen de **Stuurgroep Wijkorganisatie**. **Alleke Wieringa** is sinds 1 februari jl. onze betrokken predikant. Zij volgt na vele jaren **Florus Kruyne** op.

Graag vertellen we iets over de activiteiten vanuit de wijkorganisatie, over hoe wij 'ogen en oren' zijn in de Geertekerk.

Maatjesproject

Evenals andere jaren doen we ook dit jaar weer een aanbod aan nieuwkomers in de Geertekerk om mee te doen aan het 'Maatjesproject'. Zij worden gekoppeld aan iemand die de Geertekerk al langer kent. Samen geven ze een eigen invulling aan hun contact.

Bloemengroet uit de kerk

Hoe wordt elke zondag bepaald wie een bloemengroet ontvangt? In de eerste plaats geven predikanten en contactleden door waar zij over lief of leed hebben vernomen. Dan is er een lijst met mensen die een 'kroonjaar' bereiken: 80, 85, 90 jaar, enz. Ten slotte kan in het overzicht van alle vrijwilligers bekeken worden wie een bloemengroet toekomt. En natuurlijk kan iedereen een voorstel doen voor een bloemengroet via: marianne.smits@telfort.nl

Wijkavonden

Aan de organisatie van de wijk- en regio-avonden met het thema 'Veerkracht' leverden we in het najaar van 2018 een bijdrage. De avonden stonden onder leiding van een predikant en een lid van de kerkenraad was er altijd bij aanwezig.

Folder Pastoraat

We hebben ons steentje bijgedragen aan de totstandkoming van een nieuwe versie van de folder 'Pastorale Begeleiding' (bijlage bij deze Geertebrief).

Jaarlijkse bijeenkomst

In oktober a.s. komen alle 50 contactleden bij elkaar voor hun jaarlijkse gezamenlijke



bijeenkomst. Zij kunnen dan kennismaken met onze twee vertrouwenscontactpersonen, Marieke Fonk en Piet van Leeuwen. Daarnaast is de diaconale commissie uitgenodigd, omdat diaconie raakvlakken heeft met het werk van de contactleden.

Overlijdensberichten

We zijn nog in gesprek over hoe de interne berichtgeving zou moeten zijn als een lid of vriend(in) van de Geertekerk overlijdt. We kunnen nu al vaststellen dat toestemming van de nabestaanden cruciaal is. De stuurgroep zal aan de kerkenraad hiervoor een voorstel doen.

De organisatie

We zijn blij met de huidige, goede bezetting van ons contactwerk. Het is echter wel zo, dat zowel in de wijk Hoograven als in de regio Zeist op korte termijn een vacature ontstaat voor een centraal contactlid, die het contactwerk in de wijk resp. regio coördineert.

Namens de Stuurgroep Wijkorganisatie,
Marianne Smits

April

ma 15 april – Dansmeditatie o.l.v. Neliën van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

ma 15 april – Leeskring 'Mak', over Nederlandse of vertaalde buitenlandse literatuur, inlichtingen bij Ellen Edelman, 14.00 uur bij een deelnemer thuis

di 16 april – Bijbelkring Zeist o.l.v. ds. Heine Siebrand, 14.00 uur in Zeist, opgave bij Els Kuulkers

di 23 april – Bewustwording met Jung o.l.v. Marijke Kools, 19.30 uur in de Geertekerk

wo 24 april – Oriëntatiecursus o.l.v. ds. Florus Kruyne, 20.00 uur in de Geertekerk, opgave bij Florus Kruyne

ma 29 april – Dansmeditatie o.l.v. Neliën van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

Mei

ma 6 mei – Dansmeditatie o.l.v. Neliën van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

ma 13 mei – Gesprekskring Grenzeloos, inlichtingen bij Ineke Ludikhuizen, 20.00 uur in Utrecht

di 14 mei – High Tea, luchtige bijeenkomst rond filosofische, literaire of spirituele teksten o.l.v. ds. Heine Siebrand, 15.30 uur in de Geertekerk, opgave bij Marian van Leeuwen

ma 20 mei – Dansmeditatie o.l.v. Neliën van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

ma 20 mei – Leeskring 'Mak', over Nederlandse of vertaalde buitenlandse literatuur, inlichtingen bij Ellen Edelman, 14.00 uur bij een deelnemer thuis

di 21 mei – Bijbelkring Zeist o.l.v. ds. Heine Siebrand, 14.00 uur in Zeist, opgave bij Els Kuulkers

Juli

5-7 juli Geertekampeert, kampeerweekend o.l.v. ds. Alleke Wieringa; informatie en opgave: zie artikel elders in dit blad.



INLIA en het Charter van Groningen

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. De stichting is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor de kerkgemeenschappen die het Charter van Groningen hebben ondertekend. Het Charter omschrijft hulp aan vluchtelingen en asielzoekers in nood. Zie www.inlia.nl. De Geertekerk is een van de ondertekenaars en ondersteunt INLIA jaarlijks. Pauline Huidekoper en Iris Wevers onderhouden het contact met INLIA.

Op 12 maart nam ik deel aan een bijeenkomst van INLIA in Rhenen, voor de regio Midden- en Zuid-Nederland. Vertegenwoordigers van velerlei kerkelijke gemeentes en vluchtelingenorganisaties kwamen daar bijeen onder leiding van de heren Roelofs (coördinator Kerkelijke Relaties Stichting INLIA) en Postma (jurist Stichting INLIA).

Het belangrijkste agendapunt was het akkoord rond het Kinderpardon, dat regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU slosten op 29 januari. De nieuwe regeling kent nieuwe blokkades. Zo zijn er problemen met het betalen van leges. De leges voor het indienen van een aanvraag zijn verhoogd tot € 164,- per persoon (dat was eerst per familie). Veel families hebben dit geld niet zomaar. Ze hebben simpelweg geen inkomsten. INLIA heeft een fonds ingesteld om voor deze mensen een aanvraag mogelijk te maken. Er komen nu Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen. Het is nog onduidelijk wat de rol van de kerken hierbij kan zijn.

ze zijn al

thuis

Ook werd het kerkasiel besproken. In de Bethelkapel in Den Haag zat Hayarpi Tamrazyan – met haar broertje, zusje en ouders – maandenlang in kerkasiel. Zij wisten zich daar veilig dankzij een doorlopende kerkdienst, geleid door zo'n 1000 voorgangers. Zij schreef daar 's nachts gedichten over haar geloofsbeleving en over het 'kinderpardon' resulterend in de dichtbundel



'Aards Verdriet & Hemelse Vreugde'. Het werk geeft het schrille contrast weer tussen de verwoestende angst van een jonge asielzoeker die uitgezet dreigt te worden en een rotsvast geloof in God. De bundel, uitgegeven door STEK en INLIA, is onder meer verkrijgbaar bij boekhandels (Riemer in Groningen en Ichthus in Den Haag) en kost € 12,50. De opbrengst gaat naar het fonds voor het kinderpardon van INLIA.

Tijdens deze vergadering duizelde het mij van de juridische knelpunten. Duidelijk werd dat de Europese regelgeving veel ruimer is dan het Nederlandse ontmoedigingsbeleid. Ook werd duidelijk dat INLIA en de Nederlandse Kerken, met zoveel bevlogen vrijwilligers, een grote rol spelen bij de realisatie van een humaner vluchtelingenbeleid.

Iris Wevers

Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht
E: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
banknr. NL36 TRIO 0379 5217 84
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht
Kerkelijk bureau in de Geertekerk
T: 030-2340198

Predikanten

Ds. F. Kruyne
Arie van den Heuvelstraat 29,
3981 CT Bunnik
E: fkruyne@planet.nl
T: 030-2368873
tel. spreekuur: wo. do. vr. 18.00 – 19.00 u.

Mw. Ds. A.L. Wieringa
Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten
E: alwieringa@icloud.com
T: 030-2882908
tel. spreekuur: di. wo. do. 17.00 – 18.00 u.

Mw. Ds. M.F. de Vries
Twijnderslaan 36, 2012 BJ Haarlem
E: marthedevries@dds.nl
T: 06-22325913 (voor contact graag de voicemail inspreken)

Vertrouwenscontactpersonen

E: vertrouwenscontactpersonen@geertekerk.nl
Marieke Fonk T: 06-40845708
Piet van Leeuwen T: 06-10126466

Diaconale Commissie

Mw. I. Rombach
E: diaconie@geertekerk.nl
banknr. NL87 INGB 0000 1198 01
t.n.v. Penningmeester Diaconale
Commissie RGU

Redactie Geertebrief

Marie Anne Dekker, Ineke Ludikhuizen,
Kjeld Rinsma, Barbara Schouten,
Marianne Speckmann. Eindredactie:
Trudy Schreuder Goedheijt.
E: redactie@geertekerk.nl
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Lay-Out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt rond 1 juni 2019. Kopij inleveren uiterlijk op maandag 13 mei 2019 vóór 12.00 uur.

Kerkdiensten

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang: 10.30 uur, tenzij anders vermeld

- 14 apr ds. Alleke Wieringa, veertigdagentijd, Palmzondag
- 18 apr ds. Marthe de Vries, Witte Donderdag, Woord en tafel, cantorij, aanvang 19.30 uur
- 19 apr ds. Marthe de Vries, Goede Vrijdag, cantorij, aanvang 19.30 uur
- 21 apr ds. Florus Kruyne, Pasen, cantorij
- 28 apr ds. Marthe de Vries
- 05 mei ds. Marthe de Vries, Klubdienst
- 12 mei ds. Alleke Wieringa, gezamenlijke dienst met de Doopsgezinde Gemeente Utrecht.
- NB. Aanvang 10.00 uur in de Doopsgezinde kerk, Oude Gracht 270**
- 19 mei Dienst voorbereid door de Diaconale Commissie
- 26 mei ds. Florus Kruyne, Woord en tafel
- 02 juni ds. Marthe de Vries



Remonstrantse Werkgroep West-Betuwe

RK Sint Suitbertuskerk, Stationsweg 9, Geldermalsen.

Aanvang 09.30 uur, tenzij anders vermeld

- 18 apr dr. Petra Galama, Witte Donderdag, Woord en tafel, aanvang 19.00 uur
- 21 apr dr. Tjaard Barnard, Pasen
- 05 mei Arend van Baarsen
- 09 juni Alexander Overdiep

Geertekerk concertagenda april – mei



Zondag 19 mei – UMA Kamerorkest

Bachcantatediensten

Bachcantatediensten op 5 mei en 2 juni – 19.30 uur.

In elke dienst wordt een cantate van J.S. Bach gezongen. Het publiek zingt mee met het slotkoraal.

Info: www.bachcantates-utrecht.nl

Zaterdag 13 april – 20.15 uur

Kamerorkest Pulcinella met werk van Andriessen, Britten en Tsjaikovski.

Info: www.kamerorkestpulcinella.nl

Zondag 14 april – 16.00 uur

Passieconcert Kamerkoor van de Geertekerk o.l.v. Maarten van der Bijl, kernstuk: Charles Gounod 'Les sept paroles'

Toegangsprijs: zelf te bepalen

Woensdag 17 april – 20.00 uur

Nieuw Bach Ensemble en Collegium Delft, samen o.l.v. Krijn Koetsveld, met de Johannes Passion.

Info: www.klassiekemuziek.nl/nieuw-bach-ensemble

Vrijdag 19 april – 13.30 uur

Luisteren naar een meezingconcert, uitvoering van de Matthäus Passion

Info: www.passieprojecten.nl

Zaterdag 20 april – 14.30 uur

Luisteren naar een meezingconcert, uitvoering van de Johannes Passion

Info: www.passieprojecten.nl

Woensdag 24 april – 20.00 uur

Concert Hayaren Dzayner – Armeens oratorium van K. Avedissian

Info: www.inesleijen.nl



Zondag 12 mei – 16.30 uur

Lenteconcert van Douce mémoire

Info: www.oudemuziek.nl

Zondag 19 mei – 16.00 uur

UMA Kamerorkest met een Slavisch muziek programma

Info: www.uma-kamerorkest.com

Zaterdag 25 mei – 19.00 uur

Tango dansen in de Geertekerk

Info: www.tangolazapada.nl

Autodienst

Wanneer u op zondag wilt worden opgehaald om naar de kerk te gaan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau via e-mail rgu@geertekerk.nl. Of u kunt contact opnemen met Judith Fournier via e-mail judithmoesman@gmail.com of telefonisch: 0343 - 491578 / 06 - 45047817.