

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Maart 2019



Thema: Minderen



6

Drie gesprekken over minderen in de RGU



4

Door de bomen een bos zien



9

Ds. Marthe de Vries verheugt zich op u

Inhoudsopgave

Van de redactie	2
Leesrooster	3
Door de bomen een bos zien	4
Loslaten	5
Minderen in de RGU	6
Schrijfactie Amnesty International	8
Ds. Marthe de Vries verheugt zich op u ...	9
Uit de kerkenraad... ..	10
Wijkindeling en pastoraat	10
Van de penningmeester	11
Bijeenkomsten.....	12
Oproep kosters	12
Oproep oriëntatiecursus 2019	12
Van de cantor	13
Dichters gezocht: schrijf een lied!.....	14
Vrijzinnige Lezing Theo Hobson.....	14
In memoriam	15
Diaconale Geluiden en collectes	16
Agenda	18
Veerkrachttips	18
Adressen en colofon.....	19
Autodienst	20
Kerkdiensten	20
Geertekerk concertagenda	20

Van de redactie



40 dagen zonder...

Lente en veertigdagentijd zijn etymologisch aan elkaar verwant. Ons woord *lente* is ontleend aan het Hoogduitse woord 'Lenzis' dat lengen van de dagen betekent. Het Engelse woord 'lent' betekent vasten. In het bijbelverhaal verbleef Jezus veertig dagen in de woestijn. Het getal veertig staat hier voor een volle generatie. Daarna begint iets nieuws. De veertigdagen- of vastentijd is als een tocht door de woestijn, waarin we teruggeworpen worden op onszelf. Het is een tijd van inkeer en bezinning, een periode van stilstaan bij het lijden in de wereld en in onze eigen omgeving. In dat 'lijden' zit ten slotte de opening naar het licht, Pasen.

We kozen voor deze Geertebrief het thema Minderen. Met Crina, Michel en Timo spraken we over hun invulling van 'minderen', specifiek voor de veertigdagentijd of meer intrinsiek in onze wereld van overvloed en vanzelfsprekendheden. In het artikel 'Loslaten' laat Ineke zien dat er ruimte en nieuwe inzichten ontstaan als je ervoor kiest om te minder. We maken nader kennis met onze nieuwe predikant Marthe de Vries; zij laat ons door de winterse bomen het bos zien. De gekozen bijbelteksten voor de veertigdagentijd geven aanleiding om de schaduwkant te belichten van vrijheid, verdraagzaamheid, vriendschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid. Woorden die belangrijke waarden in ieder mensenleven vertegenwoordigen.

Wij wensen u een zinvolle veertigdagentijd, met zo mogelijk een pas op de plaats, een timeout (foto op de cover) en met meer minder.



Veertig dagen en vierhonderd jaar



Dat de remonstranten dit jaar 400 jaar bestaan gaat niet onopgemerkt aan ons voorbij. Zo verschijnt – naast vele andere publicaties – in het voorjaar een boekje getiteld ‘De vijf artikelen van de Remonstranten’. Vierhonderd jaar geleden nam de synode van Dordrecht het besluit om – na het wegsturen van de remonstrants gezinde predikanten – de vijf artikelen tegen de remonstranten op te nemen in haar geloofspapieren. De titel is een plaagstootje: nu schrijven wij onze eigen vijf artikelen neer. Want we zijn er nog en hoe! Onze vijf artikelen gaan over vijf V-woorden: *vrijheid, verdraagzaamheid, vriendschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid*. Woorden die belangrijke waarden in ieder mensenleven vertegenwoordigen, niet alleen in dat van de remonstranten. Prachtig natuurlijk, maar zijn die idealen niet veel te hoog gegrepen? En moet je er wel zo feestelijk over toeteren? Rozengeur en maneschijn prediken, terwijl je weet dat de realiteit vaak de andere kant op wijst?

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en wij willen deze tijd aangrijpen om na te denken over de schaduwzijde van deze begrippen. Niet om er een partijtje over te gaan zitten somberen, wel om recht te doen aan de realiteit van alledag waarin vertrouwen ook geschonden wordt, vriendschappen ook worden verbroken en vertrouwen soms ver te zoeken is. Hoe zoek je je weg tussen ideaal en werkelijkheid, waar richt je je op en hoe houd je het nog uit als er te veel van je veerkracht gevraagd wordt? Navrant: pas als je de grens van deze waarden bereikt hebt, begin je in te zien wat ze werkelijk betekenen.

Bij ieder V-woord zijn meerdere schaduwwoorden te verzinnen: iedere waarde kent haar eigen ‘verontwaardiging’. We laten de predikant/e van de desbetreffende zondag de ruimte om een eigen invulling te kiezen.

Als acclamatie zullen we deze tijd ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ zingen.

*Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.*



Dit is het eerste couplet van lied 816, een lied van René van Loenen. Ook overige coupletten van zijn lied zijn zeer de moeite waard, eigenlijk worden alle vijf de woorden (en wat hen weerstreeft) hierin aangeraakt.

10 maart, eerste van de veertigdagentijd: *Vrijheid*.

Lezen: Lucas 4: 1-13 Jezus wordt in de woestijn op de proef gesteld door de duivel. Maar je ziel verkopen heeft een hoge prijs. Wie in vertrouwen leeft, kan werkelijk vrij zijn.

17 maart, tweede van de veertigdagentijd: *Verdraagzaamheid*.

Lezen: I Korintiërs 13: 1-13 ‘Alles ver-

draagt zij’ zegt Paulus over de liefde. Daar zijn misschien vraagtekens bij te plaatsen, of zou ik die vraagtekens veeleer bij mezelf moeten plaatsen?

24 maart, derde van de veertigdagentijd: *Vertrouwen*.

Lezen: Lucas 13: 1-9 De eigenaar van de vijgenboom wil hem omhakken, omdat hij geen vruchten ziet; de wijngaardenier wil nog één jaar om het te proberen.

31 maart, vierde van de veertigdagentijd: *Vriendschap*.

Lezen: Lucas 14: 7-14 Wie nodig je uit als je een feest geeft? Beter niet je vrienden die een feest teruggeven, zegt Jezus. Waarom?

7 april, vijfde van de veertigdagentijd: *Verantwoordelijkheid*.

Lezen: Lucas 15: 11-32 De verloren Zoon. Wie nemen er in dit gelaagde verhaal hun verantwoordelijkheid wel of niet en hoe doen ze dat? Zo eenduidig is de parabel niet. Net zomin als het leven overigens.

14 april, Palmzondag. De zgn. ‘Stille week’ begint met Palmzondag.

Lezen: Lucas 19: 28-40 We ‘vieren’ Jezus’ intocht in Jeruzalem, maar het is een feestje met een bijsmaak. Deze feestelijke optocht luidt een opeenvolging van geweld, misverstanden en verraad in, tot Jezus’ dood er op volgt. Dat alles zomaar zó uit de hand kan lopen, daar word je stil van.

18 april, Witte Donderdag. Dienst van Woord en tafel.

Lezen: Johannes 13: 1-15.

19 april, Goede Vrijdag.

Een bijzondere viering met monologen van mensen rond Jezus (tekst van Imme Dros) en koralen uit de Johannes Passion.

Alleke Wieringa/Maarten van der Bijl

Door de bomen een bos zien

Winter

Winter. Je ziet weer de bomen door het bos, en dit licht is geen licht maar inzicht: er is niets nieuws zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt is het nooit volledig duister, nee, er is de klaarte van een soort geloof dat het nooit helemaal donker wordt. Zolang er sneeuw is, is er hoop.

*Herman de Coninck,
uit: Zolang er sneeuw ligt (1975)*



Dit heb ik altijd een heel mooi gedicht gevonden. Het is niet zo eenvoudig om aan te geven waarin dat zit. Het begint met dat treffende beeld van de bomen, die in de kaalheid van de winter weer zichtbaar zijn geworden en niet meer verloren zijn in een zee van groen, zoals in de zomer. Een beeld ook van inzicht, van zicht op de kern. Wij gebruiken de uitdrukking 'door de bomen het bos niet meer zien' om aan te geven dat er een overdaad is aan beelden, gebeurtenissen, onderdelen, waardoor je het zicht op de kern bent kwijtgeraakt. De Coninck speelt met die uitdrukking en maakt duidelijk dat door het wegvallen van het blad, de bomen zelf weer zichtbaarder worden.

Vastentijd

De sobere maanden voor Pasen, de vastentijd, hebben wel iets van een dergelijke wintertijd, waarin wij een aantal dingen achterwege proberen te laten om meer zicht te krijgen op wat van wezenlijk belang is. Een tijd om pas op de plaats te maken en te onderzoeken of wij opnieuw zicht kunnen krijgen op de steunpilaren in ons leven. Traditiegetrouw is de vastentijd een tijd van matigheid en soberheid. Degenen die vasten proberen zich te beperken tot het voedsel dat wij nodig hebben om goed te kunnen functioneren. De franje, zoals bijvoorbeeld zoetigheid en alcohol, kunnen achterwege blijven.

Een nieuwe loot

Maar de aanloop tot Pasen is ook altijd een periode van inkeer geweest. Om in ons eigen leven datgene achterwege te laten wat ons het zicht beneemt op de dragende pijlers in ons leven. Wat is echt de moeite waard? Waar besteden we heel veel tijd en energie aan, maar geeft ons niets terug? Raken wij klem door de kreet, die

je tegenwoordig veel hoort, 'met minder neem ik geen genoegen'? Het is wellicht ook een tijd om te 'ontspullen', om opruiming te houden in al die dingen die ons huis zijn binnengewandeld, plaats innemen, maar het zicht benemen op waar het om gaat. Er zijn televisieprogramma's waarin mensen die ziekelijk veel verzamelen worden geholpen. Vaak blijkt dat die overdaad aan spullen, waarin zij soms bijna letterlijk lijken te verdrinken, een bescherming is tegen een diep gevoel van eenzaamheid, onzekerheid of gekwettheid. In die gevallen kan het minderen, het opruimen ook letterlijk helpen om bij die pijn te komen, om daar, eindelijk, wat mee te doen. Om dit laatste aan te durven, om door te minderen aan te komen bij dingen die scheefgegroeid zijn in je leven, heb je nog iets anders nodig. Dat wordt door de Coninck in dit gedicht verwoord: het geloof, dat het nooit helemaal donker wordt. Of om een bijbels beeld te gebruiken: dat uit die kale tak een nieuwe loot kan ontspruiten.

Pasen komt

Voor mij is het als de pentekening van Luc Freymanc. Deze kunstenaar heeft veel portretten van Christus gemaakt. In de paar losse strepen, verder niet ingevuld, wordt het gezicht van Jezus zichtbaar. Hij draagt de doornenkroon, beeld van zijn lijden. Maar in die schetsen ligt besloten dat dit niet het laatste woord zal zijn: dat het nooit helemaal donker wordt, dat Pasen zal komen!



Marthe de Vries

Loslaten



Acht jaar geleden begon ik mezelf af te vragen of ik zou kunnen minder. De combinatie van een drukke baan en de zorg voor mijn lieve echtgenoot Wim viel mij steeds zwaarder. Zeker toen er meer zorg thuis nodig was. Alle bezigheden van een mens (buiten werk en zorg) had ik inmiddels al tot een minimum beperkt. Ik besepte dat het mij dwars zat, dat wij zo weinig tijd voor elkaar hadden nu Wim niet zo lang meer te leven had. Wat waren de mogelijkheden om daar wat aan doen? Minder werken of zelfs stoppen met werken.

De consequenties

De optie om te stoppen met werken kwam in beeld. Ik vroeg mij af of ik gelukkig kon zijn als mantelzorgster zonder werk. Zolang Wim leefde had ik geen financieel probleem. Maar na zijn dood zou ik geen baan en geen inkomsten hebben. Als je trouwt met iemand die al met pensioen is, heb je als partner geen recht op dat pensioen. Ik begon mij af te vragen of ik met veel min-

der geld ook een goed leven zou kunnen hebben. Zou ik tevreden kunnen zijn in een klein huisje of zelfs op camping De Berekuil? Zou ik zonder al die spullen kunnen die in ons tamelijk grote huis stonden?

Keuze

Aanvankelijk was Wim er geen voorstander van dat ik mijn baan zou opzeggen. Het financieel risico leek hem te groot. Maar zijn gezondheid nam af en zijn vermoeidheid nam toe en ik liep op mijn laatste benen. Na lang praten hakten we samen de knoop door: ik zegde mijn baan op. Inmiddels was ik ervan overtuigd dat ik in verschillende opzichten goed zou kunnen minder. Al met al de beste beslissing die ik ooit heb genomen. Niet alleen daalde thuis de broodnodige rust neer, maar ook werd ik stukken vrolijker en had ik weer energie voor twee.

Nieuwe inzichten

Nadat ik mijn baan had losgelaten, diende zich als vanzelf ander werk aan. Een uitgever nodigde mij uit een boek te schrijven

voor mantelzorgers. Het boek kwam er (*Een warme jas*) en zorgde na Wim's dood voor een heel nieuwe carrière: spreken en schrijven over mantelzorg. Toen Wim was overleden begon voor mij de volgende fase van minder. Eerst Wim's spullen, toen mijn eigen spullen, een ander (klein!) huis, veel minder te besteden. Heeft het mij minder gelukkig gemaakt? Nee. Het heeft mij nieuwe inzichten gebracht. Bijvoorbeeld dat het belangrijker kan zijn om thuis voor je dierbaren te zorgen dan betaald werk te verrichten. Ik had echt nooit gedacht dat ik deze zin ooit zou opschrijven (en nog menen ook). Het heeft mij ook geleerd, dat je heel veel kunt loslaten en minder zonder ongelukkig te worden. Uiteindelijk is het het moeilijkste om een dierbaar mens los te laten. De grootste kunst is om te ontdekken hoe je met een zeer dierbaar mens minder toch een gelukkig leven kunt hebben.

Ineke Ludikhuizen

Minderen in de RGU

Wat betekent de veertigdagentijd voor ons in ons dagelijks leven? De redactie sprak met drie mensen in de Geertekerk daarover.

Timo van Kempen



Timo van Kempen is de nieuwe jongerenwerker van de RGU. 'Minderen' betekent voor hem 'consuminderen wereldwijd'. Niet een korte periode of een keer iets minder gebruiken maar "een pas op de plaats maken om vervolgens structurele (lees: lange termijn) keuzes te maken in het consuminderen."

Wereldreis

In 2008 maakte Timo een lange wereldreis en boekte hij vervolgens een 'open ticket' naar Nieuw-Zeeland. Niet wetend wanneer en of hij terug zou komen. Hij reisde, niet als toerist, via Azië en was onder de indruk van de armoede en sobere levensstijl daar. Hij leefde in boeddhistische en hindoeïstische kloosters. In Nieuw-Zeeland werkte hij als verpleegkundige en woonde ook daar in een klooster waar de monniken leven volgens de boeddhistische vijf of acht leefregels. Zo maken zij een bewuste keuze voor een sober leven in plaats van actief deel te nemen aan de 24-uurs consumptie-economie. In 2013 keerde Timo terug naar Nederland, vele inzichten rijker.

Huidige wereldvisie

"Ons economische systeem bevindt zich in mondiaal opzicht op een heilloze weg", zegt Timo. "Er is een zeer kleine groep mensen die buitensporig veel geld heeft." Wat niet klopt volgens hem is, "dat geld een abstractie is geworden, een bankrekening. We gebruiken aardse grondstoffen (denk aan ontbossing, massale bio-industrie) en zetten die duurzame aarde om in abstractie, getallen op een bankrekening. Dat proces is op lange termijn niet levensvatbaar." Timo wil echter geenszins de schijn wekken dat hij het allemaal 'goed doet'. Hoewel hij bijvoorbeeld lang geen auto gehad heeft vanwege het milieu.

Hij geeft een voorbeeld van een kerkelijke lunch waar ook vleeswaren bij gepresenteerd werden. "Dat verbaast me enorm. Ik vind dat kerken een voorbeeldfunctie hebben om de gewoonte van vlees eten te doorbreken. En mensen kunnen natuurlijk ook veel zélf kiezen: we kunnen praten over vliegveld Lelystad, maar ook kiezen om minder te gaan vliegen."

Minderen en dienen

Volgens Timo gaat het erom "een pas op de plaats te maken om vervolgens structurele keuzes te maken. Het gaat dan dus

ook over innerlijk mindereren." Hij verwijst naar een voor hem inspirerende tekst uit Deuteronomium (Deut.22:6,7). "We hebben verantwoordelijkheid naar dieren toe. Onze verhouding tot de natuur kan eraan bijdragen dat we goed nadenken over onze keuzes. Het gaat niet alleen om 'God eren en dienen', het is wat mij betreft breder: de hele schepping eren en dienen."

Veertigdagentijd/advant

Deze mooie periodes van het jaar helpen om stil te staan en je consumentengedrag in de wereld in evenwicht te brengen met je spirituele leven, met bezinning. De veertigdagentijd is een innerlijk proces, een geschikte periode om bezig te zijn met mindereren. "Ik doe juist in de adventsperiode dingen anders dan anders. Het geboorteverhaal resoneert wat meer voor me dan het opstandingsverhaal." De periode van advent is 'meer voelbaar' voor Timo. Hij is dan vooral met licht en kleuren bezig. De interviewvragen over de veertigdagentijd stemmen hem echter tot nadenken. "Zoiets als je 'schermpjestic' nog verder beperken, dat spreekt me aan."

Voor Crina van Belzen betekent ‘minderen’ vooral ‘matigen’ en er is voor haar een link tussen minderen en boeddhisme.

Boeddhisme

Crina kwam met het boeddhisme in aanraking bij ‘Zen onder de Dom’ en later bij meditatiecentrum Zentrum. Vervolgens ging ze vipassana beoefenen en nu beoefent ze beide. “Ik beoefen boeddhisme en christendom, ik *ben* het niet”, benadrukt ze. “Stilte is belangrijk om aan boeddhisme te beginnen, dat vind ik het heerlijkste van boeddhisme.” Ze lacht: “Dat verbaast mensen nog wel eens omdat ik zoveel en zo graag praat.”

Eten

Binnen het boeddhisme leerde Crina om “te nemen, te eten wat je nodig hebt, niet meer”. Een parallel met het Onze Vader. Ze leerde om langzaam te eten, het voedsel in je mond te stoppen, vervolgens je bestek neer te leggen tot je mond leeg is en dan pas een volgende hap te nemen. “Het hielp mij enorm. Ook doordat de maaltijden in stilte zijn, ging ik minder eten.” Tijdens retraites heeft ze ook wel eens een tijdje twee maaltijden per dag gegeten volgens een van de acht leefregels. Na het middaguur eet je dan geen vast voedsel meer. “Ik ging er beter van slapen en was helderder, het beviel me eigenlijk wel.”

Matigen en minderen

Dit heeft voor Crina vooral met eten te maken. “Als ik ‘s avonds moe voor de tv zit en ik ontdek een reep chocola, dan eet ik die achter elkaar op. Ik kan dan geen maat houden, heb geen regie.” Ze merkt op dat ze dan kritiek heeft op zichzelf hoewel ze zich ook niet “superslecht” voelt. “Nee, superslecht is als ik er ‘s avonds uitga om een reep te kópen!”

Crina heeft jarenlang 2x per jaar aan sapaasten gedaan. “Dat is veel makkelijker dan matigen. Het is radicaler. Je bouwt een aan-



Crina van Belzen

tal dagen af door te minderen en dan begint het vasten. Het lukt me omdat ik weet hoe fijn ‘t is om na tien dagen een geraspte appel te eten. Er zit geen ‘moeten’ bij dat vasten, ik besluit het in m’n eentje en dan doe ik het. Vroeger bij ons thuis was het woord ‘vasten’ taboe. Ik heb pas later een link gelegd met de veertigdagentijd.” Crina vindt minderen veel moeilijker omdat je “er minder profijt van hebt, je bent er 24/7 mee bezig.” Ze vergelijkt het met een week mediteren in een groep, dat is makkelijker dan elke dag een half uur in je eentje zitten.

Ouders

Matigen heeft Crina vooral van haar ou-

ders geleerd. Die waren armoede gewend maar konden ook matigen uit overtuiging, niks verspillen. Ze zijn een voorbeeld geweest in sparen en tweedehands kleding gebruiken.

Nu

En voor de komende veertigdagentijd? Crina lacht: “Minder praten, niet door rood rijden, minder oordelen en minder tv kijken.” Maar ook: “meer met familie bellen, mediteren in m’n eentje, mooie teksten lezen uit spirituele boeken en uit de Bijbel vooral Hooglied, Spreuken en de Bergrede.”

MAD

Michel Dickhoff heeft van huis uit geen achtergrond waarin geloof en kerk een rol speelden. De vastentijd is geen bekend fenomeen uit zijn jeugd.

Opleiding

“Van huis uit heb ik geen bijbelverhalen meegekregen, maar ik was wel op een protestantse school – omdat die in onze buurt was - en daar raakten deze verhalen mij als kind al.” Veel jaren en ervaringen later volgt Michel nu een opleiding aan hogeschool Windesheim tot docent godsdienst en levensbeschouwing.

Minder vanzelfsprekend

In de veertigdagentijd staat Michel tegenwoordig graag stil bij het lijdensverhaal. “Dat integreer ik in mijn dagelijks ritueel van de dag beginnen met gebed, meditatie en bijbellezing. Dat roept mij op om eens na te denken over veel vanzelfsprekendheden in ons leven. Het spoort mij ook aan om eens anders naar mensen te kijken, om mijn oordeel op te schorten.” Michel heeft de ervaring dat dat lukt als je dichtbij men-

sen komt. “Dat ontdekte ik bijvoorbeeld toen ik zelf in de Bethelkerk was, waar maandenlang aaneengesloten kerkdiensten werden gehouden ter ondersteuning van het uitgeprocedeerde Armeense gezin. Van een afstand heb je al gauw je mening klaar.”

Docent

Michel liep stage op een gereformeerde school. “Ik had daar wel mijn ideeën over, maar die moest ik toch bijstellen. Natuurlijk zijn er dingen waar ik jeuk van krijg, maar er zijn ook heel veel mooie dingen. Zo kreeg ik van een collega een heel liefdevolle reactie, toen de Nashvilleverklaring in de publiciteit kwam.”

Onlangs begon Michel met een baan als docent aan een vmbo-school. “Ik denk dat ik in mijn lessen zeker het thema ‘minderen’ aan de orde kan stellen. Invalshoek kan het omgaan met hulpbronnen zijn, maar ook de Bergrede biedt heel veel aanknopingspunten. Ik sta voor mijn gevoel dichtbij de vmbo-leerlingen, die net zulke ‘boefjes’ zijn als ik zelf was. Als je als docent iets van jezelf



Michel Dickhoff

kunt inbrengen, dan komen binnen een veilig klimaat de leerlingen ook wel los.”

TSG

Schrijfactie Amnesty International



Toffiq al-Bihani uit Jemen zit al sinds 2003, zonder aanklacht, in de Amerikaanse militaire gevangenis Guantánamo Bay. In 2010 kreeg hij toestemming de gevangenis te verlaten mits een ander land hem zou opnemen. Dat is tot op heden nooit gebeurd. Al-Bihani moet onmiddellijk worden vrijgelaten omdat er geen bewijs is dat hij terreurdaden heeft gepleegd. Omdat hij niet welkom is in de VS wacht hij al ruim acht jaar om overgedragen te worden aan een ander land. De regering van de VS lijkt zich niet in te spannen om landen bereid te vinden om mensen zoals al-Bihani op te nemen. Vaak kunnen ze niet terug naar hun eigen land omdat ze daar moeten vrezen voor hun leven. Veel landen binnen de EU, zoals Duitsland, Frankrijk en Italië namen eerder al gevangenen uit Guantánamo Bay op. Nederland tot op heden nog niet. Na afloop van de dienst van 17 maart kan een brief ondertekend worden waarin minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wordt gevraagd om Toffiq al-Bihani op te nemen zodat hij in Nederland een nieuw leven kan opbouwen.

Werkgroep Amnesty International



Ds. Marthe de Vries verheugt zich op u

Sinds januari maakt Marthe de Vries deel uit van ons predikantenteam, dat nu weer op sterkte is. In de intrededienst op 20 januari hebben velen haar al ontmoet. Voor haar een ontroerend moment, want in onze kerk werd haar moeder in maart 1959 aangenomen. Marthe verheugt zich op de samenwerking binnen en buiten de Geertekerk.

De kracht van geloven

“Afgelopen jaar overleden mijn vader en mijn broer. Mijn moeder overleed jong, op de leeftijd die ik vorig jaar had. Al met al een heftig jaar. Mijn moeder heeft het geloof mij voorgeleefd. Ook toen ze stierf, werd ze gedragen door dat geloof. Het heeft mij een positief beeld gegeven van de kracht van geloof. Ik heb dat ook steeds bij mensen in mijn gemeenten gezien. Mijn vader was rationeler. Hij geloofde via de band van het intellect. Ik heb dat beide, ben intellectueel én aards geworteld.” Marthe ontwaart in haar geloof een grote continuïteit. Toen ze niet zo lang geleden voor een project haar eigen belijdenis weer eens opzocht, viel dat haar op. Veel mensen maken wel een grote ontwikkeling door. Ze waren ooit lid van een andere kerk of hebben helemaal geen kerkelijke achtergrond. Dat kent Marthe vanuit haar pastorale ervaring, maar wat haar opvalt in de Geertekerk, is dat hier heel wat mensen zijn met een streng protestantse achtergrond.

Loslaten

Haar man Jan, ook predikant (in de PKN) en zij, hebben toen de kinderen kwamen en opgroeiden, om de beurt fulltime gewerkt. Ze bedachten dit concept zelf. Zij was eerder afgestudeerd en al beroepen als fulltime predikant in Rotterdam. Dus ging hij parttime werken. En daarna keerden ze dat weer om. “Mijn moeder was een gemancipeerde vrouw. Ze werkte weliswaar niet betaald, maar ze organiseerde VOS (Vrouwen Oriënteren zich op de Sa-



menleving) cursussen, was lid van de VVAO (Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding). Zij heeft mij opgevoed in die stijl. Mijn schoonmoeder heeft haar hele leven gewerkt, dus ook in dat gezin werd er belang gehecht aan een gelijkwaardige positie van vrouwen. Als je thuis de taken verdeelt, moet je trouwens goed kunnen loslaten, zodat ieder een eigen invulling kan geven. Ik herinner me dat ik voor een dispuutweekend mijn tas pakte en vertrok. De andere vrouwen hadden alles thuis voorbereid met boodschappen en lijstjes en briefjes. Dat hoefde bij ons thuis niet.”

Een kussen

Twee predikanten op een kussen: gaat dat goed? “We werken in twee verschillende kerken en kerkelijke systemen, nooit in dezelfde gemeente. Omdat we hetzelfde beroep hebben, kunnen we veel uitwisselen, al gebruiken we niet elkaars preken. Als we in dezelfde gemeente zouden staan, zou het wel moeilijker zijn. Soms is het ook druk met ieder een eigen gemeente, zeker als ‘eenpitters’. Dan heb je bijvoorbeeld altijd beiden dienst met alle christelijke hoogtijdagen. Voor ons gezin begint Kerstmis op z'n vroegst Eerste Kerstdag 's middags.”

Samenwerken

“Als kerken zouden we elkaar veel meer moeten opzoeken, samen projecten doen.

Mensen hebben geen idee meer van kerken en hun verschillen. Zeker na drie jaar Curaçao (waar Jan drie jaar vlootpredikant was - IL) word je vanzelf veel opener. De remonstranten zijn mijn kerkelijk thuis, maar mijn man en ik preken in alle kerken. Toen we terugkwamen van Curaçao overviel mij het verdriet van al die kleinere wordende kerken, opgesloten in zichzelf, die ieder op hun eigen manier hun best doen om te overleven. Je zou juist meer de samenwerking moeten zoeken. Niet om in elkaar op te gaan, maar om mooie projecten te ondernemen. Ik hoorde dat de binnenstadkerken van Utrecht van alles samen doen. Prachtig! In Wassenaar had ik goede ervaringen met de plaatselijke Raad van Kerken. Van goede samenwerking krijgt iedereen energie. Maar als er na veel vergaderen niets tot stand komt, dan moet je het ook los kunnen laten. Zo pragmatisch ben ik graag.”

Verheugen

“Ik verheug me op Utrecht, omdat het de stad is waar Johannes Uytenbogaert vandaan kwam. Nadat ik op hem afstudeerde, ben ik nog altijd met hem bezig. In het kader van ‘400 jaar remonstranten’ ben ik betrokken bij een boek (verschijnt eind september) over hem en een symposium rond het beroemde portret dat Rembrandt van hem maakte. En ik verheug mij op de mensen die ik via de Geertekerk ga ontmoeten en op samen plannen maken. Ik geloof dat ik mensen bij elkaar kan brengen en verbinden. Dat is nodig om een gemeenschap te vormen en om samen iets te betekenen. Ik houd van mijn werk, dus als parttimer (80%) wordt het nog lastig om mijn werktijd te bewaken. Voorlopig werk ik één dag per week niet (vrijdag). Of dat lukt... zal de tijd leren. Wat helpt is dat ik met het historisch project over Uytenbogaert bezig ben en daar vrije tijd voor nodig heb. En ik wil gaan roeien. Dat heb ik nooit gedaan, maar het lijkt me iets voor mij.”



@ De kerkenraad nam afscheid van Marian van Leeuwen. Zij was twee termijnen van drie jaar namens de programmacommissie lid van de kerkenraad en ook plaatsvervangend voorzitter. De kerkenraad is haar veel dank verschuldigd.

@ De kerkenraad besloot om de voorjaars-ALV niet, zoals gebruikelijk, op een woensdagavond te houden, maar op dinsdagavond 9 april.

@ De kerkenraad heeft Jeroen Everwink voorgedragen als bijzonder ambtsdrager voor het Diaconessenziekenhuis en Ineke van den Bergh als bijzonder ambtsdrager voor de Geinsche Hof. Bijzondere ambtsdragers worden benoemd door de ALV. Omdat het gewenst was de functies snel te vervullen besloot de kerkenraden beiden, vooruitlopend op het benoemingsbesluit in de ALV van 9 april a.s., eerder in een kerkdienst in hun ambt te beves-

tigen. Dat is gebeurd in de kerkdienst van 27 januari j.l.

@ Bij nader inzien besloot de kerkenraad geen Stuurgroep PR en Communicatie in te stellen, omdat daarvoor geen draagvlak kan worden gevonden. Wel bestaat het voor-nemen om één of twee keer per jaar een breed overleg te houden met allen die zich hiermee binnen de RGU op enigerlei wijze bezighouden.

@ De kerkenraad is verheugd dat Trudy Schreuder Goedheijt bereid is eindredacteur van de Geertebrief te worden en wenst haar veel plezier en succes in deze functie.

@ De kerkenraad heeft haar werkplan voor 2019 vastgesteld. Dit zal worden ge-agendeerd voor de voorjaars-ALV.

@ Een gesprek vond plaats met de Commissie voor de Zaken(CoZa) van de Landelijke Broederschap over de gang van zaken

met betrekking tot de vernieuwingsplek en het aanstellen van een vernieuwingspredikant bij de RGU. De kerkenraad heeft de CoZa laten weten dat zij nog steeds graag deze vernieuwingsplek wil invullen. De CoZa gaat weer aan de slag hiervoor.

@ De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel van de predikanten voor de onderlinge verdeling van de wijken / regio's en commissies. Deze taakverdeling vindt u hieronder.

@ De kerkenraad heeft gesproken over de ontwikkeling van het leden- en vriendental in 2018. Hoewel er regelmatig mensen bijkomen, neemt het aantal ook af door overlijden en opzeggingen. In totaal is het aantal afgenomen met zeventien en zitten we nu op omstreeks 500 leden en vrienden. Het blijft van belang dat we elkaar vasthouden en de onderlinge binding in stand houden.

Hans Kapteijn, secretaris

Wijkindeling en pastoraat

Nu ds. Marthe de Vries in onze gemeente is begonnen, konden we als predikanten de wijkindeling opnieuw tegen het licht houden. We zijn tot onderstaande indeling gekomen gebaseerd op gegroeide contacten en de omvang van onze aanstellingen.

Ds. Marthe de Vries:

Zeist, Driebergen, De Meern e.o., Tuindorp, De Bilt/Bilthoven, Kanaleneiland/Oog in Al, Vechtstreek.

Ds. Florus Kruyne:

Binnenstad, Bunnik/Odijk, Nieuwegein e.o., Utrecht Noord/Overvecht.

Ds. Alleke Wieringa:

Amerongen e.o., West Betuwe, Hoograven/Lunetten, Houten, Wilhelminapark.

Bij deze gelegenheid ook nog een enkel woord over de pastorale zorg. Remonstranten zijn over het algemeen mondige en autonome mensen die niet zo snel om ondersteuning vragen. Die

zelfredzaamheid is een mooie kwaliteit en uitgangspunt. Maar we moeten niet overdrijven.

Zonder te willen vervallen in 'bemoeizorg' moet gezegd dat je toch echt iets kunt hebben aan een gesprek met één van de predikanten. 'Dat had ik veel eerder moeten doen...' is een vaak gehoorde reactie op een huisbezoek of een meer terloops gesprek met één van ons. In de pastorale folder die we weer gaan verspreiden staat precies beschreven wat u van ons als professionals kunt verwachten. Zoals een gedachtewisseling over zinvragen als ook het meeleven, meedenken met u bij tegenslag. Wat ds. De Vries betreft zal in de komende tijd het initiatief tot contact vooral van haar uitgaan in het kader van een kennismakingsronde in de wijken en regio's die haar zijn toebedeeld. En voor alle drie geldt: weest u zo mondig en vrijmoedig om zelf een signaal te geven wanneer u ronduit of diep in uw hart, eigenlijk wel een gesprek zou willen. We zijn ervoor!

FK

2018: een jaar van financiële mee- én tegenvallers



Toen begin 2018 uit de jaarrekening van 2017 bleek dat de financiële huishouding min of meer op orde was gekomen, was dat niet alleen voor de kerkenraad, maar ook voor veel leden en vrienden een hele opluchting. Het maakte de weg vrij om de predikantsvacature die eind 2016 was ontstaan, te gaan vervullen. Daar heeft ook bij geholpen dat de gemeente begin 2018 een aanzienlijke nalatenschap ontving, waar zoveel extra inkomsten van verwacht mogen worden dat ds. De Vries een ruimere aanstelling kon krijgen.

Toen de financiële huishouding op orde was, moest er in 2018 toch ook weer voor gezorgd worden dat de inkomsten op peil bleven en de uitgaven beheerst werden. Om met dat laatste te beginnen: het niet vervullen van de predikantsvacature in 2018 leidde tot een meevaller van € 40.000. Aan de andere kant waren er in de lopende uitgaven over de hele linie kleine – en in een enkel geval grotere – overschrijdingen van de begroting. En aan de inkomstenkant is

het totaal van de financiële bijdragen helaas lager geworden dan het resultaat van 2016 en 2017. De voor 2018 begrote € 220.000 is blijven steken op € 209.000. In de Geertebrief van november werd al gemeld dat er in de loop van 2018 een achterstand van ruim € 10.000 was ontstaan en die achterstand is niet meer ingelopen. Inmiddels is duidelijk dat de oorzaak van de achteruitgang ligt bij het aantal mensen dat niet heeft bijgedragen. Dat aantal was in 2018 bijna 80, tegen circa 40 in 2017. Wellicht houdt dat verband met het feit dat in 2018 slechts in beperkte mate aandacht is gevraagd voor de noodzaak van het geven van een bijdrage. In 2019 wil de kerkenraad daar weer meer aandacht voor vragen.

Een andere tegenvaller was dat eind 2018 wereldwijd de aandelenkoersen fors zijn gedaald. Ook de RGU ondervond daarvan de gevolgen. Het belegd vermogen werd daardoor € 60.000 minder waard. De kerkenraad acht dit niet heel erg verontrustend: de consequentie van beleggen is im-

mers dat op korte termijn de waarde van het belegd vermogen sterk kan variëren. Bij belegd vermogen gaat het erom dat met alle variaties op korte termijn het rendement op lange termijn veel hoger is dan de rente op een spaarrekening. Eind januari was het verlies al weer met de helft verminderd. De nalatenschap buiten beschouwing gelaten, is het resultaat over 2018, met name door het koersverlies, een verlies van € 45.000. De buffer in het vermogen is nu groot genoeg om zo'n incidenteel verlies te kunnen dragen. Voor de kerkenraad is dit verlies dan ook geen aanleiding om het beleid bij te stellen. Integendeel: met de nieuwe uitgebreide predikantsformatie is er alle reden om opgewekt aan de toekomst van onze gemeente te werken. De kerkenraad hoopt dat u daar ook in financiële zin aan wilt blijven bijdragen. Ieders bijdrage is belangrijk en noodzakelijk!

Gewijzigde bankrekening

Met een e-mail heb ik de meesten van u er al op attent gemaakt: de bankrekening waarnaar u uw bijdragen pleegt over te maken is gewijzigd. Het nummer is geworden:

NL36 TRIO 0379 5217 84 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

Al veel mensen zijn het nieuwe nummer gaan gebruiken. Het oude nummer is nog in gebruik, maar als u gaat overschrijven, wilt u dan het nieuwe nummer gebruiken? Wellicht een mooie aanleiding om direct uw bijdrage geheel of gedeeltelijk te voldoen en het gewijzigde nummer vast te leggen. Graag wijs ik u nog eens op de mogelijkheid om in termijnen te betalen, bijvoorbeeld iedere maand. Een aantal mensen (ca. 110) heeft inmiddels voor deze mogelijkheid gekozen.

*Namens de kerkenraad,
Wim Edelman, penningmeester*

Bijeenkomsten

Vertelvoorstelling 'Zit er nog rek in?'

Op 26 maart 2019 om 20.00 uur speelt Marijke Broekhuijsen haar vertelvoorstelling 'Zit er nog rek in? Rekkelijk en precies, toen en straks' in de Geertekerk. De voorstelling speelt in twintig remonstrantse gemeenten en is onderdeel van het jubileumprogramma vierhonderd jaar remonstranten in 2019. Zie ook de website: www.remonstranten.nl/400-jaar-remonstranten

Marijke Broekhuijsen is professioneel acteur, cultuurpedagoog en lid van de Remonstranten in de Kapel in Hilversum. Zij maakte een vertelvoorstelling aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de rekkelijken, waarin Arminius een belangrijke rol speelt. Zij verkent actuele vragen en dilemma's van een rekkelijke in deze tijd, met verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de verteller haar zorgen, reflecties en plezier met de aanwezigen deelt.

Vragen van alle tijden

Het 'beroemd/berucht' geworden 17e eeuwse conflict tussen de 'rekkelijke' Arminius en de 'preciese' Gomarus ging in eerste instantie over de voorbeschikking. Heeft God alles voorbeschikt of heeft de mens invloed op het eigen leven? Uit de discussies naar aanleiding van het boek 'Wij zijn ons brein' (D. Swaab) blijkt dat wij nog steeds worstelen met de vraag in hoeverre wij over een vrije wil beschikken of het resultaat zijn van toeval, milieu of genen. In het conflict tussen Arminius en Gomarus schuilt nog een actueel thema. Wat betekent 'rekkelijk' in onze tijd van toenemende polarisatie, waarin de verworvenheden van de Verlichting ter discussie staan? Hoe kunnen we enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren en waarderen, anderzijds opkomen voor waarden die we essentieel achten voor een menselijke samenleving? Wat betekent tolerantie? Welk repertoire hebben we nog als rekkelijken, als vrijzinnigen naast de dialoog?



Informatie

Medewerkenden: Marijke Broekhuijsen, Erik Raaijman en Hein Dop
Duur van de voorstelling: ongeveer 1,5 uur
Kosten: Gratis, vrijwillige bijdrage

Oproep

Oriëntatiecursus 2019

Wil je je oriënteren op de remonstranten, hun geschiedenis, hun heden en hun gedachtegoed? Dat kan! Op een zestal woensdagavonden in maart en april geeft ds. Florus Kruyne dit jaar de oriëntatiecursus voor allen die hiervoor belangstelling hebben, wel of geen lid, wel of geen vriend of vriendin van de Geertekerk.

Data: woensdag 13, 20 en 27 maart en 3, 10 en 24 april, steeds van 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht

Kosten: € 25,-

Opgave: fkruyne@planet.nl



Oproep

Wie komt ons kostersteam versterken?

Voor en na de zondagse kerkdienst is er altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Cannemanfoyer. Het is een gezellig sociaal gebeuren, waarbij de vrijwillige koster voor koffie, thee en koekjes zorgen. Voor elke zondag zijn twee koster ingeroosterd; voor bijzondere diensten soms drie. Zij beginnen om kwart over negen – samen met de kerkenraadsleden – met de voorbereidingen. Tijdens de kerkdienst bedient één van de koster de geluidsinstallatie. Gezamenlijk schenken zij koffie en thee en ruimen na de dienst weer op. Het team van vrijwillige koster bestaat momenteel uit ca. 12 mensen. Het rooster wordt één maal per half jaar gemaakt en je kunt aangeven op welke zondagen je wel of niet een kosterdienst kunt doen. Met de huidige bezetting ben je twee of drie keer per half jaar aan de beurt. Wij zouden het leuk vinden om wat nieuwe koster in het team te verwelkomen.

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij Aalke Blindenbach-Ringers, blindenbach@xs4all.nl

Kistorgel in wording



Onlangs bezochten we (Arthur Modderkolk, Henk Nobbe en ondergetekende) de werkplaats van orgelmakerij Klop in Garderen. Een jaar geleden waren we er voor het eerst om ons te oriënteren op een kistorgel voor in de Geertekerk. Nu was het tijd om de vorderingen te gaan bekijken.

Een jaar eerder

Met onze wensen in gedachten bezochten we verschillende orgelbouwers. Met Klop gingen we in zee voor een orgel waar de cantorij en het kamerkoor mee begeleid kunnen worden, dat ook inzetbaar is bij (oude) kamermuziek en geschikt is voor andere activiteiten, zoals de Bachcantates in de Geertekerk. We hadden al toezeggingen van diverse fondsen, donateurs, de cantorij, het bestuur van de Utrechtse Bachcantatediensten en daarnaast de opbrengst van diverse benefietactiviteiten.

Keuzes, keuzes en nog meer keuzes

Voor het kistorgel zien we graag drie registers: een voor begeleiding van solisten en instrumentalist (fluit 8') en een bijpassende tweede om die klank uit te breiden (fluit 4', een octaaf hoger). Ten slotte een sterker basisregister om een heel koor te ondersteunen (prestant 8'). De stemmen kunnen elk los en gecombineerd gebruikt worden en dat levert zes mogelijke registraties op, die allemaal voor onze praktijk bruikbaar zijn. Daar komen een hoop keuzes bij, van houtsoorten tot het uiterlijk van het meubel. Bijna elke keuze zie je terug in het kostenplaatje. Tussen de vijf- en zeshonderd uur werk gaat er inzitten, en alleen de beste materialen komen de werkplaats in.

Hout, hout en nog meer hout

Eenmaal in de werkplaats komt de geur van gezaagd hout ons tegemoet. Henk Klop laat zien hoe een kar vol orgelpijpen, vanmorgen gelakt, elk precies op de juiste lengte wordt gezaagd. Dan

laat hij het klavier van ons orgel zien, dat al af is. Het beleg van wat bij de piano de witte toetsen zijn, is van zwart ebbenhout. De 'zwarte toetsen' zijn juist licht, Canadese esdoorn. De zijkanten zijn eiken, want die zijn onderdeel van het meubel. De rest is spruce, Engels voor een specifieke spar. De pijpen en de windlade zijn van cederhout, waarvan het werken en dus de kans op scheuren minimaal is. We worden overspoeld met informatie, onder meer over het meten van de dikte van geitenleer (om schuivende delen luchtdicht te houden) en over de bedrijfsvoering.

Testen, testen en nog weer testen

In het achterste deel laat de orgelbouwer een deel van het pijpwerk van ons orgel zien dat al helemaal klaar is. Ook staat er een testopstelling met wat experimenteer-pijpwerk. Voor ons. De specifieke akoestiek van de Geertekerk vraagt volgens de orgelbouwer dat sommige pijpen wat presenter klinken. Hier een millimeter breder, daar een iets grotere hoek, en het klinkt alweer anders. Ik mag het verschil uittesten. Op het orgel van de Lebuïnus in Deventer, dat voor een aanpassing ook in de werkplaats staat, staat wat bladmuziek ('Was Gott tut, das ist Wohlgetan'). Eerst daarop spelen, dan op onze testopstelling. Ik ben onder de indruk, niet alleen van de klank, maar ook van de toewijding: dat hij op eigen initiatief het instrument nóg geschikter maakt voor de Geertekerk. "Ach, ik kom uit Utrecht", zegt de orgelbouwer bescheiden.



Inwijden

Napratend bij een kop koffie is de Kistorgelcommissie het erover eens: 'wat een mooi bedrijf' en 'wat een vaklui'. We zien uit naar de ingebruikname over een paar maanden, officieel op 8 september met een cantate die Bach speciaal schreef voor het inwijden van een klein orgel, BWV 194.

Maarten van der Bijl

Dichters gezocht: schrijf een lied!

De komende maanden organiseert de Taakgroep Liturgie van de remonstranten een dichtwedstrijd, getiteld 'het vrije lied'. De wedstrijd staat open voor iedereen, remonstrants of niet. Tot en met 14 april kan er ingezonden worden. Daarna kiest de jury uit alle inzendingen twintig nieuwe teksten. Van tien ervan laten ze door een componist een kerklied maken en zo komen er twintig nieuwe teksten en liederen in een bundeltje.



De prijsuitreiking is op 22 juni 's middags in de Geertekerk in Utrecht (voorafgaand aan de Kerkennacht), nadat we alle teksten tij-

dens een feestelijk concert gelezen en gezongen hebben. Daarnaast kunnen de aanwezigen ook nog een publiekswinnaar kiezen.

Schrijf jij mee? Je vindt alle informatie op www.hetvrijelielied.nl.

*Mede namens de Taakgroep Liturgie,
Maarten van der Bijl, cantor-organist*

Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?

Vrijzinnige Lezing Theo Hobson

De spraakmakende Britse theoloog Theo Hobson (1972) verzorgt op vrijdag 15 maart De Vrijzinnige Lezing in de Geertekerk. Hobson trok brede aandacht met zijn boeken 'Reinventing Liberal Christianity' (2013) en 'God Created Humanism' (2017). Hij manifesteert zich daarnaast vooral in de publieke ruimte met artikelen in kranten en tijdschriften. Humoristisch en polemisch verduidelijkt hij de rol van geloof in de huidige samenleving. Hij verdedigt dat het christendom de seculiere samenleving van harte moet ondersteunen, omdat die waardevol is en hij verwijt het liberale christendom dat het zichzelf in de vingers heeft gesneden door ritueel en viering te verwaarlozen. Hij bepleit een heruitgevonden vrijzinnigheid, die in eigen huis overtuigend christelijk is en in de publieke ruimte uitgesproken humanistisch.

In de lezing geeft Hobson een overzicht van zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang van academische theologie naar journalistiek, zijn moeizame verhouding tot de Kerk van Engeland en zijn recente werk als kunstenaar. Hij licht de drie kernaspecten van zijn denken – geloof, theopolitiek en

de vrijzinnige LEZING

ritueel – toe. Die aspecten zijn verbonden met zijn herziening van 'liberaal christendom', een traditie die feitelijk ten onderging aan het eind van de twintigste eeuw en een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en in de lezing belicht Hobson een aantal lopende projecten. Na de lezing is er een muzikaal intermezzo, waarna prof. dr. Laurens ten Kate (Universiteit voor Humanistiek) en dr. Iemke Epema (predikant

te Zwolle) een korte reactie geven en een discussie met de zaal volgt.

De Vrijzinnige Lezing wil vernieuwende theologie onder de aandacht brengen, stem geven aan (post)moderne vrijzinnigheid en bijdragen aan hedendaags geloven. Dat doet zij door jaarlijks het woord te geven aan een vooraanstaand theoloog. Om het jaar wordt daarvoor een Nederlandse theoloog uitgenodigd, afgewisseld door een buitenlandse theoloog met een internationale reputatie die naast de lezing ook een seminar geeft. In 2017 vond de eerste editie plaats met de gerenommeerde, Amerikaanse theologe Catherine Keller, in 2018 met Frits de Lange.

Praktische informatie:

Voertaal: Engels

Datum: 15 maart 2019

Locatie: Geertekerk Utrecht

Tijd: Aanvang om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur

Kosten: € 10,-; voor studenten, minima en leden/vrienden van de Geertekerk € 5,-

Opgave: via de website:

www.devrijzinnigelezing.nl



Jan Elsenaar

Op 18 november 2018 overleed Jan Johan Alphons Elsenaar in de leeftijd van 86 jaar. Jan, weduwnaar van Maya Elsenaar-van Noort, was een nuchtere man, iemand van weinig woorden en meer een doener dan een prater. Hij was collectant, penningmeester en jarenlang samen met Maya betrokken bij de Arminiaensche markt. Sinds zijn overstap van de Gereformeerde Kerk naar de RGU, vanwege zijn vrouw, was hij een loyaal lid van onze gemeente. Jan leerde ik pas goed kennen rond het overlijden van zijn vrouw. Ik bespeurde toen zijn liefde. En ook toen was hij 'down to earth', eerlijk, sober, geen spoor van ego. Het weinige wat hij zei was puur en daarom goud. Voor zijn beide dochters was hij de vader bij wie je altijd terecht kon en op wie je kon rekenen als het nodig was. Zijn vaak stille aanwezigheid werkte stabiliserend en kalmerend, als een boom die er altijd staat. Onverwacht werden Jan en Maya nog grootouders. Ze hebben genoten van hun kleinkinderen.

God was voor Jan geen onderwerp van gesprek, maar een gegeven, de grond onder je voeten die jou draagt. We lazen tijdens de uitvaartdienst uit psalm 62 over God die o.a. bezongen wordt als 'mijn stevige rots'. Op 23 november namen we afscheid van Jan Elsenaar in de aula van crematorium Noorderveld te Nieuwegein. Dat Jan mag rusten in de Vrede Gods die ons verstand te boven gaat.

Koos van der Hoeven

Op 2 december 2018 overleed Jacobus Petrus van der Hoeven (Koos) in de leeftijd van 89 jaar. Koos was onze enige en laatste fruitteler, woonachtig in Werkhoven in een vrijstaand, zelfgebouwd huis, omgeven door boomgaarden. Jarenlang was hij meelevend lid van de NPB te Doorn. Hij zag zichzelf als 'christelijk vrijzinnig'. Toen er in de NPB een meer humanistische wind ging waaien, maakte hij de overstap naar de RGU. Koos was een echt natuurmens. Zou je hem weghalen uit zijn huis tussen de boomgaarden, dan zou het snel met hem gedaan zijn. Die plek was zijn levensader en in zekere zin zijn paradijs. Het is een zegen dat hij op zijn geliefde plek mocht overlijden. Koos was

ook een harde werker en iemand met een diep godsvertrouwen. Hij had het sterke gevoel dat de ziel bij het overlijden het lichaam verlaat en opgaat naar God, het Licht. In die geest zongen we dan ook in de afscheidsdienst o.a. 'Er is een land van louter licht'. Koos leerde ik kennen in het ziekenhuis, waar hij maanden doorbracht, als een geweldige doordouwer. Maar hij leerde tenslotte ook om zijn toestand te aanvaarden. Tijdens de afscheidsdienst op 6 december 2018 in de Maartenskerk te Doorn, lazen we 'op U, Heer, heb ik mijn hoop gesteld, van jongs af aan vertrouw ik op U' uit Psalm 71. Dat Koos in het Licht mag zijn.



Nel Wind

Op 27 januari 2019 overleed Pieterella Johanna Wind – Venema (Nel) in de leeftijd van 91 jaar. Nel was samen met haar man Guus Wind heel lang een meelevend lid van onze gemeente. Zij hadden elkaar leren kennen in de VCJC (de vrijzinnig protestantse jeugdbeweging). Zij als remonstrant van huis uit en hij met een vrijzinnig hervormde achtergrond waren een verbindende schakel tussen de Leeuwenberghgemeente en de RGU. Nel en Guus waren altijd van de partij bij de diensten, ledenvergaderingen en andere belangrijke momenten in de gemeente. Jarenlang waren we voor de jaarlijkse wijkavond welkom bij hen in de Hartingstraat. Nel en Guus hadden een positieve levensinstelling en waren de socialistische idealen toegedaan. Zij was de drijvende kracht in het gezin (twee dochters en een zoon). Ze had een bepaalde helderheid waarmee ze mensen en situaties precies aanvoelde. 'Een zuivere ziel' zo typeerden haar twee dochters hun moeder. Ze had ook een lastige kant. Dan kon ze dingen moeilijk loslaten. De jaren dat ze zonder Guus verder moest, waren niet gemakkelijk voor haar en haar

naasten. Gelukkig was ze het laatste half jaar van haar leven weer positief gestemd. Ze kon zo lief naar je lachen alsof de zon door de wolken brak. Ze nam een poosje deel aan de gespreksgroep de 'zilverlingen' waar ze helemaal bij hoorde. Jan Willem Nieuwenhuijsen die mede leiding geeft aan deze groep typeerde haar (en Guus) zo: "Behorend tot een generatie die met een opgewekt vertrouwen het leven tegemoet treedt en ook de tegenslagen vitaal en nuchter tegemoet treedt zonder zich slachtoffer te voelen".

Tijdens de afscheidsdienst op 4 februari j.l. in de aula van Den&Rust te Bilthoven lazen we de beroemde tekst uit I Korintiërs, het loflied op de Liefde, door haar dochters uitgekozen omdat zij in deze woorden de rode draad in Nel's leven herkenden. Nel is in vrede heengegaan. Dat zij opgenomen mag zijn in de Liefde Gods.

Florus Kruyne

Benjamin Nierstrasz

Op 7 januari overleed in zijn geliefde huis in Zwitserland, volkomen onverwachts, Benjamin Nierstrasz in de leeftijd van 70 jaar. Benjamin was een verbinder: iemand die snel het vertrouwen van mensen won en hen bij elkaar bracht. Symbool daarvoor is misschien wel de functie die hij vaak vervulde bij de verschillende organisaties, waarbij hij betrokken was in de loop van zijn leven: penningmeester. Dit was hij ook voor de Geertekerk. Als bankman kon hij natuurlijk goed met geld omgaan, maar een goede penningmeester doet meer: hij gaat zorgvuldig om met het hem geschonken vertrouwen en door het geld goed te beheren kan hij de voorwaarden scheppen, waardoor anderen goed kunnen functioneren. Benjamin kon als geen ander de voorwaarden scheppen, waardoor anderen tot hun recht kwamen. Dat deed hij in de eerste plaats als echtgenoot en vader, maar ook in de vele andere groepen waarin hij actief was. Hij probeerde in praktijk te brengen wat Jezus ons heeft voorgeleefd. We namen afscheid van Benjamin in een overvolle Gregoriuskerk, waar de trompettist Eric Vloeimans met zijn muziek zijn ziel naar boven begeleidde.

Marthe de Vries



Diaconale Geluiden en collectes

Collectes in de afgelopen tijd

In december en januari vroegen we aandacht en giften voor een flink aantal projecten. In de vorige Geertebrief en tijdens de kerkdiensten kreeg u daar informatie over. Daarom hier een korte vermelding van projecten, opbrengsten en sites met nadere informatie.

Met dank voor alle giften! Bij de genoemde organisaties is het geld in goede handen!

December

Op 2 december startten we met het project 'Nieuwe kansen voor kansarme jongeren in Pretoria' van Kerk In Actie (www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwe) waarvoor we bijna € 257,- overmaakten. Op de feestelijk volle kerstavonddienst volgde € 400,- voor 'Gered gereedschap' (www.geredgereedschap.nl). Op Eerste Kerstdag vroegen we aandacht voor OMDUW (Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep; www.stichtingomduw.com), wat resulteerde in een collecteopbrengst van bijna € 789,-. Inmiddels was de adventsactie voor Vila Vrede ten einde. De Utrechtse dagopvang (en veel meer dan dat!) voor mensen zonder papieren moet verbouwen om in het Marcuscentrum te kunnen blijven. Hiervoor doneerde u met elkaar € 325,-, uit diaconale gelden aangevuld tot € 1000,-.

Januari en februari

Op 6 januari brachten we ruim € 395,- bijeen voor het Straatpastoraat (www.utrecht.ngk.nl/straatpastoraat). Deze eerste re-



guliere collecte van 2019 werd gevolgd door de collecte in de in-trededienst van ds. Marthe de Vries. Haar collectedoel van keuze was de Weekendschool, waar aanvullend en motivatiegericht onderwijs geboden wordt aan nieuwsgierige jongeren. Ze maken er kennis met professionals in uiteenlopende vakgebieden. Het doel is om de horizon te verbreden van jongeren, die opgroeien in minder kansrijke omstandigheden en hen ondersteuning te bieden om te onderzoeken wat ze willen worden. De collecte leverde bijna € 655,- op. Mocht u zelf iemand zijn die enthousiast is over zijn of haar vakgebied en wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma van de Weekendschool, kijk dan eens op www.imc-weekendschool.nl.

Tot slot collecteerden we voor Amnesty International op 3 februari met een resultaat van ruim € 345,- (www.amnesty.nl).

Bedankje

Soms ontvangen we een bedankje van organisaties die we als RGU financieel ondersteunen. In december schreef Peace Brigades International: '... bedankt voor de aandacht en steun in 2018!'

Komende collectes



'Buy a Brick' voor Dipaliya Women's Association Ghana (3 maart)

Stichting Leap into Life helpt deze coöperatie om een eigen productiecentrum te realiseren zonder hypotheekschuld. Daartoe is de campagne 'Buy a Brick' gestart, waarbij men voor € 2,- een baksteen voor het centrum kan schenken. Duizend vrouwen in Ghana hebben zelf het Dipaliya Women's Association opgezet. Deze coöperatie produceert Shea boter, een traditioneel product. Het doel van de hypotheekvrije bouw van het centrum is om de coöperatieleden in staat te stellen om op een duurzame en efficiënte manier dit product te maken, waarvan de verkoop hen helpt om hun levensstandaard te verhogen. Leest u vooral meer over

stichting Leap into Life en over het project in Ghana op www.leapintolife.nl/active-campaigns-in-ghana/ en laten we op 3 maart een aardig muurtje bij elkaar collecteren.

COME (7 april)

Inmiddels is COME (Stichting Communication Middle East) bekend voor ons geworden. COME faciliteert ontmoetingen tussen Palestijnse en Joods-Israëliëse jongeren door jaarlijks een 11-daags dialoogseminar op Cyprus (neutraal terrein) te organiseren. Doel is om de perspectieven van de deelnemers te verbreden en bij hen 'de vijand' te humaniseren. Meer informatie op www.stichting-come.nl.



Huisvesting van en praktische hulp voor Villa Vrede

Deze dagopvang biedt een plek waar mensen zonder verblijfsvergunning zich veilig kunnen voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Lange tijd stond de huisvesting van Villa Vrede op de tocht, maar half



oktober 2018 kwam het bericht dat de Villa gehuisvest kon blijven in het Marcuscentrum in Hoograven. Met de opbrengst van de adventsactie droegen we daaraan bij. In februari riepen we u via andere kanalen op om te

komen helpen op een van de klusdagen. In maart doet Villa Vrede dit jaar weer mee met NL Doet. Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart is hulp gewenst in de (moes)tuin. Voor meer info en/of aanmelden zie www.villavrede.nl of www.nldoet.nl/klus/moestuin-aanleg en de site van de RGU.

Spotlichtproject: Diaconaal Fonds Roemenië

Jaarlijks steunen we een aantal projecten met een substantieel bedrag vanuit het vermogen van de diaconie, zoals het Diaconaal Fonds Roemenië. Inmiddels al 15 jaar onderhoudt onze gemeen-

te een partnerschap met de unitarische, Hongaars-sprekende gemeente in Sfântu Gheorghe in Midden-Roemenië. Het unitarisme ligt heel dicht bij onze eigen vrijzinnige godsdienstopvattingen, maar het verschil met onze levensstandaard is groot. Misschien



daardoor bestond er bij onze partnergemeente geen diaconie. Wij ondersteunden de gemeente in Sfântu Gheorghe praktisch en financieel om een diaconie op te zetten en nog steeds staan we hen bij met een bijdrage van € 1.000,- per jaar. Geregeld vinden er uitwisselingsbezoeken plaats. Voor begin 2020 staat een bezoek van onze partnergemeente aan Utrecht gepland, nu met een aantal jongeren. Onze jongeren van De Klub staan al bijna in de startblokken om de Roemeense gasten te ontvangen. Houdt u de berichtgeving in de gaten over de verdere bijdrage die van ons als gemeente wordt gevraagd? Informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de werkgroep Roemenië, Piet Pols (pietpols@gmail.com), en ook bij ds. Florus Kruijne. Hij komt regelmatig in Sfântu Gheorghe.

Tot slot

Mocht u een bepaald diaconaal doel wel graag steunen, terwijl u niet in de zondagsdienst aanwezig kunt zijn, dan kunt u ook geld overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconale Commissie van de RGU: NL 87 INGB 0000 1198 01. Vermeldt u er dan wel bij voor welk specifiek doel u het overmaakt?

Namens de Diaconale Commissie, Marijke Kools



Agenda



Maart

ma 4 maart – Dansmeditatie o.l.v. Nellen van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

ma 11 maart – Gesprekskring Grenzeloos, inlichtingen bij Ineke Ludikhuizen, 20.00 uur in Utrecht

di 12 maart – Bijbelkring Vechtstreek

o.l.v. ds. Marthe de Vries, opgave bij Mattie van de Slikke, 10.00 uur bij een deelnemer thuis

di 12 maart – High Tea, luchtige bijeenkomst rond filosofische, literaire of spirituele teksten o.l.v. ds. Heine Siebrand, 15.30 uur in de Geertekerk, opgave bij Marian

van Leeuwen

di 12 maart - Bewustwording met Jung, o.l.v. Marijke Kools, 19.30 uur in de Geertekerk

wo 13 maart – Middagkring Houten o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 uur in Houten, opgave bij Cor Stolk

wo 13 maart – Oriëntatiecursus o.l.v. ds. Florus Kruijne, 20.00 uur in de Geertekerk, opgave bij Florus Kruijne

vr 15 maart – Vrijzinnige Lezing 2019 door Theo Hobson (in het Engels), 20.00 uur in de Geertekerk

ma 18 maart – Dansmeditatie o.l.v. Nellen van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

ma 18 maart – Leeskring 'Mak', over Nederlandse of vertaalde buitenlandse literatuur, inlichtingen bij Ellen Edelman, 14.00 uur bij een deelnemer thuis

di 19 maart – Bijbelkring Zeist, o.l.v. ds. Heine Siebrand, 14.00 uur in Zeist, opgave bij Els Kuulkers

wo 20 maart – Christelijke spiritualiteit en levenskunst, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 10.00 uur in Geldermalsen, opgave bij Teun van Dorp

Veerkrachttips

- Van de woestijnvaders, de eerste monniken die 300 na Chr. de woestijnen van het Midden-Oosten introkken om er een leven van inkeer te leiden. Uit de Spreuken der Ouderen: Een monnik kwam naar Abba Sisoës en zei: "Ik ben uit Gods genade gevallen, Abba, wat moet ik beginnen?" Waarop de Abba antwoordde: "Weer opstaan." Kort daarna kwam de monnik terug en sprak: "Ik ben opnieuw gevallen; wat moet ik nu doen?" En de oude man antwoordde hem: "Eenvoudigweg opnieuw opstaan. Houd daar nooit mee op!"
- Uit 'Ommekeer', een boek van Mansukh Patel en Anita Goswami: "Geef 10% van je energie aan het probleem en 90% aan de oplossingen."
- Sun Tzu, de fameuze generaal uit de Chinese oudheid, schrijver van 'De kunst van het oorlog voeren' zei: "Daarom zijn zij die bedreven zijn in het onorthodoxe even oneindig als hemel en aarde, even onuitputtelijk als de grote rivieren. Als zij eindigen beginnen ze opnieuw, als de dagen en de maanden. Zij sterven en worden herboren, zoals de seizoenen."



Kjeld Rinsma

Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht
E: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
banknr. NL36 TRIO 0379 5217 84
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht
Kerkelijk bureau in de Geertekerk
T: 030-2340198

Predikanten

Ds. F. Kruyne
Arie van den Heuvelstraat 29, 3981 CT
Bunnik
E: fkruyne@planet.nl
T: 030-2368873
tel. spreekuur: wo. do. vr. 18.00 – 19.00 u.

Mw. Ds. A.L. Wieringa
Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten
E: alwieringa@icloud.com
T: 030-2882908
tel. spreekuur: di. wo. do. 17.00 – 18.00 u.

Mw. Ds. M.F. de Vries
Twijnderslaan 36, 2012 BJ Haarlem
E: marthedevries@dds.nl
T: 06-22325913 (voor contact graag de
voicemail inspreken)

Vertrouwenscontactpersonen

E: vertrouwenscontactpersonen@
geertekerk.nl
Marieke Fonk T: 06-40845708
Piet van Leeuwen T: 06-10126466

Diaconale Commissie

Mw. I. Rombach
E: diaconie@geertekerk.nl
banknr. NL87 INGB 0000 1198 01
t.n.v. Penningmeester Diaconale
Commissie RGU

Redactie Geertebrief

Marie Anne Dekker, Ineke Ludikhuizen,
Kjeld Rinsma, Barbara Schouten,
Marianne Speckmann. Eindredactie:
Trudy Schreuder Goedheijt.
E: redactie@geertekerk.nl
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Lay-Out: Pixels en Pencil, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt
rond 13 april 2019. Kopij inleveren ui-
terlijk op maandag 23 maart 2019 vóór
12.00 uur.

wo 20 maart – Oriëntatiecursus o.l.v. ds. Florus Kruyne, 20.00 uur in de Geertekerk, opgave bij Florus Kruyne

do 21 maart – Regiokring Doorn e.o. o.l.v. ds. Alleke Wieringa, opgave bij G. Waller, 14.00 uur in Doorn

di 26 maart – Vertelvoorstelling 'Zit er nog rek in' door Marijke Broekhuijsen, 20.00 uur in de Geertekerk

wo 27 maart – Oriëntatiecursus o.l.v. ds. Florus Kruyne, 20.00 uur in de Geertekerk, opgave bij Florus Kruyne

April

ma 1 april – Dansmeditatie o.l.v. Nellen van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

di 2 april – Bewustwording met Jung o.l.v. Marijke Kools, 19.30 uur in de Geertekerk

wo 3 april – Oriëntatiecursus o.l.v. ds. Florus Kruyne, 20.00 uur in de Geertekerk, opgave bij Florus Kruyne

ma 8 april – Gesprekskring Grenzeloos, inlichtingen bij Ineke Ludikhuizen, 20.00 uur in Utrecht

di 9 april – High Tea, luchtige bijeenkomst rond filosofische, literaire of spirituele teksten o.l.v. ds. Heine Siebrand, 15.30 uur in de Geertekerk, opgave bij Marian van Leeuwen

wo 10 april – Oriëntatiecursus o.l.v. ds. Florus Kruyne, 20.00 uur in de Geertekerk, opgave bij Florus Kruyne

ma 15 april – Dansmeditatie o.l.v. Nellen van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

ma 15 april – Leeskring 'Mak', over Ne-

derlandse of vertaalde buitenlandse literatuur, inlichtingen bij Ellen Edelman, 14.00 uur bij een deelnemer thuis

di 16 april – Bijbelkring Zeist o.l.v. ds. Heine Siebrand, 14.00 uur in Zeist, opgave bij Els Kuulkers

di 23 april – Bewustwording met Jung o.l.v. Marijke Kools, 19.30 uur in de Geertekerk

wo 24 april – Oriëntatiecursus o.l.v. ds. Florus Kruyne, 20.00 uur in de Geertekerk, opgave bij Florus Kruyne

ma 29 april – Dansmeditatie o.l.v. Nellen van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

Mei

ma 6 mei – Dansmeditatie o.l.v. Nellen van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

ma 13 mei – Gesprekskring Grenzeloos, inlichtingen bij Ineke Ludikhuizen, 20.00 uur in Utrecht

di 14 mei – High Tea, luchtige bijeenkomst rond filosofische, literaire of spirituele teksten o.l.v. ds. Heine Siebrand, 15.30 uur in de Geertekerk, opgave bij Marian van Leeuwen

ma 20 mei – Dansmeditatie o.l.v. Nellen van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

ma 20 mei – Leeskring 'Mak', over Nederlandse of vertaalde buitenlandse literatuur, inlichtingen bij Ellen Edelman, 14.00 uur bij een deelnemer thuis

di 21 mei – Bijbelkring Zeist o.l.v. ds. Heine Siebrand, 14.00 uur in Zeist, opgave bij Els Kuulkers



Kerkdiensten

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang: 10.30 uur, tenzij anders vermeld

- 03 mrt ds. Florus Kruyne
- 10 mrt ds. Alleke Wieringa, veertigdagen-
tijd, Woord en tafel
- 17 mrt ds. Sandra van Zeeland-van Cassel,
veertigdagentijd
- 24 mrt ds. Marthe de Vries, veertigdagen-
tijd
- 31 mrt ds. Florus Kruyne, veertigdagentijd,
kamerkoor
- 07 apr ds. Marthe de Vries, veertigdagen-
tijd
- 14 apr ds. Alleke Wieringa, veertigdagen-
tijd, Palmzondag
- 18 apr ds. Marthe de Vries, Witte Don-
derdag, Woord en tafel, cantorij,
aanvang 19.30uur
- 19 apr ds. Marthe de Vries, Goede Vrij-
dag, cantorij, aanvang 19.30uur
- 21 apr ds. Florus Kruyne, Pasen, cantorij
- 28 apr ds. Marthe de Vries

Remonstrantse Werkgroep West-Betuwe

RK Sint Suitbertuskerk, Stationsweg 9,
Geldermalsen.

Aanvang 09.30 uur, tenzij anders vermeld

- 03 mrt dr. I Leng Tan
- 18 apr dr. Petra Galama, Witte Donder-
dag, Woord en tafel, aanvang 19.00
uur
- 21 apr ds. Sandra van Zeeland- van Cassel,
Pasen
- 05 mei Arend van Baarsen

Autodienst

Wanneer u op zondag wilt worden op-
gehaald om naar de kerk te gaan kunt u
contact opnemen met het Kerkelijk Bu-
reau via e-mail rgu@geertekerk.nl. Of u
kunt contact opnemen met Judith Four-
nier via e-mail judithmoesman@gmail.com
of telefonisch: 0343 - 491578 / 06
- 45047817.

Geertekerk concertagenda maart – april

Bachcantatediensten

Elke eerste zondag van de maand is er om
19.30 uur een Bachcantatedienst. In iedere
dienst wordt er een cantate van J.S. Bach
gezongen. Het publiek zingt mee met het
slotkoraal.

Data: 3 maart (Jesus nahm zu sich die
Zwölfe, BWV 22 en 7 april (Nach dir, Herr,
verlanget, BWV 150 en slotkoraal Herr, ich
denk' an jene Zeit, BWV 329).
www.bachcantates-utrecht.nl

Tango danssalon

Tangodansen in de Geertekerk met een DJ
op zaterdag 23 maart van 19.00 - 23.30 uur.
www.tangolazapada.nl

Bijzonderheden:

zondag 17 maart – 15.30 uur



Kamerkoor Descartes met het programma
'Fragmenta'.

Info: www.kamerkoordescartes.nl

donderdag 11 april – 20.15 uur



Nesko met een modern programma.
Opdrachtcompositie 'Lof der Zotheid' van
Tijmen van Tol met Floris Onstwedder als
solist op trompet.

Info: www.nesko.nl

zaterdag 13 april – 20.15 uur

Kamerorkest Pulcinella met werk van
Andriessen, Britten en Tsjajkovski.

Info: www.kamerorkestpulcinella.nl

woensdag 17 april – 20.00 uur



Nieuw Bach Ensemble en Collegium
Delft, samen o.l.v. Krijn Koetsveld, met de
Johannes Passion.

Info: www.klassiekemuziek.nl/nieuw-bach-ensemble

vrijdag 19 april – 13.30 uur

Luisteren naar een meezingconcert,
uitvoering van de Matthäus Passion

Info: www.passieprojecten.nl

zaterdag 20 april – 14.30 uur

Luisteren naar een meezingconcert,
uitvoering van de Johannes Passion

Info: www.passieprojecten.nl

