

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Juni 2016



3

Met twee woorden
spreken



6

Project van de maand:
Oud in Afrika



9

Midzommernijmeravond
over liefde



19 juni - Numeri 20:1-13

De Israëlieten dwalen ergens tussen Egypte en het Beloofde land. Ze zijn bevrijd uit de slavernij, maar eigenlijk hebben ze geen idee waar ze nu naar op weg zijn. En dan dringt de vraag zich op: was het in Egypte niet allemaal beter? Als het volk zonder water komt te zitten, heffen ze weer een klaagzang aan. God zegt Mozes met een stok op de rots te slaan, zodat het water weer gaat stromen. Maar Mozes verliest zijn zelfbeheersing en volgt de instructies niet secuur genoeg op. En God is voor het eerst teleurgesteld in Mozes.

26 juni - Numeri 21:4-9

En weer wordt er geklaagd. Uit woede stuurt God een plaag giftige slangen. Het volk heeft al snel spijt van het eigen gemekker. Een koperen slang is het amulet dat genezing moet brengen.

3 juli - Numeri 23:1-12

Dit keer bedreigt niet het gebrek aan water of een slangenplaag de Israëlieten, maar de priester Bileam die door een vijandige koning gevraagd wordt om een vloek over het optrekkende Joodse volk uit te spreken. Bileam wil wel, maar God verbiedt hem dat. Als Bileam dan toch op weg gaat om de vloek uit te spreken, weigert zijn ezel tot drie keer toe om door te lopen. Uiteindelijk ziet Bileam wat er aan de hand is: een engel verspert hen de weg. Bileam mag alleen verder trekken als hij belooft geen vloek, maar een zegen uit te spreken over het volk.

10 juli - Numeri 27:12-23

Het is tijd voor een generatiewisseling. Mozes heeft na veertig jaar zijn taak volbracht. Jozua wordt tot zijn opvolger gezalfd. Jozua is een man die geestkracht bezit. Hij staat blijkbaar sterk genoeg in zijn schoenen om Mozes op te

volgen. Hoe kun je zelf zo'n geestkracht ontwikkelen?

17 juli - Lucas 10:38-42

Het leesrooster keert deze week weer terug bij de verhalen uit het Tweede Testament. Na de omzwerving van het Joodse volk volgen we nu die van Jezus. Hij wordt deze week gastvrij onthaald door Maria en Marta - vooral door Marta eigenlijk. Maria zit ademloos naar Jezus te luisteren. Volgens Jezus maakt Maria de juiste keuze, maar is dat wel zo?

24 juli - Lucas 11:1-13

'Leer ons bidden' vragen de leerlingen aan Jezus. Hij geeft ze daarop een deel van de woorden van het Onze Vader. Jezus moedigt zijn leerlingen aan om te bidden, want wie bidt zal ontvangen, wie zoekt zal vinden en wie klopt zal worden opengedaan. Toch?

31 juli - Lucas 12:13-21

Stel, je bent succesvol en je hebt je schaapjes op het droge. Wat doe je dan? vraagt Jezus. Nog even doorhalen om nóg meer geld en zekerheid te vergaren, of leren in het heden te genieten zonder je al te veel zorgen te maken over morgen? Voor Jezus, de rondtrekkende leraar, is de keuze snel gemaakt. Geniet vandaag, want wie weet is het morgen over.

7 augustus - Lucas 12:32-40

'Sta klaar, doe je gordel om en houd de lamp brandend.' Dat is de opdracht die Jezus zijn volgelingen meegeeft. Wees altijd voorbereid op het onverwachte en blijf werken aan gerechtigheid. Waar liggen jouw prioriteiten? Een belangrijke vraag, want 'waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn'.

Pieter Dronkers

Kunst van het geven

Ds. Heine Siebrand verzorgt te eigen huize op donderdagavond 23 juni een open avond met als thema: 'De kunst van het geven'. Vanaf 19.30 uur is er koffie en de avond begint om 20 uur. Adres: Gaspeldoorn 10 Odijk (3984 AX). Graag opgave via het kerkelijk bureau: tel. 030-234 0198.

Gender Divers in de Geertekerk

Utrecht Gender Divers organiseert 'Lichaam en Identiteit, de kwetsbare waarheid'. Op zaterdag 25 juni is iedereen welkom in de Geertekerk voor een programma met kunst, quiz en theater.

's Morgens van 11.15 tot 13.00 uur: expositie van de schilderijen, tevens inloop (koffie-thee) en stands van Boekhandel SavannahBay. Het middagprogramma, dat om 13.00 uur begint, omvat onder andere een gesprek met kunstenares Riet van der Lubbe, lichaamsmeditatie onder leiding van RGU-predikant Florus Kruijne en (om 14.15 uur) de Gendermonologen, een theaterstuk over gender, identiteit en lichaam. Afsluiting en borrel om 15.00 uur. Het gehele programma is gratis toegankelijk. Voor opgave vooraf (niet verplicht, wel prettig): stuur een mail naar utrechtgenderdivers@gmail.com. Meer info is te vinden op de website van het Midzomergrachtfestival.



Met twee woorden spreken



Ooit heb ik geleerd dat je in de kerk altijd met twee woorden moet spreken. Een voorbeeld: als je zegt dat God liefde is, zou je tegelijkertijd moeten toevoegen: God is rechtvaardig. Want een liefdesgod wil nog weleens het onrecht over het hoofd zien. En een rechtvaardige god wordt al snel een hardvochtige rechter. Van twee woorden gesproken: denk ook aan die man uit het Marcus evangelie die tegen Jezus zegt: 'Ik geloof, kom mijn ongelooft te hulp'. Geloof en ongelooft, liefde en recht, hemel en aarde, dood en leven. Steeds hebben beide polen hun waarde, versterken en relativeren zij elkaar en uit de onderlinge spanning ontstaan nieuwe taal, ideeën en emoties. Geloven is steeds heen en weer hinkelen omdat liefde niet zonder recht kan, de hemel niet zonder de aarde, het leven niet zonder de dood, en God niet zonder de mens.

Dat met twee woorden spreken geldt zelfs voor de jaarthema's van de remonstranten. Een jaar lang hebben we ons op allerlei manieren beziggehouden met het landelijke remonstrantse thema *Gidsen en goeroes*. Het ging over mensen die de weg

wezen en nieuwe horizons lieten zien: over Mozes, Elia en Jezus. En er kwam een prachtig boekje over Marc-Alain Ouaknin: een joodse gids voor onze tijd.

Spannende zoektocht

Van sommige mensen hoorde ik dat ze het thema dit jaar een spannende zoektocht vonden: dat ze nieuwe inspiratiebronnen ontdekten. Tegelijkertijd heb ik ook verzet meegemaakt.

Gidsen en goeroes: die heb je toch niet nodig? Zeker niet als remonstrant. Je bent toch vrij om je eigen koers uit te zetten? Het volgen van een goeroe past daar niet bij.

Na de zomer beginnen we met een nieuw landelijk jaarthema: *Pleidooien voor vrijheid*. In de Geertekerk vertalen we het als 'Vrij spel'. En misschien is dat wel het 'tweede woord' dat naast Gidsen en goeroes moet worden gezet: gidsen prachtig, maar vrijheid is net zo belangrijk. Zo zetten deze twee opeenvolgende

Lees verder op pag. 4

Vervolg van pag. 3

jaartheema's elkaar onder spanning. Overigens was het thema 'vrijheid' oorspronkelijk niet bedoeld als tegenhanger van 'Gidsen en goeroes'. De keuze voor 'Pleidooien voor vrijheid' heeft met iets heel anders te maken. Namelijk met de koning van het met twee woorden spreken: Maarten Luther. In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn protest tegen de afaathandel begon. Dat protest liep snel hoog op en in de hitte van de strijd, toen de paus hem uit de kerk wilde zetten, schreef Luther het boekje *Over de vrijheid van een christenmens*. De beroemdste zin uit dat verzetsboekje is: 'Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan'.

Niemand onderdanig

Oftewel: een christen is een vrij mens en hoeft niemand onderdanig te zijn. Ook de Paus niet. En tegelijkertijd is een christen dienstbaar en in die zin iedereen onderdanig. Het geloof

is een bevrijdende kracht: uiteindelijk heeft onrecht, hebben autoriteiten niet het laatste woord. Je kan je leven leven zoals jij dat wil. En tegelijkertijd heb je de taak om je in te zetten voor het welzijn van anderen. Beide uitspraken hebben elkaar nodig. Je bent vrij, maar wel om die vrijheid op een goede manier te gebruiken. Ik vind het een prachtige benadering. In alle vrijheid is Luther wel een beetje mijn gids.

Pieter Dronkers

Startzondag

De Startzondag valt dit jaar op 18 september, dus gelijk met de Vredeszondag. Dit jaar staat deze zondag in het licht van vrede en van het jaartheema 'Pleidooi voor de vrijheid'. We gaan met elkaar in gesprek over deze samenhang en wat we daar als kerk in (kunnen) betekenen.

Ida Rombach

Bijdragebrieven nieuwe-stijl de deur uit

Rond 25 mei zullen de meesten van u een brief hebben ontvangen over uw financiële bijdrage aan de RGU. Die brief is anders dan de meesten van u gewend zijn: hij is toegesneden op de wijze waarop u vorig jaar financieel hebt bijgedragen.

Zo hebben RGU'ers die vorig jaar een of meer incidentele bijdragen hebben gegeven een andere brief gekregen dan wie gewoon is maandelijks een vast bedrag over te maken. En zo zijn er nog meer soorten betalende onderscheiden. Wie een schenkingsovereenkomst heeft die in 2016 doorloopt, heeft nu geen brief gekregen. En degenen die met Pinksteren als lid zijn bevestigd of als vriend welkom zijn geheten, krijgen binnenkort een brief over de nu van hen verwachte bijdrage. Met deze meer persoonlijke brieven hopen we de regelmatig geuite klacht te ondervangen over de uniformiteit van de vroegere bijdragebrieven. Maar we hopen natuurlijk ook, dat deze benadering uiteindelijk leidt tot een verhoging van het totaal van de bijdragen. Die verhoging is, zoals iedereen inmiddels kan weten, hard

nodig om tot gezonde financiën te komen.

Ook de mensen die vorig jaar volgens onze gegevens niets hebben betaald, hebben een eigen brief gekregen. In hun geval met het verzoek in 2016 wél bij te dragen en er daarbij rekening mee te houden dat in 2015 niet is betaald. De conclusie dat iemand in 2015 niet heeft bijgedragen, hebben we in die brieven wel met enige voorzichtigheid geformuleerd. Want tot deze groep rekenen we ook mensen die niet in 2015, maar wel in januari 2016, soms gebruik makend van een acceptgiro die in 2015 was verstuurd, een bijdrage hebben overgemaakt. Boekhoudkundig rekenen we deze bijdragen namelijk niet meer tot 2015: deze mensen staan dus in de administratie vermeld als niet-hebbende-bijgedragen in 2015. Mocht een bijdrage van begin 2016 feitelijk nog betrekking hebben op 2015, laat het ondergetekende dan even weten.

Nieuwe werkwijze

Van een groep van ongeveer veertig RGU'ers hebben we aangenomen dat hun

bijdrage was begrepen in de bijdrage die hun partner betaalde. Daarnaast waren er ook bijdragen waarvan expliciet duidelijk was dat ze twee personen betroffen. De desbetreffende paren hebben we nu telkens in één brief gezamenlijk aangeschreven. Voor deze nieuwe wijze van aanschrijven moest een hele nieuwe werkwijze ontwikkeld worden. Dat heeft veel meer tijd gekost dan verwacht. We hoopten de bijdragebrieven eerder te kunnen versturen dan in voorgaande jaren. Maar dat lukte jammer genoeg dit jaar nog niet. Een van de gevolgen is dat sommige mensen een verzoek tot bijdragen hebben gekregen, terwijl ze al eigener beweging betaald hebben. En we sluiten niet uit dat we bij het maken van de brieven nog meer fouten hebben gemaakt. Dat horen we dan graag. Tot slot: eind mei bedroeg het totaal van ontvangen bijdragen al € 55.000. In 2015 was dat € 27.000. Een goede ontwikkeling!

Namens de kerkenraad, Wim Edelman
(penningmeester@geertekerk.nl)

Uit de kerkenraad...



...van 11 mei 2016

@ De commissie die de verbouwing heeft geleid, zal in de Voorjaarsledenvergadering haar werkzaamheden formeel beëindigen met een lijst met resterende aan te pakken werkzaamheden. Aan deze commissie is grote dank verschuldigd. Met name (maar niet uitsluitend) aan kerkmeester Michiel Visser, die heel veel (vrije) tijd en energie heeft gestoken in de verbouwing.

@ Na het vertrek van Michiel Visser als kerkmeester is Arthur Modderkolk, voorzitter van de bouwcommissie, bereid gevonden voor de duur van een jaar ad-interim als kerkmeester te fungeren.

@ Besloten is het reorganisatieplan vast te stellen en voor te leggen aan de voorjaarsledenvergadering op 25 mei 2016. De reorganisatie is aan de najaarsledenvergadering toegezegd om de uitgaven meer in overeenstemming te brengen met de inkomsten. Het plan voorziet in de keuze om op den duur alleen te werken met vrijwilligers, en

daarmee - hoe spijtig ook - nog dit jaar in het ontslag van de coördinator intern gebruik van de kerk.

@ Besloten is na het vertrek van Eva Heezemans wel (uit een apart potje) een nieuwe jongerenwerker aan te trekken, die opdracht krijgt de activiteiten van de Klub te begeleiden. Ook zal de jongerenwerker aandacht moeten besteden aan het Verteluur voor kinderen van de basisschool. Aandacht voor de ouders van Verteluurkinderen is daarbij eveneens van belang.

@ De kerkenraad besluit het Beleidsplan RGU 2014-2019 tussentijds te evalueren en de uitkomsten van de evaluatie voor te leggen aan de Najaarsledenvergadering van november 2016.

@ Besproken is het verzoek van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) om partner te worden. Het UPLR viert dit jaar zijn tienjarig bestaan. Nu is de RGU slechts indirect betrokken bij dit platform via de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken. In beginsel is de

kerkenraad daartoe bereid, zij het dat de consequenties van dit partnerschap nog helder zullen moeten worden.

@ De leden en vrienden zal worden gewezen op de avond van 10 juni in de Omar-Al-Farouk-moskee, met een lezing en de iftar-maaltijd. Op deze avond wordt ook het boekje gepresenteerd dat is gemaakt naar aanleiding van het (ruim) tienjarige contact tussen moskee en Geertekerk. De burgemeester zal tijdens de maaltijd het boekje in ontvangst komen nemen.

@ Afscheid is genomen van Roswita van Oorde, die met veel plezier zes jaar lid is geweest van de kerkenraad. Haar aandachtsgebied was primair de wijkorganisatie, maar zij hield zich ook bezig met het opstellen van het beleidsplan en de organisatie van de vrijwilligersmiddag. De kerkenraad zal aan de voorjaarsledenvergadering voorstellen Marianne Smits als haar opvolger te benoemen.

Marian van Leeuwen-Scheltema

Collectes



Collecte 3 juli

Syrische vluchtelingen

De collecte van 3 juli is bestemd voor het schoolgeld van Syrische vluchtelingenkinderen die in Beirut (Libanon) wonen. We ondersteunen een klein Beiruts comité, dat er voor zorgt dat acht Syrische kinderen naar school kunnen. Het gaat om kinderen uit vier families die in armoedige omstandigheden en zonder vader in Beirut wonen. Met steun van het comité kunnen de kinderen – vijf jongens en de drie meisjes – zowel basis- als voortgezet onderwijs volgen. Zo wordt geprobeerd hun toekomstmogelijkheden en die van hun familie te vergroten.

Onderwijs in oorlogsgebieden is dit jaar een hoofdthema voor de diaconie.

Collecte 7 augustus

Wijkloophuis Kerckebosch

Mocht u beschikken over een computer: op internet is een negen minuten durend promotiefilmpje geplaatst over het inloophuis Kerckebosch. Het is een aanrader om die minuten eraan te besteden. In kort bestek hoor en zie je hoe in dit inloophuis handen en voeten wordt gegeven aan de participatiesamenleving, op een heel positieve manier.

Sinds maart 2015 is het inloophuis een zelfstandige stichting geworden. Er is een overgangperiode ingegaan waarin het inloophuis, wat betreft de activiteiten, financieel op eigen benen moet komen te staan. In dat kader is een

Gebruikersplatform opgezet, dat op den duur de dagelijkse aansturing van het wijkloophuis zal moeten overnemen. Bewoners en bezoekers worden uitgenodigd om hun specifieke kwaliteiten in te zetten en te ontwikkelen.

Voor sommigen resulteert dat in een toename in zelfvertrouwen. Maar ook de andere bezoekers voelen zich geruggesteund door die plek tussen de bewoners in, waar ieder altijd welkom is voor gezelligheid, hulp, een serieus luisterend oor, plezier etcetera. Op dit moment wordt er een wijkloophuis-hulpteam opgezet van tien bewoners die zich, waar nodig, buiten het huis verdienstelijk maken.

Heeft u een computer en een beetje tijd over: kijk op www.meanderomnium.nl/wijkloophuis-kerckebosch en naar het filmpje. Voor een goed humeur!

Diaconale Commissie



Diaconale Geluiden

Opbrengst collecte OMDUW

Stichting OMDUW (Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep) wordt gesteund door de Utrechtse kerken. De collecte voor deze stichting op 1 mei bracht € 247,- op. De focus van OMDUW ligt bij het welzijn van wie aan de rand van de Utrechtse samenleving zijn beland, zoals dak- en thuislozen. OMDUW werkt uitsluitend met vrijwilligers, die zich bezighouden met zowel praktische zaken als bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Daarnaast probeert de stichting ervoor te zorgen dat de kerkgemeenschappen in de stad en de plaatselijke overheid oog houden voor deze doelgroep en zich ervoor blijven inzetten. (www.stichtingomduw.com)

Opbrengst Pinkstercollecte voor het straatpastoraat

Ook de Pinkstercollecte (15 mei) vond zijn bestemming in een lokaal initiatief: het straatpastoraat in Utrecht. De straatpastores bieden pastorale zorg aan mensen die dakloos zijn of waren. Juist voor deze mensen kunnen vragen over schuld, waardigheid en de zin van

het leven klemmend zijn. De pastores bouwen het contact op door deze mensen op straat op te zoeken, bij de inloopmiddagen in de Jacobikerkerk, in hun nieuwe woning, het ziekenhuis of het huis van bewaring. Ze gaan voor in een maandelijkse viering en zorgen bij overlijden voor een waardig afscheid. Soms is de straatpastor de enige met wie iemand wil of durft te praten. Voor de ondersteuning van dit belangrijke werk kon na de collecte € 762,- worden overgemaakt. Veel dank.

Project van de maand

Deze rubriek geeft u inzicht in de besteding van het collectegeld van de zondagen, waarop 'voor de diaconie' wordt gecollecteerd.

Als project van de maand krijgt de Stichting Oud in Afrika vanuit de diaconale gelden € 500,-. De stichting ondersteunt Afrikaanse organisaties die zich bezig houden met ouderen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen, en geen of onvoldoende zorg ontvangen. Oud in Afrika is met name actief in Kenia en Ethiopië. De lokale partners zijn veelal

nonnen, die stevig in de samenleving zijn geworteld. Zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, evenmin als het bestuur in Nederland.

De ondersteuning die de ouderen krijgen, levert een bijdrage aan een menswaardiger bestaan en een langdurigere zelfstandigheid. Het gaat om eenvoudige thuiszorg, oogzorg en picopensioenen (micropensioenen). Jaarlijks bereikt Oud in Afrika zo'n 1500 ouderen met directe hulp. Voor een aantal van hen geldt dat ze hierdoor in staat zijn om hun kleinkinderen op te voeden. Kleinkinderen van wie de ouders aan aids zijn overleden of naar de stad zijn getrokken, op zoek naar werk.

Komende collectes

Elders in deze Geertebrief vindt u informatie over het collectedoel van 3 juli (Onderwijs in oorlogsgebieden) en dat van 7 augustus (Wijkloophuis Kerckebosch).

Diner met asielzoekers

'Wat leuk om jullie te leren kennen' en 'Een hartverwarmende avond.' Twee reacties op de avond die we voor asielzoekers uit de noodopvang Zeist organiseerden. Op maandagavond 23 mei deelden we een maaltijd met hen. Het initiatief ontstond maanden geleden. Er was behoefte om iets praktisch te doen met de groeiende groep asielzoekers in Utrecht en omgeving. Een gezamenlijk diner zou de mogelijkheid geven elkaar te ontmoeten. De eerste poging mislukte vanwege een versnelde ontruiming van de noodopvang in Utrecht. Hierna kwam er een mogelijkheid met de bewoners van de noodopvang Zeist. Binnen een mum van tijd was het inschrijfformulier daar vol; met vijfendertig deelnemers uit Zeist en vijftien gegadigden uit de gemeente werd het een diner voor vijftig personen. De avond verliep soepel. De gasten werden door RGU-leden opgehaald



Project van de maand: Stichting Oud in Afrika

In memoriam

en tijdens het diner, bereid door Huize Molenaar, ontstonden geanimeerde gesprekken. Soms in gebrekkig Engels, soms met een woord Arabisch, meestal met mimiek en gebaren. Het bleek geen bezwaar voor het leggen van contact.

Saamhorigheid

De meeste bewoners in noodopvang Zeist zijn Syrisch. Daarnaast wonen er mensen uit Irak, Iran, Afghanistan en Eritrea. Hoewel in de noodopvang de mensen moeizaam 'mengen', bleek de saamhorigheid tijdens de dineravond ook het contact tussen asielzoekers onderling te stimuleren. Dat was mede te danken aan de muziek. Arabische, Iraanse, Afgaanse en andere muziekstijlen wisselden elkaar af, en veel van de aanwezigen dansten samen. Uiteraard was het deze avond niet alleen vrolijk. De gesprekken waren soms aangrijpend door het verdriet van veel vluchtelingen. Vrouwen verloren hun man, moeders raakten hun kinderen kwijt, mannen lieten noodgedwongen hun familie achter, kinderen verloren hun vriendjes. Voor ons onvoorstelbare verhalen. Bij dit verdriet heeft deze avond van uitwisseling mogelijk een moment van verlichting gebracht.

Elkaar kennen

Dankzij de inzet van de RGU'ers en een bijdrage uit de diaconale gelden is dit diner tot stand gekomen. Alle aanwezigen zijn hierdoor een goede ervaring rijker. We moeten het misschien nog eens overdoen, met een nieuwe groep asielzoekers uit Utrecht of omgeving. Als het aan de gasten ligt, komt een vervolg er zeker. Want, zoals een van hen na afloop zei: 'We can only live together when we get to know each other.'

Robbert Bodegraven en (namens de Diaconale Commissie) Marijke Kools

Lydia Nieuwenhuijsen

Op 29 mei jl. overleed Lydia Nieuwenhuijsen in de leeftijd van 94 jaar.

Lydia was als remonstrant een meelevend lid van de plaatselijke NPB-afdeling in Driebergen. Zij viel op door haar bescheidenheid, hield zich liever op de achtergrond, maar was toch duidelijk aanwezig.

Zoals ze zelf zei: 'Ik heb twintig jaar mijn sceptertje gezwaaid als hoofd van het secretariaat van een TNO-instituut. Voor het overige denk ik toch wel voor mensen betekenis gehad te hebben in mijn leven en nog steeds wel. Ik ervaar dat toch als een levensopdracht waarbij ik steeds onafgebroken Gods nabijheid mag voelen.'

Dit vertrouwen, haar gevoel voor humor en een groot relativeringsvermogen waren haar trouwe metgezellen tot het einde toe. Dat Lydia mag zijn in het Licht van God.

Marie Hermina ter Welle-Lutje Schipholt

Op 24 april jl. overleed Marietje ter Welle-Lutje Schipholt in de leeftijd van 91 jaar. Marietje kwam samen met haar man Tony ter Welle al langer geleden over uit de Leeuwenberghgemeente. Ze werden meelevende leden van de Geertekerk. Marietje en Tony waren een twee-eenheid en kenden elkaar al vanuit de VCJC-tijd. Ze adopteerden twee kinderen en waren er voor hen in voor- en tegenspoed. Nog geen twee jaar geleden moest Tony afscheid nemen van haar man. Ze heeft hem begeleidt naar het einde toe, met liefde.

Marietje heb ik gekend als een schat van een vrouw. Ze was vriendelijk maar kon ook heel duidelijk zijn in wat ze wel of niet wilde. Na een aantal valpartijen kwam er een einde aan haar zelfstandigheid en moest ze verpleegd worden. Rustig is ze heengegaan. In de besloten kring van haar familie vond de crematieplechtigheid plaats.

Dat Marietje mag zijn in het Licht van God.

Jane van Horsen-Hammelburg

Op 23 april jl. overleed Jane van Horsen-Hammelburg in de leeftijd van 91 jaar. Jane was lange tijd een meelevend en actief lid van onze gemeente. Ze was onder andere contactlid van Centrum.

Ik heb Jane gekend als een mondige, krachtige vrouw, voor wie de Geertekerk als geloofsgemeenschap heel belangrijk was. Over haar VCJC-tijd sprak ze altijd met groot enthousiasme. In de gebrokenheid van haar gezin van herkomst was de vrijzinnige jeugdbeweging voor haar een anker - en heel vormend.

Geborgenheid, bij mensen en bij God was voor Jane een belangrijk levensthema. Als maatschappelijk werkster heeft ze veel voor volwassenen, jongeren en kinderen kunnen betekenen. Opvallend was haar vermogen om zich met de jongere generatie te verstaan. Zij was voor een aantal neven en nichten een tante zoals je die wenst, iemand die interesse in je heeft, jou serieus neemt en die er voor je is.

Jane worstelde met haar groeiende afhankelijkheid naarmate haar gezondheid verslechterde. Gelukkig waren er in die fase een aantal mensen die er voor háár waren.

Op zaterdag 30 april namen we met de familie en bekenden van Jane afscheid in een dienst in Den en Rust in Bilthoven, waarbij ik voor mocht gaan. Dat Jane geborgen mag zijn in het Licht van God.

Florus Kruyne

Midzomermijmeravond over liefde

Peinzen over de liefde op de langste dag van het jaar: dat kan op dinsdag 21 juni in de Geertekerk in Utrecht. Je wordt uitgenodigd je over te geven aan de kunst van het mijmeren.

Je kunt mijmeren over je eigen liefdesgeschiedenis, of over liefdesverhalen die anderen met je deelden. Denk terug aan die ene zin die je raakte, dat ene lied dat je ontroerde, of het gebaar dat je verwarmde. En kijk verder: welke liefde zie je om je heen? Waar droom je van? Hoe heb jij een leven lang lief?

Programma

De poëtische vertellingen van dichter Ingmar Heytze dragen deze avond. Wetenschapsjournalist Mark Mieras daagt ons uit met spannende inzichten over

aantrekkingskracht, verliefdheid en een leven lang liefhebben. Gastheer van deze wervelende avond is Rienk Wielenga. Geen liefde zonder muziek en geen muziek zonder de liefde. Bezongen en betreurd door Marijke Boon en kamerkoor Lamusa o.l.v. Maarten van der Bijl. En dat alles omringd door de fantastische ambiance van een historisch kerkgebouw aan de Utrechtse singel.

Groots opgezet

Waarom zo'n groots opgezette avond? In het kader van het werven van nieuwe leden en vrienden heeft het Landelijk Bureau Remonstranten een startbudget ter beschikking gesteld, dat wij als RGU aan het opzetten van prikkelende programma's voor een breed publiek mogen besteden. Zo laten we op een andere manier zien wat de Geertekerk

aan inspiratie en spiritualiteit te bieden heeft.

In het najaar vervolgen we deze zomeravond met drie avonden, waarin bekende sprekers het podium betreden en uitdagende thema's aansnijden. Daarover informeren we u nader in het nieuwe jaarprogramma dat deze zomer verschijnt.

Aanmelden

Kaarten inclusief cocktail: €12,50 / €7,50 (vriend/lid RGU, student, CJP, U-pas)

U kunt via geertekerk.nl kaarten reserveren. Er is ook kaartverkoop aan de deur (pinnen mogelijk).

Inloop en ontvangst vanaf 19.30 uur.

Aanvang 20.15 uur, de avond duurt tot 22.30 uur.

Kitty van Leeuwen



Poëtische vertellingen van Ingmar Heytze

MIDZOMER MIJMERAVOND OVER DE LIEFDE



PARELDUIKEN IN ZANG OF ZIEL MARIJKE BOON, LAMUSA EN ANDEREN
ODE AAN DE LIEFDE INGMAR HEYTZE
MET ONDER MEER
LIEFDE IS NOOIT AF MARK MIERAS

21 JUNI 2016

Kaarten incl. cocktail
à €12,50 / €7,50
Verkoop aan de deur
of reserveren via
www.geertekerk.nl

Geertekerk Utrecht
Aanvang 20.15



Concerten in de Geertekerk

Zondag 12 juni – 16.00 uur

Vocaal Talent Nederland – Nationaal gemengd jeugdkoor en Musica Temprana: ¡Ay, mi Alhama! De lamentatie van een Moorse koning. Muziek over compassie en vrede

Info: www.nationalekoren.nl

Maandag 13 juni – 20.15 uur

A. Bruckner: *Symfonie nr. 6* en Hongaarse muziek van Z. Kodály en B. Bartók

Info: www.sweelinckorkest.nl

Vrijdag 17 juni – 20.15 uur

Werken van L. van Beethoven, R. Strauss en G. Holst

Info: www.caeciliacamerata.nl

Zaterdag 18 juni – 20.15 uur

Familieconcert Het Orkest: L. Anderson: *The typewriter*; F. Poulenc: *Babar*;

M. Moessorgski: *Schilderijtentoonstelling*

Info: www.hetorkest.nl



'Babar' van F. Poulenc op 18 juni

Zondag 19 juni – 15.30 uur

Let's Baroque: Jubileumconcert van het Leids Projectkoor in samenwerking met het Arezzo Ensemble

G.F. Händel: *Dixit Dominus* en J.S. Bach's *Magnificat*

Info: www.leidsprojectkoor.nl

Vrijdag 24 juni – 20.15 uur

Fimmuziek rond het thema Parijs: *Paris, je t'aime!*

Info: www.filmorkest.nl

Donderdag 30 juni – 20.30 uur

Internationaal Kamermuziekfestival: Janine & Friends. Muziek van M. Ravel, Vaughan Williams

Info: www.tivolivredenburg.nl

Vrijdag 15 juli – 20.15 uur

Nederlands Strijkersgilde olv Marien van Staaen met het programma Verre Streken: werken van M. Wijnberg, J. ter Veldhuis, A. Pärt, A. Schönberg

Info: www.nederlandsstrijkersgilde.nl

26 aug t/m 4 september: Festival Oude Muziek, ook in de Geertekerk

Thema: *La Serenissima*, muziek uit de Republiek Venetië

Info: www.oudemuziek.nl

Zaterdag 27 augustus – 17.00 uur

Gli Angéli Genève, Stephem MacLeod: Intieme psalmen van Rosenmüller en Rigatti

Info: www.oudemuziek.nl

Zondag 28 augustus – 15.00 uur

Concerto Soave – Jean Marc Aymes; Monteverdi gezongen door Barbara Strozzi

Info: www.oudemuziek.nl

Maandag 29 augustus – 17.00 uur

Alex Potter c.s. – Cantates van Legrenzi en Rovetta

Info: www.oudemuziek.nl

Dinsdag 30 augustus – 15.00 uur

Micrologus – Patrizia Bovi: *Carnavalesque*

Info: www.oudemuziek.nl

Woensdag 31 augustus – 17.00 uur

Auser Musici – Carlo Ipata: *Francesco Gasparini*, uit *Il Bajazet*

Info: www.oudemuziek.nl

Donderdag 1 september – 15.00 uur

Ensemble Lucidarium: muziek voor *De koopman van Venetië*

Info: www.oudemuziek.nl

Zaterdag 3 september – 11.00 uur

Erik Bosgraaf en Francesco Corti: *Castello en Bassano*

Info: www.oudemuziek.nl

Zaterdag 3 september – 17.00 uur

Les Basses Réunis / Bruno Cocset: *Vivaldi's sonates en concerti voor cello*

Info: www.oudemuziek.nl

Zondag 4 september – 15.00 uur

Scorpio collectief – Simen van Mechelen: *Barokke blaasmuziek*

Info: www.oudemuziek.nl



Scorpio collectief – Simen van Mechelen

Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23,
3511 XC Utrecht

e-mail: rgu@geertekerk.nl

website: www.geertekerk.nl

Banknr. NL27 INGB 0000 2804 46

t.n.v. Remonstrantse Gemeente
Utrecht

Kerkelijk bureau in de Geertekerk

geopend di. t/m vrij. 09.30 – 12.00 uur
tel. 030-2340198

Predikanten

Ds. F. Kruyne

Arie van de Heuvelstraat 29

3981 CT Bunnik

e-mail: fkruyne@planet.nl

www.floruskruyne.nl

tel. spreekuur (030-2368873) wo. do.

vr. 18.00-19.00 uur

Mw. ds. A.L. Wieringa

Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten

e-mail: alwieringa@icloud.com

tel. spreekuur (030-2882908) di, wo

en do 17.00-18.00 uur

Ds. P. Dronkers

Surinamestraat 8, 3531 KL Utrecht

e-mail: pieterdronkers@gmail.com

tel. spreekuur (06-484 08099), ma,

di, wo 17.00-18.00 uur

Diaconale Commissie

Mw. I. Rombach

e-mail: diaconie@geertekerk.nl

Bankr. NL87 INGB 0000 1198 01

t.n.v. penningmeester Diaconale

Commissie RGU

Voor overige gegevens: zie jaarboek en programmaboek, verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau.

Redactie Geertebrief

Simon Knepper (eindredactie)

Barbara Schouten, Annelies Oldeman

Redactieadres:

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

e-mail: rgu@geertekerk.nl

Lay-out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief (Startnummer) verschijnt op 26 augustus 2016. Kopij aanleveren op uiterlijk donderdag 11 augustus vóór 10 uur v.m.

Kerkdiensten

Zie voor Vrijzinnigen Nederland: www.vrijzinnigen.nl

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang 10.30 uur

- 19 juni ds. Pieter Dronkers, Woord en Tafel, Verteluur, crèche
- 26 juni ds. Florus Kruyne
- 03 juli ds. Koen Holtzapffel
- 10 juli ds. Lydia van Ketel
- 17 juli ds. Florus Kruyne
- 24 juli geen dienst in Geertekerk, zomerdienst in Doopsgezinde Kerk, ds. Yko van der Goot, aanvang 10.00 uur
- 31 juli geen dienst in Geertekerk, zomerdienst in Doopsgezinde Kerk, ds. Anneke van der Zijpp, aanvang 10.00 uur

- 07 aug ds. Pieter Dronkers
- 14 aug ds. Heine Siebrand
- 21 aug ds. Pieter Dronkers
- 28 aug ds. Kim Magnée-de Berg

Remonstrantse werkgroep West-Betuwe

R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen

Aanvang 09.30 uur

Geen diensten in juli en augustus

Doopsgezinde Gemeente Utrecht

Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270

Aanvang 10.00 uur,

zie www.doopsgezindutrecht.nl

EUG Oekumenische Studenten Gemeente

Janskerk, Janskerkhof 28

Aanv. 11.00 uur, zie www.eug-janskerk.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Amerongen/Leersum

Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen

Tel. 0343-452 266 Aanvang 10.30 uur

(1^e, 3^e, 5^e zondag + kerkelijke feestdagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Bilthoven

Woudkapel, Beethovenlaan 21

Tel. 030-229 1642 Aanvang 10.30 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Doorn

De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan

Tel. 0343-561 413 Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Driebergen

Parklaan 7 Tel. 0343-521 996

Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnig Nederland, afdeling Stichtse Vecht

Wilhelminaweg 7, Maarssen

Tel. 0346-564 571 Aanvang 10.30 uur

(om de 14 dagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zeist

Kerkweg 19-23 Tel. 030-692 3828

Zondagse ontmoetingen: 10.30 uur

Rooster autodienst

Onderstaand het rooster voor de autodienst voor de komende tijd. Als u van de autodienst naar de Geertekerk gebruik wilt maken, kunt u zelf contact opnemen met de 'dienstdoende chauffeur' (vóór vrijdagmorgen 12.00 uur).

19 juni

mw. M. Smits tel. 06-831 71078

26 juni

dhr. P. Pols tel. 030-271 7330

03 juli

mw. T.J.E. Maris tel. 030-254 0335
(06-525 46956)

10 juli

dhr. C.P.M. Görts tel. 030-691 9538

17 juli

dhr. Imw. Fournier tel. 0343-491 578

24 & 31 juli

geen diensten in Geertekerk

07 aug

dhr. J. Bergstra tel. 030-271 4215

14 aug

dhr. P. Pols tel. 030-271 7330

21 aug

dhr. C. Hardeman tel. 030-251 3612
(06-519 49077)

28 aug

dhr. C.P.M. Görts tel. 030-691 9538

Vakantiesluiting

Vanwege de vakantieperiode is het kerkelijk bureau gesloten van 1 tot en met 29 augustus. Ingesproken berichten (tel. 030-234 0198) worden wel beluisterd; ook worden uw e-mails (rgu@geertekerk.nl) gelezen en indien nodig beantwoord.

Bovendien geeft het antwoordapparaat inlichtingen over wie te bellen in ernstige situaties, zoals bij een sterfgeval.

