

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

November 2016



3

Alleke's grote
inspiratiebron



8

Thema-avond Heilige
Families



10

Startzondag druk
bezoekt



6 november. *Genesis 41:37-46*
Zafnath Paäneach. Wie is dat? Goed voor een bijbelquiz! Het is de Egyptische naam van Jozef, zoon van Rachel en Jacob, die hij nota bene krijgt van de farao himself. Jozef heeft het gebracht tot tweede man van het machtige Egyptische rijk, vanwege zijn wijsheid. Als aan de wijze macht wordt toevertrouwd, vaart iedereen wél. Zitten we daar met zijn allen niet op te wachten in onze huidige wereld? Dat de wijsheid aan de macht komt? De farao van Egypte is zo wijs Jozef maximale invloed te geven.

13 november. *Genesis 45:1-15*
Hier horen we waarom Jozef tot deze positie is gekomen. In zijn eigen woorden: Om mijn broeders (de bouwstenen voor het volk Israël) nu in het leven te behouden (er was grote hongersnood tot ver buiten Egypte) heeft God mij voor u uitgezonden.

Een vorstelijke herinterpretatie van de feiten: Jozefs broeders hadden hem verkocht naar Egypte als slaaf om van hem af te zijn, arrogant als hij was. Nu door schade en schande wijs geworden en opgeklommen in de samenleving, kan hij de hele clan redden. De verworpene wordt de redder. Waar hadden we dat eerder gehoord?

20 november. *Genesis 50: 22-26*
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wanneer wij onze overledenen gedenken, lezen wij over de laatste wens van Jozef en zijn testament wanneer hij op zijn sterfbed ligt. 'Vergeet mij niet, gedenk mij en neem mijn stoffelijk overschot mee naar huis.' 'God zal zeker naar jullie omzien' is zijn laatste boodschap. Dat wil je toch horen van je moeder, vader of geliefde, dat hij/zij vertrouwen heeft in de weg die je gaat en dat er hulp zal zijn?

27 november. *Jesaja 2:1-5*

Op deze eerste Advent komen we in ander vaarwater, hoewel ook de verhalen over Jozef verwachting in zich dragen. 'God zal zeker naar jullie omzien'. We lezen in de Adventstijd woorden van mensen en verhalen over mensen die verwachtingsvol zijn. Deze zondag de machtige profetie van Jesaja, bedoeld voor het 'huis van Jacob' op een moment dat het zuidelijke koninkrijk Juda ernstig bedreigd wordt in zijn bestaan. Het is een heel beperkte historische context. Maar Jesaja zegt het zo dat zijn woorden uitgaan boven die beperkte context en ook tot ónze verbeelding kunnen spreken, 2600 jaar later. Het beeld van zwaarden en speren die omgesmeed gaan worden tot landbouwwerktuigen appelleert aan een diep, universeel verlangen van ons mensen: Eindelijk vrede!

Florus Kruyne

Collectes



Collecte 6 november

Villa Vrede

In Utrecht verblijven naar schatting vierduizend mensen zonder verblijfsvergunning. Deze groep mensen leeft een onzichtbaar bestaan, doordat ze geen status en geen burgerservicenummer hebben. Ze kunnen hierdoor niet legaal werken, hebben geen recht op sociale voorzieningen, kunnen geen huis huren via de reguliere kanalen, enzovoort. Het maakt deze groep tot een van de kwetsbaarste van de stad Utrecht. Het doel van Villa Vrede in Utrecht is mensen zonder verblijfsvergunning een plek te bieden waar ze simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Villa Vrede wordt voor en vooral

Utrecht herdenkt Kristallnacht

Kerk & Israël organiseert de jaarlijkse herdenking van de Kristallnacht op 9 november aanstaande bij het Joods monument. Dat vindt u in de Johan van Oldenbarneveldstraat, vlakbij de ingang van het Spoorwegmuseum. Het gaat om een sobere herdenking van de beruchte pogrom in 1938, de opmaat naar de vernietigingskampen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Als u met de auto komt, houd er dan rekening mee dat in de directe nabijheid weinig parkeerplaats is. De parkeerplaats van het Spoorwegmuseum is namelijk op dat uur afgesloten.

ook door de doelgroep ontwikkeld. Door activiteiten, trainingen, voorlichting kunnen deze mensen zich verder ontplooiën en zal Villa Vrede uitgroeien tot een plek waar iedere vluchteling zich welkom mag voelen.

Villa Vrede is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Het adres: Wijnesteinlaan 4, in Utrecht. Zie ook www.villavrede.nl.

A.J. Heschel voor remonstranten



“Verwondering is – eerder dan twijfel – de wortel van alle kennis”

Mijn studieverlof zit erop. Drie maanden waarin ik tijd had om me te verdiepen in de grote inspiratiebron uit mijn studiejaar: rabbijn en godsdienstfilosoof Abraham Joshua Heschel (Warschau 1907 – New York 1972).

Die tijd was nodig, want A.J. Heschel ‘doe’ je niet even tussen vergaderingen, kringen en bezoeken door. Hij schrijft en denkt op een intense manier, in kringen cirkelend om zijn onderwerp. Het duurt even voordat je daar je weg in hebt gevonden. Tegelijkertijd produceert hij bijzonder herkenbare zinnen en aforismen, waar menige remonstrant meteen instemmend bij zal knikken.

Deze bijvoorbeeld: ‘Ons doel zou moeten zijn om het leven te leven in radicale verwondering...’s Morgens opstaan en zó naar de wereld kijken dat niets wat je waarneemt vanzelfsprekend is.

Alle is fenomenaal! Alles is ongelooflijk. Behandel het leven nooit zonder aandacht. Spiritueel zijn is verwonderd zijn’.

Dergelijke woorden hoor je de eerste regels van de geloofstekst 2006 van de remonstranten klinken:

Wij beseffen en aanvaarden

dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van wat wij belijden, maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt; dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht, maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft

Dicht bij elkaar

De verwondering over alles wat er is, het open staan voor wat de dag brengt en het je laten raken door alles wat je omgeeft, zijn de drijfveren van een gelovig mens. Het inzicht dat geloof en

Lees verder op pag. 4

Vervolg van pag. 3

onverschilligheid niet kunnen samengaan, doet je je verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om je heen. Hier bevinden wij ons dicht bij elkaar.

Het gegeven dat mensen geraakt en geroerd kunnen zijn is volgens Heschel de verbinding met de werkelijkheid van de Levende God, die zich ergens achter en om ons beperkte ervaren heen bevindt.

Onze ontroering en onze intuïtie dat er meer moet zijn, ons vermogen om te dromen van een betere wereld zijn – om zo te zeggen – door God in ons gelegd als link naar Hem toe. Heschel twijfelt geen moment aan die werkelijkheid van een Levende God.

Hij verwerpt het idee van een onbewogen schepper achter alles. Heschels God leeft intens mee, is intens bezorgd en heeft mensen nodig. God zoekt mensen. En aan de mens is de uitdaging om hem te zoeken. Hij ziet deze God echter niet als een persoon, hoewel hij relationele eigenschappen heeft. Noties als 'De Eeuwige' of 'Bron van zijn' zeggen hem niet zoveel omdat daar geen sprake van een relatie kan zijn.

John C. Merkle merkt terecht op dat Heschels godsbeeld voor velen, en zeker ook voor theologen, confronterend en uitdagend is. En ook voor remonstranten – vul ik aan.

Eigen categorie

De werkelijkheid van de levende God moeten we als een eigen categorie begrijpen. Niet met redematies uit de filosofie, de sociologie of de psychologie. Religie is een eigen 'tak van sport'. Religie moet je als fenomeen in zichzelf verstaan.

Veel aspecten van ons godsdienstig bezig zijn gaan immers óver de woorden heen. We vermoeden iets, maar kunnen er de hand niet op leggen en toch ervaren we dat het ons bijvoorbeeld kracht geeft. Zo hebben we een ziel die kan zingen en een hart dat zwaar kan zijn. Het is een reële ervaring voor ons, terwijl een medicus de ziel nooit zal kunnen scannen, net zo min als hij kan wegen hoe zwaar het hart eigenlijk is.

De God die we uit de bijbel vernemen gaat onder een naam die niet uit te spreken is. Met opzet gaat Hij over de woorden heen – je kunt hem niet vastleggen in menselijke redeneren, rituelen of afbeeldingen. 'Een gezichtsloos gezicht dat je alleen met de achterkant van je ogen kunt zien'. En tegelijkertijd is Hij te ervaren als de warmte van de zon in je rug. Zo dichtte de student Heschel toen hij in Berlijn werkte aan zijn proefschrift over de profeten.

Dit gedicht – hieronder afgedrukt – bevat eigenlijk al alle grote thema's waar Heschel zijn verdere denkende en schrijvende leven op door zou gaan. Thema's die ik in het bovenstaande aanstipte.

*God volgt me overal
Spint een web van glimpen om me heen
verwarmt mijn oogloze rug zoals de zon.*

*God volgt me als een woud overal.
Mijn lippen, vervuld van verwondering, zijn verdoofd, verstomd
Net een kind dat bij toeval een oude heilige plaats ontdekt*

*God volgt me als een rilling overal
Het verlangen in mij is rust; de eis in mijn binnenste is: Sta op!
Zie hoe de profetische visioenen verwaarloosd op straat liggen.*

*Ik zwerf met mijn mijmeringen als met een geheim
in een lange gang door de wereld
en soms zie ik, hoog boven me, het gezichtloze gezicht van God.*

*God volgt me op tramrails en in café's
En alleen met de achterkant van je ogen kun je zien
hoe geheimen rijpen en visioenen worden.*

Ruime blik

Waarom zou een remonstrant zich met Heschel bezig moeten houden – zich door hem laten inspireren en uitdagen? Vanwege bovengenoemde verwantschap in verwondering en wakkerheid. Maar ook om zijn ruime blik: hij zit niet vast in één stroming. En omdat hij zijn uitgangspunt in eerste instantie kiest in de menselijke ervaring. Dit weet hij, via zijn ervaren van de levende werkelijkheid van God, te verbinden aan daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen voor je wereld.

'Een gelovig mens is iemand die altijd God en mens in één gedachte tegelijk bij elkaar houdt, iemand die lijdt aan het leed dat anderen wordt aangedaan, wiens grootste passie compassie is, wiens grootste kracht liefde is, iemand die de wanhoop tart.'

'Geloven is niet het vastklampen aan een heilig altaar, maar een eindeloze bedevaart van het hart.'

Van mij kunt u een cursus, een workshop en een lezing over Heschel tegemoet zien. De cursus draait nu al in pilotvorm in de gesprekskring in Houten. We combineren het lezen over Heschel met het lezen van Heschels teksten en verbinden dit met ons eigen denken en ervaren.

Alleke Wieringa

Maya Marianne Elsenaar-van Noort

Op 22 september jl. overleed Maya Elsenaar-van Noort in de leeftijd van 85 jaar.

Maya heb ik gekend als een toegewijd lid van onze gemeente met een grote dosis positiviteit en levensmoed. Zij heeft de nodige tegenslagen en hindernissen op haar pad gevonden en ging er soms bijna onderdoor, maar ze kon er steeds weer boven gaan staan. Een vermogen dat in haar natuur lag maar dat haar ook geschonken werd. Ik zie haar nog de Geertekerk binnenkomen op haar scootmobiel, met vaart én beheerst tegelijk. Ze parkeerde hem netjes. Vervolgens stapte ze af, pakte haar krukken en ging de kerk in. Dan dacht ik: wat een moed.

Zij nam het op voor het leven van mensen en dieren in de verdrukking. Het zat haar in het bloed. Maya was een gevoelsmens. Dat gevoelsmatige ging hand in hand met bezonnenheid en nadenken over de dingen. Als ze iets zei in de ledenvergadering, dan meestal in de geest van 'We mogen toch dankbaar zijn dat...' of 'Laten we nou niet zo moeilijk doen over...'. Altijd een mooie bijdrage die we goed konden gebruiken. In de uitvaartplechtigheid was de verbondenheid van haar twee dochters, haar man Jan Elsenaar, haar schoonzoon en de twee kleinkinderen voelbaar. Deze verbondenheid was een van de vruchten van wat ze gezaaid had in haar leven. Dat Maya in het Licht mag zijn.

Florus Kruyne

Cornelis Brakman

Op 15 oktober 2016 moesten we Kees Brakman (19 oktober 1927 – 10 oktober 2016) uit Deil begraven. Hoewel zijn ziek zijn bekend en aanvaard was, is hij toch nog vrij onverwacht overleden.

Heine Siebrand, die lang zijn wijkpredikant was, schreef bij zijn overlijden deze woorden over hem. En die mag ik met zijn toestemming aan u doorgeven:

'Het raakt mij enorm, het overlijden van Kees Brakman. Kees heeft namelijk bij mij de indruk gevestigd van iemand die niet weggaat. Zo natuurlijk en vanzelfsprekend was zijn onnadrukkelijke aanwezigheid. Hij was en is het blijvende baken dat herinnert aan de relativiteit van de kerk. En die haar onontkoombaarheid vaststelt, als plek om toch onder die mensen er altijd weer te zijn, onopgeefbaar trouw aan het geheim dat

hij met hen deelde.

Voor hem was geloof een verborgen geheim dat intuïtief bewaard blijft, en dat zich slechts – wat heet 'slechts' – liet zien in het sonore geluid van zijn stem. Hoe bewogen kon hij zijn om één schaap, één boom, of één walnoot die ver van de boom viel. Tranen welden naar zijn keel, alsof zijn adem even werd afgeknepen om het leed dat mens en natuur wordt aangedaan. Hoe groot was zijn vreugde om de verbondenheid met die warme gemeenschap van remonstranten en vele anderen in de West-Betuwe, vol van helende vriendschap, vol van Geest.

Zijn vragen hingen in flarden om zijn wereld heen. Zonder zijn diepste intuïties te deren, intuïties die anderen geloof plegen te noemen. 'Weet je, ik weet het niet hoor,' zei hij dan met een minzame glimlach alsof hij een wedstrijd zonder winnaars versloeg. Hij doet me denken aan een gedicht van Hans Warren dat zich laat lezen als een gebed:

*Wees, als het dan niet ander kan,
wees, als de lente dan zijn slanke
lichtblauwe hand met gouden nagels
om mijn gezwollen keel gaat sluiten,
iets als een god, iets als een lappenboom,
dat ik je in verzen bidden kan, dat ik
de flarden van mijn wanhoop aan je hang.*

*Honderden spiegels van honderden dagen
hebben vergeefs getracht je te vervormen.
Ik heb je lief, ik heb geen andere goden
meer voor mijn aangezicht...*

.....

*'ik ga de liefde in zoals het water in
blind, handpalmen vooruit, mijn ingehouden
snikken zwellen jouw hart in mij en
steeds zwaarder wordt het er, steeds eeuwig.'*

Zo zeilt hij vandaag de liefde in. Ongehinderd door andere goden, overgelaten aan de liefde die hij zonder grote woorden wel heeft geleefd.'

Alleke Wieringa



Diaconale Geluiden

Allereerst even een correctie. U mag bij het bedrag dat in de vorige Geertebrief genoemd stond als collecteopbrengst voor het 'Kiev children and Youth support centre' 300 euro optellen, wat een totaal oplevert van € 352,-. Ergens was er iets misgegaan...

Collecte PAX-project Tajammu Shabab
Vredesavond en startavond vielen dit jaar samen, op 18 september. Elders in deze Geertebrief vindt u onder de titel 'Aan de slag?!' een artikeltje waarin verslag wordt gedaan van deze avond. De collecte tijdens de dienst bracht ruim € 395,- op. Met dat geld worden in Syrië medewerkers van de organisatie Tajammu Shabab in hun werk ondersteund. Die brengen jongens en meisjes vanuit verschillende religieuze achtergronden samen om ze lessen in vrede te geven, met humor als verbindend element.

Collecte Werkgroep Cocktail
De werkgroep Cocktail van het COC Midden Nederland ontving de collecteopbrengst (ruim € 245,-) van 9 oktober, *Coming Out Sunday*. De zestig vrijwilligers ondergaan een training, waaraan de RGU met dit bedrag bijdraagt. Ze worden er specifiek in getraind om asielzoekers te helpen hun levensverhaal op papier te

zetten, zodat het beter lukt om de IND de juiste informatie te verschaffen.

Bedankjes
Soms is er ineens een regen van bedankjes van organisaties die onze financiële steun hebben gekregen. Van Villa Vrede ontving de Diaconale Commissie een geschreven bedankkaart. Toevallig collecteren we in november weer voor hen.



Ook het Wijkloophuis Kerckebos in Zeist stuurde een brief met woorden van dank, evenals de Telefonische Hulpdienst Utrecht. De laatste zag zich gedwongen naar een ander pand te verhuizen, dat nog aangepast en ingericht moest worden om het werk van de vrijwilligers mogelijk te maken. En tot slot ontvingen we een mail van VluchtelingenWerk Midden-Nederland, waarin we toegezegd kregen 'dat de bestemming voor deze gift door VWMN zorgvuldig zal worden afgewogen

en zal worden aangewend daar waar dit het meest nodig is'.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar soms voelt het geven van alleen maar wat geld iets té gemakkelijk. Dit soort bedankjes voedt wat mij betreft de ervaring dat het ertoe doet, wat ieder op zijn of haar plek bijdraagt. Mocht u dat ook zo zien, kijkt u dan vooral nog even onderaan deze pagina.

Project van de maand: Taal doet meer
Deze rubriek geeft u inzage in de besteding van het collectegeld van de zondagen, waarop 'voor de diaconie' wordt gecollecteerd. Als project van de maand november heeft de diaconie de stichting 'Taal doet meer' uitgekozen. Er is € 500,- overgemaakt.

Zo'n dertig jaar geleden begon 'Taal doet meer' als het VOP (Vrouwenontmoetingsproject), een initiatief vanuit de gezamenlijke Utrechtse kerken om naar Nederland gekomen vrouwen van onze gastarbeiders te helpen Nederlands te leren, en ze uit hun isolement te halen. Inmiddels spreken we over een vrijwilligersorganisatie met maar liefst zeshonderd vrijwilligers per jaar.

Het werk van 'Taal doet meer' bestrijkt alle gebieden die met taalverbetering en taalverrijking van bewoners van de stad

GEVRAAGD	NAAM EN PLAATS	GEGEVENS
Iemand die zich wil inzetten in het Gebruikersplatform	Wijkloophuis Kerckebosch Zeist	Marieke Boersema, mail: marieke@wijkloophuiskerckebosch.nl tel: 06-517 60344 of 030-697 1106
Taalcoach individuele taalcoaching (spoed!) volwassenen, mentor, coördinator, voorlezer	<i>Taal doet meer</i> Utrecht	Aanmelden via een aanmeldformulier op de site: www.taaldoetmeer.nl mail: info@taaldoetmeer.nl tel : 030-294 7594
Taaldocent gevorderden (spoed!), gastvrouw/-heer, taalmaatje; spullen: seizoenskleding m/v, fietsen en toebehoren	<i>Villa Vrede</i> Utrecht	mail: info@villavrede.nl tel: 030-877 8095 of 06-249 70862

Thema-avond Heilige Families

Hoe word je bepaald door het gezin waarin je bent grootgebracht? In wat voor familie groeien de kinderen van nu op? En welke rol spelen ouders, grootouders, broers en zussen daarbij?

Utrecht te maken hebben: Nederlands leren aan immigranten en asielzoekers, leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs voorbereiden op de brugklas, mannen en vrouwen op weg helpen naar betaald werk, jonge kinderen voorlezen, middelbare scholieren helpen met hun huiswerk... Ook de Syrische en andere vluchtelingen die sinds een paar jaar in ons land zijn ingestroomd, krijgen taallessen van vrijwilligers van 'Taal doet meer'. Zij worden op hun beurt gecoacht door een klein aantal gekwalificeerde betaalde krachten.

Vanaf het begin hebben remonstranten als vrijwilliger of bestuurslid hun bijdrage aan de stichting geleverd. Ook nu zijn er leden en vrienden actief bij betrokken. Misschien inspireert het u om u als vrijwilliger aan te melden.

Iets voor u?

Bij de discussie op de vredes-/startzondag werd aangegeven dat een aantal vrienden en leden van de RGU meer direct contact wensen met de projecten waaraan we financiële ondersteuning bieden. Mocht u graag op een andere (dan een louter financiële) manier uw bijdrage willen leveren, kijk dan op de pagina hiernaast voor wat mogelijkheden bij enkele van 'onze' projecten.

*Namens de Diaconale Commissie,
Marijke Kools*

Allemaal vragen die op dinsdag 22 november in de Geertekerk aan de orde komen. Na 'Prinsen en Pechvogels' en 'De Avond van het Slachtofferschap' is 'Heilige Families' de laatste thema-avond. Het wordt een bijzondere editie, alleen al omdat theatermaakster Laura van Dolron delen uit haar veel geprezen voorstelling *Liefhebben* speelt. Hoe heb je je ouders lief? En misschien ooit je kinderen? En ze staat stil bij haar eigen zwangerschap die eindigde in een miskraam.

Familieverhoudingen

Psycholoog Frank van der Horst vertelt op 22 november over hedendaagse familieverhoudingen. Die lijken complexer dan ooit. Hoe verhouden ouders, grootouders, kinderen, vrienden en buren zich tot elkaar en welke plaats neem je daarin zelf in? Psycholoog Vincent Duindam staat vervolgens stil bij de vraag hoe spiritualiteit kan helpen bij het vormgeven van (groot)ouderschap, de uitdagingen die je onderweg tegenkomt, de sporen uit je eigen jeugd en de valkuilen die je eigen opvoeding met zich mee brengen. Ook voor niet-ouders.

Annet de Boer geeft tot slot een miniworkshop Familieverhoudingen. Wat is jouw plek in de familie, wat betekent dat voor je rol en verantwoordelijkheidsgevoel? Handig om daar in de aanloop naar het jaarlijkse kerstdiner alvast bij stil te staan.

RGU'ers half geld

Deze laatste Geertekerk thema-avond op 22 november begint om 20.00 uur en RGU-vrienden en leden betalen 5 euro entree, net als studenten en U-Pashouders. Anderen betalen 10 euro. Verkoop aan de deur of via de Facebookpagina van de Geertekerk.



Van de penningmeester

Penningmeester Wim Edelman meldt zijn tevredenheid over de binnenkomende bijdragen. Wel heeft hij extra menskracht gevraagd en gekregen voor het benaderen van wie nog niet heeft bijgedragen.

In de Geertebrief van augustus liet ik zien dat het met het verloop van de financiële bijdragen goed ging. Dat beeld is niet veranderd. Ik verwacht dat we eind oktober de € 150.000 zullen hebben gepasseerd, een bedrag dat andere jaren pas in december werd overschreden. Daarom heb ik goede hoop dat we de begrotingsdoelstelling van een totaal van € 195.000 zullen halen. Het in verschillende vormen herinneren aan het betalen van de bijdrage heeft daarbij onmiskenbaar zijn werk gedaan.

Ondoenlijk om alleen te doen

Toch moet verwacht worden dat ook dit jaar, als we verder niets doen, weer een behoorlijk aantal leden en vrienden niet zal bijdragen. Waarschijnlijk zijn het er wel beduidend minder dan vorig jaar, toen het om ongeveer 160 RGU'ers ging. In augustus heb ik laten weten dat de kerkenraad het voorneemt om iedereen telefonisch te gaan benaderen die

eind oktober nog niet heeft bijgedragen of een bijdrage heeft toegezegd. Gelet op de geheimhouding is dit primair het werk van de penningmeester. Maar het aantal zal zo groot zijn, dat het voor mij ondoenlijk is dit alleen te doen. Daarom heeft de kerkenraad besloten hier twee oud-kerkenraadsleden bij te betrekken. Ik heb Jan Bergstra (oud-voorzitter) en Gerrit-Jan van Groningen (oud-penningmeester) bereid gevonden aan dit telefonische werk mee te doen.

Overigens herhaal ik nog eens met nadruk dat er omstandigheden kunnen zijn dat iemand niet in staat is bij te dragen. Mijn dringende verzoek is dat men dan met mij contact opneemt. Dat kan via tel 030-696 2448, of via e-mail: penningmeester@geertekerk.nl.

Anders

Tenslotte nog iets over de brief die ik in september aan de mensen verstuurd heb die op dat moment nog niets hadden bijgedragen. De toon van die brief was nogal dwingend. Dat zal ik een volgende keer anders proberen te doen. Ik hoop dat de ontvangers mij willen vergeven.

Wim Edelman

Kaarsen en kaarten voor Exodus

Tijdens de vier Adventszondagen – 27 november en 4, 11 en 18 december – is er na de viering weer gelegenheid om kaarsen en kerstkaarten te kopen. De kaarsen worden gegoten door Stef Knuvelder, uit restanten van kaarsen uit diverse religieuze hoeken (remonstrants, Janskerk, RK kerken, boeddhistisch) en kunnen dus met recht oecumenische kaarsen genoemd worden. De kerstkaarten zijn handgemaakt door Wil Everwennink. De opbrengst van de verkoop wordt in zijn geheel als gift geschonken aan Exodus, de stichting voor opvang en begeleiding van ex-gedetineerden. Zij zijn ieder jaar weer bijzonder blij met deze kerstgift. 'Het zou mooi zijn als we als RGU'ers ook dit jaar weer een ruime gift konden doneren', schrijft Stef Knuvelder. De verkoop vindt tijdens de Advent ook plaats in de Janskerk en de Johannes-Centrumgemeente.



Advent, tijd van verwachting

In de adventsperiode zullen we dit jaar aansluiten bij het interkerkelijk project 'Maak het mee!' van Kind op Zondag. Vier bijbelse figuren vertellen op vier Adventszondagen over het thema 'verwachting'. (Zie ook het leesrooster.)

De grote profeet Jesaja komt eerst, met zijn beroemde visioen van vrede op aarde. Johannes de Doper wekt op de tweede Advent op zijn manier de verwachting van de ware mens die niet ver meer is. Een leerling van Jezus, Jacobus, spreekt van het geduld dat hoort bij het verwachten. En op de vierde Advent horen we van de

droom van Jozef, de man van Maria, waarin hem wordt verteld dat het goed komt.



Ster van verwachting

Het beeld van deze weken is dat van een grote ster, de ster van verwachting, die is opgebouwd uit vijf puzzelstukken.

Elke week wordt een nieuw puzzelstuk toegevoegd en het sluitstuk is het kerstfeest. Dan lezen we het kerstverhaal naar het Evangelie van Lucas waarin verwachtingen gerealiseerd worden, belichaamd in de geboorte van Jezus.

Projectliederen

De diensten krijgen nadere samenhang door het gebruik van projectliederen. Ook zal er al steeds een verrassende vooruitblik zijn op het kerstspel, dat dit jaar geschreven is door Ineke Ludikhuizen.

Maarten van der Bijl

Schrijf de autoriteiten van Saudi-Arabië



De Saudi-Arabisch menschenrechtenverdediger Saud al-Hashimi kreeg onlangs in de gevangenis twee beroertes. De medische zorg die hij nodig heeft wordt hem onthouden.

Dr. Saud al-Hashimi zit een gevangenisstraf van dertig jaar uit. Hij werd in 2007 opgepakt omdat hij opriep tot politieke hervorming, en van plan was een onafhankelijke menschenrechtenorganisatie op te richten in Saudi-Arabië.

Zijn gezondheid gaat in de gevangenis achteruit. Hij heeft

al lange tijd last van hoge cholesterol, bloedarmoede en gewrichtsontstekingen. Ook heeft hij twee beroertes gehad. De medicatie en voeding die hij nodig heeft, worden hem niet gegeven.

Op zondag 13 november kunt u na afloop van de dienst een brief ondertekenen, die gestuurd wordt naar de autoriteiten van Saudi-Arabië. We vragen u hen op te roepen dr. Saud al-Hashimi onmiddellijk vrij te laten en hem goede medische zorg te geven.

Werkgroep Amnesty International





'Taal doet meer' doet steeds meer

Aan de slag?!

De startzondag ligt alweer een tijdje achter ons, maar Christine Sluyterman kijkt nog even terug. Ze zag een drukbezochte viering en een levendige uitwisseling bij de koffie en bij de twee bijzondere activiteiten na de dienst.

In de Zuiderfoyer leidde Arie Nico Verheul een Geertecafé over de mogelijkheden om je in te zetten voor vrede. In een open gesprek passeerden verschillende projecten de revue, zoals de *VoorleesExpress* van stichting Taal doet Meer en het Kirkuk-project dat Irakese en Nederlandse jongeren bij elkaar brengt. Maar er was ook ruimte voor aarzelingen en drempels om daadwerkelijk zelf aan de slag te gaan. De bereidheid om zelf iets te doen was in elk geval overduidelijk aanwezig. Tegelijk waren er onder het orgel mensen met elkaar aan de praat. Drie organisaties die door de diaconie gesteund worden, kregen de kans om in vijf minuten hun werk te belichten. Zo hoorden we over Taal doet Meer, Peace Brigades International en Het Prentenboek.

Iedere korte presentatie mondde uit in een stelling, waarover in kleine groepjes gesproken werd. Het ging over inclusiviteit, over het gebruik van beelden naast woorden en je nek uitsteken voor anderen.

De stellingen nodigden er toe uit om dicht bij huis te blijven. Wat doen we zelf? Wat zouden we kunnen doen? Wat niet? Er kwamen ervaringen en ideeën ter tafel.

Vrijplaats

Voor alle RGU'ers is de Geertekerk een soort vrijplaats, een plek om tot zichzelf te komen en inspiratie op te doen. Dat de gemeente geen doorsnee van de Utrechtse bevolking is, wordt niet als een bezwaar gezien. De RGU werkt wel op verschillende manieren aan inclusiviteit. Zo zijn er de contacten met de moskee, de participatie in lokale netwerken en de betrokkenheid via de diaconie bij zeer diverse doelgroepen. Dat daarbij niet alleen woorden, maar ook beelden gebruikt kunnen worden, vindt iedereen belangrijk. Op dit moment gebeurt dat te weinig. Enkele

ideeën: een gesprekskring aan de hand van beeldmateriaal, een kunstenaar in residence een periode laten meekijken en meedoen en zo tot een beeld laten komen, de inzet van de beamer tijdens de dienst.

Onzekerheden

Uitgebreid werd stil gestaan bij de eigen inzet. Durf je je nek uit te steken en pal te staan voor rechtvaardigheid? Durf je een ander openlijk te steunen? Hierbij kwamen ook onzekerheden naar voren. Gesuggereerd werd om in de Geertekerk een workshop te organiseren om te oefenen met dit soort situaties.

En er rolde een nieuwe stelling (of voorstel) uit: 'Gezamenlijke praktische inzet voor anderen zou de RGU als geloofsgemeenschap geloofwaardiger kunnen maken'. Daar moeten we het zeker over hebben. O nee, daar moeten we gewoon iets mee dóen!

Christine Sluyterman

Concerten in de Geertekerk

Vrijdag 4 november – 20.30 uur
Huygens Vocaal Ensemble: *Modern Moments*, hedendaagse koormuziek van F. Martin, E. Grieg en V. Tormis
Info: www.huygensmusic.nl

Zaterdag 5 november – 17.00 uur (luisteren)
Allerzielen meezingconcert: *Requiem* van G. Fauré
Info: www.meezingconcerten.nl

Zondag 6 november – 19.30 uur
Bachcantatedienst
J.S. Bach, cantate *Ach wie fluchtig, ach wie nichtig* (BWV 70)
Info: www.bachcantates-utrecht.nl

Vrijdag 11 november – 20.15 uur
Cugnon Consort: *Bruisend Bach* – dubbel en tripelconcerten van J.S. Bach
Info: www.cugnonproject.com en Facebook

Zaterdag 12 november – 20.15 uur
Het Orkest Amsterdam met de *Zwanenmeer-suite* (op. 20) va. P.I. Tsjaikovski en werk van J. Sibelius en L. v. Beethoven
Info: www.hetorkest.nl

Zaterdag 19 november – 20.15 uur
Kamerorkest Pulcinella speelt de *Vuurvogel-suite* van I. Strawinsky en *Sheherazade* van N. Rimsky-Korsakov
Info: www.kamerorkestpulcinella.nl

Zondag 20 november – 15.30 uur
Trajecti Voces met het mirakelspel *Perezwojny* (de klokken) van V. Gavriliin
Info: www.trajectivoces.net

Vrijdag 25 november – 20.30 uur
Johannette Zomer en het Tulipa Consort met het programma *Laudate!* (ook op CD) muziek van A. Vivaldi
Info: Johannettezomer.com/tulipaconsort

Zondag 27 november – 15.30 uur
Utrechts Vocaal Ensemble zingt de *Messiah* van G.F. Händel
Info: utrechtsvocaalensemble.nl

Zaterdag 3 december – 20.15 uur
Symfonieorkest Bellitoni met R. Schumann, *Symfonie nr. 3* en J. Brahms, *Pianoconcert nr. 2* (solist Hannes Minnaar)
Info: <http://www.bellitoni.nl>

Zondag 4 december – 19.30 uur
Bachcantatedienst
J.S. Bach, cantate *Wachet! betet! betet! wachet!* (BWV 70)
Info: www.bachcantates-utrecht.nl

Vrijdag 16 december – 16.00 uur
Kerstconcert Kamerkoor Decibelle: *Veni Emmanuel*
Info: info@decibelle.net

Zaterdag 17 december – 20.00 uur
Vocaal Ensemble Vivavoce zingt de *Messiah* van G.F. Händel
Info: www.vivavoce.nl

Zondag 18 december – 20.00 uur
Cappella Pratensis – Kerst met Josquin des Prez: *Polyfonie rond de kribbe*
Info: www.oudemuziek.nl



Cappella Pratensis op zondag 18 december

Vrijdag 23 december – 19.00 uur (luisteren)
Meezingconcert: *Weihnachts Oratorium* van J.S. Bach
Info: www.passieprojecten.nl

Vrijdag 30 december – 20.00 uur
Jeugdorkest Nederland met L. v. Beethoven: *Pianoconcert nr. 3* (solist: Mischa Tijn); G. Gershwin en S. Prokofjev
Info: www.jeugdorkest.nl

Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23,
3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
Banknr. NL27 INGB 0000 2804 46
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

Kerkelijk bureau in de Geertekerk
geopend di. t/m vrij. 09.30 – 12.00 uur
tel. 030-2340198

Predikanten

Ds. F. Kruyne

Arie van de Heuvelstraat 29
3981 CT Bunnik
e-mail: fkruyne@planet.nl
www.floruskruyne.nl
tel. spreekuur (030-2368873)
wo, do en vr 18.00-19.00 uur

Mw. ds. A.L. Wieringa

Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten
e-mail: alwieringa@icloud.com
tel. spreekuur (030-2882908)
di, wo en do 17.00-18.00 uur

Ds. P. Dronkers

Surinamestraat 8, 3531 KL Utrecht
e-mail: pieterdronkers@gmail.com
tel. spreekuur (06-484 08099),
ma, di en wo 17.00-18.00 uur

Diaconale Commissie

Mw. I. Rombach

e-mail: diaconie@geertekerk.nl
Bankr. NL87 INGB 0000 1198 01
t.n.v. penningmeester Diaconale Commissie RGU

Voor overige gegevens: zie jaarboek en programmaboek, verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau.

Redactie Geertebrief

Simon Knepper (eindredactie)
Barbara Schouten, Annelies Oldeman

Redactieadres:

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
Lay-out: www.pixelsandpencils.nl

De volgende Geertebrief (kerstnummer) verschijnt op 16 december 2016. Kopij aanleveren op uiterlijk *donderdag 1 december* vóór 10 uur v.m.

Kerkdiensten

Zie voor Vrijzinnigen Nederland: www.vrijzinnigen.nl

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang 10.30 uur

06 nov ds. Florus Kruyne

13 nov ds. Florus Kruyne, Verteluur, Klub

20 nov ds. Alleke Wieringa, laatste zondag kerkelijk jaar, herdenking overledenen, mmv de Geertecantorij

27 nov ds. Pieter Dronkers, 1^e Advent, Woord en Tafel, Verteluur, crèche

04 dec ds. Alleke Wieringa, 2^e Advent

11 dec ds. Pieter Dronkers, 3^e Advent, Verteluur, crèche

Remonstrantse werkgroep

West-Betuwe

R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen

Aanvang 09.30 uur

06 nov ds. J.D. Noest

20 nov ds. F. Kruyne, Gedachtenisdienst

04 dec ds. G. van Hiele, 2^e Advent

Doopsgezinde Gemeente Utrecht

Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270

Aanvang 10.00 uur, zie www.doopsgezindutrecht.nl

EUG/Janskerk gemeente

Janskerk, Janskerkhof 28

Aanv. 11.00 uur, zie www.eug-janskerk.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Amerongen/Leersum

Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen

Tel. 0343-452 266 Aanvang 10.30 uur

(1e, 3e, 5^e zondag + kerkelijke feestdagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Bithoven

Woudkapel, Beethovenlaan 21

Tel. 030-229 1642 Aanvang 10.30 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Doorn

De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan

Tel. 0343-561 413 Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Driebergen

Parklaan 7 Tel. 0343-521 996

Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnig Nederland, afdeling Stichtse Vecht

Wilhelminaweg 7, Maarssen

Tel. 0346-564 571 Aanvang 10.30 uur

(om de 14 dagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zeist

Kerkweg 19-23 Tel. 030-692 3828

Zondagse ontmoetingen: 10.30 uur

Rooster autodienst



Onderstaand het rooster voor de autodienst voor de komende tijd. Als u van de autodienst naar de Geertekerk gebruik wilt maken, kunt u zelf contact opnemen met de 'dienstdoende chauffeur' (vóór vrijdagmorgen 12.00 uur).

06 nov

mw. T.J.E. Maris tel. 030-254 0335
(06-525 469 56)

13 nov

dhr. C. Hardeman tel. 030-251 3612
(06-519 490 77)

20 nov

dhr./mw. Fournier tel. 0343-491 578

27 nov

dhr. C. Görts tel. 030-691 9538

04 dec

dhr. J. Bergstra tel. 030-271 4215

11 dec

dhr. P. Pols tel. 030-271 7330

Agenda

07 nov *Cursus Dwarsgeloven*, olv dhr. Jan-Willem Nieuwenhuijsen, 20.00 uur in de Geertekerk

07 nov *Aandachtstraining/Mindfulness* olv ds. Florus Kruyne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51

08 nov *High Tea* olv ds. Heine Siebrand 15.30 uur in de Geertekerk

14 nov *Cursus Dwarsgeloven*, olv dhr. Jan-Willem Nieuwenhuijsen, 20.00 uur in de Geertekerk

14 nov *Aandachtstraining/Mindfulness* olv ds. Florus Kruyne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51

15 nov *Bijbelkring Zeist*, olv ds. Pieter Dronkers, 14.00 uur in de Oldenborgh,

Arnhemseweg 16 Zeist

16 nov *Cursus Jungiaans denken en werken*, olv Marijke Kools, 19.30 uur in de Geertekerk

18 nov *Gesprekskring Hoe verzilver je de vergrijzing?* 14.00 uur in de Geertekerk

21 nov *Aandachtstraining/Mindfulness* olv ds. Florus Kruyne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51

23 nov *Christelijke en Boeddhistische teksten*, olv ds. Florus Kruyne, 20.00 uur in de Geertekerk

24 nov *Bijbelkring 'Van kافت tot kافت'*, olv ds. Alleke Wieringa, 10.00 uur in de Geertekerk

08 dec *Twaalf heilige nachten*, olv ds.

Alleke Wieringa, 14.00 uur in de Geertekerk

13 dec *High Tea*, olv ds. Heine Siebrand, 15.30 uur in de Geertekerk

13 dec *Kerstkaarten schrijven*, 19.30 uur in de Geertekerk

15 dec *Twaalf heilige nachten*, olv ds. Alleke Wieringa, 14.00 uur in de Geertekerk

Zie voor uitgebreide informatie over de cursussen het programmaboekje of www.geertekerk.nl.