

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

September 2016



3

Experimenteren
in de kerk



4

Vrede centraal op
Startzondag



5

Geertekerk in
minimaatje



28 augustus. *Lucas 14:1,7-14*

Doe niet wat nodig is om in de gunst van anderen te raken, maar doe de dingen die nodig zijn om van de wereld een betere en mooiere plek te maken. Of zoals Jezus zegt: organiseer liever een diner om mensen die honger hebben te voeden, dan om je netwerk te verstevigen.

4 september. *Lucas 14:25-33*

Wie de radicale boodschap van Jezus echt in de praktijk wil brengen kan niet in de leunstoel blijven zitten. Als je iets wil toevoegen, dan vraagt dat blijvende inzet. Zout is iets goeds, zegt Jezus. 'Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven?'

11 september. *Lucas 15:1-10*

In de gelijkenis van het verloren schaap toont Jezus ook zijn andere gezicht. Radicaliteit gaat tegelijkertijd gepaard met liefde en aandacht. Als er ook maar één iemand verloren dreigt te gaan, gaat de herder op zoek om het te vinden.

18 september. *Genesis 25:19-34*

De komende weken lezen we de verhalen over het nageslacht van Abraham: Isaak, Jakob en Jozef. De zwangerschap van Rebekka, de vrouw van Isaak, is een teken aan de wand: 'De kinderen in haar lichaam botsen hard tegen elkaar. "Als het zo moet gaan" dacht Rebekka, "waarom leef ik dan nog?"". Tijdens hun leven zouden Jakob en Esau nog vele malen in botsing komen.

25 september. *Genesis 28:10-22*

Het geslacht van Abraham is een geslacht van dromers. Jozef wordt er beroemd mee, maar zijn vader Jakob kan er ook wat van. Hij droomt over een ladder die tot in de hemel reikt. Het land waarop hij ligt te slapen wordt hem in die droom beloofd. Als Jakob wakker wordt, beseft hij dat dit land niet zozeer van hem is, als wel aan de Eeuwige behoort.

Peter Dronkers

Startzondag annex Vredeszondag

Al vóór de zomervakantie hebben de Programmacommissie, de Diaconie en de Vredesgroep de koppen bij elkaar gestoken om de Startzondag annex Vredeszondag van 18 september vorm te geven. We hopen dat u allemaal komt om het resultaat te beleven!

We hebben ons jaarthema 'Vrij Spel' gekoppeld aan het thema 'Vrede verbindt' van de Vredesweek. De dienst, die samen met de Vredesgroep is voorbereid, wordt geleid door ds. Alleke Wieringa. Na de dienst is er gelegenheid om kennis te nemen van het Utrecht-brede Kirkukproject in Irak, dat de verschillende bevolkingsgroepen en religies daar onder andere via onderwijs met elkaar in contact brengt en tracht te verzoenen. Ons gemeentelid Arie Nico Verheul, tot voor kort voorzitter van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR), zal ons hier in het Geertecafé uitgebreid over vertellen.

Pitches en speeddaten

De diaconie steunt, zoals u weet, een groot aantal projecten. Voor deze gelegenheid zetten wij drie op vrede gerichte projecten in de schijnwerper. Met een



korte 'pitch' stelt elk project zich voor, waarna u wordt gevraagd naar aanleiding van een prikkelende stelling met elkaar te speeddaten.

U kunt zich laten informeren over de projecten van de diaconie en over het aanbod van de programmacommissie. Ook kunt uw mening geven en ideeën toevoegen.

Intussen laten we u niet op een droogje zitten. Als er zo hard gewerkt wordt, moet de inwendige mens ook worden versterkt. Daar zorgen we voor met koffie, thee en broodjes.

Rond half twee zullen we deze startbijeenkomst van het nieuwe seizoen afsluiten. Wij zien uit naar uw komst!

Namens Programmacommissie, Vredesgroep en Diaconie, Judith Fournier

Nieuw seizoen Verteluur

Ook het komend seizoen is er weer Verteluur voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De leiding hoopt dat ook dit seizoen weer fijn en inspirerend zal worden. Anders dan in het Programmaboekje staat vermeld is het Verteluur niet – zoals de crèche – maandelijks, maar frequenter! We beginnen op de Startzondag (18 september) met als thema Vrede. Daarna gaan we op de zondagen 2 oktober, 9 oktober, 30 oktober en 13 november verder met Exodus. Op 27 november (eerste Advent) en 11 december kijken we vooruit naar Kerstmis (de komst van het licht).

Voor kinderen die meedoen met het kerstspel is er op 11 december ook de gelegenheid daarvoor te repeteren, net als op 18 december. Mogelijk wordt ook op 4 december nog een kerstspelrepetitie ingelast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariken Hanke van Peurse (tel. 030-244 6556, mhankevp@gmail.com).

Wees welkom!

Leiding Verteluur



In de Geertebrief van juni schreef ik over het nieuwe landelijke jaarthema van de remonstranten: 'Pleidooi voor vrijheid'. Dat thema heeft te maken met de typisch protestantse hang naar vrijheid, die in de zestiende eeuw door Maarten Luther op de kaart is gezet.

In de Geertekerk hebben we het landelijke jaarthema omgedoopt in 'Vrij spel', omdat *pleidooi* wel erg rationeel en denkerig klinkt. Het kernwoord is 'spel'. Spelen gaat namelijk niet alleen over ratio en denken, maar ook over plezier, teleurstelling. Over in je lichaam spanning en vreugde voelen en wellicht de verleiding om vals te spelen.

Spelen betekent dus met huid en haar betrokken zijn. En waar het bij een 'pleidooi' nogal eenrichtingsverkeer blijft, is spelen toch vooral iets dat je samen met anderen doet. Volgens sommigen ligt ergens in het samenspelen zelfs het begin van de culturele orde: de mens is ten diepste een spelend wezen.

Kwetsbare bezigheid

Omdat je er vaak helemaal ingetrokken wordt, is spelen tegelijkertijd een kwetsbare bezigheid. Al is het 'maar' een spelletje, toch kun je na afloop gekwetst, beledigd, teleurgesteld, maar ook superegelukkig en tevreden achterblijven. Om te voorkomen dat de spelers beschadigd raken, zijn er wat beschermende regels nodig. En dat is dan weer lastig, want het brengt al snel weer het spelkarakter in gevaar. Een spel met strakke regels is saai.

Om het spel niet dood te reguleren, zijn naast een paar basale regels vooral vertrouwen in de medespelers en veiligheid nodig. Het vertrouwen dat we netjes met elkaar om zullen gaan en het spel niet zullen bederven.

Het ideaal van een 'vrij spel' waarin alles kan is onbereikbaar, maar het zou wel mooi zijn om met zo min mogelijk regels en zoveel mogelijk onderling vertrouwen en veiligheid toe te kunnen. Nu lijkt dat onderlinge vertrouwen in de samenleving steeds minder te worden. Een zorgwekkende ontwikkeling. Want als vertrouwen verdwijnt, komen er meer regels en meer handhaving: per saldo een veel duurdere oplossing. Dus voor zover het onderlinge vertrouwen nog bestaat, moeten we het koesteren en waar mogelijk water geven en weer laten groeien. In de samenleving – en ook in de kerk.

Experimenteren

Met dat laatste willen we experimenteren dit jaar: hoe ver komen we ermee in de Geertekerk? Hoeveel vrijheid en hoeveel spel kunnen we elkaar gunnen? Hoeveel ruimte voor experimenten? Hoeveel ruimte voor afwijkende ideeën en verstoringe inzichten?

Dat betekent een zoektocht in kringen en leesclubs, maar misschien ook wel in de zondagse vieringen. Want de zondagse 'liturgie' is een spel bij uitstek: het is een spelvorm om samen te zoeken naar wat heilig, inspirerend en van eeuwigheidswaarde is. Daarvoor hebben we in de loop der tijd regels en vormen bedacht, maar kan het niet nog anders?

En tot slot kan het thema 'vrij spel' zelfs van betekenis zijn voor de manier waarop de Remonstrantse Gemeente Utrecht georganiseerd is. Het komend jaar wordt het bestaande beleidsplan geëvalueerd en nieuw beleid voorbereid. Hoe kunnen we als Geertekerk een nog vrijere en verdraagzame gemeenschap worden? Ik hoop op een *speels* jaar.

Pieter Dronkers

‘Vrede verbindt’

Al vijftig jaar neemt PAX het voortouw in het organiseren van de Vredesweek. Dit jaar wordt die week gehouden van 17 t/m 25 september onder het motto ‘Vrede verbindt’.

Vredesorganisatie PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken burgers wereldwijd werkt PAX aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.

Want vrede is niet vanzelfsprekend. Het is een voorrecht waar we ons met elkaar voor moeten blijven inzetten. We mogen ons niet laten ontmoedigen door de overmacht van geweld en angst. Zelfs in Syrië zijn er nu moedige mensen die zich blijven inzetten voor vrede, zoals medewerkers van de organisatie ‘Tajammu Shabab’. Dat doen zij door kinderen samen te brengen van alle religieuze achtergronden, jongens en meisjes, en die lessen in vrede te geven. De lessen bieden een alternatief voor de lessen in haat en geweld waar ze mee opgroeien. Zo leert een nieuwe generatie daar dat verbinding vrede brengt. Ook in onze eigen samenleving wordt het steeds moeilijker om open te staan voor elkaars verschillen en standpunten.



Maar ook bij ons zijn er mensen die de moed hebben om bruggen te slaan en zo de vrede een stapje dichterbij te brengen. Vrede heeft met moed te maken, de durf om elkaar echt te willen verstaan, ook al is dat moeilijk.

Dit jaar worden in de Geertekerk Startzondag en Vredeszondag gecombineerd. Deze combizondag van 18 september staat in het licht van vrede en van het jaarthema ‘Pleidooi voor de vrijheid’. We gaan met elkaar in gesprek over de samenhang en wat we daar als kerk in kunnen betekenen. De collecte is bestemd voor de organisatie ‘Tajammu Shabab’. Na de dienst zal er een uitgebreid programma zijn, zie daarvoor het bericht over de Startzondag elders in deze Geertebrief.

Iris Wevers, namens de vredesgroep RGU

Prinsen en pechvogels

Op dinsdag 20 september is er weer een bijzondere avond in de Geertekerk. Na de Midzommernijmeravond was het de bedoeling om nu aan een serie Tirades te beginnen. Zo staat het in het programmaboekje 2016-2017. De data blijven staan, maar de invulling wordt anders. Op Prinsjesdag 20 september gaan we samen op zoek naar de invloed die het ideaal van de prestatiesamenleving op ons heeft. Presteren en participeren zijn tegenwoordig de kernwoorden in politiek en samenleving. Maar ernaar handelen is niet altijd makkelijk of mogelijk. Hoogleraar liberaal christendom Laurens ten Kate geeft een analyse van de waarden die in de prestatimaatschappij centraal staan. Er is een spoedcursus omgaan met dromen die niet uitkomen en een prachtige solodansperformance over prestatiedruk. Aan het programma wordt nog gesleuteld, dus houd voor de definitieve programmering geertekerk.nl in de gaten.

Het programma is getiteld ‘Prinsen en pechvogels’. Het begint om 20.00 uur en de toegang voor RGU-leden en -vrienden, studenten en U-pashouders bedraagt € 5,-. Anderen betalen € 10,-.

Collectes



Collecte 4 september

...voor kinderen in Kiev

De collecte op zondag 4 september is bestemd voor het Kiev Children and Youth Support centre (KCYSC). Onder leiding van Bogdan Bashtovy helpt dat jongeren die opgegroeid zijn in kindertehuizen bij het vinden van onderdak en het volgen van vervolgoopleidingen. Ook biedt het juridische bijstand en

ondersteunt het bij medische problemen. Het centrum organiseert voor de jongeren een mentor, vaak een oud-leerling, die ze helpt zelfstandig de weg te vinden na het verlaten van het kindertehuis. In veel geval-



... hulp aan jongeren die zijn opgegroeid in kindertehuizen...

len gaat het om jongeren met een lichamelijke beperking. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oost Oekraïne hielp Bogdan Bashtovy, samen met de bij het supportcentrum betrokken vrijwilligers, vaak ook jongeren het oorlogsgebied te verlaten om elders woonruimte te vinden, plus een nieuwe opleidingsplaats of een baan. Ook de jongeren die achterbleven kregen steun in de vorm van voedselpakketten, geld om te overleven en medicijnen. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met Lies van Weezel, vriend van de Geertekerk en bestuurslid Stichting Oekraïne-Kiev-Utrecht (OeKU).

Diaconale Commissie

Geertekerk in minimaatje

Sinds bijna een jaar bestaat er een maquette van de Geertekerk waarvan de details tot op fracties van een millimeter kloppen. Na Kerken Kijken Utrecht krijgt dit kleine kunstwerk een permanente plaats in de kerk. Annelies Oldeman ondervroeg Karel Bakker over de bouwgeschiedenis.

We zitten in Nieuwegein tegenover elkaar aan de keukentafel, terwijl buiten de regen neerklettert. Aan deze tafel is de maquette van de Geertekerk ontstaan. Plus zeven andere, alle onder de vaardige handen van Karel Bakker. Bakker begon als grafisch medewerker (zetter) van het Utrechts Nieuwsblad. Nadat de razendsnelle technische ontwikkelingen in de grafische industrie het zettterswerk overbodig hadden gemaakt, besloot hij zich om te scholen tot reproductiefotograaf. 'Dat heb ik tot mijn pensioen gedaan. Die twee ambachten komen mij bij deze hobby geweldig van pas.'

Dus dat is het geheim. Ben je van jongs af aan vertrouwd geweest met de Geertekerk? Bakker: 'Nee, ik heb zesentwintig jaar in Kockengen gewoond. Mijn vader was daar hoofd van de School met de Bijbel. Dat betekende: elke zondag naar de kerk. Na Kockengen vertrokken mijn vrouw en ik met onze kinderen naar Utrecht. Twee dochters bezochten de Katholieke Koorschool en zongen driemaal per maand in de mis. Ik ben jarenlang gids voor KKKU geweest, eerst in de Augustinuskerk en daarna 14 jaar in de Catharijne Kathedraal. De Geertekerk leerde ik van binnen kennen tijdens de maandelijkse Bachcantatediensten.'

Je had vóór je model van de Geertekerk toch al andere maquettes gemaakt? 'Klopt. De eerste ontstonden na mijn pensionering, op Texel. Het begon met het schilderachtige kerkje in Den



Hoorn. Van lieverlee werden het vijf kerkjes op Texel en later ook de kerken in Kockengen en Blauwkapel. Dat laatste was in 1960 gekocht en gerestaureerd voor oecumenische diensten. Voor die maquettes gebruik ik verschillende soorten karton, plus een liniaal en een breekmes. En voor de spitsbogen nog een hobbymes. Vooral die spitsbogen betekenen altijd een precisiewerkje, daarbij komt m'n expertise als grafisch vakman me nog goed van pas.'

Hoe kwam je aan de afmetingen? Waren er nog bouwtekeningen?

'Dat is behoorlijk lastig geweest. De plattegrond van de Geertekerk vond ik gemakkelijk via internet in het Gemeentearchief. Maar ik stuitte op twee moeilijkheden. De Geertekerk heeft twee zijbeuken, wat de andere kerken niet hadden, en er stond niet in het archief hoe hoog de Geertekerk is. Hoe moest ik dat berekenen? Ik besloot de maat te nemen van de stenen van de buitenmuur, ik heb die stenen stuk voor

stuk geteld en vervolgens op de computer berekend wat de hoogte moest zijn. Toen dat was gebeurd, fotografeerde ik de bakstenen van de buitenmuren. Die foto's heb ik in de computer tot het juiste formaat verwerkt. Het resultaat printte ik uit en heb ik op het karton geplakt.'

Ik zie de vroegere reproductiefotograaf aan het werk. En de torenspits?

'Voordat de torenspits was voltooid, bracht ik het hele bouwsel al naar de Geertekerk. Op 16 mei ben ik nog speciaal teruggekomen voor de spits. Toen was het model eindelijk klaar. Met ledlampjes heb ik de verlichting aangebracht. Inmiddels had ik ook de glas-in-lood ramen in de zijbeuken gefotografeerd en op maat verkleind. Die ramen moest ik op overtrekpapier printen om het licht erdoor te kunnen laten schijnen.'

Naast maquettes maak je ook tekeningen van Utrechtse kerken. Wanneer komt er een expositie van al dat moois?

'Er zijn al een paar tentoonstellingen van mijn tekeningen geweest en ik heb er ook een aantal verkocht. Voorlopig staat er een maquette van de Domtoren op stapel. Dat is een particuliere opdracht, waar ik erg veel zin in heb.'

Dank voor deze interessante uitleg, Karel – en leve de digitale techniek, die dit monnikenwerk mogelijk maakte!



Diaconale Geluiden

We zijn blij om u te kunnen meedelen, dat Maartje Bakker zich bereid heeft getoond om zitting te nemen in de Diaconale Commissie. Na het aftreden van Trudy Schreuder Goedheyt was er een vacature ontstaan.

Maartje heeft voor de zomer een vergadering bijgewoond en is daarna tot haar besluit gekomen. Ze is sinds Pinksteren jl. lid van de RGU. Ze heeft specifieke affiniteit en ervaring met mensen met een andere culturele achtergrond en hoopt met name een bijdrage te kunnen leveren voor de doelgroep nieuwkomers/vluchtelingen.

Op welke zondag de bevestiging van Maartje zal plaatsvinden, is op dit moment nog niet bekend.

Collectes

De collecte voor Schuldhulpmaatje (5 juni) bracht bijna € 218,- op. Dit project van Kerk in Actie voorziet in de behoefte aan schuldhulpverlening. Hiertoe opgeleide vrijwilligers beoordelen situaties van klanten aan de hand van duidelijke richtlijnen en verstrekken leningen of doen giften.

Op de eerste zondag van juli was de collecte bestemd voor Syrische schoolkinde-

ren in Beirut, Libanon. U gaf met elkaar bijna € 245,- voor onderwijs in oorlogsgebieden. Het geld wordt gebruikt om het mogelijk te maken dat acht Syrische kinderen – sommige in de basisschoolleeftijd, andere in die van het voortgezet onderwijs – naar school kunnen gaan. Dat betekent investeren in de toekomst, ondanks de uitzichtsloze en droevige omstandigheden.

Tot slot konden we bijna € 332,- naar het Wijkloophuis Kerckebos Zeist overmaken dankzij de collecte van 7 augustus. De laagdrempeligheid van deze plek voorkomt dat een aantal vaste bezoekers in isolement of andere moeilijkheden raken. Ze ontmoeten er anderen, en krijgen – en geven! – er de benodigde steun, adviezen, aandacht en/of praktische hulp. Het motto: Voor bewoners door bewoners.

Project van de maand

Deze rubriek geeft u inzage in de besteding van het collectegeld van de zondagen, waarop 'voor de diaconie' wordt gecollecteerd en er geen specifiek doel wordt toegelicht. In augustus krijgt de organisatie Peace Brigades International (PBI) uit deze diaconale gelden € 750,-.

Graag steunen we deze organisatie, die een geweldloze, onpartijdige en internationale aanpak gestalte weet te geven bij

de conflictoplossing in situaties waarbij de verdedigers van mensenrechten bedreigd worden.

De vrijwilligers van PBI doen niets, maar ze dragen duidelijk herkenbare kleding. Ze zijn aanwezig en vertegenwoordigen zo de internationale gemeenschap. Hun aanwezigheid biedt bescherming op momenten dat verdedigers van mensenrechten actief zijn in bijvoorbeeld Colombia, Honduras, Guatemala, Mexico, Nepal, Indonesië en Kenia.

PBI werkt uitsluitend op verzoek van lokale mensenrechtenorganisaties en individuele mensenrechtenverdedigers. Dat gebeurt op basis van de overtuiging dat duurzame conflictoplossing alleen slaagt als de lokale bevolking deze zelf draagt. Kijk op www.peacebrigades.nl, daar vindt u een documentaire van ruim 8 minuten over PBI-Nederland. De moeite waard!

Komende collectes

De collecte op 4 september is bestemd voor het Kiev children and Youth support centre (KCYSO). Op de Startzondag annex Vredeszondag van 18 september wordt uw bijdrage gevraagd voor een project van PAX. Beide doelen worden elders in deze Geertebrief besproken.

*Namens de Diaconale Commissie,
Marijke Kools*



Peace Brigades International in Colombia

Van de penningmeester

Ik ben erg verheugd te kunnen melden dat het goed gaat met het betalen van de bijdragen door leden en vrienden. Eind juli was in totaal al ruim 106.000 euro overgemaakt. Uit bijgaande grafiek blijkt dat dit bedrag in 2015 pas eind oktober en in 2014 pas eind september werd gehaald.

Een goede ontwikkeling is ook dat het aantal schenkingsovereenkomsten blijft toenemen. Ik verwacht dat eind dit jaar de totale waarde daarvan (het jaarlijks te schenken bedrag) de 50.000 euro zal passeren. Ook het aantal mensen dat zonder schenkingsovereenkomst periodiek per maand of kwartaal overmaakt is groeiende. Die periodieke betalingen zijn onder-tussen goed voor een totale jaarbijdrage van 25.000 euro. Maar zoals bekend: in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.

We mikken in 2016 op een stijging van de bijdragen van 185.000 tot tenminste 195.000 euro. Die stijging zal vooral moeten komen uit het verminderen van het zorgwekkend grote aantal mensen, namelijk circa 160, die in 2015 in het geheel niet financieel bijdroegen. Daartoe heb ik om te beginnen die mensen per brief eraan herinnerd dat van hen een bijdrage wordt verwacht. Dat heeft tot resultaat gehad dat enkele tientallen ondertussen voor 2016 al wel hebben bijgedragen. En meermalen is daarbij alsnog voor 2015 en in een enkel geval zelfs nog voor 2014 betaald. Ik waardeer dit zeer!

Telefonisch contact

Maar dit is niet voldoende. Daarom krijgt iedereen die ultimo augustus nog geen bijdrage heeft betaald of een bindende toezegging heeft gedaan in september een herinnering. Verder heeft het dagelijks bestuur het volgende besloten: Met degenen van wie eind oktober nog steeds geen bijdrage is ontvangen zal telefonisch contact worden opgenomen. Daarbij realiseert het dagelijks bestuur zich dat



er goede redenen kunnen zijn waarom iemand pas tegen het eind van het jaar wil betalen.

Is dat bij u het geval? Dan verzoek ik u met mij contact op te nemen, telefonisch of per email. Ik leg dat vast en zal u dan niet lastig vallen met herinneringen. Ook vraag ik u om met mij contact op te nemen als een financiële bijdrage bezwaarlijk is: in dat geval kan er een regeling worden getroffen. Want financieel mogen geen belemmering vormen om lid of vriend te zijn.

Ik ben er door enkele mensen overigens op gewezen dat ze wél voor 2015 betaald hadden, bijvoorbeeld door hun bijdrage van 2015 al in 2014 over te maken. Het was toen niet gebruikelijk dit in de administratie vast te leggen. Dat gebeurt voortaan wel.

Heeft u in 2016 al een bijdrage gegeven? Dan zult u eind oktober de gebruikelijke tweede bijdragebrief ontvangen. Er is immers een grote groep mensen in de gemeente die gewend is de jaarlijkse bijdrage in twee termijnen te betalen: in mei of juni na ontvangst van de eerste bijdragebrief en in november of december na ontvangst van de tweede bijdragebrief.

Ook vermeld ik hier, dat voor de mensen die na Pinksteren 2016 vriend zijn geworden een apart betalingstraject geldt. Daarover zijn of worden zij na hun aanmelding persoonlijk geïnformeerd.

Vertrouwelijkheid

Ten slotte: Het is een groot goed in de gemeente dat wat ieder bijdraagt strikt vertrouwelijk is. Naast twee leden die sedert jaar en dag de girale bijschrijvingen in de administratie verwerken, heeft alleen de penningmeester weet van wat ieder bijdraagt. Dat is zijn te bewaren geheim. De brieven die omtrent de bijdragen uitgaan, worden daarom door hem persoonlijk geadresseerd. Op deze vertrouwelijkheid is in het afgelopen jaar één inbreuk gemaakt: de lijst van mensen van wie geen bijdrage over 2015 was geregistreerd is nagelopen door de predikanten, om te beoordelen of deze mensen hieraan door mij herinnerd zouden mogen worden. Ik hoop dat u hiervoor begrip heeft.

Wim Edelman, penningmeester
Tel. 030-696 2448
e-mail: penningmeester@geertekerk.nl

Lies Olland

Op 27 mei overleed Lies Olland in de leeftijd van bijna 79 jaar. Gedurende haar hele leven was Lies met hart en ziel betrokken bij de remonstrantse gemeenschap, plaatselijk zowel als landelijk. Lange tijd woonde zij in Groningen met haar gezin met drie kinderen. Ze zat daar acht jaar in de kerkenraad en was bovendien redactielid van het kerkblad. Na een scheiding verhuisde Lies eind jaren tachtig naar Driebergen, waar zij haar tweede man Piet van der Heide ontmoette. Samen hadden zij acht kinderen. Weldra werd er wederom een beroep op haar gedaan en zo was zij in de jaren negentig werkzaam als secretaresse op het Landelijk Bureau aan de Nieuwegracht in Utrecht. De Geertekerk betekende heel veel voor Lies en omgekeerd; ook hier aanvaardde zij de secretarisfunctie in de kerkenraad. Zoals gememoreerd in de herdenkingsdienst: in alle bescheidenheid was zij als een 'kerkmoeder'. Lies had een groot, warm en ruimdenkend hart en was persoonlijk en zorgvuldig in haar aandacht voor iedereen die een beroep op haar deed. Dit heb ik mogen ervaren in de vele jaren van samenwerken met haar als contactlid van Driebergen en in de organisatie van de Bijbelkring in Zeist. Kenmerkend was de vanzelfsprekendheid van de vriendschappelijke houding waarmee zij je tegemoet trad. Een houding waardoor je je altijd welkom en thuis voelde in haar zo gastvrije huis aan de Jagersdreef. Een lijfspreuk van Lies was 'als de dingen die je doet, de woorden die je spreekt recht uit je hart komen, vindt dat zijn weg en komt het altijd goed'. Uit die overtuiging leefde zij, daar vertrouwde zij op. Soms tot haar eigen verwondering. Lies had 'groene vingers' en was ook creatief. Zo maakte ze prachtige mandala's; één daarvan sierde de overlijdensannonce. De laatste twee jaren waren moeilijk voor haar, door ziekte werd zij steeds afhankelijker van de goede zorg in het verpleeghuis. Tot het echt niet meer ging, reed zij nog heel graag

mee naar haar zo geliefde Geertekerk. In een indrukwekkende afscheidsdienst onder leiding van ds. Heine Siebrand werd Lies dankbaar herdacht, met de woorden uit de gelijkenis van het mosterdzaadje en met vele warme woorden en liefdevolle herinneringen van haar kinderen en kleinkinderen. Dat Lies mag zijn in het Licht van God.

Gonnie Groustra

Maartje van der Hor-Leezer

Op 11 juli is op 98-jarige-leeftijd mevrouw Maartje van der Hor-Leezer overleden. Zij deed in 1958 belijdenis in de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam. Ze was samen met haar man vooral betrokken bij de kerk in haar woonplaats in Spanje. De laatste jaren woonde ze als weduwe in een zorgcentrum in Huis ter Heide.

Ton in 't Veld, Eke Velds en Pieter Dronkers

Rie Modijefsky-Suijndorp

Op 11 juli jl. overleed Rie Modijefsky-Suijndorp in de leeftijd van 92 jaar. Rie was een van de Leeuwenberghers die zich in 2005 aansloten bij de RGU. 'Het was moeilijk die eerste jaren, maar ik ben er nu overheen en heb mijn plaats gevonden in de Geertekerk', zei Rie wel eens. Het was nog moeilijker om haar leven op te pakken en vorm te geven zonder Charles Modijefsky, met wie zij 63 jaar gelukkig getrouwd was geweest. Altijd waren de liefde en het gemis voelbaar als ze over Charles sprak. Moedig ging Rie voort, gesteund door haar kinderen en kleinkinderen, vrienden en vriendinnen. Zij was een warme en dappere vrouw. We zagen haar overal komen, eerst met een stok, later achter haar rollator in de Geertekerk, op een wijkavond, op de Bijbelkring en de evenementen. Op de rouwkaart stond nog een veelzeggende uitspraak van Rie: 'Ik heb een mooi leven gehad, maar enough is enough, and more is not better.' Het was al een poosje genoeg. Op een goede dag werd haar wens vervuld om heen te mogen gaan. Dat Rie in het Licht mag zijn.

Florus Kruijne

Annie Lambeek

Op 22 juli overleed Annie Lambeek op 97-jarige leeftijd. Annie Lambeek was een hartelijke, spontane vrouw met een enorme betrokkenheid bij de mensen om zich heen. Haar zoon zal zich haar herinneren als een liefdevolle moeder. Ook haar loyaliteit was kenmerkend. Zo bleef ze zorgzaam betrokken bij haar man, ook nadat ze in 1980 van bed en tafel gescheiden waren. Haar betrokkenheid beperkte zich niet tot mensen alleen, ze was een groot liefhebber van poezen en honden. Als Annie Lambeek in een andere tijd was opgegroeid, had ze wellicht het conservatorium gedaan. Zingen was haar lust en haar leven. Ze was onder andere lid van het NCRV-koor en het Utrechts Motet Gezelschap. Annie wist steeds de regie over haar eigen leven in handen te houden, tot en met de laatste dagen van haar leven. Ze leefde vanuit een zachtmoedig, religieus humanisme zonder angst voor de dood. Terugkijkend vond ze dat ze een goed leven had gehad. Tegelijkertijd was het genoeg geweest.

Een paar woorden uit het gedicht *Afscheid nemen* van Dietrich Bonhoeffer dat tijdens de uitvaart werd gelezen: 'Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen/ al wat waard is niet te vergeten'.

Pieter Dronkers

Henriëtte Julie Kramer-Offerhaus

Op 23 juli jl. overleed Henriëtte Julie Kramer-Offerhaus in de leeftijd van 93 jaar. Jet was in mijn ogen een typische remonstrant. Goed ontwikkeld, muzikaal, kritisch en genuanceerd denkend, voorzichtig als het ging om zoiets teers als het persoonlijke geloof en met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Haar grootste levensavontuur was het adopteren van twee baby's, een meisje en een jongen, voor wie ze zich onvoorwaardelijk heeft ingezet. Jet was van 1977 tot 1988 medewerker van het kerkelijk bureau, destijds zowel ten dienste van Leeuwenbergh als de RGU. Ongeveer twee jaar geleden moest Jet opgenomen worden in het ziekenhuis.

Ze kroop door het oog van de naald, maar krabbelde weer op. Zowel fysiek als mentaal was zij een krachtig mens. We lazen tijdens de uitvaartplechtigheid in het remonstrantse crematorium Den & Rust uit Psalm 1. Het beeld van de boom

aan stromend water paste helemaal: Jet was een mens als een boom, stabiel, stevig en betrouwbaar. Het onvoorwaardelijk aanwezig zijn zoals een boom er staat, zo hebben haar kinderen haar ervaren. Zij, haar familie en buurtgenoten zullen

haar erg missen, hetzelfde geldt voor haar hondje. Dat Jet in het Licht mag zijn.
Florus Kruyne

Ton in 't Veld, Eke Velds en Pieter Dronkers

Orde van de dienst: geen eensluitend advies

De uitkomst van de enquête over de orde van de dienst heeft niet geleid tot een eensluitend advies aan de Kerkenraad. Daarom is gekozen voor een voorlopige oplossing.

In april 2016 heeft de werkgroep Eredienst onder de gemeenteleden een enquête gehouden, om te peilen hoe de wijzigingen in de orde van dienst sinds september 2015 worden ervaren.

Het betreft de volgende wijzigingen:

- de Paaskaars brandt al bij binnenkomst en wordt dus niet langer aangestoken door een kerkenraadslid na binnenkomst van de predikant. Ook wordt de kaars niet gedooft na afloop van de dienst;
- vóór aanvang van de dienst is het stil tot 10.27 uur; pas dan begint het orgel te spelen en komen de predikant en het eerste kerkenraadslid de kerkzaal binnen.

Afwegingen die tot deze wijzigingen leidden, waren:

- de Paaskaars staat symbool voor het Licht, dat er eerder was dan wij en er altijd is;
- als het orgel niet langer speelt vanaf het moment dat de kerkdeur geopend is, geeft dat ruimte aan diegenen die

behoefte aan stilte hebben. Zie hiervoor ook het artikel van Maarten van der Bijl in de Geertebrief van augustus 2015.

Op de enquête zijn ruim 100 reacties binnengekomen. Van de geënquêteerden sprak 63% zich ervoor uit de Paaskaars pas bij aanvang van de dienst aan te steken; 51% prefereert dat het orgel speelt bij binnenkomst.

Hoe nu verder?

Op 22-6-2016 vond overleg plaats tussen de Werkgroep Eredienst, predikanten, cantor en kerkenraad. Ondanks de hierboven genoemde meerderheid van 63% werd geen consensus gevonden om een eensluitend advies aan de Kerkenraad te geven. Hierop is het volgende besloten:

- Het aansteken/doven van de Paaskaars zal tot het einde van dit jaar worden gehandhaafd (dus voor en na de dienst in plaats van tijdens de dienst). Hernieuwde evaluatie vindt plaats in een gezamenlijk overleg met de Werkgroep Eredienst, predikanten en cantor. Hierop zal een voorstel/advies aan de Kerkenraad worden gedaan, waarna deze hierover zal besluiten;

- De organist bepaalt per dienst het moment waarop hij/zij met orgelspelen begint. Dit zal in ieder geval zijn na het luiden van de klokken, of als die niet geluid worden vanaf ca. 10.15 uur. Als er een lied geoefend moet worden, gebeurt dat in plaats van het orgelspel of eventueel daarna;

- Om rust en stilte bij aanvang van de kerkdienst beter te waarborgen, heten de kerkenraadsleden bezoekers aan het begin van de kerkzaal op gedempte toon welkom;
- De predikant en het eerste kerkenraadslid komen binnen tijdens het orgelspel, dan wel het instuderen van een lied. Zodra zij zijn binnengekomen gaan de deuren van de kerkzaal dicht. Eventuele laatkomers wordt verzocht in de hal van de kerk te wachten. Zij kunnen naar binnen als het aanvangslied wordt ingezet.

Ruime voor innerlijke stilte

Het laatste deel van bovenstaande afwegingen en wijzigingen is ingegeven door de wens om in de minuten rond de aanvang van de dienst zo veel mogelijk ruimte te geven voor innerlijke stilte en aandacht.

Gert-Jan Schmal, voorzitter Kerkenraad

Inspiratiemiddag Vrienden van Sabeel/Kairos

'Denken en handelen voorbij Oslo'. Onder deze titel organiseert Vrienden van Sabeel/Kairos Nederland op vrijdagdag 23 september vanaf 13.00 uur een inspiratiemiddag in de Lutherse kerk in Utrecht.

Een viertal sprekers gaat in op het thema BDS (Boycot, Divestment, Sanctions). Een vertegenwoordiger van Sabeel Jeruzalem zal spreken over de invloed van BDS-activiteiten

op de Palestijnse samenleving, Eldad Kisch spreekt over de invloed van BDS op de Israëlische maatschappij, Guido van Leemput over de Nederlandse situatie en Marijke Kruyt over de tegenstand tegen de Europese etiketteringsmaatregel. Na elke inleiding is er gelegenheid voor vragen en discussie. U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.

Iris Wevers

Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23,
3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
Banknr. NL27 INGB 0000 2804 46
t.n.v. Remonstrantse Gemeente
Utrecht

Kerkelijk bureau in de Geertekerk
geopend di. t/m vrij. 09.30 – 12.00 uur
tel. 030-2340198

Predikanten

Ds. F. Kruyne

Arie van de Heuvelstraat 29
3981 CT Bunnik
e-mail: fkruyne@planet.nl
www.floruskruyne.nl
tel. spreekuur (030-2368873) wo. do.
vr. 18.00-19.00 uur

Mw. ds. A.L. Wieringa

Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten
e-mail: alwieringa@icloud.com
tel. spreekuur (030-2882908) di, wo
en do 17.00-18.00 uur

Ds. P. Dronkers

Surinamestraat 8, 3531 KL Utrecht
e-mail: pieterdronkers@gmail.com
tel. spreekuur (06-484 08099), ma,
di, wo 17.00-18.00 uur

Diaconale Commissie

Mw. I. Rombach
e-mail: diaconie@geertekerk.nl
Banknr. NL87 INGB 0000 1198 01
t.n.v. penningmeester Diaconale
Commissie RGU

Voor overige gegevens: zie jaarboek en
programmaboek, verkrijgbaar bij het
kerkelijk bureau.

Redactie Geertebrief

Simon Knepper (eindredactie)
Barbara Schouten, Annelies Oldeman

Redactieadres:

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
Lay-out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt
op 30 september. Kopij inleveren op
uiterlijk *donderdag 15 september vóór*
10 uur v.m.

Concerten in de Geertekerk (vervolg van pag. 12)

Woensdag 31 augustus – 17.00 uur

Auser Musici – Carlo Ipata: *Francesco
Gasparini*, uit *Il Bajazet*

Info: www.oudemuziek.nl

Donderdag 1 september – 15.00 uur

Ensemble Lucidarium: muziek voor
De koopman van Venetië.

Info: www.oudemuziek.nl

Zaterdag 3 september – 11.00 uur

Erik Bosgraaf en Francesco Corti:
Castello en Bassano

Info: www.oudemuziek.nl

Zaterdag 3 september – 17.00 uur

Les Basses Réunis / Bruno Cocset:
Vivaldi's sonates en concerti voor cello

Info: www.oudemuziek.nl

Zondag 4 september – 15.00 uur

Scorpio collectief – Simen van Mechelen:
Barokke blaasmuziek

Info: www.oudemuziek.nl

Schrijf de ambassadeur van India



**Nirupabai, een inheemse
Adivasi-vrouw, was op
het veld aan het werk
toen ze het geluid van
een bulldozer hoorde.**

**Ze rende terug naar het dorp en
zag haar huis in puin liggen; al haar
spullen en voedselvoorraden waren
verwoest. Het dorp moest wijken
voor de komst van mijnbouw.**

Bij uitbreiding van de mijnbouw in
India worden de rechten van Adivasi-
gemeenschappen geschonden. Adivasi is
een overkoepelende term voor hetero-
gene etnische en in stamverband leven-
de groepen, die in het algemeen worden
beschouwd als de oorspronkelijke
bevolking van het Indisch Subcontinent.
In de gebieden waar kolen worden

gewonnen, wonen veel Adivasi-gemeen-
schappen. Zij zijn nauw verbonden met
de bossen en het land waar ze vaak al
generaties lang wonen.

Volgens Indiase en internationale nor-
men en wetten moet de overheid de
inheemse Adivasi actief betrekken bij
besluiten die gevolgen hebben voor hun
grondgebied en bestaan. Dit gebeurt in
de praktijk niet. De overheid laat het na
om de Adivasi die door de mijnbouw
worden getroffen te informeren. Ook
krijgen ze geen of onvoldoende com-
pensatie.

Op startzondag 18 september kunt u
na afloop van de dienst een brief onder-
tekenen aan de ambassadeur van India
waarin daartegen wordt geprotesteerd.

Werkgroep Amnesty International





Inspirerende muziekavonden
waarin de songteksten
van een populaire artiest
of band centraal staan.

Met:
Maurits Westerik
(GEM/Bewilder)

Foto: Titia Hahne

Dinsdag 27 september

Open: 20:00
Aanvang: 20:30
Tickets: 10 euro

Tickets inclusief hoofdgerecht naar keuze: 20 euro*

(* Reserveren verplicht en maximaal een uur voor
aanvang de bestelling doorgeven)

**CAFE
HOFMAN
UTRECHT**

Hofman Café, Janskerkhof 17a, Utrecht

| www.hofman-cafe.nl



HofmanCafe



Kerkdiensten

Zie voor Vrijzinnigen Nederland: www.vrijzinnigen.nl

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang 10.30 uur

28 aug ds. Kim Magnée-de Berg

04 sep ds. Florus Kruijne

11 sep ds. Pieter Dronkers

18 sep ds. Alleke Wieringa, Woord en Tafel, Startzondag, Verteluur, crèche, Klub

25 sep ds. Pieter Dronkers

Remonstrantse werkgroep

West-Betuwe

R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen

Aanvang 09.30 uur

04 sep ds. Pieter Dronkers, Startzondag

Doopsgezinde Gemeente Utrecht

Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270

Aanvang 10.00 uur,

zie www.doopsgezindutrecht.nl

EUG Oekumenische Studenten Gemeente

Janskerk, Janskerkhof 28

Aanvang 11.00 u., zie www.eug-janskerk.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Amerongen/Leersum

Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen

Tel. 0343-452 266 Aanvang 10.30 uur

(1e, 3e, 5e zondag + kerkelijke feestdagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Bilthoven

Woudkapel, Beethovenlaan 21

Tel. 030-229 1642 Aanvang 10.30 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Doorn

De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan

Tel. 0343-561 413 Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Driebergen

Parklaan 7 Tel. 0343-521 996

Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnig Nederland, afdeling Stichtse Vecht

Wilhelminaweg 7, Maarssen

Tel. 0346-564 571 Aanvang 10.30 uur

(om de 14 dagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zeist

Kerkweg 19-23 Tel. 030-692 3828

Zondagse ontmoetingen: 10.30 uur

Agenda

08 sep: *Knopen doorhakken en keuzes maken*, olv ds. Florus Kruijne en Mazina van den Born, 20.00 uur in de Geertekerk

15 sep: *Knopen doorhakken en keuzes maken*, olv ds. Florus Kruijne en Mazina van den Born, 20.00 uur in de Geertekerk

20 sep: *Bijbelkring Zeist*, olv ds. Pieter Dronkers, 14.00 uur in de Oldenborgh Arnhemse Bovenweg 16 Zeist

20 sep: *De tirade*, 20.00 uur in de Geertekerk

22 sep: *Knopen doorhakken en keuzes maken*, olv ds. Florus Kruijne en Mazina van den Born, 20.00 uur in de Geertekerk

26 sep: *Jungiaans denken en werken*, olv Marijke Kools, 19.30 uur in de Geertekerk

26 sep: *Aandachtstraining (Mindfulness)* olv ds. Florus Kruijne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51

29 sep: *Bijbelkring 'Van kافت tot kافت'*, olv ds. Alleke Wieringa, 10.00 uur in de Geertekerk

Zie voor uitgebreide informatie over de cursussen het programmaboekje of www.geertekerk.nl

Rooster autodienst

Onderstaand het rooster voor de autodienst voor de komende tijd. Als u van de autodienst naar de Geertekerk gebruik wilt maken, kunt u zelf contact opnemen met de 'dienstdoende chauffeur' (vóór vrijdagmorgen 12.00 uur).

28 aug

dhr. C.P.M. Görts tel. 030-691 9538

04 sep

dhr. A. Swertz tel. 030-252 0169

11 sep

dhr./mw. Fournier tel. 0343-491 578

18 sep

mw. T.J.E. Maris tel. 030-254 0335
(06-525 469 56)

25 sep

dhr. P. Pols tel. 030-271 7330

Concerten in de Geertekerk

26 aug t/m 4 september: Festival Oude Muziek, ook in de Geertekerk

Thema: *La Serenissima*, muziek uit de Republiek Venetië.

Info: www.oudemuziek.nl

Zaterdag 27 augustus – 17.00 uur

Gli Angéli Genève, Stephem MacLeod:

Intieme psalmen van Rosenmüller en Rigatti.

Info: www.oudemuziek.nl

Zondag 28 augustus – 15.00 uur

Concerto Soave – Jean Marc Aymes;

Monteverdi gezongen door Barbara Strozzi.

Info: www.oudemuziek.nl

Maandag 29 augustus – 17.00 uur

Alex Potter c.s. – Cantates van Legrenzi

en Rovetta. Info: www.oudemuziek.nl



Ensemble Lucidarium musicert op donderdag 1 september

Dinsdag 30 augustus – 15.00 uur

Micrologus – Patrizia Bovi: *Carnavalesque*

Info: www.oudemuziek.nl

Lees verder op pagina 10