

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Nr. 4 – September 2019

Thema: Verscheidenheid



7

Het zit in de persoonlijke geschiedenissen



10

400 jaar ruimte voor een eigen geluid



9

Een sympathisant

Inhoudsopgave

Van de redactie	2
Leesrooster.....	3
Programmageds niet ontvangen?	3
Verscheidenheid en eenheid	5
Column: Verschillig zingen	5
Mensen maken mijn leven bont	6
Het zit in de persoonlijke geschiedenissen	7
Mijn eigen geluid	8
Een sympathisant	9
400 jaar ruimte voor een eigen geluid	10
Van de cantor	11
Kistorgel arriveert	11
Herdenken overledenen	12
Kring 'Kind en geloof'	12
Oproep: Doopdienst (17 november)	12
"We hebben jou nodig!".....	13
In memoriam	14
Van de penningmeester	14
Uit de kerkenraad	15
Oproep: Coming Out Sunday	15
Programmacommissie	16
Cursus 'Bible Basics'	16
Contacten tussen moskee Omar Al F arouk en Geertekerk	17
Geertecafé met Pieter Dronkers	17
Diaconale Geluiden en collectes	18
Bijna 71 miljoen mensen op de vlucht	19
Van het Verteluur.....	19
Agenda	20
Geertekampeer 2.0, een impressie	22
Schrijfactie Amnesty International	22
Retraite voor mannen	23
Aanshuifonderwijs Arminius Instituut	23
Adressen en colofon	23
Kerkdiensten	24
Geertekerk concertagenda	24
Autodienst	24

Van de redactie



“Eenheid kan alleen ontstaan in verscheidenheid”. Zo omschreef burgemeester Kolff van Dordrecht dat in zijn toespraak (november 2018) bij de start van de herdenking van 400 jaar Dordtse Synode. In 1618 dacht men nog eenheid te bereiken door uniformiteit. Maar inmiddels weten we meer. ‘Eenheid in verscheidenheid’ is het motto dat bij uitstek hoort bij de historie van de Nederlanden. Maar het is ook het motto van de Europese Unie.

Voor deze Geertebrief kozen wij ‘Verscheidenheid’ als thema omdat het aansluit bij het thema dat wij als RGU kozen voor komend jaar: ‘Een eigen geluid’. We willen ruimte bieden aan de veelkleurigheid van geluiden om daarin te zoeken naar verbinding door alle verschillen heen. En ‘Verscheidenheid’ voegt – toevallig – een zesde ‘V’ toe aan de nieuwe vijf artikelen van de remonstranten: vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede, vriendschap.

Marthe de Vries belicht de spanning tussen uniciteit, verscheidenheid en eenheid. Wij gingen in gesprek met Fons van den Boogert, Piet en Tineke Pols-Kuitert en Hiske Alting over hun geloofsopvattingen. Dat levert een veelkleurig beeld. Ook muziek geeft letterlijk de mogelijkheid voor eigen kleur én samenklank.

En 400 jaar geschiedenis van de remonstranten laat zien dat de spreuk ‘Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde’ nog steeds toepasselijk is.

Met het Bijbelboek Handelingen vergezellen we Paulus op zijn reizen. Hij laat overal bevlogen zijn eigen geluid horen en laat zien hoe je in moeilijke tijden in contact kunt blijven met de levendmakende inspiratie van je geloof of levensovertuiging.

Wij wensen ons allen toe dat we een jaar vol eigen geluiden tegemoet gaan en dat we daarin mooi samenklinken.

* Op de cover: foto van Gert Westerveld

Al lezend op reis

Sinds Pinksteren zijn we al lezend **Op Reis**. Met het bijbelboek **Handelingen** als reisgids. We zijn er getuige van hoe de vroege Jezusbeweging zich uitbreidt buiten de muren van Jeruzalem. En over de grenzen van de Joodse traditie heen. De vroege Jezusvolgers werden aangeduid met 'De mensen van De Weg' (Handelingen 9:2 en 18:23-28). Paulus' grenzeloze enthousiasme werkt aanstekelijk in de joodse gemeenschappen in Klein Azië (nu Zuid- en West-Turkije). Maar er komen vragen over, er worden wenkbrauwen opgetrokken, er wordt tegen hen opgetreden. Zie maar eens als nieuweling een plaats te veroveren op de markt van de gevestigde geloofstradities. Dat gaat niet zonder slag of stoot – vaak letterlijk. Het is echter niet alleen uitdaging, kommer en kwel. Er gebeuren ook bijzondere dingen onderweg.

Onze gastpredikanten kiezen hun eigen teksten. Als je wilt dan kun je zelf nog een stuk in Handelingen lezen. Het is geen moeilijk bijbelboek omdat het de verhalen helder vertelt. Soms ontroerend mooi, soms gewoon spannend: hoe zal dit aflopen? En cultureel altijd interessant. Zoek de plaatsen maar eens op waar Paulus geweest is, in een atlas of op Google maps. Prof. A. Sizoo (Nederlands classicus die gespecialiseerd was in het werk van christelijke Latijnse schrijvers) heeft eens uitgerekend hoeveel kilometers Paulus afgelegd heeft: minstens 7800 km te land en 9000 km ter zee. Daarbij beperkte Sizoo zich tot de reizen die het boek Handelingen beschrijft.

1 September

Een gastpredikant gaat voor. Voor jezelf zou je Handelingen 10 alvast kunnen lezen. Dat brengt een Romeinse legeraanvoerder

en Petrus (de leerling van Jezus) met elkaar in contact. Vooral Petrus leert hoe hij zijn visie op de grenzen van zijn joodse geloof kan verruimen. Op het eind van deze serie komen we hierop terug.

8 september - Handelingen 13: 1-12

Voor het beeld van waar Paulus 'uithing' hierbij een kaartje dat laat zien waar zijn eerste reis heen ging. Toen roerden zich ook al velen zich 'op de markt van welzijn en geluk'. Profeten, verkondigers en zieners. Lucas schrijft Handelingen met het gelijk aan zijn kant en rechtvaardigt hoe Paulus een ziener voor regelrechte bedrieger uitmaakt en hem met blindheid slaat. Dat vind ik nogal wat. En hoe scheiden we vandaag de dag het kaf van het koren? En hoe zit dat dan met ons principe van verdraagzaamheid?



15 september - Handelingen 13

Een vroege preek of getuigenis. Paulus hield die in de synagoge van Pisidië. Ze mochten de volgende sabbat terugkomen. Ook mensen van buiten de joodse gemeenschap raakten geïnteresseerd in het verhaal. Jammer genoeg ontstaat er dan jaloersheid bij de gevestigde gemeente. Een fluistercircuit en een haatcampagne zorgen ervoor dat Paulus en Barnabas hun biezen pakken. Inmiddels behoren we zelf tot 'de gevestigde orde'. Hoe gaan wij om met nieuwkomers op de religieuze markt of vernieuwers van binnenuit?

22 september - Handelingen 14: 1-19

'Nieuwe stad, nieuwe kansen' – steeds hetzelfde patroon. Nu in de stad Lystra. Eerst is men nieuwsgierig, vervolgens probeert men hen in te lijven in de gevestigde orde. En als dat niet gaat dan moeten ze maar ophoepelen. Dit keer voelt Paulus zelf hoe het is om gestenigd te worden – meer dood dan levend wordt hij door zijn vrienden gered. Wat heeft Paulus beziel dat hij dit uithield?

Handelingen schetst de joodse gemeenschappen veelal als vijandig en haat zaaiend. Dit is geen objectief, maar een vijandbeeld. Het is ontstaan uit het antagonisme rond de zich emanciperende beweging van de Jezusvolgelingen. Het is destructief om alleen het door het Tweede Testament geschetste beeld van de joden over te nemen

Oproep

Programmagids niet ontvangen?

Deze zomer hebben we de nieuwe programmagids 2019-2020 'Een eigen geluid' aan alle leden en vrienden verzonden. Nu blijkt dat niet iedereen die heeft ontvangen. Heel vervelend. Wellicht is er iets misgegaan bij de postbezorging. We kunnen niet achterhalen wie de gids niet heeft ontvangen. Als u de gids niet hebt ontvangen, dan kunt u deze in de kerk ophalen.

Gert-Jan Schmal, namens de programmacommissie



en hen daarop te veroordelen. De gevolgen hiervan zijn te voelen tot in onze dagen. Het christelijke antisemitisme is iets waar we voor moeten blijven waken, het kan zo maar weer de kop opsteken.

29 september - Handelingen 15:1-35

Uit de eerste zinnen van dit hoofdstuk kun je afleiden dat de Jezusbeweging nog steeds een binnenjoodse vernieuwingsbeweging was. Er zijn intussen veel mensen van buiten de joodse traditie toegetreden tot de gemeenschap. En de vraag rijst dan ook of zij naar joods gebruik besneden moeten worden. Paulus en Barnabas keren terug naar Jeruzalem om af te stemmen met de apostelen die daar zijn gebleven. Men besluit om alleen een lichte gedragsvariant van de geboden te verplichten: besnijden hoeft niet, maar wel je onthouden van afgoderij, kosher vlees nuttigen, en je verre houden van ontucht. Een uitgestoken hand naar de nieuwkomers, maar ook duidelijke afspraken omtrent je gedrag als nieuwkomer. Het zal van beide kanten moeten komen. Zo kun je verdraagzaamheid vormgeven.

6 oktober - Handelingen 16:11-40

Andermaal gaat Paulus op reis. Eerst langs de oude bekenden in Zuid- en West-Turkije. En dan over de Egeïsche zee, via Macedonië, naar Griekenland (zie kaartje). Een oversteek die een paar jaar geleden hier royaal in het nieuws was. En er verblijven nu nog steeds mensen onder erbarmelijke omstandigheden in kampen. Helaas had Paulus ruzie met Barnabas gekregen over de keuze van het reisgezelschap. Silas gaat nu met hem mee. In Filippi ontmoeten ze een paar bijzondere vrouwen. Lees zelf maar wat er gebeurt in vers 16-18. Wat vind je: zijn ze hier nu handig bezig of niet? Wat willen ze bereiken met deze actie? Ze worden (weer eens) afgerost, belanden in het gevang, worden op wonderlijke wijze gered door een aardbeving en bekeren en passant de gevangenvaarder. Zo gaat het nog even door.

13 oktober - Handelingen 18:1-17

Al reizend schrijft Paulus ook nog brieven. Daarin reageert hij onder andere op



vragen van de gemeenschappen die hij bezocht. En hij vertelt over zijn wederwaardigheden. De brieven staan in het Tweede Testament na het boek Handelingen. Curieus dat de gebeurtenissen uit Handelingen regelmatig niet kloppen met wat Paulus in zijn brieven zegt. De Korinthebrieven zijn gericht aan de mensen die hij in Korinthe ontmoet heeft. In deze havenstad zijn uit Rome gevluchte joden en we lezen dat Paulus ook gewoon moet werken voor zijn levensonderhoud. Hij maakt goed gebruik van zijn Romeinse burgerschap, maar dat kan niet voorkomen dat ze weer een pak slaag krijgen.

20 oktober – Handelingen 18

Paulus gaat voor de derde keer op reis. Grofweg reist hij de bestemmingen van zijn eerste en zijn tweede reis na.

27 oktober - Handelingen 17:16-34

Nog even terugbladeren. We sloegen een mooie ontmoeting in Athene over. De stad inspireert en intrigeert Paulus en vice versa: De diverse filosofische scholen daar willen graag weten hoe hij denkt. Hier praat hij tenminste met vertrouwd volk, mensen die, net als hij, gewend zijn om rustig na te denken over het leven en de krachten die daarin spelen. Sommigen vinden z'n verhaal goed, anderen vinden het maar niks.

3 november - Handelingen 18:23 – 19:20

De discussie met de joden spitst zich nu toe op de vraag of Jezus de in de joodse traditie lang verwachte messias is. De joodse traditie vond en vindt van 'nee', de mensen van De Weg zeggen 'ja'. In de huidige

dialogo tussen joden en christenen is het van belang om naar elkaars visie te luisteren en elkaar in vrede te laten. Het 'bekereren van joden' is niet meer van deze tijd. Het is respectvoller elkaar te zien als oudste en jongste kind in een relatie tot één Vader.

10 november - Handelingen 27

De tussenliggende hoofdstukken kun je zelf lezen. Hierin lopen de conflicten rond de Jezusbeweging zo hoog op dat ze het Romeinse gezag alarmeren. Het lokaal gezag ziet geen reden tot ingrijpen. De keizer in Rome moet er maar over beslissen en zo wordt Paulus als gevangene op een schip naar Rome gezet. Handelingen beschrijft prachtig hoe het kan spoken op de Middellandse zee. Paulus zou Jeruzalem nooit meer terugzien.

17 november - Handelingen 10

Onze reisgids eindigt met een 28e hoofdstuk. We pakken nog één highlight: het visioen van Petrus en de doop van Cornelius. Zie bij 1 september.

24 november - Brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8

We nemen afscheid van Paulus, maar eerst lezen we nog een tekst van zijn eigen hand. Óver Paulus lezen is makkelijker dan ván hem te lezen. Hij denkt snel, in grote stappen en we weten lang niet altijd tegen wie hij het heeft en welke problemen er speelden. Z'n taal is ook niet makkelijk. En bovendien zijn er later zware protestantse leerstellingen uit zijn teksten gedestilleerd. Woorden waar heel veel mensen zwaar onder geleden hebben en die ze daarom niet meer kunnen horen. Ik houd Paulus' bevoegenheid voor ogen en proef in de brief vooral de vraag hoe je in moeilijke tijden (en welke tijd is nou echt 'makkelijk') in contact kunt blijven met de levendmakende inspiratie van je geloof of levensovertuiging.

We nemen afscheid van het afgelopen kerkelijk jaar. We noemen de namen van de overledenen uit onze gemeente nog een keer en steken een kaars voor hen aan.

Alleke Wieringa

Verscheidenheid en eenheid



Al bijna vijftig jaar maken fotograaf Ari Versluis en styliste Ellie Uyttenbroek bijzondere fotoseries onder de naam 'Exactitudes'. Zij werden geïnspireerd door het multiculturele straatbeeld van hun thuisstad Rotterdam. En probeerden de opvallende kledingcodes van de verschillende subculturen te vangen door ze systematisch in beeld te brengen. Het format is steeds hetzelfde: 12 foto's van mensen uit dezelfde subcultuur tegen een witte achterwand. Het zijn allemaal verschillende individuen. Maar omdat ze dezelfde houding hebben en de setting hetzelfde is, vallen juist de overeenkomsten op.

Selfies

Het is grappig om te merken hoe dat werkt: mensen die heel hard proberen om zich te onderscheiden van de mainstream, die niet willen samenvallen met de massa, blijken binnen hun eigen groep samen te vallen met hun groepsgenoten. Dat gevoel overviel mij ook deze vakantie. Toen wij terecht kwamen in een grote groep toeristen die allemaal hun uiterste best deden om een unieke selfie te maken van dezelfde plek waar hun medereisgenoten een even unieke selfie maakten. Het lijkt iets van onze tijd, aan de ene kant proberen we met man en macht ons te onderscheiden van de rest. Maar in dat streven blijken we vaak verrassend uniform.

United in diversity

De foto's van Versluis en Uyttenbroek spelen met de spanning tussen uniciteit, verscheidenheid en eenheid. Aan de ene kant onderstrepen ze de uniformiteit van een subcultuur, aan de andere kant word je ook uitgenodigd de verschillende individuen in die groepen te zien.

Het doet je nadenken over hoe dat werkt. Aan de ene kant willen we absoluut onszelf zijn, aan de andere kant hebben we ook een groep, een gemeenschap nodig waar wij ons thuis voelen. Versluis en Uyttenbroek zeiden daar zelf het volgende over: "Men noemde het ooit eens united in diversity. Je hoort onherroepelijk ergens bij, maar wat wij interessant vinden, is dat je ook je eigen unieke keuzes maakt, ook al ben je onderdeel van een bepaalde groep." Misschien is onze gemeente ook united in diversity: zoveel verschillende mensen, van tamelijk jong tot heel oud, uit een dorp of uit de stad, van orthodoxe achtergrond of uit een remonstrants nest, of juist helemaal niet gelovig opgevoed. Zoveel verschillende geloofsopvattingen ook. Van diep geworteld in de christelijk traditie tot meer humanistisch, van filosofisch geïnteresseerd tot geïnspireerd door de zentraditie. Samen één gemeente: een levend, verscheiden, sprankelend geheel.

Marthe de Vries



Column

Verschillig zingen?

Mei 2019: een kleine Duitse stad waar mijn zus en ik met een groep senioren op vakantie zijn. In het plaatselijke krantje lezen we dat de katholieke en evangelisch-lutherse kerk voor het eerst in hun bestaan samen een oecumenische muziekdienst gaan houden, op een doordeweekse avond.

Wij, altijd in voor een dienst in het buitenland, besluiten erheen te gaan, met in ons kielzog nog wat andere reisgenoten.

Stampvolle kerk, met op de banken een katholieke en een evangelische zangbundel. Eerst een "gemengd" kinderkoor dat zwaaiend, dansend en zingend de sfeer erin brengt. Dan mag de gemeente. Onder leiding van een enthousiaste cantrix zingen we canons, we wisselen mannen- en vrouwen coupletten af en zelfs de katholieken gaan een keer apart, de protestanten met het volgende couplet. Hilariteit! We zingen alleen liederen die in allebei de bundels staan; alleen al die ontdekking verruimt onze blik: dus de katholieken hebben die liederen ook?!

De predikant vertelt tussendoor over Paulus die in de gevangenis zat; hij ging zingen, de muren vielen om en daardoor kwam hij vrij. Of dat helemaal klopt? Geeft niet, het maakt ons in elk geval vrij om vrolijk los te gaan.

Na een uur stroomt de kerk leeg. De avond wordt in de katholieke kerk voortgezet, een straat verderop. Een hele stoet wandelt die kant op. Wij gaan terug naar ons hotel, nog nazingend.

Natuurlijk zijn er 'zwaardere' vormen van verscheidenheid, van verschillen: zwart-wit (letterlijk en figuurlijk), arm-rijk, politiek behoudend en progressief, vul maar aan. Maar op deze avond werd een kerkelijke verscheidenheid weggezongen. En als je nog verder wilt gaan: hier zaten Nederlanders tussen Duitsers in, hartelijk verwelkomd. En dat is voor iemand die de oorlog als kleuter heeft meegemaakt toch altijd weer bijzonder en bemoedigend.

Ton In 't Veld

Mensen maken mijn leven bont

Fons van den Boogert is theoloog en timmerman, werkte op het landelijk bureau van de remonstranten en als meubelmaker ontwierp en maakte hij huisaltaartjes. Nu is hij met pensioen. Sinds kort is hij vriend van de Geertekerk.

Hoe veelkleurig ben je?

“Zo zou ik mezelf niet omschrijven. Ik heb een brede interesse en weet over veel onderwerpen wel iets. Maar mijn leven en verschijning zijn niet veelkleurig, eerder aangepast. Ik leef vanuit één plek en ben geen reiziger. Mijn partner ken ik al 40 jaar. Wat mijn leven bont maakt zijn de mensen die hier over de vloer komen. We hebben een groot huis, centraal gelegen in de binnenstad. Familie en vrienden lopen makkelijk binnen voor een kop koffie, om kinderen af te geven of hun verhaal te doen. We hebben veel te maken met vluchtelingen; eerst uit Iran en nu uit Syrië. Zo haal ik de wereld in huis. Bovendien hebben we een B&B aan huis. Mijn partner zorgt ook voor de nodige reuring. Hij onderneemt van alles, van het bestuur van het Volksbuurtmuseum tot vrijwillige adviesklussen.”

Geertekerkers en verscheidenheid?

“Ik kom incidenteel naar een kerkdienst, dus ik weet niet zo goed hoeveel verscheidenheid er is. Wat ik denk te zien is dat er veel mensen zijn die in eenzelfde sfeer leven: gastvrij, geïnteresseerd, beschaafd, lid van een boeken- of wandelclub, degelijk, wit. Ik heb lang gearzeld of ik mij wilde binden. Er is niet iets heel prikkelends of spannends in deze kerk. Wat ik goed vind is dat je bij de les wordt gehouden. Soms gebeurt dat ook als ik een boek lees, maar in de kerk heb ik dat meer. Vragen als 'waar gaat het om in het leven', 'wat draag jij bij', 'wat kun je meer doen' kom ik tegen in kerkdiensten. Verder wordt er stilgestaan

bij heftige wereldtoestanden, armoede en ziekte; ik ben geneigd om die ellende te vergeten. Daarnaast is er de esthetiek van het gebouw, muziek, sfeer. Dat vind ik belangrijk. De kerk lijkt me ook een oefenplaats om te leren omgaan met mensen met verschillende karakters, maar daar heb ik nog geen ervaring mee in deze kerk.”



Verbindingen maken

“Ik vind het een verrijking om met een verscheidenheid aan mensen om te gaan. Contact met familieleden die heel diverse levens leiden. De zoon van mijn partner heeft een vrouw met een Hindoestaans-joodse achtergrond. Aan zijn kant echt een kleurrijke familie. Maar we trekken ook op met vluchtelingen in de overlevingsstand. Het komt geregeld voor dat zij voor mij onbegrijpelijke keuzes maken. Ze offeren zich totaal op, eisen enorm veel van hun kinderen, pakken alles aan om het beter te krijgen, vergeten zichzelf, zoeken zeer tijdrovende vormen van hulp en steun. Het zijn soms culturele zoektochten. Lastig, maar ook leuk, omdat je zoveel verschil-

lende impulsen krijgt. Soms lukt het niet de verschillen te overbruggen, dan schiet je mis en breekt er een verbinding. Het is pijnlijk als zo iets gebeurt, want je wilt het eigenlijk niet.”

De saaie zondagmorgen

“Zondagochtenden zijn vaak saai. Dat klinkt misschien als een platte reden om naar de kerk te gaan, maar zo bedoel ik dat niet. Als je, zoals ik, geen werkend leven meer hebt en als je je bovendien niet graag bindt dan is je agenda voordat je er erg in hebt leeg. Dit huis geeft reuring, maar dat vind ik niet genoeg. Ik ben dus een zoektocht gestart naar iets meer inhoud. Soms ga ik in Beusichem naar de kerk. Daar staat onze caravan. Soms ook naar de Geertekerk.”

Verscheidenheid aan bronnen van geloof

“Ik ben rooms opgevoed. Mijn vader was koster en mijn moeder was ook heel dienstbaar, dus de kerk was een belangrijk onderdeel van mijn jeugd. Ik ging theologie studeren; niet om priester te worden, maar omdat het mij een boeiende studie leek. Ik studeerde in Utrecht en mijn collega studenten waren orthodox-hervormd met hier en daar een katholiek zoals ik. Na mijn studie leerde ik de meer vrijzinnige protestanten kennen door mijn werk op het landelijk bureau. Later deed ik nog een studie humanistiek. Daarin was veel aandacht voor boeddhisme. Omdat ik al jaren aan Tai Chi doe, weet ik iets van de Chinese filosofie daarachter. Zo heb ik een grote verscheidenheid aan bronnen opgedaan om uit te putten. Ik houd niet van zweverige of vastomlijnde ideeën. In die zin ben ik echt vrijzinnig, maar ik zoek vrijzinnigheid die geaard is. De zegen (van St. Patrick) die Florus Kruyne ons vaak meegeeft is een tekst die me past en draagt.”

Het zit in de persoonlijke geschiedenissen

Tineke Kuitert en Piet Pols zien in de Geertekerk niet zozeer een geloofsverscheidenheid. Geertekerkers hebben behoefte aan verschillende rituelen, uiten hun geloof verschillend. “Maar uiteindelijk bestaan we toch uit ondogmatisch denkende mensen die het harde en materiële van deze tijd achter zich willen laten. We zijn mensen met behoefte aan een ander verhaal”, aldus Tineke. De verscheidenheid zit ’m volgens hen in de persoonlijke geschiedenissen van mensen over hoe ze in de Geertekerk zijn beland. Daarin verschillen Piet en Tineke, die al meer dan vijftig jaar een stel zijn, ook zeer. Ze willen er graag over vertellen.



Bubbel

Piet groeide op in een vrijzinnig-hervormd gezin in Sliedrecht. Hij voelde zich helemaal thuis in die kerk. Wat dat ‘vrijzinnig’ precies was daar hield hij zich niet zo mee bezig. Maar het vastomlijnde geloven van ‘zonde’, ‘verzoening’ en ‘verlossing’ van zijn orthodoxe dorpsgenoten sprak hem helemaal niet aan.

Tineke komt uit een gereformeerd gezin. De opa’s waren in Eindhoven terecht gekomen bij Philips, samen met vele andere gereformeerden, voornamelijk uit het noorden des lands. In die gereformeerde bubbel in het katholieke zuiden groeide ze op. “Zo’n bubbel heeft voor- en nadelen” zegt ze. “Als kind voelt het veilig en vertrouwd. Je hebt gewoon een mooi geloof. Ik weet nog dat we bij de bombardementen in 1944 onder de trap zaten en dat ik toen zei dat we helemaal niet bang hoefden te zijn, omdat Jezus voor ons zou zorgen. Dat had ik immers geleerd. Het nadeel van die bubbel was dat je verondersteld werd alles erbuiten op afstand te houden”.

Botsen of niet

Op het openbare lyceum (een protestants lyceum was er nog niet) leerde Tineke over Darwin. Zij praatte daar thuis maar niet

over, want dat botste met de opvattingen van met name haar vader. Maar haar broer was anders. Die vertelde dat gewoon en hield minder rekening met de gevoeligheden thuis. Na de HBS ging ze als directiesecretaresse bij Philips werken. Ze wilde gaan bijdragen aan het gezinsinkomen. Enige jaren later zag ze kans om via haar werk een baan in Engeland te vinden. Zo kwam ze los uit de gereformeerde bubbel. Het voelde als een bevrijding.

Wat geloof ik eigenlijk?

Piet kwam in het onderwijs terecht. Voor hem zit zijn religieuze ontwikkeling niet zozeer in grote veranderingen van opvattingen, maar meer in het bestuderen van en praten over geloven. Wat dat betreft waren de bijbelcursussen en -besprekingen in de Geertekerk voor hem een openbaring. Hij leerde verwoorden wat vrijzinnigheid eigenlijk is. “Het vrijzinnig geloof was voor mij een vanzelfsprekendheid. Behoeftte aan verder theologiseren had ik niet zo. Maar door al die cursussen weet ik nu wat belangrijk voor mij is. De Bijbel om te beginnen, maar dan wel als een verzameling geschriften die tijd- en plaatsgebonden zijn. Boeken waarin mensen hebben geschreven

over hun religieuze ervaringen en overtuigingen. Het ondogmatische vind ik belangrijk en Jezus. Met name wat hij leerde in de bergrede vind ik waardevol. Niet wat er met die hele verzoeningsleer allemaal van gemaakt is.”

Anders gaan geloven

In Engeland kwam Tineke in aanraking met anders gelovigen en andere geloven (van vrouwen uit India). Zo veranderde ze van opvattingen. “De waarheid ligt echt niet in het gereformeerdendom. Dit is niet meer van deze tijd. Waarom zou ik hier aan vasthouden.” Dat waren haar nieuwe gedachten. Na vijf jaar buitenland kwam ze weer thuis. Haar vader was niet blij met haar ommezwaaai. In Nederland was er van alles gaande in de gereformeerde kerk. Vrijzinnige geluiden werden gedoogd. Haar ouders haakten daardoor af en werden christelijk gereformeerd.

Tineke veranderde ook nog van beroep. Ze ging studeren voor beroepskeuzeadviseur. Ook wat dat betreft kwam ze in een andere wereld terecht, wat aanvoelde als een warme douche. Toen leerde ze ook Piet kennen. Hij was inmiddels eveneens naar de beroepskeuzeadvisering overgestapt.

Samen naar de kerk

Piet en Tineke verschilden niet erg van mening over wat ze geloofden. Ze hadden beiden een ondogmatisch geloof. Jezus was voor hen niet Gods Zoon, maar een voorbeeldfiguur. Piet werd in Utrecht, na een kleine rondgang langs vrijzinnige kerken, lid van de Geertekerk. Maar dat ging zomaar niet. Daar zat een oriëntatiecursus aan vast. Die gingen ze samen volgen. Tineke wilde haar ouders geen pijn doen en bleef bij de gereformeerden. Ze wilden wel samen naar de kerk, dus werd het de ene week de Geertekerk en de andere week de gereformeerde kerk. “De mensen in die gereformeerde kerk waren ook heel plezierig. We maakten daar net zo goed vrienden”, aldus Tineke en Piet. Maar ze raakten beiden steeds meer betrokken bij activiteiten in de Geertekerk, zoals contacten met de partnergemeenten. Ook werden ze vaste deelnemers aan de bijbelcursussen. Na een verhuizing naar een andere wijk besloot Tineke (haar ouders waren inmiddels overleden) om zich ook aan te sluiten bij de Geertekerk.

Karakter

“Ik heb een keer tegen mijn vader gezegd dat hij zijn geloof belangrijker vond dan zijn liefde voor het gezin. Dat was hard, maar ik meende het. Hij was zo bang hè om dat geloof te verliezen.” Zo hard wil ze zelf zeker niet zijn, maar, aldus Piet, “Ze is wel veel rechtlijziger dan ik”. “Ik houd niet van ingewikkeld doen. Doe gewoon soepel en zie eens wat door de vingers. Tineke heeft echt een ‘gereformeerder’ karakter. Ze is rechtlijziger.” “Ik vind het vaak niet goed dat Piet z'n schouders ophaalt over dingen. Ik heb een enorm plichtsbesef en rechtvaardigheidsgevoel. Sjoemelen daarmee kan niet.”

Praat met elkaar

Dat is het advies dat ze graag meegeven. Want door gesprekken met anderen over ‘wat geloof jij nou eigenlijk’ leer je openstaan voor andere meningen. Dan gaat er ook een wereld aan verscheidenheid voor je open.

Mijn eigen geluid

In de Geertekerk zingen we met elkaar dezelfde liederen, luisteren we naar dezelfde muziek, maar wat luisteren Geertekerkers zoal door de week? Wat is hun favoriete muziek en hoe verschillend is hun voorkeur? In deze rubriek laten we daarover steeds enkele mensen aan het woord.



Op dit moment is de Frans-Nederlandse zanger Ramses Shaffy (1933 - 2009) en met name zijn nummer ‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ de favoriet van Joël Vlasblom. “Shaffy is een moderne psalmist die alle grote thema’s van het leven bezingt. Zijn liedjes zijn menselijk, maar met diepe lagen.”

Van de muziek van het ‘Choeur des moines de Chevetogne’ wordt Gerda Faddegon nederig. “En dan bedoel ik niet ‘klein’. De muziek is verstillend en maakt dat je je gaat verwonderen over het Grote Wonder.” De benedictijner Abdij van Chevetogne is een bijzondere abdij. Ze heeft twee kerken: een katholieke en een Byzantijnse. De broeders zingen ook in beide tradities. Gerda luistert graag ‘s avonds in bed naar de zeer muzikale kloosterlingen. Gerda raadt u met name het gezang ‘Sous ta protection nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu’ aan.

Tiuri Konijnendijk is weg van de (rock)muziek uit de musical ‘Rent’ van Jonathan Larson. Zijn enthousiasme is groot en om mij ervan te overtuigen hoe geweldig deze muziek is, zet hij YouTube aan en zingt zelf een stukje. Het verhaal speelt zich af eind vorige eeuw in New York (Manhattan) en is losjes gebaseerd op Puccini’s opera ‘La Bohème’. Een groep jonge kunstenaars probeert het hoofd boven water te houden. Drugs en aids/hiv zijn deel van hun werkelijkheid. “Deze muziek is zo krachtig en die stemmen zijn een wonder van schoonheid” aldus Tiuri.

Jazzmuziek is het helemaal voor Evert Oudenes. Vooral Marty Ehrlich vindt hij een fantastische musicus. “De diversiteit van deze muziek, de improvisaties, dat boeit mij. En het feit dat bijna alle jazzmusici teruggrijpen op ‘The great American Songbook.’” Dat ‘Songbook’ is een niet vastomlijnde verzameling liedjes uit de pop- en jazztraditie van Amerika voor de oorlog. “Ik vind het mooi om te horen hoe hedendaagse musici hun eigen geluid scheppen vanuit die rijke traditie.”



Margriet Adema is helemaal enthousiast over Tami Neilson (1977, Canada). Ze gaat op de dag dat ik haar spreek naar een concert van haar op het Blue Grass Festival in Rotterdam. Tami heeft een gospel achtergrond. Ze schrijft en zingt liedjes waarvan de muziek een mengsel is van country, rock & roll, soul en gospel. Margriet is fan “omdat ze zo muzikaal, vitaal en energiek is met lekkere gekke acts”.

IL

IL

Een sympathisant

Hiske Alting is uitvaartbegeleider en woont regelmatig uitvaartdiensten in de Geertekerk bij. Zij voelt al langere tijd verwantschap. Ze vindt de geboden activiteiten relevant en waardeert het dat de kerk probeert te blijven aansluiten bij de wereld van nu. “Dat wilde ik ondersteunen en klikte op de website ‘word vriend’ aan. Ik interpreteerde dit als sympathisant. Het verbaasde me dan ook dat ik werd uitgenodigd om betrokken te raken bij de geloofs-gemeenschap. Dat voelde als een uitnodiging tot volwaardig lid.” Maar ze wil er graag een eigen invulling aan geven en kan in haar drukke leven (nog) niet een actieve bijdrage leveren.

Achtergrond

Hiske komt uit een gemengd gereformeerd/Nederlands hervormd nest van de Zuid-Hollandse eilanden, waar in de 50er jaren twee geloven op een kussen niet regulier waren. Het gezin ‘emigreerde’ naar Noord-Brabant voor vaders werk bij Philips. Daar heerste een liberale sfeer met mensen vanuit allerlei richtingen (geografisch en kerkelijk) en ging zij naar de Nutsschool (algemeen bijzonder onderwijs). “Toen ik ongeveer tien jaar was, merkte ik dat mijn vader niet meer naar de kerk ging, zonder dat hij daar uitleg over gaf. Ik vond het onrechtvaardig dat ik wel naar zondagsschool moest. Daarna ging ik naar catechisatie. Het was een prettige gemeenschap waar veel werd geïnvesteerd in de kerk.”

Behoren tot gemeenschap

Hiskes moeder bleef naar de kerk gaan en gaat nog steeds elke zondag. Ze heeft, vooral na het overlijden van vader, haar eigen rol gekozen in de kerk, bijvoorbeeld in de diaconie. “Wij wonen als kinderen nu allemaal ver weg en zijn heel blij dat de kerk haar leefwereld is, waar je gekend wordt en men elkaar in de gaten houdt. Moeder heeft een eenvoudig geloof. Als ik haar vraag of ze denkt dat ze papa later terugziet, dan antwoordt ze dat ze dat niet

denkt. Maar wel dat zij als kind mag rekenen op ontvangst van God de Vader, dat zij geborgen is en de verantwoordelijkheid van haar afvalt.”

“Als het gaat om behoren tot een gemeenschap ben ik zelf ambivalent. Ik weet uit ervaring dat ik ernaar kan verlangen, maar dat ik het heel slecht kan. Ik begin in elke fase van het leven opnieuw met vrienden maken. Ik heb één goede vriendin al 25 jaar, dat is uitzonderlijk voor mij. Familie en eigen kinderen blijven altijd meelopen. Mijn ex-partners blijven ook in mijn leven aanwezig.” In begeleiding van uitvaarten ziet Hiske wat een mooie kring van mensen kan zijn. Dat roept wel een verlangen daarnaar op. De woongroep waar zij al lang deel van uitmaakt is voor haar belangrijk als gemeenschap, waarin ze naast een gezamenlijk ook een eigen leven kan leiden.

Jouw geloofsgeschiedenis?

“Enerzijds heb ik in mijn opvoeding gemist dat ik niet ben bevraagd op geloof. Anderzijds gaf dat ook veel vrijheid voor een eigen zoektocht.” Hiske kwam – zoals veel mensen van haar generatie – geleidelijk los van kerk en geloof, overigens zonder strijd of wrok. “Op enig moment kwam ik een boek tegen met een heel andere spirituele visie op Christus en de apostelen. Ik ben toen veel erover gaan lezen, kwam onder andere in aanraking met boeken van Bhagwan. Dit nodigde mij uit om over heel andere dingen na te denken dan die ik in mijn opvoeding had meegekregen.” Het was een tijd dat Hiske een depressie had en zocht naar zingeving. In therapie (chakra’s, bio-energetica) ontdekte ze niet alleen ‘hoofd’ te zijn, maar ook dat het lichaam kennis heeft. Reïncarnatie vond ze een plausibel concept, omdat het zin geeft, dat we op aarde zijn om te leren. “Toen ik 36 was is dat zonder speciale aanleiding allemaal weggevallen. Het was wel eng, want wat blijft er over als ik al deze aannames loslaat, wie ben ik dan? Uiteindelijk alleen nog verwondering, vooral over en in de natuur, daar kan ik troost vinden.”



Bevrijding

“In mijn werk als schoolbegeleider raakte ik burn-out. Mijn partner en ik vertrokken toen naar Frankrijk waar ik twee jaar met mijn handen werkte; dat was helemaal fijn. Daarna werkte ik een tijdje in Spanje in een centrum waar ik mensen in hun werk begeleidde die ergens tegenaan gelopen waren.” Terug in Nederland had ze geen werk, geen huis en woonden de kinderen naar tevredenheid bij hun vader. Opnieuw volgde een zoektocht met allerlei baantjes, zoals schoonmaken. “Dat heeft mij zo bevrijd, niet meer vast te zitten aan een zogenaamd ‘presteren op niveau’, maar alle dingen met je hart doen. Een kleine advertentie bracht me uiteindelijk bij de opleiding voor uitvaartbegeleider. Ik wist meteen dat ik dat wilde.”

Liefde in actie

Als uitvaartbegeleider valt het Hiske op dat er bij stervenden vaak sprake is van overgave en acceptatie, het ego lijkt al eerder te zijn gestorven. “Ik zie dat stervenden nog inzichten willen doorgeven, niet ter meerdere eer en glorie van zichzelf, maar voor ‘the sake of all’. Dat noem ik liefde in actie. Ik spreek geregeld mensen voordat zij sterven en hoor ook hoe ze omgaan met het mysterie van leven en dood. Zelf heb ik een groot vertrouwen, ik kan niet zeggen waarin precies.”

“Uiteindelijk spreekt het christelijk geloof mij het allermeest aan. Met name het Nieuwe Testament en de figuur Jezus inspireren mij; het gaat allemaal over liefde in actie. En het spreekt me aan dat er bij remonstranten ruimte is voor ieders eigen geloofsopvatting”.

TSG

400 jaar ruimte voor een eigen geluid

Vierhonderd jaar geleden was ons land tot op het bot verdeeld. Niet door de oorlog tegen Spanje, maar door de godsdiensttwisten die tijdens het Twaalfjarig Bestand tot uitbarsting kwamen. Die twisten gingen om veel meer dan de theologische discussie over de voorbeschikking, de predestinatie, tussen de twee geleerden, Arminius en Gomarus. De onderliggende discussie ging over de ruimte in de jonge protestantse kerk in Nederland om van mening te verschillen. Oftewel om in religieuze zaken een eigen geluid te mogen laten horen. En over hoe die ruimte het beste gewaarborgd wordt: door de staat of door de kerk zelf?

Conflict en moderatie

Voor Johannes Uytenbogaert (1557-1644), voorman van de remonstranten, vormden die laatste twee vragen de kern van het verschil. Geboren en getogen in Utrecht had hij in deze stad aan den lijve de verwoestende kracht van religieuze conflicten meegemaakt. Toen de vrijere Jacobikerk (rond de bekende Hubert Duifhuis) in steeds heftiger conflict kwam met de gemeente in de Minderbroederkerk. Deze laatsten werden de consistorialen genoemd, omdat zij een kerkenraad, een consistorie kenden. Uytenbogaert zat er middenin. Hij was vroeger regelmatig onder het gehoor van Duifhuis te vinden, maar werkte later voor de consistorialen.

Dit conflict was een voorbeeld van wat de 'confessionalisering' van de religie wordt genoemd. Een ontwikkeling die zich in die dagen in de hele breedte van religieus Europa voordeed. Waarbij de grenzen van de eigen geloofsrichting steeds scherper werden afgetekend door belijdenissen en kerkorden. In Nederland speelde dit proces zich af tegen de achtergrond van de opstand tegen de Spaanse, rooms-katholieke overheersing en groeide de behoefte aan duidelijkheid van de eigen geloofsrichting. Het midden kwam steeds meer onder druk te staan. Uytenbogaert, en in zijn kielzog de latere remonstranten, was een uitgesproken voorbeeld van iemand die in dit alles het midden zocht. 'Moderatie', zoals hij dat zelf omschreef. Vanuit die overtuiging bemiddelde hij in veel kerkelijke conflicten. En probeerde hij ruimte te behouden voor verschillende interpretaties van de Bijbel en van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De bekende, en bij

remonstranten geliefde, spreuk 'Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde' was hem op het lijf geschreven.

Remonstrantie

In Utrecht was de situatie tussen de verschillende protestantse gemeenten zo onhoudbaar geworden dat het stadsbestuur in 1589 besloot om alle dominees te ontslaan. Daardoor kwam Uytenbogaert in Den Haag terecht, waar hij, als begaafd prediker en pastor, al snel werd opgemerkt en werd aangesteld als hofpredikant van Maurits. Hij raakte daar ook hecht bevriend met Oldenbarnevelt en stond middenin de machtsstrijd die zich tussen deze twee mannen ontwikkelde.

Toen in 1609 zijn goede vriend Jacobus Arminius was overleden, besloot Uytenbogaert samen met medestanders, de rekkelijken, een verzoekschrift, een remonstrantie, in te dienen bij de Staten van Holland. In deze remonstrantie werd het theologische standpunt van Arminius ingebed in een pleidooi voor meer geloofsvrijheid. Voor een sturende rol van de overheid, zodat de ene kerkelijke partij de ander niet kon veroordelen. En voor de mogelijkheid om belijdenis en catechismus te herzien, als dat nodig mocht blijken. Vol overgave zetten zij zich in om te zorgen dat een eigen geluid binnen de jonge protestantse kerk mogelijk bleef. Het liep echter anders: in de kerk-politieke strijd die ontbrandde trokken de remonstranten aan het kortste eind. Zij werden in 1619 op de Synode van Dordrecht veroordeeld en hun predikanten werden verbannen.

Op 30 september 1619 richtten de remonstrantse predikanten, onder aanvoering van



Uytenbogaert, een eigen kerk op, de Remonstrantse Broederschap.

Een scala van geloofsopvattingen

Vierhonderd jaar bestaan de remonstranten nu. Nog steeds is het een geloofsgemeenschap waar ruimte is voor het eigen geluid van elke gelovige. Soms aarzelend, vervreemd van de oude taal van de Bijbel. Zoekend in een onbekend land, omdat je er van huis uit niet vertrouwd mee bent gemaakt. Soms in verzet tegen de oude woorden die je juist wel van huis uit hebt meegekregen, maar die klein hielden, angstig maakten, verstikkend waren. Soms gevoed door tradities die veel ruimer zijn dan de christelijke. Soms verdwaald, omdat de dingen die in je leven gebeuren niet te plaatsen en te verwerken zijn. Soms verheugd, blij over wat je geschonken is, waarvan je genieten kan, vol dankbaarheid.

Het maakt dat er een grote verscheidenheid van geloofsopvattingen in onze gemeente te vinden is en dat er altijd mooie gesprekken te voeren zijn. We kunnen onze eigen overtuiging slijpen aan die van anderen. Zij kunnen ons uitdagen, voeden, prikkelen of inspireren.

Het vraagt ook extra inspanningen om met elkaar gemeente te zijn. Om ons niet in onze eigenheid te verliezen, en alleen ons allerpersoonlijkste geluid te horen. We moeten goed naar elkaar luisteren om elkaar te kunnen verstaan en te vinden. Maar als dat lukt, dan waait de Geest: dan wordt die verscheidenheid tot een groots muziekstuk, waarin al die eigen stemmen samenklinken.

Marthe de Vries

Een eigen geluid - daar zit muziek in!

'Een eigen geluid' is het jaarthema van de Geertekerk. Een thema om vrolijk van te worden.

Stichtelycke rymen

Het begon al met de landelijke liedwedstrijd 'Het Vrije Lied'. De eerste editie brachten we onder bij de activiteiten van 400 jaar remonstranten, immers al vierhonderd jaar met een eigen geluid. Vierhonderd jaar geleden immers dichtte Camphuysen (na de synode in Vleuten uit z'n ambt gezet wegens remonstrantse sympathieën) vele liederen en teksten. Hij wordt gekescherend wel de Huub Oosterhuis van de Gouden Eeuw genoemd. In het huidige liedboek is er nog één tekst van hem te vinden, lied 90I: 'Ik hoor trompetten klinken'. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we sindsdien toch vooral uit de liedschat van de andere kerken hebben geput. Maar wat is het prachtig dat we toch ook in 2019 nog nieuwe liederen kunnen zingen. Ik zal daar wat meer over vertellen tijdens de slotbijeenkomst van het feestjaar, op 14 september in de Rode Hoed (kaarten via remonstranten.nl). Het winnende lied heeft een heerlijke titel: 'Zwijg stil'.

Vreugdefeest

Sinds kort hebben we een derde orgel in de Geertekerk, speciaal voor ons gebouwd. Ook in de maandelijkse Bachcan-



tatediensten zal dit kistorgel worden gebruikt. Voor het eerst in de eerstvolgende uitvoering van de geprogrammeerde cantate 'Höchsterwünschtes Freudenfest' (BWV 194). Bij de feestelijke inwijding van het kistorgel in de startzondagdienst voeren wij in samenwerking met solisten en orkest van de Bachcantatediensten dezelfde cantate uit met het kamerkoor van de Geertekerk onder mijn leiding. 's Avonds zingt het gebruikelijke projectkoor onder leiding van hun eigen dirigent Gerrit Maas. Wie 's avonds wil zingen kan meer informatie vinden op bachcantates-utrecht.nl.

Elke vogel zingt zijn lied

De wetenschap toont het aan: samen zingen maakt nuttige stofjes aan in het lichaam. Het is goed om te zingen, natuurlijk in de cantorij. Repetities zijn op maandag van 19.30 uur tot 21.00 uur, of, voor de jongere talenten, van 21.00 uur tot 22.30 uur. Een wekelijkse activiteit geeft structuur aan het leven. Er wordt veel gelachen, ook heel gezond. Het is een makkelijke manier om nieuwe mensen te leren kennen en verder thuis te raken in de gemeente. De komende maanden komen er al verschillende nieuwe mensen bij, een comfortabele periode om aan te sluiten.

Kistorgel arriveert

Op 16 augustus bracht de firma Klop uit Garderen het nieuwe kistorgel. De commissie, die financiering zocht en vond voor dit orgel en de bouw begeleidde, is aanwezig bij de aflevering: Maarten van der Bijl, Arthur Modderkolk en Henk Nobbe.



Komt dat horen

In elk geval zal het in de Geertekerk ook komend seizoen niet stil zijn. Het belooft een seizoen te worden met veel muziek, van drie orgels en een piano, instrumentalisten van binnen en buiten onze gemeente en vele zangers op zondag en door de week. In het kader van 'eigen geluid' zullen we soms de gebaande paden nét wat verder verlaten dan u gewend bent. U hoort nog wel!

Maarten van der Bijl



Herdenken overledenen (24 november)

Als het niet zou bestaan, zou het opnieuw uitgevonden moeten worden: het herdenken van wie ons zijn ontvallen. Het is zoiets natuurlijk om dit te doen. Je kunt het haast niet wegdenken uit ons leven. Dat je aan de overledene denkt en diens naam nog eens noemt. In de protestantse traditie doen we dit op de zogenaamde 'laatste zondag van het kerkelijk jaar'. Het nieuwe kerkelijk jaar begint op de daarop volgende zondag, eerste Advent.

In de Geertekerk gedenken we de mensen van onze geloofsgemeenschap die het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden. Hun namen noemt de voorganger – ds. Alleke Wieringa - nog eenmaal in de dienst. Tegelijkertijd wordt er een lichtje voor hem/haar ontstoken door een lid van de kerkenraad. Hun families zijn allemaal persoonlijk uitgenodigd voor deze dienst.

Misschien vindt u het fijn dat ook de naam genoemd wordt van een overledene die u ter harte gaat. Voor het begin van de dienst kunt u bij de ingang, op het blad papier, diens naam toevoegen. Een kerkenraadslid staat klaar om u wegwijs te maken. Ook deze namen zal de voorganger hardop noemen. En ook voor hen wordt natuurlijk een kaarsje aangestoken.

FK

Kring 'Kind en geloof'

De komst van kinderen verandert je leven ingrijpend: van de doorwaakte nachten, tot het diepe gevoel van verantwoordelijkheid voor dit leven dat jou is toevertrouwd. Van de wereld zien door de ogen van je kind tot de kunst om naast tijd voor kinderen en werk jezelf en je partner niet voorbij te lopen. Maar ook dieperliggende vragen komen naar voren: wat wil ik mijn kind meegeven? Hoe laat je zingeving in de opvoeding meespelen? Laat ik de kinderen dopen en waarom? Wat geloof ik zelf eigenlijk? En heel praktisch: wat is een goede kinderbijbel?



Voor deze en vele andere vragen is alle ruimte in deze kring. We gaan met elkaar in gesprek, laten ons inspireren door de oude verhalen, maar ook door denkers uit verschillende tradities.

Eerste bijeenkomst van deze kring onder leiding van ds. Marthe de Vries is op dinsdagavond 8 oktober van 20.00 -22.00 uur. Plaats: Kosterwoning

Inlichtingen en opgave: ds. Marthe de Vries, E marthedevries@dds.nl, T 06-22325913

Oproep

Doopdienst (17 november)

Op 17 november worden twee kindjes gedoopt: Florian, de dochter van Willemijn van der Zwaard en Nikolai Jacobs. En Leane, dochter van Dennis Broeders en Christel Selhorst.

Mocht dit je op een idee brengen: ook jullie zijn hartelijk welkom om je kindje te laten dopen. Neem dan even contact met mij op.

We hebben twee avonden gepland met deze vier ouders om de dienst voor te bereiden (woensdagavond 4 en 25 september). Eventueel kunnen we nog een extra avond plannen voor de ouders die er wellicht nog bijkomen.

Opgave bij ds. F. Kruyne, fkruyne@planet.nl



Misschien zeggen we niet duidelijk genoeg: “We hebben jou nodig!”

De Geertekerk is een organisatie met zo'n 500 leden. En ook nog behoorlijk wat mensen die af en toe eens langskomen. Zo'n 150 vrijwilligers werken in enkele tientallen werkverbanden om de boel draaiende te houden: commissies, werkgroepen, redacties en natuurlijk de kerkenraad. Daarnaast zijn er nogal wat mensen die een individuele vrijwilligerstaak hebben. Een organisatie van behoorlijke omvang dus. En zo op het eerste gezicht is de organisatie ook prima voor elkaar. Dus alles verloopt rimpelloos? Nou, nee ...

Laat ik om te beginnen vaststellen dat er een heleboel goed gaat. Heel veel mensen besteden een deel van hun tijd, creativiteit en geld aan het werk in onze gemeente. Het geeft hun voldoening en plezier om samen te werken. Dat houdt onze gemeenschap gaande. Al eeuwen!

Kerkenraad is bezorgd

En toch maakt de kerkenraad zich zorgen over de aanwas van nieuwe vrijwilligers. Dat verloopt uiterst moeizaam. Een zekere doorstroming is niet onbelangrijk om het werk ook op lange termijn gaande te houden. En doorstroming is bovendien gezond. Maar toch durven/kunnen sommigen hun taak niet op (te) geven omdat er geen opvolger lijkt te zijn. Anderen hebben (te) veel taken op zich genomen waardoor het risico dreigt van overbelasting.

Oorzaken

Hoe komt dat toch? Zijn er zo weinig mensen die zich willen inzetten voor de Geertekerk? Nee, dat geloof ik niet. Regelmatig vragen we mensen voor een bepaalde taak. Maar dat is niet altijd even succesvol. Vragen we het wel aan de juiste mensen? Soms hebben mensen een heel legitieme reden om nee te zeggen. Blijven we als kerkenraad dan misschien teveel zoeken in de ons bekende kring van mensen? Of vullen we te vaak voor andere mensen in dat ze geen tijd of belangstelling zouden hebben voor een bepaalde taak. Of vragen we sommige mensen niet omdat ze nog maar zo kort lid of vriend zijn? Kortom, er kunnen veel oorzaken zijn waardoor de aanwas van nieuwe vrijwilligers stagneert.

Duidelijk zijn

Maar, waarschijnlijk is er nog een reden. Ik denk dat we duidelijker kunnen en moeten zijn in onze berichtgeving over vacatures. Dus niet (alleen) de persoonlijke benadering, maar ook een oproep in de brede kring. Omdat we jou misschien anders nooit bereiken! Een algemene oproep geeft jou ruimte om zelf te beoordelen of je aan een bepaalde taak wilt beginnen. Of je er tijd voor hebt, of het aansluit bij de kwaliteiten en ervaring die jij te bieden hebt of je je al voldoende thuis voelt in Geertekerk om een taak op je te nemen. Voor iedereen is er wel iets te doen. Of je nu meedraait

in de bloemengroep of voorzitter bent van een kerncommissie. Maar let op! Een algemene oproep is niet vrijblijvend. Die is ook aan jou gericht. En we gaan ervan uit dat ook jij er serieus over zult nadenken.



Vacatures

Dat gezegd hebbend, wil ik graag een aantal vacatures onder ieders aandacht brengen. In willekeurige volgorde noem ik de volgende taken en functies:

- Secretaris van de kerkenraad (vanaf oktober 2019);
- Bestuurslid namens de Remonstrantse Gemeente Utrecht in het Interkerkelijk Pastoraat aan Studenten in Utrecht (IPSU);
- Vicevoorzitter van de kerkenraad;
- Extra crècheleiders (m/v) omdat jonge ouders behoefte hebben aan een wekelijkse crèche tijdens de kerkdiensten;
- Kerkenraadslid met als aandachtsgebied de Stuurgroep Jeugd- en Jongerenwerk (vanaf oktober 2019).

En zo zijn er vast nog wel meer vacatures te noemen ...

Nieuwe taak?

Overigens: een nog niet bestaande vacature is misschien wel een COÖRDINATOR VRIJWILLIGERSWERK. Iemand die zicht heeft op alle taakgroepen die er zijn, op benoemingstermijnen die aflopen en om opvolging vragen. Maar ook zicht heeft op nieuwe leden en vrienden die belangstelling hebben om hun steentje bij te dragen. Oké, ik voeg 'm toe:

- Kerkenraadslid dat het vrijwilligersbeleid binnen de Geertekerk coördineert.

Kom in actie!

Wees niet te bescheiden. Als je tijd en kwaliteit beschikbaar hebt voor de organisatie van het werk in de Geertekerk, of als je misschien wel eens aan een andere taak toe bent, meld je dan. Graag ga ik met je in gesprek over de mogelijkheden! Reacties graag naar voorzitter@geertekerk.nl.

Arie Noordermeer, voorzitter kerkenraad

In memoriam

Jan Brands

Als jongeman werd Jan Brands tijdens de oorlogsjaren opgepakt voor de Arbeitseinsatz en te werk gesteld in Berlijn. Daar heeft hij de hevige bombardementen meegemaakt en volgde na de bevrijding een zware tocht terug naar huis. Het heeft hem niet gebroken, maar wel getekend.

Jan Brands was een vrije geest. Dat toonde zich in zijn werk: hij was ondernemer, eigen baas. Eerst in Amerika, later in Nederland. Maar ook in zijn religieuze overtuiging: van doopsgezinde huize sloot hij zich in Utrecht aan bij de Nederlandse Protestantenvbond, de NPB. De humanistische, filosofische benadering beviel hem goed. Maar de NPB werd te klein en ging samen met de Vrijzinnig Hervormden, de Leeuwenbergkerk, die op hun beurt weer samengingen met de remonstranten. En zo werd Jan Brands lid van de Geertekerkerk, een kritisch, filosofisch lid.

Hij verloor zijn vrouw na een lange periode van ziek zijn. In de laatste periode van zijn lange leven – hij werd 95 jaar – richtte hij, samen met een aantal anderen, een woongroep op in Utrecht, Leidsche Rijn. Daar genoot hij van zijn ruime flat, op de bovenste verdieping. De laatste maanden begon zijn lichaam steeds meer op te spelen en de ziekenhuisopnamen wisselden elkaar snel af. Het viel hem zwaar zo afhankelijk te worden. Op 30 juni overleed hij.

MdV



Foto: Gert Westerveld

Van de penningmeester

Ontwikkeling financiële bijdragen



Bovenstaande grafiek laat de ontwikkeling van het totaal van de financiële bijdragen in 2019 en in vorige jaren zien. Eind juli was dit totaal 125 duizend euro. Dat is substantieel meer dan in voorgaande jaren op hetzelfde moment. Meer mensen hadden hun bijdrage al geheel of gedeeltelijk gegeven en het gemiddelde per persoon was ook hoger.

Een paar ontwikkelingen spelen hierbij een rol. Het aantal mensen dat in termijnen hun bijdrage voldoet is gestaag stijgend en een groeiend aantal mensen wacht ook niet op de bijdragebrief die we gewoonlijk in mei verstuurden. Dit jaar verstuurden we slechts circa 225 brieven, terwijl een paar jaar geleden iedereen nog zo'n brief kreeg.

De hoogte van de bijdragen verschilt overigens substantieel. Er zijn bijdragen van enkele duizenden euro's. Wij zijn natuurlijk zeer dankbaar dat mensen zoveel willen bijdragen. De kerkenraad overwoog om die mensen (wie dat zijn weet alleen de penningmeester) individueel daarvoor te bedanken. Maar we weten ook dat sommige kleinere bijdragen afkomstig zijn van mensen die het financieel moeilijk hebben. Wij vinden de kleinere bijdragen net zoveel waard als de grote bijdragen. Vandaar dat we mensen niet individueel voor hun bijdrage bedanken.

Verandering bankrekeningnummer voor financiële bijdragen

Per e-mail, in de Geertebrief en in de brieven inzake de financiële bijdragen heb ik gemeld dat wij onze ING-rekening gaan opzeggen en vervangen door een rekening bij Triodos. Die rekening is NL36 TRIO 0379 5217 84.

Inmiddels gebruikt vrijwel iedereen de nieuwe Triodos-rekening. Ik heb de laatste 15 mensen die in termijnen betalen maar nog niet waren omgegaan, inmiddels opgebeld. Ik ga er dan ook vanuit dat ook zij nu de nieuwe rekening gaan gebruiken. Heel incidenteel is er nog iemand die zijn/haar bijdrage niet in termijnen betaalt en nog de ING-rekening gebruikt. Ik neem met die mensen nog contact op. Maar het moment is nu aangebroken om de ING-rekening op te heffen. Dat zal in september gebeuren. Als het zover is, zal ik iedereen die dit jaar nog geen bijdrage heeft gegeven nog een keer per e-mail op de wijziging attenderen.

Namens de kerkenraad, Wim Edelman, penningmeester

Uit de kerkenraad...



@ De kerkenraad is verheugd dat ds. Alleke Wieringa haar werkzaamheden weer volledig heeft hervat.

@ De kerkenraad heeft met genoeg kennis genomen van de benoeming van Jaap Marinus tot vernieuwings-predikant bij de RGU. Jaap Marinus is medewerker bij het landelijk Bureau en onder meer betrokken bij het project 'De Leven'. De benoeming gaat in op 1 januari 2020, nadat hij zijn opleiding tot predikant bij het seminarie heeft afgerond.

@ De kerkenraad heeft de nieuwe opzet van de Stichting Fonds Geertekerk besproken: het is de bedoeling dat de stichting zich uitsluitend gaat toeleggen op het verwerven van fondsen voor de instandhouding van het gebouw van de Geertekerk. Daartoe zullen de statuten van de stichting worden aangepast en zijn nieuwe bestuursleden aangezocht die op dat terrein deskundig zijn. Voor beide onderwerpen geldt dat de kerkenraad daarmee moet instemmen, zodat

de RGU een vinger aan de pols kan houden.

@ De kerkenraad heeft geconstateerd dat de kerkennacht waaraan de RGU dit jaar weer meedeed helaas weinig bezoekers had en heeft daarom besloten volgend jaar af te zien van deelname.

@ De kerkenraad heet mensen die gebruik maken van een hulphond uiteraard van harte welkom om de kerkdiensten met hond bij te wonen.

@ De kerkenraad heeft gesproken over de wijze van bekendmaking van de bestemming van de bloemengroet bij de mededelingen tijdens de dienst. Moet daarbij ook worden gezegd waarom iemand bloemen krijgt? Op zichzelf valt daar wel wat voor te zeggen en het kan wellicht de bereidheid vergroten om de bloemen weg te brengen. Daar staat tegenover dat dit uit oogpunt van privacy lastig is, in ieder geval als dit ongevraagd gebeurt en niet eerst is besproken met degene die de bloemen krijgt. Dit pleit voor de neutrale formulering dat

de bloemen ter felicitatie of ter bemoeiding zijn. Degene die de bloemen wegbrengt, wordt uiteraard wel geïnformeerd over de reden van de bloemengroet.

@ De kerkenraad heeft gesproken over de relatie tussen de RGU en Huize Molenaar en geconstateerd dat die goed (ver)loopt. Er vindt elk kwartaal overleg plaats waaraan, naast vertegenwoordigers van de kerkenraad, ook de kerkmeester en de coördinator intern gebruik deelnemen. Dit zijn plezierige en constructieve gesprekken. Overigens heeft huize Molenaar recent haar naam gewijzigd in Heirloom - Venues of Utrecht.

@ De kerkenraad gaat graag in op het verzoek van De Klub om met hen in gesprek te gaan over wat ze bezighoudt en hoe wij elkaar beter kunnen bereiken. In overleg met onze jongerenwerker Timo van Kempen wordt een datum gepland voor een overleg.

Hans Kapteijn, secretaris kerkenraad

Oproep

Coming Out Sunday

Op 11 oktober is het weer Coming Out Day. Traditiegetrouw (mag je onderhand wel zeggen) vieren wij op 13 oktober Coming Out Sunday. Een 'roze' viering met expliciet aandacht voor sekse en gender en wat er nog meer voor redenen mogen zijn om je niet te kunnen of durven laten zien wie je eigenlijk bent.

Op Coming Outday wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender, interseksueel, queer etc. (LHBTIQ+) openlijk voor zijn of haar of hens seksuele voorkeur uitkomt: het uit de kast komen oftewel de coming-out. Coming Outday vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten en wordt sinds 2009 ook in Nederland gehouden. Toen riep de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk de datum 11 oktober ook voor Nederland uit tot Nationale Coming-Outdag. Om daarmee de sociale acceptatie van LHBTIQ+-mensen te bevorderen.

Ik zoek mensen die zin hebben om met mij deze dienst voor te bereiden en vorm te geven. We komen bij elkaar op dinsdagavond 24 september.

Graag opgeven bij mij, ds. Alleke Wieringa: alwieringa@icloud.com



Programmacommissie

De programmacommissie van de Geertekerk organiseert activiteiten die gericht zijn op inspireren, verbinden, verdiepen en vernieuwen. Diversiteit en samenhang in het aanbod zijn van belang, zeker rond het jaarlijks te bepalen thema. We beogen dat elk gemeentelid in het programma iets van zijn of haar gading vindt. De activiteiten zijn primair gericht op de wensen en behoeften van leden en vrienden. Daarnaast hopen we natuurlijk ook andere belangstellenden met het programma te interesseren.

De leden van de programmacommissie zijn: Gert-Jan Schmal (voorzitter), Theodoor Scholte, Maarten Schoonwater, Christine Sluyterman, Willemijn van der Zwaard, Hetty Zock en, namens de predikanten, Marthe de Vries.

Het programma

Het programma doet recht aan de veelheid van activiteiten van de RGU op het terrein van:

- geloofsoriëntatie en geloofsverdieping, waaronder kennis van de Bijbel, theologie en oefenen in spirituele verdieping
- oriëntatie op vriend- of lidmaatschap van de RGU
- diaconaat en bevorderen van de diaconale gezindheid
- verdiepen en verbreden van de oecumenische en inter-vrijzinnige betrokkenheid van (leden en vrienden van) de RGU, op



plaatselijk, landelijk en internationaal niveau

- de verschillende leeftijdsgroepen binnen de RGU (van jeugd- en jongerenwerk en religieuze opvoeding tot zorg voor de ouder wordende mens)

Het programma bevordert onderlinge ontmoeting en gesprek. Zowel van leden en vrienden als met andere belangstellenden.

Taken

De commissie stelt een jaarprogramma samen voor een werkseizoen (najaar t/m voorjaar) en biedt ondersteuning bij de uitvoering daarvan. Concreet zijn de taken:

- coördineren van het proces waarin predikanten, kerkenraad, leden/vrienden en diverse commissies, werkgroepen, kringen binnen de RGU inbreng kunnen leveren voor het jaarprogramma
- faciliteren door afstemming van data, plannen van ruimtes en inzetten van PR en communicatie

- initiëren van nieuwe of verdiepende onderwerpen die samenhangen met ontwikkelingen in samenleving, cultuur en geestelijk leven
- signaleren en actie ondernemen als lopende activiteiten verandering of beëindiging behoeven
- opstellen van de begroting

Mini-seminars

Sinds enkele jaren organiseert de commissie ook zogenaamde mini-seminars waar aan de hand van het jaarthema religieuze, maatschappelijke en politieke thema's aan de orde komen. Dit alles gecombineerd met muziek, poëzie en theater. Financieel mogelijk gemaakt door subsidiëring via de Landelijke organisatie. De avonden trekken een breed - vaak ook jong - publiek met veel belangstellenden van buiten.

Ruimte voor nieuwe ideeën

Natuurlijk is er ruimte voor nieuwe ideeën, activiteiten of een actueel thema dat op eens opborrelt, zoals afgelopen voorjaar de discussie over het thema 'Voltooid Leven'. We nodigen u graag uit om contact op te nemen met één van de hierboven genoemde commissieleden als u suggesties hebt.

*Gert-Jan Schmal,
namens de programmacommissie*

Cursus 'Bible Basics'

Deze cursus is bestemd voor iedereen die het gevoel heeft, dat hij of zij basis-kennis van de bijbel mist. Hoe is de bijbel opgebouwd? Wat voor teksten staan erin? Hoe moeten we die verhalen lezen? Waarom zijn er zoveel vertalingen en wat zijn de verschillen? Wat is het verschil tussen Eerste en Tweede Testament en waarom zeggen we dat liever, dan Oude en Nieuwe Testament? Deze en vele an-

dere vragen komen aan de orde in deze cursus. De drie predikanten van onze gemeente zullen ieder een donderdagavond verzorgen. Bij voldoende belangstelling kan er in het voorjaar een vervolg komen.

31 oktober ds. Alleke Wieringa, 7 november ds. Florus Kruyne, 14 november ds. Marthe de Vries Van 20.00 tot 22.00 uur in de Bovenkamer van de Geertekerk.



Kosten: € 25,00 (gratis voor leden en vrienden van de RGU)

Inlichtingen en opgave: Marthe de Vries, marthedevries@dds.nl, 06-22325913

Contacten tussen moskee Omar Al Farouk en Geertekerk

Al sinds jaar en dag bestaan er goede en bemoedigende contacten tussen de RGU en de Omar Al Farouk moskee in Overvecht. In 2015 is een boekje uitgebracht met de titel 'Ontmoeting en Verbinding' over tien jaar dialoog tussen kerk en moskee.

Jaarlijks is er in het voorjaar een ontmoeting in de moskee en in het najaar in de Geertekerk. We wonen de Iftarmaaltijd bij in de moskee en zoeken onderling contact als daar aanleiding toe is. Ook leden van andere kerkgenootschappen hebben zich aangesloten bij deze ontmoetingen.

In september 2019 zijn er twee bijzondere activiteiten gepland die we graag onder uw aandacht brengen:

Activiteit 1

Van 16-24 september wordt een zogenaamde dialoogreis naar Marokko georganiseerd. Deelnemers aan de reis komen vanuit de moslimgemeenschap, de remonstrantse geloofsgemeenschap, de joods liberale gemeente, de rooms-katholieke kerk en UPRL (Utrechts Platform voor Religie en Levensbeschouwing). We bezoeken steden als Fez, Rabat, Casablanca, Essaouira en Marrakesh.

We ontmoeten vertegenwoordigers van de verschillende religies en universiteiten. En we maken natuurlijk kennis met het land en de cultuur van Marokko. Het gezelschap bestaat uit 30 personen.



De kosten draagt ieder persoonlijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Opgeve voór 4 september; informatie via a.j.modderkolk@gmail.com.

Activiteit 2

In het weekend van 27-29 september wordt in het kader van de vredesweek een boeiend interreligieus programma neergezet. Het UPRL en de voorzitter van de moskee werken daarin samen met de RGU en andere geloofsgemeenschappen. Er worden een vijftigtal moslimgeleerden uit de Europese landen uitgenodigd, werkzaam in het veld, moskee en wetenschap. Het thema van de vredesweek is 'Vrede verbindt over grenzen'. Er worden kerken, synagogen, tempels en moskeeën bezocht. Het begint op vrijdagmiddag 13.00 uur met het middaggebed in de Omar Al Farouk Moskee en eindigt op zondagmiddag om 15.30 uur met een bezoek aan het 24 ok-

toberplein. Daar is het bloemenmonument voor de tramslachtoffers (Kanaleneiland). Het volledige programma staat op de website van UPRL. U bent van harte uitgenodigd om het een en ander bij te wonen.

Op zondag 29 september woont het gezelschap de kerkdienst in de Geertekerk bij. Deze dienst staat in het teken van 400 jaar Remonstranten. Vanwege het bezoek wordt het thema verbreed tot tolerantie en verdraagzaamheid. De aloude remonstrantse drieslag 'Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, in alles de liefde' is ook hier zeker van toepassing.

Na de viering in de Geertekerk is er ruimte voor ontmoeting met elkaar. Het gezelschap krijgt na deze ontmoeting een lunch aangeboden. Waarna men om 13.00 uur in de synagoge aan de Magdalenastraat wordt verwacht.

Namens de werkgroep maatschappelijke dialoog, Arthur Modderkolk.

Geertecafé met Pieter Dronkers op 22 september

Op Vredesdag, na afloop van de Vredesdienst, zal Pieter Dronkers te gast zijn als spreker in ons Geertecafé. Pieter komt vertellen over zijn werkzaamheden bij PAX, de vredesbeweging waar hij na zijn vertrek als predikant bij de RGU is gaan werken. Hij zal vertellen over de situatie in Israël en

in de Palestijnse gebieden. Ook zal hij stilstaan bij de ontwikkelingen in en rond Jeruzalem. Hoe zit het nu met die muur? Wat is de betekenis van de uitslag van de verkiezingen op 17 september? Wat kun je nog verwachten in een conflict dat al jarenlang muurvast zit?

Alle belangstellenden in dit onderwerp, maar ook zij die benieuwd zijn hoe het Pieter vergaat bij PAX, zijn van harte uitgenodigd bij dit Geertecafé na afloop van de Vredesdienst om ongeveer 11.45 uur in de Zuid foyer.

*Pauline Huidekoper en Iris Wevers,
vredeswerkgroep*



Diaconale Geluiden en collectes

Collectes in de afgelopen tijd

Mei en juni

De collecte op 19 mei voor het project Meriem Foundation (verhelpen en voorkomen van obstetrische fistel bij jonge vrouwen in Benin) met de Omar Al Farouk moskee en de Wilde Ganzen bracht € 303,- op. Geopereerde vrouwen kunnen weer hun plaats in de gemeenschap innemen, al dan niet als ambassadeur voor het project.

Stichting Madilo ontving van de collecte van 2 juni € 220,- dat gebruikt wordt voor de uitbreiding van de basisschool in Ankify (Noordwest Madagaskar).

De collecteopbrengst op 9 juni voor 'Taal doet meer' bedroeg € 506,-. Anderstalige Utrechters kunnen er aankloppen voor Nederlandse taalles en leerbegeleiding. (www.taaldoetmeer.nl)

Stadshospice Utrecht (7 juli)



De Stichting Thuis Sterven Utrecht en het Hospice Utrecht zijn samen gegaan onder de naam Stadshospice Utrecht (www.stadshospiceutrecht.nl).

De terminale fase van hun leven willen mensen vaak thuis doorbrengen. Wanneer voor de zorg of begeleiding buiten familie en vrienden extra hulp nodig is, bieden vrijwilligers en medewerkers van het Stadshospice uitkomst. Zij helpen om de laatste fase zoveel mogelijk naar wens te laten verlopen. En is thuis verblijven toch niet mogelijk, dan is in het hospice plaats voor vier gasten. Naast deze zorg ondersteunt de stichting een project dat palliatieve zorg voor allochtone ouderen in kaart brengt. We brachten voor dit doel ruim € 240,- bijeen.

Schuldhulpmaatje (4 augustus)

Op 4 juli was de collecte met een opbrengst van € 314,- bestemd voor stichting Schuldhulpmaatje Utrecht. Schuldhulpmaatje is een landelijk initiatief van kerken en wil mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig bereiken en hulp bieden via vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn opgeleid om op deskundige en persoonlijke wijze een schuldenvrije toekomst dichterbij te brengen. Gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan centraal. Zie ook: www.shmutrecht.nl

Komende collectes

Villa Vrede (1 september)

Villa Vrede (www.villavrede.nl) is na verbouwing van het Marcuscentrum (Wijnensteinlaan in Utrecht) als voorheen dé ontmoetingsplaats voor wie geen geldige verblijfspapieren hebben. Op woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 17 uur kan men er terecht voor taallessen (Nederlands en Engels). Villa Vrede biedt verder een aantal alledaagse dingen, die ingewikkeld worden als je op straat leeft met weinig of geen geld. Bijvoorbeeld warme maaltijd, naailes, gelegenheid om kleding te wassen en fietsreparatie. Daarnaast is er ruimte voor een paar uur ontspanning, het leggen van contacten en het maken van muziek. Villa Vrede werkt volledig met vrijwilligers, afgezien van de coördinatoren, en is geheel afhankelijk van giften.

PAX (22 september)



De collecte tijdens de vredesweek (21 t/m 29 september) is voor het werk van PAX, voorheen IKV Pax Christi. Het motto is 'Vrede verbindt over grenzen', waarbij PAX

aandacht vraagt voor het moedige vredeswerk van bijzondere mensen in (post)conflictgebieden.

Valdete Idrizi is zo'n vrouw die etnische en culturele grenzen in haar land Kosovo probeert te overbruggen door dialoog en cultuur. In haar woonplaats Mitrovica staan twee bevolkingsgroepen nog altijd vijandig tegenover elkaar: de Kosovaarse Serviërs en de Kosovaarse Albanezen. Valdete bracht de moed op om contact te zoeken met de voormalige vijand en richtte samen met PAX de Community Building Mitrovica (CBM) op. Zij ontving hiervoor in 2008 de 'International Women of Courage Award' uit handen van Condoleezza Rice. Nog altijd zet CBM zich in om ontmoeting mogelijk te maken tussen deze groepen.

In het Geertecafé na afloop van de dienst spreekt Pieter Dronkers over zijn werk bij PAX (zie pag. 17).

Oikocredit Nederland



De diaconie belegt al jaren haar vermogen ook in Oikocredit Nederland. Oikocredit is een kerkelijk beleggingsfonds, opgericht in 1975 en vooral bekend van het Max Havelaar-keurmerk.

Oikocredit geeft in ontwikkelingslanden via zorgvuldig geselecteerde microfinancieringsinstellingen microkredieten aan beginnende ondernemers die niet of nauwelijks toegang hebben tot leningen bij commerciële banken. Daarnaast verstrekt Oikocredit leningen aan handelscoöperaties en investeert in een aantal kleine en middelgrote ondernemingen. Inmiddels heeft men meer dan € 1 miljard aan leningen uitstaan. Partners zijn bijvoorbeeld:

- CRECER verstrekt groepsleningen voor zelfstandige ondernemers in Bolivia
- UF SPL verstrekt leningen met als doel financiële onafhankelijkheid voor vrouwen met een laag inkomen in India
- NOA Sh.A. verstrekt leningen aan kleine ondernemingen op het platteland van Albanië
- UMF wil toegang voor financiering van ondernemende vrouwen in Oeganda verbeteren.

Particulieren kunnen ook beleggen bij Oikocredit. Zie www.oikocredit.nl.

Spotlichtproject*: Botte bijlen en oude tangen gezocht!

Dit gaat natuurlijk niet over mensen, maar over oud gereedschap, dat niet meer wordt gebruikt. Anderen kunnen dat wél gebruiken. Bij Praxis, Stiho en ook Emmaus in Bilthoven kunt u gebruikt gereedschap inleveren. Vrijwilligers van de stichting Gered Gereedschap (www.geredgereedschap.nl)



knappen het op en verzenden het voor hernieuwd gebruik naar ontwikkelingslanden. Ook verzorgt de stichting vakopleidingen en helpt bij het opzetten van eigen bedrijfjes. De afgelopen jaren zijn meer dan 2 miljoen stukken gereedschap verzonden, 75.000 leerplekken verwezenlijkt en 1.300 organisaties ondersteund! Gered Gereedschap krijgt t/m 2020 jaarlijks € 500,- van de RGU. Mocht u wat extra's willen storten, dan kan dat op NL 34 TRIO 0212112430 t.n.v. Gered Gereedschap, Amsterdam.

*Spotlichtprojecten ontvangen jaarlijks (voor een periode) een bedrag vanuit de reserves van de diaconie, dus niet vanuit een geormerkte collecte. Gered Gereedschap is een van die projecten.

Personele wijzigingen

Ida Rombach, secretaris van de diaconie, zal per 1 september haar tweede termijn van drie jaar in de diaconie beëindigen. Mary Kuipers zal de taak van Ida overnemen. Ida en ik begonnen op hetzelfde moment, dus ook ik stop in september. Wie mijn plek gaat innemen is nog niet bekend.

Tot slot

Wilt u een bepaald diaconaal doel steunen, terwijl u niet in de dienst aanwezig kunt zijn, dan kunt u ook geld overmaken naar de rekening van de Diaconale Commissie van de RGU: NL 87 INGB 0000 1198 01. Vermeld erbij voor welk specifiek doel u het overmaakt.

Marijke Kools,
namens de Diaconale Commissie

Bijna 71 miljoen mensen op de vlucht

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, telde eind 2018 een recordaantal van 70,8 miljoen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of onderdrukking. Wereldwijd wachtten 3,5 miljoen mensen op de uitkomst van hun verzoek om asiel.

Dinsdag 2 juli riepen elf kinder- en mensenrechtenorganisaties, waaronder INLIA* en PAX, de Nederlandse overheid op om te stoppen met het detineren en uitzetten van Afghaanse vluchtelingen. In het bijzonder vroegen zij om de vrijlating van vier broertjes en hun ouders. Het mocht niet baten. Dinsdag 9 juli heeft de Nederlandse overheid dit gezin uitgezet naar Afghanistan, één van de meest gewelddadige landen ter wereld. Het gezin verbleef bijna vier jaar in Nederland en is voorafgaand aan de uitzetting vastgezet in detentie. Het gezin behoort tot een minderheidsgroep en komt uit een extra gevaarlijk gebied in Afghanistan. De belangen van de



kinderen zijn in het geheel niet gewogen in deze zaak.

Voor een ander Afghaans gezin, een gezin met twee dochttertjes, werd op vrijdagavond 12 juli een extra wake gehouden in het Detentiecentrum Kamp Zeist, waar zij waren vastgezet. Op last van de rechter is hun uitzetting niet doorgegaan.

Iris Wevers

*INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Het is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die partij kiezen voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. De Geertekerk is aangesloten bij INLIA.

Van het Verteluur

De zomer is afgelopen, veel mensen zijn weer terug na een reis, maar de kinderen van het Verteluur gaan nog even door: zij gaan verder op reis met de apostelen Petrus en Paulus aan de hand van het boek Handelingen. Er staan nog een aantal spannende avonturen te wachten: gevangnissen, schipbreuk, maar ook bezoeken aan de mooiste steden van Griekenland: Athene, Korinthe. Wie gaat er mee op reis?

De bijeenkomsten in het najaar zijn op 8 en 29 september, 13 oktober, 3 en 17 november.



Agenda

September

31 aug – 29 sep – Tentoonstelling in het Rijksmuseum over remonstranten met name J.Uytenbogaert

ma 2 september - Dansmeditatie, o.l.v. Nelen van Doorn, 10.00 - 11.30 uur, in de Geertekerk

ma 9 september - Workshop Mindfulness 'Mentale veerkracht aanspreken en ontwikkelen', o.l.v. Florus Kruijne, 20.00 - 21.30 uur, in de Geertekerk, inlichtingen en opgave (voor 6 september): Florus Kruijne. Deze workshop is een verkenning op de trainingen op 8 maandagavonden 16 en 23 september, 7, 14 en 28 oktober, 4, 11 en 18 november van 19.30 - 22.00 uur, in de Geertekerk

ma 9 september - Gespreksgroep Grenzeloos, gesprekken over allerlei meer of minder religieuze onderwerpen, leiding wisselt, 20.00 - 22.00 uur, locatie wisselt, vaak Arthur van Schendelstraat 7, Utrecht, inlichtingen en opgave: Ineke Ludikhuijze

di 10 september - Bijbelkring Vechts-treek, o.l.v. ds. Marthe de Vries, 10.00 - 11.30 uur, locatie wisselt, inlichtingen en opgave: Mattie van der Slikke

za 14 september – Slotbijeenkomst 400 jaar remonstranten 'In alles de liefde', in de Rode Hoed, 15.30 tot 21.30 uur (40 of 25 euro). Aanmelden via info@remonstranten.org

ma 16 september - Dansmeditatie, o.l.v. Nelen van Doorn, 10.00 - 11.30 uur, in de Geertekerk



ma 16 september - Leeskring 'Mak', over Nederlandse literatuur en (vertaalde) buitenlandse literatuur, o.l.v. Ellen Edelman, van 14.00 - 16.00 uur, locatie wisselt, inlichtingen en opgave: Ellen Edelman

ma 16 september - Mindfulnessstraining, o.l.v. Florus Kruijne, 19.30 - 22.00 uur, in de Geertekerk

di 17 september - Bijbelkring Zeist, o.l.v. ds. Marthe de Vries, aanvang 14.00 uur, in de recreatiezaal van De Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16, Zeist, inlichtingen en opgave: Els Kuulkers

ma 23 september - Bijbelkring Bilthoven, over levensbeschouwelijke boeken en (vertaalde) romans. Het eerste boek is 'Wat doe ik hier in Godsnaam' van Carel ter Linden, o.l.v. Anke van Maanen, 14.30 - 16.30 uur, locatie wisselt, inlichtingen en opgave: Anke van Maanen

ma 23 september - Mindfulnessstraining, o.l.v. Florus Kruijne, 19.30 - 22.00 uur, in de Geertekerk

do 26 september - Regiokring Doorn en omstreken, uitgangspunt is 'De weg van de mens' van Martin Buber, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 - 16.00 uur, bij mevrouw M.A. Boumeester, Doorn, inlichtingen en opgave: de heer G. Waller

do 26 september - Avondkring Zeist, grenservaringen, wat kunnen zij bieden bij vragen over religie en geloof?. Coördinatie: Ellen Edelman-de Heer en Judith Fournier-Moesman, aanvang 20.00 uur, eerste keer bij Judith, Marmontweg 38, Austerlitz, daarna wisselt locatie, inlichtingen en opgave: Ellen of Judith

za 28 sep – Symposium 'Tolerantie in turbulente tijden' in het Rijksmuseum, 13.30 tot 17.30 uur. Entree: 20 euro. Aanmelden via info@remonstranten.org

ma 30 september - Dansmeditatie, o.l.v. Nelen van Doorn, 10.00 - 11.30 uur, in de Geertekerk

Oktober

wo 2 oktober - Middagkring Houten, over het boek 'In mij stroomt een rivier'. Voor



dit boek werd aan remonstrantse predikanten gevraagd: "Dominee, wat geloof je nu zelf?", o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 - 16.00 uur, Boekdrukkersgilde 59, Houten, inlichtingen en opgave: Cor Stolk

vr 4 oktober - Zilverlingen, ochtendgroep, het verzilveren van de vergrijzing, vier maal per jaar, o.l.v. Annelies Oldeman en Jan-Willem Nieuwenhuijsen, 10.30 - 12.30 uur, in het Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, Utrecht (t.o. de Geertekerk), inlichtingen en opgave: Jan-Willem Nieuwenhuijsen

vr 4 oktober - Zilverlingen, middaggroep, als ochtendgroep (hierboven)

ma 7 oktober - Mindfulnessstraining, o.l.v. Florus Kruijne, 19.30 - 22.00 uur, in de Geertekerk

di 8 oktober - Bijbelkring Vechtstreek, o.l.v. ds. Marthe de Vries, 10.00 - 11.30 uur, locatie wisselt, inlichtingen en opgave: Mattie van der Slikke

di 8 oktober - High tea, luchtige bijeenkomsten rond een filosofische, literaire of spirituele tekst, o.l.v. ds. Heine Siebrand, 15.30 - 16.45 uur, Geertekerk, opgave: Marian van Leeuwen

di 8 oktober - Kring voor jonge ouders, o.l.v. ds. Marthe de Vries, 20.00 - 22.00 uur, hierna één keer in de zes weken, locatie in overleg, inlichtingen en opgave: Marthe de Vries

do 10 oktober - Van Kaft tot Kaft, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 10.00 - 12.00 uur, in de Geertekerk, inlichtingen en opgave: Alleke Wieringa

ma 14 oktober - Mindfulnessstraining, o.l.v. Florus Kruijne, 19.30 - 22.00 uur, in de Geertekerk

di 15 oktober - Bijbelkring Zeist, o.l.v. ds. Marthe de Vries, aanvang 14.00 uur, in de recreatiezaal van De Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16, Zeist, inlichtingen en opgave: Els Kuulkers

do 17 oktober - Regiokring Doorn en omstreken, uitgangspunt is 'De weg van de mens' van Martin Buber, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 - 16.00 uur, bij mevrouw M.A. Boumeester, Doorn, inlichtingen en opgave: de heer G. Waller

vr 18 oktober - Arminiaanse maaltijd, georganiseerd door Diaconale Commissie, aanvang 18.00 uur, in de Geertekerk, inlichtingen en opgave: Judith Fournier-Moesman

ma 21 oktober - Dansmeditatie, o.l.v. Nelen van Doorn, 10.00 - 11.30 uur, in de Geertekerk

ma 28 oktober - Mindfulnessstraining, o.l.v. Florus Kruijne, 19.30 - 22.00 uur, in de Geertekerk

wo 30 oktober - Middagkring Houten, over het boek 'In mij stroomt een rivier', o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 - 16.00 uur, Boekdrukkersgilde 59, Houten, inlichtingen en opgave: Cor Stolk

do 31 oktober - Bible Basics, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 20.00 - 22.00 uur, in de Geertekerk, inlichtingen en opgave: Marthe de Vries

November



ma 4 november - Dansmeditatie, o.l.v. Nelen van Doorn, 10.00 - 11.30 uur, in de Geertekerk

ma 4 november - Mindfulnessstraining, o.l.v. Florus Kruijne, 19.30 - 22.00 uur, in de Geertekerk

di 5 november - Bijbelkring Vechtstreek, o.l.v. ds. Marthe de Vries, 10.00 - 11.30 uur, locatie wisselt, inlichtingen en opgave: Mattie van der Slikke

di 5 november - Voorlopige planning: miniseminar, eerste van drie bruisende, informatieve en interactieve avonden waarin we het jaarthema 'een eigen geluid' vanuit onverwachte hoeken belichten en in ruimere contexten plaatsen. Thema: Timing, 20.00 - 22.00 uur, in de Geertekerk

do 7 november - Van Kaft tot Kaft, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 10.00 - 12.00 uur, in de Geertekerk, inlichtingen en opgave: Alleke Wieringa

do 7 november - Bible Basics, o.l.v. ds. Florus Kruijne, 20.00 - 22.00 uur, in de Geertekerk, inlichtingen en opgave: Marthe de Vries

ma 11 november - Mindfulnessstraining, o.l.v. Florus Kruijne, 19.30 - 22.00 uur, in de Geertekerk

di 12 november - High tea, luchtige bijeenkomsten rond een filosofische, literaire of spirituele tekst, o.l.v. ds. Heine Siebrand,

15.30 - 16.45 uur, in de Geertekerk, opgave: Marian van Leeuwen

do 14 november - Regiokring Doorn en omstreken, uitgangspunt is 'De weg van de mens' van Martin Buber, o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 - 16.00 uur, bij mevrouw M.A. Boumeester, Doorn, inlichtingen en opgave: de heer G. Waller

do 14 november - Bible Basics, o.l.v. ds. Marthe de Vries, 20.00 - 22.00 uur, in de Geertekerk, inlichtingen en opgave: Marthe de Vries

ma 18 november - Dansmeditatie, o.l.v. Nelen van Doorn, 10.00 - 11.30 uur, in de Geertekerk

ma 18 november - Mindfulnessstraining, o.l.v. Florus Kruijne, 19.30 - 22.00 uur, in de Geertekerk

di 19 november - Bijbelkring Zeist, o.l.v. ds. Marthe de Vries, begint om 14.00 uur, in de recreatiezaal van De Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16, Zeist, inlichtingen en opgave: Els Kuulkers

vr 22 november - Zilverlingen, ochtendgroep, het verzilveren van de vergrijzing, vier maal per jaar, o.l.v. Annelies Oldeman en Jan-Willem Nieuwenhuijsen, 10.30 - 12.30 uur, in het Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, Utrecht (t.o. de Geertekerk), informatie en opgave: Jan-Willem Nieuwenhuijsen

vr 22 november - Zilverlingen, middaggroep, als ochtendgroep (zie hierboven)

wo 27 november - Middagkring Houten, over het boek 'In mij stroomt een rivier', o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 14.00 - 16.00 uur, Boekdrukkersgilde 59, Houten, inlichtingen en opgave: Cor Stolk

zie voor contactgegevens m.b.t. informatie en opgave de programmagids 2019-2020 of de www.geertekerk.nl

Geertekampeer 2.0, een impressie

Van vrijdag 5 t/m zondag 7 juli was er voor de tweede keer een Geertekampeer-weekend. Op een mooi klein campinkje in Almen. Met tien enthousiastelingen en twee hondjes beleefden we, verdeeld over tentjes, een camper en een voormalige varkensstal, heerlijke dagen in het prachtige Achterhoekse landschap.



Alleke opende het weekend met een kennismakingsronde waarbij ieder desgewenst zijn/haar 'gebruiksaanwijzing' kon vertellen. Bleek toch vrijwel iedereen wel iets van een handleidinkje te hebben ...! Dat gaf meteen al openheid.

We borrelden en speelden met een aantal mensen het Zweedse kubb-spel. Daarbij moet je in twee teams houten stokken werpen op zogenaamde ridders (houten blokjes) van de tegenstanders. Sommigen daarbij op het eind nog een buitje op hun hoofd. Vanwege de regen aten we 's avonds zeer gezellig met elkaar in de varkensstal en deden er puzzeltjes, spraken over het leven en de rest, waarna we de afwas werkten.

Zaterdag trokken we per auto en fiets naar Zutphen. Daar troffen we elkaar bij de Walburgiskerk, waar we een zeer geanimeerde rondleiding kregen. Niet alleen door de kerk maar ook in de Librije, een bibliotheek waar boeken van zo'n 500 jaar oud liggen. Bij De Pelikaan, één van de

oudste theehandels van Nederland, smulden we van heerlijkheden bij thee of koffie. Sommigen bezochten nog de markt, bekeken deze Hanzestad verder. Anderen fietsten terug naar de camping en kregen daarbij op het eind nog een buitje op hun hoofd. Vanwege de regen aten we 's avonds zeer gezellig met elkaar in de varkensstal en deden er puzzeltjes, spraken over het leven en de rest, waarna we de afwas werkten.

Zondagochtend bezochten we met een 'delegatie' de remonstrantse kerk in Lochem. We werden er hartelijk verwelkomd en

hadden een mooie viering. Na afloop bleven we er koffie drinken en napraten. Terug op de camping nog een potje kubb en een gezamenlijke lunch, waarbij er nog allerlei lekkernijen tevoorschijn kwamen (heel veel kersen, heerlijke salade, crackers en stroopwafeltjes).

Toen volgden de inpakbewegingen, afscheid en vertrek. De data voor de derde Geertekampeer werden al geprikt: vrijdag 3 t/m zondag 5 juli 2020. Wie gaat er mee? Een prachtige en leuke manier om elkaar (beter) te leren kennen!

MAD

Schrijfactie Amnesty International



De 36-jarige aardrijkskundeleraar Scott Warren woont in de Amerikaanse staat Arizona. Op 17 januari 2018 sloegen agenten van de Amerikaanse grenspatrouille hem in de boeien en namen hem mee. Hem wordt verweten dat hij onder meer water uitdeelde aan twee migranten die via de woestijn de VS wilden binnentreden.

Scott werkt als vrijwilliger voor de organisatie No Mas Muertas (Geen Doden Meer). Op de ochtend van zijn arrestatie had No Mas Muertas juist een rapport gepubliceerd, compleet met videobewijs, over de betrokkenheid van de grenspatrouille bij het weggooien van duizenden liters water voor migranten in de woestijn. De video ging al snel viral.

Scott Warren werd aangeklaagd voor het bieden van humanitaire hulp aan twee mensen zonder papieren. Zijn rechtszaak eindigde afgelopen juni zonder uitspraak, omdat de jury verdeeld was. Maar de aanklager besloot hem opnieuw te vervolgen. Warrens nieuwe rechtszaak begint op 12 november. Hij kan een celstraf van tien jaar krijgen.

Na afloop van de dienst op startzondag 8 september kan een brief worden ondertekend, gericht aan de Procureur-Generaal van Arizona waarin hij wordt verzocht alle aanklachten tegen Warren te laten vervallen.

Werkgroep Amnesty International

Retraite voor mannen

De waardigheid en de rechten van de mens – het is een gedachte (of is het een ideaal, een geloof?) – waarop we ons vaak beroepen. Onder vrijzinnige gelovigen heeft hij altijd een centrale plaats ingenomen.



De remonstrantse theoloog G.J. Heering wil de nooit anders dan met deze twee woorden spreken: God en de oneindige waarde van de mens. Zonder dat laatste raakte het geloof zijns inziens ongevoelig voor al wat de menselijke waardigheid aantast: de macht van de staat bijvoorbeeld, en het geweld van de oorlog. Hij plaatste zich daarom binnen de inmiddels eeuwenoude traditie van christelijk geïnspireerd humanisme (Pico della Mirandola, Erasmus, Harnack, en vele anderen). Er is veel dat de waardigheid van de mens bedreigt. Hannah Arendt schreef bijvoorbeeld over de gevaren van het nationalisme, dat nu opnieuw de kop opsteekt. 'De mens was nauwelijks ter wereld gekomen, als een wezen dat zijn waardigheid in zichzelf vond, zonder naar een hem omringende omgeving te verwijzen, of hij verdween alweer

als lid van een volk.'

In deze retraite staan we stil bij de oneindige waarde van de mens als beeld van God. Bij wat daarmee in strijd is, heel dichtbij en verder af. En bij wat het geloof in die waarde van ons vraagt. Met het oog daarop bezinnen we ons ook op wat bijbelverhalen ons te vertellen hebben: over de kracht van het hartstochtelijk zoeken en vragen (Lucas 11:1-13) en over de strijd tegen onze neiging om over onszelf en anderen te oordelen (Johannes 8:1-11).

Leiding: Johan Goud en Foeke Knoppers
Vanaf zondag 27 (17.30 uur) tot en met dinsdag 30 oktober (17.00 uur) op de Hoorneboeg, Hilversum; verblijf op basis van volpension/eenpersoonskamer; prijs zeer waarschijnlijk 250 euro.

Aanshuifonderwijs Arminius Instituut

In het academisch jaar 2019-2020 staan twee cursussen van het Remonstrants Seminarium open voor deelname door toehoorders (die daar dus niet studeren): Remonstrantica (remonstrantse kerkgeschiedenis) en Systematische en Praktische Theologie (dialoog over kwetsbaarheid).

U schuift aan bij het reguliere onderwijs van de predikantsopleiding. De docenten richten zich allereerst op de reguliere studenten. En gaan uit van hun kennisniveau. Voor toehoorders gelden geen specifieke eisen van vooropleiding. Wel wordt verwacht dat ze in staat en bereid zijn een academische cursus te volgen. Zonder extra uitleg van de stof of persoonlijke begeleiding.

Aanmelden als toehoorder?: stuur een e-mail aan de wetenschappelijk coördinator van het Arminius Instituut, drs. Elza Kuyk: e.kuyk@vu.nl. De kosten zijn € 395,- per cursus, exclusief boeken en eventueel ander studiemateriaal.

Voor het afsluiten van een cursus met een tentamen of een werkstuk komt hier € 50,- bij.

Nadere informatie over de cursussen vindt u op:
<https://arminiusinstituut.remonstranten.nl/?s=toehoorders>
of scan de QR-code.



Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht
E: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
banknr. NL36 TRIO 0379 5217 84
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht
Kerkelijk bureau in de Geertekerk
T: 030-2340198

Predikanten

Ds. F. Kruyne
Arie van den Heuvelstraat 29,
3981 CT Bunnik
E: fkruyne@planet.nl
T: 030-2368873
tel. spreekuur: wo. do. vr. 18.00 – 19.00 u.

Mw. Ds. A.L. Wieringa
Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten
E: alwieringa@icloud.com
T: 030-2882908
tel. spreekuur: di. wo. do. 17.00 – 18.00 u.

Mw. Ds. M.F. de Vries
Twijnderslaan 36, 2012 BJ Haarlem
E: marthedevries@dds.nl
T: 06-22325913 (voor contact graag de voice-mail inspreken)

Vertrouwenscontactpersonen

E: vertrouwenscontactpersonen@geertekerk.nl
Marieke Fonk T: 06-40845708
Piet van Leeuwen T: 06-10126466

Diaconale Commissie

Mw. Mary Kuipers
E: diaconie@geertekerk.nl
banknr. NL87 INGB 0000 1198 01
t.n.v. Penningmeester Diaconale
Commissie RGU

Redactie Geertebrief

Marie Anne Dekker, Ineke Ludikhuizen,
Kjeld Rinsma, Barbara Schouten,
Marianne Speckmann. Eindredactie:
Trudy Schreuder Goedheijt.
E: redactie@geertekerk.nl
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Lay-Out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt 26 november 2019. Kopij inleveren uiterlijk op **maandag 4 november** vóór 12.00 uur.

Kerkdiensten

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang: 10.30 uur

- 1 sep ds. Els de Bijll Nachenius
- 8 sep startzondag, ds. Marthe de Vries, inwijding kistorgel, kamerkoor, verteluur en crèche
- 15 sep ds. Florus Kruyne
- 22 sep dienst van Woord en Tafel, ds. Alleke Wieringa
- 29 sep 400 jaar remonstranten, ds. Marthe de Vries, bezoek moslimgeleerden, verteluur en crèche
- 6 okt ds. Florus Kruyne
- 13 okt Coming Out Sunday, ds. Alleke Wieringa, verteluur en crèche
- 20 okt gezamenlijke dienst van remonstranten en doopsgezinden, doopsgezinde predikant
- 27 okt ds. Florus Kruyne
- 3 nov ds. Marthe de Vries, verteluur en crèche
- 10 nov dienst van Woord en Tafel, ds. Alleke Wieringa
- 17 nov doopdienst, ds. Florus Kruyne, verteluur en crèche
- 24 nov laatste zondag kerkelijk jaar, ds. Alleke Wieringa, herdenking van overleden leden en vrienden, cantorij

Remonstrantse werkgroep

West-Betuwe

RK Sint Suitbertuskerk, Stationsweg 9, Geldermalsen.

Aanvang 09.30 uur

- 8 sep startzondag, ds. Alleke Wieringa
- 6 okt ds. Arie Nico Verheul
- 3 nov ds. Tina Geels
- 24 nov gedachtenisdienst, ds. Florus Kruyne

Geertekerk concertagenda eind aug - nov



Festival Oude Muziek

Is van 25 augustus tot en met 1 september weer te gast in de Geertekerk. Alle muziek staat in het teken van het thema 'Napels, een paradijs bewoond door duivels!' De concerten in de Geertekerk zijn steeds van 17.00-18.00 uur, op 25, 27, 28, 29, 31 augustus en 1 september
Info: oudemuziek.nl

Bachcantatediensten - eerste zondag van de maand - 19.30 uur

Steeds wordt één cantate van J.S. Bach toegelicht en uitgevoerd. Het publiek kan meezingen met het slotkoraal. Data: zondagen 8 september (inleiding door Maarten van der Bijl), 6 oktober, 3 november, 1 december. Info: bachcantates-utrecht.nl

Meezingconcerten

Ein Deutsches Requiem van J. Brahms - zaterdag 2 november; info: meezingconcerten.nl

Weihnachtsoratorium van J.S. Bach - zaterdag 21 december; info: passieprojecten.nl

Tango danssalon met DJ - 19.00 - 23.30 u.
Tangodansen in de Geertekerk, oefenen en gezellig dansen op muziek van een DJ.

Data: zaterdag 28 september, 23 november
Info: tangolazapada.nl

Zaterdag 21 september - 13.30 - 17.00 u.
Dansen voor vrede - sacred dance o.l.v. ervaren docenten op de internationale dag van de vrede. Info: sacred-dance.nl

Donderdag 19 september - 19.00 uur
Spannende uitvoering van Kamerkoor d'Allure in samenwerking met het Braziliaanse koor Unicanto.
Info: kamerkoordallure.nl

Zaterdag 5 oktober - 20.00 uur
Collegium Musicum Traiectum met de Hoge Messe van J.S. Bach
Info: cmtraiectum.nl

Zaterdag 12 oktober - 20.15 uur
Caecilia Camerata met muziek van F. Mendelssohn, M. Ravel én de Roco Variaties van P.I. Tsjaikovski; cellosolo door Fermin Villanueva. Info: caeciliacamerata.nl

Zondag 13 oktober - 16.00 uur
Nijmeegs Kamerorkest met muziek van G.F. Händel, J. Haydn én het vioolconcert nr. 4 van F. Mendelssohn; soliste Carla Leurs. Info: nieuwnijmeegskamerorkest.nl

Zaterdag 9 november - 20.00 uur
Koninklijke Oratorium Vereniging met koormuziek van F. Durante, J. Haydn en F. Mendelssohn. Info: kovutrecht.nl

Zondag 10 november - 15.00 uur
Lustrumconcert van UMA-Kamerkoor in samenwerking met Concerto Cherise.
Info: uma-kamerorkest.com

Vrijdag 15 november - 20.15 uur
Lustrumconcert van Kamerorkest Bellitoni: Celloconcert van E. Elgar met Pieter Wispelwey (!) en symfonie nr. 7 van A. Bruckner. Info: bellitoni.nl

Zaterdag 30 november - 20.15 - 22.15 u.
Kamerkoor JIP met haar 13e project: The Moments of Water
Info: www.kamerkoorjip.nl

Autodienst

Wanneer u op zondag wilt worden opgehaald om naar de kerk te gaan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau via e-mail rgu@geertekerk.nl. Of u kunt contact opnemen met Judith Fournier via e-mail judithmoesman@gmail.com of telefonisch: 0343 - 491578 / 06 - 45047817.