

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Nr. 4 – september 2020

Thema: Hemel en aarde bewegen



Groene theologie



A Wonderful World



Het verschil maken

Inhoudsopgave

Van de redactie	2
Goede Geertekerkers!	3
Startzondag en verwelkoming van nieuwe leden en vrienden	3
Jaartheme 'A Wonderful World': de natuur, bron en bedreiging	3
Leesrooster	4
Leven dat leven wil	5
Groene theologie	6
Bloeien zonder doorgroeien	7
Het verschil maken	8
Eigen geluid	9
Met hart en ziel	10
Muis en Egel bewegen hemel en aarde	11
Coming Out Sunday, 11 oktober	11
Werkgroep 'West-Betuwe'	12
Concertagenda	12
Van het verteluur	13
Diner Pensant 'Vrijheid onder druk'	13
Het licht zien. Schrijft u mee?!	13
Uit de kerkenraad... ..	14
Herdenking van de overledenen	15
In memoriam	15
Diaconale Geluiden en collectes	16
Vloeibare religiositeit en traditie	17
Vrijzinnige Lezing Christa Anbeek	18
Amnesty International	18
Kijk op de wijk september	19
Vredeszondag op 20 september 2020	19
Kerkdiensten	20
Agenda	20



Van de redactie



A Wonderful World

Het thema waarmee we in de Geertekerk dit jaar op reis gaan is *A Wonderful World*. Daaromheen zijn verschillende activiteiten gepland. Wij kozen in aansluiting daarop als thema voor de Geertebrief *Hemel en aarde bewegen*. Wat heeft dit ons te zeggen in tijden waarin zoveel in beweging is? Wat kunnen we doen om de ontwikkelingen in de wereld waarin we leven ten goede te keren?

In het leesrooster voor het najaar staat elke zondag een held/heldin uit de Bijbel centraal. Alleke Wieringa nodigt ons uit om ons eigen leven te verbinden met dat van deze helden. Marthe de Vries constateert dat we ons als mens anders tot de natuur moeten gaan verhouden, onszelf minder als middelpunt van het universum moeten zien, als we werkelijk iets willen veranderen.

Met *Trees* van Montfoort, Mirjam Minderman en Mieke van der Vegt gingen we in gesprek over natuur, duurzaamheid en ecologie. Zij zijn daartoe vaak al jong geïnspireerd en nu ieder op hun eigen manier mee bezig. Hoe brengen we de zorg voor mens en aarde beter in balans? Wat kan ik zelf in mijn eigen omgeving doen om daaraan bij te dragen?

Op de oproep om mee te schrijven over het thema *Hemel en aarde bewegen* ontvingen we van Nelly Kemp het ontroerende en openhartige verhaal over haar ouders die er alles aan deden om een zo normaal mogelijk leven te leiden ondanks tegenslagen. En Muis en Egel converseren ook over hemel en aarde in henzelf.

Wij hopen dat we een jaar tegemoet gaan waarin we met elkaar reflecteren op een *Wonderful world* en daar inspiratie uit opdoen om ons te verhouden tot de uitdagingen en veranderingen die op ons afkomen.

Trudy Schreuder Goedheijt, eindredacteur

Goede Geertekerkers!

De mensen die mij al wat langer kennen weten dat ik graag in het oosten van Nederland ben en dat ik last heb van 'jeukende wortels'. Ik zou graag terug willen naar de streek waar ik ben opgegroeid.

Dit gaat gebeuren. Ik heb een beroep aangenomen naar de Remonstrantse Gemeente Lochem/Zutphen. Per 1 decem-

ber aanstaande ga ik daar aan het werk. Dit betekent dat ik jullie ga verlaten en ga verhuizen naar de Achterhoek. Ik verheug mij hier enorm op en ja, het doet me ook pijn om me los te maken van jullie.

Eind november zal de afscheidsdienst plaatsvinden. Details kan ik pas geven als predikanten en cantor-organist weer sa-

men hebben vergaderd (2 september). En dat valt na de deadline van deze Geertebrief.

Laten we de komende tijd vooral gebruiken om elkaar te spreken en nog even van elkaar te genieten.

Hele hartelijke groet,

Alleke Wieringa

Startzondag en verwelkoming van nieuwe leden en vrienden

De Startzondag op 13 september zal dit jaar een iets ander karakter hebben. Door de beperkingen in het voorjaar was het niet mogelijk om in de Pinksterdienst de nieuwe leden en vrienden van het afgelopen jaar welkom te heten. Daarom is besloten dat in de dienst van 13 september te doen.

Wij hopen dat veel van de nieuwe leden en vrienden hierbij aanwezig kunnen zijn. Omdat wij nog steeds maar een beperkter aantal kerkbezoekers kunnen ontvangen, zullen er in deze dienst helaas minder plaatsen zijn voor de andere bezoekers.

In deze dienst starten we ook met ons jaarthema: 'A Wonderful World'. Eva, bewoonster van het paradijs, zal ons bij de hand nemen en ons laten delen in hoe zij de wereld beziet. Ds. Marthe de Vries leidt de dienst en de cantorij onder leiding van Maarten van der Bijl verzorgt de muziek.



Jaarthema 'A Wonderful World': de natuur, bron en bedreiging

Het jaarthema van de Geertekerk is 'A Wonderful World'. De natuur inspireert ons, maar boezemt ons ook ontzag in. Ze kan vernietigend te werk gaan, bijvoorbeeld door een virus of een tsunami. Om

met elkaar van gedachten te wisselen over de natuur als bron en als bedreiging hebben de predikanten in het najaar drie bijeenkomsten georganiseerd (zie agenda). Daar onderzoeken we met elkaar onze verhou-

ding tot de natuur, van verwondering tot verschrikking aan de hand van verschillende teksten uit de bijbel, de literatuur en de filosofie. Leidraad vormen de vier elementen: water, aarde, lucht en vuur.

Startzondag - Eerste Advent

In de Geertekerk laten we ons het komende jaar inspireren door 'A Wonderful World'. Ons jaarthema. Zie ook elders in dit blad en in het programmaboekje dat u waarschijnlijk al heeft ontvangen, of anders binnenkort in uw brievenbus vindt.



De landelijke remonstranten gaan aan de slag met het thema 'Mijn Held en ik'. Er verscheen al een boek met deze titel, waarin een aantal predikanten diepgravend onderzoekt wie hun bijbelheld is. Zij laten zich uitdagen door de vraag hoe deze held verbonden is met hun biografie. Autobiografisch bijbellezen is een methode om je eigen leven te verbinden met de levens en levenswijsheid van de mensen in de traditie. Het levert boeiende gesprekken, boeiende contrasten en verrassende inzichten op – niet elke held is een fijne mens.

Op initiatief van Maarten van der Bijl en de taakgroep Remonstrantse theologie en bezinning is er nog een boekje verschenen: 'Mijn held en ik' – leesrooster 2020 - 2021. Iedere zondag vanaf de Startzondag tot Pinksteren staat een andere held of heldin centraal. Een kleine 20 predikanten hebben een korte aanzet tot reflectie geschreven bij één of meer helden. Daarbij suggesties voor liederen, andere muziek, gedichten, films en overig materiaal. Een compact 'schatkistje'. Florus, Marthe en Alleke schreven volop mee. Het roos-

ter houdt uiteraard rekening met wat er op dat moment in het kerkelijk jaar aan de hand is.

13 september – Eva, Genesis 2:4b-25
Wie is Eva: moeder van alle levenden, veroorzaakster van de zonde, of gaat het om het menselijke verhaal over het verwerven van kennis en wat dit voor ons betekent?

20 september – Noach, Genesis 7:6-24
Je zou Noach 'de vader van de beschaving' kunnen noemen of 'de eerste activist'. Wat is de betekenis van 'het lot in eigen handen nemen'?

27 september – Sara, Genesis 18:1-15
Voor Sara was het leven beslist geen lachertje, zij moet vele teleurstellingen en krenkingen doorstaan. Maar wie het laatst lacht...

4 oktober – Lot, Genesis 13
Lot, een van de voorvaders van de buurvölker van Israël. We lezen over de eerste stap in het ontstaan van de volkenfamilie.

11 oktober – Isaak, Genesis 22:1-17
Je vader zal het maar in zijn kop krijgen dat jij – zijn bloedeigen kind – geofferd moet worden aan een God, die je niet eens zien kan. Waaróm?! Het zal je maar gebeuren als kind. Dit verhaal laat zich op vele manieren lezen en beleven.

18 oktober – Jethro, Exodus 18
Jethro, een bescheiden held die heel even in de schijnwerpers staat. Gewoon doen wat er op dat moment nodig is, meer niet.

25 oktober – Samuel, I Samuel 16:1-13
Hier gaat het over kiezen, net als in het verhaal van Lot. Nu moet de profeet Samuel de volgende koning van Israël aanwijzen. De meest voor de hand liggende keuze is in de Bijbel vaak juist niet de meest aangewezen weg.

1 november – Mozes, Deuteronomium 34

Mozes' laatste uur slaat, hij zal het beloofde land niet ingaan. God begraaft hem. Een ongekend intiem verhaal over loslaten, voltooien en sterven.

8 november – Bathseba, 2 Samuel 11: 1-27

Bathseba, vrouw van koning David (schavuit!), moeder van Salomo. Ze werd al jong weduwe en verloor haar eerste kind. Een verhaal vol erotiek, liefde, dood, verlies en politiek machtsspel.

15 november – Ester, het boek Ester, met name 4:14

De Naam van de Eeuwige blijft verborgen in het boek Ester. Het is 'ervaringswetenschap': God kan heel ver weg lijken, diens aangezicht verborgen voor onze waarneming. Toch blijkt er dan opeens een mens te zijn die de moed heeft om Zijn/Haar handen en voeten te zijn. Misschien ben jij het wel, voor een moment.

22 november – Vrouwe Wijsheid, Wijsheid van Salomo 7:22-8:1

De Vrouwe Wijsheid die koning Salomo ten tonele voert is de top van alles: deugdzaam en bloedmooi. Een ode van een verliefde koning? Of is zij het vrouwelijke gezicht van God? Er zijn vele manieren van lezen en interpreteren.

29 november – Adam, Genesis 2: 4-25

Op deze eerste advent zijn we weer terug bij de verhalen van het begin. Iedere morgen opnieuw beleef je het weer: nieuwsgierig naar wat de dag je gaat brengen – en wat en waar brengt de nieuwsgierigheid de mensheid?

Alleke Wieringa

Leven dat leven wil



Foto: Boka Pistol, Curaçao

In de bloedhete weken van augustus voelden we aan den lijve dat er iets gaande is met het klimaat. Dergelijke hittegolven zijn geen uitzonderingen meer, maar komen ieder jaar terug. Er zijn zorgelijke berichten over de gletsjers in de Alpen en de ijskap van Groenland, verwoestende bosbranden elders op aarde. We missen de weidevogels, de insecten. We zien het landschap verschrompelen. De manier waarop wij nu de aarde belasten en uitputten draagt voor een heel groot deel bij aan deze veranderingen.

Groene kerk

Ook in de kerk dringt het besef door dat er iets moet veranderen. Het initiatief van de Groene Kerk ontstond: om als kerk zo bewust en zorgvuldig mogelijk met de wereld en de natuur om te gaan. Maar vaak blijft het beperkt tot praktische dingen, zo schrijft Trees van Montfoort in haar boek *Groene Theologie* (2019), zoals isolatie van het gebouw, duurzame oplossingen voor de koffiebekertjes.

Het vraagt veel meer: een doordenking van de manier waarop wij nadenken over de wereld, over de natuur, de schepping en de

rol van de mens. Zij geeft in dit boek een eerste aanzet tot een dergelijke doordenking. Op de volgende pagina staat een interview met haar en in het voorjaar komt zij spreken op het miniseminar.

Eerbied voor het leven

Het besef van de noodzaak van een theologische doordenking van deze vragen daagt ook in vrijzinnige kring. Onlangs heeft Johan Goud, godsdienstfilosoof en emeritus predikant van de remonstrantse gemeente Den Haag, samen met cultuurtheoloog Frank Bosman een boek samengesteld met als titel *Leven dat leven wil, over dieren en mensen in filosofie, religie en kunst* (2020).

Als wij werkelijk iets willen veranderen, zullen we ons op een andere manier tot de levende en niet-levende natuur moeten gaan verhouden. Niet meer vanuit een gerichtheid op de mens als middelpunt, de kroon op de schepping, maar vanuit een diep besef dat wij als mensen onlosmakelijk zijn verbonden met de natuur en al wat leeft op aarde. En dat het welzijn van het leven op aarde direct met ons welzijn is verbonden.

De titel is ontleend aan de theoloog die als een van de eersten met een andere blik

naar de verhouding mens en natuur ging kijken: Albert Schweitzer (1875-1965). Het denken van deze liberale theoloog, begenadigd organist en bevlogen tropenarts wordt samengevat met de woorden: 'eerbied voor het leven'. Woorden die in hem opkwamen toen hij diep in de jungle zich bewust werd, zoals hij dat zelf omschreef, dat hijzelf 'leven is dat leven wil te midden van leven dat leven wil'. Daarmee brak Schweitzer met het antropocentrische denken van Descartes, grondlegger van de moderne filosofie, die met zijn 'cogito ergo sum' (ik denk dus ik ben) de mens als denkend wezen tegenover de natuur had geplaatst.

Bescheiden

We zullen hemel en aarde moeten bewegen om de ontwikkelingen op onze planeet ten goede te keren, maar dat kan alleen beginnen bij het besef dat wij leven zijn dat leven wil te midden van ander leven dat leven wil. Dat we ons als mensen veel bescheidener moeten opstellen, met meer oog voor de noden van andere schepselen en de natuur op onze planeet. Vanuit dat besef willen wij ook dit jaar als gemeente met elkaar op pad.

Marthe de Vries

Groene theologie



Ze schreef het beste theologische boek van 2019: Groene Theologie. Met dit boek wil ze ecologie en theologie verbinden. En ja, je moet wel een beetje in de Bijbel of in de theologie zitten om het te kunnen lezen. “Maar ook leeskringen onder leiding van een theoloog zijn het boek gaan lezen. Dat kan best”, aldus de schrijfster, Trees van Montfoort.

Medeschepselen

Hoe belangrijk is de Bijbel voor het nadenken over duurzaamheid? “De Bijbel, en dus ook de bijbelteksten die ik de revue laat passeren in hoofdstuk 2, ontstonden in tijden dat de mens nog niet centraal stond in het denken. Wij zijn geneigd om dat wel te doen. Andere zaken – zoals dieren, planten, grond, water, lucht – beschouwen we als ‘natuur’ en als door ons te gebruiken grondstoffen. Alsof de mens niet zelf ook een onderdeel is van de natuur, maar er de ‘baas’ over is. Ik ben de scheppingsverhalen gaan bestuderen, want die gaan over het grote geheel en de plaats van mensen daarbinnen. Er zijn veel meer van die verhalen dan alleen die twee aan het begin van de Bijbel. En ik kwam tot de conclusie dat het denken waarbij de mens centraal staat – het antropocentrisme – helemaal niet bijbels is. In de Bijbel zijn alle schepselen gelijk, in de zin van ‘door God geschapen.’”

Het aardse en het goddelijke

Behalve dat Trees korte metten maakt met antropocentrisme doet ze dat ook met diverse godsbeelden. Van oosters-orthodox en rooms-katholiek tot al of niet orthodox protestant: bij allemaal vindt ze, naast waardevolle gedachten, ook punten van kritiek. Neem nou de vrijzinnigen. “Zij zien Jezus veelal als een goed mens, een leraar, een voorbeeld, maar ze zien hem niet als God. Zo verdwijnt de aardse kant van God uit beeld, God wordt abstracter. Je doet dan hetzelfde wat orthodoxen doen, namelijk God ver weg zetten van het aardse. Volgens mij is het voor ecologie en feminisme belangrijk om in Jezus het vrouwelijke gezicht van God te zien. Hij is Gods Wijsheid (Sofia) en in hem zie je hoe God zich verbindt met de armen en met de hele schepping meelijdt. Die verbindende gedachten mis je als je Jezus alleen als mens ziet.”

Techniek is niet alles

“Natuurwetenschappelijk denken is in onze tijd vanzelfsprekend. Klimaatverandering, vervuiling, de ecologische crisis worden onderzocht en in kaart gebracht door de natuurwetenschappen. Zij komen deels ook met oplossingen. Daarbij is veel gericht op techniek. Maar met alleen techniek komen we er niet. Er is namelijk ook een mentaliteitsverandering nodig, en zelfs een ander wereldbeeld. Dat is niet het terrein van

de natuurwetenschappen. Bovendien heeft binnen die wetenschappen biologie een lage status. Niet de medische biologie; daarin staat de mens centraal en die is juist heel populair. Maar wel de wetenschap die gaat over dieren, bomen en planten. Wat we al of niet onderzoeken heeft veelal te maken met geld. Juist vraagstukken rond ecosystemen en leven in balans met het geheel van de schepping zijn van belang voor ons.”

Vergroenen voor iedereen

“Ook in het kerkbeheer wordt vaak gekozen voor technische oplossingen, waarna men dan nog wat inspiratie zoekt in de Bijbel. Er worden zonnepanelen op het kerkdak geplaatst zonder dat iemand zich afvraagt hoe duurzaam die dingen eigenlijk geproduceerd zijn. Of de diaconie steunt een ecoproject. Maar we hebben het niet over onze denk- en leefwijze en over bijbelse kritiek daarop. In onze traditie is ascese (sobere levenswijze) juist door velen besproken en beoefend. Als je bij deze traditie en haar hedendaagse aanhangers aansluiting zoekt, wordt ‘vergroenen’ iets voor iedereen. Om samen over te denken en praten en toe te passen in ons eigen leven.”

Nieuwe inzichten

“In milieuorganisaties heerst het beeld dat het christendom veel kwaad heeft gedaan. Deels is dat zeker waar. Men ziet meer in een natuurreligie of het boeddhisme. Maar je hoeft niet zo heel ver terug te gaan in onze geschiedenis om een heel andere mentaliteit aan te treffen. Zo kochten onze grootouders, als ze trouwden, goede spullen die een heel leven mee konden gaan. Cultuur, geloof, economische omstandigheden en vanzelfsprekendheden maakten dat op veel manieren een ascetische levenswijze werd beoefend. Onze ‘eigentijdse’ leefwijze is niet per definitie beter. Ook ga ik niet zomaar mee met ontwikkelingen in de cultuur of in theologie. Ik vind het belangrijk om nieuwsgierig te blijven en steeds weer fundamentele vragen te stellen. Mijn boek is dan ook geen afgerond bouwwerk hè. Ik blijf openstaan voor nieuwe inzichten.”

Ineke Ludikhuizen

Bloeien zonder doorgroeien

Onze wereld is te zien als een ‘donut’, waar in het gat de tekorten van de wereld zichtbaar worden. Daar willen mensen zich aan ontworstelen. Aan de buitenrand doemt het ecologische plafond op: luchtvervuiling, klimaatverandering, uitgeputte bodems. De uitdaging is nu om een duurzame economie te creëren die niet over het ‘zoete deeg’ heen schiet.



Het donut-model van econoom Kate Raworth (zie figuur) is een inspiratiebron voor Mirjam Minderman, docent op het gebied van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling bij School for Business and Society in Tilburg (TIAS). “Het model geeft voor mij de combinatie weer van zorg voor mensen en zorg voor de aarde. Dat moet in balans zijn. We moeten allemaal op een andere manier gaan leven om het voor de aarde behapbaar te houden.”

Andere keuzes

Mirjam ziet het als haar missie om mensen aan het denken te zetten over hoe ze met de aarde omgaan. “Ik ben niet iemand die op de barricades staat. Meer reflecterend, beschouwend, analytisch. Daarom is het onderwijs voor mij een mooie vorm om mensen specifieke informatie te geven en uit te dagen andere keuzes te maken.” Hoewel pessimisme soms op de loer ligt, ziet Mirjam vooral positieve ontwikkelingen. “De laatste vijf jaar is er meer bewustzijn gekomen. De vraag is niet meer waarom duurzaamheid belangrijk is, maar mensen vragen: wat kan ik dan doen? Mijn dochter op de middelbare school krijgt bij aardrijkskunde lessen over hernieuwbare energiebronnen. Er komt een generatie aan die al veel meer een mindset heeft voor duurzamer leven.”

Genoeg

Aan de keukentafel sprak Mirjams vader al enthousiast over het gedachtegoed van econoom Tinbergen. “Hij had kritiek op de economische groei. Het groeien om de

levens met wat ze nu hebben en het welzijn van de dieren in acht nemen.”

groeit. Op een gegeven moment is het genoeg. Dat heb ik wel overgenomen. Ik vind het ook sterk aan het donut-model, waarin Raworth een vergelijking maakt met de natuur. Niets in de natuur groeit oneindig door. Je kunt bloeien zonder verder door te groeien. Het spreekt me aan als ik lees dat een boerengezin bewust kiest om hun bedrijf niet nog een keer te vergroten. Te

leven met wat ze nu hebben en het welzijn van de dieren in acht nemen.”

Geloof en duurzaamheid

Voor Mirjam gaan geloof en duurzaamheid hand in hand. “Het geloof is voor mij de drijfveer waaruit ik mijn werk doe. Als je een plek hebt gekregen in zo’n geweldige wonderbaarlijke schepping, hoe kan je daar dan niet voorzichtig genoeg mee omgaan en er zorg voor dragen?!” Mirjam vindt in de Bijbel ook inspiratie voor de huidige tijd. “In de Bijbel staan veel metaforen over landbouw. Bijvoorbeeld over het toepassen van wisselteelt. Je moet de grond ook een tijd braak laten liggen, voordat je weer gewassen kunt zaaien. Dat zijn we in onze intensieve landbouw, met alle bestrijdingsmiddelen en kunstmest, compleet kwijtge-

Lees verder op pag.17



Bron: Donut economie, in zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw, Kate Raworth, 2019

Het verschil maken

Op een natte zomeravond fiets ik naar Utrecht voor een gesprek met Mieke van der Vegt. Onder mijn druipende poncho ontvangt zij mij lachend in de gang waar de tent al klaar ligt om te gaan kamperen. Mieke en Gerard en hun vierjarige zoon Bram wonen met plezier in de diverse Rivierenwijk. Mieke is juriste en werkt als beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Haar thema: hoe zorgen we ervoor dat mensen aan de onderkant van de samenleving mee kunnen doen? Eerder was ze partijbestuurder van GroenLinks en werkte ze voor Europarlementariër Kathalijne Buitenweg.

Hoe raakten jullie met de Geertekerk verbonden?

“Gerard en ik komen beiden uit een protestants gezin. Maar bij de PKN-kerken voelden we ons minder op ons gemak, we vonden ze te behoudend. Toen we Bram kregen wilden we op zoek naar een kerk waar we ons thuis konden voelen. Op een zondag wandelden we de Geertekerk binnen en dat voelde goed. We merkten direct dat er openheid is, mensen spraken ons aan tijdens de koffie na de dienst. We kregen gemakkelijk contact met andere ouders die de crèche draaien. Vorig jaar hebben we de oriëntatiecursus gevolgd bij Florus Kruyne. We zitten in de app-groep van de jonge geertekerkers en gaan ook af en toe naar hun activiteiten. Afgelopen najaar startten we met de kind-en-geloofgespreksgroep onder leiding van Marthe de Vries. Het remonstrants gedachtegoed spreekt ons aan. Je mag zoeken en twijfelen en je eigen weg vinden.”

Wat heb jij met het thema duurzaamheid?

“Van kleins af aan was ik bezig met natuur, begaan met dierenleed. Op de basisschool werd ik Ranger bij het Wereldnatuurfonds en op de middelbare school vegetariër. Ik was me bewust van de wereld om me heen

en wat we onze planeet aandoen. Toen ik 15 of 16 jaar was, deed ik mee aan het Europees jeugdparlement. Leuk om bezig te zijn met grote vraagstukken, erover te discussiëren en samen tot een resultaat te komen. Als student werd ik lid van GroenLinks en dat ben ik nog steeds. Afgelopen jaren meer en minder actief, ook op Europees niveau. Groen en links horen bij elkaar omdat klimaat- en sociale vraagstukken allemaal gaan over hoe deel je met elkaar. De effecten van klimaatveranderingen slaan het meeste neer bij mensen die het toch al niet makkelijk hebben.”

Waar vind jij inspiratie?

“De Bijbel is een belangrijke inspiratiebron voor mij, omkijken naar mensen is daarin een belangrijke boodschap. We hebben een sterke neiging om vanuit de mens te redeneren. De aarde te zien als een hulpbron waar we grenzeloos uit kunnen putten. Met het antropocentrisme, de mens als kroon op de schepping, heb ik niet veel. We zijn eerder een soort plaag geworden. Een groot deel van het probleem is dat we met te veel zijn. We zijn doorgeschoten in wat we produceren, hier, maar ook elders. Ik ben me gaan realiseren hoeveel impact dat heeft. Ik heb aardig wat gereisd. Toen ik in Ghana vrijwilligerswerk deed, zag ik bijvoorbeeld de grote hoeveelheid plastic die overal lag. In Tanzania bezocht ik een vriendin die als tropenarts in een ziekenhuis werkte. De mensen hebben daar een heel andere houding dan wij. Zij laten bepaalde dingen gebeuren en zien ziekte en dood meer als gewoon onderdeel van het leven. Wij zijn meer geneigd te plannen, in te grijpen. In Bangladesh zag ik hoe mensen met dreiging van water leven, ongeveer zoals hier 100 jaar terug. Dat vond ik angstaanjagend: wij redden het wel, hebben geld, maar zij niet. Wat ik tijdens reizen zag, heeft veel indruk op me gemaakt.”

Ben je er anders over gaan denken sinds je moeder bent?

“Lang dacht ik: er zijn genoeg mensen op



de aarde, ik hoef geen kinderen. Maar nu Bram er is vraag ik me soms af: worstelt hij over dertig jaar nog met dezelfde vraagstukken of is er dan iets veranderd? In de jaren zeventig had de Club van Rome het ook al over grenzen aan de groei. Een gezegde van de indianen vind ik treffend: ‘We hebben aarde niet geërfd van onze ouders maar te leen van onze kinderen.’ Ik hoop dat als ik op mijn sterfbed terugkijk op mijn leven ik het gevoel heb dat ik een (klein) verschil heb gemaakt ten goede. Voor de aarde en voor de mensen om me heen.”

Wat kunnen we zelf doen?

“Vooropgesteld, wat ik doe is niet genoeg, het kan altijd meer. Ik eet geen vlees en minder dierlijke producten, maak geen verre reizen meer en probeer minder afval te produceren. Maar ja, het is ook gemak, voorgesneden groentemix in plastic zak gooie je zo in de pan en dat vind ik als drukke jonge moeder ook wel eens handig. Ik ben niet altijd consequent, maar op deze manier doe ik het niet consequent altijd fout. We kunnen allemaal kleine dingen doen, maar er zit ook iets fout in ons systeem. Het is veel te makkelijk om óver te consumeren. Systeemverandering moet van twee kanten komen: van leiders en van onderop. In de coronacrisis zie ik toch lichtpuntjes, dat mensen er over gaan nadenken of het wel nodig is ver te reizen. Of bewust meer lokaal gaan kopen. Als kerk kun je ook kleine dingen doen en dat uitstralen. Maar vooral het gesprek erover blijven voeren en minder antropocentrisch kijken. Het is dus mooi dat we het een heel jaar gaan hebben over de rol van de mens in de wonderful world.”

Trudy Schreuder Goedheijt

Eigen geluid

Voor de laatste keer deze rubriek, die we startten naar aanleiding van het thema van de Geertekerk vorig jaar: 'Eigen geluid'. Aan een aantal mensen vroegen we welke muzikale associaties zij hebben bij het thema Hemel en aarde bewegen.

Gert-Jan Schmal



Het nummer *Big Yellow Taxi* van Joni Mitchell uit 1970 kwam bij mij op. Eén van haar grote hits naast *Woodstock* en *Help me*. Joni Mitchell schreef en zong veel over de liefde maar ook over politieke thema's, zoals de milieuproblematiek in *Big Yellow Taxi*. In die tijd was er veel aandacht voor het milieu veroorzaakt door olierampen, zoals in 1969 in Santa Barbara, California. Het refrein is heel bekend, onvergetelijk en geïnspireerd op haar persoonlijke ervaring toen ze staande op een hotelbalkon en genietend van het mooie uitzicht naar beneden keek waar een grote betonnen parkeerplaats lag:

*Don't it always seem to go,
you don't know what you've got till it's gone,
they paved paradise and put up a parking lot.*

Verder ook een oproep tegen het gebruik van insecticiden in de landbouw:

*Hey, farmer, farmer, put away the DDT now
Give me spots on my apples*

But leave me the birds and the bees.

En niet in de laatste plaats een oproep om alles wat dierbaar is niet als gewoon te beschouwen:

*Late last night, I heard the screen door slam
and a big yellow taxi took away my old man.*
Voor wie het nummer niet kent, er staan een paar mooie versies op you tube.
Geniet ervan !

Elly Scholten

Direct dacht ik aan de tekst van het lied dat Edsilia Rombley zong in 1998 bij het Eurovisiesongfestival. Ik word vrolijk van het lied, ook door de melodie die wat swingt.

Maar *Hemel en aarde bewegen* roept ook iets heel anders op. Je beweegt hemel en aarde om iets voor elkaar te krijgen. Het gevolg kan zijn spanning en lijnrecht tegenover elkaar staan, niet meer naar elkaar luisteren en 'niet meebewegen' met de ander.

Stevie Wonder vertolkt in zijn nummer *As* heel mooi wat het leven boeiend kan maken maar ook zwaar. Melodie en tekst blijven mij aanspreken. Het nummer staat op



het album 'Songs In The Key Of Life' (1976)
*As around the sun the earth knows she's revolving
And the rosebuds know to bloom in early May
Just as hate knows love's the cure
You can rest your mind assured
That I'll be loving you always*

*As now can't reveal the mystery of tomorrow
But in passing will grow older every day
Just as all that's born is new
Do know what I say is true*



*That I'll be loving you always
We all know sometimes life's hates and troubles
Can make you wish you were born in another time and space
But you can bet your life times that and twice its double
That God knew exactly where he wanted you to be placed
So make sure when you say you're in it but not of it
You're not helping to make this earth a place sometimes called Hell
Change your words into truths and then change that truth into love
And maybe our children's grandchildren
And their great-great-grandchildren will tell*

Arend van Baarsen

Mijn eerste muzikale associatie is een vrij letterlijke: het lied *Hemel en aarde* van Edsilia Rombley (foto). Zij gebruikt de woor-



den niet in de figuurlijke betekenis: degenen op wie ze verliefd is, zet alles in beweging. Als je hemel en aarde bewegen in de figuurlijke zin opvat, moet ik denken aan het lied *Alles geprobeerd* van Toontje Lager. De hoofdpersoon uit het lied doet tevergeefs zijn uiterste best om zijn geliefde te vergeten. Het kerklied *Uit uw hemel zonder grenzen* verwoordt mooi hoe hemel en aarde elkaar kunnen bewegen.

Met hart en ziel

Bij de oproep in de vorige Geertebrief om mee te schrijven over het thema 'Hemel en aarde bewegen' dacht ik meteen aan mijn ouders. Zij hebben werkelijk met hart en ziel alles gedaan om hemel en aarde te bewegen om een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden. In de jaren dertig van de vorige eeuw waren ze twee jonge, sportieve mensen, die elkaar troffen bij de atletiekvereniging in Arnhem. Vrolijke en blije jaren waren dat als ik naar de kleine zwart-wit fotootjes kijk uit die tijd.

En toen brak de Tweede Wereldoorlog uit, die zij, en ook hun familie en vrienden, goed zijn doorgekomen. Het laatste jaar daarvan zijn ze Arnhem te voet ontvlucht, vanwege De Slag om Arnhem. Via Eerbeek kwamen ze in Beilen terecht, bij een gastvrije boeren-familie waar ze tot na hun huwelijk in 1945 onderdak hebben gekregen. In 1946 ben ik in Arnhem geboren. Toen ik ongeveer drie jaar was openbaarde zich bij mijn moeder de eerste verschijnselen van, wat later bleek, multiple sclerose. Toen traplopen moeilijk werd, zijn we verhuisd van een bovenwoning naar een benedenwoning aan de Hommelseweg in Arnhem. Mijn opa had daar een sigarenwinkeltje. Mijn vader heeft zijn kantoorbaan opgezegd en dat winkeltje van zijn vader overgenomen, zodat hij altijd thuis was en voor zijn vrouw en kind kon zorgen.

Al jong werd ik lid van een kinderkoor. Mijn ouders zongen alle twee bij het gemengd koor 'De Vrije Stem', waarvan dat kinderkoor onderdeel uitmaakte. Later ging ik daar ook in zingen. De ziekte van mijn moeder was behoorlijk progressief en op een gegeven moment kwam ze in een rolstoel terecht. Maar het 'normale' leven ging door. Mijn vader deed alles: wassen, strijken, koken, enz. Hielp klanten in de winkel en verzorgde daar tussendoor mijn moeder. Later kwam er een wijkverpleegster om hem wat werk uit handen te nemen.

En ondanks alle narigheid, verdriet, on-



macht etc. was het in mijn herinnering bij ons thuis altijd gezellig. Er kwam veel bezoek. Ook mijn oma kwam regelmatig een kopje koffie drinken. En er was altijd muziek! Mijn vader speelde piano, viool en accordeon. We luisterden naar de radio en er werd veel gezongen. Ook bij de piano. De wekelijkse repetities van het koor op maandagavond waren het hoogtepunt in de week, waar we naar uitkeken. En dat bedoel ik met 'hemel en aarde bewegen': al waren de dagen nog zo zwaar, ze gingen naar die repetitie. Lopend. Mijn vader, en later ook ik soms, achter de rolstoel met mijn moeder. We genoten een paar uur van het zingen en van de vriendschappen die we daar hadden opgedaan.

Een hoogtepunt waren de concerten met ons koor die in Musis Sacrum werden gegeven samen met Het Gelders Orkest en

solisten. Mijn moeder werd dan lang voor aanvang door een paar sterke mannen met rolstoel en al (ze zweefde letterlijk even tussen hemel en aarde) het podium opgetild. We hebben diverse requiems en missen gezongen, maar ook 'Die Jahreszeiten' van Haydn en 'Orfeo ed Euridice' van Gluck.

Aan deze uitvoeringen bewaar ik mooie herinneringen. Ze maakten alles minder zwaar.

Dit verhaal is dan ook een eerbetoon aan mijn vader en moeder die door hun inzet, levenslust, liefde voor de muziek en optimisme ondanks alle tegenslagen zo veel mogelijk van het leven wisten te genieten. Mijn moeder is op 51-jarige leeftijd overleden. Mijn vader is 77 jaar geworden.

Nelly Kemp

Muis en Egel bewegen hemel en aarde



“Wil je ook een bekertje melk, Muis?”, vraagt Egel als zijn buurvrouw van twee hollen verderop binnenstapt.

“Nou graag”, antwoordt Muis, terwijl ze op de bank gaat zitten. “Zal ik maar meteen met de deur in huis vallen en de Vraag-van-de-Week aan je stellen?”

“Ja, da’s goed, ik ben benieuwd!”

“Heb jij wel eens hemel en aarde bewogen om iets voor elkaar te krijgen?”

Egel wrijft langs z’n voorste stekels om beter te kunnen nadenken. Dan antwoordt hij: “Ha, het eerste wat mij te binnen schiet, is die keer dat ik dat juist NIET deed! Ik was nog jong en wilde dolgraag naar de Filosofieschool voor Egels en andere Prikkelers, maar mijn ouders zagen

dat niet zo zitten. Ik was boos joh, ik heb al m’n stekels opgezet en geprikt waar ik maar kon! Het hielp niet. Ik had gewoon van huis moeten weglopen of zo. Ik heb spijt dat ik hemel en aarde toen niet voldoende bewogen heb.”

Muis neemt een slokje van haar melk en zegt: “Tja, da’s jammer. Ik herinner me een keer dat ik juist wél hemel en aarde bewogen heb. Ik was vreselijk verliefd op Cavia, maar mijn ouders vonden het niks. Ze mocht niet eens komen kennismaken! Dat vond ik zeer onrechtvaardig en daarom heb ik toen alles op alles gezet om haar toch tenminste de kans te geven haar verhaal te doen. Om haar recht te doen.”

“En is ze gekomen?”

“Jazeker. Maar vraag me niet hoe. Het hele muizenhol stond stijf van de spanningen. Er was niks over van de vlinders in m’n buik. Toch ben ik blij dat ik hemel en aarde bewogen heb voor deze ontmoeting. Cavia heeft in ieder geval haar zegje kunnen doen tegen mijn ouders. Maar de liefde bloedde een paar maanden later dood.”

Egel staat op en scharrelt naar de keuken. Als hij terugkomt met twee nieuwe bekertjes melk zegt hij: “Ik denk dat je hemel en aarde in jezelf hebt, dat is fundamenteel. Je moet in gesprek blijven, in dialoog met jezelf en andere dieren. Steeds kiezen tussen hemel (liefde en licht) en aarde (boosheid)”.

“Hé”, piept Muis, “dat lijkt op dat Indiase verhaal over twee wolven in jezelf. Een vriendelijke en een boze, agressieve wolf die met elkaar strijden.”

“En welke wolf wint er dan?” vraagt Egel.

“De wolf die jij te eten geeft”, zegt Muis ernstig en drinkt haar beker leeg. Het is even stil in het egelhol. Dan mompelt Egel: “Het is dus belangrijk om hemel en aarde in beweging te houden, denk ik. In gesprek te blijven en samen te werken.”

Muis kijkt Egel aan. “Ja, en daarom is het fijn dat wij hier in het bos de Vraag-van-de-Week hebben. Blijven we in ieder geval met elkaar in gesprek!”

Dan pakt ze haar beker, zet die in de keuken en zegt: “Het was weer fijn Egel, tot de volgende keer!”

Marie Anne Dekker



Coming Out Sunday, 11 oktober

Een feestelijke zondag om stil te staan bij de veelkleurigheid van de mensheid. ‘Iedereen zijn of haar unieke plek en bijdrage in de samenleving gunnen, elkaar helpen om ieders uniciteit te ontdekken en te beleven’. In woorden klinkt dit zo mooi, maar de praktijk is weerbarstig. Vol als mensen kunnen zitten met ongearticuleerde vooroordelen, angsten en sentimenten. En godsdienst speelt hierin niet altijd een even fraaie rol. Daarom is en blijft het nodig samen in de kerk de kracht en de inspiratie

te zoeken om de heelheid van ieder mens tot werkelijkheid te maken. Een hobbelig



pad met prachtige vergezichten. De moeite waard voor alle mensen: vrouwelijk en mannelijk, kleurrijk, jong en oud, allemaal!

Wie helpt mee voorbereiden? Ik nodig je van harte uit op donderdagavond 24 september om 18.00 uur, bij mij thuis, voor soep, broodje, gesprek.

Graag voor 22 september aanmelden bij mij: alwieringa@icloud.com

Alleke Wieringa

Werkgroep 'West-Betuwe'



St. Suitbertuskerk, Geldermalsen

De Werkgroep 'West-Betuwe' van de Remonstrantse gemeente Utrecht is in 1948/49 gestart en 13 februari 1954 officieel opgericht als 'Remonstrantse Kring West-Betuwe'. De eerste dienst vond plaats op 13 maart 1949 in de koffiekamer van het Nutsgebouw te Geldermalsen. Vanaf de oprichting zijn er regelmatig kerkdiensten, lezingen, cursussen en bijbelavonden gehouden. Ook is er contact met de Doopsgezinden. Voorheen via de Gemeente te Wageningen, nu hoofdzakelijk via de plaatselijke leden.

Van 'kring' werden wij 1 januari 1989 'gemeente' en in januari 2000 de Werkgroep 'West-Betuwe'. Met behulp van de Utrechtse predikanten en landelijke gastpredikanten organiseren we nu 12 à 13 diensten per jaar (inclusief de christelijke feest[zon]dagen), op de eerste zondag van de maand. Onze vakantieperiode is in juli en augustus.

Na een terugval tot gemiddeld 10 kerkgangers in 2009 zijn wij in 2019 gegroeid naar 18 (maximum 26) per dienst. Het aantal leden/vrienden stijgt zodat de vergrijzing wat

is gestopt en wij een gezonde basis hebben voor het tweede decennium.

Twee contactleden zorgen voor de pastorale en praktische begeleiding van de werkgroep/diensten met steun van één van de Utrechtse predikanten. Eerst was dat ds. Heine Siebrand, nu ds. Alleke Wieringa. Ds. Siebrand begeleidt nog wel onze jaarlijkse gespreksavonden. Ds. Wieringa nam de gespreksochtenden van ds. Van Hiele (Doopsgezind) over.

Vanaf 1974 hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van het RK-kerkje (St. Suitbertus)



H. Gregoriuskerk, Buren

in Geldermalsen. Dit kerkgebouw wordt echter gesloten. Wij kunnen onze diensten vanaf 6 september 2020 (Startzondag, 11.00 uur) voortzetten in de RK-kerk H. Gregorius te Buren.

Zoals u ziet, wij zijn een kleine maar levensvatbare kudde in de West-Betuwe en dankbaar voor de (financiële) steun van de Geertekerk.

*Namens de werkgroep,
Teun van Dorp en Betty Koster*

Concertagenda Geertekerk: september

Er staan diverse concerten gepland, maar er is nog geen informatie beschikbaar bij de gezelschappen zelf. Raadpleeg voor actuele informatie de website van de Geertekerk.

De enige uitzonderingen zijn:

Dinsdag 1 september

11.00 en 14.00 u. Pieter-Jan Belder, blok-

fluit en klavecimbel, muziek uit de 16e eeuw 17.00 en 20.00 uur Marten Root (fluit), Johannes Leertouwer (viool) en Viola de Hoog (cello), muziek uit de 18e eeuw
Info: www.oudemuziek.nl

Zondag 13 september – 19.30 uur

Bachcantatedienst

Info: www.Bachcantates-utrecht.nl

Van het verteluur

We starten weer

Na een eerste halfjaar, waarin wij nauwelijks bij elkaar konden komen, starten het verteluur en de crèche weer vol goede moed.

Op de volgende zondagen is er zowel verteluur als crèche: 13 en 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november.

Maar we beginnen met een familiemiddag op zondag 6 september van 14.00 tot 16.00 uur. Een gezellige middag met spelletjes, misschien een speurtocht. Waar en hoe precies laten we nog via de mail en de app weten.

In het verteluur gaan we het hebben over helden. In aansluiting op het leesrooster van de diensten in de Geertekerk rond het boek 'Mijn held en ik'. Er zijn heel bijzondere helden in de bijbel: supersterk, zoals Simson, of heel slim, zoals David. Maar ook helden die een beetje dubbel zijn, die niet altijd even verstandig, wijs of aardig zijn, zoals Jakob, zoals David ook. Wat maakt iemand een held? Hebben wij helden nodig of juist helemaal niet? Daarover en nog veel meer natuurlijk gaan de bijeenkomsten.

Voor het verteluur zijn wij nog op zoek naar nieuwe leiding: wil je meedoen en bij ongeveer drie à vier bijeenkomsten meehelpen? Meld je dan bij Jacoline Kroon:

E: jmmkroon@gmail.com, T: 06 49961628

Op de volgende zondagen is er zowel verteluur als crèche: 13 en 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november.

Maar we beginnen met een familiemiddag op zondag 6 september van 14.00 tot 16.00 uur. Een gezellige middag met spelletjes, misschien een speurtocht. Waar en hoe precies laten we nog via de mail en de app weten.

In het verteluur gaan we het hebben over helden. In aansluiting op het leesrooster van de diensten in de Geertekerk rond het boek 'Mijn held en ik'. Er zijn heel bijzondere helden in de bijbel: supersterk, zoals Simson, of heel slim, zoals David. Maar ook helden die een beetje dubbel zijn, die niet altijd even verstandig, wijs of aardig zijn, zoals Jakob, zoals David ook. Wat maakt iemand een held? Hebben wij helden nodig of juist helemaal niet? Daarover en nog veel meer natuurlijk gaan de bijeenkomsten.

Voor het verteluur zijn wij nog op zoek naar nieuwe leiding: wil je meedoen en bij ongeveer drie à vier bijeenkomsten meehelpen? Meld je dan bij Jacoline Kroon:

E: jmmkroon@gmail.com, T: 06 49961628

Op de volgende zondagen is er zowel verteluur als crèche: 13 en 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november.

Maar we beginnen met een familiemiddag op zondag 6 september van 14.00 tot 16.00 uur. Een gezellige middag met spelletjes, misschien een speurtocht. Waar en hoe precies laten we nog via de mail en de app weten.

In het verteluur gaan we het hebben over helden. In aansluiting op het leesrooster van de diensten in de Geertekerk rond het boek 'Mijn held en ik'. Er zijn heel bijzondere helden in de bijbel: supersterk, zoals Simson, of heel slim, zoals David. Maar ook helden die een beetje dubbel zijn, die niet altijd even verstandig, wijs of aardig zijn, zoals Jakob, zoals David ook. Wat maakt iemand een held? Hebben wij helden nodig of juist helemaal niet? Daarover en nog veel meer natuurlijk gaan de bijeenkomsten.

Voor het verteluur zijn wij nog op zoek naar nieuwe leiding: wil je meedoen en bij ongeveer drie à vier bijeenkomsten meehelpen? Meld je dan bij Jacoline Kroon:

E: jmmkroon@gmail.com, T: 06 49961628

Op de volgende zondagen is er zowel verteluur als crèche: 13 en 27 september, 11 oktober, 1, 15 en 29 november.

Maar we beginnen met een familiemiddag op zondag 6 september van 14.00 tot 16.00 uur. Een gezellige middag met spelletjes, misschien een speurtocht. Waar en hoe precies laten we nog via de mail en de app weten.

In het verteluur gaan we het hebben over helden. In aansluiting op het leesrooster van de diensten in de Geertekerk rond het boek 'Mijn held en ik'. Er zijn heel bijzondere helden in de bijbel: supersterk, zoals Simson, of heel slim, zoals David. Maar ook helden die een beetje dubbel zijn, die niet altijd even verstandig, wijs of aardig zijn, zoals Jakob, zoals David ook. Wat maakt iemand een held? Hebben wij helden nodig of juist helemaal niet? Daarover en nog veel meer natuurlijk gaan de bijeenkomsten.

Voor het verteluur zijn wij nog op zoek naar nieuwe leiding: wil je meedoen en bij ongeveer drie à vier bijeenkomsten meehelpen? Meld je dan bij Jacoline Kroon:

E: jmmkroon@gmail.com, T: 06 49961628

Bijeenkomst

Diner Pensant 'Vrijheid onder druk'

In dit jaar, waarin we herdenken dat we 75 jaar vrij zijn, ervaren we ook steeds meer hoe vrijheid onder druk komt te staan. Niet alleen door de bestrijding van de Covid-uitbraak, waarbij we ons laten beperken, maar ook door de verharding in de samenleving. Alle reden voor een culturele en culinaire avond rond 'Vrijheid'. Bekende sprekers uit het actuele politieke, filosofische en levensbeschouwelijke debat gaan met elkaar en de tafelgasten in gesprek: Paul Scheffer (publicist en hoogleraar), Enis Odaci (voorzitter Humanislam, redacteur bij Volzin,

magazine voor religie en samenleving) en Laurens ten Kate (bijzonder hoogleraar vrijzinnige religiositeit en humanisme, Universiteit voor Humanistiek Utrecht). Muziek door het kwartet van Jan Marten de Vries.

De avond wordt georganiseerd door de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG), een samenwerking van Vrijzinnigen Nederland, Doopsgezinden en Remonstranten.

De catering is in handen van de vaste cateraar Heirloom.

Praktische informatie:

Datum/Tijd: Donderdag 15 oktober 18.00 tot ongeveer 20.30 uur, inloop vanaf 17.30 u.

Locatie: Geertekerk Utrecht

Kosten: € 50,- inclusief driegangen-diner en wijn. Tarief voor studenten: € 35,-

Reserveren: is noodzakelijk; bij Wies Houweling via ssvg2013@gmail.com

Meer info: <https://voormeervrijzinnigheid.nl/diners-pensants/>



Paul Scheffer



Enis Odaci



Laurens ten Kate



Jan Marten de Vries

Oproep

Het licht zien. Schrijft u mee?!

Voor de Geertebrief van september nodigden wij lezers uit om mee te schrijven over het thema *Hemel en aarde bewegen*. Zoals u nu kunt lezen heeft dat een ontroerend en openhartig verhaal opgeleverd van Nelly Kemp (pagina 10).

Het volgende nummer van de Geertebrief verschijnt 24 november. Als thema voor dit kerstnummer kozen we *Het licht zien*. We

stellen het zeer op prijs als u weer meeschrijft over wat dit thema bij u oproept.

Uiterlijk maandag 2 november ontvangen we graag uw geschreven tekst in maximaal 300 woorden.

Dat kan per mail aan: redactie@geertekerk.nl

We kunnen ook telefonisch contact met u opnemen voor een kort interview, dat wij dan optekenen.



Uit de kerkenraad... (1)



@ Na een aantal proefdiensten zijn de kerkdiensten in de Geertekerk weer hervat. Al is het nog niet als vanouds. Zingen en gezamenlijk koffie drinken zijn helaas nog niet mogelijk. Wanneer u een kerkdienst wilt bezoeken, moet u vóór de vrijdagavond ervoor per mail reserveren. Het aantal mensen dat een kerkdienst kan bezoeken is voorlopig 40. U bent van harte welkom! Ook kunnen de diensten nog steeds worden beluisterd via Radio Geertekerk. Dat kan op zondag, op dezelfde tijd als de dienst plaatsvindt, of op een later tijdstip. De dienst wordt meestal op zondagavond op de website geplaatst. Na de diensten kan men in kleine groepjes napraten in de zoommeeting. Op de website staat de link. Ook staat op de website informatie over digitaal collecteren. Van harte aanbevolen!

@ Voor de begeleiding van de bezoekers van kerkdiensten onder corona-omstandigheden is er een team van stewards gevormd. Dit team heeft versterking nodig van twee tot drie personen! Heb je interesse en wil je er meer over weten of je aanmelden? Stuur dan een mail aan ellenvos@ziggo.nl.

@ De geluidsbalie in de kerk is gereinigd en de apparatuur is aangesloten. Ook is er een Team Licht en Geluid gevormd. Zes enthousiaste personen nemen de techniek bij de kerkdiensten voor hun rekening. Het is nog niet zo eenvoudig om zowel het geluid in de kerk als voor de thuisluisteraars goed afgesteld te krijgen. Wekelijks leren we bij!

@ Timo van Kempen heeft zijn werk als jongerenwerker van de Geertekerk per 1 augustus 2020 beëindigd. Hij gaat zich rich-

ten op de afronding van zijn masterstudie. Vooralsnog zal ds. Marthe de Vries het jongerenwerk gaan verrichten. Daarvoor is haar aanstelling tijdelijk uitgebreid.

@ In de Geertekerk willen we ook graag aandacht besteden aan Allerzielen (zie ook Herdenking van overledenen p. 15). Tot nu toe werden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overledenen van dat jaar herdacht. Dit zal nu gebeuren op zondag 1 november. Op maandag 2 november wordt er een concert gegeven, ook toegankelijk voor mensen van buiten de Geertekerk. Meer informatie in de agenda en op de website.

*Namens de kerkenraad,
Mattie van der Slikke, secretaris.*

Uit de kerkenraad... (2)



Even voorstellen...



Een dringende oproep in de Geertebrief (september 2019) van Arie Noordermeer: We hebben jou nodig! Ik besloot daar gehoor aan te geven. Ten slotte kwam ik al zo'n vijf jaar geregeld in de Geertekerk.

Tijd om een actieve bijdrage te gaan leveren. Uit het rijtje vacatures sprak vicevoorzitter kerkenraad mij aan. Daarin had ik wat ervaring opgedaan in een andere kerkelijke gemeente. Inmiddels ben ik acht maanden 'KR-ervaring' rijker. Stap voor stap begin ik te snappen hoe we verbonden zijn met de Landelijke Remonstranten, wat alle afkortingen betekenen, wie je waarvoor moet hebben (zoveel vrijwilligers!!) en wat de gewoonten zijn. Meer dan ooit merkte ik dat ik thuis ben in de Geertekerk, maar dat ik me echt geen remonstrant voel. Dat kan dus kennelijk.

Mijn roots

Geboren en opgegroeid in Utrecht als jongste in een gezin van zeven kinderen ben ik nu 61 jaar. Gedoopt en belijdenis gedaan in de Nederlands Gereformeerde Kerk en tot mijn vijftigste daar actief lid geweest. Door diverse gebeurtenissen was ik iedere vorm van geloof kwijtgeraakt en na een aantal 'kerkloze' jaren bezocht

ik op advies van een neef de Geertekerk. In 2011 overleed mijn man, by far de meest ingrijpende gebeurtenis uit mijn leven. Het betekende in mijn geval: het leven en mezelf opnieuw uitvinden. Gelukkig met hulp van lieve vrienden en familie. Ik heb twee mooie dochters (31 en 29 jaar) en twee schoonzons waar ik heel blij mee ben.

Mijn werkzame leven begon ik als pedagogisch medewerker in de kinderspsychiatrie. Na tien jaar stapte ik over naar het volwassen onderwijs als docent en coördinator bij de Vrouwenvakschool in Utrecht. Daarna werkte ik negen jaar als trainer/adviseur medezeggenschap. De laatste acht jaar in werk ik als beleidsmedewerker voor de vereniging en de holding van een groot familiebedrijf.

Tot slot: ik hou van zee, strand, zeilen, wandelen, lezen, Nederlands Blazers Ensemble, dansen, koken en ben een fervent bioscoopbezoeker (Springhaver en Louis Hartlooper).

Ellen Vos

Herdenking van de overledenen

Traditiegetrouw herdenken wij de overledenen in de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zoals in veel Protestantse Kerken, eind november. In katholieke kringen worden de overledenen herdacht begin november met Allerzielen / Allerheiligen. In onze seculiere maatschappij is de gewoonte gegroeid om daarbij aan te sluiten. Rond die dagen zijn er op vele begraafplaatsen lichtjes-avonden of andere momenten van bezinning.

Als gemeente hebben wij besloten om bij deze breed gedragen traditie aan te sluiten en onze herdenkingsdienst op de eerste zondag in de buurt van 2 november te

houden. Dit jaar is dat zondag 1 november. In deze dienst noemen wij de namen van leden en vrienden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen en van dierbaren die wij nog steeds in ons hart dragen.

Daarnaast willen wij ook onze publieke functie als kerk vervullen: de Geertekerk als een plek van bezinning voor een ieder die dat wil en daar behoefte aan heeft. Op maandagavond 2 november zetten we de deuren open. Er is een mooi muzikaal programma met medewerking van de cantonij en het kamerkoor, er worden gedichten gelezen en er is gelegenheid, voor wie dat wil, om een kaarsje aan te steken.



Gerhard Richter, Kerze

In memoriam

Mieke Rosbergen – van de Kreeke

Op 28 juni overleed Mieke Rosbergen na een moeilijk ziekbed, op bijna 78 jarige leeftijd. Met haar man Maarten woonde zij in Nieuwegein. Daar was Mieke jarenlang centraal contactlid voor Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. Toen ik daar kwam wonen in 2005 was zij de eerste die mij warm welkom heette. In hun gezellige huis hebben we vele interessante gesprekken gevoerd over literatuur, muziek, kunst en spirituele zaken, met Remonstranten en vele anderen. Mieke deed ook bloemendienst in de Geertekerk en was jarenlang ouderling in de diensten van Thomas Borggreve in De Geinsche Hof. Op Miekens verzoek leidde Thomas dan ook de afscheidsdienst in de Geertekerk op 2 juli. In deze dienst hebben Maarten, zoon Mark, dochter Sjoukje, broer Sjoerd, een kleinzoon en vriendin Nelleke warme herinneringen opgehaald aan een sprankelend, warmvoelend, schitterend mens. Ze was altijd met zinnige dingen bezig. Samen met de mooie muziek was het een prachtig en waardig afscheid. Er is recht gedaan aan Mieke. Zij zal door velen heel erg worden gemist. Moge zij rusten in vrede.

Ineke van den Bergh, contactlid



Lutgerdina (Diek) Rademaker – van Dijk

Op 12 augustus overleed Diek Rademaker in de leeftijd van 97 jaar. Diek was al jaren remonstrant. Het hoorde bij haar identiteit. Aangenomen middenin de oorlog, in 1942 bij ds. Oldeman in Delft, waar haar vader koster was. Na haar huwelijk kwamen zij en haar man in Utrecht wonen, omdat hij docent werd aan de HTS. Vanzelfsprekend werd ze lid van de Geertekerk. Na zijn vervroegde pensioen gingen zij samen 'Drentenieren': genieten van hun pensioen in Drenthe. Heerlijke jaren hebben ze daar gehad. Maar toen hij overleden was en haar kinderen in deze buurt woonden, besloot ze naar Utrecht terug te keren. Ze was een remonstrant van de oude

stempel, genoot van het antwoordlied en de vertrouwde dingen.

Haar toenemende lichamelijke kwetsbaarheid vond zij niet gemakkelijk om te dragen. Haar kinderen hebben haar met ongelooflijk veel liefde en zorg omringd in deze jaren. Dieks gezondheid ging steeds meer achteruit en een paar maanden geleden verhuisde ze naar het Bartholomeus Gasthuis, middenin de Coronatijd. Ze verheugde zich in de gedachte dat ze nu vlakbij de Geertekerk woonde, maar de kerk zelf zou ze niet meer zien: ze werd steeds zieker en na een zware week overleed ze, in het bijzijn van haar kinderen.

Marthe de Vries



Diaconale Geluiden en collectes

Spotlichtproject

Elke maand vragen wij extra aandacht voor één van onze projecten, een zogenaamd Spotlichtproject. Deze keer is dat het Bessy Ferrera Emergency Fund van Hivos. Genoemd naar de vorig jaar vermoorde Hondurese activiste voor hiv- en transrechten. Het fonds is bedoeld voor LGBTI+-activisten als acute hulp nodig is. Een aanvraag bij de gebruikelijke fondsen duurt vaak enkele maanden en dan kan het al te laat zijn. Veel LGBTI+-activisten opereren in landen waar hun rechten niet vanzelfsprekend zijn en waar ze niet op familie of netwerk kunnen terugvallen. Dit jaar staat ook de collecte op Coming-out zondag (11 oktober) in het teken van dit fonds.

Komende collectes

6 september

www.villavrede.nl: een plek voor mensen zonder verblijfplaats

13 september

www.kansarmensrilanka.nl: drinkwater en hygiëne



20 september

www.paxvoorvrede.nl: vrede in conflictgebieden

4 oktober

www.brooke.nl: 'Brooke Hospital for Animals' helpt werkpaarden en -ezels met gratis medische hulp



11 oktober

www.hivos.nl/actueel: Bessy Ferrera Emergency Fund

1 november

www.kiran-namaste.nl: voor alleenstaande Nepalese vrouwen

Digitale collecte

Naast een gift op de bankrekening van Diaconie RGU kunt u doneren via de gift-app. Uitleg daarover op onze website: <https://utrecht.remonstranten.nl/diaconie-voor-elkaar/>.

Arminaanse maaltijd

Op vrijdag 16 oktober houden we weer onze jaarlijkse Arminiaanse maaltijd van 18.00 – 20.00 uur. Voor € 12,50 per persoon bereidt de Diaconie een maaltijd vol variatie en volledig vegetarisch. De netto-opbrengst komt zoals elk jaar ten goede aan het Smulhuis, de plek waar mensen die dak- en thuisloos zijn voor weinig geld een warme maaltijd kunnen krijgen. Het toegestane aantal gasten is door de coronamaatregelen beperkter dan anders. Wacht dus niet te lang met opgeven via diaconie@geertekerk.nl. We hopen u te mogen verwelkomen.

Op zoek naar werk?

JobHulpMaatje is gestart door werkzoekenden. Als vrijwilligers helpen zij andere werkzoekenden bij het vinden van een baan. Jobgroup-bijeenkomsten zijn gratis en vinden plaats in Huis van de Vrede (Utrecht, Kanaleneiland). Meer informatie en aanmelden via www.jobhulpmaatje.nl.

Oproep: nieuwe leden voor de Diaconale Commissie

Volgens rooster treden in oktober de voorzitter Judith Fournier en kerkenraadslid Evert Oudenes af. Niemand kan het alleen af. Daarvan zijn we in de RGU doordrongen. Samen breng je meer tot stand, ook in het diaconale werk. Wie komt meedenken in de Diaconale Commissie? Mocht je interesse hebben en een keertje willen meekijken tijdens een vergadering dan ben je van harte welkom. Onze secretaris Mary Kuiper kan je meer informatie geven over de vacatures: diaconie@geertekerk.nl.

Namens de Diaconale Commissie,

Lietha Scheewe



Opbrengsten vorige collectes

31 mei 2020	www.tentofnations.nl : educatieve boerderij in Bethlehem	€ 537,50
7 juni 2020	www.UAF.nl : Universitair Asiel Fonds	€ 165,50
14, 21 en 28 juni	Gezamenlijke opbrengst:	€ 477,50
5 juli 2020	www.schuldhulpmaatje.nl	€ 441,50

De nieuwe wijze waarop u uw bijdragen kunt geven heeft u niet weerhouden om ruimhartig te doneren. Namens de genoemde organisaties hartelijk dank.

Vloeibare religiositeit en traditie

Miniseminar donderdag 10 november (herkansing van 26 maart)

Een eigen geloofskeuze is voor velen belangrijker dan de (begrensde) religieuze tradities. Die tradities zijn wellicht wel bronnen waaruit je put. De religieuze verscheidenheid in Nederland is groot: christendom, jodendom, islam, maar ook veel boeddhistische stromingen of religieuze bewegingen die erdoor geïnspireerd zijn. Het zijn vele religieuze stemmen naast en soms ook door elkaar. De sprekers op dit miniseminar hebben daar alle drie veel ervaring mee.

Arie Nico Verheul is een van de drijvende krachten achter het dialoogplatform voor de verschillende godsdiensten in Utrecht. Arie Nico is remonstrants predikant en godsdienstwetenschapper.

Manuela Kalsky houdt zich bezig met de vloeibare religiositeit: mensen die verschillende religieuze tradities in hun leven combineren: christendom en boeddhisme, of jodendom met boeddhisme of natuurgodsdiensten met Mariaverering. Zij bekleedt de Edward Schillebeeckx-leerstoel aan de Vrije Universiteit en is verbonden aan het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving.

Tom Mikkers opereert al jaren op de grens van de kerk. Hij heeft een open oog voor waar het spirituele zich ook buiten de kerk laat zien. Dat wordt ook duidelijk in zijn meest recente boek *Hallelujah Eurovision, De magie van het songfestival*, dat hij samen met Hijlco Span schreef. Tom was jarenlang algemeen secretaris van de Remonstranten en is nu voorganger bij de Vrijzinnigen in Wassenaar.

Het wordt een veelkleurige, inspirerende en boeiende avond, muzikaal omlijst door de prachtige muziek van **Anness Habib**. Deze Marokkaanse zanger brengt klassieke en oude traditionele Arabische, Aramese en Byzantijnse, christelijke muziek. Anness doceert klassieke Arabische muziek.

Plaats: Geertekerk Utrecht

Aanvang: 20.00 uur

Kaarten: voorverkoop: € 10,- / € 7,50 of aan de deur € 12,50



Arie Nico Verheul



Manuela Kalsky



Tom Mikkers



Anness Habib

Vervolg van pag. 7

raakt. Nu merken we langzamerhand hoe schadelijk het is om al die middelen in onze gewassen te blijven pompen.”

Evangelie

“De kerk kan ook een rol spelen in de ontwikkeling naar een meer duurzame samenleving. Tegen mijn studenten zeg ik altijd dat je moet kijken naar je corebusiness. Voor kerken zou dat het evangelie zijn en dat is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Vanuit de boodschap dat wij op de aarde zijn om zorg te dragen voor onze omgeving en dus ook voor de aarde. De sociale kant zit van oudsher al verankerd bij de diaconie, maar de ecologische kant minder. Daar zou je aan kunnen werken. Je kunt inderdaad zonnepanelen op het dak leggen, water besparen en kijken hoe mensen naar de kerk komen. Ga eens na waar je milieu-impact zit als kerk en wat je daar praktisch aan kan doen. Vooral om mensen zelf aan het denken en doen te zetten.”

Ontwikkelingssamenwerking

In Mirjams eigen ontwikkeling zien we een parallel van het meer menselijke naar het meer ecologische. “Als kind zag ik beelden van hongersnood in Ethiopië. Dat maakte mij ervan bewust dat ik heel veel geluk heb gehad en dat er blijkbaar veel ongelijkheid in de wereld is. Hoe kan het dat zoveel mensen in zulke schrijnende armoede leven? Het motiveerde mij om internationale betrekkingen te gaan studeren met specialisatie in ontwikkelingssamenwerking. Tijdens mijn studie maakte ik in Zimbabwe kennis met het werk van Oikocredit. Een eyeopener! Ontwikkelingssamenwerking is effectief bij het bouwen van scholen of ziekenhuizen. Maar de ongelijkheid daar komt door de manier waarop we wereldwijd consumeren en produceren. Door mijn werk voor Oikocredit ben ik dat veel scherper gaan zien.”

Tot slot

“We spreken wel over de duurzaamheid van de aarde. De aarde blijft wel bestaan. Maar als we zo doorgaan dan blijven mensen niet bestaan. De planeet kan prima zonder mensen.”

Gerard van de Berg

Vrijzinnige Lezing Christa Anbeek



Wat gebeurt er als we ons kwetsbaar durven op te stellen? Deze vraag stelt remonstrants hoogleraar Christa Anbeek tijdens de Vrijzinnige Lezing op 23 oktober.

“Menselijk samenleven is momenteel vooral gericht op orde, veiligheid, controle en beheersing. In de westerse wereld worden rationaliteit, vrijheid, onafhankelijkheid, autonomie, authenticiteit en zelfontplooiing als waardevol en zelfs als deugden gezien. Kwetsbaarheid en controleverlies worden zoveel mogelijk gemarginaliseerd, en/of naar het privé-domein verwezen. Wat verliezen we hiermee uit het oog?” aldus Anbeek.

de vrijzinnige LEZING

In haar lezing richt ze zich op ontregelen- de ervaringen, die zowel op individuen als groepen mensen betrekking kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld terroristische aanslagen. “Deze ontregelende ervaringen zetten de in de westerse samenleving zo hoog gewaardeerde waarden als autonomie, en vrijheid onder druk, of plaatsen daar behoorlijke vraagtekens bij. Andere waarden worden juist zichtbaar, zoals solidariteit en verbondenheid, maar dan moeten wij wel de moed hebben om onze eigen kwetsbaarheid en die van anderen onder ogen te

zien en te omhelzen. Wat is er nodig voor de moed om kwetsbaar te zijn?”

Deze theologie over ontregelende ervaringen is ook terug te lezen in eerdere publicaties van Christa Anbeek, zoals ‘Overlevingskunst’, waarin ze op zoek gaat naar de diepere betekenis van dood en leven, en ‘Voor Joseph en zijn broer, een filosofische verkenning van het belang van spelen’. Dat laatste boek werd verkozen tot beste spirituele boek van 2019.

Praktische informatie:

Datum: vrijdag 23 oktober 2020, 20.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur)

Locatie: Geertekerk Utrecht

Kosten: € 10,-; € 5,- voor studenten, minima en leden/vrienden van de Geertekerk

Opgave: via www.devrijzinnigelezing.nl

Amnesty International ook in Coronatijd



Nu we nog niet toe zijn aan een ‘gewone’ kerkgang kunnen we niet na afloop van de dienst brieven ter ondertekening aanbieden in het kader van een actie van Amnesty International. Maar het bewaken van de mensenrechten blijft zeker nodig helaas. U kunt zelf actie voeren door op de website van Amnesty International te kijken welke acties gaande zijn en hoe daaraan een bijdrage geleverd kan worden.

Mensenrechtenverdedigers onder vuur

Als suggestie noemen wij een schrijfactie die loopt tot 1 oktober 2020. In het kader daarvan wordt gevraagd een brief te schrijven aan de president van Afghanistan en er op aan te dringen onmiddellijke bescherming te bieden aan mensenrechtenverdedigers wanneer zij in gevaar zijn.



Mensenrechtenverdedigers in Afghanistan kaarten ernstige mensenrechtenschendingen aan, waaronder discriminatie en geweld tegen vrouwen en minderheden. Ook in zeer conservatieve delen van Afghanistan trotseren ze lokale religieuze leiders en durven ze op te komen voor de mensenrechten. Maar hiervoor betalen ze vaak een hoge prijs. Ze worden bestempeld als ‘westerse spionnen’ en ‘anti-religieus’. Mensenrechtenverdedi-

gers worden overal in het land voortdurend geconfronteerd met intimidatie, bedreigingen en geweld van zowel de autoriteiten als gewapende groeperingen. En de situatie wordt steeds nijpender.

U kunt natuurlijk uw eigen tekst opstellen, maar u kunt ook de voorbeeldbrief met adressering gebruiken die op de website bij deze actie is geplaatst (<https://www.amnesty.nl/acties/schrijfactie-afghanistan-moet-mensenrechtenverdedigers-beschermen>) zie qr-code hieronder.

U kunt uiteraard ook voor andersoortige acties kiezen. Voor elk wat wils en waar een wil is is een weg! Let wel op het plaatsen van een datum op uw brief en op de termijn waarbinnen een bepaalde actie wordt gevoerd.

Werkgroep Amnesty International



Wijkorganisatie

Kijk op de wijk september

Een lange warme zomer, nog steeds allerlei beperkingen in verband met Corona, maar ook weer oplopende besmettingscijfers. Je vraagt je af hoe gaat het 'kerkelijk seizoen' 2020/2021 er uit zien?

Inmiddels hebben we het programmaboekje ontvangen en laten we hopen dat we elkaar toch weer bij een activiteit kunnen ontmoeten.

Dat zou bijvoorbeeld kunnen bij de diverse wijkavonden die in de herfst plaatsvinden. Ook al zijn ze niet in alle wijken populair, toch zijn het vaak plezierige bijeenkomsten. In deze bijzondere tijd is daar misschien nu wel meer belangstelling voor. Zoals altijd ontvangt u een uitnodiging van het centraal contactlid van uw wijk/regio. In het programmaboekje kunt u nu al de datum vinden.

We kijken ook uit naar de jaarlijkse middag voor alle contactleden op woensdagmiddag 28 oktober met als thema 'Levenstesta-



ment'. Twee deskundigen komen dit onderwerp toelichten en vragen beantwoorden. Het zijn de heer Piet van Leeuwen – verbonden aan de Geertekerk, tevens één van de twee vertrouwenscontactpersonen en oud-verpleeghuisarts – en mevrouw Ellen van Leusden van Grafhorst Notarissen te Utrecht.

*Namens de Stuurgroep Wijkorganisatie,
Tiny de Boer*

Vredesdag op 20 september 2020

'Vrede verbindt verschil'. Met dit thema gaat vredesorganisatie PAX de Vredesweek van 2020 in.

Waarom dit thema? De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook angst voor het onbekende en racisme. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te leren kennen. Edwin Ruigrok, medewerker van PAX, schreef een verdiepende tekst bij het thema van de Vredesweek. Hij noemt vier voorwaarden voor duurzame vrede: waarheid, gerechtigheid, liefde en vrijheid.

In de Geertekerk is de dienst op 20 sep-



tember een vredesdienst waarin het thema en werk van PAX centraal staan. Meer informatie over de vredesweek op www.vredesweek.nl

*Wergroep vrede RGU,
Pauline Huidekoper en Iris Wevers*

Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht
E: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
banknr. NL36 TRIO 0379 5217 84
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht
Kerkelijk bureau in de Geertekerk
T: 030-2340198

Predikanten

Ds. F. Kruyne

Arie van den Heuvelstraat 29,
3981 CT Bunnik

E: fkruyne@planet.nl

T: 030-2368873

tel. spreekuur: wo. do. vr. 18.00 – 19.00 u.

Mw. Ds. A.L. Wieringa

Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten

E: alwieringa@icloud.com

T: 030-2882908

tel. spreekuur: di. wo. do. 17.00 – 18.00 u.

Mw. Ds. M.F. de Vries

Twijnderslaan 36, 2012 BJ Haarlem

E: marthedevries@dds.nl

T: 06-22325913 (voor contact graag de voicemail inspreken)

Vertrouwenscontactpersonen

E: vertrouwenscontactpersonen@geertekerk.nl

Marieke Fonk T: 06-40845708

Piet van Leeuwen T: 06-10126466

Diaconale Commissie

Mary Kuiper

E: diaconie@geertekerk.nl

banknr. NL69 TRIO 0379 7018 04

t.n.v. Penningmeester Diaconale

Commissie RGU

Redactie Geertebrief

Barbara Schouten, Gerard van den

Berg, Ineke Ludikhuizen, Kjeld Rinsma,

Marie Anne Dekker. Eindredactie:

Trudy Schreuder Goedheijt

Foto cover: Gert Westerveld

E: redactie@geertekerk.nl

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

Lay-Out: Jos Verdegaal, Houten

De volgende Geertebrief

verschijnt 24 november. Kopij

inleveren uiterlijk op maandag 2

november vóór 12.00 uur.

Kerkdiensten

In het najaar zullen de kerkdiensten nog steeds met een beperkt aantal bezoekers plaatsvinden. Wilt u een dienst bijwonen dan is het noodzakelijk vóór vrijdagavond te reserveren (zie www.utrecht.remonstranten.nl/reserveren-kerkdienst).



Meeluisteren via radio blijft ook mogelijk. En de komende tijd kunt u ook online blijven napraten via Zoom. We praten daar in groepjes van drie à vier mensen, over de dienst of gewoon even bijpraten met elkaar. Wilt u hulp bij het installeren of gebruik maken van Zoom dan kunt u Wendela Schenk om hulp vragen. T: 06 202 773 99.

We vermelden hieronder de planning van diensten zoals bekend in augustus. Alles blijft vooralsnog onder voorbehoud. Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen: www.utrecht.remonstranten.nl

Remonstrantse Gemeente Utrecht Geertekerk, Geertekerkhof 23

- 30 aug** ds. Marthe de Vries
6 sep ds. Alleke Wieringa
13 sep Startzondag en welkom nieuwe leden en vrienden, ds. Marthe de Vries, m.m.v. de cantorij, crèche en verteluur
20 sep Dienst van Woord en Tafel, ds. Florus Kruyne
27 sep ds. Marthe de Vries, crèche en verteluur
4 okt ds. Florus Kruyne
11 okt Coming out zondag, ds. Alleke Wieringa, crèche en verteluur
18 okt Dienst van Woord en Tafel, ds. Marthe de Vries, m.m.v. het kamerkoor

Agenda

Er is weer een aantal bijeenkomsten gepland. Alles wel onder voorbehoud.

September

zo 6 sep – Familiemiddag bij start van het seizoen voor crèche en verteluur, 14.00 - 16.00 uur. Meer informatie volgt in de app-groep of per mail

wo 2 en 16 sep – Voorbereiding van de avond voor jonge remonstranten (zondag 27 september). Samen lezen we het boek *God bewijzen, argumenten voor en tegen geloven* van Stefan Paas en Rik Peels, o.l.v. ds. Marthe de Vries, 20.00 - 22.00 uur, Geertekerk, bovenzaal

zo 27 sep – Avond voor jonge remonstranten, met godsdienstfilosoof en theolog Rik Peels.

Gesprek over het hiervoor genoemde boek. "Moet je gek zijn om in God te geloven? Of op z'n minst naïef, onkritisch en zweverig? Hoewel moderne mensen hebben afgerekend met de illusie dat er een God bestaat, wil God maar niet dood. Buiten Europa groeit religieus geloof gestaag en zelfs in het seculiere Nederland zijn er mensen die zich tot het geloof bekeren. Natuurlijk kunnen we dat zien als een nieuw bewijs voor de onuitroeibare irrationaliteit van mensen, maar misschien is er meer aan de hand."

Geertekerk, zuid foyer/kerkzaal, 18.00 - 22.00 uur, met soep en broodjes.

De lezing begint om 20.00 uur. Kosten: € 5 - € 10, wat je kunt missen. Opgave

- 25 okt** ds. Alleke Wieringa
1 nov Herdenking van overledenen, ds. Marthe de Vries, m.m.v. de cantorij, crèche en verteluur
8 nov Dienst van Woord en Tafel, ds. Florus Kruyne
15 nov ds. Alleke Wieringa
22 nov Doopdienst, ds. Marthe de Vries, uitgestelde dienst van 15 maart, zes dopelingen

bij Maaike Hoffer, E: maaikeh@gmail.com, T: 06-46242511.

Oktober

do 15 okt – Diner Pensant 'Vrijheid onder druk', 18.00 - 20.30 uur, Geertekerk (elders meer informatie)

vr 16 okt – Arminiaanse maaltijd, 18.00 - 20.00 uur, Geertekerk. Opgeven bij diaconie@geertekerk.nl

vr 23 okt – De vrijzinnige lezing 2020, 20.00 uur, Geertekerk (elders meer informatie)

November en december

ma 2 nov – Open herdenkingsavond van overledenen, met poëzie en muziek, Geertekerk

di 10 nov – Miniseminar 'Vloeibare Religiositeit', 20.00 uur, Geertekerk (elders meer informatie)

di 3 nov, 17 nov, 1 dec – Drie bijeenkomsten over het jaarthema *Wonderful world, natuur, bron en bedreiging*. O.l.v. ds. Alleke Wieringa (3 november), ds. Marthe de Vries (17 november) en ds. Florus Kruyne (1 december). 20.00 - 22.00 uur, Geertekerk. Kosten: € 25,- (gratis voor leden en vrienden van de RGU). Inlichtingen en opgave: E: marthedevries@dds.nl, T: 06 22325913.

Remonstrantse werkgroep West-Betuwe

RK kerk H Gregorius, Kornedijk 3, 4116 CE Buren

De aanvangstijd is veranderd, is nu 11.00u!

- 6 sep** Startzondag, ds. Marthe de Vries
4 okt ds. Tina Geels
1 nov ds. Alleke Wieringa
22 nov Gedachtenisdienst, ds. Tina Geels