

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Oktober 2016



3

Op pad in onbekende streken



6

Eetafspraak op 21 oktober



10

Maarten Ebbers zingt over wat misging



Nou, dat zijn weer hele lappen tekst die het oecumenisch leesrooster voorschrijft! Maar absoluut niet vervelend: het zijn ditmaal allemaal spannende, beeldrijke en vooral al te menselijke verhalen, waarin het spoor van God vaak op onnavolgbare wijze getrokken wordt.

Wat ik jammer vind is dat bijvoorbeeld het verhaal van Tamar, een slimme sterke vrouw, weer wordt overgeslagen (Genesis 38). Waarschijnlijk te seksueel getint. Maar dat hoort net zo goed bij het leven, de bijbel doet er niet zo moeilijk over. Waarom zou je het er niet over hebben? Wie deze verhalen op een levendige manier én theologisch verantwoord achter elkaar wil doorlezen, die neme 'Het Verhaal Gaat' van Nico ter Linden ter hand.

NB Let op bij de dienst van 30 oktober: de klok gaat in dat weekend een uur verschuiven!

2 oktober - Genesis 29:1-30

Twee zussen

Esau krijgt in tweede instantie door hoezeer zijn broertje hem bedot heeft door hem het eerstgeboorterecht te ontfutselen. Hij kan hem inmiddels wel wúrgen! Als altijd bedisselend stuurt moeder Rebekka hem naar haar broer, die een flink eind verderop woont. Broer/oom Laban heeft dezelfde familietrekjes: de bedrieger Jacob wordt bedrogen. En omgekeerd ook weer. Net een soap. Hoeveel heil zit er in zo'n verhaal? Dat is een goede vraag! Daar moeten we nog wat geduld voor oefenen.

9 oktober - Genesis 32:23-33 (of 32)

De worsteling aan de rivier

Na allerlei aparte verwickelingen (lees Ter Linden en verkneukel je!) moet het er van komen. Jacob moet zichzelf, God en Esau onder ogen komen. Een gevecht in de

nacht bij een grens die getrokken wordt door de beek Jabbok. Liegen en bedriegen en jezelf tot norm van alles maken, dat houdt een keer op, als je degene die vanaf het prille begin je broeder was recht in de ogen wilt kunnen kijken.

Mooi om te ontdekken dat er ondanks alles het spoor van God hardnekkig en onuitwisbaar meeloopt. Het wordt Hem niet makkelijk gemaakt!

16 oktober - Genesis 37:12-28

De meesterdromer

Weer een broer die uit de boot valt - maar nu op een andere manier. Jacob, of zoals hij nu heet: Israël, heeft een nakomertje en dat nakomertje is een beetje anders dan de anderen. Hij droomt en houdt van kleurige kleding. En hij is ook een verklikkertje; vertelt door aan z'n vader wat zijn broers allemaal stiekem 'uitstukken'.

Jacob trekt hem voor. Net als zijn moeder ooit met hem gedaan heeft. Maar dit keer pikken de broers het niet. Ze doen alsof hij vermoord is, maar in werkelijkheid regelen ze een enkeltje Egypte voor hem. Als slaaf wordt hij verkocht. Hier zie je de prelude op de Exodus, vele generaties later.

23 oktober - Genesis 39:1-20

Bij Potifar

Ook dit verhaal kan zo in een boulevardblad! "Man op werk seksueel geïntimideerd!" Door mevrouw Potifar nota bene. Jozef wil helemaal niet, maar wordt er uiteindelijk toch van beschuldigd dat hij het initiatief nam. Niet waar, maar als slaaf trekt hij aan het kortste eind. Z'n geluk is dat hij niet ter dood veroordeeld wordt (had makkelijk gekund) maar dat hij de gevangenis in gaat. Weer een open einde; hoe gaat dit verder?

30 oktober - Genesis 41:1-27

De farao droomt

En Jozef krijgt alsnog de kans om het talent uit zijn jeugd in wijsheid te gebruiken. De 'Zeven vette en zeven magere jaren' zijn spreekwoordelijk geworden. Het komt uit Jozefs duiding bij een angstdroom van de farao. Hoe gaan wij in wijsheid om met het doemdenken en angstdromen dat alles in de greep lijkt te hebben?

Alleke Wieringa

Maatregelen na ongelukkige val

Onze medewerkster Kitty van Leeuwen is op 11 juni in de Geertekerk van de torentrap gevallen. Daarbij raakte ze ernstig gewond: ze liep onder meer een verbrijzelde nek-wervel op. Een spoedoperatie in het UMC kon voorkomen dat zij verlamd raakte.

Haar herstel verloopt inmiddels gestaag, gelukkig met een gunstig perspectief. Kitty werkt nu allereerst aan haar herstel en zal daarna langzaam weer werkzaamheden gaan verrichten.

Haar ongeval heeft geleid tot overleg met de gemeente Utrecht (eigenaar van de toren) en het Klokkenuidigersgilde, met het doel voorzieningen aan te brengen die zorgen voor een grotere veiligheid bij het beklimmen van de toren. De gemeente zal nu een leuning aanbrenge. Totdat de gewenste voorzieningen zijn getroffen zal het Klokkenuidigersgilde onze torenklok niet luiden, noch voorafgaand aan de kerkdienst noch bij een uitvaart.

Marian van Leeuwen-Scheltema

Wat weten we eigenlijk?



We weten weinig tot niets. Dat gevoel bekruipt je als je in onbekende streken komt. In mijn geval in Albanië. Ons gezelschap was te gast bij de Bektashi, een levende mystieke traditie binnen de Islam en ingebed in de Albanese samenleving.

Nooit gehoord van de Bektashi? Had ik ook niet. (Op de avond van 17 november zal ik er meer van vertellen en laten zien). We werden door onze gids – en tevens een van de leiders van deze stroming – onder andere geleid naar de stad Berat. Berat staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege zijn unieke karakter. Er zijn in hoofdzaak twee wijken: de christelijke aan de ene kant van de rivier en de moslimwijk aan de andere, met een oude brug ertussen.

Bovenop de berg waar Berat tegenaan gebouwd is, bevindt zich de burcht – die nog altijd ook woonwijk is. Een oude Byzantijnse kerk staat in het midden, beroemd om zijn iconen, de zogeheten 'Iconen van Berat'. Ook nooit van gehoord. Ze vertegenwoordi-

gen een eigen stijl met onder andere een Madonna met haar kind in de rechterarm, in plaats van aan de gebruikelijke linkerkant. In de bibliotheek van deze kerk waren twee codices gevonden: oude handschriften in het Grieks van de vier Evangeliën, een uit de 6e en een uit de 9e eeuw. Het oudste handschrift (Beratinus I) bleek in 1971 gerestaureerd in het Archeologisch Instituut van de Academie van Wetenschappen van communistisch China. Vlak na de culturele revolutie dus, waarbij niet alleen heel wat mensen, maar ook schatten en gebouwen uit de (religieuze) oudheid gesneuveld zijn. Hoe is het in vredesnaam mogelijk, vroeg ik me af, dat die codices uitgerekend in China werden gerestaureerd?

Wondere dingen

We weten niets – en dit betrof alleen nog de geschiedenis van de wereld. Ook in religieus opzicht weten we niets, bibliotheken vol

Lees verder op pag. 4



Uit de kerkenraad...

Vervolg van pag. 3

dikke boeken over God ten spijt. Ik was betrokken bij de uitvaart van een van de vrienden van onze gemeente. De tekst waar hij vaak op uitkwam, stamt uit het slot van het boek Job, hoofdstuk 42. Job krijgt ongelooflijk veel te lijden en hij klaagt God aan. In Gods antwoord wordt Job gewezen op Gods ondoorgroendelijkheid en grootheid. Uiteindelijk geeft Job zich gewonnen en zegt hij: 'En ik maar spreken zonder iets te weten over wonderen die ik niet begreep.'

Dit was eigenlijk een levensmotto geworden bij onze nu overleden vriend. Het kan een gemakkelijke en comfortabele zin worden, maar ik vermoed dat het bij hem van een diep inzicht getuigde.

Voedend

Het besef weinig tot niets te weten wanneer je onbekende gebieden betreedt, maakt bescheiden. Maar het voedt ook de interesse en de nieuwsgierigheid. In religieus opzicht beseffen niets te weten kan lastig zijn, vooral als je op zoek bent naar enig houvast. Het kan bijvoorbeeld onzeker maken. Maar het kan ook bevrijdend werken – ruimte en openheid scheppen voor wat er vanuit het Onbekende en Onnoembare naar ons toekomt.

Hierop sluiten de openingswoorden van de dienst van 4 september goed aan: *'Vertrouwen is de grondtoon van deze dienst, vertrouwen in de laatste werkelijkheid waar we zo weinig van weten met ons verstand, zo weinig van kunnen zeggen met onze woorden, de laatste werkelijkheid die ons hart soms aanvoelt die onze intuïtie soms bespeurt die ons wezen soms weet, de laatste werkelijkheid die we God noemen en die we associëren met Licht en onbegrensde Liefde die alles omvat en alles draagt ook ons samen zijn nu.'*

Florus Kruyne

...van 24 augustus 2016

@ De kerkenraad besluit Rachelle van Andel voor vier uur per week aan te stellen als nieuwe jongerenwerker, als opvolgster van Eva Heezemans. Het fonds Leeuwenbergh maakt deze aanstelling financieel mogelijk. Rachelle is inmiddels voorgesteld aan de gemeente en bevestigd in de dienst van 18 september (Startzondag).

@ De kerkenraad stemt in met de uitgangspunten voor de reorganisatie van het kerkelijk bureau, onder het voorbehoud dat deze in de praktijk reëel en uitvoerbaar zijn.

@ Tot vreugde van beide partijen wordt op basis van de evaluatie de arbeids-overeenkomst met Maarten van der Bijl voortgezet, nu blijkt dat de combinatie met zijn activiteiten in Nijmegen op een bevredigende wijze kan worden vormgegeven.

@ Ook de Geertekerk was tijdens de Open Monumentendag weer open; de 358 bezoekers konden onder leiding van de Geertekerk-gidsen onze kerk bezichtigen.

@ Voor de nieuwe leden zal een speciale bijeenkomst ter verwelcoming worden

gehouden op 29 oktober vanaf 15.30 uur.

@ De gezamenlijke dienst met de doopsgezinden vindt plaats op 30 oktober bij de doopsgezinden (aanvang 10.00 uur!). Ds. Alleke Wieringa zal voorgaan en de dienst met remonstranten en doopsgezinden voorbereiden.

Marian van Leeuwen-Scheltema



Maarten blijft!

Collectes



Collecte 9 oktober

Werkgroep Cocktail COC

De opbrengst van de collecte op 9 oktober, Coming Out Sunday, gaat naar een initiatief van de werkgroep Cocktail van het COC Midden Nederland. Doel is LHBT-vluchtelingen (Lesbisch/homo, Biseksueel, Transgender) te ondersteunen en ze waar nodig te helpen hun vluchtverhaal te verwoorden bij de IND.

De werkgroep Cocktail koppelt steeds een asielzoeker aan een vrijwilliger, waarna de twee samen optrekken als maatjes. Er zijn nu zestig vrijwilligers actief en Cocktail heeft in haar bestaan al meer dan honderd asielzoekers kunnen ondersteunen. De asielzoekers vinden het vaak moeilijk hun vluchtverhaal te vertellen aan de IND, omdat ze niet gewend zijn te praten over seksualiteit en gender. De vrijwilligers krijgen van het COC een training om asielzoekers te helpen hun levensverhaal op papier te zetten. Op die manier lukt het beter de IND goed te informeren.

De collecte van 9 oktober draagt bij aan de kosten van de training voor de vrijwilligers.

Diaconale Commissie

Gastmoeder schuift aan

We beginnen het nieuwe seizoen met goed nieuws: Gerda Faddegon komt de leiding van het Verteluur versterken. Graag stellen we haar aan u voor.

Het is alweer een tijd geleden dat Gerda Faddegon (65) de oriëntatiecursus deed. Dat was in 2003, niet heel lang nadat haar beide ouders kort na elkaar waren overleden. Wat haar toen trok was 'het vrijzinnige'.

Dat vertelt Gerda tijdens de jaarlijkse gezamenlijke lunch van de leiding van het Verteluur, kort voor de start van het nieuwe kerkseizoen. 'Tijdens een oecumenische dienst in Bunnik zei de dominee over regels: die hebben we ook maar verzonnen.' Dat niet-dogmatische sprak haar aan en ze vond het terug bij de Geertekerk, waarvan ze vriendin werd. Afgelopen jaar volgde een tweede grote stap toen Gerda zich liet dopen. 'Na

bepaalde ervaringen in het leven ben ik ervan overtuigd dat er wel iets moét zijn.' Vanwege de uiteenlopende opvattingen van haar ouders over het geloof kwam het er vroeger thuis niet van om naar de kerk te gaan. 'Ik heb in mijn opvoeding de christelijke traditie echt gemist.'

Bij de wortel

Die persoonlijke ervaring is nu voor haar een grote drive om mee te gaan doen met het Verteluur. 'Daar begin je bij de wortel. Je geeft de kinderen iets mee, je verruimt hun blik, je kunt er goede dingen delen', zegt Gerda, zelf moeder van twee volwassen kinderen.

Ook haar werk – ze heeft net voor de eerste keer AOW gekregen, maar is juist niet lang geleden weer gaan werken – heeft direct te maken met kinderen. Gerda is gastouder of *nanny* zoals het tegenwoordig ook wel heet. Zelf spreekt ze van 'gastmoeder'. Over hoe ze dat



vindt kan Gerda kort zijn: 'Heel leuk!'. We zijn heel blij met je komst, Gerda. Wees welkom.

Leiding Verteluur

Nog even de data van de zondagen waarop er weer een Verteluur is: 2, 9 en 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december.

Even voorstellen

Hoi allemaal. Ik ben Rachelle van Andel, sinds kort aangesteld als jongerenwerker van de Geertekerk. Ik ben heel blij dat ik samen met de hulp van Iris van Oort de begeleiding van de Klub op me mag nemen!

Op het moment van schrijven ben ik net begonnen aan de predikantsopleiding bij het Remonstrants Seminarium. Ook ben ik nog student bij de master Spiritual Care aan de VU. Recentelijk heb ik een bijzondere stage afgerond bij klooster Casella, waarbij ik jongeren begeleidde met zin- en levensvragen en mooie activiteiten mocht organiseren zoals een pelgrimsweekend en labyrintworkshop.

Vrij spel – het jaarthema van onze gemeente – betekent voor mij het spelen met de mogelijkheden die je hebt. De pionnen staan er, het spel is compleet (althans, dat hoop ik toch), maar de

manier waarop je het spel speelt... dat is aan jou.

Ik heb erg veel zin om met de jongeren uit de Geertekerk aan de slag te gaan, en

mooie activiteiten te organiseren! En wat dat spelen betreft – u hoort nog van ons!

Rachelle van Andel





Diaconale Geluiden

Mevrouw Lies van Weezel, vriend van de Geertekerk, vertelde op zondag 4 september tijdens de dienst over het *Kiev children and Youth support centre*. Lies is bestuurslid van de stichting Oekraïne-Kiev-Utrecht (OeKU), dat dit centrum heeft opgezet. Kinderen die in Oost Oekraïne de kindertehuis leeftijd ontgroeid zijn, worden er geholpen om een zelfstandig bestaan op te bouwen. In Oost Oekraïne zelf of als ze dat willen in West Oekraïne. Vaak hebben deze jongeren een lichamelijke beperking. Veel van de vrijwilligers met wie het centrum werkt zijn zelf eerder op dezelfde manier op dreef geholpen. Een mooi project, waar na deze zondag door uw collectegift ruim € 52,- voor kon worden over gemaakt.

Arminiaanse Maaltijd

Zet alstublieft op 21 oktober 'eetafspraak' in uw agenda, want dan wordt de Arminiaanse Maaltijd gehouden. Het is een moment van ontmoeting en ont-

spannen samenzijn, met eenzelfde open karakter als de zondagse diensten, de workshops en dergelijke. Laat naast de vrienden en de leden van de RGU ook iedereen die benieuwd is naar de mensen, de sfeer en de gesprekken in de remonstrantse gemeente zich van harte uitgenodigd voelen om te komen.

U deelt altijd op deze avond de tafel met een aantal anderen. Zodoende is de drempel laag om met hen in contact te komen, ook als u alleen komt en niemand kent. De diaconie bereidt een smakelijke, gevarieerde en gezonde maaltijd, die in de vorm van een buffet wordt aangeboden. Met het oog op de voorbereiding is het fijn als u zich van tevoren aanmeldt. Heeft u geen vervoer, dan hoeft ook dat geen beletsel te zijn. Geef het wel even aan. Deze jaarlijkse maaltijd is een voortvloei- sel uit een traditie die jaren geleden in de Geertekerk bestond, de Arminiaanse Markt, die van vrijdagavond tot zaterdag-

avond duurde. Er werd samen gegeten, er waren kraampjes met zelfgemaakte en tweedehands spullen, er was toneel en muziek etc. De opbrengst was voor een diaconaal doel.

De netto-opbrengst van de huidige Arminiaanse Maaltijd is voor het Smulhuis in Utrecht, waar dak- en thuislozen terecht kunnen voor een maaltijd en een slaapplek en waar prostituees aan kunnen kloppen voor hulp.

Datum 21 oktober

Tijdstip 18 - 20 uur

Plaats Geertekerk

Kosten €10 per persoon

Aanmelden • per mail naar:

diaconie@geertekerk.nl

• telefonisch bij het kerkelijk bureau 030-2340198

(di. t/m vrij. 9.30-12 u)

• op intekenlijst na de dienst op 2, 9 en 16 oktober



In memoriam

Project van de maand: Stichting Nour

Deze rubriek geeft u inzage in de besteding van het collectegeld van de zondagen, waarop 'voor de diaconie' wordt gecollecteerd. Dit keer betreft het de jaarlijkse financiële ondersteuning (€ 750,-) van stichting Nour: Zuid Marokko.

Je hebt een kind dat zich anders ontwikkelt dan andere kinderen. Je hebt misschien een diagnose of een mapje met medische gegevens, maar wat dan? Je hebt behoefte aan informatie en uitwisseling met andere ouders, maar je staat alleen...

In Zuid Marokko was dat zo tot 2012. Vanaf dat jaar is stichting Nour hier aan het werk gegaan op het gebied van zorg en onderwijs voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en autisme. Gezinnen worden thuis bezocht, er wordt geluisterd, meegekeken, uitleg gegeven en meegedacht over praktische oplossingen. Er is nu een actieve oudervereniging, waarmee samen themamiddagen worden georganiseerd. Nauwe samenwerking bestaat er tussen professionals uit Nederland, die in hun vrije tijd naar Marokko reizen, en plaatselijke organisaties. Doel is een blijvende verbetering van de leefomstandigheden van de doelgroep te bereiken. Voor meer informatie en ervaringen van betrokkenen zie de website: www.stichtingnour.nl.

*Namens de Diaconale Commissie,
Marijke Kools*

Ton de Roo

In Wassenaar overleed op 20 juli jl. ir. Ton de Roo in de leeftijd van 95 jaar. Ton was op 25 oktober 1920 ook in Wassenaar geboren, in een remonstrants gezin. Hier bracht hij zijn jeugd door, in een gezin met vier kinderen. Zijn jongere zusje bezocht hem vanuit Deventer nog op zijn 95ste verjaardag. Ton studeerde na het voortgezet onderwijs in Delft werktuigbouwkunde. Als ingenieur is hij in Zeist bouwer geweest van grote gasovens voor industrieel gebruik. Hij was een echte bèta, die als hobby klokken repareerde. In 1951 trouwde hij met Wilhelmina Elisabeth (Mientje) Mutters. Ton was erg gesteld op zijn vrouw en kinderen Ton jr. en Wijnana – en hij was ook trots op ze. Het gezin woonde lange tijd aan de Platolaan in Zeist, op gevorderde leeftijd vertrokken Ton en zijn vrouw naar de Finsponglaan. De natuur was in en om hun huis, het stond er altijd vol met bloemen. Op 28 april 2014 vierden ze hier nog samen hun drie-en-zestigste trouwdag in kleine kring. Als echtpaar bezochten ze vele jaren trouw de remonstrantse huiskamerbijeenkomsten die Riek Heerema organiseerde. Ton was een rustige man die een luisterend oor had. De laatste jaren waren niet gemakkelijk. Zijn vrouw en hij raakten lichamelijk zeer beperkt, en daarmee aan huis gekluisterd. In mei 2014 moest hij afscheid nemen van zijn Mientje. Voor en na haar overlijden werd hij regelmatig bezocht door leden van de Geertekerk. Hij was altijd erg dankbaar voor en blij met dit bezoek. Ton liet zich tot op hoge leeftijd zien als een vriendelijke, innemende en uiterst hoffelijke man, die ook duidelijk wist te maken wat hij niet wilde. Wat hij zelf kon, wilde hij ook zelf doen. Zijn levenskunst was 'berusting'. Uiteindelijk werd zijn zelfstandigheid, waarop hij zeer gesteld was, steeds verder ingeperkt door lichamelijke en

geestelijke achteruitgang. Zijn kinderen zorgden begin dit jaar voor een plaatsje in een Zorgvilla in Wassenaar. Hier is hij rustig en waardig heengegaan. In de besloten kring van zijn familie vond het afscheid plaats. Dat Ton mag zijn in het Licht van God.

Margreet de Hartog-de Ree

Thomas Jozef Hanrath

Op 28 augustus jl. overleed Thom Hanrath in de leeftijd van 85 jaar. Thom was evenals zijn vrouw Rosemarie van katholieke huize. Samen waren ze de laatste jaren vrienden van onze gemeente en kwamen ze een tijdlang regelmatig in de diensten. Thom was een open en onderzoekende geest, een echte vrijdenker. Bovendien vrijmetselaar. Qua mentaliteit paste hij goed bij de remonstranten. In een dorp in de Graafschap was hij zijn werkzame leven lang huisarts. Een huisarts van de oude stempel: zijn vrouw was een sleutelfiguur in de praktijk en hijzelf was praktisch altijd beschikbaar, met een open oog en oor voor de problemen achter de fysieke klachten van zijn dorpsgenoten. Zijn kinderen beschreven hem als een vader die deuren voor hen opende als het gaat om de schatten van de geest. Hij bracht hen in aanraking met literatuur, kunst en eigentijdse denkers. Creëerde voor hen, waar hij maar kon, kansen om zich in alle opzichten te ontwikkelen. Dat gold ook voor zijn kleinkinderen. Tijdens de uitvaartplechtigheid op 3 november in de Leeuwenberghkerk was de genegenheid voor Thom voelbaar – even voelbaar als de talenten die zijn nageslacht aan de dag legde in spreken, handelen en musiceren. Dat Thom in het Licht mag zijn.

Florus Kruyne

Verlos ons van...

In de Geertebrief van september stond een stukje over de orde van dienst, en een inleiding van ds. Pieter Dronkers over het jaarthema Vrij Spel. Daarin las ik onder andere de zin: 'Hoeveel ruimte geven we aan experimenten?'

Die twee thema's combinerend vraag ik nu aan de werkgroep Eredienst, of eigenlijk aan ons allemaal, hoeveel ruimte wij elkaar geven om de altijd gebruikte tekst van het Onze Vader aan te passen aan meer moderne taal.

Ik heb al jaren moeite met de woorden 'verlos ons van de boze'. Welke 'boze'? Geloven wij nog in de duivel, is dat de boze? Daarom zeg ik altijd 'het boze', maar ook dat klinkt voor mij als ach-

terhaalde taal. In de Bijbelvertaling uit 2004 staat 'Red ons uit de greep van het kwaad'. Dat spreekt mij meer aan, zoals trouwens die hele vertaling mij aanspreekt.

Toen ik deze vraag een aantal jaren geleden voorlegde aan de Werkgroep Eredienst, kreeg ik als reactie dat de al jaren gebruikte tekst van het Onze Vader nu eenmaal heel vertrouwd is voor de meeste gemeenteleden, en dat ze het daarom zo wilden laten. Intussen zijn er heel veel nieuwelingen in onze gemeente gekomen, en dat vind ik geweldig. Maar ik vraag me wel af of deze versie van het gebed ook voor hen heel vertrouwd is. Zullen we eens experimenteren?

Ton in 't Veld



Schrijf de Chinese autoriteiten



De prominente schrijver en mensenrechtenactivist Guo Feixiong werd in november 2015 veroordeeld tot zes jaar celstraf. Hij werd opgepakt voor het 'uitlokken van ruzie en veroorzaken van problemen'.

Feixiong nam in januari 2013 deel aan een demonstratie, nadat autoriteiten een krantenartikel aanpasten waarin werd opgeroepen tot meer burger- en politieke rechten. Hij ging in hongerstaking omdat hij in de gevangenis slecht werd behandeld. Zo dwong gevangenispersoneel hem om voor hen te knielen en werden zijn boeken ingenomen.

Door de hongerstaking is hij erg verzwakt. Hij werd op zijn verzoek overgeplaatst naar een andere gevangenis, waar hij nu in het ziekenhuis verblijft.

Op zondag 9 oktober kunt u na afloop van de dienst een brief ondertekenen, die gestuurd wordt naar de autoriteiten in China. Daarin wordt opgeroepen Guo Feixiong vrij te laten en hem in de gevangenis de medische zorg te geven die hij nodig heeft.

Werkgroep Amnesty International





‘Sterven voor je doodgaat’

Inleiding en beelden van een reis in het land van de Bektashi, een mystieke Moslimstroming in Albanië. Geïnteresseerd? Kom donderdagavond 17 november om 20.00 uur naar de Geertekerk. Met ds. Florus Kruyne (zie ook hoofdartikel). Opgeven kan via e-mail: rgu@geertekerk.nl of kruyne@planet.nl.

Concerten in de Geertekerk

Zondag 2 oktober – 19.30 uur
Bachcantatedienst. J.S. Bach, cantate *Man singet met Freuden vom Sieg* (BWV 149)
Info: www.bachcantates-utrecht.nl

Vrijdag 7 oktober – 20.00 uur
Stichting Aansprekende Nieuwe Symfonische Muziek (Anisymuz) met cantate *De Verloren Zoon*
Info: anisymuz.wordpress.com

Zaterdag 8 oktober – 20.15 uur
De gitaar en haar vrienden, laureaten van het Prinses Christina Concours. Gevarieerd programma.
Info: studentengitaarensemble.nl

Zondag 23 oktober – 15.00 uur
Het Klassiek Collectief met werken van J. Haydn, L. Beethoven en I. Strawinsky's *Pulcinella* – de volledige balletmuziek
Info: www.hetklassiecollectief.nl

Zondag 30 oktober – 16.00 uur
Kamerkoor VOX, programma *Dood en Leven*, samengesteld rondom Requiem van G. Fauré

Info via Facebook: Kamerkoor VOX
Vrijdag 4 november – 20.30 uur
Huygens Vocaal Ensemble: *Modern Moments*, hedendaagse koormuziek van F. Martin, E. Grieg en V. Tormis

Info: www.huygensmusic.nl

Zaterdag 5 november – 17.00 uur
luisteren. Allerzielen meezingconcert *Requiem* van G. Fauré
Info: www.meezingconcerten.nl

Zondag 6 november – 19.30 uur
Bachcantatedienst. J.S. Bach, cantate *Ach wie fluchtig, ach wieichtig* (BWV 26)
Info: www.bachcantates-utrecht.nl

Zaterdag 12 november – Geen tijd bekend
Het Orkest Amsterdam speelt H. Berlioz,

Vervolg op pag. 12

Hetty Zock



Cabaretier Maarten Ebbers



Tom-Jan Meeus



Omdat het allemaal hun schuld is

Na de Prinsen en Pechvogels-avond over de prestatie maatschappij is er op dinsdag 25 oktober om 20.00 uur weer een themaprogramma in de Geertekerk. Het thema is het 'slachtofferdenken'.

Op deze 'Avond van het Slachtofferschap' onderzoekt Hetty Zock, religiepsychologe en vriend van de Geertekerk, waarom het toch zo verleidelijk is om in de slachtoffer

ferrol te schieten. Welke psychologische patronen liggen hieraan ten grondslag? Vervolgens analyseert NRC-journalist Tom-Jan Meeus hoe politici inspelen op de slachtoffergevoelens van mogelijke kiezers. Wat zijn die gevolgen als politici die gevoelens gebruiken om stemmen te trekken? Tot slot vertellen de coördinatoren van Stichting Al Amal hoe ze in Kanaleneiland Marokkaanse vrouwen hun eigen kracht te laten ontdekken. Hoe gaat die ontdek-

kingstocht en wat kunnen we daarvan leren?

Speciale gast cabaretier Maarten Ebbers (winnaar Leids Cabaret Festival) zal een aantal liedjes zingen over wat er zoal misging in zijn leven.

De Avond van het Slachtofferschap: 25 oktober, 20.00 uur in de Geertekerk. Toegang: 5 euro voor vrienden en leden van de RGU, studenten en U-Pashouders. Voor anderen 10 euro.

Agenda

- 03 okt** *Aandachttraining/Mindfulness* olv ds. Florus Kruijne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51
- 05 okt** *Cursus Christelijke en Boeddhistische teksten*, olv ds. Florus Kruijne, 20.00 uur in de Geertekerk
- 07 okt** *Gesprekskring Hoe verzilver je de vergrijzing?*, 14.00 uur in de Geertekerk
- 10 okt** *Aandachttraining/Mindfulness* olv ds. Florus Kruijne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51
- 11 okt** *High Tea*, olv ds. Heine Siebrand, 15.30 uur in de Geertekerk
- 16 okt** *Soep met de cantor*, olv Maarten van der Bijl, 12.45 uur in de Geertekerk
- 17 okt** *Cursus Jungiaans denken en werken*, olv Marijke Kools, 19.30 uur in de Geertekerk
- 18 okt** *Bijbelkring Zeist*, olv ds. Pieter Dronkers, 14.00 uur in de Oldenburgh Arnhemse Bovenweg 16 Zeist
- 20 okt** *Bijbelkring 'Van kافت tot kافت'* olv ds. Alleke Wieringa, 10.00 uur in de Geertekerk
- 21 okt** *Arminiaensche Maaltijd*, 18.00 uur in de Geertekerk
- 23 okt** *Gezamenlijk wandelen*, olv Pieter

Bons en Jan-Willem Nieuwenhuijsen, na afloop van de kerkdienst

- 24 okt** *Aandachttraining/Mindfulness* olv ds. Florus Kruijne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51
- 24 okt** *Cursus Dwarsgeloven*, olv dhr. Jan-Willem Nieuwenhuijsen, 20.00 uur in de Geertekerk
- 25 okt** *Avond van het slachtofferschap*, 20.00 uur in de Geertekerk
- 30 okt** *Geertecafé Werkgroep Partnergemeente*, na afloop van de dienst in de Geertekerk
- 31 okt** *Aandachttraining/Mindfulness* olv ds. Florus Kruijne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51
- 31 okt** *Cursus Dwarsgeloven*, olv dhr. Jan-Willem Nieuwenhuijsen, 20.00 uur in de Geertekerk
- 02 nov** *Christelijke en Boeddhistische teksten*, olv ds. Florus Kruijne, 20.00 uur in de Geertekerk

Zie voor uitgebreide informatie over de cursussen het programmaboekje of www.geertekerk.nl.

Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23,
3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
Banknr. NL27 INGB 0000 2804 46
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

Kerkelijk bureau in de Geertekerk
geopend di. t/m vrij. 09.30 – 12.00 uur
tel. 030-2340198

Predikanten

Ds. F. Kruijne

Arie van de Heuvelstraat 29
3981 CT Bunnik
e-mail: fkrujne@planet.nl
www.floruskruijne.nl
tel. spreekuur (030-2368873)
wo, do en vr 18.00-19.00 uur

Mw. ds. A.L. Wieringa

Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten
e-mail: alwieringa@icloud.com
tel. spreekuur (030-2882908)
di, wo en do 17.00-18.00 uur

Ds. P. Dronkers

Surinamestraat 8, 3531 KL Utrecht
e-mail: pieterdronkers@gmail.com
tel. spreekuur (06-484 08099),
ma, di en wo 17.00-18.00 uur

Diaconale Commissie

Mw. I. Rombach
e-mail: diaconie@geertekerk.nl
Bankr. NL87 INGB 0000 1198 01
t.n.v. penningmeester Diaconale
Commissie RGU

Voor overige gegevens: zie jaarboek en programmaboek, verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau.

Redactie Geertebrief

Simon Knepper (eindredactie)
Barbara Schouten, Annelies Oldeman

Redactieadres:

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
Lay-out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt op 4 november. Kopij inleveren op uiterlijk donderdag 20 oktober vóór 10 uur v.m.



Carl Gustav Jung op 17 oktober

Kerkdiensten

Zie voor Vrijzinnigen Nederland: www.vrijzinnigen.nl

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang 10.30 uur

25 sep ds. Pieter Dronkers

02 okt ds. Florus Kruyne, mmv het Kamerkoor, Doopdienst, Verteluur, crèche

09 okt ds. Alleke Wieringa, Coming Out Sunday, Verteluur, Klub

16 okt ds. Pieter Dronkers, Woord en Tafel, mmv de Geertecantorij

23 okt ds. Albert Klok

30 okt ds. Alleke Wieringa, Verteluur

Remonstrantse werkgroep

West-Betuwe

R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen

Aanvang 09.30 uur

02 okt dr. I. Leng Tan

Doopsgezinde Gemeente Utrecht

Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270

Aanvang 10.00 uur,

zie www.doopsgezindutrecht.nl

EUG Oekumenische Studenten Gemeente

Janskerk, Janskerkhof 28

Aanvang 11.00 uur,

zie www.eug-janskerk.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Amerongen/Leersum

Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen

Tel. 0343-452 266 Aanvang 10.30 uur

(1^e, 3^e, 5^e zondag + kerkelijke feestdagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Bilthoven

Woudkapel, Beethovenlaan 21

Tel. 030-229 1642 Aanvang 10.30 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Doorn

De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan

Tel. 0343-561 413 Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Driebergen

Parklaan 7 Tel. 0343-521 996

Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnig Nederland, afdeling Stichtse Vecht

Wilhelminaweg 7, Maarssen

Tel. 0346-564 571 Aanvang 10.30 uur

(om de 14 dagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zeist

Kerkweg 19-23 Tel. 030-692 3828

Zondagse ontmoetingen: 10.30 uur

Rooster autodienst



Onderstaand het rooster voor de autodienst voor de komende tijd. Als u van de autodienst naar de Geertekerk gebruik wilt maken, kunt u zelf contact opnemen met de 'dienstdoende chauffeur' (vóór vrijdagmorgen 12.00 uur).

02 okt

dhr./mw. Fournier

tel. 0343-491 578

09 okt

dhr. P. Pols

tel. 030-271 7330

16 okt

dhr. C. Görts

tel. 030-691 9538

23 okt

dhr. C. Hardeman

tel. 030-251 3612

(06-519 49077)

30 okt

dhr. J. Bergstra

tel. 030-271 4215

Concerten in de Geertekerk

Vervolg van pag. 9

Symfonie Fantastique

Info: www.hetorkest.nl

Vrijdag 18 november – Geen tijd bekend

Tulipa Consort

Zaterdag 19 november – 20.15 uur

Kamerorkest Pulcinella

Info: www.kamerorkestpulcinella.nl

Zondag 20 november – 15.30 uur

Trajecti Voces met het mirakelspel *Perezwony* (De klokken) van V. Gavrilin

Info: www.trajectivoces.net

Zondag 27 november – 15.30 uur

Utrechts Vocaal Ensemble zingt de *Messiah* van G.F. Händel

Info: utrechtsvocaalensemble.nl



Trajecti Voces presenteert op 20 november 'Perezwony'