

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Pasen 2018

Thema: Uitbreken



Interview met
Fenne van Os



Kale bomen



Interview met
Eva Heezemans

Inhoudsopgave

Van de redactie	2
Leesrooster	2
'Kale Bomen'	3
Gedicht	3
Uit de kerkenraad	5
Bijeenkomsten	5
Van de penningmeester	6
'Mensen aanmoedigen en in hun kracht zetten'. Interview met Marieke Fonk en Piet van Leeuwen	8
In memoriam	10
'Uitbreken'. Interview met Fenne van Os	11
'Wennen aan de wereld'. Interview met Eva Heezemans	12
Personalia	12
Van de Werkgroep Eredienst	13
Diaconale Geluiden en collectes	14
Agenda	15
Adressen en colofon	15
Kerkdiensten	16
Geertekerk concertagenda	16
Autodienst	16

Leesrooster

1 april - Pasen.

Marcus 16:1-8. 'In de overgave wordt iets nieuws gevonden' (zie 'De weg van de mens' in de vorige Geertebrief). Misschien is dit wel de essentie van de weg van Jezus, van het Paasfeest en de weg van ons, mensen.

'Geef ons een zuiver gemoed, dat wij U mogen zien, een nederig gemoed, dat wij U mogen horen, een liefdevol gemoed, dat wij U mogen dienen, een gelovig gemoed, dat wij U mogen leven.

U die ik niet ken maar aan wie ik toebehoor.

U, die ik niet begrijp maar die mij heeft toegewijd

Aan mijn eigen lot.

U - '

(deel van een gebed van

Dag Hammarskjöld, uit Merksteven, 19 juli 1961)

In de periode na Pasen lezen we de alternatieve lezingen uit de Eerste Dag, verhalen over de oermensen uit Genesis. Ook hier is 'de weg van de mens' herkenbaar. De valkuilen en ontsporingen worden realistisch getekend, wat



het ware mens zijn wel en niet is, wat toekomst heeft en wat niet. Nog altijd, en niet minder actueel.

8 april

Genesis 3:1-14. Verleidingen en uittesten wat er in ons leeft en wat ons menselijk maakt. Een gevaarlijke tekst die, op een rigide manier uitgelegd, veel kwaad heeft aangericht. We zoeken een realistisch én hoopvol perspectief.

15 april

Genesis 4:1-16

Ook zo'n oerdilemma. Medevreugde of jaloezie? Is er wat te kiezen?

22 april

Genesis 6:1-4

Een mythisch verhaal over godenzonen en mensendochters.

29 april

Genesis 6:5-22

Een hopeloze samenleving en één mens die eruit springt, op wie alle hoop is gevestigd.

6 mei

Genesis 8:1-14

Vernieuwing van de aarde door de crisis heen.

Florus Kruyne

Van de redactie

De bomen zijn nog kaal, maar alles staat op uitbreken. Dat is een fijne paasgedachte. Wat doods lijkt kan weer tot bloei komen. Wat verstopt zat in de aarde, weet de weg naar boven te vinden. Weg winterdepressies. Daarom is het thema van dit nummer 'Uitbreken'. Het is een opwekkend thema dat ons hoofd meteen associeert met 'jubelzangen'. Maar vele andere associaties zijn ook te maken. Zoals de overwinning op de dood in het paasverhaal en de hoop die daar door veel mensen uit wordt geput. Of uit je 'comfort zone' stappen door aan de andere kant van de wereld mensen een helpende hand te bieden. Leest u maar...



Kale Bomen

Ik zit naar buiten te staren. De bomen zijn nog kaal. Je ziet van elk hun karakteristieke takkenpatroon; strak, stakerig, barok, knobbelig, frêle. In de verte lopen ge-ijsmutste wandelaars voorbij. Eén raapt een tak op en gooit 'm weg voor de hond, die er blij achteraan rent. Een ander pakt een dikkere tak en die mag, na keuring, als wandelstok dienen. Ongemerkte gewoontegebaren – en zonder te vragen lenen we van ze – zonder verzocht te zijn geven ze: takken en hout: de bomen.

“Ooit bedacht wat wij zonder bomen zouden moeten?”

Die gedachte overviel me toen ik dit zo zag gebeuren, en ik probeerde mijn uitzicht te visualiseren zonder bomen. Een kale meedogenloze grasvlakte, waar de ongenaakbare oostenwind overheen raast, zou mijn deel zijn. Niets wat de wind breekt of enige beschutting biedt.

In de takken van de lijsterbes voor het raam zit een ekster wat te rommelen in zijn heldere zwart-witte veren. Vinden we ook gewoon – heb je je ooit afgevraagd hoe dat kan: dat hij zijn evenwicht niet verliest? Dat hij dat kan met van die dunne pootjes op een dun takje, heen en weer zwaaiend in de wind en dan ook nog in je veren rommelen?

Afgekaderd wordt mijn uitzicht door houten kozijnen. Hardhout – ik ben bang uit een land waar ze veel te veel bomen kappen, met voetbalvelden tegelijk. Dat wil ik niet weten en ik weet het toch. Orchideeën, baardmossen en apen hebben er ooit op gegroeid en gestoeid. Nu zijn ze burgerlijk geverfd.

Wat zouden we zonder bomen moeten – het punt is dat we ze veel te vanzelfsprekend vinden. Heb je je wel eens afgevraagd waarom een boom zo mooi rond uit de grond komt? Waarom niet vierkant bijvoorbeeld? En zo vergeet ik ook waar te nemen hoe bijzonder hun opgaande beweging is. Hun takken die naar het licht reiken en hun verborgen wortelstelsel dat verondersteld wordt de zaak op z'n plaats te houden.

Als het hard stormt, dan hoor je hoe bij sommige bomen de takken in de kruin tegen elkaar slaan. Ik ga wel eens dicht bij de stam staan en leg mijn oor op de bast. In de stam hoor je het resoneren met een zacht, vol melodieuze gedreun. Dat is pas een echte xylofoon! Komt uit het Grieks: 'xulos' is hout en 'fonos' is geluid. Ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik de kluit onder me zachtjes voelde meewiegen met de windvlagen. Een buitengewone ervaring!

Zo vertellen de bomen ons over het verloop van de seizoenen, de bomen, gewoon omdat ze er zijn. De knoppen, de knalgroene blaadjes die er heel ingenieus uitgevouwen komen. Om uit te groeien tot een verkoelend bladerdak – soms een handige paraplu



voor mij als de regen me overvalt op de wandeling. Maar nog veel belangrijker voor ons: bomen nemen stikstof op en geven zuurstof af. Ze leven van het omgekeerde van waar wij van leven. Hoe nodig kun je elkaar hebben?

Dan, na het doorstaan van zomerstorm en bliksemravage, volgt het eikel (kastanje- beukenoot- walnoot-)bombardement voor alles wat voedsel voor de winter zoekt. Tenslotte verkleuren ze spectaculair naar de winterrust. Waaruit ze in het voorjaar weer even wonderlijk ontwaken. Wat zouden we moeten als de bomen dit op een keer niet zouden doen?

Een boom kan niet kiezen of hij de leverancier wordt van kribbe- of kruishout. Of men er een schip of een kar van gaat bouwen, of dat het een galg of een schavot wordt. Dat is mensenwerk. Een boom kan ook niet weggrennen als ze eraan komen met de kettingzaag. Dat maakt ze – hoe robuust ook – toch kwetsbaar, maar meer nog: het maakt de mens verantwoordelijk.

In het Noord-Amerikaanse Sjamanisme 'vraag' je een boom om een tak als je er eentje vanaf wilt halen en je geeft iets terug aan de boom, bijvoorbeeld een beetje tabak of een ander gebaar-van-niet-vanzelfsprekendheid. Gelukkig kunnen we meer dan alleen vernielen – we kunnen ook in respect ontdekken hoe de bomen ons een hele reeks levensbeelden aanreiken. Zoals het belang van geworteld zijn én naar de hemel te reiken, over het risico van het verplanten van 'oude bomen'. En over hoge bomen die veel wind vangen.

De joodse traditie viert eind januari 'Toe Bishwat'. Het bomenfeest. Men leest een aantal toepasselijke teksten en men eet symbolisch vruchten van zoveel mogelijk bomen. Elke vruchtensoort met haar eigen symbolische betekenis. Rabbijn Evers schrijft: “Een

juiste intentie bij het eten van de vruchten op Toe Bisjwat is een bezinning over de relatie van de mens tot de natuur. Hoe zal de toekomst eruit zien wanneer men doorgaat met het vervuilen van het milieu op grote schaal? De Thora (dit zijn de eerste vijf Bijbelboeken) verbiedt om tijdens een oorlog vruchtbomen om te hakken. De Talmoed (het commentaar op de Thora) vat dit verbod op als een algemeen verbod op het doelloos verspillen en vernielen van alle soorten materie.

“Kijk naar Mijn werken (zegt de Eeuwige). Kijk hoe mooi ze zijn, hoe schitterend. Ik heb ze allemaal voor jou gemaakt. Let dus op dat je Mijn wereld niet vernietigt of verspilt. Want als je dit toch doet, zal er niemand zijn die het voor je kan herstellen” (Kohellet Raba 7).”

Waar het me eigenlijk om te doen is met deze ‘bomenode’? Ik denk een vorm van respect voor de natuur en andermaal de realisatie en de verwondering hoe niet-vanzelfsprekend de verschijnselen om ons heen zijn. Ook om weer te voelen hoe we zelf deel zijn van een enorme levenscyclus van ontstaan, groei en

vergaan. Natuurlijk gaan we allemaal een keer dood (‘boompje groot, plantertje dood’). Maar ik bedoel vooral ook hoe je in je leven deze cyclus meerdere malen doorloopt: periodes van levend zijn – op een dood punt aankomen – de worsteling om een her-

nieuwd leven – en de hoop om weer fris en groen op te staan uit wat je gevangen hield.

En ik erger me al jaren aan de denigrerende term ‘bomenknuffelaars’, waarmee iedereen weggezet wordt, die in een boom iets meer ziet dan een stuk hardhout. Wat mij betreft mag er meer ‘geknuffeld’ worden. Op de keper beschouwd moeten we wel: want bomen kunnen heel goed zonder ons, maar ik vraag me af of wij overleven zonder bomen. Toch goed om je bewust te zijn van die verhouding.

Als u dit leest, zullen ze al aardig aan het groenen zijn.

Alleke Wieringa



Gedicht

Onder de bomen

*Vrienden zijn het, bomen
die gesprekken met je voeren
je gedachten laten gaan
als hun bladeren
het licht laten schommelen.*

*Het zijn je vrienden, bomen.
Hun schaduw leggen ze
als een arm om je heen
als je alleen wilt zijn
en niet alleen wilt zijn.*

Naar: Fetze Pijlman (1946)



Uit de kerkenraad...



@ De op 10 februari door de kerkenraad georganiseerde middag voor de vrijwilligers was een succes, mede dankzij het optreden van Evelijne Swinkels-Braaksma.

@ De kerkenraad is bezig de taakomschrijving van de verschillende kerngroepen tegen het licht te houden. De kerngroepen zijn alle in de kerkenraad vertegenwoordigd. De kerngroepen zijn: diaconale commissie, werkgroep eredienst, stuurgroep jeugd- en jongerenwerk, stuurgroep wijkorganisatie en programmacommissie. Er is een nieuwe kerngroep PR en Communicatie in de maak.

@ De werkgroep eredienst zorgt in de veertigdagentijd voor een 'liturgisch' bloemstuk op de avondmaalstafel. Dit bloemstuk zal op weg naar Pasen steeds van karakter veranderen. De bloemen die vanuit de dienst worden weggebracht, staan in deze periode niet in het koor,

maar op het tafeltje met het voorbedenboek.

@ Zoals al tijdens de Algemene Vrienden- en Ledenvergadering in oktober 2017 is aangekondigd en in de Geertebrief meegedeeld, heeft de kerkenraad unaniem besloten om bij de landelijke Remonstranten een zogenoemde vernieuwingsplek aan te vragen. Dit is een door de landelijke organisatie te betalen formatieplaats voor een predikant van 0,4 fte voor maximaal zes jaar. Deze predikant zal onafhankelijk van de kerkenraad, maar wel met en in onze gemeente, zoeken naar andere vormen van kerk zijn. Begin februari had een delegatie van de kerkenraad hierover een gesprek op het landelijk bureau. Begin maart wordt duidelijk of deze vernieuwingsplek aan de RGU wordt toegewezen.

@ Verder wordt naarstig gewerkt aan de vervulling van de predikantsvacature die we

nog steeds hebben. De eventuele toekenning van een vernieuwingsplek heeft hier geen invloed op. De verbeterde financiële situatie van de RGU lijkt de vervulling van de vacature nu mogelijk te maken. Aan de Algemene Vrienden- en Ledenvergadering op 25 april zal daarover een voorstel worden voorgelegd.

@ Gelet op de belangstelling voor onze activiteiten van buiten de kring van leden en vrienden van de RGU, lijkt het alleszins redelijk voor meer programma-activiteiten dan tot nu toe een bijdrage te vragen van hen die geen lid of vriend zijn.

@ Omdat steeds meer mensen niet meer over contant geld beschikken, zal onderzocht worden of het gebruik van 'collec-tebonnen' een goede handreiking kan zijn.

*Marian van Leeuwen-Scheltema,
Vice-voorzitter Kerkenraad*

Bijeenkomsten

Wake detentiecentrum

De Raden van Kerken van Zeist en Soest houden maandelijks een wake bij de ingang van het detentiecentrum. Ze doen dit om uitdrukking te geven aan hun solidariteit met hen die zonder strafblad in dit detentiecentrum vastzitten.

Geconstateerd wordt dat helaas de situatie rond asielzoekers die geen verblijfsvergunning krijgen en terug moeten naar hun land nog niet is verbeterd. Er is dan ook geen reden om te stoppen met de waken. En zo is het dan dat men toe is aan de 150ste Wake bij Kamp Zeist.

Tijd: zondag 8 april 2018, aanvang 16.15 uur (dit keer niet de eerste zondag van de maand omdat het dan Pasen is).

Locatie: startpunt is de kruising Richelleweg met de Kampweg in Soesterberg. Men loopt dan met witte rozen naar de ingang van het Detentiecentrum.

Jom Hashoah

Op 15 april a.s. vindt de jaarlijkse herdenking van de Jom Hashoah plaats. 'Herdenking is aan de orde, herdenking van deze onuitwisbare schande: de planmatige moord op meer dan zes miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikking waar woorden tekort schieten. Herdenking die niet begint bij deze open deur naar de hel: al eeuwenlang is het alsof de talloze moordpartijen op Joden, de gewetenloze plundering van hun bezittingen een effen pad bereidden naar de Shoah.'

Plaats en tijd: de voormalige synagoge aan de Springweg 162 te Utrecht; aanvang om 19.00 uur.

Namens Kerk & Israël, C.P. Bouman



De financiële resultaten in 2017

Het vorige jaar is geëindigd met een verlies van 30 duizend euro. Dankzij een legaat van 10 duizend euro en koerswinst op de effecten van 21 duizend euro steeg desondanks de Algemene Reserve met duizend euro tot 456 duizend euro.

Voor 2017 was een verlies begroot van 63 duizend euro. Het resultaat was dus veel beter. Dat kwam door twee grote meevalers en één grote tegenvaller:

Het totaal van de bijdragen van leden en vrienden en de collectes was 16 duizend euro meer dan begroot. Daarbij was het totaal van de bijdragen met 218 duizend euro bijna gelijk aan het totaal van 2016. De kerkenraad gaat er nu van uit, dat de in 2016 gerealiseerde stijging van het bijdragetotaal met circa € 35 duizend niet eenmalig is geweest maar een structureel karakter heeft gekregen. Die stijging kan geïllustreerd worden met het volgende:

In 2014 droeg de helft van het aantal leden en vrienden minder dan € 185 of helemaal niets bij. In 2017 was de mediaan gestegen tot € 300. Het aantal niet-bijdragenden was van bijna 180 in 2014 gedaald tot 42 in 2017. Van ongeveer de helft van betrokkenen was daarvoor ook een verklaring bekend.

De kosten van de predikanten waren, als de kosten voor extra gastpredikanten en andere vervangende maatregelen worden meegerekend, door het niet vervullen van de eind 2016 ontstane vacature 38 duizend euro minder dan begroot.

De onderhoudskosten van het kerkgebouw waren 22 duizend euro hoger dan begroot. Dit moet vrijwel geheel worden toegeschreven aan nog nagekomen werkzaamheden van de in 2016 formeel afgesloten renovatie.

Door deze mee- en tegenvallers kon het verlies op het gemeentewerk beperkt worden tot bijna 8 duizend euro terwijl een

verlies van 66 duizend euro was begroot. Dat we ondanks het niet vervullen van de predikantsvacature en de hogere bijdragen toch nog verlies leden komt door de lasten van 49 duizend euro van onze ondersteunende medewerkers. Deze lasten vallen in 2018 naar verwachting grotendeels weg; dit omdat één dienstverband beëindigd is en het andere waarschijnlijk in 2018 beëindigd zal worden.

Voor de exploitatie van het kerkgebouw



was voor 2017 een klein positief resultaat begroot. Maar door de veel hogere onderhoudskosten ontstond een verlies van bijna 21 duizend euro. In de begroting voor 2018 is beleid vastgelegd om de onderhoudskosten van het kerkgebouw in het gareel te krijgen.

In 2018 is de bijdrage aan de landelijke organisatie van bijna 25 duizend euro wederom teruggegeven als subsidie voor de ledenwerving. Daarvan is in 2017 bijna 11 duizend euro aangewend. Het restant van 14 duizend euro is net als in de vorige jaren toegevoegd aan de Reserve ledenwer-

ving die nu bijna 45 duizend euro bedraagt. Het aantal leden en vrienden is overigens in 2017 met 28 gedaald tot 517. Deze daling is geheel het gevolg van het beëindigen van de relatie met mensen die over een hele reeks van jaren niet financieel hadden bijgedragen.

Aan het Fonds Leeuwenbergh is, als begroot, bijna 5 duizend euro onttrokken voor de bekostiging van de jongerenwerker. Deze reserve bedraagt nu ruim 44 duizend euro. Per saldo hebben de kleine stijging van de algemene reserve en de mutaties in de beide reserves geleid tot een stijging van het eigen vermogen met 10 duizend euro. Het eigen vermogen bedraagt nu bijna 546 duizend euro.

Voor het groot onderhoud van de buitenkant van het kerkgebouw is enkele jaren geleden een plan opgesteld waarvan de kosten op 220 duizend euro waren geraamd. Voor dit plan heeft de RGU van het Rijk een subsidie van ruim 90 duizend euro gekregen die vanaf 2015 in jaarlijkse termijnen van 14 duizend euro wordt uitbetaald. Daarnaast werd jaarlijks vanuit de exploitatie 10 duizend euro opzij gelegd. Begin 2017 was zodoende ruim 70 duizend euro gespaard. In de balans werd dit zichtbaar in de 'voorziening onderhoud'. Ook in 2017 zou zodoende weer 24 duizend euro aan de voorziening worden toegevoegd. Maar er was ook vanuit gegaan dat in 2017 een aanvang zou worden gemaakt met dit onderhoud en dat daarvoor 60 duizend euro zou worden uitgegeven. Doordat de voorbereiding van het onderhoud echter meer tijd bleek te kosten dan verwacht is het niet zover gekomen en zijn alleen voorbereidingskosten van 5 duizend euro ten laste van de voorziening gebracht. Anderzijds is, vooruitlopend op de in de Begroting 2018 voorziene verhoging van het jaarlijks opzij te leggen bedrag, geen 10 duizend euro maar bijna 14 duizend euro vanuit de exploitatie bijgelegd. Daardoor is de voorziening onderhoud eind 2017 94 duizend eu-

ro groot. Inmiddels is begin 2018 een start gemaakt met de uitvoering van het groot onderhoud.

Vooruitzichten

In 2017 was in het financiële beleid de centrale vraag of het zou lukken het in 2016 bereikte niveau van de bijdragen van leden en vrienden, bijna € 221 duizend, te evenaren. Was de hoogte van het bijdragetotaal in 2016 eenmalig of was deze structureel? Het antwoord op deze vraag zou bepalend zijn voor het al of niet vervullen van de eind 2016 ontstane predikantsvacature.

Het totaal van de bijdragen was in 2017 een fractie minder dan in 2016. Maar de verbreding van het bijdragen onder alle leden en vrienden van 2016 heeft zich in 2017 nog verder doorgezet. Onder voorwaarde dat in de komende jaren het aantal leden en

vrienden min of meer gelijk blijft, moet een structureel bijdragetotaal van tussen de 215 en 220 duizend euro toch alleszins realistisch geacht worden. En dat is voldoende om tot vervulling van de predikantsvacature over te gaan.

De kerkenraad realiseert zich daarbij dat het nog niet zeker is of de financiële ruimte die voor het onderhoud van het kerkgebouw in de begroting 2018 was gedefinieerd, voldoende is om alle voorziene onderhoud in de komende jaren te kunnen uitvoeren. Het maken van een plan voor het noodzakelijke onderhoud en de inpassing daarvan in de beschikbare financiële ruimte loopt nog. Maar de kerkenraad vindt het risico dat aan deze onzekerheid is verbonden onvoldoende groot om de beslissing over het vervullen van de predikantsvacature nog langer uit te stellen. Bo-

vendien zijn de financiële vooruitzichten na beëindiging van de verslagperiode ook nog aanzienlijk verbeterd. In februari 2018 werd bekend dat één van onze leden het grootste deel van haar nalatenschap aan onze gemeente heeft achtergelaten. Een aanzienlijk bedrag, voorlopig geschat op ruim 1 miljoen euro. Van beleidsmatig interen op het vermogen of het loslaten van de teugels bij het beheersen van de lasten mag geen sprake zijn. Maar de baten van dit nieuwe vermogen zullen onze financiële mogelijkheden aanzienlijk verruimen.

*Namens de kerkenraad,
Wim Edelman, penningmeester*



Thema: Uitbreken

Mensen aanmoedigen en in hun kracht zetten



De “me-too-discussie”, pesten op de werkvloer, discriminatie ... De media staan vol met verhalen over grensoverschrijdend gedrag. De kerkenraad van de RGU heeft lokaal beleid ontwikkeld. Dit als aanvulling op het Meldpunt en Protocol seksueel misbruik, gericht op ambtsdragers. Het nieuwe initiatief is gericht op hen die als vrijwilliger deelnemen aan RGU-activiteiten. Zodat zij zich moreel en praktisch gesteund voelen bij het voorkómen en bespreekbaar maken van grensoverschrijdend of respectloos gedrag. Het gaat naast seksueel grensoverschrijdend gedrag ook om onheuse bejegening, racistisch of sexistisch taalgebruik, pesten, stalken etc. De kerkenraad streeft naar een open klimaat binnen de gemeente waarin men dergelijke incidenten snel signaleert en bespreekbaar maakt. Om zo respectvol en zorgvuldig onderling contact steeds hoog te houden.

Vertrouwenscontactpersonen

Onlangs heeft de kerkenraad van de RGU twee gemeenteleden aangesteld als Vertrouwenscontactpersonen (VCP's). Vertrouwenscontactpersonen hebben binnen de RGU de taak behulpzaam te zijn bij alles wat respectvol en zorgvuldig contact be-

houdt en bevordert, zowel op individueel als op organisatieniveau.

Taken

De taken van de vertrouwenscontactpersonen van de RGU zijn tweeledig:

I. Een laagdrempelig aanspreekpunt vor-

men voor het melden van grensoverschrijdend of respectloos gedrag binnen de RGU.

2. Een open klimaat stimuleren binnen de RGU waarin men elkaar met respect bejegt en elkaar aanspreekt op de onderlinge omgangswijze en op eventueel grensoverschrijdend gedrag.

Marieke Fonk en Piet van Leeuwen hebben de vrijwilligerstaak van VCP op zich genomen. Zowel Marieke als Piet hebben vanuit hun werkveld ervaring als vertrouwenspersoon. Hoe kijken zij aan tegen hun opdracht als VCP en hoe gaan zij hier vorm aan geven?

Vrijwilligersorganisatie

Marieke: “Kenmerkend voor een kerkelijke organisatie zoals de RGU, die voor een groot deel uit vrijwilligers bestaat, is dat

iedereen op zijn of haar manier zijn best doet. Ieder doet dit vanuit een eigen achtergrond, ervaring en motivatie. Dat is de charme van een kerkelijke organisatie, hier kun je veel voldoening en plezier aan beleven, maar soms kan het ook ingewikkeld zijn. De RGU wil een gemeente zijn waar iedereen zich welkom, veilig en gewaardeerd voelt. Daarom is het belangrijk dat er een veilige sfeer is, waarin we tolerant zijn, elkaar accepteren met onze sterke en zwakkere kanten en waarin we open kunnen praten over dingen die lastig zijn of die we anders zouden willen. En waarin we elkaar er ook op aan kunnen spreken als er dingen onverhoopt niet soepel lopen. In heel veel gevallen gaat dat vanzelf goed en dat willen we graag zo houden.”

Zelfreinigend vermogen

Piet licht toe: “Zoals Marieke al aangeeft, gaat het in veel gevallen ‘vanzelf goed’. Mensen spreken elkaar aan op dingen die niet soepel lopen of die ze als ongewenst ervaren. Ik noem dat het ‘zelfreinigend vermogen’. Het is zeker niet de bedoeling om daarbij in de weg te gaan lopen. Maar als het niet vanzelf goed gaat, kan er een rol zijn voor de VCP's. Hierbij gaat het in eerste instantie om het bieden van een ‘luisterend oor’ en een adviserende, coachende rol. Degene die een melding doet, wordt aangemoedigd zélf stappen te ondernemen om het te bespreken en hiervoor geven we handvatten. Op dit punt verschilt de rol van een vertrouwenscontactpersoon fundamenteel met die van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan eventueel zelf uit naam van een melder stappen ondernemen om een melding af te handelen. In specifieke gevallen zullen de VCP's een melder doorverwijzen naar instanties of personen die bevoegd/bekwaam zijn om specifieke hulp of bijstand te verlenen.”

Open klimaat

Binnen de RGU zijn er vele substructuren en commissies. Om voeling te ontwikkelen voor het ‘klimaat’ binnen de gemeen-

Marieke Fonk

(06-40845708 / mfonk@casema.nl)

Marieke Fonk (geb. 1957) woont in Bilhoven en is sinds 1993 betrokken bij de Geertekerk. Ze groeide op in Doetinchem en is van huis uit remonstrant. Ze kwam terecht in de Geertekerk toen ze zelf jonge kinderen had. Ze was in de loop der jaren crècheleiding, verteluurleiding en zat in de redactie van de Geertebrief. Ze is lid van een Gezin & Geloof-groep die al ruim 25 jaar lief en leed deelt. Ze is vrijwillig kostenpersoon en sinds kort vertrouwenscontactpersoon van de RGU.

Haar echtgenoot – Bart Bierens de Haan – was kerkmeester van de Geertekerk, totdat hij op kerstavond 2009 plotseling overleed aan een hartstilstand. De drie kinderen (de jongste is 26), zijn inmiddels de deur uit. In een huisje in haar achtertuin runt Marieke een ‘bed & breakfast’.

Beroepsmatig is Marieke als psycholoog verbonden aan het Diakonessenhuis. Daar behandelt ze patiënten die moeten omgaan met ziekte of gebrek of traumatische ervaringen hebben opgedaan in het ziekenhuis. Ze was jarenlang vertrouwenspersoon en is lid van de ethische commissie van het ziekenhuis.



te en bekendheid te geven aan hun rol als VCP zullen Marieke en Piet de komende maanden in contact treden met verschillende groepen/commissies die te maken kunnen hebben met situaties die de aandacht van de VCP's verdienen. Zo willen ze het gesprek aangaan met de groep van wijkcontactleden, de vrijwillige kosters, de diaconie en de stuurgroep jeugd & jongerenwerk. Marieke: “We willen horen wat er zoal speelt op dit gebied. In hoeverre lopen de vrijwilligers aan tegen grensoverschrijdend gedrag? Hoe wordt hiermee omgegaan? Wat accepteert je van een ander? Hoe ondersteun je elkaar als iemand wellicht iets minder goed functioneert? Hoe geef je opbouwende feedback?” Ze benadrukt dat groepen ook zelf contact kunnen op-

nemen met de VCP's om ze uit te nodigen voor een gesprek of bijeenkomst.

Vertrouwelijk

Alles wat Marieke en Piet bij het uitoefenen van hun taak ter kennis komt, wordt vertrouwelijk behandeld. Onderling kunnen ze, strikt vertrouwelijk, over een kwestie overleggen. De VCP's werken op basis van een door de kerkenraad geaccordeerd plan van aanpak en brengen jaarlijks verslag uit aan de voorzitter van de kerkenraad. De VCP's kunnen ook ongevraagd advies uitbrengen aan de kerkenraad over zaken die raken aan de omgangsvormen binnen de RGU. Bijvoorbeeld over het organiseren van een thema-avond over respectvolle omgangsvormen. En tijdens dit interview

Piet van Leeuwen

(06-10126466 / pietwvanleeuwen@gmail.com)

Piet van Leeuwen (geb. 1950) woont in Utrecht. Hij groeide op in Witmarsum en Moordrecht als zoon van een vrijzinnig hervormde dominee. In 1976 kwam hij voor het eerst in de Geertekerk, die hem sterk deed denken aan het kerkgebouw in Moordrecht. Sindsdien is hij verbonden aan de RGU. In 1987 trouwde hij er met zijn partner Ank, in aanwezigheid van hun twee kinderen (toen 4 en 6 jaar oud). Piet zong ruim tien jaar in de Cantorij en is sinds kort vertrouwenscontactpersoon van de RGU.



Opgeleid als huisarts werkte hij jarenlang als verpleeghuisarts in Utrecht en Amersfoort. In 2000 stapte hij over naar de palliatieve zorg in dienst van twee hospices (in Wilnis en Vleuten) met in totaal veertien bewoners. Daarnaast was hij palliatief consulent in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Na zijn pensionering, ruim een jaar geleden, valt hij nog regelmatig en met veel plezier in bij de hospices als die een beroep op hem doen.

Hij heeft 4 kleinkinderen en een wekelijkse opa-en-omadag. Daarnaast heeft hij talloze hobby's (pianospelen, zingen, schilderen etc.)

ontstond het idee voor een exitgesprek met mensen die besluiten weg te gaan bij de RGU om te vernemen wat hun beweegredenen zijn.

Ten slotte

'Het aanstellen van de vertrouwenscontactpersonen moet niet worden geïnterpreteerd als een signaal dat er dingen fout gaan op dit vlak', aldus Piet. 'Integendeel! Het benadrukt juist dat de RGU veel belang hecht aan het behouden en stimuleren van een tolerant en open klimaat.'

BS

In memoriam

Op 9 februari jl. overleed Helena Johanna van Dorsser in de leeftijd van 94 jaar. De uitvaartdienst van Lenie vond plaats op 19 februari in de Geertekerk. Haar stoffelijk overschot is dezelfde dag naar Eelde overgebracht en bijgezet in het graf van haar broer, dichtbij waar haar ouders ook begraven zijn. In de dienst waren er vijf sprekers die elk een periode en een waarde van haar leven vertegenwoordigden. Namens haar naaste familie sprak een neef. Haar familie en afkomst was een belangrijk fundament in haar leven. De lotgevallen van haar familie tekenden haar leven. Het omkomen van haar geliefde broer tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog bij de bevrijding van Groningen was een verlies dat haar leven lang voelbaar bleef.

Vanuit de sfeer van haar werk sprak een oud studente en vriendin. Lenie was wetenschappelijk medewerker in de fysische geografie geweest en docente aan het ITC (luchtcartografie). Ze deed veel veldexcursies met studenten waar ze in haar element was. Met kennis van zaken, enthousiast en enthousiasmerend, sportief en innemend ging ze met haar studenten om. Zo was ze op haar best. Zo kennen we haar ook in de gemeente. Ze werkte jarenlang als enige vrouw in een echte mannenwereld en dat was niet gemakkelijk.

Namens de RGU sprak ondergetekende. Remonstrant zijn was een rode draad in haar leven, ergens begonnen bij de VCJB (Vrijzinnig Christelijken Jongeren Bond). Eens remonstrant, altijd remonstrant. Dat was de instelling van Lenie en vele van haar generatiegenoten. Ze was een regelmatige bezoeker van de kerkdiensten, kwam altijd op de fiets uit Zeist naar de Geertekerk. Ze deed mee aan diverse kringen, kritisch Bijbellezen, avondkring Zeist en was betrokken bij het partnercontact met de Unitarische gemeente in Transsylvanië. Vanuit haar werk waren internationale contacten en reizen vanzelfsprekend. In zekere zin was Lenie een typische remonstrant: goed opgeleid, kritisch, vriendelijk, sportief en met een sobere levensstijl.

De laatste jaren van haar leven waren niet gemakkelijk door de aantasting van haar cognitieve vermogens en haar zelfstandigheid waar ze zo aan hechtte. Een aantal gemeenteleden en vriendinnen gingen om haar heen staan, namen verantwoordelijkheid op zich en met behulp van zeven dames van een zorgorganisatie kon zij tot het laatste toe in haar ouderlijk huis blijven wonen. Namens deze dames sprak een van hen. Ondanks het feit dat Lenie grote moeite had met zorgafhankelijkheid, bleven ze, haar autonomie zoveel mogelijk respecterend, voor haar zorgen tot het einde. Het was duidelijk te voelen dat zij aan Lenie gehecht waren geraakt.

Uiteindelijk is Lenie na een lange strijd toch nog rustig uit het leven weggeleden. Trouw is misschien wel een sleutelwoord in haar leven. Trouw heeft zij ook ontvangen van vele mensen. Dat zij geborgen mag zijn in de trouw van God en dat zij in vrede mag zijn in de ruimte van onbegrensde liefde.

Florus Kruyne

Uitbreken



Veel jongeren nemen ergens rond hun twintigste de tijd om de wereld rond te reizen of ergens ver weg een tijd te werken. Ze breken weg uit de situatie en het land waarin ze zijn opgegroeid en gaan kennismaken met andere landen en culturen. Zo ook Fenne van Os (geb. 1993), dochter van Margreet Harms en Piet van Os. Zij vertelt over haar ervaring met 'uitbreken'.

“Na de middelbare school ben ik een jaar gaan werken in Roemenië. Ik wilde weg, mijn eigen leven leiden, volwassen worden in een onbekende situatie en mijn horizon verbreden. Dus ja, uitbreken was toen mijn plan. In het begin vond ik het vreselijk in Roemenië. Alles was onbekend, niemand sprak goed Engels. Ik voelde me eenzaam en had heimwee. Gelukkig begrepen mijn ouders dat ze me moesten aanmoedigen om te blijven en niet moesten zeggen dat ik wel naar huis kon komen. Langzaam ebde de paniek weg. Ik gaf, met anderen, lessen culturele diversiteit en werkte met

kinderen in ziekenhuizen. Ik ontdekte daar dat ik helemaal geen culturele antropologie meer wilde gaan studeren, maar ‘iets met kinderen’ wilde doen. Ik ben me daar ook echt thuis gaan voelen. Nee, uitbreken is nog niet zo makkelijk, maar ik ben blij dat ik heb doorgezet en dat het mij gelukt is.”

“Terug in Nederland heb ik de Pedagogische Academie gedaan en ben juf geworden. Daarnaast deed ik een master ‘Youth Education Society’ en ging werken voor Edukans (een organisatie die zich sterk maakt voor goed onderwijs in ontwikkelingslanden). Toen ik op kamers ging wonen en ik voor mijn onderzoek naar ouderbetrokkenheid op basisscholen naar Kenia ging, voelde dat eigenlijk niet meer als uitbreken. Ik weet nu dat nieuwe ervaringen en onbekende of moeilijke situaties mij vormen. Ik kom er rijker uit.”

IL

Wennen aan de wereld

Eva Heezemans (geb. Kerstmis 1981) werd op Pinksterzondag 2017 lid van de Geertekerk. Ze is met zwangerschapsverlof na de geboorte van haar tweede kind. Over een poosje gaat ze weer aan het werk als maatschappelijk werker en trainer van getraumatiseerde vluchtelingen.

Ik vraag haar hoe het thema van dit nummer (Uitbreken) en geboorte volgens haar bij elkaar horen. “Het is heel toepasselijk. Een bevalling is letterlijk een uitbraak. Dat geldt zeker voor het kind. En – iets symbolischer – geldt het ook. Mijn eerste kind moest erg wennen aan de wereld. Het is ook zo’n enorme verandering. Ze moest geregeld heel hard huilen. Niet dat het een huilbaby was. Het was het ongewone van de wereld waar het in terecht gekomen was en het ongemak van een darmstelsel dat het nog niet zo goed doet. Pas toen ze mij ’s morgens een keer met een lach begroette, wist ik: ze is gewend, ze kan het aan. De tweede reageert weer heel anders. Die richt zich erg op mij en moet er aan wennen dat er ook andere mensen zijn op de wereld.”

Is geboorte ook voor jezelf verbonden met uitbreken? “Ja, het begint al met het moment van de keuze om te beginnen met kinderen. Een kind betekent immers dat je voor altijd aan je partner bent verbonden, wat er ook gebeurt. Daarom is het voor je relatie ook zo’n ingrijpende keus. En zeker bij de eerste voelde het ook als een enorme uitbraak uit het leven van daarvoor. Je bent ineens moeder en dat verandert alles voor goed. Bij de tweede was dat gevoel een stuk minder, ik was al moeder.”

Zijn er – naast geboorte en moederschap – ook andere momenten in je leven die je met uitbreken verbindt? “Zo’n ervaring van totale uit- en doorbraak heb ik ervaren toen ik stage ging lopen en ging werken. Ik voelde mij ineens totaal op mijn plek. Dit is leuk en ik ben er goed in, realiseerde ik me. Dat was zo’n breuk met wat daarvoor was. Echt geweldig. En ik weet zeker dat er meer momenten in mijn leven zullen zijn dat ik zoiets kan ervaren.”



IL



Thema: Uitbreken

Van de Werkgroep Eredienst

Tussen Pasen en Pinksteren

Zowel voor als na Pasen is er sprake van een 40-dagentijd. 40 dagen na Pasen is het Hemelvaart, gevolgd door een periode van 10 dagen tot Pinksteren. Dus van Pasen tot Pinksteren is in totaal 50 dagen.

40 is een belangrijk symbolisch getal. Het joodse volk dat 40 jaar door de woestijn trekt. En Jezus die zich terugtrekt in de woestijn waar de duivel hem verzoekt, 40 dagen lang. 40 staat zo voor een periode van afzondering, die ons dichterbij God brengt. Voorbereidingstijd bij uitstek dus. 50 is het getal van de Heilige Geest en van de Thora. 50 dagen na de uittocht gaf God aan Mozes de Thora. Wij vieren 50 dagen na Pasen het Pinksterfeest. Pinksteren komt van het Griekse woord 'Pentakoste', dat 50 betekent. 50 is een volmaakt getal (7 maal 7 + 1). Zo geeft men symbolisch aan dat hier iets groots tot vervulling komt; reden voor grote vreugde.

Na de periode van inkeer en bezinning wordt Pasen uitbundig gevierd. Voor de discipelen van Jezus was dit (traditioneel gezien) natuurlijk anders: wij weten wat er na Pasen ging gebeuren, de discipelen nog niet. De tijd na Pasen, tot Hemelvaart, is voor de discipelen in de traditie duidelijk gemarkeerd. Daarvóór waren er momenten dat Jezus aan hen verscheen, daarna bleven ze alleen achter. Een tijd van vreugde en weerzien en ook van gebed en verlangen.

Op enig moment ontstaat dan de traditie van de voorbereidingstijd voor Pasen van 40 dagen. Een vraag die bij mij opkomt, is wat maakt dat we in onze kerk meer doen met de 40-dagentijd voor Pasen dan de 50 dagen erna. Als je bijvoorbeeld naar de oosters-orthodoxe kerken kijkt, dan begroet men elkaar in de week na Pasen met "De Heer is opgestaan!", waarna de ander antwoordt met "De Heer is waarlijk opgestaan!" Voor mij is heel wezenlijk de



gedachte van de Opstandingskracht; ieder moment kan je ergens voor kiezen, voor gaan staan, opstaan. Vanuit mijn werk als psychiatisch verpleegkundige probeer ik mensen steeds bij hun kracht te brengen. Het is dus bepaald niet alleen een verheven idee, maar steeds ook heel dichtbij. Het mooie van het kerkelijk jaar is dat het je de mogelijkheid kan bieden op vaste momenten bepaalde elementen uit het geloof voor jezelf opnieuw te doorleven.

De ontmoetingen met Jezus eindigen abrupt voor de leerlingen als Hij naar de hemel gaat. Voor hen is dit het begin van een andere tijd. Volgens sommigen ook de tijd dat Jezus de discipelen instrueerde met het oog op het stichten van de Kerk. De Bijbel

beschrijft dat de discipelen na Hemelvaart samenzijn in gebed. Dat kan je opvatten als teken dat je op een bepaald moment zelf verder moet. Wel gesteund, zo zal met Pinksteren de Trooster komen, die kan helpen op de weg naar verdere menswording.

Als we ons gevoel en onze ervaring erbij betrekken, kunnen de (mythische) beelden van al die verhalen tot ons spreken. Dan kunnen we gaan onderscheiden waar het voor ons werkelijk op aankomt. Open durven gaan staan voor onszelf en voor elkaar. En de kerk die daarbij helpt en ons inspireert, steeds weer.

*Namens de werkgroep Eredienst,
Lammy Smit*



Diaconale Geluiden en collectes

Collectes in de afgelopen tijd

Amnesty International (4 februari)

Voor Amnesty International's niet aflatende inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten werd € 413,- bijeen gebracht.

Auntie Rosette (4 maart)

De collecte voor Auntie Rosette (www.auntierosette.com) werd toegelicht door Jacoline Kroon uit onze gemeente. Zij is persoonlijk betrokken bij deze stichting. Deze stichting maakt schoolgang voor kinderen mogelijk. De opbrengst bedroeg € 336,-.

Bedankjes

Het Rode Kruis (voor de actie voor Sint Maarten) en Kerk in Actie stuurden ons tekens van dank voor onze steun. Stichting Gered Gereedschap (www.geredgereedschap.nl) bedankte ons met de woorden: 'Met uw gift helpt u kwetsbare jongeren aan een zelfstandig bestaan in Kameroen'. Deze stichting doet tevens een oproep: 'Heeft u suggesties zodat wij onze activiteiten nog beter kunnen uitvoeren? Wij waarderen het zeer als u deze met ons wilt delen, per mail info@geredgereedschap of telefonisch 06-14230518.'

Komende collectes

Voedselbank (1 april; Pasen)

Met Pasen collecteert de diaconie voor het



inkopen van eieren door de Voedselbank. Omdat de prijs van eieren is gestegen, stelt de Voedselbank een bijdrage van de RGU zeer op prijs.

Universitair Asiel Fonds (6 mei)

Sinds de studentenopstand in Praag (1948) steunt het UAF hoger opgeleide vluchtelingen. De stichting begeleidt ongeveer 2.500 vluchtelingen-studenten, en heeft een jaarlijkse instroom van 500 tot 600 studenten. De begeleiding bestaat uit financiële ondersteuning, hulp bij de studie of vinden van werk en het organiseren van activiteiten waar studenten elkaar kunnen ontmoeten. Informatie en mogelijkheden om actief bij te dragen vindt u op www.uaf.nl.

Human Rights Café in de Geertekerk (18 februari)

Met Peace Brigades International organiseerden we een Human Rights Café over Colombia. De goed bezochte bijeenkomst bracht het werk van Shelter City-gast van PBI, Vilma Gómez (foto), voor het voetlicht. Een Shelter City-gast verblijft op uitnodiging van PBI drie maanden in Utrecht, waar hij/zij kan bijkomen, netwerken en wordt bijgeschoold. Vilma vertelde over haar werk als directrice van kinderrechtenorganisatie Defence for Children International Colombia. Men zet zich in voor kinderen die het slachtoffer zijn van het ge-

wapende conflict in Colombia. Ze worden er nog steeds gerekruteerd als kindsoldaat. Op www.peacebrigades.nl leest u meer.

Dertig jaar INLIA; zet het in uw agenda!

Dertig jaar geleden ondertekenden honderden geloofsgemeenschappen het Charter van Groningen. Daarbij werd ook Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) opgericht. Er is in die tijd veel gebeurd om bij stil te staan. In het weekend van vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni 2018 organiseert INLIA dan ook op diverse locaties in de stad Groningen activiteiten. Hierbij wordt u uitgenodigd als lid of vriend van de RGU, een van de Chartergemeentes.

Spotlichtproject: Taal doet Meer

Als RGU steunen we jaarlijks een aantal projecten met een substantieel bedrag uit het vermogen van de diaconie. Dit wordt aangevuld met de opbrengsten van de collecten voor de diaconie zonder bepaald doel. Dit keer gaat het om Taal doet Meer. Met ruim 900 vrijwilligers zorgt zij ervoor dat ook anderstalige Utrechters kun-



Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23
3511 XC Utrecht
E: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
banknr. NL27 INGB 0000 2804 46
t.n.v. Remonstrantse Gemeente
Utrecht
Kerkelijk bureau van de Geertekerk
T: 030-2340198

Predikanten

Ds. F. Kruyne
Arie van den Heuvelstraat 29
3981 CT Bunnik
E: fkruyne@planet.nl
T: 030-2368873, tel. spreekuur:
wo. do. vr. 18.00 – 19.00 u.

Mw. Ds. A.L. Wieringa
Distelvlinderberm 56
3994 WT Houten
E: alwieringa@icloud.com
T: 030-2882908, tel. spreekuur:
di. wo. do. 17.00 – 18.00 u.

Diaconale Commissie
Mw. I. Rombach
E: diaconie@geertekerk.nl
banknr. NL87 INGB 0000 1198 01
t.n.v. Penningmeester Diaconale
Commissie RGU

Voor overige gegevens: zie jaarboek en
programmaboek, verkrijgbaar via het
kerkelijk bureau.

Redactie Geertebrief

Marie Anne Dekker, Ineke Ludikhuizen,
Barbara Schouten, Marianne Speck-
mann. Eindredactie: Lisette Korteling
en Kjeld Rinsma.
E: redactie@geertekerk.nl
Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Lay-out: www.pixelsandpencils.com,
Houten

De volgende Geertebrief verschijnt
rond 12 mei 2018. Kopij inleveren
uiterlijk op woensdag 25 april 2018
vóór 12.00 uur



nen meedoen in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is de rode draad in hun werk. Men biedt taalcoaching aan hen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, ondersteunt risicoleerlingen op de middelbare school, helpt bij begrijpend lezen en verbetert de woordenschat. Verder stimuleren voorlezers plezier in lezen en leren. Taal doet Meer (www.taaldoeetmeer.nl) is zo een parel in het Utrechtse vrijwilligerswerk.

Tot slot

Als u een bepaald diaconaal doel graag wil steunen, terwijl u niet in de kerkdienst aanwezig kunt zijn, dan kunt u ook een gift overmaken naar de rekening van de Diaconale Commissie van de RGU: NL 87 INGB 0000 1198 01. Vermeldt u er dan wel bij voor welk specifiek doel u schenkt?

*Namens de Diaconale Commissie,
Marijke Kools*

Agenda

wo 28 maart Cursus geloofsvernieuwing o.l.v. ds. Florus Kruyne, van 20.00 tot 21.30 uur, Geertekerk, informatie en opgave bij ds. Florus Kruyne
di 3 april Dansmeditatie o.l.v. Nelen van Doorn, aanvang 10.00 uur, Geertekerk
di 3 april Oriëntatiecursus o.l.v. ds. Alleke Wieringa, 20.00 tot 22.00 uur, Geertekerk, informatie en opgave bij ds. Alleke Wieringa
di 3 april Gesprekskring Reizen en Rusten o.l.v. Irene Kool, van 20.00 tot 22.00 uur, in Utrecht, opgave bij Marian van Leeuwen

ma 9 april Leeskring Filosofie Houten, aanvang 20.00 uur, in Houten, informatie bij Ello Weits
ma 9 april Gesprekskring Grenzeloos, gezamenlijk lezen van een boek, aanvang 20.00 uur, in Utrecht, informatie bij Ineke Ludikhuizen
ma 16 april Dansmeditatie o.l.v. Nelen van Doorn, aanvang 10.00 uur, Geertekerk
ma 16 april Leeskring 'Mak', over Nederlandse of vertaalde buitenlandse literatuur, aanvang 14.00 uur, informatie bij Ellen Edelman

Kerkdiensten

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Aanvang om 10.30 u. tenzij anders vermeld.

25 maart ds. Florus Kruyne, veertig-
dagentijd, Palmzondag, crèche en verteluur

29 maart ds. Heine Siebrand, Witte Don-
derdag, Woord en tafel, cantorij, 19.30 u.

30 maart ds. Florus Kruyne, Goede Vrij-
dag, cantorij, 19.30 u.

1 april ds. Alleke Wieringa, Pasen, can-
torij, crèche en verteluur

8 april ds. Corrie Vis

15 april ds. Florus Kruyne, Woord en
tafel, verteluur

22 april ds. Alleke Wieringa, cantorij

29 april ds. Tina Geels

6 mei ds. Carolien Cornelissen, gezamenlijke
dienst Remonstranten en Doopsgezinden

13 mei ds. Martijn Junte, Woord en tafel

20 mei ds. Alleke Wieringa en ds. Florus
Kruyne, Pinksteren, welkom nieuwe leden
en vrienden, crèche en verteluur

27 mei Werkgroep Eredienst, dienst
zonder predikant

3 juni Klubdienst met Rachelle van Andel
en de Klub, cantorij.

Remonstrantse werkgroep

West-Betuwe

RK Sint Suitbertuskerk te Geldermalsen,
Stationsweg 9, aanvang 09.30 uur, tenzij an-
ders vermeld.

29 maart Witte Donderdag, Woord en
tafel, ds. J.D. Noest, 19.00 uur

1 april Pasen, mw. W. Dijkstra

20 mei Pinksteren, ds. H.J. Siebrand

3 juni ds. J.D. Noest

Autodienst

Wanneer u op zondag wilt worden op-
gehaald om naar de kerk te gaan kunt u
contact opnemen met het Kerkelijk Bu-
reau via e-mail rgu@geertekerk.nl. Of u
kunt contact opnemen met Judith Four-
nier via e-mail judithmoesman@gmail.com
of telefonisch: 0343 - 491578 / 06
- 45047817.

Geertekerk concertagenda maart – mei



Zaterdag 24 maart en 24 mei –
19.00 uur: Tango dansen in de kerk. Info:
tangolazapada.nl

Zondag 25 maart – 16.30 uur: Vloeken
in de kerk gaat in een nieuwe serie op zoek
naar geluk. Info: vloekenindekerk.nl

Dinsdag 27 maart – 20.00 uur: Nieuw
Bach Ensemble met de Johannes Passie.
Info: www.nieuwbachensemble.nl

Vrijdag 30 maart – 13.30 uur: Meezing-
concert Matthäus Passion, luisteren naar
het resultaat. Info: www.passieprojecten.nl

Vrijdag 6 april – 20.15 uur: CREA orkest
met een werk van Van Huffelen;
Van de kat, de regen en de drup.
Info: www.creaorkest.org

Zaterdag 7 april – 20.15 uur: Symfonie-
orkest De Philharmonie uit Amsterdam, vi-
oolconcert nr. 2 van Martinu. Info: dephilharmonie.nl

Zondagen 8 april en 6 mei – 19.30 uur:
Bachcantatediensten.
Info: www.bachcantates-utrecht.nl

Vrijdag 13 april – 20.15 uur: Het Klassiek
Collectief met Bach, Berg en Brahms.
Info: hetklassiecollectief.nl

Zondag 15 april – 15.00 uur: Orkest van
Utrecht met A History of Film Music.
Info: www.orkestvanutrecht.nl

Vrijdag 19 april – 20.15 uur: Nesko pro-
gramma 'Vol verhalen'. Info: www.nesko.nl

Zondag 21 april – 20.15 uur: Kamer-
orkest Pulcinella speelt Russische muziek
met Daan van der Hoeven (piano, solist)
Info: www.kamerorkestpulcinella.nl

Zaterdag 5 mei – 20.15 uur: Caecilia
Camerata speelt concert voor contrabas
en strijkorkest van Roel van Oosten. Info:
caeciliacamerata.nl

Zondag 20 mei – 16.00 uur: Colle-
gium Musicum Traiectum met een Vivaldi-
programma. Info: www.cmtraiectum.nl

Agenda (vervolg van pag. 15)

di 17 april Bijbelkring Zeist, o.l.v. ds. Heine
Siebrand, aanvang 14.00 uur, in Zeist, opgave
bij Gonnie Goustra

di 17 april Oriëntatiecursus o.l.v. ds.
Alleke Wieringa, van 20.00 tot 22.00 uur,
Geertekerk, informatie en opgave bij ds.
Alleke Wieringa

wo 25 april Algemene (voorjaars)
Vrienden- en- Leden Vergadering, aanvang
20.00 uur in de Geertekerk, koffie / thee
vanaf 19.30 uur.

ma 30 april Dansmeditatie o.l.v. Neliën
van Doorn, aanvang 10.00 uur, Geertekerk

ma 7 mei Dansmeditatie o.l.v. Neliën van
Doorn, aanvang 10.00 uur, Geertekerk

di 8 mei Oriëntatiecursus o.l.v. ds. Alleke
Wieringa, van 20.00 tot 22.00 uur, Geer-
tekerk, informatie en opgave bij ds. Alleke
Wieringa

di 8 mei Gesprekskring Reizen en Rusten

o.l.v. Irene Kool, van 20.00 tot 22.00 uur,
in Utrecht, opgave bij Marian van Leeuwen

di 15 mei Bijbelkring Zeist o.l.v. ds. Heine
Siebrand, aanvang 14.00 uur, in Zeist, opgave
bij Gonnie Goustra

di 15 mei Oriëntatiecursus o.l.v. ds.
Alleke Wieringa, van 20.00 tot 22.00 uur,
Geertekerk, informatie en opgave bij ds.
Alleke Wieringa

ma 28 mei, Leeskring Filosofie Houten,
aanvang 20.00 uur, in Houten, informatie
bij Ello Weits

zo 3 juni Soep met de cantor, van 12.15
tot 13.30 uur, informatie en opgave bij
Maarten van der Bijl

di 5 juni Kennismaking met A.J. Herschel
o.l.v. ds. Alleke Wieringa, aanvang 20.00
uur, Geertekerk, informatie en opgave bij
ds. Alleke Wieringa