

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Kerstnummer 2015





Na de 'Verder kijkers' van de advents- en kerstperiode gaan we een spade dieper steken met de remonstranten. Het vervolg van de landelijke campagne wil zich erop richten hoe remonstranten inhoudelijk omgaan met een aantal belangrijke theologische en maatschappelijke thema's. Deze thema's zullen ook in de Geertekerk aan de orde komen, en per zondag krijgt een van de remonstrantse gemeentes met dit thema bredere aandacht in de media. Wij zijn op 17 januari aan de beurt als Christa Anbeek voorgaat.

Tussen kerst en Driekoningen is het de allerdonkerste tijd van het jaar. Het voelt alsof de tijd wat stil staat. Die periode wordt wel 'De Twaalf Heilige Nachten' genoemd. Een periode bij uitstek om wat alerter te zijn op je dromen (kan makkelijk met die lange nachten), om terug te blikken op de twaalf maanden van het afgelopen jaar of je voor te bereiden op de twaalf maanden van het komende jaar.

13 december - Derde advent. *Jesaja 65:17-25*

Een ontroerende tekst die een toekomstdroom van Jesaja bevat. Zo'n perspectief lijkt nu nog meer nodig dan het al was. Zie hoe hier de dieren in betrokken worden (24 januari). Waarschijnlijk is deze droom ook in zeer moeilijke tijden ontstaan.

20 december - Vierde advent. *Lucas 1:26-38*

Het is even confronterend als hoopgevend om te lezen dat bij God niets onmogelijk is (vers 37). Maar waarom grijpt hij dan niet in? Waarschijnlijk bedoelen we: waarom grijpt hij dan niet in zoals wij dat gedaan zouden hebben? Het is een kwestie van vertrouwen om God zijn ongekende gang te laten gaan. Hij antwoordt in zijn

eigen tijd en ruimte en op zijn eeuwige eigenzinnige wijze. Niet zoals wij dat gedaan zouden hebben. En dan volhouden dat het toch goed zal komen. Dit is geen tekst voor watjes!

25 december - Kerst. *Lucas 2:1-20*

Een begin in alle eenvoud in een voederbak voor de dieren – zie ook bij 24 januari. Nacht – herders – mensen op drift geraakt, een jonge moeder die moet bevallen in een stal. Juist daar worden engelen gezien en gehoord. 'Glorie aan God in den Hoge en vrede op aarde voor mensen van welbehagen' zingen ze. Heerlijk om mee te zingen – maar wat bedoelen ze eigenlijk? Of moet je dat helemaal niet vragen en gewoon van harte meezingen en er de blijdschap van ondergaan? Het feestelijke ervaren van dat er in het diepste duister toch een nieuw begin mogelijk is?

3 januari - Driekoningen. *Matteüs 2:1-12*

De Oosterse geleerden waren zo wijs om het nare plan van koning Herodes te doorzien en zo redden zij het leven van het jongetje Jezus.

Overal waar het leven is, ligt de dood op de loer. Een duistere waarheid – zo duister als het wereldgebeuren kan zijn. En als Herodes ontdekt dat zijn plan verijdeld werd en hij zijn concurrent niet uit de weg kan ruimen, dan slaat hij aan het moorden met een weerzinwekkende wreedheid.

10 januari - *Genesis 1-2:4*

Mijn God begon met de oerknal... Of toch niet? Het is maar net hoe je tegen het fenomeen 'scheppingsverhaal' aankijkt. Tegelijkertijd: het is ook de vraag of wetenschap je tot geloof kan brengen. Hoe verhouden wetenschap en geloof zich? En kun je de één beoefenen zonder de ander na te laten? Wat mij betreft wel. Verwondering is een sleutelwoord.

17 januari - *Exodus 3:1-14*

'Mijn God laat zich niet kennen'. En tegelijkertijd kan en wil hij niet zonder mensen. Er moet een manier zijn waarop we elkaar kunnen aanspreken. In alle voorzichtigheid, in alle onuitsprekelijkheid met ruimte voor telkens een nieuw en ander Godsmoment. De door God zelf gekozen naam in Exodus 3 is een meesterzet: 'Ik

ben die ik ben' – je zult wel zien wie ik ben. Hoed je voor degenen die menen dat ze hun god in hun broekzak hebben.

24 januari - *Genesis 2:4b-24*

'Mijn God schiep eerst de dieren'. Dat is niet waar! Of toch? Hoe zit dat dan? Ja, in Genesis 1 schiep hij inderdaad eerst de dieren. Maar in Genesis 2 staat een tweede scheppingsverhaal - en daarin boetseert God eerst de mens, dan legt hij een tuin aan met bomen en dan komen pas dieren. In het ene verhaal is de mens het nakomertje in een groot kosmisch geheel, in het andere verhaal een verantwoordelijke hoeder en beschermer, omwille van wie het allemaal gemaakt is. Hoe dan ook: er komen heel veel dieren in de bijbel voor en wij besteden er eigenlijk veel te weinig aandacht aan. Dat kan anders!

Alleke Wieringa



Alle dingen nieuw

‘Zie, ik maak alle dingen nieuw’. Een citaat uit Openbaring van Johannes. Het kwam bij mij bovendrijven toen ik de Geertekerk binnenwandelde nadat de nieuwe stoelen geplaatst waren.

Dat citaat over die ‘nieuwe dingen’ is ergens in de laatste hoofdstukken van Openbaring te vinden. Maar daar gaat het uiteraard over iets heel anders dan stoelen, namelijk over een nieuwe hemel en aarde die volgens Johannes’ openbaring aanstaande zouden zijn. Die nieuwe wereld wordt beschreven als een plek zonder rouw, zonder aanslagen, zonder oorlogen.

De beelden die de schrijver van Openbaring gebruikt, zullen vooral aanspreken in een tijd dat het leven nauwelijks uit te houden is. In tijden van ellende, angst, of zoals in het geval van de Openbaring-auteur: van geloofsvervolging. Als er echt geen andere uitweg meer is, dan is er alleen nog maar de hoop op een radicale ingreep van boven: een hemelse stad die neerdaalt en alles anders maakt.

Uit de hemel neerdalende stad

Gelukkig zal Openbaring bij de meeste mensen in de kast kunnen blijven: Ondanks aanslagen en de angst ervoor, ondanks slopende ziektes, ondanks verbroken relaties: er is in het hier en nu uiteindelijk ook veel moois te vinden. Als er genoeg van het goede voorhanden is,



vervliegt het verlangen naar een apocalyptische breuk. We laten ons deze wereld niet zomaar afnemen. Bovendien, waar verandering nodig is, kan die ook bereikt worden zonder dat daar een uit de hemel neerdalende stad voor nodig is.

Het verhaal over Jezus is een stuk minder apocalyptisch dan die openbaring van Johannes. Bij Jezus gaat het over hoe een kind geboren werd en uitgroeide tot iemand die het anders wilde gaan doen. Die wilde staan voor een rechtvaardige wereld, ook toen hij daar de hoogste prijs voor moest betalen. De rouw en dood heeft hij er niet mee uitgebannen, maar Jezus heeft wel laten zien dat het kan;

dat je een nieuwe wereld kunt beginnen.

Het kan anders

Met eerste advent begon in de kerk het nieuwe liturgische jaar: van de verwachting van de geboorte van Jezus loopt het toe naar Pasen, het feest van bevrijding en de overwinning van het licht. Het kerkelijk jaar met al zijn feesten rondom hoop, omkeer en inspiratie onderstreept de boodschap van Jezus nog maar eens: het kan anders en daar kunnen wij met elkaar voor zorgen.

Een nieuw (liturgisch) jaar dus. Hopelijk gaat het nog veel meer brengen dan nieuwe stoelen. Een mooi jaar gewenst.

Pieter Dronkers

Gebedenboek

Bij uitgever Narratio verscheen onlangs ‘Stille stem in het hart’, een gebedenboekje van theologe en RGU-vriend Irene Kool. ‘De auteur geeft met deze teksten uitdrukking aan haar eigen, zeer persoonlijke ervaringen met God. De teksten hebben een onmiskenbare mystieke klank. Deze gebedspoëzie is uiting van een stille stem in het hart en zou mensen kunnen helpen om stil te worden, en te horen naar die stille stem.’ Aldus Kick Bras in het voorwoord. Het boekje is voor 8,50 euro te koop op de tafel met actieartikelen voor het stoelenfonds.

Mooie kerst met Geerte

Na de Ansichtkaarten die tijdens de Startzondag zijn uitgedeeld, heeft de PR Commissie nu kerstkaarten gemaakt. Deze kaarten kunt u rondsturen onder vrienden, burens en mensen die u graag eens op de Geertekerk wilt wijzen. Voorop de kaart de goede wensen van Geerte en achterop een kort tekstje over de RGU. De kaarten liggen binnenkort in de kerk op u te wachten.





Collectes



Collecte 6 december

Villa Vrede

Ons collectiedoel van 6 december is Villa Vrede op de Wijnesteinlaan in Utrecht, waar mensen zonder verblijfsstatus een plek wordt geboden voor ontmoeting en zelfontplooiing. Talenten van mensen ongebruikt laten wordt gezien als waardevernietiging.

Villa Vrede heeft geen opvangplekken, maar is op woensdag tot en met zaterdag geopend van 10-17 uur. Het streven is om uit te breiden naar opening van 5 dagen per week. Bezoekers kunnen er in veiligheid anderen ontmoeten, samen koken, wassen, zich ontspannen, internetten, fietsen repareren, deelnemen aan Nederlandse les, muziek maken, sporten etc. In voorkomende gevallen bemiddelen de medewerkers voor de ongedocumenteerden en geven informatie. Er is één coördinator in dienst voor 24 uur per week. Voor de overige werkzaamheden steunt Villa Vrede volledig op vrijwilligers.

Villa Vrede heeft een ANBI keurmerk en is financieel afhankelijk van fondsenwerving onder particulieren en instellingen. U kunt als particulier voor minimaal € 50,- per jaar vriend van Villa Vrede worden door een mail te sturen naar villavrede@gmail.com. Zie ook: www.villavrede.nl.

Collecte 24 december (kerstavond)

Naar school in Aleppo

Samen naar school in Aleppo is het collectiedoel voor kerstavond. De school in Aleppo is een van de projecten die PAX ondersteunt.

In het door bombardementen getroffen Aleppo in Syrië biedt basisschool Mustafa Qarman een alternatief voor geweld: onderwijs en samenwerking. Te midden van alle verwoesting is de school een haven van hoop. Hij staat open voor iedereen, ongeacht afkomst, sekse of religie, en laat zo zien dat een betere toekomst in Syrië mogelijk is. De vredesactivisten van de groep Kesh Malek vernoemden deze school naar een van de oprichters, de activist Mustafa Qarman. Malek stierf een paar dagen voor de opening in november 2012 door een mortiergranaat. Op dit moment biedt de school onderwijs aan zo'n 140 buurtkinderen van 6 tot 12 jaar. Behalve onderwijs is er veel aandacht voor traumaverwerking en creatieve vakken.

Met de collecte dragen we bij aan schoolmaterialen, het salaris van de leraar of de lerare en de elektriciteitsrekening.

Collecte 3 januari

INLIA

Op 3 januari collecteren we voor INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers). Lokale kerken (waaronder de RGU) en particulieren die het werk van de stichting steunen vormen de achterban. INLIA biedt hulp aan asielzoekers in nood. De stichting ondersteunt en adviseert daarnaast de aan-

gesloten kerken in hun betrokkenheid bij en inzet voor asielzoekers in nood.

Een voorbeeld van wat INLIA kan betekenen voor een individuele asielzoeker staat hieronder te lezen in een verslag van maatschappelijk werkster Izre Kuiper, werkzaam in de 'bed, bad, brood'-opvang in Groningen.

'Ze lijkt al bejaard. Een lief oud dankbaar vrolijk vrouwtje. Maar oud is ze niet: Anna, uit Armenië, is pas 48 jaar. Ze lijkt ouder omdat ze zwaar ziek is. Door een chronische ontsteking heeft Anna levercirrose gekregen, een onomkeerbaar proces. Ze gaat dood zonder levertransplantatie. Dat staat vast. In Armenië kan ze geen transplantatie krijgen. 'Kat in het bakkie' zou je denken: deze vrouw krijgt natuurlijk een verblijfsvergunning op medische gronden. Ze staat al op de wachtlijst voor een transplantatie. Haar leven wordt gered. Toch? Fout. Anna wordt wel teruggestuurd, als het aan de IND ligt. Het is niet bewezen dat Anna zonder behandeling binnen drie maanden doodgaat. En dat is de termijn die de IND hanteert.

Ik sta tegenover haar. Ik heb vaker over dit soort IND-besluiten gehoord en gelezen. Maar ik heb nog nooit oog in oog gestaan met iemand die het betrof. Iemand die feitelijk per ambtelijke brief haar doodvonnis heeft gekregen. Ze kan nog geen tien meter lopen, zo ziek is ze. Ze glimlacht naar me. Wie schrijft zo'n besluit op? Ik weet het antwoord niet. Ik weet alleen dat wij ons best zullen doen haar te helpen het doodvonnis te keren.'

Diaconale Commissie

Schrijf de Saoedische overheid



Dr. Abdulrahman al-Hamid is een van de oprichters van de onafhankelijke Saoedische mensenrechtenorganisatie ACPRA. De autoriteiten ontbonden deze organisatie in 2013 en hebben bijna alle leden achter slot en grendel gezet.

Al-Hamid is op 13 oktober 2015 veroordeeld voor het oproepen tot demonstraties, het niet respecteren van de rechtelijke autoriteiten en het opzetten van een ongeregistreerde organisatie. De rechtbank legde hem een lange gevangenisstraf

op van negen jaar, gevolgd door een even lang reisverbod.

Na afloop van de kerkdienst op zondag 13 december kunt een brief voor Abdulrahman al-Hamid ondertekenen. De Saoedische autoriteiten worden daarin opgeroepen hem en alle andere ACPRA-leden onmiddellijk vrij te laten. Mogen we weer op u rekenen?



Werkgroep Amnesty International

Advent 2015

Als u dit leest, branden er al zeker twee kaarsen op de adventskandelaar, vóór in de kerk. De kleur die bij deze periode past is paars en staat voor inkeer.

Adventstijd, de vier weken voor Kerstmis. Een tijd van verwachting, een tijd van voorbereiding, een op weg zijn. De geboorte van Christus wordt gevierd; de geboorte van het Licht wordt van oudsher verwacht.

Wat verwacht ik of waar bereid ik mij op voor? Waar wil ik in deze tijden van onrust en verwarring bij stilstaan? Het kan moed en kracht kosten mij hiervan bewust te worden, om werkelijk innerlijk te voelen wat ik wil en niet wat ik met m'n hoofd bedenkt. Het bijgaande gedicht van Franciscus van Assisi (1182-1226) kan mogelijk een inspiratiebron zijn om in deze voorbereidingsweken naar Kerst bij stil te staan.

De adventstijd is ook teken van hoop. Het Licht zal de duisternis overwinnen! De adventskandelaar, elke adventszondag brandt er één kaars meer. Zo wordt de verwachting van kerst symbolisch kracht bijgezet.

Namens de werkgroep Eredienst, Madelon Kapteijn en Lammy Smit

Gebed toegeschreven aan Franciscus van Assisi:

*Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar duister is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.*

*Eeuwige, laat mij ernaar streven
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd word, maar liefheb,*

*want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft zal vergeving ontvangen,
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.*

Bezoek uit Sepsiszentgyörgy

Van 2 tot 8 oktober was een delegatie van onze Unitarische partnergemeente uit Sepsiszentgyörgy (Roemenië) bij ons op bezoek. Doel van het bezoek was het vernieuwen van bestaande contacten, het leggen van nieuwe contacten en kennismaking met ons land. Daarnaast spraken we over het thema 'Being liberal in a non-liberal world'.

De discussies hierover hebben geleid tot een reeks observaties die uitnodigen tot verder onderzoek en discussie. Duidelijk is wel dat je, als je zoals wij in een comfortabele maatschappelijke meerderheidspositie verkeert, wezenlijk anders aankijkt tegen begrippen als vrijheid en tolerantie - anders dan wanneer je tot een minderheid behoort die zich in zijn eigenheid bedreigd voelt, zoals onze Hongaarse Unitarische partners in Roemenië.

Gevoel van eigenwaarde

In de kerkdienst getuigde István Kovacs, de voorganger van onze partnergemeente, van de grote betekenis die het partnerschap voor zijn gemeente heeft (gehad). Hij deed dat helder, bevolgen en enthousiasmerend, waarbij hij zijn hart liet spreken. 'De vriendschap met jullie geeft ons een gevoel van eigenwaarde', zei István onder meer. Maar ook het bezoek aan de Omar Al Farouk Moskee, waarmee de Geertekerk al enige jaren een relatie onderhoudt en in dialoog is, was een indrukwekkende ervaring.



Gastvoorganger Kovacs

Bijna zeventig leden en vrienden van de RGU zijn op enigerlei wijze actief betrokken geweest bij het bezoek: door het spelen van een rol in de organisatie van het bezoek, door financieel steun te geven, het huisvesten van onze gasten, door het deelnemen aan activiteiten of het op afstand bevorderen van het bezoek en het programma. Kortom, een succesvol bezoek!

Werkgroep Partnergemeente (voorheen: werkgroep Roemenië)



Diaconale Geluiden

Onlangs werd bekendgemaakt dat de kerken in Nederland de afgelopen maanden bijna € 1,8 miljoen hebben ingezameld voor vluchtelingen. Het is de vraag of bij dit bedrag ook de opbrengst van € 565,- van de RGU-collecte op 1 november is meegeteld. Onze opbrengst is naar Vluchtelingenwerk Midden-Nederland overgemaakt. Dat is een regionale afdeling van Vluchtelingenwerk Nederland; actief op achttien locaties, in zeven asielzoekerscentra en op één gezinslocatie in Utrecht, Flevoland en 't Gooi-Vechtstreek.



Centraal Museum, rondleiding voor Syrische vluchtelingen

Vluchtelingenwerk Midden-Nederland behartigt de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in deze regio, komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Vluchtelingenwerk was ook actief in de noodopvang in de jaarbeurs in Utrecht. Meer dan negentig procent van de inzet komt op rekening van vrijwilligers. Het is fijn dat u zo ruim geschonken heeft.

Arminiaanse maaltijd 2015

De Arminiaanse maaltijd, die vrijdag 20 november plaatsvond, werd door bijna vijftig mensen bezocht en bracht € 410,- op. Deze opbrengst is traditiegetrouw overgemaakt naar het Smulhuis, de plek waar dak- en thuislozen een warme maaltijd kunnen krijgen.

In haar openingswoordje lichtte Judith Fournier de geschiedenis van de Arminiaanse maaltijd binnen de RGU toe, evenals het gespreksthema over het vluchtelingenvraagstuk. Dit werd in de

vorm van een aantal vragen aangereikt aan de hand waarvan over dit onderwerp het gesprek gestart kon worden. Aan het eind bedankte Pieter Dronkers Nel Cornelissen en Jetske Idzinga voor hun hulp. Hij sloot de avond af met een mild stemmend verhaal van Toon Tellegen: over de olifant die vanwege slecht weer in het huisje bij de slak kwam schuilen, met alle gevolgen van dien.

Welkom in Utrecht

Warm bevelen we u aan om, als u dit kunt, het internet op te gaan, in de zoekbalk in te voeren: <http://uvoorvluchtelingen.nl> en rond te kijken op deze site. Hier krijgt de menselijke maat voet aan de grond binnen dat grote en ingewikkelde vluchtelingenvraagstuk. Onderstaand een citaat, te lezen op deze site:

'Waarom doet jouw hulp ertoe? Bij de opvang van vluchtelingen in de Jaarbeurs hebben honderden vrijwilligers geholpen met allerlei activiteiten. Volgens het COA heeft dat veel betekend voor de vluchtelingen. Er was altijd een run op de activiteitenkalender om in te tekenen. Het zorgt ervoor dat vluchtelingen zich welkom en weer mens voelen. En het dempt de spanningen die er kunnen zijn door de frustrerende, stressvolle situatie waar vluchtelingen in zitten. Kortom: in Utrecht laten we zien hoe het ook kan... menselijk... jouw inzet doet ertoe... doe mee!'

Inmiddels is een nieuwe groep van vijfhonderd vluchtelingen op het Kanaleneiland gekomen.

Project van de maand: stichting Exodus

Deze rubriek is bedoeld om u inzage te geven in de besteding van het collectegeld van de zondagen, waarop 'voor de diaconie' wordt gecollecteerd. De jaarlijkse gift aan een van de projecten waarmee wij ons voor een bepaald bedrag verbinden, vormt een belangrijke bestemming van dit geld. Deze maand krijgt stichting Exodus haar jaarlijkse bijdrage van € 500,-. Exodus biedt sinds ruim dertig jaar op-

vang en begeleiding aan ex-gedetineerden en gemotiveerde gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Kenmerk van het programma van Exodus, in vergelijking met andere nazorgorganisaties, is de integrale en structurele aanpak die ingrijpt op zowel het aspect van wonen als op werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak kenmerkend.

Onderzoek toont een daling van 30% recidief bij cliënten die het volledige programma doorlopen. De stichting werkt met professionals en vrijwilligers. (Ex-)gedetineerden kunnen terecht in één van de 11 Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus-vrijwilligersnetwerk. Kijk voor meer informatie op www.exodus.nl.

Komende collectes

De collecte van zondag 6 december houden we voor Villa Vrede, op kerstavond voor Samen naar school in Aleppo en op 3 januari voor INLIA. Elders in deze Geertebrief vindt u informatie over deze collectiedoelen.

Telefoonkaartenactie

In de adventstijd wordt weer de telefoonkaartenactie gehouden. Met het geld dat hiermee wordt opgehaald, worden telefoonkaarten gekocht voor de mensen in detentiecentrum Zeist. Hierdoor kunnen zij rond de kerst met familie of andere geliefden bellen.

In de adventstijd is er op zondag gelegenheid om geld te deponeren in het daarvoor bestemde busje in de hal. U kunt ook geld overmaken op rekening NL 87 INGB 0000119801 van de Diaconie o.v.v. telefoonkaartenactie.

Namens de Diaconale Commissie alvast goede feestdagen gewenst!

Marijke Kools





Welkom bij ons Kerstspel!

NIEUWE STOELN VOOR DE KERK



Kerstavond
in de Geertekerk
24 december, 19.30 uur
Geertekerkhof 23, Utrecht

Uit de kerkenraad



...van 28 oktober 2015

@ Op verzoek van velen zijn er servetten beschikbaar bij het doorgeven van de bekers tijdens het avondmaal. De huidige servetten blijken echter niet te voldoen; er wordt gezocht naar een alternatief.

@ De nieuwe website is in gebruik genomen. Als de verbouwing gereed is, komt er een kerkdienst op Youtube.

@ Voor mensen met de diagnose dementie en hun mantelzorgers is er nu een steungroep Mentorschap en Bewindvoering beschikbaar en een vraagbaakgroep Dementie.

@ Onze cantor/organist Maarten van der

Bijl gaat vanaf 1 januari ook in Nijmegen werken. Als gevolg daarvan zal hij minder vaak beschikbaar zijn voor de Geertekerk. De kerkenraad is in overleg met hem over de wijze waarop hij zijn werkzaamheden het best kan combineren. Waarschijnlijk zal er vaker dan tot nu toe een vervanger moeten aantreden.

@ De kerkenraad heeft met grote waardering kennis genomen van het verslag en de evaluatie van de activiteiten van de werkgroep Maatschappelijke Dialoog. Het is goed dat de contacten met de moskee, en andere geloofsgroeperingen in Utrecht, worden voortgezet met als basis

nieuwsgierigheid naar en respect voor elkaar.

@ Sinds de start - maar niet alleen als gevolg - van de landelijke campagne om vrienden te werven, hebben zich bij de RGU 26 nieuwe belangstellenden aangemeld. Een aantal van hen is afgelopen Pinksteren lid of vriend geworden. Het is van belang om met deze nieuwe leden en vrienden blijvend verbinding aan te gaan. Zij zullen allemaal worden uitgenodigd voor de Arminiaanse maaltijd.

Marian van Leeuwen-Scheltema,
vicevoorzitter



Jopie van Beek

Op 12 oktober 2015 is Jopie van Beek overleden. Zij werd 87 jaar.

‘Heer, die mij ziet zoals ik ben... dieper dan ik mijzelf ooit ken.’ Deze woorden van vertrouwen droeg Jopie dicht onder haar hart. Ze was er intiem mee verbonden. Uit haar aantekeningen blijkt hoe Jopie zich steeds weer kon verbazen over deze zo nabije Aanwezigheid. Zij voelde zich door alles heen gedragen door die Ene. Jarenlang volgde Jopie samen met haar zus Corrie de kring Kritisch Bijbellezen in de Geertekerk. Het was een mooi stel samen, zo verschillend en toch zo samen. Ze waren kritisch, dat was ook de bedoeling. De vragen waren pittig, we stelden ze eigenlijk aan elkaar. Corrie – de Maria en Jopie – de snelle Martha, die meteen zag wat er moest gebeuren. Jopie was heel praktisch, ook onrustig, ze was ook iemand voor wie het gevoel vooraan lag. Later kwam er meer evenwicht, meer rust. Door haar eigen zoektocht serieus te blijven nemen, maakte Jopie steeds meer ruimte om ook de weg naar binnen te gaan. In gesprek en in de actie met haar dochters, in de meditatie bij Karin. Maria en Martha werden meer een geheel en dat heeft Jopie’s leven verrijkt in een kostbaar evenwicht.

Jopie was een gevoelsmens. In de muziek en in de dans kon zij zich geven. Door de sterke band met haar directe omgeving kon Jopie ook in religieuze zin steeds meer op haar eigen ervaring vertrouwen, zonder omwegen.

Haar innerlijk lag heel dicht tegen God aan, als de verborgen Nabije, als een mantel om haar heen geslagen. Jopie kon genieten van de dans, de muziek, maar vond ook vreugde in het roeien en in het lopen, wandelen liefst langs het strand. Levenskunst... zozegged.

Ze was verbindend, altijd op zoek naar de ander – voor wie zij nabij wilde zijn, maar die haar ook inspireerde. Die verbinding gaf haar ook het vertrouwen dat zij een eigen, unieke weg moest gaan. Met elkaar en tegelijk alleen: laat mij m’ n eigen gang gaan. We zien haar lopen langs het stille

strand, - de zee, de horizon kunnen zien. Hier voelde Jopie zich thuis, een pelgrim onderweg van hier naar daar, onder de hoede van die Ene.

Jopie was zo mensenkind uit één stuk, happy in zomaar zijn. Dat dit oké was, gaven vooral haar dochters aan haar terug. Het vertrouwen in de nabijheid van de Ene geeft zij aan ons door.

Ook in haar proces van dementie putte zij kracht uit haar geloof. Zij was er duidelijk en helder over in haar houding, haar uitstraling, haar stem.

Moge haar geloof in het leven ons tot troost zijn, ook nu zij het leven hier heeft losgelaten en over is gegaan naar de oceaan van eeuwige Liefde.

Thomas Borggreve / Tina Geels

Johan Snijders

Op de rouwbrief van Johan Snijders, die op 15 oktober overleed, stond een foto van hem en zijn vrouw Els. Zeilend in hun Norfolk Gypsy Zwerver. Die boot werd gekocht nadat de oudste broer van Johan op te jonge leeftijd was overleden. Het leven is kort, dus je moet je de dingen die je echt wilt niet uitstellen. Zoals een boot aanschaffen.

Het paste bij Johan. Hij was iemand die vooruit keek, de toekomst in. Die besluiten durfde te nemen en die daar ook achter bleef staan. Johan was een doorzetter, betrouwbaar: ‘zuiver’, verwoordden sommigen het.

Jarenlang was hij met hart en ziel rector van College Blauwcapel. Doordeweeks was De Bilt de thuisbasis. De weekenden brachten Johan, Els en hun kinderen Heleen en Maarten vaak door in Waneperveen. Daar werd gevaren, geklust, ontspannen.

Naast veel ander vrijwilligerswerk, was hij eind jaren negentig penningmeester van RGU. Opgegroeid in een streng gelovig milieu, vond hij uiteindelijk zijn eigen plek in de Geertekerk.

Johan stelde zijn pensioen met een jaar uit om in 2005 de fusie van zijn College Blauwcapel met College De Klop te begeleiden. Begin 2014 kwam vast te staan Johan een hersentumor had. Ook na het

horen van dat nieuws ging de blik weer richting de toekomst. Johan probeerde nog zoveel mogelijk zelf te blijven doen, hoewel zijn lichaam hem steeds meer in de steek liet. Uiteindelijk raakte hij ook zijn spraakvermogen bijna helemaal kwijt. Het laatste verstaanbare woord dat hij sprak was ‘prima’. Een lange en moeilijke periode, ook voor de mensen om hem heen. In de nacht dat Johan overleed, had een van zijn kleindochters een droom. Die schreef ze op. Toen ze ’s ochtends beneden kwam hoorde ze dat opa was overleden. Haar droom stond op de rouwbrief. ‘Ik sta in de haven en zie hoe je langzaam wegvaart, steeds verder. Af en toe kom je even terug. Maar nu ben je voorgoed weggevaan. Op weg naar een nieuwe wereld vol nieuwe avonturen en vrienden.’

Pieter Dronkers

Wim Aantjes

Op 22 oktober is Wim Aantjes thuis rustig ingeslapen. Hij is 92 geworden.

We herdachten hem in een dienst in de Geertekerk, waarbij velen aanwezig waren om hem uitgeleide te doen. Rond zijn overlijden is er veel geschreven over zijn politieke leven. Wij hebben hem vooral herdacht om wat hij als mens betekend heeft voor degenen die hem nabij waren. Ooit hebben we samen een lang gesprek gehad. Nadat hij zijn levensverhaal verteld had, vroeg ik hem hoe hij - stel dat hij de kans zou krijgen - zijn leven over zou willen doen. Hij antwoordde: ‘Ik tel mijn zegeningen, maar één ding: ik zou nu meteen de openbaarheid gezocht hebben met mijn verhaal’.

Zijn leidraad is Mattheus 25 geweest: ‘Alles wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan’. Zo gaf hij zijn leven lang gestalte aan zijn geloof door een ernstig sociaal engagement. Hij dacht buiten de geijkte schema’s en opinies om, omwille van de menselijkheid. En hij zou het nooit op een makkelijke manier met iemand eens zijn. Althans, niet dan nadat hij de opties eerst zelf gewogen had.

Dit maakte dat hij zich ook bleef ontwikkelen op geloofsgebied. Komend uit



de Gereformeerde Bond in de Alblas-serwaard ('die zijn minder scherp dan de Bonders op de Veluwe – wist je dat? Dat komt door de voortdurende dreiging van het water, dan moet je elkaar wel helpen') ging zijn weg via het veel ruimdenkender en ruimgeloviger kerkje op het terrein van Zon en Schild. Waar hij zich onder andere sterk maakte voor een stembureau voor de cliënten.

Via zijn vrouw Ineke kwam hij in de Leeuwenbergkerk en samen met haar maakte hij de overstap naar de Geertekerk, toen de Leeuwenbergers bij ons introkken. Want sámen naar de kerk gaan is belangrijk.

De laatste tekst die hem geraakt heeft, kwam uit het lied *Komatiepoort* van Stef Bos: 'Daars altyd 'n uitsich bij God se venster'. Hij beluisterde hem in –na wat later blijken zou- de laatste dienst die hij bijwoonde in Geertekerk.

Wat er na de dood precies is, weet niemand met zekerheid,. Wim wist het ook niet. Maar hij zei wel: 'Áls er iets is, dan zul je daar je verhaal moet vertellen en er verantwoording over moeten afleggen'. Maar de dan wel in een goed gesprek met dat weergalozе uitzicht dat er altijd is bij God se venster, hoop ik.

Moge het noemen van zijn naam ons tot zegen zijn.

Alleke Wieringa

Wil Zelders

Op 19 november jl. namen we afscheid van Wil Th. Zelders in een herdenkingsbijeenkomst in de Geertekerk. Wil overleed op 11 oktober, plotseling, op 75-jarige leeftijd.

Wil heeft veel verliezen geleden in haar leven. Ik vond haar een sterke vrouw, direct, warm en moedig. Ze is hoofd van een basisschool geweest, echt iets voor haar. Veel kinderen en volwassenen wist ze te steunen. Ze kon voor hen door het vuur gaan.

Met alle verdriet, vragen en twijfels, ook in haar geloof, bespeurde ik een onderstroom van liefde en vertrouwen. Ze zong en danste in de Geertekerk en was jarenlang centraal contactlid in de regio

Vleuten/De Meern. Een grote troost in haar leven waren haar kleinkinderen. Met bijdragen van haar zoon, haar kleinkinderen en goede vriendinnen werd het een afscheid met het nodige verdriet, maar gedragen door veel liefde. Dat Wil in het Licht mag zijn.

Florus Kruyne

Bedankt Geertekerkers



Na het overlijden van mijn lieve Wim, in de kerk ook wel bekend als 'Willem' of zelfs als 'meneer Aantjes', ontving ik meer dan achthonderd kaarten en brieven. De e-mails heb ik daar nog niet bij geteld. Het is een heel werk om alle post te lezen, maar het is ook een warme jas in gure tijden. Zoveel mensen die aan je denken, kaarsen opsteken, herinneringen ophalen en mij mooie dingen wensen voor de komende periode van mijn leven. Veel post kwam uit vrijzinnige kring, met name van de mensen van de Geertekerk. Het heeft mij diep ontroerd. Ik ben jullie zeer dankbaar. Het is ondoenlijk om iedereen persoonlijk terug te schrijven, daarom dit stukje.

Toen ik de maandag voor de begrafenis in de Geertekerk was, begreep ik niet hoe het mogelijk zou kunnen zijn om Wim vanuit de Geertekerk te begraven: zoveel stof en zand en machines en rommel en... Dankzij de inzet van velen zag de kerk er de donderdag daarna uit alsof er geen verbouwing aan de gang was. Bedankt allen die de dankdienst voor het leven van Wim in zijn eigen kerk mogelijk hebben gemaakt!

Ineke Ludikhuizen

Spruite Davids

*Een spruitje heeft de Heer geplant
Te Bethlehem in 't Joodsche land,
Uit Davids stam gesproten
Vol koninklijke loten.*

*Zijn twijgen staan wijd uitgebreid
Met bloemen sierlijk overspreid,
Als met een peerlen krone.
Geen schoonheid is zoo schoone.*

*In 's Heeren luthof zal hij staan
Vol vruchten die de ziel verzaên.
Zijn loof geneest de zieken
Wijd boven alle dranken.*

*Gods waarheid zal zijn wortel zijn,
Gods heete liefd' zijn zonnenschijn,
Den grooten Geest een reine
En levende fonteyne.*

*O Vader goed, geef dat wij ras
Dit over-kostelijk gewas
Met herten vreugd' genieten;
Geen kruis zal ons verdrieten.*

Jacobus Revis (1586 -1658)

Geen dienst op 27 december

De kerkenraad heeft besloten de kerkdienst op 27 december a.s. te laten vervallen. In die dienst zou Tina Geels voorgaan. Ds. Geels heeft echter vanwege haar nieuwe betrekking bij de protestantse gemeente Vrijzinnig Delft moeten afzeggen. Het bleek niet mogelijk een vervanger voor haar te vinden.





Op retraite

Van 13 tot 15 november volgde ik de retraite in Denekamp, georganiseerd door Nelen van Doorn en ds. Florus Kruijne. Deze retraite kreeg als titel mee: 'De ruimte van het hart'.

Nelen nam het stuk meditatieve dans voor haar rekening en Florus de (zit)meditatie.

We hebben afwisselend gedanst en gemeditateerd. Naast de meditatie stelde Florus uitnodigende, maar pittige vragen, die raakten aan thema's in ons leven. Nelen sloot daarbij aan met dansen in de kring en vrije dansbewegingen.

Bij het vrije dansen konden we onze fantasie/verbeelding de vrije loop laten, wat niet voor iedereen vanzelfsprekend was.

Maar na verloop van tijd had een ieder daarin zijn vorm gevonden.

De combinatie van dansen en meditatie viel in goede aarde bij de deelnemers. Het werd een weekend met ontmoeting, ontroering, stilte, beweging.



Uit je gewone doen

Bij een retraite besteed je aandacht aan jezelf. Je bent even uit je gewone doen en laten. Door de meditatie, de vragen die gesteld worden en het lichaamswerk (dansen) kunnen er emoties naar boven komen. Bij mij kwam verdriet boven. Dat mag en kan zich uiten in zo'n veilige omgeving als waarin wij vertoefden. Het voelde ook niet als 'erg'. Naderhand voelde ik meer ruimte en openheid.

Het is fijn om met een groep op deze manier te werken en te ontspannen. In korte tijd ontstaat er een band en wissel je ervaringen uit.

Bij het afscheid is het alsof je elkaar al lang kent.

Mattie van der Slikke

Vrijwilligersmiddag

Aan het begin van het nieuwe jaar, op zaterdag 23 januari, verzorgt de kerkenraad weer een bijzondere middag voor alle vrijwilligers die actief zijn voor en in de Geertekerk. Met dank voor hun inzet! Al die vrijwilligers zijn op deze middag van harte welkom, van vrijwillige koster tot de gidsen Kerken Kijken, van de leden van de werkgroep Eredienst tot de collectanten.

De vrijwilligersmiddag begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de Geertekerk.



Tweede Buurkerkenlunch

Kom deelnemen aan de tweede buurkerkenlunch, op zondag 24 januari 2016 om 13 uur in de Lutherse Kerk.

Na de feestelijke en goed bezochte eerste Buurkerkenlunch, vorig jaar januari in de Geertekerk, zet dit jaar de Lutherse kerk haar deuren open voor de kerkleden en vrienden van alle Buurkerken. In de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen willen we met elkaar eten en vieren.

U bent dan van harte welkom om, na afloop van de dienst in onze eigen kerk, gezamenlijk naar de Lutherse kerk te lopen. Daar komen we samen met de kerkgangers van de andere zeven Buurkerken. Vanaf 12.30 uur kunnen we binnenlopen in de Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9.



Tijdens de maaltijd zal meesterverteller Robin, zelf lid van de Vrij-Katholieke gemeente Sint Maarten in de Herenstraat, ons alles vertellen over de persoon, het leven en de tijd van Sint Maarten. Robin doet dat in het kader van het Sint Maartensjaar, dat het hele jaar 2016 in Utrecht gevierd zal worden.

Wilt u zich, in verband met de voorbereidingen, wel graag van tevoren opgeven? Uiterlijk 21 januari bij Judith Fournier, tel. 034- 491 578 of per email: pauljudith@kpnplanet.nl.



Verteluur in retrospectief

Het eind van het jaar nadert. Bij het Verteluur kunnen we terugzien op een mooi jaar, waarin we met een hecht clubje – kinderen en leiding – heel leuke en leerzame dingen hebben gedaan.

Waar hebben we ons al niet mee beziggehouden? Verhalen verteld, naar verhalen geluisterd, geknutseld en getekend, samen gepraat. Met speciale momenten tijdens bijvoorbeeld doopdiensten (doopvont vullen!) en kerkelijke feestdagen (o.a. Paasmaaltijd). Op kerstavond is er nog zo'n bijzonder moment, namelijk een Jong & Oud-dienst, waar we veel kinderen van het Verteluur in actie zullen zien in het Kerstspel. Dus komt dat zien!

Enthousiasme

Ook in 2016 heeft het Verteluur weer veel moois te bieden. Vol enthousiasme kijken we ernaar uit, omdat het zo leuk is om onze kinderen vertrouwd te maken met onze traditie en met wat we delen in onze gemeente. In het bijzonder nodigen we hierbij (via hun ouders) ook kinderen die nog niet of weinig naar het Verteluur komen van harte uit dat (vaker) te doen. Wees welkom, voel je thuis! De komende data van het Verteluur zijn (t/m de Startzondag): 10 januari, 24 janu-



ari, 7 februari, 6 maart, 20 maart (Palmpasen - Palmpasestokken maken), 27 maart (Pasen - Paasmaaltijd), 10 april, 17 april, 15 mei (Pinksteren - presentjes maken voor nieuwe leden/vrienden RGU), 29 mei, 19 juni, 3 juli en 11 september (Startzondag).

Versterking gevraagd

Komend jaar kunnen we als leiding zeker ook extra handen, stemmen en enthousiasme gebruiken. Kortom: we zijn op zoek naar mensen die ons team willen komen versterken. Mocht je het leuk vinden mee te draaien, af en toe of wat regelmatig, laat ons dit weten! Ook als je eens een keertje wilt komen kijken. Interesse? Neem contact op met Mariken Hanke van Peurseem (e-mail: mhankevp@gmail.com / tel. 06-244 33059).

Leiding Verteluur

Schrijf mee aan Geertekerk.nl

De website **Geertekerk.nl** is vernieuwd. U vindt daar alle informatie over kerkdiensten, het programma, de maandagenda en het antwoord op de vraag hoe oud het uurwerk in de Geertekerk is.

Nieuw is ook de mogelijkheid om te bloggen. Regelmatig verschijnen er verse berichten op Geertekerk.nl met inspiratie en terugblikken op activiteiten die hebben plaatsgevonden. Voor de website zijn we op zoek naar mensen die zulke berichten willen schrij-

ven. Lijkt het u/je leuk af en toe een mooi stukje te schrijven dat geschikt is voor de website? Kom dan op maandag 8 februari om 20:00 uur in de Geertekerk meedoen aan de workshop 'Bloggen voor Geertekerk.nl'!

Meld je aan

Hoe doe je dat, een blog schrijven voor internet? Hoe zorg je dat Google je blog oppikt? Meld je aan, ook als je nog niet zeker weet of bloggen iets voor je is. Als je mee wil doen, laat het Rinus Gerlofsma even weten via webmaster@geertekerk.nl.

Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23,
3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
Banknr. NL27 INGB 0000 2804 46
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

Kerkelijk bureau in de Geertekerk
geopend di. t/m vrij. 09.30 – 12.00 uur
tel. 030-2340198

Predikanten

Ds. F. Kruyne

Arie van de Heuvelstraat 29
3981 CT Bunnik
e-mail: fkruyne@planet.nl
www.floruskruyne.nl
tel. spreekuur (030-2368873) wo. do.
vr. 18.00–19.00 uur

Mw. ds. A.L. Wieringa

Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten
e-mail alwieringa@lijbrandt.nl
tel. spreekuur (030-2882908) di, wo
en do 17.00-18.00 uur

Ds. P. Dronkers

Biltstraat 349, 3572AS Utrecht
e-mail: pieter@basilicum.nl
Tel. 06-484 080 99

Diaconale Commissie

Mw. I. Rombach
e-mail: diaconie@geertekerk.nl
Bankr. NL87 INGB 0000 1198 01
t.n.v. penningmeester Diaconale
Commissie RGU

Voor overige gegevens: zie jaarboek en programmaboek, verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau.

Redactie Geertebrief

Simon Knepper (eindredactie)
Annelies Oldeman, vacature

Redactieadres:

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
Layout: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt op 16 januari 2016. Kopij inleveren op uiterlijk vrijdag 2 januari vóór 10 uur v.m.



Kerkdiensten

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang 10.30 uur

13 dec 3^e Advent, ds. A.L. Wieringa, crèche, mmv het Kamerkoor

20 dec 4^e Advent, ds. F. Kruijne, Verteluur, Klub

24 dec Kerstavond, ds. P. Dronkers

25 dec Kerstmis, ds. A.L. Wieringa, mmv Geertecantorij, crèche

27 dec geen dienst in Geertekerk

03 jan ds. P. Dronkers, Nieuwjaarsontvangst

10 jan ds. A.L. Wieringa, Woord en Tafel, Verteluur, crèche

17 jan ds. C. Anbeek

Remonstrantse werkgroep

West-Betuwe

R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen

Aanvang 09.30 uur

03 jan Nieuwjaarsontvangst in de Geertekerk

Doopsgezinde Gemeente Utrecht

Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270

Aanvang 10.00 uur,

zie www.doopsgezindutrecht.nl

EUG Oekumenische Studenten Gemeente

Janskerk, Janskerkhof 28

Aanv. 11.00 uur, zie www.eug-janskerk.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Amerongen/Leersum

Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen

Tel. 0343-452 266 Aanvang: 10.30 uur

(1^e, 3^e, 5^e zondag + kerkelijke feestdagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Bilthoven

Woudkapel, Beethovenlaan 21

Tel. 030-229 1642 Aanvang 10.30 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Doorn

De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan

Tel. 0343-561 413 Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Driebergen

Parklaan 7 Tel. 0343-521 996

Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnig Nederland, afdeling Stichtse Vecht

Wilhelminaweg 7, Maarssen

Tel. 0346-564 571 Aanvang 10.30 uur

(om de 14 dagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zeist

Kerkweg 19-23 Tel. 030-692 3828

Zondagse ontmoetingen: 10.30 uur

Zie voor Vrijzinnigen Nederland:

www.vrijzinnigen.nl

Concerten in de Geertekerk

Zondag 13 december – 16.00 uur

UMA-Kamerorkest speelt C. Nielsen, Z. Kodály en F. Mendelssohn-Bartholdy
Info: www.uma-kamerorkest.com

Woensdag 16 december – 20.00 uur

Noël à Paris: Ensemble Correspondances speelt kerstmotetten van M.A. Charpentier
Info: www.oudemuziek.nl



Ensemble Correspondances speelt Charpentier

Woensdag 23 december – 20.15 uur

Het Jeugdorkest Nederland speelt E. Lalo, G. Vleggaar en H. Berlioz
Info: www.jeugdorkest.nl

Zondag 10 januari – 19.30 uur

Bachcantatedienst. J.S. Bach, cantate *Lobe den Herrn, meine Seele* (BWV 143)
Info: www.bachcantates-utrecht.nl

Rooster autodienst

Onderstaand het rooster voor de autodienst voor de komende tijd. Als u van de auto naar de Geertekerk gebruik wilt maken, kunt u zelf contact opnemen met de 'dienstdoende chauffeur' (vóór vrijdagmorgen 12.00 uur).

13 dec

dhr. J. Bergstra tel. 030-271 4215

20 dec

mw. M. Smits tel. 06-831 71078

24 dec

mw. T.J.E. Maris tel. 030-254 0335
(06-525 46 956)

25 dec

dhr. P. Pols tel. 030-271 7330

27 dec

geen dienst in Geertekerk

03 jan

P.J.J. Fournier tel. 0343-491 578

10 jan

dhr. J. Bergstra tel. 030-271 4215

17 jan

mw. M. Smits tel. 06-831 71078

Agenda

15 dec: Dansmeditatie, olv mw. Neliën van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

15 dec: Bijbelkring Zeist, olv ds. Pieter Dronkers, 14.00 uur in de Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16, Zeist

05 jan: High Tea, olv ds. H.J. Siebrand, 15.30 uur in de Geertekerk

10 jan: Samen wandelen na afloop van de dienst, onder leiding van Pieter

Bons en Jan-Willem Nieuwenhuijsen

14 jan: Van kraft tot kraft, olv ds. A.L.

Wieringa, 10.00 uur in de Geertekerk

19 jan: Dansmeditatie, olv mw. Neliën van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

19 jan: Bijbelkring Zeist, olv ds. Pieter Dronkers, 14.00 uur in de Oldenborgh, Arnhemseweg 16, Zeist

23 jan: Middag voor de vrijwilligers,

14.30 uur in de Geertekerk

