

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Januari 2016



3

Grond onder de
voeten



5

Als regie
te zwaar wordt



8

Nieuwe stoelen
voor de kerk



De dagen tussen Aswoensdag en de paasochtend gaan over inkeer, stilstaan bij lijden en geweld, en bezinning op je eigen leven. Een donkergetinte periode, maar niet uitzichtloos. Het lege graf van de paasochtend symboliseert dat geweld niet alles kapot weet te maken. Er is hoop. Zoals ook voor het Joodse volk uiteindelijk toch de bevrijding kwam na een lange periode van slavernij.

Tot aan de eerste zondag in de veertigdagentijd 'preken we mee' met de preek van de Week van de landelijke Remonstranten Campagne. In de veertigdagentijd lezen we verhalen over bruto geweld. Ze laten zien hoe verschillend mensen op geweld reageren. Verhalen die aan het denken zetten.

24 januari. *Mijn God schiep eerst de dieren.* Genesis 2:4b-24. Dat is niet waar! Of toch? Hoe zit het dan? Ja, in Genesis 1 schept God inderdaad eerst de dieren. Maar in Genesis 2 staat een tweede scheppingsverhaal en daarin boetseert hij eerst de mens, dan legt hij een tuin aan met bomen en dan komen er pas dieren. In het ene verhaal is de mens het nakomertje in een groot kosmisch geheel, in het andere verhaal een verantwoordelijke hoeder en beschermer, omwille van wie het allemaal gemaakt is. Hoe dan ook: er komen heel veel dieren in de bijbel voor en wij besteden er eigenlijk veel te weinig aandacht aan. Dat kan anders!

31 januari. *Geloof begint bij jou!*

Een mooi gegeven voor een dienst waarin mogelijk gedoopt wordt. Zo niet, dan is het goed om erbij stil te staan hoe geloven bij jou begonnen is. Iedereen heeft er een heel eigen verhaal bij. Vroeger werd het woord 'beking' nog wel eens gebezigd. Het is te beladen geraakt, klinkt te veel naar agressieve zendingsmetho-

den. Niettemin begint geloven - op het moment dat je er zelf en bewust voor kiest - vaak met een ingrijpend biografisch moment. Maar ook dit is geen regel. En dan kun je je afvragen: wat is er precies begonnen? Handelingen 9:1-19 lezen we, over wat Saulus/Paulus is overkomen.

7 februari. *Mijn God kan tegen een grapje.* God moet wel tegen een grapje kunnen, anders waren er allang geen remonstranten meer geweest. Het is toch te gek voor woorden dat zo'n minikerkje een reclamecampagne over Hem organiseert om zelf als kerkgenootschap te overleven? Nou ja, om vrijzinnig gelovend overeind te blijven moet je creatief en vernieuwend zijn. We mogen trots zijn op wat we te bieden hebben en de wereld mag het weten, ook al zijn we misschien maar een schreeuwende muis in een olifantenwereld. Je moest eens zien hoe erg een olifant van een muis kan schrikken. God heeft zeker humor! Laten wij dat er vooral ook in houden. In Genesis is er ook een verhaal over iets totaal lachwekkends; dat een bejaarde vrouw een kind zal krijgen. 'Ga nou gauw', giechelt de oude Sara blozend als ze het hoort. Nou, mooi wel dus. Lees maar: Genesis 18:1-15/21:1-7.

14 februari. Eerste zondag van de veertigdagentijd - *Exodus 1:8-22* Farao is bang. Het Joodse volk dat binnen zijn landsgrenzen woont blijft maar groeien. Wie weet keren ze zich uiteindelijk wel tegen Farao. Angst blijkt de voedingsbodem voor geweld. Farao maakt de Joden tot slaven en geeft opdracht om alle pasgeboren Joodse jongetjes te vermoorden. Iedereen siddert en beeft, maar twee Joodse vroedvrouwen komen in verzet en weigeren te gehoorzamen.

Alleke Wieringa/Pieter Dronkers

Voorbereiden op de doop

Rondom de geboorte van een kindje kun je een diep levensgeheim ervaren dat eigenlijk niet in woorden te vatten is. 'Mensje, waar kom je vandaan en waar ga je naar toe? En wat zul je tegenkomen op je levensweg?'

De liefde van mensen en de ruimte van God heb je nodig om groot te worden. Die verbinding leggen we met het ritueel van de doop. Een klein mens wordt bij de remonstranten als 'kind van God' gedoopt en niet als lid van de kerk. Dat mag het later zelf in alle vrijheid uitzoeken.

Op *zondag 31 januari* aanstaande is er een doopdienst, waarin ik zal voorgaan en waarin de kinderen van het verteluur hun aandeel hebben.

Aanstaande doopouders worden bij deze van harte uitgenodigd om zich op te geven voor een voorbereidingsgesprek. Daarin kunnen vragen aan de orde komen als: wat betekent mijn eigen gedoopt-zijn? Wat willen we ons kind meegeven? Hoe kijken remonstranten tegen de doop aan en hoe geven wij de doopdienst vorm?

Wil je je opgeven? Graag zo spoedig mogelijk via alwieringa@lijbrandt.nl of tel. 030 - 288 2908.

Alleke Wieringa

Overigens

Veel te laat natuurlijk, maar alle lezers toch nog een gelukkig 2016 namens de redactie. Wilt u ons berichten voor de Geertebrief mailen? Dan graag als bijlage en in een Word-bestand. Eventuele foto's ook graag als bijlage, dus los van de tekst. Dank!

Grond onder de voeten

Overstroming - met dat woord werd ik wakker. En met een beeld van dat echtpaar in Engeland, dat voor de vierde keer zijn huis onder water zag lopen. De vrouw die wanhopig huilde en zei 'Ik wil hier niet meer wonen'. Ik dacht nog even verder: maar wie gaat jullie huis kopen? Kun je hier wel weg?'

En er is nog een overstroming van een andere aard gaande. Van mensen uit oorlogsgebieden en uitzichtloze armoede, onze kant op. Het einde van die stroom is nog niet in zicht. Hoe verwerken we die stroom? Wat kunnen we aan? Wat mag er van ons gevraagd worden en wanneer worden we overvraagd? Het ons vertrouwde landschap van een open en welvarende samenleving verandert snel. Naast het fysieke landschap van de grote brede rivieren en het kustgebied.

Waarnaartoe zijn we onderweg?
Naar een stroomversnelling of zelfs een waterval, waar al het water onstuitbaar naartoe getrokken wordt. Zitten we in zo'n stroom? Of kunnen we het tij nog steeds keren? Het tij van de voortgaande uitstoot en vervuiling, het tij van machtsconfrontaties en oorlogen, het tij van wanhopige mensenstromen?

Belangrijk onderscheid

'Iets minder angst graag', zo luidde de samenvatting van een interview in *Trouw* met bisschop De Korte. Er is mijns inziens een belangrijk onderscheid tussen terechte zorg en ontorechte zorgeloosheid. Terechte zorg kan doorschieten naar verlamende angst, angst die Gods water over Gods akker laat stromen. 'Help, we verzuipen en er is niets aan te doen'. Zover mogen we het niet laten komen. Met zo'n angst is niemand gediend, je hebt er niks aan. Terechte zorg is de enige aanjager om iets te doen, slagvaardig en koelbloedig. Effectieve maatregelen om overstromingen te voorkomen. Dat moet!

Anderzijds is er de ontorechte zorgeloosheid zoals die onder andere tot uiting komt in allerlei flutprogramma's op tv, en in kranten die worden volgeschreven met ditjes en datjes. Ze geven afleiding en verleiden tot een roze zorgeloosheid, een sfeer van 'niks aan de hand'.

'Iets minder angst graag', of positief geformuleerd: meer vertrouwen. De Korte omschrijft het als 'vertrouwen dat God het leven draagt'. Je voegen in die stroom van vertrouwen als basis. Daarmee sluit je niet je ogen en laat je je niet in slaap wiegen door alle entertainment. En je laat je ook niet verlammen en naar beneden halen door broeierige angsten. Het is het vertrou-

wen dat gepaard gaat met een open en reële blik op de wereld en die je hart openhoudt.

Alles zelf oplossen

En mag er dan ook een zender komen met Goed Nieuws? Dat is er overal en altijd, ver weg en verrassend dichtbij. Je loopt er dagelijks tegenaan. Klein voorbeeldje: een man vertelt hoe hij, als oudste zoon, al vroeg de plaats van zijn vader moest innemen toen deze overleed. Hij nam daarmee een te grote verantwoordelijkheid op zijn jonge schouders. Bij die verantwoordelijkheid hoorde ook: niet praten, maar alles zelf oplossen. Hij ontwikkelt een hartkwaal en vindt zichzelf terug, zoals hij zegt, in een oceaan.

Hij staat op het punt te verdrinken.

Wanhopig gaat hij 's nachts zijn bed uit om in vredesnaam maar een kop koffie te drinken in de huiskamer van het ziekenhuis waar hij verblijft. Een medemens in de persoon van een verpleegkundige ziet hem en zegt: 'Ik kom er zo aan en breng een kop koffie voor je mee'. Hij begint te vertellen als ze aan tafel zitten en hij vindt een luisterend hart.

Achteraf zegt hij dat zij hem uit de oceaan heeft gered. En dat hij nu weer

grond onder de voeten heeft. Zijn reddende engel was een vrouw die in zijn cultuur tweederangs is en ook nog een andere godsdienst heeft dan hij. Hij beschouwt haar eenvoudige menselijke ingreep als een geschenk van God, of in zijn woorden: 'van Allah'.

Open ogen

In deze menselijkheid heb ik vertrouwen. Zij gaat over alle grenzen heen en creëert op haar beurt vertrouwen. Kijk, zo'n zender wil ik - met dit soort Nieuws, naast al het andere. Ik wens ons allen in dit nieuwe jaar veel vertrouwen, met open ogen en een open hart. Als een krachtige wal tegen alle mogelijke overstromingen.

Florus Kruyne



Klubdienst op 7 februari

Inspiratie, dat is het thema van de Klubdienst van *zondag 7 februari* om 10:30 uur in de Geertekerk. De Klub is er voor RGU-jongeren van 12 tot 17 jaar. Eén keer per jaar bereiden de Klubleden de kerkdienst voor. Op 7 februari laten ze zien en horen wat ze inspireert. Verwacht geen gewone viering: wel veel nieuwe ideeën en vergezichten.

Tweede Buurkerkenlunch

Kom deelnemen aan de tweede buurkerkenlunch, op zondag 24 januari 2016 om 13 uur in de Lutherse Kerk.

Na de feestelijke en goed bezochte eerste Buurkerkenlunch, vorig jaar januari in de Geertekerk, zet dit jaar de Lutherse kerk haar deuren open voor de kerkleden en vrienden van alle Buurkerken. In de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen willen we met elkaar eten en vieren.

U bent dan van harte welkom om, na afloop van de dienst in onze eigen kerk, gezamenlijk naar de Lutherse kerk te lopen. Daar komen we samen met de kerkgangers van de andere zeven Buurkerken. Vanaf 12.30 uur kunnen we binnenlopen in de Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9.

Meesterverteller over Sint Maarten
Tijdens de maaltijd zal meesterverteller Robin, zelf lid van de Vrij-Katholieke

gemeente Sint Maarten in de Herenstraat, ons alles vertellen over de persoon, het leven en de tijd van Sint Maarten. Robin doet dat in het kader van het Sint Maartensjaar, dat het hele jaar 2016 in Utrecht gevierd zal worden. Wilt u zich, in verband met de voorbereidingen, wel graag van tevoren opgeven? Uiterlijk 21 januari bij Judith Fournier, tel. 0343-491 578 of per e-mail: pauljudith@kpnplanet.nl.

Een jaar bij de familie De Bloeme

Bij het opruimen van mijn boekenkast vond ik twee boeken die een deel van mijn jeugd hebben gekleurd. Twee dikke delen van *Een jaar bij de familie De Bloeme*, geschreven door Mien Labberton, bekend schrijfster in vrijzinnig-protestantse kring tussen 1930 en 1960. Ter inleiding schrijft de auteur: '(...) een boek tot religieuze inwijding van kinderen. Niet een boek waarin bijbelsche verhalen worden naver-teld, maar een boek waardoor religieus besef wil worden gewekt.' Labberton wil dat het boek wekelijks wordt voorgelezen door Vader of Moeder (hoofdletters!), 'en zoo nodig, toegelicht'. En zo gebeurde het in ons gezin: elke zaterdag- of zondagavond een hoofdstuk. Wat ik me ervan herinner is alleen maar

het dramatische hoofdstuk waarin het bericht komt dat Vader in Den Haag een motorongeluk heeft gehad, terwijl het gezin met vakantie is in Groesbeek. Telegram, ontzetting, tranen, de moeder die niet weet hoe ze het moet regelen om naar Den Haag te komen. Mijn moeder kon dat niet meer voorlezen en gaf het aan mijn vader, maar ook hem werd de emotie teveel. Dan maar naar mijn oudere zus. Hoe oud zou ze zijn geweest, twaalf, dertien? Zij las het hoofdstuk dapper uit... Achteraf denk ik dat de meeste indruk op mij heeft gemaakt dat mijn vader en moeder, toch nogal nuchtere mensen, een brok in hun keel kregen en niet verder konden lezen. En dat ik het daarom heb onthouden.

Verder was het een vrolijk boek met een brave vrijzinnig-protestantse inslag en een mooie mix van dagelijkse dingen en gesprekjes over bijbelse verhalen. Zoals Mien Labberton het in haar voorwoord zegt: '...een boek, dat het kind de religie wil doen gevoelen en ondervinden als niet naast of buiten het dagelijksche leven staande, maar als een kracht, die het gewone leven van iederen dag voortdurend en zanzelfsprekend draagt en opbouwt'. Er moeten boeken weg, omdat ik ben verhuisd naar een kleinere woning. Wie heeft belangstelling, uit nieuwsgierigheid of nostalgie? Bel of mail: 030-2290793, ton.intveld@planet.nl, en we maken een afspraak hoe het boek naar je toekomt.

Ton In 't Veld

In memoriam

Jenneke Sigterman-Looijenga

Op 10 december jl. overleed Jenny Sigterman-Looijenga in de leeftijd van 90 jaar. Op 17 december namen we afscheid van haar in de aula van Den en Rust te Bilthoven.

Voor Jenny stond haar gezin met vier kinderen, hun partners en nageslacht in het middelpunt van haar leven. Na het overlijden van haar grote liefde Bram Sigterman gold dat des te meer. Zij werd het stralende middelpunt van haar familie.

Onvoorwaardelijke liefde en steun waren de sleutelwoorden voor haar kinderen en kleinkinderen. Dat is wat ze van haar kregen, wat zij op haar beurt ontvangen had in haar jeugd en wat zij in haar laatste jaren van ziekte van hen ontving. Jenny leerde ik kennen als lid van de Bijbelkring Tuindorp. Ze was altijd van de partij en krachtig aanwezig in de groep. Ze legde een groot vertrouwen in God aan de dag. Het Paasevangelie had voor haar een diepe betekenis. Niet zozeer de

lichamelijke opstanding van Jezus, maar de opstanding van zijn geest en ook die van ons na onze fysieke dood.

Jenny had een groot vertrouwen in de opgang van de ziel naar het Licht van God en de vereniging met onze geliefden na dit leven. Wij namen met verdriet en warmte afscheid van Jenny Sigterman en brachten haar samen naar haar laatste rustplaats. Dat haar ziel in het Licht mag zijn.

Florus Kruyne

Als de regie te zwaar wordt

Wat kan de Geertekerk-gemeenschap betekenen voor ouderen die niet meer voor al hun belangen kunnen of willen opkomen? Wim Edelman, Jan Bergstra en Jan-Willem Nieuwenhuijsen bogen zich over mogelijkheden van levenstestament, mentoraat en bewindvoering.

Niet iedereen blijft tot op hoge leeftijd in staat om zelf voor al zijn of haar belangen op te komen. Belangen bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en zorg, financiële belangen... En niet iedereen heeft kinderen, vrienden of burens die dan kunnen of willen inspringen. Al langer wordt er binnen het verband van de Geertekerk hulp en bijstand aan ouderen verleend. Dat gebeurt meestal in het verborgene en dat is prima!

Met z'n drieën hebben we nagedacht over de vraag of er vanuit de Geertekerk een open aanbod zou kunnen komen voor ouderen die de regie over hun bestaan niet meer geheel zélf willen of kunnen voeren. Hierover is gesproken met de kerkenraad, met de diaconie en met de wijkorganisatie. De predikanten zijn natuurlijk op de hoogte.

Leniging

Maar is dit wel een taak voor de Geertekerk? We gingen na wat daarover landelijk en plaatselijk in reglementen is vastgelegd. In de kerkorde van de Remonstrantse Broederschap treffen we de volgende tekst: (die ook in het reglement van onze diaconie is opgenomen): 'Tot de diaconale gezindheid behoort de herkenning van de materiële en geestelijke nood en hun oorzaken en de bereidheid tot deelneming aan activiteiten ter voorkoming en ter leniging van die nood.' Dit klinkt misschien wat zwaar – maar bij het steeds ouder worden kan er een situatie ontstaan waarin het gebrek aan regie over het eigen leven uitloopt op 'materiële en geestelijke nood'. In dit verband moeten we (helaas) ook denken aan het verschijnsel dementie. Binnen de



Geertekerk is al eerder een Werkgroep Dementie in het leven geroepen.

Drie instrumenten

Wat zijn de mogelijkheden? We gaan – met hulp van predikanten, contactleden, diaconie en... uzelf – nog meer onze antennes uitzetten om duidelijk te krijgen waar onder de leden en vrienden van de Geertekerk de hier bedoelde 'nood' zich voordoet of kan gaan voordoen.

Er zijn drie 'instrumenten' die (ook in combinatie) kunnen worden ingezet: het opstellen van een levenstestament, zoeken naar een mentor en zoeken naar een 'bewindvoerder'. Hieronder in het kort waar het dan om gaat.

Het *levenstestament* is een schriftelijke, ondertekende en gedateerde verklaring waarin wordt aangegeven welke taken of belangen er tijdens je leven door één of meer anderen moeten worden overgenomen. Het is in feite een document waarin je één of meer volmachten afgeeft. Zo'n levenstestament kan door de notaris worden opgesteld, maar dat hoeft niet. In het levenstestament kun je bepalen wie er voor je geestelijke of materiële belangen

moet opkomen als je dat zelf niet meer kunt.

Mentoraat is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De rechter stelt een 'mentor' aan die namens jou beslissingen neemt over niet-materiële belangen als je daar zelf niet meer toe in staat bent. Dat is natuurlijk een vertrouwensfunctie. Voor veel mensen springt een familielid dan in. Als alles goed gaat is dat geen probleem. Maar er is niet altijd een vertrouwd familielid. Of er is ook wel eens onenigheid tussen kinderen. Een door de rechter benoemde mentor neemt in zo'n geval de beslissingen. In het levenstestament kan je zelf zo iemand noemen. De rechter zal daar rekening mee houden.

Ook *bewindvoering* is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De bewindvoerder voert het beheer over geld- en andere materiële zaken. Hij/zij moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechtbank. Ook dit is natuurlijk een vertrouwensfunctie – en ook die wordt in de praktijk vaak overgenomen door een naast

Lees verder op pagina 6

Vervolg van pagina 5

familieid. Maar wat hierboven voor het mentoraat geldt, geldt nog meer voor het financiële beheer: de mogelijkheid van wantrouwen of onenigheid binnen de familie. Zeker als het om een wat groter geldelijk vermogen gaat. Van de bewindvoerder mag professionaliteit worden verwacht. De rechtbank houdt daar toezicht op.

Meedenken

Wat gaan we doen? Elk gemeentelid en in het bijzonder het contactlid en/of de predikant kan met u meedenken over het bovenstaande. En helpen om daarmee verder te komen. De ondertekenaars van dit artikel bieden aan om op de achtergrond vragen te beantwoorden of om een keer mee te praten. Samen met familie en/of goede vrienden. Want het blijft

belangrijk dat de naaste omgeving actief betrokken is en meedenkt.

Als er niemand beschikbaar is, kan er misschien een vertrouwd gemeentelid worden gevonden die mentor wil zijn. Voor een bewindvoerder geldt dat wij altijd zullen adviseren om dit over te laten aan een professional die voorkomt op een door de rechtbank 'gescreende' lijst. Er moet geen verwarring komen tussen uw zakelijke belangen én die van (een lid van) de Geertekerk.

Onderstaand driemanschap zal samenwerken met de Werkgroep Dementie van de Geertekerk. Eens per jaar zullen we aan kerkenraad, diaconie en predikanten verslag uitbrengen van onze werkzaamheden.

*Jan Bergstra, Wim Edelman,
Jan-Willem Nieuwenhuijsen*



Uit de kerkenraad...



...van 16 december 2015

@ De Fundatie van Renswoude is teruggekomen op haar voorstel de kerkbank van Renswoude over te nemen. Aan de fundatie is bericht dat de bank in de Geertekerk kan blijven staan, als de fundatie bereid is deze op haar kosten op verantwoorde wijze te laten herstellen en schilderen.

@ De kerkenraad heeft met veel waardering kennis genomen van het jaarverslag van de Werkgroep Eredienst. De rol van de werkgroep om - als drager van de traditie - de diensten te begeleiden en de kerkenraad daarover te adviseren, is waardevol en van blijvende waarde.

@ De afgelopen maanden is intensief gezocht naar een andere oefenruimte voor de cantorij, in geval de kerk daarvoor niet beschikbaar is (en nu de huur van het klaslokaal per 1 januari jl. is opgezegd). De enige ruimte die uiteindelijk werd gevonden is het kantoor van het landelijk bureau aan de Nieuwe Gracht alhier. De kerkenraad besluit hiervan gebruik te maken.

@ Uitvoerig is stilgestaan bij de huidige

financiële situatie van de RGU en de noodzaak tot bezuiniging waar dat redelijkerwijs mogelijk is. Hierover wordt op 14 januari verder gesproken met een afvaardiging van de kerncommissies, werkgroepen en andere betrokkenen.

@ Roland van de Kamp heeft om persoonlijke redenen besloten het lidmaatschap van de kerkenraad met onmiddellijke ingang neer te leggen. De kerkenraad heeft hem bedankt voor zijn inspanningen.

@ Maarten van der Bijl heeft een voorstel gedaan voor de invulling van zijn werkzaamheden, nu hij vanaf 1 januari ook in Nijmegen werkzaam is. De kerkenraad gaat daar in grote lijnen mee akkoord. Het komt erop neer dat Maarten zelf voor een vervangende organist zorgt voor de diensten waarin hij zelf niet kan spelen. De repetities van cantorij en kamerkoor blijft hij onverminderd doen, maar hij zal ook niet steeds in de dienst kunnen dirigeren en zorgt dan voor een vervangende dirigent. De afspraken gelden voorlopig voor het jaar 2016, met een evaluatie na zes maanden en de mogelijkheid voor beide partijen om dan de arbeidsovereen-

komst met een redelijke opzegtermijn te beëindigen.

@ Eva Heezemans, onze jongerenwerker, heeft laten weten haar dienstverband met de RGU per 1 januari 2016 te willen beëindigen. Dit omdat het steeds moeilijker te combineren is met haar andere werkzaamheden en omdat ze te weinig tijd overhoudt voor de Klub. Mede met het oog op de financiële situatie van de RGU heeft ze aangeboden nog drie maanden onbetaald aan de slag te gaan c.q. te blijven als vrijwillig jongerenwerker. De kerkenraad vindt het heel jammer dat Eva weggaat, maar heeft alle begrip voor haar besluit en is blij dat zij nog drie maanden onbetaald 'nadiënt'.



Eva Heezemans: nog drie maanden onbetaald

Hans Kapteijn, secretaris



Diaconale Geluiden

Samen naar school in Aleppo

Op kerstavond is er gecollecteerd voor schoolmaterialen, salariskosten van het onderwijzend personeel en elektriciteit van de basisschool Mustafa Qarman in Aleppo. Hier krijgen honderdvijftig kinderen uit de buurt onderwijs en de mogelijkheid tot traumaverwerking geboden, ongeacht hun afkomst, sekse of religie. Onderwijs en samenwerking als alternatief voor geweld; u bracht er € 545,- voor bijeen.

Voedselbank-Plus

Het collectegeld van eerste kerstdag was bestemd voor de Voedselbank-Plus. Dit doel behoeft geen nadere toelichting en leverde de mooie opbrengst van ruim € 885,- op.

INLIA

Voor INLIA collecteerden we op 3 januari ruim € 486,-. Fijn! Dit is een extra steun voor deze organisatie, die met niet aflatende inzet noodhulp biedt aan asielzoekers en advies aan kerkgemeenschappen, kritische vragen stelt bij juridische uitspraken en aandringt op humaan overheidsbeleid.

Telefoonkaartenactie boven verwachting

Dan was er nog de telefoonkaartenactie, waarvoor met een opbrengst van € 1.112,- ruim geschonken is. Vanuit het vermogen van de diaconie is het bedrag tot € 1.500,- aangevuld. De secretaris van SAVIZ (Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist, schreef na ontvangst: 'Fantastisch!! Zeer bedankt. Er was een mooi kerstfeest, waarbij ieder een telefoonkaart kreeg, een ansicht met een persoonlijke groet en een roos. Met dit geld kunnen we de mensen ook met Pasen een telefoonkaart geven. Het is hard nodig, want de mensen die er nu zitten zijn vaak onverwacht opgepakt uit centra om plaats te maken voor de nieuwkomers en zijn behoorlijk overstuur. Er is veel behoefte aan het bellen met familie, vrienden en de advocaat.'

Stichting Nour blij met gift

Van de penningmeester van stichting Nour ontvingen we een bedankbrief, waaruit hier enkele citaten volgen: 'Door uw bijdrage kunnen wij het werk van oudervereniging Ibtisama steunen. Het aantal kinderen groeit, er wordt gebouwd aan een buurtcentrum (...) De zorg voor de kinderen met een beperking is uitgebreid (...) Het werk van Ibtisama en van onze stichting Nour komt steeds beter op het netvlies van de autoriteiten in Marokko (...) Ook vanuit het UMC Utrecht, afd. kinderpsychiatrie, is deelgenomen aan internationale congressen en initiatieven om de zorg voor kinderen met een beperking in Marokko te verbeteren en ons project vervult daarbij een voortrekkersrol (...) Zo werken wij samen om nog kleinschalig, maar met toenemende betekenis, iets te doen voor een kleine doelgroep waarvoor wij een blijvende verbetering van de leefomstandigheden kunnen bereiken.' Zie ook www.stichtingnour.nl/category/blog.

Prentenboek gepresenteerd en te koop

Eind november werd het resultaat van het project Prentenboek gepresenteerd. Misschien weet u nog dat er op startzondag aandacht aan is besteed. Het ging om twee kunstenaars, die samen met kinderen in het asielzoekerscentrum in Zeist het verhaal (in het Engels, Nederlands en Arabisch) en de illustraties hebben gemaakt voor 'Adila, waar ben je?'. 'Adila...' is een mooi boek geworden, dat na de zondagsdienst nog via de boekentafel te koop is. Er zijn inmiddels al zeventien exemplaren door u gekocht. Alle basisscholen van Zeist hebben het prentenboek ontvangen, zodat de leerkrachten aan hun leerlingen goed duidelijk



kunnen maken wat het leven van asielzoekerskinderen inhoudt.

Project van de maand: Cambodja

Deze rubriek geeft u inzage in de besteding van het collectegeld van de zondagen, waarop 'voor de diaconie' wordt gecollecteerd. Dit keer betreft het een eenmalige gift van € 600,- aan Ans Ohms.

Ans is verloskundige en echoscopist en werkt voor VSO in Cambodja. VSO (Voluntary Service Oversea) werkt met de inzet van mensen met specifieke vakdeskundigheid en vaardigheden, die ze overdragen aan lokale mensen. In de praktijk moeten die, ten gevolge van het grote vervoersprobleem in het land, met een beperkte opleiding vaak de moeilijkste verloskundige situaties het hoofd bieden.

Ans stelde op persoonlijke titel in augustus de vraag of iemand haar kon helpen met de aanschaf van één tot vier oefenpoppen, zogeheten MamaNathalies, ter ondersteuning van het oefenen van verloskundige situaties tijdens praktijkstages. Het Pol Pot-regime heeft in Cambodja alle kennis en lesmateriaal vernietigd.

Vanuit de VSO werd geld beschikbaar gesteld voor één pop, maar Ans wilde dolgraag voor haar vertrek (eind februari) voldoende oefenpoppen aanschaffen voor al haar beschikbare trainingstijd. Zoals zij het zegt: 'Ik wil niet dat de uitrusting ongebruikt achterblijft als ik hier niet meer ben.' Met deze gift van de RGU schaft ze er nu twee extra aan, die inmiddels onderweg zijn.

Haar laatste mail beëindigde ze met deze tekst voor ons: 'Nogmaals bedankt, een gezond 2016 toegewenst vanuit Stung Treng Cambodja. Zeker ook namens alle studenten, verloskundigen, VSO, moeders en kinderen uit één van de armste gebieden van Cambodja.'

Voor meer informatie kunt u het youtube-filmpje bekijken (www.youtu.be/SkJe5pUICIY) of gaan naar www.vso.nl.

Namens de Diaconale Commissie, Marijke Kools

Nieuwe stoelen voor de kerk

Op kerstavond konden bezoekers van de Geertekerk weer genieten van het Kerstspel. Dit jaar met een wel zeer toepasselijk thema: stoelen voor een nieuwe kerk. Wat leverde dat op en hoe hebben de spelers het beleefd? Een terugblik door Stephan Vollenberg van het Verteluur.

Ariane: 'Ik vond het heel leuk en gezellig om mee te doen aan het Kerstspel. Het oefenen was heel leuk, maar we hadden maar weinig tijd. De uitvoering was ook heel leuk en ging heel goed, vond ik zelf. Ik vond mijn rol heel leuk omdat ik helemaal mezelf kon zijn en het was heel grappig om met het winkelwagentje naar binnen te scheuren.'

Arthur: 'Het was een groot genoegen om met de kinderen het kerstspel op te voeren. En de rol van broeder Godevaart beviel me erg. De mooiste twee zinnen in mijn tekst waren: "Wat is nou kerst zonder stal?" En "Dit is de mooiste kerst die ik me kon denken!" Een mooie dienst waarin prachtig gezongen en gemusiceerd werd. Fijn om daarmee de kerstnacht in te gaan.'

Stephan: 'Maarten heeft een stuk geschreven met fraaie twists erin. Niet alleen dat het ging over stoelen voor een nieuwe kerk in een kerk met nieuwe stoelen, waarbij stoelen kennelijk meer in het oog springen dan dat er in beide kerken ook nog verbouwd werd. Maar wat een eer voor de abt dat hij dit jaar het geboorteverhaal van Jezus mocht voorlezen.'

Vooraf vond ik de dubbelzinnigheid dat, terwijl de abt voorlas, buiten de kerk broeder Godevaart met de kinderen het geboorteverhaal naspeelde met door hem geschilderde poppen uit de kerststal. Poppen die juist door die abt met broeder Godevaart uit de kerstdienst gebannen waren. Volgens de abt zou Godevaart namelijk weinig tot niets aan geld voor de nieuwe stoelen hebben opgehaald, maar in werkelijkheid had Godevaart het aan andere goeie doelen gegeven.



De broeders aan de wijn

De muziek was soms als filmmuziek, spannend, verrassend. Vanaf de eerste repetitie tot het applaus hing er een toffe sfeer. Daar deed de hakkkelende generale niets aan af.'

Marjolein: 'Het was weer heerlijk om met de kinderen te werken aan het kerstspel. Bijzonder ook om met volwassenen samen het spel vorm te geven. Het gaf een leuke interactie. De voorbereidingen liepen soepel, zeker met een ingewerkt team waarin ieder zijn verantwoordelijkheid pakt. Maarten schreef het stuk, Jacoline maakte de kleding. Max van Heijst die altijd weer met weinig middelen een prachtig decor realiseert. Nellen die op onnavolgbare wijze die kinderen in hele korte tijd het spel aanleert en ze ook nog leert om zich in te leven in hun rol. 'Mooi om dat proces te zien waarin bij een aantal gedurende de repetities echt het kwartje valt. De kinderen die zenuwachtig toewerken naar kerstavond. Een generale die slecht gaat waardoor je je hart vasthoudt voor de avond die komt en dat dan alles toch weer op zijn plek valt. Ik zal het gaan missen, dit was voor mij het laatste jaar dat ik op de achtergrond meewerkte aan het spel. Met heel veel plezier en met warmte denkend aan de samenwerking met alle deelnemers.'

Jonneke: 'Ik vond het leuk om mee te doen aan het kerstspel. En een kind als rol. En dat ik mezelf mocht zijn. En ik vond het leuk samen met Ariane. Ik vond het best wel moeilijk om in een week mijn tekst uit mijn hoofd te kennen, maar het lukte wel. Ook leuk om met het karretje te scheuren. En dat ik terwijl ik samen met Ariane het karretje duwde *broem broem tuuttuut* moest zeggen, dat vond ik grappig.'

Reisleiders op dinsdag

Op zoek naar een vakantiebestemming voor 2016? Of gewoon nieuwsgierig naar bijzondere, inspirerende plekken en landen? In aansluiting bij het jaarthema 'Gidsen & Goeroes' presenteert de Geertekerk vijf dinsdagavonden over vijf bijzondere plekken.



Kom een avond buurten of volg de hele serie. Aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. Stuur daarvoor een mail naar: pierdrongers@gmail.com. De locatie is de Geertekerk in Utrecht en elke avond begint om 20.00 uur.

9 februari | *Marian van Caspel over de Notre-Dame de Toute Grâce (Frankrijk)*
Eind jaren veertig kreeg pater Couturier beroemde kunstenaars als Matisse, Chagall, Leger, Lipchitz en Rouault zover dat ze een bijdrage leverden aan de decoratie van de Notre-Dame de Toute Grâce op het plateau van Assy (Haute Savoie). Ook de Matisse Kapel in Vence kon uiteindelijk vorm krijgen door de bemoeienis van de dominicaan Coutier. Kunsthistorica Marian van Caspel vertelt je alles over beide kerken.

16 februari | *Ds. Florus Kruyne over spirituele gebouwen*

Wat maakt de Kloosterkerk in Ter Apel een inspirerende plek? Waarom word je stil in de Geertekerk? Wat kan een gebouw met je doen? Florus Kruyne is predikant en gaat voor in de zoektocht naar het mystieke geheim van kerken en andere bijzondere plekken.

23 februari | *Hester Oosterbroek over Colombia*

Colombia: na 60 jaar burgeroorlog lijkt een vredesakkoord dichtbij. Maar komt er echt vrede? Hester Oosterbroek

van Kerk in Actie komt vertellen over Colombia, wat er speelt en hoe kerken en ontwikkelingsorganisaties proberen bij te dragen aan vrede in dit mooie land.

1 maart | *Nico Schulte Nordholdt over Indonesië*

De gordel van smaragd, een koloniale erfenis waar Nederland nog niet klaar mee is, een geliefd vakantieoord met tegelijkertijd veel religieuze en politieke spanningen. Nico Schulte Nordholt woonde en werkte jaren in Indonesië en geldt als de specialist bij uitstek. Hij licht een tip van de sluier op die over dit eilandrijk met vele gezichten hangt.

8 maart 2016 | *Ds. Arie Nico Verheul over Iona: 'a thin place'*

Op het schotse eiland Iona, bakermat van Keltisch christendom, is rond een herbouwd klooster een beweging ontstaan die mensen religieus en muzikaal inspireert en motiveert tot sociale actie. Arie Nico Verheul is emeritus predikant en religieus bruggenbouwer in Utrecht. Hij leidt je rond op dit bijzondere eiland.

Pelgrimeren voor de vrede

Op maandag 25 januari wordt op verschillende plaatsen in de stad Utrecht gesproken, gemediteerd en gebeden voor vrede. Door joden in twee synagogen, door christenen in de Domkerk, door moslims in de Ulu-moskee, door hindoes in de hindoetempel en door boeddhisten in boeddhistische centra.

In de middag trekken de verschillende groepen vanuit die verschillende locaties dwars door de Utrechtse binnenstad richting TivoliVredenburg: een pelgrimstocht van bezinning en dialoog. In TivoliVredenburg vindt een gezamenlijke afsluitende bijeenkomst plaats waarbij iedere religie vanuit zijn traditie iets over vrede presenteert.



De bijeenkomst op 25 januari is geïnspireerd door de Assisi-bijeenkomst bijeengeroepen door paus Johannes Paulus II in 1986, waarbij vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen samenkwamen om te mediteren en te bidden

voor vrede. Nadien kreeg deze bijeenkomst overal ter wereld navolging. Organisator is In Vrijheid Verbonden, een groep mensen die vanuit verschillende religies samenwerken. De eerste editie was in 2005, bij het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Ook op 25 januari aanstaande zal prinses Beatrix als hooggeëerde gast aanwezig zijn. U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen op maandag 25 januari, van 13.45 uur tot 18.00 uur. Het programma omvat meerdere onderdelen en begint voor christenen om 13.45 uur in de Domkerk. Om 15 uur komen we allemaal samen aan in Tivoli/Vredenburg. Plenair programma tot 17.00 uur, gezellig samenzijn tot 18.00 uur.

Praten over Lief & Leed

Graag brengt de werkgroep Maatschappelijke Dialoog onderstaande uitnodiging onder uw aandacht. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze ontmoeting in de moskee Omar al Farouq, voorbereid door de werkgroep, leden van Bina Da'wah en de voorzitter van de moskee.

In het kader van de halfjaarlijkse ontmoeting tussen de Geertekerk en moskee Omar Al-Farouq, nodigen wij u uit op vrijdagavond 5 februari samen in gesprek te gaan over het onderwerp 'Lief & Leed'. Dit doen wij mede namens dhr. Khairoun, voorzitter van moskee en Bina Da'wah (www.binadakwah.nl).
Waarom als thema Lief & leed? Speciaal in momenten van geboorte, feest, ziekte, lij-



den en overlijden ervaren we de kwaliteit van onze vriendschappen, en van de band met onze Schepper (JHWH, God, Allah). Ook zijn deze momenten vaak bepalend voor het verdere verloop van onze relaties in ons leven. Het kwam daardoor ook al ter sprake bij het onderwerp Levenskunst, vorig jaar in de Geertekerk.

Dialogotafels

Het openstaan voor het bieden van hulp of zorg aan eenieder die dat nodig heeft hoort er ook bij: armen, vluchtelingen, nabe-

staanden. Onze Profeten zijn ons hierin voorgegaan. Of misschien heeft u wel eigen voorbeelden. Hoe gaat u hiermee om en hoe kunnen we elkaar hierin vinden? Tijdens deze avond willen we hierover na een korte inleiding met elkaar in gesprek. zodat we inspiratie opdoen uit elkaars visie. Dat doen we met behulp van dialogotafels. Aan iedere tafel zal een gespreksleider aan de hand van een stelling of een vraag sturing aan deze gesprekken geven. Ook de jeugd betrekken we hierbij. Nog even de gegevens voor 5 februari. Inloop vanaf 19:30 uur, we beginnen om 20.00 uur en ronden af om 21.30 uur. Napraten kan tot 22.00 uur. Adres: moskee Omar al Farouq, Winterboeidreef 4, 3561HX Utrecht.

Vrede voor U,

George Muishout en Jeroen de Graaf

Keuzegids

Wat is de volgende stap in mijn carrière?
Wil ik mijn oude vader in huis nemen?
Hoe wil ik verder met mijn relatie?
Ingewikkelde vragen waarop soms maar lastig een antwoord te geven is. De waarden die je belangrijk vindt, wat je aan kan en je zelfbeeld spelen een belangrijke rol in het keuzeproces. Kiezen hangt samen met vragen als: wie ben je, wat wil je zijn? In een drie avonden durende cursus 'Keuzegids' ga je aan de slag met ds. Florus Kruijne en Mazina van de Born, coach/trainer. Samen met de andere deelnemers werk je aan het in kaart brengen van de keuze waar je voor staat, van je eigen waarden en van je mogelijkheden. Na drie avonden heb je de instrumenten



in handen om de knoop door te hakken.
Eerste avond - 10 februari: Wie ben je en voor welke keuze sta je?

Tweede avond - 2 maart: Het kompas en wat je belangrijk vindt in het leven

Derde avond - 23 maart: Wat heb je nodig om te kiezen en plan van aanpak

De avonden duren van 20.00 tot 22.00 uur en worden gehouden in de verbouwde kosterswoning van de Geertekerk. Je kunt je opgeven tot 8 februari via rgu@geertkerk.nl of kruijne@planet.nl.

Agenda

23 jan: Middag voor de vrijwilligers, 14.30 uur in de Geertekerk

26 jan: *Geloof, hoop en liefde*, olv ds. Irene Kool, 20.00 uur Gerrit Rietveldhof 15, Utrecht

31 jan: *Soep eten met de Cantor* Lunchbijeenkomst rond het thema kerkmuziek, 12.15 uur in de Geertekerk



02 feb: *Dansmeditatie*, olv mw. Nellen van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

02 feb: *High Tea*, olv ds. Heine Siebrand, 15.30 uur in de Geertekerk

09 feb: *Dansmeditatie*, olv mw. Nellen van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

11 feb: *Van kraft tot kraft*, olv ds. Alleke Wieringa, 10.00 uur in de Geertekerk

16 feb: *Bijbelkring Zeist*, olv ds. Pieter Dronkers, 14.00 uur in de Oldenborgh, Arnhemse weg 16, Zeist

Dikke bon

Enige weken geleden wilde ik met mijn auto het pleintje voor de kerk oprijden, maar sommige auto's stonden zo geparkeerd dat ik er niet meer door kon. Ik heb toen mijn auto naast de kerk geparkeerd. Toen ik de kerk uitkwam zat er een dikke bon onder mijn ruitenwisher, ondanks mijn gehandicapten-parkeerkaart. Vriendelijk verzoek voortaan iets socialer te parkeren... Bij voorbaat dank.

Marian de Haas

Meeschrijven: het kan nog

Schrijvers en bloggers, let op. Op *maandag 8 februari* om 20.00 uur is er in de Geertekerk een workshop 'Blogschrijven voor Geertekerk.nl'. Wil je af en toe een mooi verhaal schrijven voor de vernieuw-

de RGU-website, of ben je nieuwsgierig of bloggen iets voor je is? Meld je dan voor 1 februari bij Rinus Gerlofsma aan voor de workshop via e-mail webmaster@geertekerk.nl.

Over Constantijn en Karel



Tot en met 7 februari kunt u in De Nieuwe Kerk te Amsterdam naar de waarschijnlijk grootse tentoonstelling over het Rome van Constantijn de Grote. Na het toneelstuk *Zie de Mens* is er door enige Geertekerkers over gepraat daar naartoe te gaan. Alleen al omdat met Constantijn het Christendom zoegezegd begon 'door te breken' als wereldgodsdienst.

Ik ben nog niet op deze expo geweest, maar belangstellenden bied ik graag een inleiding op Constantijn de Grote aan. Die inleiding geef ik op *woensdagavond 20 januari* vanaf 20.15 bij mij thuis, Korte Nieuwstraat 139. Ik ben zo vrij er een

vrijwillige bijdrage voor te vragen. Daarbij zal ik ook een uitstapje maken naar Karel de Grote, de eerste keizer van een groot christelijk rijk in het westen.

Naar aanleiding van Karel de Grote's sterfdag wordt op zondag 31 januari in Aken het Karlsfest gehouden. Bij deze daarom ook mijn vraag: wie wil er mee wil naar Constantijn en/of Karel? Het bezoek aan de Constantijn-expositie stel ik mij voor op zondagmiddag 24 januari, na de dienst.

Vragen en opgave: stephanvollenberg@yahoo.com, 06-450 88772.

Stephan Vollenberg

Steun Muhammad Bekzhanov



Journalist Muhammad Bekzhanov werd in 1999 gearresteerd. Daarna is hij door leden van de Oezbeekse veiligheidsdienst gemarteld. Ze sloegen hem met rubberen knuppels, gaven hem elektrische schokken en lieten hem bijna stikken.

Uiteindelijk tekende Muhammad een 'bekentenis' vanwege 'staatsondermijnende activiteiten'. Hij kreeg vijftien jaar gevangenisstraf. Muhammad werkte voor een verboden oppositiekrant en was een van de honderden mensen die de autoriteiten oppakten na een reeks bomaanslagen in 1999. In 2014 zou hij worden vrijgelaten, maar kort daarvoor kreeg hij een extra straf van vier jaar en acht maanden. Hij zou namelijk ineens de gevangenisregels hebben overtreden. Muhammad is een van de langst vastzittende journalisten ter wereld. Na afloop van de kerkdienst op zondag 14 februari 2016 kunt u een oproep aan president Islam Karimov van Oezbekistan ondertekenen om Muhammad Bekzhanov onmiddellijk vrij te laten. Mogen we weer op u rekenen?

Werkgroep Amnesty International



Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht
Geertekerk, Geertekerkhof 23,
3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
Banknr. NL27 INGB 0000 2804 46
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

Kerkelijk bureau in de Geertekerk
geopend di. t/m vrij. 09.30 – 12.00 uur
tel. 030-2340198

Predikanten

Ds. F. Kruyne

Arie van de Heuvelstraat 29
3981 CT Bunnik
e-mail: fkruyne@planet.nl
www.floruskruyne.nl
tel. spreekuur (030-2368873) wo. do.
vr. 18.00–19.00 uur

Mw. ds. A.L. Wieringa

Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten
e-mail: alwieringa@icloud.com
tel. spreekuur (030-2882908) di, wo
en do 17.00-18.00 uur

Ds. P. Dronkers

Biltstraat 349, 3572 AS Utrecht
e-mail: pieterdronkers@gmail.com
tel. spreekuur (06-48 40 80 99), ma,
di, wo 17.00-18.00 uur

Diaconale Commissie

Mw. I. Rombach
e-mail: diaconie@geertekerk.nl
Bankr. NL87 INGB 0000 1198 01
t.n.v. penningmeester Diaconale
Commissie RGU

Voor overige gegevens: zie jaarboek en programmaboek, verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau.

Redactie Geertebrief

Simon Knepper (eindredactie)
Annelies Oldeman, Barbara Schouten

Redactieadres:

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
Lay-out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt op 19 februari 2016. Kopij inleveren op uiterlijk *donderdag 4 februari vóór 10 uur v.m.*

Kerkdiensten

Remonstrantse Gemeente Utrecht Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang 10.30 uur

24 jan ds. P. Dronkers, Cantatedienst mmv
het Kamerkoor, Verteluur, Klub

31 jan ds. A.L. Wieringa

07 feb ds. P. Dronkers, jongerendienst
Klub, Verteluur, crèche

14 feb ds. F. Kruyne, Woord en Tafel, begin
40-dagertijd, mmv Geertecantorij

21 feb ds. A.L. Wieringa

Remonstrantse werkgroep

West-Betuwe

R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen
Aanvang 09.30 uur

07 feb dr. K.J. Holtzapffel

Doopsgezinde Gemeente Utrecht

Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270

Aanvang 10.00 uur,

zie www.doopsgezindutrecht.nl

EUG Oekumenische Studenten Gemeente

Janskerk, Janskerkhof 28

Aanvang 11.00 uur, zie www.eug-janskerk.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Amerongen/Leersum

Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen

Tel. 0343-452 266 Aanvang 10.30 uur

(1e, 3e, 5e zondag + kerkelijke feestdagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Bilthoven

Woudkapel, Beethovenlaan 21

Tel. 030-229 1642 Aanvang 10.30 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Doorn

De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan

Tel. 0343-561 413 Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Driebergen

Parklaan 7 Tel. 0343-521 996

Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnig Nederland, afdeling Stichtse Vecht

Wilhelminaweg 7, Maarssen

Tel. 0346-564 571 Aanvang 10.30 uur

(om de 14 dagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zeist

Kerkweg 19-23 Tel. 030-692 3828

Zondagse ontmoetingen: 10.30 uur

Zie voor Vrijzinnigen Nederland (v/h
NPB): www.vrijzinnigen.nl

Agenda zie pagina 10

Concerten in de Geertekerk

Zondag 24 januari – 15.30 uur

Utrechts Operakoor, Nieuwjaarsconcert
met operatoppers

Info: www.utrechtsoperakoor.nl

Dinsdag 26 januari – 20.00 uur

Capella Amsterdam met Elegieën van
Maria van diverse componisten: G. Fauré,
T. de Leeuw, K. Nystedt, C. Nielsen,
D. Milhaud, C. Micháns, J. Mäntyjärvi

Info: www.capellaamsterdam.nl



Vrouwenkoor Bianca C. jubileert

Zaterdag 6 februari – 16.30 u. uitvoering

Meezingconcert *Messiah* van G.F. Händel

Info: www.passieprojecten.nl

Zaterdag 6 februari – 20.15 uur

Ciconia Consort: *Aufforderung zum Tanz*
Werken van C. Debussy, R. Zuidam, A.

Piazzolla en B. Britten

Info: ciconiaconsort.nl / Facebookpagina

Zondag 7 februari – 19.30 uur

Bachcantatedienst

J.S. Bach, cantate *Herr Jesu Christ, wahr'
Mensch und Gott* (BWV 127)

Info: www.bachcantates-utrecht.nl

Zaterdag 13 februari – 20.15 uur

Concert Meesters & Gezellen

Programma met koorwerken van diverse
componisten; spiritualiteit en verheven-

heid vormen de essentie.

Info: www.tettix.nl

Zondag 14 februari – 14.30 uur

Jubileumconcert wereldvrouwenkoor

Bianca C. met liederen over verlepte

Jeugd en Sinaasappelheid, Jaloerse nachte-
galen en zo nog het een & ander

Info: www.biancac.nl

Rooster autodienst

Onderstaand het rooster voor de
autodienst voor de komende tijd. Als u
van de autodienst naar de Geertekerk
gebruik wilt maken, kunt u zelf contact
opnemen met de 'dienstdoende chauffeur'
(vóór vrijdagmorgen 12.00 uur).

24 jan

dhr. C.P.M. Görts tel. 030-691 9538

31 jan

mw. T.J.E. Maris tel. 030-254 0335
(06-525 46956)

07 feb

dhr. P. Pols tel. 030-271 7330

14 feb

dhr. C. Hardeman tel. 030-2513612
(06-519 49077)

21 feb

dhr. A. Swertz tel. 030-252 0169

