

GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

oktober 2015



2

Ontdek zelf het
Midden-Oosten



3

Transsylvaniërs in
aantocht



7

Vijf goeroes in de
Geertekerk



4 oktober - Marcus 10:13-16

'Want het Koninkrijk is voor wie zijn zoals zij (de kinderen)'. Een raadselspreuk. Wat is het 'Koninkrijk' en hoe is het om te zijn als een kind? Welk aspect van het kind is hier in het spel? Wat is de trait d'union tussen dat geheimzinnige Koninkrijk en een bepaald aspect van het kind zijn? Er is een link, maar welke?

11 oktober - Marcus 10:17-31

'Kinderen, wat is het toch moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te komen.' Waar gaat 't toch over? Datgene achter

je laten waar je het meest aan vastzit, dat schijnt je toegang te verlenen tot dat Koninkrijk. Vroeger of later is dat onontkoombaar, maar nu al? Midden in het leven? De verteller suggereert dat datgene wat ondoenlijk leek, plotsklaps zo licht kan zijn als een veertje.

18 oktober - Marcus 10:32-45

Ook aan macht kunnen mensen heel erg vastzitten, van de dictator tot de manager dichtbij de werkvloer. En zoveel mogelijk controle hebben over ons leven, dat willen we allemaal. Begin er maar vast aan te wennen dat je die macht en die controle, op de keper beschouwd, niet hebt. Dat je met open handen en open hart kunt leven. Is dat wel te doen? Het is in ieder geval de richting die Jezus keer op keer wijst.

25 oktober - Marcus 10:46-52

Krijgen we dan toch een antwoord op de voorgaande vragen? Hoe we toegang krijgen tot het 'Koninkrijk'? Nog los van

de vraag of we dat zoeken, suggereert de vertelling dat we allemaal in wezen blind zijn. Alleen: bij Bartimeüs wordt het zichtbaar. De eerste stap op weg naar het Koninkrijk is het (h)erkennen dat we blind zijn. De volgende stap is ziende willen worden.

Maar willen we dat? Bartimeüs wel! De sleutel daartoe is: het dagend besef van hoe je eraan toe bent en een diep vertrouwen dat je ziende kunt worden als je dat wilt.

Florus Kruyne

Ontdek zelf het Midden-Oosten

Benieuwd naar Israël en de bezette Palestijnse gebieden? Van 9 tot 18 maart 2016 staat er een reis naar deze gebieden gepland onder leiding van Maaïke Hoffer.

Dit wordt niet zomaar een reis. Doel is te ontdekken hoe mensen en organisaties zich inzetten voor rechtvaardigheid en vrede te midden van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Daarnaast is er tijdens deze reis aandacht voor cultuur, religie en politiek in het dagelijks leven van Palestijnen en Israëli's. Op het programma staan bezoeken aan onder andere Bethlehem, Hebron, Jeruzalem, Tel Aviv, Nazareth, Haifa, Akko en Nes Ammim. Tijdens het verblijf in Bethlehem wordt bij Palestijnse gezinnen overnacht.

Op dinsdag 29 september om 20:00 uur zal Maaïke Hoffer in de Geertekerk vertellen over deze reis, het programma en alle praktische zaken. Maaïke heeft lang in Israël en in de bezette Palestijnse



gebieden gewoond. Ze organiseert ontmoetingsseminars voor Palestijnen en Israëli's en is een ervaren reisleader. De

reis in maart 2016 organiseert Maaïke samen met Toine van Teefflen, die al jaren in Bethlehem woont en werkt voor het Arab Educational Institute.

De voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om op deze bijzondere manier de regio te verkennen, of die gewoon nieuwsgierig is.

Meer weten

Nu al meer weten? Voor het voorlopige programma: zie voorbijdemuren.nl. Afhankelijk van de groepsgrootte kost de reis tussen de 625 tot 825 euro (excl. vliegticket, lunches en verzekeringen). De reis wordt georganiseerd op basis van open inschrijving, maar het zou het mooiste zijn als de deelnemers vooral vanuit de Geertekerk en de Buurkerken komen. Bent u verhinderd op 29 september maar hebt u wel interesse? Neem dan even contact op met het Kerkelijk Bureau.

Pieter Dronkers

Transsylvaniërs in aantocht

Op zaterdag 3 oktober is het zover: het bezoek van een delegatie van onze partnergemeente uit Sepsizentgyörgy, Transsylvanië. Helpt u mee om dit bezoek tot een succes te maken? Dat kan op verschillende manieren.

Het programma voor het bezoek ziet er zó uit:

Zaterdag 3 oktober arriveren negen leden van onze partnergemeente 's morgens vroeg op Schiphol.

Op deze aankomstdag is er geen vastomlijnd programma, zodat zij kunnen uitrusten of juist op pad gaan.

Zondagmorgen vóór de dienst verwelkomen wij hen met een kopje koffie. In de dienst met Florus Kruyne zal de predikant van onze partners, Istvan Kovacs, voor het eerst in de RGU preken! Na de gezamenlijke lunch in de school gaan we met zoveel mogelijk gemeenteleden aan de slag met het thema 'Being liberal in a non-liberal world'. Na een diner in de Nicolaïcommuniteit keren we terug naar de Geertekerk voor de Bachcantatedienst.

Maandag vertrekken we vanuit Wijk bij Duurstede voor een rondreis per auto, veerboot en te voet door Amerongen, Grebbeberg, Blauwe Kamer en Opheusden.

Dinsdag gaan we per trein naar Den Haag voor een cultureel, kunst en politiek bezoek met afsluiting op de Scheveningse Boulevard.

Woensdagmorgen: Shoppen in Utrecht en 's middags naar de



moskee. Aan het einde van de middag sluiten we het thema af met gesprek en een gezamenlijke maaltijd voor ieder die wil.

Donderdagmiddag 8 oktober vertrekken onze vrienden vanaf Schiphol terug naar huis.

Meehelpen

Wilt u meehelpen? Dit kan op verschillende manieren: gastgezin, taxidienst, zaterdag-op-stap, broodjes smeren, de school versieren, dagje mee op excursie, quiche of koekjes bakken, discussiëren, koffie schenken of een financiële bijdrage aan museumbezoek, koffie met iets erbij

of haring-op-het-strand. Donaties kunnen naar de penningmeester van de RGU o.v.v. partnerbezoek oktober 2015. Hierdoor is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie en het complete programma kunt u terecht bij een van de werkgroepleden, of op de tafel achterin de kerk. Daar ligt ook een opgaveformulier om u aan te melden voor een specifiek onderdeel van het programma. De werkgroep Roemenië bestaat uit Wim Edelman, Mariken Hanke van Peursem, Tina Geels, Piet Pols, Ans van Noord en Iris Wevers. We zijn bereikbaar via Mariken Hanke van Peursem, tel. 030-244 6556 / 06-244 33059, e-mail werkgroeproemenie@gmail.com. Met veel gemeenteleden maken wij een inspirerend bezoek!

Werkgroep Roemenië

Vluchteling

Voor het eerst zie ik hem, wanneer hij zijn bed probeert op te maken. Armen vol tatoeages, een slecht gebit en een getekend gezicht. Dan weet je het wel. Hij wil liever even apart zitten, een beetje privacy. Wat zou hij van me willen? Geld?

Hij begint te vertellen over het harde leven achter zich. Al jong de straat op geschopt, onhandelbaar als hij was door een onbegrepen ADHD en dan ook nog

in een zwak sociaal gezin. Een recept voor een flinke hoeveelheid ellende in het leven. Gevlucht in de drank en later de drugs. Van de straat naar justitie, naar de psychiatrie en weer naar de straat en via een ontwenningkliniek op evangelische basis naar een eigen woning. Hij is 'clean', van zijn verslaving afgekomen.

Hij is een held in mijn ogen. Hij is gaan geloven en ook weer teruggevallen.

Maar nu is hij 'clean' en lichamelijk een wrak. Zijn enige wens is om met zijn 'broertje' in één woning te komen om de laatste tijd van hun leven samen door te brengen. Ze kunnen het goed met elkaar vinden. Als ik vraag of ik iets voor hem kan doen, wil hij samen bidden. Na het gebed bedankt hij me dat ik er was. De vluchtelingen komen niet altijd van ver.

Florus Kruijne

Joods monument onthuld

Op donderdag 29 oktober wordt in de Utrechtse Johan van Oldenbarneveltlaan (vlakbij het Spoorwegmuseum) het Joods monument onthuld. Dat gebeurt 's avonds om zes uur en iedereen is daarbij van harte welkom.

Het gaat om een gedenkmuur van zeven meter breed en drie meter hoog, waarop de namen staan van alle 1.239 tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joodse Utrechtse. Voor de muur komt een platform van Jeruzalemsteen, met op de hoek van het platform een grote Sjofar

(ramshoorn) in brons. Maker is de Georgisch-Joodse beeldhouwer Amiran Djanashvili, die meer dan een jaar aan het monument werkte in het atelier van zijn legendarische kunstbroeder Pieter de Hondt.

De onthullingsplechtigheid op 29 oktober, in aanwezigheid van burgemeester J. van Zanen en opperrabbin Binyomin Jacobs, duurt van 18.00 tot 19.00 uur.

Beladen plek

Het gedenkteken staat op een beladen plek. De Joodse Utrechtse zijn weggevoerd via het kleine Maliebaanstation,

tegenwoordig onderdeel van het Spoorwegmuseum. De bekostiging van dit monument is te danken aan meer dan duzend donateurs, die elk voor 50 euro een ingegraveerde naam adopteerden.

Donateurs gevraagd

Voor enkele tientallen namen ontbreken nog donateurs. Wie 50 euro overmaakt op NL26RABO0113842570 ten name van Stichting Monument Utrecht (met vermelding van zijn/haar adres), krijgt een certificaat thuisgestuurd.

Voor meer informatie over deze stichting: zie www.joodsmonumentutrecht.nl.

In memoriam

Arie Gerrit van Beek

Op 21 augustus jl. overleed Aart van Beek (Arie Gerrit). In de jaren tachtig werden hij en zijn vrouw Jopie vrienden van de RGU. Niet lang daarna - eind jaren tachtig, begin jaren negentig - werd Aart kerkmeeester en die functie heeft hij uitstekend vervuld. Ook bracht hij de automatisering van het Kerkelijk Bureau op gang. In latere jaren werd een bepaalde ambivalentie van Aart ten opzicht van de Geertekerk manifest. Enerzijds voelde hij zich er thuis en verbonden met vele leden en vrienden van de RGU. Anderzijds hoorde hij er toch niet het evangelie dat hij graag wilde horen. Hij bedankte als vriend en hield tegelijk ook contact. Voor het laatst ontmoette ik hem als patiënt in het Diakonessenhuis. Het contact was hartelijk. De Geertekerk was hem nog steeds dierbaar. En andersom was Aart mij ook dierbaar. Aart heb ik gekend als een daadkrachtig mens met een grote toewijding aan de geloofsgemeenschap van de RGU, een grote toewijding aan zijn vrouw Jopie die hem overleefd heeft, en een grote toewijding aan zijn 'hemelse Vader'. Dat Aart zijn mag in het Licht van God.

Florus Krijne

Agnes van Dorp-Dekker

Op 21 augustus hebben we helaas al afscheid moeten nemen van Agnes van Dorp-Dekker, echtgenote van Teun van Dorp (voorzitter werkgroep West Betuwe), moeder van Marc en Anneke en de lieve witte oma van een mooi stel blije kleinkinderen.

We hebben haar lichaam teruggegeven aan de kringloop van het leven. Zij rust nu onder een jonge berkenboom op een stil plekje van natuurbegraafplaats Heidepol bij Arnhem. Na de begrafenis vierden wij haar gedachtenis in een dienst in de Geertekerk, in samenwerking met de predikante van de PKN-gemeente in Geldermalsen, ds. Van Halsema.

Agnes is bijna 71 jaar geworden – en ze had best ouder willen worden. Een moeilijke periode in het gezin was bijna tot een goed einde gekomen: een grote opluchting voor iedereen. En toen werd ze ziek – ongeneeslijk ziek.

Dat vond ze niet eerlijk. Niemand vond het eerlijk, maar wat doe je eraan? Zo goed mogelijk samen met je geliefden genieten van wat nog wel mogelijk is! Tussen de ziekenhuisopnames door waren Teun en Agnes als het even kon buiten te vinden. Fietsend en genietend. Wandelen, eigenlijk hun liefste gezamenlijke

bezigheid, was iets te veel gevraagd.

In de dienst hing een quilt van haar hand waarin alle elementen van de natuur vertegenwoordigd zijn: aarde, water, lucht en vuur, met daaromheen het groen van de bomen en het gras en het geel van het zonlicht.

Door de omstandigheden vroeger thuis in Amsterdam had ze geleerd haar mening voor zich te houden, al kon ze soms puntig uit de hoek komen. In haar laatste weken heeft ze dat van zich afgezet - en gewoon gezegd hoe ze over de dingen dacht. Qua geloven zei ze: 'Ik had net zo goed humanist kunnen zijn, maar dat vind ik dan net weer een beetje te schraal'. Voor haar was geloven iets wat je heel praktisch doet: met je handen en je hart er zijn voor de mensen die je gegeven zijn. En laat dan alle ingewikkelde theologie maar zitten.

Er ligt een stuk boomschors uit Amsterdam op haar graf, waarop de kleinkinderen schreven: 'Dag lieve witte Oma, wat jammer dat je dood bent'.

Graag hadden we haar nog langer mee willen maken. 'Moge haar gedachtenis ons tot zegen zijn' – mag het noemen van haar naam ons inspireren op onze weg.

Alleke Wieringa

Vijf goeroes in de Geertekerk

Een goeroe is een leraar. Iemand die een wereld van mogelijkheden voor je opent waar je vervolgens zelf in rond kan dwalen. In de herfstserie 'Goeroes in de Geertekerk' vertellen op vijf avonden vijf leerlingen over hun leraar.

Kennismaken met leven en werk van vijf inspirerende goeroes? Nieuwe ideeën opdoen of de verhalen kritisch onder de loep nemen? In 'Goeroes in de Geertekerk' is daar alle gelegenheid voor. De bijeenkomsten vinden plaats in de Geertekerk; we beginnen om 20.00 uur en zijn rond 21.30 uur klaar. Het is het leukst als je de hele serie kunt volgen, maar het bijwonen van een of meerdere bijeenkomsten is ook een optie. Geef zo mogelijk voor 1 oktober aan Pieter Dronkers (pieter@basilicum.nl) door welke avonden je erbij bent. Wat staat er op het programma?

6 oktober: Fethullah Gülen in de ogen van Ahmad Kupeli

Fethullah Gülen. Een islamitische prediker die voor veel mensen een bron van inspiratie is, vooral in zijn moederland Turkije. Tegelijkertijd een omstreden man, die via een wereldwijd netwerk van opleidingsinstituten grote invloed heeft. In Turkije heeft de regering het aan de stok met zijn volgelingen. In Nederland zijn de Gülen-

internaten omstreden. Waarom maakt deze man zo'n indruk op zijn leerlingen? Ahmad Kupeli is directeur van Stichting Firmitas die thuiszorg en begeleiding biedt in Rotterdam.

13 oktober: Anselm Grün in de ogen van Jos van Genugten

Bestsellerauteur, inspirator, geestelijk verzorger, cursusleider, financieel expert, bedrijfsleider. De Duitse Benedictijnerpater Anselm Grün is het allemaal. Een man die veel mensen op heel verschillende vlakken heeft weten te inspireren. Wat valt er van Grün te leren als het om leiderschap gaat? Jos van Genugten (drs. theologie) is trainer, coach en geestelijk begeleider. Hij is mede-eigenaar van De Levensboom, praktijk voor zingeving, spiritualiteit en leiderschap. Zie delevensboom.net en anselmgrun.net.

20 oktober: Rabbi Nachman uit Breslav & Rabbi Shlomo Carlebach in de ogen van rabbijn Navah-Tehila

Muziek kan vaak diepere lagen aanspreken en omwoelen dan welke woorden ook. Zittend aan de piano introduceert rabbijn Navah-Tehila twee van haar spirituele en muzikale geestverwanten: twee rabbijnen die van grote invloed zijn op haar eigen muzikale werk. Kom luisteren. Rabbijn Navah-Tehila is zangeres, docen-

te en rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht. Zie orbalev.nl.

27 oktober: Carl Gustav Jung in de ogen van Marijke Kools

Een rijk en diep denker die het gebied van het bewuste en het onbewuste verkende. De Zwitserse psychiater Carl Jung is grondlegger van de analytische psychologie: al schrijvend formuleerde hij veeleer nieuwe inzichten dan methodieken te ontwikkelen. Ga mee met hem op verkenningstocht.

Marijke Kools is opgeleid als Jungiaans filosofisch therapeut en bioloog. Ze werkt als verpleegkundige in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht.

3 november: Oepke Noordmans in de ogen van Akke van der Kooi

De theoloog Oepke Noordmans was een van de eersten die het werk van de Duitse theoloog Karl Barth in Nederland introduceerden. Het denken van Barth heeft veel invloed gehad op de protestantse theologie van de afgelopen eeuw. Noordmans leerde veel van Barth, maar ging ook zijn eigen weg. Hij was nieuwsgierig hoe mensen in hun dagelijkse leven geïnspireerd raken door de Heilige Geest. Dr. Akke van der Kooi is universitair docent systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Pieter Dronkers

Kwaliteit van leven in de laatste fase

Het Arminius Instituut houdt op vrijdag 6 november een middagsymposium over ouderen die op intensieve zorg zijn aangewezen en hun naasten. In de Geertekerk komen van 13.00 tot 16.30 uur diverse deskundigen aan het woord.

De laatste levensfase van ouderen gaat vaak gepaard met afname van de levenskwaliteit. Zeker bij opname in een verpleeginstelling of als een oudere steeds

meer op intensieve zorg aangewezen raakt. Voor familie en andere naasten kan dat een indringende confrontatie betekenen, ook met de eigen levensvragen en levensperspectieven.

Levenskunst gevraagd

Zowel van de ouderen als van hun naasten wordt daarmee volop 'levenskunst' gevraagd. Misschien zou deze veeleisende periode zelfs gezien kunnen worden als een gezamenlijke onderneming, die niet

minder in het teken staat van 'kwaliteit van leven' dan de periodes ervoor. In de Geertekerk denken we daarover na met Gerbert van Loenen (journalist), Johan Goud (remonstrants theoloog), Mariëtte Hamaker (arts) en Annemarijke van der Woude (geestelijk verzorger en onderzoeker).

De kosten voor deze middag bedragen € 15,- en opgeven kan bij Vera Kok, e-mail v.l.m.kok@vu.nl.

Verbouwing in volle gang

Het is al weer enige tijd geleden dat u via de Geertebrief bent geïnformeerd over de stand van zaken rond de verbouwing van de Geertekerk. Op de ledenvergadering van 27 mei heb ik namens de commissie Exploitatie Geertekerk de laatste update gegeven. Graag doe ik dat nu weer.

De resultaten van de verbouwing worden inmiddels zichtbaar:
De bovenverdieping van de kosterswoning is bouwkundig klaar. Hier is een ruime vergaderruimte voor de RGU gerealiseerd, met een prachtige lichtinval dankzij de (bestaande) dakkapellen en de (nieuwe) grote lichtstraat aan de binnenzijde. Het plafond is eruit gehaald, zodat door de bestaande balken de nok wordt gezien. Dat geeft een mooie ruimtewerking. Momenteel wordt de inrichting gezien. Uiteraard is internetverbinding geregeld. De nieuwe toiletten en garderobruimte zijn klaar en in gebruik. Natuurlijk moet de afwerking nog geperfectioneerd worden, maar het is een wereld van verschil met de oude situatie. Garderobemogelijkheden komen er in de centrale hal, aan de wand waar nu de rekken op wieljes staan, met ruimte voor zo'n 180 jassen. Daarnaast komt in het souterrain nog aanvullende garderobruimte. Daardoor hoeft niemand meer alleen om een jas op te hangen de trap af (en op). Overigens is de trap naar de toiletten flink wat breder geworden dan in de oorspronkelijke plannen. Dat wilden we ook graag en Monumentenzorg heeft er uiteindelijk mee ingestemd.

Een van de 'Cannemanwanden' is inmiddels afgebroken en opgeslagen. De andere volgt binnenkort. In de tweede helft van oktober worden de glazen puien geplaatst, waardoor twee flinke foyers zullen ontstaan.

Aan de buitenzijde van de kerk is al de helft van alle ramen voorzien van voorbe-glazing. De lichtinval in de kerk is aanmerkelijk verbeterd doordat het rasterwerk

is verwijderd en de ramen zijn schoon-gemaakt. Na vijftig jaar merk je dan dat dat echt iets uitmaakt... De andere helft van de ramen wordt naar verwachting in oktober afgerond.

Nieuwe stoelen gekozen

In samenspraak met een commissie vanuit de RGU heeft de commissie Exploitatie Geertekerk een keuze gemaakt voor een stoel (stapelbaar, koppelbaar en voldoende comfortabel). Een complex en spannend proces, maar we denken dat de uitkomst passend is bij het karakter en gebruik van de Geertekerk.

Ook het overleg over de keuze van nieuwe gordijnen in de kerkzaal is bijna afgerond.

Heel belangrijk is de verlichting in onze sfeervolle kerk. Na een lang proces met diverse keuzemogelijkheden heeft de commissie inmiddels besloten tot de aanleg van een basisverlichting, kap- en detailverlichting en podiumverlichting. Alles uiteraard uitgevoerd in Led, en separaat regelbaar voor alle denkbare opstellingen in de kerkzaal.

De aanleg van de keuken, het tochtportaal in de hal, het herinrichten van bestaande ruimtes etc. krijgen de komende maand alle aandacht. Overleg met de brandweer is nog gaande. Bij de aanleg van de zogenoemde vetput voor de keuken bleek dat er wellicht archeologische vondsten kunnen worden gedaan aan de zijkant van de kosterswoning. Dat betekent openthoud, omdat uitgraving voor een paar meter

riool naar de punt nu onder begeleiding van de archeologische dienst moet plaats vinden. En zo zijn er steeds onverwachte zaken in zo'n bouwproces.

Een plezierige constatering was dat het stelsel onder onze marmeren vloer in uitstekende staat verkeert, zoals inspectie van de vloerverwarming uitwees. En dat na vijftig jaar! Dit betekent dus dat we geen grote uitgave hoeven te doen voor vervanging.

Wat de financiële kant betreft: de commissie blijft binnen het budget dat in de ledenvergadering van 24 maart 2014 is goedgekeurd. Dankzij fondsenwerving en ledenacties zijn we ruim boven het geraamde bedrag uitgekomen. Blijft u vooral veel wijn en kaarsen kopen en doe mee met de actie Adopteer een stoel.

Waardering

Tot zover een korte samenvatting van de werkzaamheden. Uiteraard levert de verbouwing ongemak en overlast op voor gebruikers en bezoekers. Graag waardering voor onze beheerders en hun team om een en ander in goede banen te leiden.

De commissie Exploitatie Geertekerk ziet met u reikhalzend uit naar de oplevering in november.

Namens deze,

Arthur Modderkolk, commissievoorzitter

Agenda (vervolg pag. 10)

15 okt: *Van Kaft tot Kaft*, olv ds. Alleke Wieringa, 10.00 uur in de Geertekerk

20 okt: *Bijbelkring Zeist*, olv ds. Pieter Dronkers, 14.00 uur in de Oldenborgh, Arnhemse Bovenweg 16 Zeist

20 okt: *Goeroes*, olv ds. Pieter Dronkers, 20.00 uur in de Geertekerk

25 okt: *Gezamenlijk wandelen na afloop van de kerkdienst*, olv Pieter Bons en Jan-Willem Nieuwenhuijsen

26 okt: *Mindfulnessstraining*, olv ds. Florus Kruijne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51

27 okt: *Dansmeditatie*, olv mw. Neliën van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

27 okt: *Goeroes*, olv ds. Pieter Dronkers, 20.00 uur in de Geertekerk

28 okt: *Najaarsbijeenkomst* voor contactleden, 13.30 uur in de Geertekerk



Diaconale Geluiden

Functioneert de zomer ook voor u als een pas-op-de-plaats-moment, net zoals de jaarwisseling een moment voor nieuwe besluiten kan zijn? Dan sluiten we daar met deze 'Diaconale geluiden' graag op aan. Collecteopbrengsten en projectbeschrijvingen komen in de volgende maand weer aan bod. Deze maand kort wat aandacht voor de vraag naar vrijwilligers voor enkele projecten, die wij als RGU financieel steunen.

Taal Doet Meer

Taal Doet Meer biedt een zeer gevarieerd aanbod aan vrijwilligersfuncties.

De doelgroep bestaat uit mensen met een taalachterstand. U kunt dan denken aan scholieren vanaf de laatste klassen van het basisonderwijs, over wie leerkrachten zich zorgen maken vanwege de gebrekkige taalvaardigheid. Maar de focus kan ook liggen bij gezinnen, bij groepen vrouwen of werkzoekenden.

De taken lopen uiteen van het helpen verbeteren van de taalbeheersing, het geven van huiswerkbegeleiding, het doen van intakes tot de coördinatie van groepjes vrijwilligers, het bieden van ondersteuning in het zoeken naar werk etc. Er wordt goed gekeken wat bij u past en u krijgt de benodigde deskundigheidsbevordering en ondersteuning vanuit de organisatie om uw rol te kunnen vervullen.

Contactgegevens:

Koningin Wilhelminalaan 8, Utrecht
Tel. 030-294 7594, info@taaldoetmeer.nl
Internetsite: www.taaldoetmeer.nl

Villa Vrede

Villa Vrede is van woensdag tot en met zaterdag geopend van 10-17 uur voor mensen zonder papieren. De opzet is dat vluchtelingen in Villa Vrede wat tot rust kunnen komen, tegemoet kunnen komen aan hun behoefte aan contact, aan ontwikkeling en aan het leveren van een bijdrage in het reilen en zeilen van de Villa. Van u wordt affiniteit met de doelgroep gevraagd, evenals vaardigheid in het Engels en/of Frans. De vacatures betreffen de

volgende functies: Gastvrouw of -heer met plezier in sfeer maken en mensen op hun gemak te stellen, en Klussers met technische aanleg en het vermogen zelfstandig te werken. Voor deze functies wordt gevraagd dat u een dagdeel per week of twee weken, of minder geregeld, als invaller beschikbaar bent. Daarnaast wordt een taaldocent voor op de vrijdagochtend gezocht. Voor deze functie krijgt u een basisopleiding via Taal Doet Meer. Contactgegevens:
Wijnsteinlaan 4, Utrecht
Tel. 06-2316 6284, villavrede@gmail.com
Internetsite: www.villavrede.nl

SchuldHulpMaatje

Het Stiltecentrum in Utrecht biedt organisatorisch onderdak aan SchuldHulpMaatje-Utrecht. Vanuit de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje wordt een hulpvrager via lokale vestigingen geholpen orde op zaken te stellen in zijn of haar financiële huishouding, nu en in de toekomst. Van u wordt gevraagd dat u affiniteit heeft met financiële administratie, een luisterend oor kunt bieden en geen last hebt van vooroordelen. U wordt goed toegerust en ondersteund om deze taak te vervullen. Van het aantal uren per week dat u beschikbaar hebt moet u zelf een inschatting maken.

Contactgegevens:

Tel. (van het Stiltecentrum) 030-233 3346
Mailadres: info@schuldhulpmaatje.nl
Internetsite: www.schuldhulpmaatje.nl

Dilemma

Drie projecten kregen hiermee extra aandacht en dit werpt direct een dilemma op, want zijn Wijkinloophuis Kerckebosch, de Voedselbank en Stichting Thuis Sterven, om maar een paar voorbeelden te noemen, dan niet het noemen waard? Natuurlijk wel!

Enfin. Misschien raakt u geïnspireerd bij het maken van eventuele keuzes. Succes!

*Namens de Diaconale Commissie,
Marijke Kools*

Adressen en colofon

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23,
3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
website: www.geertekerk.nl
Banknr. NL27 INGB 0000 2804 46
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

Kerkelijk bureau in de Geertekerk

geopend di. t/m vrij. 09.30 – 12.00 uur
tel. 030-2340198

Predikanten

Ds. F. Kruijne

Arie van de Heuvelstraat 29
3981 CT Bunnik
e-mail: fkruyne@planet.nl
www.floruskruyne.nl
tel. spreekuur (030-2368873) wo. do.
vr. 18.00–19.00 uur

Mw. ds. A.L. Wieringa

Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten
e-mail alwieringa@lijbrandt.nl
tel. spreekuur (030-2882908) di, wo
en do 17.00-18.00 uur

Ds. P. Dronkers

Biltstraat 349, 3572AS Utrecht
e-mail: pieter@basilicum.nl
Tel. 06-484 080 99

Diaconale Commissie

Mw. I. Rombach
e-mail: diaconie@geertekerk.nl
Bankr. NL87 INGB 0000 1198 01
t.n.v. penningmeester Diaconale
Commissie RGU

Voor overige gegevens: zie jaarboek en programmaboek, verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau.

Redactie Geertebrief

Simon Knepper (eindredactie)
Wim Edelman, Annelies Oldeman

Redactieadres:

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
e-mail: rgu@geertekerk.nl
Lay-out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt op 30 oktober. Kopij inleveren op uiterlijk donderdag 15 oktober vóór 10 uur v.m.

Kerkdiensten

Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang 10.30 uur

27 sep ds. P. Dronkers, Vredeszondag, Doopdienst, Verteluur

04 okt ds. F. Kruijne / ds. Kovacs, verwelkoming Roemeense gasten

11 okt ds. A.L. Wieringa, Coming Out Sunday, Verteluur, crèche

18 okt ds. A. Lenselink, Woord en Tafel

25 okt ds. F. Kruijne

Remonstrantse werkgroep West-Betuwe

R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen

Aanvang 09.30 uur

04 okt ds. G. van Hiele

Doopsgezinde Gemeente Utrecht

Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270

Aanvang 10.00 uur;

zie www.doopsgezindutrecht.nl

EUG Oekumenische Studenten Gemeente

Janskerk, Janskerkhof 28

Aanv. 11.00 uur, zie www.eug.studver.uu.nl

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Amerongen/Leersum

Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen

Tel. 0343-452 266 Aanvang 10.30 uur
(1^e, 3^e, 5^e zondag + kerkelijke feestdagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Bithoven

Woudkapel, Beethovenlaan 21

Tel. 030-229 1642 Aanvang 10.30 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Doorn

De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan

Tel. 0343-561 413 Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Driebergen

Parklaan 7 Tel. 0343-521 996

Aanvang 10.15 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Maarssen/Breukelen

Wilhelminaweg 7, Maarssen

Tel. 0346-564 571 Aanvang 10.30 uur

(om de 14 dagen)

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zeist

Kerkweg 19-23 Tel. 030-692 3828

Zondagse ontmoetingen: 10.30 uur

Zie voor Vrijzinnigen Nederland (v/h NPB): www.vrijzinnigen.nl

Concerten in de Geertekerk

Vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober

– 20.00 uur. An Alabaster Box door Kamerkoor Decibelle met klanken uit het hoge noorden: werk van A. Pärt, C. Kreek, K. Nystedt, J. Tavener e.a.
Info: www.decibelle.net

Zondag 4 oktober – 19.30 uur

Bachcantatedienst. J.S. Bach, cantate *Es erhub sich ein Streit* (BWV 19)

Info: www.bachcantates-utrecht.nl

Zaterdag 17 oktober – 16.30 uur (uitvoering).

Meezingconcert *Hohe Messe* van J.S. Bach. Info: www.passieprojecten.nl

Vrijdag 23 oktober – 20.15 uur

Het Nieuwe Mannheim Koor & Orkest speelt *Vioolconcert in D*, Op. 77 van J. Brahms (soliste Rosanne Philippens) en *Symfonie nr. 9* van A. Dvorak
Info: www.nmko.nl

Zaterdag 31 oktober – 17.00 uur (uitvoering). Meezingconcert *Ein deutsches Requiem* van J. Brahms

Info: www.meezingconcerten.nl

Zondag 1 november – 19.30 uur

Bachcantatedienst. J.S. Bach, cantates *Nun danket alle Gott* (BWV 192) en *Was soll ich aus dir machen, Ephraim?* (BWV 89). Info: www.bachcantates-utrecht.nl

Rooster autodienst

Onderstaand het rooster voor de autodienst voor de komende tijd. Als u van de auto naar de Geertekerk gebruik wilt maken, kunt u zelf contact opnemen met de 'dienstdoende chauffeur' (vóór vrijdagmorgen 12.00 uur).

27 sep

dhr. P. Pols tel. 030-271 7330

04 okt

dhr. J. Bergstra tel. 030-271 4215

11 okt

dhr./mw. Fournier tel. 0343-491 578

18 okt

mw. M. Smits tel. 06-831 71078

25 okt

dhr. C. Görts tel. 030-691 9538

Agenda

27 sep: Geertecafé Vredeszondag, na afloop van de kerkdienst

28 sep: *Mindfulness* training, olv ds. Florus Kruijne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51

05 okt: *Mindfulness* training, olv ds. Florus Kruijne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51

06 okt: *Dansmeditatie*, olv mw. Nellen

Van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

06 okt: *High Tea*, olv ds. Heine Siebrand, 15.30 uur in de Geertekerk

06 okt: *Goeroes*, olv ds. Pieter Dronkers, 20.00 uur in de Geertekerk

07 okt: *Middagkring Houten*, olv ds. Alleke Wieringa, 14.00 uur Boekdrukkersgilde 59 Houten

09 okt: *Hoe verzilver je de vergrijzing?*

olv dhr. Jan-Willem Nieuwenhuijsen, 14.00 uur in de Geertekerk

11 okt: *Over Bach's Hohe Messe*: olv dhr. Jan Van Ramshorst, 19.30 uur in de Geertekerk. Toegang € 10,-

12 okt: *Mindfulness* training, olv ds. Florus Kruijne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51

13 okt: *Goeroes*, olv ds. Pieter Dronkers, 20.00 uur in de Geertekerk

Lees verder op pagina 6