

# GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

juni 2015



3

Met liefde gedaan



8

Adopteer een stoel



9

Tochtgenoten in  
vrijzinnigheid



**28 juni.** *Marcus 5:22-43*

Ook vóór Pinksteren is de Geest werkzaam natuurlijk. Jezus, een mens vol van Geest. Een meisje en een vrouw vinden het leven terug.

**5 juli.** *Marcus 6:1-6*

Waar haalt hij het vandaan? Als je de sceptische ondertoon weghaalt van de mensen met wie Jezus is opgegroeid, die te zeer vastzitten aan een beeld van hem, is het een belangrijke vraag. Ook aan ons. De bronnen waaruit we putten zijn soms heel duidelijk: onze relaties, de natuur, cultuur, werk, spiritualiteit. Maar vaak ook verborgen - we weten niet waar we het vandaan halen, maar zeker niet uit ons beperkte ik.

**12 juli.** *Marcus 6:6b-13*

Twee aan twee op pad gestuurd worden met zo min mogelijk bij je. Met open handen en een minimum aan zekerheid. Weg uit de comfortzone, doen wat in je vermogen ligt om het lijden dat je tegenkomt te verlichten, in groot vertrouwen. Met een open hart, een open geest, maar ook weer niet naïef. Dit is in alle eenvoud de oorsprong van het christendom. We kunnen zo weer opnieuw beginnen. Denk ook aan al die mensen, waaronder jongeren, christelijk of niet, die een gesponsorde tocht maken voor een goed doel.

**19 juli.** *Marcus 6:30-44*

Ze komen terug van hun reis. Tijd om bij te praten en uit te rusten is er niet. Terug bij hun verzamelpunt, Jezus, worden ze gespot en vervolgens overspoeld door nog meer lijdende medemensen. Ze moeten nog dieper tasten in hun reserves. Jezus gaat hun hierin voor. Er is ook nu een verborgen Bron.

**26 juli.** *Marcus 6:45-52*

Ze schrikken zich dood als de kracht van

de Bron zich laat zien en voelen. Ze raken zelfs in de war. Wij zouden net zo schrikken, als er meer mogelijk blijkt te zijn dan we voor mogelijk hielden. Ondertussen: wees niet bang en wen er maar vast aan dat het anders zit dan je had verwacht.

**2 aug.** *Marcus 7:1-23*

Richtlijnen en regels zijn noodzakelijk voor groepsdieren als wij, om ons samenleven in goede banen te leiden. Maar wanneer regels boven mensen gaan en onbarmhartig worden, schieten ze hun doel voorbij. Barmhartigheid gaat altijd boven de regels, dat was ook de intentie van alle geboden en richtlijnen van oudsher. Jezus geeft opnieuw de juiste volgorde aan in woord en daad. De Dalai Lama zou hem zo bijvalen: 'Men moet de regels kennen om ze te overtreden' – altijd ten gunste van menselijkheid.

**9 aug.** *Marcus 7:24-30*

Gouden verhaaltje. Jezus weet alle slimheden van zijn mannelijke opponenten te pareren, maar hier wordt hij werkelijk overtroefd door een vrouw die vecht voor het leven van haar kind.

**16 aug.** *Marcus 7:31-37*

Wat aan de dove en blinde zo 'zichtbaar' wordt, speelt bij ieder mens: dicht zijn, afgesloten zijn, niet vanzelfsprekend open zijn. Van opengaan van het horen en het zien hangt altijd alles af. Van het bespeuren van de aanwezigheid van de Heilige Geest in en buiten ons, tot een helder zicht op wat er gaande is in onze wereld en samenleving. Dit opengaan gaat bij momenten, in een flits en in een geleidelijk, levenslang proces.

*Florus Kruyne*

## Vakantiesluiting

Van 3 tot en met 31 augustus is het kerkelijk bureau gesloten.

Ingesproken berichten (tel. 030-234 0198) worden wel beluisterd; ook worden uw e-mails ([rgu@geertekerk.nl](mailto:rgu@geertekerk.nl)) gelezen en indien nodig beantwoord. Bovendien geeft het antwoordapparaat inlichtingen over wie te bellen in ernstige situaties, zoals bij een sterfgeval.

## Correcties Geertegids 2015

Zoals in het voorwoord van de Geertegids al werd opgemerkt, is een vergissing snel gemaakt. Daarnaast zijn sommige zaken net na het verschijnen van de gids al gewijzigd. Onderstaand een aantal correcties die belangrijk genoeg lijken om te vermelden.

*Stuurgroep PR en communicatie*  
pagina 33:

Per abuis is de oude samenstelling van de stuurgroep weergegeven. De huidige samenstelling is als volgt : Pieter Dronkers, Barbara Schouten, Liesbeth Orthel, Rinus Gerlofsma en Gert-Jan Schmal. Als adviseurs zijn Jurjen Helmus en Pieter Bons aan deze stuurgroep verbonden.

*Wijkorganisatie*  
pagina 32:

De tekst bij 'West Betuwe' moet zijn: (ds. Alleke Wieringa)  
CC-lid: Betty Koster-Janssen

*Stichting Fonds Geertekerk*  
pagina 11:

De leden van het bestuur Stichting Fonds Geertekerk zijn Paul Fournier (voorzitter), Nico Knotnerus (penningmeester), Agnes Blokker, Evi Weiland en Michiel Visser.

Verder moet de één na laatste zin: 'De SFG heeft een ANBI-status (...) aangevraagd' vervangen worden door: 'De SFG heeft de Culturele ANBI-status zodat giften aan het fonds voor 125% fiscaal aftrekbaar zijn'.

*IPSU*

pagina 16:

Bij de tekst over het IPSU wordt verwezen naar pagina 24; dit moet zijn pagina 25.

*Gert-Jan Schmal*

---

# Met liefde gedaan

**Als je I Korinthe 13:1-13 leest, Paulus' beroemde woorden over de liefde, dan is de eerste gedachte: Oh, mooi! En je slikt de tekst als het ware zo snel in, dat je vergeet om te kijken waar het nu werkelijk over gaat.**

Eigenlijk jammer, want wat Paulus doet is interessant. In zes stappen legt hij uit wat hij bedoelt: over wat voor een soort liefde hij het heeft. Lees u dat prachtige hoofdstuk nog eens rustig door - ik gebruikte de Naardense vertaling. En laten we Paulus dan iets nauwkeurig volgen.

*Stap 1: De liefde moet het dragende principe zijn*

Paulus begint met een stevig statement: alles wat een mens kan hebben en zijn. De talen van mensen én engelen kunnen spreken, kunnen profeteren én alle verborgenheden weten en dan ook al wat er te kennen is kennen.

Hemelhoog, afgrondsdiep en wereldwijd schetst Paulus wat een mens vermag – maar als er geen liefde bijzit stelt het dus allemaal niks voor, stelt hij. Dan is het slechts holle opschepperij, ter meerdere eer en glorie van mijzelf. Ook een liefdeloos geloof wordt hier aan de kaak gesteld. Het is niet 'wij-goed-in-de kerk' tegen 'zij-slechte-heidenen-erbuiten': in de kerk en in de synagoge kan het net zo goed gebeuren.

De liefde moet het dragende principe zijn.

Hij zegt het bovendien zó dat je meteen ook je eigen aangelegenheden in kunt invullen: al ben ik nog zo'n goede theoloog en verklaar ik de schriften zo virtuoos als Augustinus..., al ben ik nog zo'n scherpe CEO die het bedrijf tot grote hoogten weet op te stuwten..., al ben ik nog zo'n altijd aanwezige vrijwilliger zonder wie niemand..., zonder liefde is mijn bezigzijn één grote holle frase.

Een gedegen buitenkant, die niet door een liefdevolle binnenkant gedragen wordt, is niks.

*Stap 2: Geen opgeblazen egootjes*

Natuurlijk dient zich hier de vraag aan: wat bedoel je dan met 'liefde' Paulus?

Waar hebben we het over? Liefde is een prachtig woord, maar ook een vlag die vele ladingen dekt. Van pure erotiek tot hoog verheven mystiek en alles wat ertussenin zit.

Het is altijd veel makkelijker om te zeggen wat iets niet is, dan wat iets wel is.

Oké, begint Paulus: de liefde heeft een lange adem en is goe-

dertieren. Ze is niet afgunstig, praat niet, blaast zich niet op, gedraagt zich niet grof, zoekt zichzelf niet, raakt niet beledigd, ze is geen boekhoudster van het kwaad. Vind ik een hele mooie vinding, je weet wel: van die mensen die nooit meer vergeten welk onrecht ze aangedaan is door wie en wanneer.

Paulus brengt het heel tactisch hier: hij zegt dat 'de liefde' dit allemaal niet doet. Maar het is natuurlijk zonneklaar dat het hier gaat om mensen en hun minder fraaie eigenschappen, die zij laten zien in het intermenselijke verkeer. Laten we maar zeggen: daar waar egootjes zichzelf opblazen en waar zij snel gekwetst zijn. Dat dus allemaal niét.

*Stap 3: Ze kan tegen een stootje*

Maar wat is de liefde dan wel? Laten we voor de helderheid de 'nieten' eens veranderen in positieve karaktertrekken. Dan is liefde royaal, bescheiden, fijngevoelig, op anderen gericht, kan wat over haar kant laten gaan en ziet dingen door de vingers.

En verder: zij verheugt zich over waarachtigheid, zij bedekt alles en kan dus tegen een stootje. Tegen alles in gelooft ze, geeft niet snel de hoop op en weet van doorzetten.

Het gaat over geduld, over ruimte geven, over flexibiliteit, over waarheid zoeken en over het openhouden van een perspectief. Het kan anders, mooier of het wordt beter dan het nu is.

En dat vasthouden. Dát is de kunst

en niet bij de eerste tegenslag het bijltje er bij neergooien. Zo bekeken is liefde prachtig én een uitdaging. Zeker waar de trots van je kunnen stuit op de beperkingen, belemmeringen en de stroperigheid van alledag.

*Stap 4: Ze gaat boven het tijdelijke uit*

Liefde heeft eeuwigheidswaarde. Talenkennis, toekomstvoorspellingen, andere kennis, geloofsinhouden en geloofsgewoonten: die zijn tijdelijk en vergankelijk en ze bevatten altijd maar een stukje. Nooit het geheel.

Straks weet een ander het beter, zijn er nieuwe ontwikkelingen, word je ingehaald door vernieuwingen of door een jongere generatie die de zaken weer anders aanpakt.

Je hoort haast Prediker hierdoorheen fluisteren: ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. De gedachte blijft een beetje onaf zweven... zoals dat wel vaker het geval is bij Paulus. Hij is een impressionistische schrijver, we kunnen hem nooit helemaal



*Lees verder op pagina 4*

---

Vervolg van pagina 3

volgen. Maar goed ook – dat geeft ons ruimte voor onze eigen overwegingen. Hij duidt een richting aan, de lezer mag zelf verder zoeken.

*Stap 5: Volwassenen maken het ingewikkeld*

En dan voert hij opeens het kind ten tonele.

Waarom ineens hier het kind? Omdat voor kinderen de wereld nog eenvoudig is: ze hebben een heel helder gevoel voor wat goed is en wat niet. Hun wereld is nog 'heel' (meestal). Maar hoe ouder je wordt, des te gecompliceerder wordt het leven – en des te ingewikkelder maken mensen het.

Ze maken het zich zelfs zo moeilijk dat je het alleen nog maar met een rare beeldspraak kunt zeggen: dat je met een spiegel in een raadsel zit te kijken. Het is zoiets als achterstevoren een doolhof inwandelen: een perfecte, nodeloos gecompliceerde onderneming. Dan raak je de liefde vanzelf wel kwijt en jezelf ook; en dan kom je tot al die liefdeloze constructen.

Mooie boel. En dan maakt hij de zesde stap.

*Stap 6: Gekend worden*

Paulus wil de hoop niet opgeven dat er eens een einde aan de verwarring zal komen. 'Van aangezicht tot aangezicht': wat bedoelt hij? De mens en god die elkaar in liefde treffen? Of mens en medemens die in elkaar ontdekken dat ze met dezelfde liefde zijn geschapen?

Ik vermoed met bijna zekerheid dat hij beide bedoelt. Omdat God zich in mensen laat zien en mensen naar zijn beeld geschapen zijn – en mensen steeds de verantwoordelijkheid hebben om dat in elkaar te eren en te respecteren.

'Dan zal ik ten volle kennen, zoals ik ten volle word gekend'. Een prachtig intiem gezegde. Een zin die het verlangen naar verstaan en doorgrond willen worden verwoordt, waarin ten diepste verlangd wordt naar de opheffing van de existentiële eenzaamheid. Gaat dit nog over liefde?

Ja. Over het tastende weten dat de wereld met liefde geschapen is en dat jij daar met liefde in gewenst bent, net als ieder ander. Opdat je elkaar dient in liefde.

Opdat je meer mens wordt in Gods ogen en die van anderen.

*Alleke Wieringa*

---

## Geen RGU-dienst, wel openluchtviering

De kerkdienst die gepland stond voor 5 juli vervalt vanwege de Tour de France en de (on)bereikbaarheid van de Geertekerk op die dag.

De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken houdt op zaterdagavond 4 juli om 19.30 uur op het Nicolaaskerkhof (bij het Centraal Museum) een openluchtviering. Alle bezoekers uit binnen- en buitenland worden daar uitgenodigd om samen het geloof in Christus te delen. Met veel muziek geven de Utrechtse kerken op het thema 'De laatsten zullen de eersten zijn' dan een eigen kijk op winnen en verliezen.



## Uit de kerkenraad...



...van 13 mei 2015

@ De kerkenraad heeft zich verder bera- den op een goede manier waarop nieuwe kerkgangers zich welkom kunnen weten, en waarop ze desgewenst nader geïnfor- meerd kunnen worden.

@ De buitengewone kerkenraadsverga- dering op 22 mei is voorbereid waarin de nieuwe leden en vrienden worden ontvan- gen (zie Nieuwe leden en vrienden).

@ De Algemene Ledenvergadering van 27 mei is voorbereid, waarin de bespreking van de financiële stukken, die ter goed- keuring aan de leden en vrienden worden voorgelegd.

@ Besproken is ook de voortgang van de

verbouwing, waarmee inmiddels een start is gemaakt. In overleg met de beoogde exploitant wordt een programma van eisen opgesteld voor de inrichting van alle (nieuwe) ruimten, inclusief de keuze van de stoelen.

@ De Geertekerk doet dit jaar niet mee met de Kerkennacht, omdat de kerk die avond in gebruik is voor het afstudeercon- cert master koordirectie van onze cantor/ organist Maarten van der Bijl.

@Tijdens Open Monumentendag op 12 september is de kerk 's morgens tot 12.00 uur niet beschikbaar voor bezoekers wegens een huwelijksdienst. Om 14.00 uur organiseert Maarten van der Bijl een concert en vanaf 15.00 uur leidt hij het

gelegenheidskoor, dat een bijdrage zal leveren aan de startzondag op 13 septem- ber. De kerk is tijdens deze activiteiten wel open voor bezoekers.

@ Besloten wordt geen kerkdienst te houden op zondag 5 juli, omdat de bin- nenstad dan onbereikbaar is wegens de start van de Tour de France. Gewezen zal worden op de oecumenische dienst op zaterdag 4 juli om 19.30 uur op het Nicolaaskerkhof. Ook deze dienst zal helaas voor mensen van buiten de stad moeilijk bereikbaar zijn.

*Marian van Leeuwen-Scheltema,  
vice-voorzitter*

## Ruimte verkennen met lichaam en ziel

Godsdienst en dans staan in een wat gespannen verhouding tot elkaar.

De dans is van oudsher ook een religieuze uiting. Een uitdrukking van verbinding van lichaam, ziel en oriëntatie op het goddelij- ke. Maar... het moet ook niet te gek wor- den. Niet te lichamelijk. Niet te extatisch. En zeker het protestantisme moet niet veel hebben van lichamelijke uitbundigheid of van extase: verlies van het contact met het dagelijks leven in de dans.

Ik vond een leuk citaat van de theoloog Paul Tillich: 'De dans wekte in mij de onbeantwoorde vraag hoe de verloren eenheid tussen cultus en dans op de steenachtige en harde bodem van het Protestantisme herwonnen zou kunnen worden (...)'.

Dit jaar heb ik de stoute dansschoenen aangetrokken: ik heb me aangemeld bij de cursus Dansmeditatie onder leiding van Neliën van Doorn. In de ruimte van de Geertekerk had ik wel eens gedanst – gewoon op een feest. Maar de verbinding tussen de godsdienstige mens (die ik soms ben) en de dans was tot nu toe voor mij ver weg.

### Verrijkende ervaring

De dansmeditatie was een nieuwe, ver- rijkende, ervaring. De ruimte van de

Geertekerk – vaak al gevuld van licht – wordt opgeluisterd met meditatieve muziek. Van heel oud (het Aramese Onze Vader) tot relatief nieuw (Ramses Shaffy's 'Zing, bid, huil, werk ...'). Van ver weg (de Griekse zonnedans) tot ontroerend dichtbij (het gebed om vrede voor Israël en voor Ismaël).

Je danst – samen – alleen. Eenvoudige pas- sen zijn het, eenvoudig is ook het ritme. Een van ons danst met een stok, een ander heeft last van duizelingen. Hindert allemaal niets. Concentratie is voldoende. Om die concentratie is het wat mij betreft ook begonnen: beweging van het lichaam – het maakt het hoofd vrij. En de concentratie is dus niet in het hoofd maar rond een gemeenschappelijk middelpunt: een kaars of zoiets.

### Niet bevreesd

En: wees niet bevreesd voor grote heilig- heid! Onder de vitale leiding van Neliën Van Doorn blijft het aards genoeg om na anderhalf uur weer 'gewoon' de Geertekerk uit te wandelen. O ja – en het lijkt een beetje een dameskransje. Kom op mannen!

*Jan-Willem Nieuwenhuijsen*

## Dansgroep danst door

De dansgroep komt ook dit najaar weer eens per twee weken op dins- dagochtend van 10.00 tot 11.30 uur bijeen voor een dansbijeenkomst in de Geertekerk. Na afloop is er koffie en thee.

De data voor dit najaar zijn 8 en 22 september, 6 en 27 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 december. Kosten: € 75,- voor vrienden en leden van de Geertekerk, € 85,- voor andere belangstellenden.

Info en opgave: Neliën van Doorn, nelienvandoorn@hotmail.com, 06 2683 2289, [www.dansenmetnelien.nl](http://www.dansenmetnelien.nl).





# Diaconale Geluiden

## *Wijkloophuis Kerckebosch*

Op 3 mei werd voor het Wijkloophuis Kerckebosch gecollecteerd. Het Wijkloophuis is een plek van ontmoeting, advies, rust, cursussen, pastorale zorg en nog veel meer in Zeist: een belangrijk houvast voor een aantal bewoners van de wijk. De opbrengst bedroeg € 278,25.

## *Tamsarya*

Vervolgens was op 10 mei vanwege de recente aardbeving in Nepal een extra collecte met een specifiek doel ingevoegd: de stichting Tamsarya. In het Pinksternummer van de Geertebrief hebt u hierover kunnen lezen.

Normaal gesproken realiseert deze stichting in afgelegen gebieden van Nepal projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, watervoorziening, landbouw en infrastructuur voor mensen voor wie deze basisbehoeften niet of nauwelijks toegankelijk zijn. De organisatie werkt samen met de lokale overheid en andere Nepalese organisaties en kan naar verwachting in deze tijd van nood slagvaardig optreden.

De opgehaalde € 561 is verdubbeld, zodat er €1.125 kon worden overgemaakt. Een mooi bedrag! Intussen kregen we al een hartelijke bedankbrief. Het laatste nieuws is echter dat bij de tweede beving ook de projecten van Tamsarya zijn getroffen, anders dan bij de eerdere beving. Er is veel schade en de kinderen van het weeshuis en het personeel slapen momenteel buiten. De bergdorpen ten noorden van Tamsarya zijn zwaar getroffen. Voor

meer nieuws zie <http://www.tamsarya.nl/nieuws/>.

## *Schuldhulpmaatjesproject Utrecht*

Met Pinksteren, op 24 mei, werd een bijdrage gevraagd voor het schuldhulpmaatjesproject. Als resultaat kon een bedrag van € 441 worden overgemaakt.

De vereniging Schuldhulpmaatje Nederland leidt 'maatjes' op om mensen met schulden te begeleiden of te verwijzen naar overheidsinstellingen. Zij biedt landelijk trainingen aan en helpt gemeenten bij het opzetten van plaatselijke initiatieven.

Steeds meer mensen kampen in deze tijd met schulden. Op dit moment zijn al in meer dan 80 Nederlandse gemeenten schuldhulpmaatjes actief. In Utrecht zet het Stiltecentrum zich hiervoor in; het directe doel van onze collecte. Informatie kunt u vinden op de website [www.schuldhulpmaatje.nl](http://www.schuldhulpmaatje.nl). Ook enkele gemeenteleden van de RGU zijn al werkzaam als schuldhulpmaatje.

Mocht u willen weten hoe het is om schuldhulpmaatje te zijn, dan kunnen wij u met een van hen in contact brengen.

## *Kinderspektakel Lobbis*

Bij de collecte van 7 juni is een bedrag van € 226 bijeengebracht voor de dertig kinderen die momenteel in het asielzoekerscentrum in Zeist verblijven. Het gaat om kinderen van 5 tot en met 12 jaar met verschillende nationaliteiten, die uit dreigende situaties zijn gevlucht. Ze hebben nog geen status. Sommigen zullen mogen blijven, anderen zullen weer terug

moeten.

De collecteopbrengst draagt eraan bij dat deze kinderen in de eerste drie weken



van augustus deel kunnen nemen aan Lobbis in Zeist. Lobbis is een kinderspektakel, dat een goed georganiseerd en vrolijk programma aanbiedt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Een bijdrage is gewenst voor vervoer en voor toegangsprijzen. Om een idee te geven: Een dagdeel kost € 2,75, een hele dag €5,50 en een week € 21,50.

Voor al uw bijdragen: hartelijk bedankt!

## *Bedankje*

INLIA ontving op 7 april jl. €1000 van de RGU en stuurde hiervoor een bedankje. INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers) biedt noodhulp aan asielzoekers. Ook ondersteunt en adviseert het aangesloten kerken in hun betrokkenheid bij asielzoekers in nood.

*Project van de maand: De Nieuwe Jutter*  
Iedere maand wordt er op de eerste zondag gecollecteerd voor een specifiek doel, dat op die zondag wordt toegelicht. Op de andere zondagen wordt ook 'voor de diaconie' gecollecteerd, maar wat wordt er met dat geld gedaan? Een van de belangrijkste bestedingen is de jaarlijkse vaste gift aan een van de projecten waaraan wij ons voor een aantal jaren verbonden hebben. Afgelopen maand ging het om de Nieuwe Jutter.

Dit kleinschalige en duurzame project, gelokaliseerd in Utrecht, is aangedragen door een gemeentelid. De Nieuwe Jutter is een wijkcentrum in de Rivierenwijk in Utrecht. Het wordt hoofdzakelijk beheerd door buurtbewoners en is alle

## **Misschien iets voor u?**

In deze rubriek treft u de concrete en actuele vraag alsmede enkele gegevens van een Utrechts initiatief waarvoor al eerder uw aandacht is gevraagd.

Gevraagd	Naam	Nadere informatie
Taalcoaches Huiswerkbegeleiders Projectcoördinatoren	Taal doet meer	030 2947594 <a href="http://www.taaldoetmeer.nl">www.taaldoetmeer.nl</a>

---

dagen van de week open van 9 tot 23 uur. De Nieuwe Jutter wil een huiskamer bieden aan de buurt en ruimte voor activiteiten, uiteenlopend van gezellige activiteiten en taal- en computerlessen tot opvang van mensen met psychiatrische problemen. Mensen uit verschillende culturen ontmoeten elkaar hier. Er wordt ontmoetingsruimte geboden aan een 'energiegroep', die zich bezig houdt met het energiezuiniger maken van woningen, aan een catering- en partyservice, waarmee vrouwen hun waardigheid en zeggenschap terugwinnen en - eens per week - aan dagopvang voor kwetsbare ouderen. In dit wijkcentrum kunnen mensen ook danslessen volgen, yogalessen, het is een ontmoetingsplek voor ZZP'ers, kortom; er gebeurt veel! De diaconie heeft € 500 aan de Nieuwe Jutter overgemaakt.

#### *Komende collectes*

Elders in deze Geertebrief vindt u informatie over de collectiedoelen voor de eerste zondagen in juli en augustus; stichting Nour (collecte van 12 juli) en het straatpastoraat in Utrecht (collecte van 2 augustus).

Namens de Diaconale Commissie goede zomermaanden gewenst!

*Marijke Kools*

---

# Bibliotheek reorganiseert

**Vanwege de verbouwing en de vrij geringe belangstelling voor de bibliotheek wordt een gedeelte van het boekenbezit afgestoten. Vanaf 21 juni zijn de boeken in kwestie te koop.**

Al jaren is er weinig belangstelling voor onze bibliotheek. Het aantal uitleningen per jaar schommelt rondom de vijfendertig. Dit heeft tot heden geen aanleiding gegeven tot vermindering van het animo van de Bibliotheekcommissie. Uiteindelijk bepalen niet aantallen de motivatie om de bibliotheek in stand te houden.

Nu is echter een nieuwe situatie ontstaan. Een van de gevolgen van de verbouwing van onze kerk is dat in de zuider- of noorderbeukkamer geen plaats meer beschikbaar is voor de bibliotheek. De enige kerkruimte die daarvoor beschikbaar blijft, is de predikantenkamer of eventueel een ruimte in de voormalige kosterwoning. Het betekent in ieder geval dat onze boekenverzameling sterk moet inkrimpen.

#### **Remonstrantica**

Na lang wikken en wegen, waarbij ook de geringe belangstelling voor onze bibliotheek is meegewogen, heeft de Bibliotheekcommissie in overleg met het DB van de kerkenraad besloten ons boekenbezit voor een groot deel af te stoten. De kern van ons toekomstig boekenbezit zal worden gevormd door de zgn. Remonstrantica. Dat wil zeggen: toon- en richtinggevende geschriften die vorm

hebben gegeven en/of nog steeds geven aan ons geestelijk gedachtegoed en onze geloofsleer. Inclusief daarmee verwante boeken uit het vrijzinnig gedachtegoed in het algemeen en andere voor ons relevante geschriften.

Deze schifting heeft inmiddels plaatsgevonden, en de uitleen na de zondagse kerkdiensten wordt per heden beëindigd. De verzameling Remonstrantica en vrijzinnig gedachtegoed zal op een andere plaats in het gebouw worden ondergebracht en blijft voor een ieder toegankelijk en uitleenbaar.

#### **Te koop**

De overblijvende boeken willen wij te koop aanbieden aan onze gemeenteleden. In de komende maanden, vanaf 21 juni, zetten we alle daarvoor in aanmerking komende boeken te koop in de huidige bibliotheek. Deze actie loopt tot het einde van de zomer of tot het moment dat wij de zuiderbeukkamer leeg moeten opleveren. Daarna worden alle overblijvende boeken ingepakt en ter beschikking gehouden voor verkoop op de startzondag in september. Wat is overgebleven zal worden overgedragen aan de Lions, die ze op hun jaarlijkse boekenmarkt zullen verkopen ten behoeve van een goed doel.

*Namens de Bibliotheekcommissie,  
Paul Fournier*

---

# Vorbereitung Coming Out Sunday

Op zondag 11 oktober wordt in de Geertekerk een Coming Out Sunday-viering gehouden. Ik zoek weer mensen die willen helpen nadenken over de voorbereiding. Het is toch een redelijk uniek gegeven dat een kerkgemeente op een gewone zondagmorgen ruimte maakt voor een viering met een 'roze' accent. Vaak moet dat nog in aparte vieringen naast de gewone kerkdienst gebeuren.

Het voorbereidend gesprek prik ik op woensdagavond 16 september. Mocht het een probleem zijn, dan kunnen we met de belangstellenden kijken naar een ander moment in de buurt van deze datum. Met andere woorden: jouw deelname is belangrijker dan de precieze datum. Graag opgeven bij mij: [alwieringa@lijbrandt.nl](mailto:alwieringa@lijbrandt.nl) of tel. 030-288 2908.

*Alleke Wieringa*



Zondag 2 juni

## Stichting Nour

Stichting Nour helpt ouders van kinderen met geestelijke ontwikkelingsstoornissen en autisme in het zuiden van Marokko. Daarbij werkt de stichting nauw samen met lokale partners.

In de afgelopen jaren is er hard gewerkt. Er is een school gekomen die nu nog huist in een piepklein woonhuis, maar een speciaal centrum wordt door de provincie gebouwd. De school wordt draaiende gehouden door vrijwilligers. In 2015 steunt Nour de ouders en kinderen uit het project met kleinschalige en directe begeleiding thuis en op school.

Maar de stichting heeft nog een extra doel. Er is inmiddels een leerkracht die ervaring heeft met de scholing en training van kinderen met autisme. Op dit moment werkt zij op vrijwillige basis en de oudervereniging zou haar dolgraag een aanstelling willen geven.

De stichting wil hen graag helpen het salaris voor deze leerkracht bij elkaar te krijgen!

Wilt u meer weten over dit project, lees dan verder of bekijk het filmpje over de school op de website [stichtingnour.nl](http://stichtingnour.nl). Mocht u niet in de kerk zijn maar toch gericht aan dit doel willen geven, dan kunt u uw gift overmaken naar banknr. NL27 INGB 0000 2804 46 t.n.v. Diaconale Commissie RGU te Utrecht.

Zondag 2 augustus

## Straatpastoraat

Al negen jaar onderhoudt de Nederlands

Gereformeerde Jeruzalemkerk (aangesloten bij de USRK) in Utrecht 'het Straatpastoraat'. We hebben ons sinds 2012 als buurkerken Utrecht-Centrum aan dit werk verbonden.

Het straatpastoraat biedt zorg aan mensen die dakloos zijn of zijn geweest. De straatpastores Wieke de Wolff en Bert van Aalderen zijn vaak te vinden in de dagopvang in het Catharijnehuis en helpen majoor Fieb met het pastoraat in de hostels van het Leger des Heils en in andere 24-uursvoorzieningen. Zij verzorgen onder andere eenzame begrafenissen (in samenwerking met de GG&GD), ze bezoeken langdurig zieken en ook ex-daklozen in hun nieuwe woning om te zien of er steun nodig is (bijv. de voedselbank) om nieuwe dakloosheid te voorkomen. Op 2 augustus wordt voor het straatpastoraat in Utrecht gecollecteerd.

*Diaconale Commissie*

# Adopteer een stoel

De monumentale Geertekerk wordt verbouwd. Naast een nieuwe entree en garderobe krijgt de sfeervolle kerkzaal een flinke opknabbeurt. Ook komen er nieuwe stoelen met meer zitcomfort. Goed nieuws voor de vele concertgangers, bezoekers aan kerkdiensten, deelnemers aan cantatediensten, seminars en andere activiteiten in de Geertekerk.

In totaal zijn er 350 stoelen nodig. De Talentenveiling en de Hap- en Trap-activiteit hebben al een mooi bedrag opgeleverd, maar het streefbedrag is nog niet bijeen. Daarom bieden we u de mogelijkheid om een nieuwe stoel te adopteren.

### Donatie met fiscaal voordeel van 125%

Een stoel adopteren kan via een eenmalige schenking van € 150,- aan de Stichting Fonds Geertekerk, maar ook in vijf jaarlijkse termijnen van € 30,-. De Stichting Fonds Geertekerk heeft een culturele ANBI-status waardoor uw schenking voor 125% aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Bij een eenmalige gift geldt de aftrek na een drempel van 1% van uw

belastbaar inkomen, bij een schenking gedurende vijf jaar is geen drempel van toepassing.

*Als dank voor uw bijdrage ontvangt u:*

- een uitnodiging voor een uniek klassiek concert, speciaal voor onze donateurs;
- een uitnodiging voor een exclusieve rondleiding in de kerk en kerktoren van de Geertekerk;
- de mogelijkheid om een repetitie van de Nederlandse Bachvereniging bij te wonen (max. 20 plaatsen op een nog nader te bepalen datum). Een bijzondere belevenis!

Op de antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel stoelen u wilt sponsoren en op welke wijze. Aanmelden kan ook via [rgu@geertekerk.nl](mailto:rgu@geertekerk.nl). U ontvangt dan per e-mail een schenkingsovereenkomst. We nodigen u van harte uit om mee te doen!

### Meer informatie

Wilt u meer weten, kijk dan op [www.geertekerk.nl](http://www.geertekerk.nl) > stoelenactie.

*Werkgroep Fondsenwerving Geertekerk,  
Henk Nobbe en Arthur Modderkolk*

## Antwoordstrook

### 'Adopteer een stoel voor de Geertekerk'

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Postcode: \_\_\_\_\_

Plaats: \_\_\_\_\_

Telefoonnr: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Mijn schenking betreft \_\_\_\_\_ stoel(en)

Ik schenk 5 jaar lang € 30,- per jaar per stoel

Ik schenk éénmalig € 150,- per stoel

Neem contact met mij op voor overleg

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

*U kunt deze pagina uitprinten en de ingevulde bon opsturen naar of inleveren bij het Kerkelijk Bureau, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht*



# Tochtgenoten in vrijzinnigheid

**Van 3 tot 8 oktober komt weer een delegatie van onze Unitarische partnergemeente in Sepsiszentgyörgy (Transsylvanië, Roemenië) op bezoek. Met drie artikelen wil de werkgroep Roemenië de RGU op dit bezoek voorbereiden.**

Sinds 2001 hebben we als Geertekerk een partnercontact met een van de grootste Unitarische/vrijzinnige gemeenten in Transsylvanië: Sf.Gheorghe. In het vorige nummer van de Geertebrief schreef Wim Edelman over de geschiedenis van de Hongaren in dit specifieke deel van Roemenië.

De Unitarische kerk van Transsylvanië is dus een etnische minderheidskerk van Hongaren in Roemenië met nu zo'n 60.000 leden. Zij wonen vanouds in de kom van het Karpaten bekken rond Cluj- Napoca en in de buurt van Brasov. Sf. Gheorghe, Sepsiszentgyörgy in het Hongaars, ligt zo'n 30 km boven Brasov. Sinds 2012 is deze oude vrijzinnig christelijke kerk geünieerd met de Unitarische kerk in Hongarije, met zo'n 3000 leden vooral rondom Budapest. De kerk heet nu officieel de HUC-Hungarian Unitarian Church.

## Godsdienstoorlogen

Deze vrijzinnig christelijke kerk dateert uit 1568, toen in Transsylvanië godsdienstvrijheid werd afgekondigd voor calvinisten, katholieken, lutheranen en Unitariërs. (zie aflevering I). Dat was uniek in een tijd van ruzie en godsdienstoorlogen. Onder bezielende leiding van de calvinist David Ferenc (geb. 1510) noemden deze dissidente groepering zich christenen. Zij weigerden hun gebed tot Jezus te richten. Het gaat om het geloof van Jezus, niet in Jezus.

Zij legden in hun overtuiging de nadruk op de eenheid (Unitas) van God. Met de naam Unitariërs zijn zij pas later bekend geworden. Trouw aan de Bijbelse traditie, zonder dogma's uitgelegd, ligt bij hen de nadruk op de praktijk van het geloof en

de opvoeding tot waarachtig mens zijn. Er werd altijd eerst een school gebouwd en daarna een kerk. Onder invloed van het religieus humanisme ligt de nadruk vanouds op de vrije wil met een open houding naar wetenschap en cultuur. De unieke verdraagzame politieke situatie in Transsylvanië duurde maar kort. In 1579 werd David Ferenc, als gevolg van de contrareformatie, gevangen genomen



en kort daarna stierf hij in Deva. Het juk van de Habsburgers betekende ruim drie eeuwen onderdrukking en vervolging voor de Unitarische kerk in het toenmalig Hongarije.

## Uitwisseling

Theologische inspiratie kwam in de 18e en 19e eeuw vooral uit Duitsland, later Amerika. De Angelsaksische Unitarische invloed is groot vanaf 1830, als er een begin wordt gemaakt met theologische uitwisseling.

Contacten met de Remonstranten blijven incidenteel tot aan de oprichting van de IARF (International Association for Religious Freedom) in 1900 in Boston. De Vrijzinnigen uit Nederland, vooral Remonstranten en NPB, naast de Unitariërs uit Engeland, Zwitserland, toenmalig Hongarije en Amerika horen tot de founding fathers en mothers (!).

In de theologische traditie van de christelijke Unitariërs in Transsylvanië vinden we evenzo de neerslag van de filosofen Descartes, Kant, Hume en Hegel, om een paar grote denkers te noemen, naast

Tillich, Adams en Pannenberg in de 20ste eeuw. Hun theologie is intellectueel, maar ook spiritueel en vooral sociaal gericht. Vanuit een aantal grote IARF-congressen en publicaties in toonaangevende theologische tijdschriften klinken de namen van Erdő Janos en Kóvacs Lajos als leidinggevend waar het gaat om theologische inspiratie en maatschappelijk engagement.

## Nauwe relatie

Doordat de christelijke Unitariërs de leer van de erfzonde, de voorbeschikking (predestinatie) en het verzoenend lijden van Christus afwijzen, blijft er sprake van een nauwe relatie tussen God en mens. Zij werken samen als partners, immers de mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat geeft theologisch gezien ook ruimte voor een sterk ontwikkeld persoonlijk geloofsleven.

Hun spiritualiteit is vanouds *down to earth*, het gaat om praktisch christendom.

Uit de Paaspreken die ik heb bestudeerd uit het recente verleden en heden leer ik dat Pasen wordt gezien als opstanding tot het eeuwige leven, in een doorgaand proces van transformatie geïnspireerd door de Geest.

In Transsylvanië wordt uit de Bijbel gepreekt. Vaak worden hiernaast teksten uit andere religieuze tradities gebruikt. Het Avondmaal wordt viermaal per jaar gevierd onder grote belangstelling. Dopen kan op elke leeftijd. De liturgie is traditioneel, Het Onze Vader heeft wekelijks een vaste plek.

## Berooid

Na de Eerste Wereldoorlog volgde het tragisch verdrag van Trianon in 1920, waarbij een groot deel van Hongarije, waaronder Transsylvanië, aan het huidige Roemenië werd toegewezen. Vanaf 1945 was er het juk van het Communisme tot aan 1989.

Berooid troffen vooral de Amerikaanse Unitariërs hun tochtgenoten toen aan.

*Lees verder op pagina 10*

Zij gaven vanuit de IARF veel materiële steun. Later vooral vanuit de nieuwe Partner Church Council van de UUA (Unitarian and Universalist Association) in Amerika. In Nederland zijn de vrijzinnige partnercontacten niet structureel opgezet. Vanuit de PKN een tijd lang wel, met nu ongeveer 450 vooral diaconale contacten. In Amerika zijn vanuit de UU-traditie Rebecca Parker en Paul Rasor op dit moment belangrijke theologen. Binnen de UUA (Unitarian Universalists Association), is ruim 20 % christelijk georganiseerd in een Christian Fellowship, naast een z.g. Buddhist, Jewish en Earth Oriënted Fellowship. Sinds 1995 zijn zij wereldwijd georganiseerd in de ICUU (International Council for Unitarians and Universalists). Sinds 2012 zijn de Vrijzinnigen (voormalige NPB) hierbij aangesloten.

#### More than Friendship?

Met de remonstranten is er verwantschap, afhankelijk van jouw plaats binnen de tra-

ditie van de remonstranten. De een zal zeggen dat we broer en zus zijn, een ander neef en nicht en weer een derde zal zeggen: Nee hoor, we hebben niet iets met elkaar. Pikant detail is dat een van de voor-



vaders van een Geertekerkklid met dezelfde naam, de zakenman Harm Jan Huidekoper, in 1844 oprichter was van de Meadville Lombard Theological School. Deze is sinds 1926 verbonden aan de

Universiteit van Chicago en geldt nog steeds als een van de belangrijkste opleidingen voor UU-predikanten. Het partnercontact van de Geertekerk met Sepsizsentyörgy is sinds 2001 inspirerend.

Als je meer wilt weten, ben je ook welkom bij de lezing op 16 september om 20.00 uur in de Geertekerk die door mij wordt verzorgd: *Walking together*. Zie ook het nieuwe programma.

Wij verheugen ons op een volgend bezoek van 3 tot 8 oktober met als thema 'Being liberal in a non-liberal World'. In het derde en laatste deel van dit drieluik vertellen we meer over deze inspiratie, de spiegels die ons zijn voorgehouden, de vragen en de uitroeptekens. Ook is daarin meer informatie over het programma te vinden.

Je kunt je bij Wim Edelman opgeven als je mee wilt doen met de voorbereidingen en het programma.

*Namens de werkgroep Roemenië, Tina Geels*

## Pastorieavonden

### Etty Hillesum, van bakvis tot baken

De dagboeken van Etty Hillesum (1914-1943) beslaan welgeteld één jaar en zeven maanden. In die korte periode maakte de schrijfster een ingrijpende ontwikkeling door, die tot op de huidige dag veel mensen inspireert. Waarin ligt de blijvende kracht van deze persoonlijke documenten? Dat is het thema van de pastorieavond die op woensdagavond 8 juli wordt gehouden ten huize van ds. Florus Kruijne. Adres: Arie van den Heuvelstraat 29 in Bunnik, aanvang 20.00 uur, koffie en thee vanaf kwart voor acht. Florus laat zich bijstaan door Simon Knepper.

Geef u zich svp van tevoren even op via [rgu@geertekerk.nl](mailto:rgu@geertekerk.nl) of [fkruyne@planet.nl](mailto:fkruyne@planet.nl).

### Is marketing de nieuwe zending?

Jezus zond zijn discipelen de wereld in om het goede nieuws te brengen, maar remonstranten hebben zo hun aarzelingen. Past het een liberale kerk wel om anderen te willen overtuigen van een vrij en verdraagzaam christendom?

Aan de andere kant, hoe kunnen mensen je vinden als je je liever stil houdt? Een reclamecampagne probeert de remonstranten op de kaart te zetten. Maar is dat eigenlijk ook geen zending? En zo ja, wat is daar eigenlijk tegen?

Woensdag 29 juli om 20.00 uur: een zomeravond met ds. Pieter Dronkers over het zendingsgebod, de remonstranten, reclame, Facebook en de vraag of u zelf wel voldoende aan zending doet. Locatie: Biltstraat 349. Utrecht. Aanmelden graag via [pieter@basilicum.nl](mailto:pieter@basilicum.nl), want er is maar een beperkt aantal stoelen beschikbaar.

### 'Zie de mens'

Op dinsdag 11 augustus bent u van harte welkom bij op de Distelvlienderberm 56. Inloop vanaf half acht, slot rond half tien. Het onderwerp: 'Zie de mens' van Toneelgroep de Appel. Naast een inleiding op de voorstelling, wil ik u dan voorstellen om samen op een later tijdstip de voorstelling te bezoeken.

Dus neem uw agenda mee!

Mogelijke data zijn vrijdagavond 25 september, zondagmiddag 27 september, vrijdagavond 2 oktober, zaterdagavond 3 oktober. Als we met een groep van tien of meer gaan, bedraagt de toegangsprijs slechts € 47,50 in plaats van € 75,-. De maaltijd is inclusief.

De voorstelling begint om 17.30 uur en op zondag om 14.30 uur, locatie is het Appeltheater Den Haag.

Mocht u dit lezen en niet op de pastorieavond kunnen komen, maar wilt u wel mee – stuur mij dan een berichtje met de data waarop u kunt. E-mail: [alwieringa@lijbrandt.nl](mailto:alwieringa@lijbrandt.nl).

Als u met de trein komt: het is een wandelingetje van twaalf minuten naar mijn huis. Komt u met de fiets: kaart mee! Het is ongeveer drie kwartier fietsen door mooi Utrechts groen. Auto: graag voor de flat parkeren en niet voor de huizen. Tot de 11e!

*Alleke Wieringa*

## Concerten in de Geertekerk

(vervolg pag. 10)

Beyer. Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

**Maandag 31 augustus – 15.00 uur**

Dunstaple and Dufay: Keyes and Musick door Tasto Solo. Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

**Dinsdag 1 september – 17.00 uur**

William Byrd: Engeland en het vasteland. Scorpio Collectief / Simen van Mechelen. Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

**Woensdag 2 september – 17.00 uur**

W. de Fesch & P. Hellendael. Collegium Musicum Den Haag / Claudio Ribeiro. Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

**Donderdag 3 september – 17.00 uur**

'Out of Händel's Shadow': *Orpheus*

*Britannicus*. Dorothee Mielsds & Stefan

Temmingh c.s. Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

**Vrijdag 4 september – 17.00 uur**

'The Triumphs of Oriana' door Mezzaluna, Peter van Heyghen, Vox Luminis, Lionel Meunier. Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

**Zaterdag 5 september – 17.00 uur**

*The Image of Melancholy*. Barokksolistene / Bjark Eike. Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

**Zondag 6 september – 17.00 uur**

'Out of Händel's Shadow': Funeral Music voor de hertog van Marlborough door Cappella Amsterdam / Daniël Reuss. Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

## Adressen en colofon

### Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

e-mail: [rgu@geertekerk.nl](mailto:rgu@geertekerk.nl)

website: [www.geertekerk.nl](http://www.geertekerk.nl)

Banknr. NL27 INGB 0000 2804 46

t.n.v. Remonstrantse Gemeente Utrecht

### Kerkelijk bureau in de Geertekerk

geopend di. t/m vrij. 09.30 – 12.00 uur  
tel. 030-2340198

### Predikanten

#### Ds. F. Kruyne

Arie van de Heuvelstraat 29

3981 CT Bunnik

e-mail: [fkruyne@planet.nl](mailto:fkruyne@planet.nl)

[www.floruskruyne.nl](http://www.floruskruyne.nl)

tel. spreekuur (030-2368873) wo. do.

vr. 18.00–19.00 uur

#### Mw. ds. A.L. Wieringa

Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten

e-mail [alwieringa@lijbrandt.nl](mailto:alwieringa@lijbrandt.nl)

tel. spreekuur (030-2882908) di, wo

en do 17.00-18.00 uur

#### Ds. P. Dronkers

Biltstraat 349, 3572AS Utrecht

e-mail: [pieter@basilicum.nl](mailto:pieter@basilicum.nl)

Tel. 06-484 080 99

### Diaconale Commissie

Mw. I. Rombach

e-mail: [diaconie@geertekerk.nl](mailto:diaconie@geertekerk.nl)

Bankr. NL87 INGB 0000 1198 01

t.n.v. penningmeester Diaconale

Commissie RGU

Voor overige gegevens: zie jaarboek en programmaboek, verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau.

### Redactie Geertebrief

Simon Knepper (eindredactie)

Wim Edelman, Annelies Oldeman

### Redactieadres:

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht

e-mail: [rgu@geertekerk.nl](mailto:rgu@geertekerk.nl)

Lay-out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief (Startnummer) verschijnt op 21 augustus. Kopij inleveren op uiterlijk donderdag 6 augustus vóór 10 uur v.m.



## Ontdek het daklozenbestaan

Hoe zien de dagen van daklozen eruit? Wat doen ze, waar gaan ze naartoe? Kom erachter door een rondwandeling te maken onder leiding van een voormalig dakloze.

Marcel is een creatieve persoonlijkheid. Hij kan je de plekken laten zien waar daklozen vaak bivakkeren, de opvangplekken, favoriete slaapplekken. Marcel heeft veel meegemaakt, het is helemaal zijn keus wat hij daarover vertelt. Aan mij vertelde hij tijdens de Tafel van Twaalf, dat hij zijn rondleiding altijd begint bij de gedachtenisboom bij het Catharijne Convent. Deze boom is vorige zomer ingewijd door Bart van Empel in gezelschap van een groot aantal daklozen en vrijwilligers. Sommige daklozen sterven en worden begraven in grote eenzaamheid, alleen door de straatpastor en een vertegenwoordiger van de gemeente, zonder vrienden en bekenden. Barts liefste wens was dat van deze mensen de naam blijft bestaan. De namen worden in deze

gedachtenisboom opgehangen...

Wil je je beter kunnen inleven hoe het is om dakloos te zijn, geef je dan op voor de daklozenwandeling. Een datum wordt nog in onderling overleg vastgesteld. Een kleine bijdrage aan Marcel zou welkom zijn. Hij is zijn telefoon kwijt... Gelukkig kan ik hem bereiken via zijn vriendin.

Opgeven kan bij mij, bij Ida Wassenaar, e-mail: [idawassenaar@planet.nl](mailto:idawassenaar@planet.nl). Het kan ook telefonisch bij het kerkelijk bureau van de Doopsgezinde Gemeente: tel. 030-231 1501 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

*Ida Wassenaar,*

*lid van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht*

*lid van de Buurkerken Utrecht-Centrum*

\* *Maandelijks stelt de Doopsgezinde Gemeente Utrecht ruimte en menskracht ter beschikking voor een warme maaltijd voor Utrechtse daklozen, de zgn. Tafel van Twaalf. Ida is hier nauw bij betrokken.*

## Kerkdiensten

### Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang 10.30 uur

28 juni ds. P. Dronkers, doopdienst,  
Verteluur, crèche

05 juli geen dienst in Geertekerk ivm  
Tour de France

12 juli ds. F. Kruijne, crèche

19 juli geen dienst in Geertekerk, zomer-  
dienst in Doopsgezinde Kerk, ds.  
C. Cornelissen, aanvang 10.00 uur

26 juli geen dienst in Geertekerk, zomer-  
dienst in Doopsgezinde Kerk, ds.  
A. van der Zijpp, aanv. 10.00 uur

02 aug ds. P. Dronkers

09 aug ds. A.L. Wieringa

16 aug ds. M. de Vries

23 aug ds. P. Dronkers

30 aug ds. A.L. Wieringa

### Remonstrantse werkgroep West-Betuwe

Geen diensten in juli en augustus

### Doopsgezinde Gemeente Utrecht

Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270

Aanvang 10.00 uur;

zie [www.doopsgezindutrecht.nl](http://www.doopsgezindutrecht.nl)

### EUG Oekumenische Studenten Gemeente

Janskerk, Janskerkhof 28

Aanv. 11.00 uur, zie [www.eug.studver.uu.nl](http://www.eug.studver.uu.nl)

### Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Amerongen/Leersum

Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen

Tel. 0343-452 266 Aanvang: 10.30 uur

(1<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> zondag + kerkelijke feestdagen)

### Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Bilthoven

Woudkapel, Beethovenlaan 21

Tel. 030-229 1642 Aanvang 10.30 uur

### Vrijzinnige Geloofsgem. Doorn

De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan

Tel. 0343-561 413 Aanvang 10.15 uur

### Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Driebergen

Parklaan 7 Tel. 0343-521 996

Aanvang 10.15 uur

### Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Maarsse/Breukelen

Wilhelminaweg 7, Maarsse

Tel. 0346-564 571 Aanvang 10.30 uur

(om de 14 dagen)

### Vrijzinnige Geloofsgem. Zeist

Kerkweg 19-23 Tel. 030-692 3828

Zondagse ontmoetingen: 10.30 uur

Zie voor Vrijzinnigen Nederland

(v/h NPB): [www.vrijzinnigen.nl](http://www.vrijzinnigen.nl).

## Rooster autodienst

Onderstaand het rooster voor de autodienst voor de komende periode. Als u van de auto naar de Geertekerk gebruik wilt maken, kunt u zelf contact opnemen met de 'dienstdoende chauffeur' (vóór vrijdagmorgen 12.00 uur).

### 28 juni

mw. J. Fournier tel. 0343-491 578

### 05 juli

geen dienst in Geertekerk ivm Tour de France

### 12 juli

mw. M. Smits tel. 06-831 71078

### 19 en 26 juli

geen dienst in de Geertekerk

### 02 aug

dhr. J. Bergstra tel. 030-271 4215

### 09 aug

dhr. P. Pols tel. 030-271 7330

### 16 aug

dhr. C. Hardeman tel. 030-251 3612  
(06-519 490 77)

### 23 aug

dhr. C.P.M. Görts tel. 030-691 9538

### 30 aug

dhr. P./mw. J. Fournier tel. 0343-491 578

## Concerten in de Geertekerk

### Zaterdag 27 juni – 17.00 uur

Internationaal Kamermuziekfestival -  
De hemelse Haydn. J. Haydn, *Die sieben  
letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze*  
(Hob. 3/50-56).

Info: [www.kamermuziekfestival.nl](http://www.kamermuziekfestival.nl)

### Zondag 28 juni – 15.30 uur

Filmorkest o.l.v. Peter Vinken, beeld ver-  
zorgd door Emile de Lat. Concert met  
bekende muzikale film(muziek)thema's en  
-helden. Info: [www.filmorkest.nl](http://www.filmorkest.nl)

### Dinsdag 30 juni – 20.15 uur

Nijmeegs Studentenorkest speelt werk

van M. Ravel, R. van Oosten (harpcon-  
cert) en D. Sjostakowitsj.

Info: [www.nijmeegsstudentenorkest.nl](http://www.nijmeegsstudentenorkest.nl)

### Vrijdag 17 juli – 20.15 uur

Nederlands Strijkersgilde met oude  
én nieuwe strijkmuziek: M. Shlomowitz,  
H. Gorecki, E.W. Korngold,  
L. van Beethoven.

Info: [www.nederlandsstrijkersgilde.nl](http://www.nederlandsstrijkersgilde.nl)

**Festival Oude Muziek 28 augustus t/m 6 september 2015.** Thema:  
'England, my England'.

Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

### Zaterdag 29 augustus – 17.00 uur

Out of Händel's Shadow: Symphonies  
van William Boyce. Ensemble Cordia /  
Stefano Veggetti. Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

### Zondag 30 augustus – 17.00 uur

Psalmen van H. Purcell & *Divisions* van  
G. Finger door Ensemble La Réveuse /  
Florence Bolton en Benjamin Perrot.  
Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

### Maandag 31 augustus – 11.00 uur

Nicola Matteis: *False Consonances of  
Musick* door Gli Incogniti / Amandine

Lees verder op pag. 11