

# GEERTEBRIEF

Remonstrantse Gemeente Utrecht

augustus 2015



2

Florus Kruyne jubileert



3

Van anderen durven  
leren



7

Retraïte in Drumalis





Focus van het boek Koningen is steeds de vraag of de koningen van het oude Israël wel of niet doen wat goed is in de ogen van de Eeuwige. Van Saul en David wordt uitvoerig verteld dat zij door God gekozen en ingezet zijn. In het vervolg worden dynastieën opgebouwd en tronen doorgegeven of veroverd, zonder dat God er invloed op heeft.

Het zijn een aantal profeten, Elia en Elisa, die de stem van de Eeuwige vertolken en de vorsten op de vingers tikken, de wacht aanzeggen of rechtstreeks bestrijden. De machthebbers van deze aarde moeten tegenspraak krijgen, in welke gestalte dan ook. Tot op de dag van vandaag is het de profeet die deze taak op zich neemt en iedereen kan dat worden.

**23 augustus** - 1 Koningen 16:29 en 17:6  
Koning Achab maakt het nog bonter dan al zijn voorgangers, mede onder invloed van de influisteringen van zijn echtgenote. (Hé, waar hebben we dat eerder gehoord?) In deze situatie komt Elia als een bliksem uit de hemel het verhaal binnenvallen. Elia speelt in de verhalen vaak een onbekende, die op het juiste ogenblik opduikt en een krachtige boodschap afgeeft in woord en/of daad - om daarna net zo mysterieus weer te verdwijnen.

**30 augustus** - 1 Koningen 17:7-24  
Elia wordt gestuurd naar een weduwe in Sarphat. In dit verhaal wordt Elia gelegitimeerd als profeet en blijkt dat hij waarlijk 'man Gods' is, doordat hij met inzet van zijn leven het opneemt voor weduwe en wees. Daarmee worden zijn profetische woorden waarachtig en betrouwbaar.

**6 september** - 1 Koningen 18:20-40  
Het conflict tussen koning en profeet culmineert in een geestelijke krachtmeting

– de geest is altijd de beslissende factor – tussen twee mentaliteiten. Tussen de negenhonderdvijftig profeten die de god Baäl en de godin Asjera dienen en de ene profeet die de Ene dient. Het wordt een bloedige ontkenning. De verhalen van het Oude Testament staan midden in de rauwe realiteit, ze dwingen ons niet weg te kijken van onze soms zo bloedige wereld.

**13 september** - 1 Koningen 19:1-21  
Het beroemde verhaal van Elia's Godserving. Op het dieptepunt komt er hulp, op onverwachte en onvoorstelbare wijze.

**20 september** - 1 Koningen 21:1-29  
Weer vindt koning Achab Elia op zijn pad. In een oneerlijke transactie wint Achab wat hij begeerde, maar verliest hij voor de zoveelste keer zijn integriteit, anders gezegd: zijn ziel. Onder dreiging van grote rampspoed toont Achab berouw, uit angst. De rampspoed drijft over, maar treft nu zijn nageslacht.

**27 september** - 2 Koningen 2:1-18  
De meesterprofeet Elia en de 'tovenarsleerling' Elisa zijn onafscheidelijk. Eens zul je op eigen benen moeten staan en je eigen weg en levensopdracht op je nemen. We zijn getuige van het afscheid van die twee, van Elia's wonderbaarlijke hemelvaart en de eerste schreden van Elisa op de weg van de profeet.

## Doopdiensten

Op 27 september is er een extra doopdienst, omdat er tijdens de dienst op 4 oktober naast de eerder geplande doopviering ook veel aandacht zal zijn voor het bezoek van onze Hongaarse partnergemeente uit Roemenië. De geplande viering van Schrift en Tafel vindt daarom een week eerder plaats, namelijk op 20 september.

In 2016 zijn er doopdiensten op 31 januari (ds. Alleke Wieringa), 29 mei (ds. Pieter Dronkers) en 2 oktober (ds. Florus Kruyne). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende predikant.

## Jubileum Florus Kruyne

De dienst van zondag 20 september, waarin ds. Florus Kruyne voorgaat, zal een feestelijk karakter hebben. Samen met ds. Kruyne viert de RGU dan dat hij vijftig jaar aan de Geertekerk verbonden is.

Na de grootse viering in de Geertekerk van het vijftigjarig ambtsjubileum van hem en zijn partner ds. Tina Geels, vijf jaar geleden, zal dit vijftigjarig dienstverband op meer eenvoudige wijze worden gevierd. Evengoed is er is alle reden om er met elkaar bij stil te staan. Ds. Florus Kruyne heeft zich in de afgelopen kwart eeuw immers een zeer eigen plaats in onze gemeente verworven.

De dienst zal een dienst van Woord en Tafel zijn; na afloop is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.



# Van anderen durven leren

**Gidsen & Goeroes: na 'Levenskunst' is dat het nieuwe landelijke thema voor het komende remonstrantse programmajaar.**

Of het nu je oude geschiedenisleraar is, die topvrouw of die bekende spirituele schrijver: iedereen heeft wel zo haar of zijn inspirerende voorbeelden en gidsen in het leven. Mensen die ooit dat ene zinnetje uitspraken dat je altijd is bijgebleven. Mensen die hebben laten zien hoe je ook vooruit kan in het leven. Mensen die je door een ingewikkelde tijd heen hielpen. Gidsen en goeroes: dat zijn de mensen die letterlijk of figuurlijk een paar stappen met je mee of voor je uit lopen. Of dat nu Jezus is, of je kranige grootmoeder.



Sommige mensen hebben het niet zo op gidsen. Het woord gids verwijst naar degene die weet hoe je sporen moet zoeken en dus de weg weet te vinden. Maar moet je wel zo'n gids willen? Zou je niet zelf in staat moeten zijn om autonoom je eigen weloverwogen keuzes te maken en je eigen pad uit te stippelen? Ik begrijp de aarzelingen, maar ik geloof niet dat autonomie betekent dat je alles zelf zou moeten willen uitzoeken. Het leven is te kort om in je eentje het wiel uit te vinden. Autonomie betekent ook op de juiste momenten van anderen durven leren en zo zelf (nog) wijzer worden (Spreuken 1:5).

## **Valse profeten**

Ook de figuur van een 'goeroe' kan negatieve associaties oproepen. Die lijkt thuis te horen in het rijtje 'charlatan', 'sekteleider' en 'profiteur'. Die associaties zijn een beetje aan het woord gaan kleven, maar eigenlijk is een goeroe in het Sanskriet niet veel meer dan een 'meester', iemand die kennis en inzicht doorgeeft aan zijn leerlingen. Een goeroe is dus niet automatisch een dwaalleraar.

Het thema Gidsen & Goeroes kan wel een mooie gelegenheid zijn om nog eens kritisch te kijken naar de mensen die jou geïnspireerd hebben. Blijken die gidsen nu echt behulpzaam op jouw weg, of zitten er ook een paar tussen die je het bos in hebben gestuurd? Misschien zitten er ook wel wat valse profeten tussen jouw goeroes.

In het *Programmaboekje 2015-2016* leest u hoe het thema Gidsen & Goeroes in cursussen, wijkavonden en lezingen vorm zal

krijgen. Daarnaast hebben een paar remonstrantse predikanten twee boeken geschreven over hedendaagse 'gidsen en goeroes'. Het ene boek, 'Heilig. Gewoon nu' van ds. Bert Dicou en ds. Sigrïd Coenradie, gaat over grote namen als Nelson Mandela, Henri Nouwen, Albert Schweitzer en Moeder Theresa, maar ook over minder bekende mensen die opvallende en inspirerende keuzes maakten.

De tweede publicatie gaat over de Franse rabbijn, psychoanalyticus en kinderboekenschrijver Marc-Alain Ouaknin, die voor ds. Christiane Berkvens-Stevelinck uit Rotterdam een inspirerende leermeester is. Waaronder dat zo is, legt ze uit in het boek 'Marc-Alain Ouaknin, een Joodse gids'. Wie nog een nieuwe

goeroe zoekt, kan in deze publicaties wellicht inspiratie vinden.

## **Loslaten**

Ook de bijbel barst van de verhalen over goeroes, gidsen, valse profeten en inspirerende voorbeelden. Dit programmajaar zullen ze allemaal weer langstrekken: van Mozes en Esther tot Maria en Jezus. Ter inspiratie, maar ook om het soms flink mee oneens te zijn. Jezus is misschien wel degene op wie het beeld van gids en goeroe het best past: degene die een weg wijst en degene die zijn inzichten deelt met zijn leerlingen. Jezus trok een paar jaar met zijn leerlingen op, maar moest ze daarna ook weer loslaten, waarna ze zelf naar eigen inzicht aan hun reis begonnen. Zoals ook wij dit nieuwe seizoen.

*Pieter Dronkers*

## **Programmagids verschenen**

De programmagids met het nieuwe programma voor het seizoen 2015/2016 is uit en inmiddels aan alle leden en vrienden toegestuurd. Het programma is samengesteld rond het jaarthema van de remonstranten: Gidsen en Goeroes. Wie deze gids ten onrechte niet heeft ontvangen, kan het Kerkelijk Bureau alsnog om toezending vragen: telefoon 030-234 0198 of e-mail: [rgu@geertekerker.nl](mailto:rgu@geertekerker.nl).

# Talent: wiskundelessen

Tot op het moment dat tijdens de talentenveiling de bieding 'wiskundelessen' aan de orde was, had ik aan dat item geen aandacht geschonken. Ik had toch geen bijles wiskunde nodig?

Niemand bood, en bijna zonder dat ik het zelf beseftte stak ik mijn vinger op. Dat zou iets voor Rita zijn, een meisje uit Irak, 18 jaar, vluchteling, nu bezig met de opleiding apotheker-assistente. Ik geef haar bijles Engels, maar ze heeft vooral moeite met rekenen en wiskunde.

Gelukt, de lessen zijn voor mij - en vooral voor Rita. Rita vindt het geweldig, ook omdat ze hoort dat het geld dat ik ervoor heb gegeven naar nieuwe stoelen voor de kerk gaat.

Op een dinsdagavond komt als eerste Johan, de talent-aanbieder. Ik wist niet wie ik zou ontmoeten, maar herken meteen zijn gezicht. Voordat Rita komt, maken we een praatje ter nadere kennismaking. 'Leuk dat hier nu weer wiskunde wordt gegeven, want mijn man was hoogleraar wiskunde', zeg ik. Johan, heel verrast bij

$$\begin{array}{l} X^2 + 5X + 6 \\ (X+2)(X+3) \\ F: X - X - 2, 3 \\ O: X - 3 - 2, X \\ 1: 2 \cdot X = 2X \end{array}$$

het horen van de naam van mijn echtgenoot: 'Maar bij hem heb ik college gelopen en in 1980 tentamen gedaan!'.

Even later zitten ze aan tafel, Rita en Johan. Aan dezelfde tafel waar mijn man, nu al zestien jaar dood, in de jaren negentig zijn puberzoon hielp met zijn huiswerk...

Een paar weken later haalt Rita haar eerste voldoende voor wiskunde. De talentenveiling heeft meer opgebracht dan geld voor de stoelen!

Ton In 't Veld

Met bovenstaande bijdrage wint Ton In 't Veld een van de vijf flessen Chateau Geertrude die de commissie Fondswerving heeft uitgelooft voor een mooie bijdrage, een verslag of foto naar aanleiding van de Talentenveiling. De vier overige flessen wachten nog op een nieuwe eigenaar.

## Collecte 13 september



### Project Prentenboek

Maaïke Kramer en Marjolein Witte, beiden beeldend kunstenaar en docent in Zeist, zijn in 2014 het Project Prentenboek gestart. Ze maakten een educatief prentenboek gebaseerd op tekeningen en verhalen van asielzoekerskinderen. Van januari tot april dit jaar hebben ze in het AZC-Zeist wekelijks kunstles gegeven aan de kinderen van het AZC. De prachtige tekeningen die gemaakt zijn in die lessen vormen de basis van het prentenboek. Ze zijn de aanleiding voor het verhaal en vormen een deel van de illustraties. De

tekst wordt in meerdere talen weergegeven, zodat het boek zowel op basisscholen als op AZC's gelezen kan worden. Op het boek zit geen winstoormerk. De opbrengst wordt geïnvesteerd in de kinderen van het AZC in de vorm van nieuwe projecten. Het streven is voldoende boeken te kunnen drukken om alle kinderen die hebben meegewerkt een gratis exemplaar te kunnen geven, net als elke Zeister basisschool. Om de minimale kosten te kunnen dekken is € 6000,- nodig. Via crowdfunding zamelen Maaïke en Marjolein geld in. Het boek wordt daarvoor in een grotere oplage gedrukt en te koop aangeboden. Op de startzondag van 13 september collecteren we voor dit doel; meer informatie is te vinden op [projectprentenboek.nl](http://projectprentenboek.nl).

## Concerten in de Geertekerk (vervolg pag. 12)

**Woensdag 2 september – 17.00 uur.**  
W. de Fesch & P. Hellendaal. Collegium Musicum Den Haag / Claudio Ribeiro  
Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

**Donderdag 3 september – 17.00 u.**  
*Out of Händel's Shadow*: Orpheus Brittanicus. Dorothee Miels & Stefan Temmingh c.s.  
Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

**Vrijdag 4 september – 17.00 uur**  
*The Triumphs of Oriana*. Mezzaluna, Peter van Heyghen, Vox Luminis, Lionel Meunier. Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

**Zaterdag 5 september – 17.00 uur**  
*The Image of Melancholy*. Barokksolistene / Bjark Eike. Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

**Zondag 6 september – 17.00 uur**  
*Out of Händel's Shadow*: Funeral Music voor de hertog van Marlborough. Cappella Amsterdam / Daniël Reuss  
Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

**Zondag 13 september – 19.30 uur**  
Bachcantatedienst. J.S. Bach, cantate *Was Gott tut, das ist wohlgetan* (BWV 99)  
Info: [www.bachcantates-utrecht.nl](http://www.bachcantates-utrecht.nl)

**Maandag 21 september - 19.30 uur**  
Concert Hein Hoogendoorn (piano) en Lieve Geuens (sopraan)

**Donderdag 24 september – 20.15 u.**  
Virtuoze solo- en dialoogcantates door Maarten Engeltjes (contratenor), Stephan MacLeod en Monika Mauch  
Info: [www.bachvereniging.nl](http://www.bachvereniging.nl)

**Vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober – 20.00 uur**  
Kamerkoor Decibelle met werk van A. Pärt, K. Nystedt, J. Tavener e.a.  
Info: [www.decibelle.net](http://www.decibelle.net)

**Zondag 4 oktober – 19.30 uur**  
Bachcantatedienst. J.S. Bach, cantate *Es erhub sich ein Streit* (BWV 19)  
Info: [www.bachcantates-utrecht.nl](http://www.bachcantates-utrecht.nl)



---

## Startzondag

Op zondag 13 september beginnen we het nieuwe seizoen in de Geertekerk weer feestelijk. In de Startzondagdienst die voor Jong & Oud is, zal ds. Alleke Wieringa voorgaan.

Iedereen is van harte welkom! Voor de jongsten van 0-4 jaar is er crèche, voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er Verteluur en ook de Klub in de leeftijd van 13-18 jaar zal aanwezig zijn.

Fijn is het als u uw kind van tevoren zou willen aanmelden bij de crèche en het Verteluur, zodat we weten op hoeveel kinderen we ongeveer kunnen rekenen. Dat aanmelden kan per mail: voor de crèche bij Madelief Brok (madeliefbrok@



gmail.com), voor het Verteluur bij Mariken-Hanke (mhankevp@gmail.com). De Klub wordt geleid door jongerenwerker Eva Heezemans, voor inlichtingen kunt haar mailen via evaleoniemarie@gmail.com. Wij hopen op een grote opkomst in deze dienst vol inspiratie voor de komende 'Winterreise', een dienst over goeroes en gidsen. Leuk tijpje van de sluier dus!

Nel Moen

---

## Poetsbeurt

Op zondag 23, 30 augustus en 6, 20, 27 september kun je voor € 2,50 je schoenen laten poetsen tijdens de dienst. Je verlaat dan letterlijk –



zowel innerlijk als uiterlijk – opgepoetst het pand. Goed begin van de week! Opbrengst is natuurlijk voor de stoelenactie. Excentrieke kleuren (anders dan zwart, bruin en blauw) even van tevoren aanmelden: liesbeth.orthel@gmail.com.

Liesbeth Orthel

---

## Moedige bruggenbouwers

**Het motto van de Vredesweek 2015, van 19 t/m 27 september, is 'Vrede verbindt'. Met dit motto roept PAX op tot ontmoeting en verbinding. Moedige bruggenbouwers, zowel in Nederland als in conflictgebieden, worden ermee in de schijnwerper gezet.**

De bedoelde bruggenbouwers tonen de moed zich elke dag onder moeilijke omstandigheden in te zetten voor een vreedzamer samenleving. Ibtesam Lateef is zo'n bruggenbouwer. Op 20 mei, de dag voor Ambassadeurs voor de Vrede, heeft deze vredesactiviste uit Irak boeiend verteld over het programma 'Wij zijn allemaal burgers', oftewel *Kullina Muwatinun* (www.weareallcitizens.org).

Het valt niet mee om je in Irak uit te spreken voor vreedzaam samenleven. 'Wij zijn allemaal burgers' stimuleert Irakese burgers om zich eerst inwoner van het land te voelen en dan pas yezidi, sjiïet, soeniet, christen of anderszins. Samen met anderen organiseert Ibtesam Lateef trainingen, uitwisselingen en evenementen om solidariteit en verzoening tussen gemeenschappen te versterken.

Vooraf hoogopgeleide jongeren, vanuit

het hele land, zetten zich voor het programma in. Deze jongeren hebben er genoeg van steeds als lid van een groepering benaderd te worden. Met verrassende, creatieve evenementen werken zij vrijwillig aan een omslag in het denken.

Dit programma is opgezet vanuit het netwerk dat PAX in Irak al vele jaren heeft. De jonge mensen van *Kullina Muwatinun* zijn een toonbeeld van hoop, dit gebeurt er ook in de wereld! En PAX laat zien dat jarenlang werken achter de schermen in conflictgebieden leidt tot opbouw van expertise, en kan leiden tot een doorbraak op het juiste moment. Reden temeer om PAX (www.paxvoorvrede.nl) te blijven steunen.

Op 27 september is het vredeszondag in de Geertekerk. Na de dienst zal het programma *Kullina Muwatinun* in het Geertecafé worden toegelicht door Jan Jaap van Oosterzee, medewerker van PAX, van 12.00 tot 13.00 uur. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor PAX. Met bijdragen tijdens de vredesweek worden wereldwijde initiatieven gesteund. U bent van harte welkom in de dienst en in het Geertecafé.

Namens de vredesgroep van de RGU,  
Iris Wevers

---

## Zomeravondontmoeting

Operste verbazing over de trucs van een goochelaar/gemeentelid. Op 15 juli verzorgden de contactleden van de wijk Tuindorp/Voordorp/Tuinwijk/Wittevrouwen voor de vijfde keer op rij een zomeravondontmoeting in het volkstuintencomplex in Voordorp. Er waren zelfgebakken cakes en koekjes – en om dit eerste jubileum te vieren was via de talentenveiling een verrassing geregeld: een optreden van goochelaar Harm Jan Huidekoper. De ster van de avond dus.





# Diaconale Geluiden

Vanwege de Utrechtse start van de Tour de France was er op de eerste zondag van de maand in juli geen dienst in de Geertekerk. Zodoende werd pas op 12 juli uw bijdrage voor stichting Nour gevraagd. Deze stichting richt zich op zorg, werk en onderwijs voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen en autisme in Zuid-Marokko. De visie van waaruit zij dit doet is dat het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen kansen schept en alle betrokkenen verrijkt.

Stichting Nour heeft gelijkwaardigheid en autonomie van lokale organisaties hoog in het vaandel, evenals respect voor en interesse in cultureel verschillende visies op ziekte, gezondheid en zorg, het benutten van het potentieel van de ouders van de kinderen en de waardering van de vrijwilligers. Het is zo'n organisatie die in meerdere opzichten over de grenzen kijkt. Op 12 juli werd ruim € 220,- bijeengebracht.

## **Straatpastoraat**

Op zondag 2 augustus was de diaconale collecte bestemd voor het straatpastoraat in Utrecht. Bijna € 410,- konden we na afloop van de dienst voor dit doel bijtellen.

Inleiding, bijbelteksten, preek en liedteksten, in alles klonk de oproep om te blijven kijken en ervaren als mens, en op te passen niet geïdentificeerd te raken met een rol in een van de maatschappelijke systemen waarvan we deel uitmaken, of onze medemenselijkheid aan die systemen uit te besteden. Wanneer dat wel gebeurt, worden zij die op straat leven gereduceerd tot een casus zonder naam, aan wie nooit de eenvoudige vraag gesteld wordt hoe het met ze gaat. De straatpastores stellen deze vraag, luisteren, begeleiden, zijn aanwezig in het Catharijnehuis, de hostels van het Leger de Heils en in andere 24-uursvoorzieningen. Ze bezoeken langdurig zieken en verzorgen begravenissen van hen die niets of niemand hebben.

Voor uw bijdragen: hartelijk dank!

## **Nieuwe diaconale doelen?**

In oktober maken we als commissie altijd even pas op de plaats, onder meer door ons pakket aan doelen door te lopen en keuzes te maken. Waar gaan we mee door, waar stoppen we mee? We hanteren ter onderbouwing van die keuzes een aantal criteria. Eén daarvan is dat we graag schenken aan kleine projecten die weinig of geen kans maken op grootschalige steun, en waarbij het geld zo direct mogelijk de doelgroep ondersteunt. Ter onderbouwing van onze keuzes hanteren we daarnaast vragen als: Draagt een project bij aan een menswaardig bestaan? Wordt de zelfredzaamheid van de doelgroep ermee vergroot? Draagt het bij aan een leefbare en duurzame wereld? Sluit het aan bij de vraag en de behoefte van de doelgroep?

Mooi is het als we projecten kunnen steunen waarmee gemeenteleden zich persoonlijk verbonden voelen. Daarom de vraag aan u: heeft u ideeën voor eventuele nieuwe diaconale doelen? Misschien kent u iemand die vanuit ideële overwegingen een initiatief op poten heeft gezet voor mensen die op de een of andere manier in de verdrukking zitten?

Als dat zo is en het project voldoet volgens u globaal aan bovengenoemde criteria, meldt u het dan alstublieft op 13 september (startzondag) bij de diaconie. Wij kunnen het (nadat we de nodige gegevens hebben verkregen) dan ter overweging meenemen in onze najaarsopmaat voor het diaconale jaar.

## **Project van de maand: INLIA**

Iedere maand wordt er op de eerste zondag gecollecteerd voor een specifiek doel, dat bij die gelegenheid wordt toegelicht. Op de andere zondagen wordt gecollecteerd voor een van de projecten waaraan wij ons voor een aantal jaren voor een bepaald bedrag verbonden hebben. Deze maand betreft dit INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers.

INLIA zet zich in voor hulp aan asielzoekers in nood. De achterban bestaat uit lokale kerken en particulieren die het werk van de stichting als donateur steunen. De tweeledige doelstelling is het bieden van noodhulp aan (individuele) asielzoekers, en het ondersteunen en adviseren van aangesloten kerken bij hun inzet voor asielzoekers in nood. Honderden geloofsgemeenschappen in Nederland en andere Europese landen hebben de doelstelling onderschreven en elkaar steun en solidariteit beloofd bij het bieden van hulp en opvang in noodsituaties.

De stichting is initiatiefnemer en partner in samenwerkingsverbanden met lokale overheden, die zich geconfronteerd zien met de inhumane gevolgen van rijksbeleid. Daarom bieden vele gemeenten, samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties - onder nadrukkelijk protest - noodopvang aan specifieke groepen dakloze asielzoekers, die anders op straat hadden moeten zwerven.

Verder is INLIA initiatiefnemer van en/of deelnemer aan de volgende projecten en samenwerkingsverbanden: Coalitie Geen Kind in de Cel, Coalitie Geen Kind op Straat, Coalitie Tegen Strafbaarstelling Illegaal Verblijf, Werkgroep Tegen de Legesverhogingen, Charta van Volterra. Voor meer informatie: zie [www.inlia.nl](http://www.inlia.nl). De diaconie heeft € 1000,- aan de organisatie overgemaakt.

## **Komende collecte**

Elders in deze Geertebrief vindt u informatie over het collectiedoel voor de startzondag van 13 september: het Project Prentenboek.

*Namens de Diaconale Commissie,  
Marijke Kools*

---

# Retraite in Drumalis

**De landelijke remonstrantse predikanten troffen elkaar in juni in het Noord-Ierse Belfast voor hun voor hun periodieke retraite. Ds. Peter Dronkers doet verslag.**

Het was wel een risico om bijna alle remonstrantse predikanten in hetzelfde vliegtuig naar Noord-Ierland te laten vliegen. Net als in 2012 was er dit jaar weer een overzeese retraite georganiseerd voor de predikanten die in functie zijn. Was er iets misgegaan met dat toestel, dan was er opeens heel veel werk te doen geweest voor die paar predikanten die niet meevlogen. Eén daarvan was ds. Alleke Wieringa, die in een ander vliegtuig heen en terug ging. Als een van de vier organisatoren moest ze eerder in Noord-Ierland zijn om de komst van de collega's voor te bereiden.

Doel van de retraite was als predikanten tot meer samenwerking en kennisuitwisseling te komen. De meeste remonstrantse predikanten hebben geen directe collega's zoals wij die bij de RGU hebben, en dan is het nuttig om af en toe samen na te denken over de invulling van het vak in een klein kerkgenootschap. Daarnaast stond er één thema centraal. Gekozen was voor het onderwerp 'religie en geweld'. Tegen de achtergrond van het jarenlange conflict tussen protestanten en rooms-katholieken in Noord-Ierland een zeer terechte keuze.

## **Thuisbasis**

De organisatoren hadden het gastenverblijf van het klooster Drumalis als thuisbasis gekozen. Een rustgevende ruimte, perfect voor gesprekken en discussies. De dagen op Drumalis hadden steeds hetzelfde ritme. Er werd vroeg begonnen met een dagopening. Ds. Florus Kruijne leidde een van die meditaties, waarin hij het geweld in jezelf centraal stelde. Ieder mens heeft wel eens een impuls tot geweld of agressie. Hoe kan je dat van jezelf accepteren en hoe ga je daar vervolgens mee om? Daarna kwam het thema 'religieus geweld' op verschillende manieren aan bod: via gesprekken met predikanten die in Noord-Ierland werkzaam waren geweest, maar ook via een tocht door Belfast waar nog steeds spanningen zijn tussen Britse



*Ds. Florus Kruijne leidt de dans. (foto: Albert Klok)*

(protestantse) en Ierse (rooms-katholieke) wijken. Verder waren er kringgesprekken over je eigen ervaringen met (religieus) geweld.

## **Contrastervaringen**

Ontmoeting en nadere kennisgeving werden op verschillende manieren vorm gegeven. Christa Anbeek (hoogleraar van het Seminarium) introduceerde haar methode van contrastervaringen, waarbij je via het bespreken van indrukwekkende ervaringen in je leven samen tot nieuwe (geloofs) inzichten en taal kunt komen. Daarnaast was er in de wandelingen veel ruimte voor gesprek en het uitwisselen van ervaringen. Op de laatste dag was er tijdens een lange wandeling langs de ruige Ierse kust de gelegenheid om in kleine groepen na te denken over hoe je als kerk aan de slag zou kunnen gaan met het thema geweld en hoe religie bij dat geweld soms een legitimerende

rol speelt. Bovendien is geweld niet iets dat zich alleen buiten de kerk afspeelt. Sommige mensen ervaren geweld of onderdrukking binnen hun eigen geloofsgemeenschap. Hoe zorg je ervoor dat de kerk zelf een veilige plek is?

Alle indrukken en ideeën zijn de laatste avond op papier gezet. In de herfst van 2015 wordt besloten hoe de remonstranten verder kunnen gaan met dit thema.

## **Onverwacht**

Ieder dagprogramma eindigde stevast met een meditatieve dag-sluiting, waarna soms nog een onverwacht onderdeel volgde. Op een van de avonden was dat een les in Ierse volksdans. Na enige aarzelingen meldden bijna alle predikanten zich op de dansvloer en werd er meegedanst met de lokale bevolking. Zo leer je de collega's op een hele nieuwe manier kennen.

Op het vliegveld van Belfast konden nog snel wat laatste souvenirs worden gekocht. Onder andere een bedankje voor Liesbeth Orthel. Zij had veel praktische zaken geregeld, zoals de vliegreis. Het was dus ook een beetje aan haar te danken dat alle remonstrantse predikanten weer veilig in Nederland arriveerden.

*Pieter Dronkers*

*Afscheid nemen  
is met zachte vingers  
wat voorbij is dichtdoen  
en verpakken  
in goede gedachten der herinnering*

*D. Bonhoeffer*

### Gré In der Maur-Boel

Op 18 mei j.l. overleed Gré In der Maur, bijna 95 jaar oud. Gré zei van zichzelf dat ze een mens was die van de kerk hield. Ze had zich altijd erg thuis gevoeld in de Leeuwenbergh-gemeente, later in de Geertekerk in Utrecht. Goede herinneringen had zij aan de gespreksgroepen in Utrecht.

Toen zij naar Nijmegen verhuisde, om zo op oudere leeftijd dichterbij haar dochter te wonen, trof zij in de Doopsgezind-Remonstrantse Gemeente eenzelfde prettige sfeer met aardige mensen. Het was voor haar dan ook niet moeilijk om te wennen in haar nieuwe gemeente in Nijmegen. Zij vond het heel erg jammer dat ze door gezondheidsproblemen niet meer bij de kerkdiensten aanwezig kon zijn.

De sfeer tijdens de bezoeken aan Gré In der Maur heb ik als bijzonder ervaren. Gré kon beeldend vertellen. Prachtig waren de verhalen over de kerkelijke achtergrond van haar beide ouders. Zij waren afkomstig uit Schreefkerk en Ammerzoden. De ene tak orthodox, de ander vrijzinnig. Zij kaartte echte geloofsthema's aan in het gesprek. Hield van de theologe Dorothee Sölle. Zorgvuldig verzamelde zij in een schrift teksten die haar aanspraken.

Heel verdrietig was het verlies van haar zoon. Ook het sterven van de man van haar kleindochter heeft Gré pijnlijk getroffen. Gré In der Maur was een vrouw die zaken heel autonoom verwerkte. Op 18 mei j.l. overleed ze. In goede herinnering aan de warme sfeer om Gré heen.

*Ds. Els de Clercq (Doopsgezind-Remonstrantse gemeente Nijmegen)*

### Jojo Visser

Op 13 juni j.l. overleed Johanna Geertruida Visser, beter bekend als Jojo. Ze werd bijna 74 jaar, toen kwam er een einde aan een betrekkelijk korte tijd en moedige strijd om te leven en bij haar geliefden te kunnen blijven.

Jojo was dankbaar voor haar leven met Jacques, haar zoon en schoondochter Bart en Katja en haar kleinkinderen Joshua en Carlotta. Ze leefde intens, ze genoot ervan hoe haar zoon zich ontwikkelde en van de twee kleintjes die Katja en hij haar en Jacques schonken. Er waren vele mensen op haar weg voor wie ze zich inzette en die op haar konden rekenen. Haar beide ouders heeft ze zorgzaam naar het einde begeleid.

Voor de RGU heeft Jojo ruim 20 jaar, samen met Betsie Blom, het kerkelijk bureau bemenst met grote inzet, kennis en kunde. Zij was de spin in het web, in bestuurlijke zin de spelverdeler en een gewaardeerde, wijze gesprekspartner voor onder andere de predikanten. Jojo was het geheugen van de gemeente en zorgde voor continuïteit in alle wisselingen van kerkenraadsleden en predikanten. De grondtoon van haar leven was de liefde zoals die bezongen wordt in I Korinthiërs 13, en daaraan verwant de klank van de dankbaarheid. In de dienst van 23 juni, in de aula van Den en Rust, hebben we stilgestaan bij Jojo Visser, in dankbaarheid, verdriet en liefde. Dat zij in het Licht mag zijn.

*Florus Kruyne*

### Wim van der Hoek

Op 6 juli j.l. overleed Willem van der Hoek op 84 jarige leeftijd. Wim is fysisch chemicus geweest en was een echte wetenschappelijk onderzoeker. Lang heeft hij bij TNO gewerkt. Hij had een idealistische instelling, was altijd goed geïnformeerd en betrokken bij de samenleving en de wereld om hem heen. Sociale gerechtigheid en duurzaamheid behoorden tot de kernwaarden die hij en zijn vrouw Gerhilt waren toegedaan. Hij was principieel, standvastig en integer, zowel

in zijn werk als in zijn privéleven.

In de jaren tachtig maakte hij deel uit van de kerkenraad van de RGU en van de zogenaamde 'mannenclub', waar heel wat is afgediscussieerd en besproken onder leiding van ds. Wim Knoppers. Vanwege de Duitse afkomst van zijn vrouw, zijn goede contacten met haar familie en zijn kennis van Duitsland en het Duits, was het vanzelfsprekend dat hij ook lid was van de Bruggroep: de groep die namens de RGU het contact tot stand bracht en onderhield met de Oostduitse partnergemeente Langenbrück.

Met Gerhilt, de drie kinderen en hun partners, de vijf kleinkinderen en velen uit de Geertekerk namen we afscheid van Wim op 11 juli in de aula van de Algemene Begraafplaats van Zeist.

Als een koepel over het leven en sterven van Wim stond de liefde zoals die bezongen wordt door de apostel Paulus in I Korinthiërs 13. In de hertaling van Karel Eykman: 'Zonder liefde ben ik nergens. Zonder jullie stel ik niets voor. Had ik jullie niet bij me, dan ging ik eraan onderdoor.' Deze woorden waren helemaal van toepassing op de wijze waarop Wim de laatste jaren van zijn leven, toen hij ziek bleek te zijn, is bijgestaan door zijn vrouw en kinderen en vele andere lieve mensen. Dat Wim mag rusten in de vrede van God die ons verstand te boven gaat.

*Florus Kruyne*

### Petra Goris-Vogt

Op 12 juli j.l. overleed Petra Goris-Vogt op 51 jarige leeftijd in het Hospitium te Vleuten. Petra leerde ik kennen in het Diakonessenhuis. Ze was niet kerkelijk, maar geloofde wel dat er 'iets' is. Wat me opviel was dat ze een ruime geest had en een groot, puur hart. Ze lag als het ware licht en liefde te verspreiden voor de mensen in de zaal waar ze verbleef, zoals ze deed voor allen die op haar weg kwamen. Ze had haar angsten overwonnen en zich met haar lot verzoend. Na een opleving in het Hospitium, bleek haar ziekte toch terrein te winnen. Haar man John stond zijn geliefde vrouw bij



---

# Utrecht ontmoet Transsylvanië

met alles wat hij in zich had en moest haar tenslotte laten gaan.

Nog enkele maanden is Petra vriendin van de RGU geweest. Zoekend als ze was naar een religieuze inbedding, leek de remonstrantse gemeente met haar vrijheid in het geloven goed aan te sluiten bij haar eigen spirituele intuïtie. De Geertekerk heeft ze nooit betreden, maar ze woonde er al jaren tegenover. Wat je zoekt, is vaak onder handbereik. Op 17 juli namen we in de aula van Daelwijck onder grote belangstelling afscheid van Petra. Dat zij mag zijn in de liefde Gods waarvan zij ook tijdens haar leven niet gescheiden was.

Florus Kruyne

## Gevraagd: remonstrant(e) met juridische kennis

Ben je lid of vriend(in) van de Remonstrantse Gemeente Utrecht en thuis in vreemdelingenrecht, strafrecht, gezondheidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en/of familierecht? Zou je die kennis graag inzetten voor een vrijwilligersfunctie? Dan heeft de Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders (SDB) een plek voor je in het stichtingsbestuur.

De SDB is gevestigd in het pand van de Baptistenkerk Silo in de Herenstraat. Het Stichtingsbestuur bestaat vooral uit leden van Doopsgezinde Gemeente Utrecht. Graag zou het bestuur een vacature laten vervullen door een lid of vriend(in) uit de RGU, aangezien de diaconie van onze gemeente een vaste en belangrijke donateur van deze stichting is.

De website van de stichting geeft nadere informatie: [www.sdb-utrecht.nl](http://www.sdb-utrecht.nl). Ook kun je terecht bij de voorzitter van de Diaconale Commissie, Judith Fournier.

E-mail: [pauljudith@kpnplanet.nl](mailto:pauljudith@kpnplanet.nl).

**Begin oktober zal een delegatie van onze Unitarische partnergemeente in Sepsiszentgyörgy (Transsylvanië, Roemenië) ons bezoeken. Het thema is 'Being liberal in a non liberal world'. Waar gaat dit over? Waaraan denk jij bij deze woorden?**

Dit najaar zullen opnieuw leden van onze partnergemeente bij de RGU op bezoek komen. Wij hopen hen, negen mensen, op zaterdag 3 oktober in de kerk te verwelkomen. Zondag wordt de dienst (met Geertecantorij) geleid door ds. Florus Kruyne en ds. Istvan Kovacs, gevolgd door een gezamenlijke lunch en een gedachteswisseling over het thema met gemeentelieden. Welkom aan een ieder die hieraan wil deelnemen! De maandelijkse Bachcantate, 's avonds in de Geertekerk, is deel van het programma.

Maandag is een buitendag met wandelen, fietsen en varen. Dinsdag staat cultuur centraal bij ons bezoek aan Den Haag. Woensdagmorgen is er gelegenheid om samen te winkelen. 's Middags spreekt Arie Nico Verheul, voorzitter van het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) over interreligieuze oecumene, eindigend met een bezoek aan de moskee. Het bezoek wordt woensdagavond afgesloten met een gezamenlijke maaltijd voor alle betrokkenen. Donderdag 8 oktober zullen onze gasten weer vertrekken.

### Tot hier en niet verder

*Being liberal in a non liberal World...* Wat betekent vrijzinnig zijn in een onverdraagzame wereld? Welke doelen stel je jezelf hierbij als remonstrant? Welke maatschappelijke problemen zie je? Wanneer zeg jij 'tot hier en niet verder?' Onze gasten zullen hun visie hierop geven, met hun vragen over de maatschappelijke problemen waarvoor zij zichzelf gesteld zien.

De beste manier om leden van onze partnergemeente te leren kennen is via persoonlijk contact met respect voor elkaar. Communicatie is een sleutelwoord. De bezoeken over en weer vormen de con-

crete basis voor het partnerschap. Vrijwel elk jaar was er wel een ontmoeting. Het begon in 2001 met een bezoek van elf 'verkenner' van de RGU. Dit resulteerde in 2002 in het aangaan van het partnerschap. In dat jaar bezochten leden van onze partnergemeente de RGU rond het thema 'gebed'. Tijdens excursies bezochten zij waterwerken, scholen en ziekenhuizen. Na terugkomst richtten de bezoekers in Sepsiszentgyörgy de 'Holland-club' op. Voor het tegenbezoek in 2004 werd het thema 'diaconie' gekozen. Leden van de RGU bezochten in die stad sociale projecten, het ziekenhuis, scholen en woningen van zigeuners. Er werd een gezamenlijk Diaconaal Fonds Roemenië opgericht. In 2005 kwamen drieënvijftig leden van het koor Kriza Janos naar Utrecht, in 2008 bracht onze Geertecantorij een tegenbezoek. Zo volgden vele inspirerende bezoeken over en weer, eindigend met een bezoek van acht RGU-leden in 2013.

### Deelnemen en helpen

Laat je uitdagen en inspireren! We nodigen je uit onze gasten te ontmoeten door deel te nemen aan activiteiten in het programma. Daarnaast vragen we je te helpen bij een gemeenschappelijke maaltijd of door vervoer aan te bieden. We zoeken ook nog logeeradressen. Het gaat om overnachting en ontbijt, enkele avondmaaltijden en meestal ook een lunchpakket. Voor deelname aan de activiteiten of voor het verlenen van onderdak en hulp kun je je aanmelden bij Mariken Hanke van Peursesem, tel: 030-244 6556/06-244 33059, e-mail: [werkgroeproemenie@gmail.com](mailto:werkgroeproemenie@gmail.com).

Tenslotte de begroting van deze reis. De werkgroep Roemenië heeft – namens de Geertekerk – aan onze gasten aangeboden een groot deel van de kosten te betalen. Er zijn subsidies toegezegd, maar deze zijn niet toereikend. We hopen dat je een financiële bijdrage wilt geven. Deze kun je overmaken op rekening NL42 INGB 0677 4935 33 t.n.v. W.F. Edelman, onder vermelding van 'bezoek 2015'.

Namens de werkgroep Roemenië, Iris Wevers

---

# Rond het licht van de Paaskaars

**Wie vanaf de startzondag op zondag de kerk inkomt, zal het meteen opvallen: de kaars brandt al! De paaskaars, in die mooie open ruimte van 'het koor', zoals het verhoogde gedeelte voor in de kerk heet. Het nieuwe seizoen en het vernieuwde gebouw leek een passend moment voor deze en een paar andere veranderingen in de liturgie. Maarten van der Bijl licht ze graag toe.**

De een ziet er het licht van de opgestane Christus, van Pasen, waar die paaskaars immers naar genoemd is. Een ander ervaart het algemener als een symbool van hoop, van God, het goede, van dat-wat-niet-duister-is. Welk woord we ook kiezen: wij willen geloven dat het Licht sterker is dan het donker. En dat de dag het wint van de nacht. We zingen daarover 'God heeft het eerste woord, hij heeft in het beginne het licht doen overwinnen' en 'Licht, dat ons aanstoot in de morgen'. Dat licht was er eerder dan wij, zeggen we dan eigenlijk ook. Dáárom willen we dat de kaars al brandt als we het gebouw in gaan, in plaats van hem aan te steken in de dienst. Wat een rijkdom om zo binnen te mogen komen!

Terwijl we gaan zitten is het rustig in de kerk. Tenminste... dat zou fijn zijn, want daar hebben veel mensen behoefte aan. De laatste tijd was er wat de klad in gekomen en werd er in de kerkzaal al even gezellig bijgepraat als in de keuken en de hal. De verbouwing heeft gelukkig extra ruimte voor ontmoeting buiten de kerkzaal opgeleverd. Dat vinden we een goede reden om een oud gebruik in ere te herstellen: door in de kerkzaal hooguit op gedempte toon te spreken, kunnen we de mensen die behoefte hebben aan verstillen en voorbereiding tegemoetkomen.

## **Echte stilte**

Even voor half elf klinkt er muziek of wordt er een lied geoefend. De muziek is het teken dat de dienst gaat beginnen, de kerkenraad en de predikant komen



intussen binnen. Om 10.30 uur is er een kort moment van échte stilte om dat begin te markeren. Daarna zingen we ons openingslied, bij het licht, de morgen, het samenkomen en/of het karakter van een specifieke zondag. Eventuele laatkomers kunnen tijdens dit lied aanschuiven. Vanaf hier verloopt de dienst zoals we gewend zijn, op één punt na: na de dienst gaan we de paaskaars niet uitdoven. Het doven van de kaars hoort hooguit bij Goede Vrijdag. Als we ons realiseren dat de kaars symbool staat voor al die dingen die we noemden, is er immers geen enkele reden toe. In dat licht krijgen we de zegen en in dat licht kunnen we de nieuwe week in.

## **Brandveiligheid**

Twee aanvullende opmerkingen. Ten eerste: uiteraard blijft de kaars niet de hele week branden, hij wordt wel degelijk aangestoken. Ergens rond tien uur, door het kerkenraadslid van dienst. Na afloop van de dienst wordt hij gedoofd. Het kerkenraadslid kan dit zelf doen, of delegeren aan degene die 'de bloemen doet' en het voor de brandveiligheid beter vindt. Of aan een kind dat het mooi vindt om opgetild te worden en te blazen... (Zoals de kinderen ook water in de doopvont mogen gieten, soms uit kartonnen bekertjes - het symbool zelf is 'heilig', maar

water is gewoon water, en een kaars is gewoon een kaars.)

In de tweede plaats: dat we dit nu beter vinden, wil niet zeggen dat voor het 'oude' niets te zeggen viel. Bijvoorbeeld: door de kaars in de dienst aan te steken wordt de gemeente er nadrukkelijker bij bepaald. Ook kan het een functie hebben in het 'heiligen van het moment', present-stellen. We steken dan de kaars aan om te zeggen: nu gaat het even om God. Daarna doven we hem: nu gaan we naar de koffie. Er zijn nog wel meer argumenten – ik hecht eraan te benadrukken dat we ze zorgvuldig hebben gewogen voor we tot verandering kwamen.

## **Ontloken aan het donker**

Dat we steeds weer bewust bij deze mooie symboliek bepaald worden, vinden we wel heel belangrijk. Daarom zullen we met grote regelmaat in het openingslied zingen over dat Licht, ontloken aan het donker.

We hopen op weer heel veel mooie diensten dit seizoen. Weet u te allen tijde vrij na de dienst iets in het reactieboek te schrijven of ons aan te spreken.

Namens PCO (dat is de naam voor het overleg tussen de drie predikanten en de cantor-organist) en de Werkgroep Eredienst,

*Maarten van der Bijl, cantor-organist*

## Ode van een kleindochter

Op 12 april heb ik het door mij samengestelde boek 'Ds. N. Blokker (mijn Opa)' tijdens mijn verjaardagsfeest gepresenteerd in de Geertekerk. De kerk waar mijn opa na zijn emeritaat nog enkele malen als gastpredikant heeft gepreekt.

In 'Ds. N. Blokker (mijn Opa)' geef ik aan de hand van preken en lezingen uit drie perioden een indruk van ds. Blokkes werkzame leven: rond de Eerste Wereldoorlog in Oude Wetering; tussen twee wereldoorlogen in Vlaardingen en rond de Tweede Wereldoorlog in Utrecht.

'Een ode van een domineeskleindochter aan haar onvergetelijke grootvader. In oorlog en vrede vasthoudend en zachtmoedig, een vaderlijke schouder, een man van het woord. Door Agnes wordt hij ons in dit boek verrassend nabij gebracht' schrijft dr. Heine Siebrand, remonstrants predikant, op de achterkant.

Het boek is na de kerkdienst te koop in de Geertekerk (hier ligt een inkijs-exemplaar) en het is te bestellen bij mij: a.offblok@versatel.nl. Kostprijs: 24,95 euro (excl. verzendkosten).

Agnes Blokker

## Schrijf de openbaar aanklager



Een nieuwe actie van de werkgroep Amnesty International. Na afloop van de 'startzondagdienst' op 13 september kunt u een brief tekenen, waarin de openbaar aanklager van Mexico wordt verzocht de aanklacht tegen Yecenia Armenta Graciano in te trekken en haar vrij te laten.

Armenta werd op 10 juli 2012 door politieagenten in burger aangehouden. Ze is een auto ingeduwd, geblinddoekt en geboeid. Politieagenten voerden haar naar een onbekende locatie waar ze haar ondervroegen en martelden. Ze werd verdacht van betrokkenheid bij de moord op haar man, die een week eerder in het openbaar was doodgeschoten.

Armenta bekende de moord toen de politie dreigde haar kinderen te verkrachten en te vermoorden. 'Ik tekende, nog steeds geblinddoekt. Ik heb nooit gelezen wat ik tekende.' Ze zit inmiddels meer dan drie jaar gevangen. De Nationale Mensenrechtencommissie riep al in januari 2015 op tot haar vrijlating en tot berechting van de verantwoordelijke politiemannen. Momenteel buigt het Hooggerechtshof zich over haar zaak. Mogen we op 13 september op u rekenen?

## Adressen en colofon

**Remonstrantse Gemeente Utrecht**  
Geertekerk, Geertekerkhof 23,  
3511 XC Utrecht  
e-mail: rgu@geertekerk.nl  
website: www.geertekerk.nl  
Banknr. NL27 INGB 0000 2804 46  
t.n.v. Remonstrantse Gemeente  
Utrecht

**Kerkelijk bureau in de Geertekerk**  
geopend di. t/m vrij. 09.30 – 12.00 uur  
tel. 030-2340198

### Predikanten

#### Ds. F. Kruyne

Arie van de Heuvelstraat 29  
3981 CT Bunnik  
e-mail: fkruyne@planet.nl  
www.floruskruyne.nl  
tel. spreekuur (030-2368873) wo. do.  
vr. 18.00–19.00 uur

#### Mw. ds. A.L. Wieringa

Distelvlinderberm 56, 3994 WT Houten  
e-mail alwieringa@lijbrandt.nl  
tel. spreekuur (030-2882908) di, wo  
en do 17.00-18.00 uur

#### Ds. P. Dronkers

Biltstraat 349, 3572AS Utrecht  
e-mail: pieter@basilicum.nl  
Tel. 06-484 080 99

### Diaconale Commissie

Mw. I. Rombach  
e-mail: diaconie@geertekerk.nl  
Bankr. NL87 INGB 0000 1198 01  
t.n.v. penningmeester Diaconale  
Commissie RGU

Voor overige gegevens: zie jaarboek en programmaboek, verkrijgbaar bij het kerkelijk bureau.

### Redactie Geertebrief

Simon Knepper (eindredactie)  
Wim Edelman, Annelies Oldeman

### Redactieadres:

Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht  
e-mail: rgu@geertekerk.nl  
Lay-out: Pixels and Pencils, Houten

De volgende Geertebrief verschijnt op 25 september. Kopij inleveren op uiterlijk donderdag 10 september vóór 10 uur v.m.



## Kerkdiensten

### Remonstrantse Gemeente Utrecht

Geertekerk, Geertekerkhof 23

Aanvang 10.30 uur

23 aug ds. P. Dronkers

30 aug ds. A.L. Wieringa

06 sep ds. A.A.I.M. Mikkers

13 sep ds. A.L. Wieringa, Startzondag, Verteluur, crèche, mmv Projectkoor

20 sep ds. F. Kruijne, Woord en Tafel, viering 25-jarig jubileum ds. Kruijne, mmv het Kamerkoor

27 sep ds. P. Dronkers, Vredeszondag, Doopdienst, Verteluur

### Remonstrantse werkgroep West-Betuwe

R.K. Kerk, Stationsweg 11, Geldermalsen

Aanvang 09.30 uur

06 sep drs. E.C. Sieverink, Startzondag

### Doopsgezinde Gemeente Utrecht

Doopsgezinde Kerk, Oudegracht 270

Aanvang 10.00 uur; zie [www.doopsgezindutrecht.nl](http://www.doopsgezindutrecht.nl)

### EUG Oekumenische Studenten Gemeente

Janskerk, Janskerkhof 28

Aanvang 11.00 u., zie [www.eug.studver.uu.nl](http://www.eug.studver.uu.nl)

Zie voor Vrijzinnigen Nederland (v/h NPB): [www.vrijzinnigen.nl](http://www.vrijzinnigen.nl).

### Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Amerongen/Leersum

Rijnkapel, Imminkstraat 1a, Amerongen

Tel. 0343-452 266 Aanvang: 10.30 uur

(1<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> zondag + kerkelijke feestdagen)

### Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Bilthoven

Woudkapel, Beethovenlaan 21

Tel. 030-229 1642 Aanvang 10.30 uur

### Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Doorn

De Ludenkapel, Berkenweg/Ludenlaan

Tel. 0343-561 413 Aanvang 10.15 uur

### Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Driebergen

Parklaan 7 Tel. 0343-521 996

Aanvang 10.15 uur

### Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Maarssen/Breukelen

Wilhelminaweg 7, Maarssen

Tel. 0346-564 571 Aanvang 10.30 uur

(om de 14 dagen)

### Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zeist

Kerkweg 19-23 Tel. 030-692 3828

Zondagse ontmoetingen: 10.30 uur

## Rooster autodienst

Onderstaand het rooster voor de autodienst voor de komende tijd. Als u van de auto naar de Geertekerk gebruik wilt maken, kunt u zelf contact opnemen met de 'dienstdoende chauffeur' (vóór vrijdagmorgen 12.00 uur).

### 23 aug

dhr. C.P.M. Görts tel. 030-691 9538

### 30 aug

dhr. P. Pols tel. 030-271 7330

### 06 sep

dhr. A. Swertz tel. 030-252 0169

### 13 sep

mw. T.J.E. Maris tel. 030-254 0335  
(06-525 46956)

### 20 sep

dhr. C. Hardeman tel. 030-251 3612  
(06-519 49077)

### 27 sep

dhr. P. Pols tel. 030-271 7330

## Agenda

**06 sep** De Proeverij; startbijeenkomst Houten; 15.00 uur Jachthoeve 66

**08 sep** Cursus Dansmeditatie, olv Nelien van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

**13 sep** Gezamenlijke lunch Jonge Remonstranten, verzamelen bij de koffie na de dienst

**15 sep** Kring Zeist, olv ds. Pieter Dronkers, 14.00 uur in de Oldenburgh, Zeist

**15 sep** Avond Jonge Remonstranten, 20.00 u.

**16 sep** Lezing ds. Tina Geels: Plaats van vrijzinnigheid in de internationale oecumene, 20.00 uur in de Geertekerk

**16 sep** Voorbereiding coming out Sunday, olv ds. Alleke Wieringa, 20.00 u.

**22 sep** Cursus Dansmeditatie, olv Nelien van Doorn, 10.00 uur in de Geertekerk

**22 sep** Regio-avond West Betuwe, 20.00 u.

**22 sep** Avondkring Zeist, 20.00 uur thv fam. Fournier, Marmontweg 38 in Austerlitz

**27 sep** Geertecafé; over Vredesproject van PAX in Irak, na afloop van de dienst

**28 sep** Cursus Aandachtstraining (Mindfulness), olv ds. Florus Kruijne, 19.30 uur in het Graalhuis, Nieuwegracht 51

## Concerten in de Geertekerk

### 28 augustus t/m 6 september:

Festival Oude Muziek. Thema: 'England, my England'. Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

### Zaterdag 29 augustus – 17.00 uur

Out of Händel's Shadow: Symphonies van William Boyce door Ensemble Cordia / Stefano Veggetti

Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

### Zondag 30 augustus – 17.00 uur

Psalmen van H. Purcell & Divisions van G. Finger. La Rêveuse / Florence Bolton en Benjamin Perrot,

Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

### Maandag 31 augustus – 11.00 uur

Nicola Matteis: False Consonances of Musick. Gli Incogniti / Amandine Beyer  
Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

### Maandag 31 augustus – 15.00 uur

J. Dunstable and G. Dufay: Keyes and Musick door Tasto Solo  
Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

### Dinsdag 1 september – 17.00 uur

William Byrd: Engeland en het vasteland. Scorpio Collectief / Simen van Mechelen  
Info: [www.oudemuziek.nl](http://www.oudemuziek.nl)

Lees verder op pag. 4